

**EUROPEES VERKIEZERS PLATFORM
NEDERLAND**

De Europese Verkiezers Platform Nederland
is een vereniging van personen die
aan de Europese Verkiezingen
participeren.

Verkiezingsmanifest 1999
internetsite: www.epnederland.nl

EEN GEMEENSCHAPPELIJK ELECTORAAL PLATFORM

VOOR EEN EUROPA VAN DE VRIJHEID, VERANTWOORDELIJKHEID EN SOLIDARITEIT

Europa, een noodzaak en een garantie

De politieke partijen, waarvan de gekozenen in het Europese Parlement tezamen zitting hebben in de fractie van de Unie voor Europa (UPE) zijn zich bewust van de enorme uitdaging die de constructie van Europa met zich meebrengt: meer dan ooit is een verenigd Europa noodzakelijk voor de instandhouding, de onafhankelijkheid en de welvaart van zijn Lid-Staten en burgers, en een garantie voor het behoud van de vrijheid.

Een nieuwe benadering van Europa

De tijd is aangebroken voor een nieuwe benadering van Europa, die het mogelijk maakt de krachten te bundelen die een zelfde visie op Europa delen. Er zijn er die zich tevreden stellen met een gedateerde versie van het Europese debat, die niet verder gaat dan het tegenover elkaar zetten van voor- en tegenstanders van Europa. Dit is een gepasseerd station. Vanaf nu gaat het erom welk Europees model wij wensen: een Europa geschoeid op socialistische leest, waarvan de beperkingen bekend zijn, of een humaan, verantwoordelijk en solidair Europa. Willen wij voor de toekomstige generaties een “super-staat” bouwen die zonder ophouden steeds meer lasten en pietluttige regels produceert, of een Europa van vrijheid waarin individueel initiatief en solidariteit samenkomen, en dat in staat is op autonome wijze zijn belangen te verdedigen tegenover de rest van de wereld? De vraag stellen is haar beantwoorden.

“Neen tegen een Verenigde Staten van Europa, Ja tegen een Europa der Staten”

Dit is het fundamentele beginsel van onze politieke visie. Alleen onze respectieve politieke partijen in Europa verdedigen helder en duidelijk dit standpunt. Wij pleiten voor een Europa dat werkgelegenheid met het hart belijdt en in het politieke beleid plaatst. Een Europa dat de nationale verscheidenheid respecteert. Een Europa dat meedoet op het internationale toneel en ophoudt een politieke dwerg te zijn. Een Europa dat de culturele diversiteit en linguïstische pluraliteit van het continent garandeert.

Een democratisch Europa dat de volkeren meer samenbindt.

BOUWEN AAN EEN POLITIEK EUROPA

Europa is een idee, een ideaal, een gezichtspunt op de mensheid en de wereld.

Het is ook een culturele referentie en een beschavingsmodel die het verdedigen waard zijn. Niettemin, de mannen en vrouwen die Europa maken hebben te vaak het gevoel dat het proces zich buiten hun weten voltrekt ten koste van hen. Vandaar het vereiste van een sterk en capabel Europa dat handelt in de diversiteit van zijn tradities, een Europees bouwwerk gericht op de burger, de bevestiging van een sociaal model.

Europa, speler op het internationale toneel

Bouwen aan een politiek Europa betekent allereerst Europa maken tot een speler op het internationale toneel, het toekennen van middelen die het in staat stelt niet meer de schande te ervaren van de Europese machteloosheid in het aangezicht van drama's zoals op de Balkan. In het aangezicht van de dreigingen van de 21e eeuw dient Europa te beschikken over instrumenten voor het uitoefenen van zijn wil. Het is de hoogste tijd onze landen een echte beslissings- en handelingsbevoegdheid te verschaffen op het internationale toneel.

De droom van een Europa van “de Atlantische Oceaan tot de Oeral”

De nieuwe geopolitieke verhoudingen na de Tweede Wereldoorlog, als wel als de moraal en het gemeenschappelijk cultureel en historisch lot dat onze volkeren verenigt, eisen dat de Unie als eerste ambitie heeft de hereniging van het coninent te verwezenlijken als de voorwaarden daartoe vervuld zijn: het is de droom van een Europa van de Atlantische Oceaan tot de Oeral van generaal De Gaulle. Wij zijn vastbesloten deze uitdaging nieuw leven in te blazen.

BOUWEN AAN EEN DEMOCRATISCH EN TRANSPARANT EUROPA

Het beslissingsmodel van de Europese Unie verkeert in crisis

Bouwen aan een humaan, verantwoordelijk en solidair Europa, doelstellingen die slechts kunnen worden nagestreefd door doelmatige en transparante Europese instellingen, in nauwe samenwerking met de nationale overheden. Het beslissingsmodel van de Europese Unie verkeert in crisis. Het collectieve vertrek van de Commissie laat het beeld zien van een huiveringwekkende administratieve machine, die wist te ontsnappen aan iedere politieke controle.

Wij maken Europa niet tégen, maar mét de burgers.

De burgers zullen slechts een nieuwe overdracht van bevoegdheden aan Brussel aanvaarden indien deze onderworpen zijn aan echte, democratische controle en die functioneren ten behoeve van fundamenteel hervormde, legitieme instellingen. Het is urgent het democratisch tekort te herstellen door een fundamentele institutionele hervorming. De Europese constructie dient te leiden tot een versterking van de democratie en niet omgekeerd.

DE MENS IN HET HART VAN EUROPA PLAATSEN

De veiligheid van personen en goederen

Eén van de eerste zorgen van de burgers van onze landen ten tijde van het vrij verkeer van personen, is die van de veiligheid van personen en goederen. Europa ontkomt niet aan de grensoverschrijdende criminaliteit. Maar om dit fenomeen te bestrijden is het huidige juridische arsenaal onvoldoende. Om doeltreffend dit gemis te bestrijden wensen wij het opzetten in iedere Lid-Staat van gespecialiseerde, financiële rechtsbevoegdheden, harmonisering van juridische instrumenten die het politie en justitie mogelijk maken samen te werken en criminelen eensgezind te vervolgen en het ter beschikking stellen van doeltreffende middelen ter bestrijding van de illegale immigratie.

Onze talen en culturen verdedigen

De mens in het hart van Europa plaatsen, houdt ook het vormen van het Europa van de burger in. Het eist een voortdurende aandacht voor onze culturen en verschillende talen, het in ere herstellen van de familie als eerste daad van solidariteit en het impliceert dat jongeren meer in dat grote avontuur worden betrokken. Het Europa van alledag is ook de bescherming van het milieu en het bevorderen van de geboorte van de Europese consument.

HET CONSOLIDEREN VAN HET ACQUIS VAN EUROPA EN ZIJN SOCIALE MODEL

De vruchten plukken van 40 jaar offers brengen.

De huidige Europese Unie is de vrucht van meer dan 40 jaar inspanning, soms pijnlijke offers, waarmee de burgers van onze verschillende landen hebben ingestemd, om voorwaarden voor groei en welvaart op ons continent te creëren, en ons Europees sociaal model in staat te stellen zich voortdurend te ontwikkelen en te perfectioneren.

Werkgelegenheid, prioritair doel.

Wij dienen dit acquis te consolideren en ons ervan te verzekeren dat markt en eenheidsmunt middelen zijn ten dienste van een prioritair doel: de werkgelegenheid. Een verenigd Euroa heeft slechts toekomst als hij wordt beschouwd als een werktuig ten dienste van de belangen van zijn burgers. Deze laatste zullen zich volledige aansluiten als, en alleen als, de massawerkeloosheid waarvan wij sinds te veel jaren de funeste sociale gevolgen ondergaan, het onderwerp is van een op Europees niveau efficiënt, gecoördineerde politieke wil. Het gezond maken van de begroting, de volledige concurrentie op het gebied van goederen en diensten, de doeltreffendheid van de Europese geïntegreerde kapitaalmarkt, de verlichting van de lasten die te zwaar drukken op het midden- en kleinbedrijf de werkgelegenheidsmotoren, en een versterkte inspanning op strategische terreinen van onderzoek, opleiding en scholing voor het leven, zijn voorwaarden die een sine qua non zijn voor het creëren van werk en welvaart.

Behoud van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Van de essentiële acquis van de veertig jaren Verenigd Europa is het gemeenschappelijk landbouwbeleid de belangrijkste: het is feitelijk de enige werkelijk geïntegreerde gemeenschappelijke politiek waarop Europa zich met succes kan beroepen. Dit geldt in mindere mate ook voor het visserijbeleid. Wij vatten een herbevestiging van de eenheid van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op als een weigering van iedere renationalisering van gemeenschappelijk beleid: hoe zouden de wereld van de landbouw en van de burgers tezamen een stap terug op dit essentiële gebied kunnen tolereren?

Hulp aan de regio's, van belang voor de sociale cohesie.

Op dezelfde wijze dient het gezamenlijke beleid van de Europese landen ten behoeve van de minst begunstigde regio's met maximale inspanning te worden verdedigd. De middelen van de structuurfondsen en de cohesiefondsen hebben als financiële inspanning door de jaren heen aanzienlijk bijgedragen aan de sociale cohesie.

Het Europese sociale model.

Als er een acquis is van de Europese constructie waarover wij beschikken, en dat we moeten ontwikkelen, dan is het zijn sociale model. De nationale plannen voor werkgelegenheid vandaag de dag in uitvoering in alle Lid-Staten van de Unie vormen een bemoedigend begin van de mobilisering van Europa. Maar men dient verder te gaan en te zoeken naar de complementariteit van de verschillen en de wederzijdse verrijking door de respectieve ervaringen te delen en niet, zoals de socialisten willen, door systematische uniformisering van boven af, synoniem met belastingen en contra-productieve reglementering.

Wij vatten Europa op als middel om de kansen en troeven van onze economieën te vermenigvuldigen. Wij wensen dat het zorgt voor groei en werkgelegenheid, de centrale doelen van al zijn economische keuzen.

Wij willen Europa

Wij vertegenwoordigen hen die Europa maken, in plaats van erover te dromen.

Wij willen Europa, omdat wij menen dat onze respectieve landen niet geïsoleerd en verzwakt kunnen blijven in een wereld waar zich grote regionale blokken moeten vormen om de overheersing van een supermacht te voorkomen.

Wij willen Europa omdat wij het noodzakelijk achten dat onze landen hun menselijke, economische en commerciële krachten bundelen in de harde strijd van de mondialisering.

Kiezen tussen een socialistisch Europa en een Europa van de vrijheid.

De keuze is die tussen een socialistisch Europa en een Europa van de vrijheid, de verantwoordelijkheid en de solidariteit.