

O P E N B R I E F

AAN:  
alle Democraten '66

Wat U ook op Uw eerstvolgend congres moge beslissen over het al of niet voortbestaan van D '66, het zal uit de recente verkiezingsuitslagen duidelijk zijn, dat een politieke partij onder de naam D '66 geen voldoende vertrouwen van Nederlandse kiezers meer heeft.

De oorzaken hiervoor zullen in Uw interne beraadslagingen wel duidelijk worden.

In een versneld tempo dreigt het aantal leden van D '66 te verminderen, waardoor een niet te miskennen bron van élan en kennis verloren zal gaan. Daarnaast zijn wij er van overtuigd dat de meest waardevolle ideeën van D '66 nog steeds niet gerealiseerd zijn.

Ondergetekenden, oud D '66-ers hebben destijds Uw partij verlaten, omdat zij aanvoelden dat door de acceptatie van Keerpunt '72 en de wijze van samengaan met P.v.d.A en P.P.R. er niets van een z.g. progressieve volkspartij en het z.g. platform van Van Mierlo terecht zou komen.

Toch voelen zij zich nog verbonden aan de ideeën en uitgangspunten van D '66. Zij trachten deze ideeën en uitgangspunten thans tezamen met anderen te verwezenlijken in een nieuwe partij, de Liberaal Democratische Partij.

De beginselverklaring van deze partij is bijgevoegd.

Wij vragen U niet om lid te worden van de L.D.P., hoewel dat de zaak aanzienlijk zou vergemakkelijken.

Wij vragen U wel tezamen met onze partij en met eventueel andere groeperingen, welke zich thans manifesteren, te gaan werken aan een nieuw tehuis voor vooruitstrevende Nederlanders, die zich niet wensen te scharen achter verouderde socialistische en verouderd-liberalistische dogma's.

KOM OP ! NOG EENS DE SCHOUDELS ER ONDER

Ans Meijer-de Groot, Amstelveen  
Peter Briggeman , Zoetermeer  
Eddy Schuyer , Wassenaar  
Hans Wessel , Oostgeest

Corr. adres:  
Postbus 80

ZOETERMEER.