

Congres

30 jaar geleden is D66 voor de verandering opgericht, de meeste van ons waren daar niet bij. Thans zijn we er wel bij en is D66 onze partij. Wij zijn mensen die verandering willen, een verandering naar een nieuwe toekomst waarin voor een ieder plaats is. Vandaag kunt een gedeelte van de verandering concretiseren.

U staat voor de keus om een samenlevingsgezicht aan uw en mijn partij te geven of te kiezen voor veel van het oude en er voor te zorgen dat de samenleving de politiek blijft zien als een grijze muizen gebeuren.

Congres als u het wilt kan vandaag D66 laten zien dat het een partij die voor een verandering is waarin een transformatie plaatsvindt van een afstandelijk gebeuren naar een gebeuren welk de samenleving een betrekking zal geven niet slechts een betrekking bij de samenleving maar een betrekking in de samenleving, het wordt tijd voor Maatschappelijke Werkgelegenheid.

Ik hoor Frits Bolkestein zeggen geef ons een vrouw als Kamervoorzitter ik hoor hem ook zeggen geef ons een vrouw als lijsttrekker.

Ik zeg tegen Bolkestein wij leveren jullie een vrouw als volgende premier, immers was het niet Frits die zei dat het niet noodzakelijk is dat de grootste partij een premier levert.

De VVD mag de grootste partij worden maar de vraag is wie de tweede partij wordt.

Rottenberg heeft de PvdA op de politieke plaats gebracht waar ze thans zijn, een tweede plaats is voor ons haalbaar.

Een samenlevingsgezicht brengt u die tweede plaats niet een grijze muizen gebeuren.

U bent een onderdeel van de van de toekomstige verkiezingsuitslag. Vandaag bepaalt u welke plaats haalbaar is en wij kunnen laten zien dat wij een middel voor de toekomst zijn en dat is heel wat anders dan de rondobberende modderschuit van de PvdA of het Ben Hurgaljoen van het CDA.

De verzuiling heeft afgedaan, niemand wil niemands slaaf meer zijn. De mens is een vrij en individualistisch mens aan het worden waarin het zelf keuzes maakt.

Ook u congres maakt vandaag een keuze.

Ik sta voor abandonatie van armoede- en getto denken, mijn uitgangspunt is een elevatie teweeg te brengen. Ik ben iemand die andere in staat stelt om optimaal te presteren.

Daarom zeg ik tegen Het Hoofdbestuur dat ik er ben om u in uw activiteiten te laten continueren uw kwaliteiten te optimaliseren.

Tegen de fractie, en de ministers, zeg ik: Ik ben er niet om als voorzitter dominant en pontificaal bij uw vergaderingen aanwezig te zijn. Ik ben er om een aimabele dinstantie naar u te houden. Ik hoor het van velen en beaam het u bent het kernteam voor over twee jaar en

tegen u congres zeg ik: ik weet dat de meeste van u politieke spelers zijn wat u doet doet u goed blijf het doen en stel niet uw eigen ambitie als hoofddoel maar vraag wat jij kan geven en

tegen de leden die los en ongebonden zijn en die altijd maar overall buiten vallen en geridiculiseerd worden zeg ik: Ik hou van jullie want jullie zijn de heart en bone van de partij. Uit jullie halen zij de legitimiteit om te functioneren. De dagen van ridiculisering zijn voorbij. U heeft mijn appreciatie. Van mij en velen met mij.

Congres u maakt vandaag een keuze, u wint en met u win ik want ik ben iemand die andere laat winnen. U begrijpt natuurlijk wel dat ik vanuit mijn standpunt geen Kok stem. Uiteraard bedoel ik Wim want nogmaals de belangen van de samenleving liggen bij de arme man en zijn PvdA niet in goede handen, het is tres passe en de samenleving weet het. Laat ze Karin Adelmund maar neerzetten naast mij zal niemand haar geloven.

Tegen de PvdA-leden zeg ik voor de die hards onder u de Socialistische Partij is er voor u tegen de andere PvdA-leden zeg er is plaats voor jullie bij ons en laten wij samen een harmonische maatschappij creëren.

Congres U wint de toekomst ligt voor u en ik ben er voor door en met u. Ik ben er niet voor mezelf want ik ben er al.

Mocht u de leerling Kok tot maitre van onze cuisine kiezen laten we samenwerken om te redden wat er nog te redden valt opdat wij onze politieke stem nog kunnen laten horen want de kern van de vraag is wilt u nog een maatschappelijk draagvlak hebben of bent u zo geeveerd dat u evaporatief bent geworden.

En ik zeg tegen een ieder hier: zorg dat je niet politiek verdampt, hou een anker die je niet van de samenleving loslaat immers is niet maatschappelijke participatie de essentialia van de politiek.

Congres, partij laat niet los van de maatschappij. Congres verbreek in deze tijden van geringe maatschappelijke en politieke participatie niet uw bond met de samenleving.

Vergeet nooit u bent een samenlevingsgebeuren.

Ik zeg u : mijn tegenkandidaten brengen het niet. Maar misschien krijgt die ene Kok die men u presenteert het wel. Tegen hem stek ik mijn hand uit en zeg laten we samenwerken aan een betere toekomst. Samen kunnen we meer.

D66 bestaat nu 30 jaar en ik spreek de hoop uit dat we onze doelen bereiken zodat we over 25 jaar als D66 de respectabele leeftijd van 55 jaar heeft bereikt de partij kunnen opheffen en via een andere vorm andere nieuwe uitdagingen aangaan. 55 jaar is een mooi politiek gebeuren immers een partij moet niet een eternaliteit zijn. Een partij oppert creert en laat achter