

congres 79 – 13 maart 2004 te Den Haag
speech partijvoorzitter, Alexander Pechtold

Democraten goedemorgen,

Dit congres staat in het teken van D66 op weg in Europa, op weg naar de Europese Verkiezingen van 10 juni 2004. Wederom staat de partij aan de vooravond van een uitdagende campagneperiode. De kiezer moet betrokken worden bij wat al weer de vijfde verkiezingscampagne in twee jaar tijd is.

Gemeten naar de opkomstcijfers van de verkiezingen voor Europa in 1999, zijn dit de verkiezingen die de burger het minste interesseren. En dat vind ik zorgelijk. Want de kiezer die denkt dat Brussel er niet toe doet, die denkt dat Den Haag nog alles bepaalt. Die kiezer die om die reden niet gaat stemmen, die ontnemt zichzelf een stem en inspraak in Europa.

Europa is niet langer een-ver-van-je-bed-show. Europa beslist over alle facetten van het leven. Dat maken de Europese verkiezingen essentieel. Daarom moeten wij, de politieke partijen, de kiezer raken. Raken met onderwerpen die er toe doen. De kiezer er van overtuigen dat zijn stem het verschil maakt. Ook, nee, vóóral juist in het Parlement in Brussel.

En elke afdelingsbestuurder weet, het is hard zwoegen, zo'n campagne. En vaker met een magere beloning dan met de volle winst. In het kader van het project de Permanente Campagne wil het partijbestuur graag die afdeling belonen die op een onderscheidende wijze campagne heeft gevoerd. En ik kan u melden, met al die campagnes van de afgelopen twee jaar was het aanbod aan bijzondere campagnevondsten groot. Zo zijn er afdelingen die elke week met een campagnebus een andere wijk van de stad bezoeken. En er zijn afdelingen die veelvuldig te vinden zijn op markten en andere drukke punten in de stad. Jarenlang heb ik in Leiden dit zaterdagse genoeg op één van de Leidse bruggen mogen smaken.

Maar het beste initiatief beloond het partijbestuur graag met deze aspergebokaal, vernoemd naar de asperges die een lid uit Limburg Boris Dittrich vorig jaar mei tijdens dat speciale congres in Rotterdam aanbod.

Democraten,

Dames en heren, Democraten,

De afgelopen maanden werd er weer een hoop gekeuveld over D66. Nu eens niet over bestaansrecht, maar over een fusie, of dubbellidmaatschap, of zelfs overname zoals het orakel uit Diever, Hans Wiegel, zijn voorkeur uitsprak. Ik word het langzaam beu. Wij worden niet warm van dit soort proefballonnen. Ook tijdens de Europese campagne zal blijken dat D66 inhoudelijk behoorlijk verschilt van de rechts-liberalen.

Wel werkt D66 samen. En dat is vaak een nuttige samenwerking. Zo ook in het Europees Parlement. De twee liberale partijen van Nederland, D66 en de VVD, zijn al jaren lid van dezelfde fractie. De fractie van de Europese Liberaal Democraten. Die samenwerking is gebaseerd op het verkiezingsprogramma van de Europese Liberale Partij, de ELDR.

En ik kan u melden dat in de volgende zittingsperiode deze samenwerking wordt voortgezet. Wij willen een zo sterk mogelijke liberale fractie in het Europees Parlement om het programma van de ELDR te kunnen uitvoeren.

Daarom gaan D66 en VVD voor de komende Europese verkiezingen over tot een lijstverbinding, omdat wij het van groot belang vinden dat bij de Europese Verkiezingen bij de verdeling van de restzetels geen liberale stemmen verloren gaan. Opdat deze stemmen niet via het CDA toevallen aan de fractie van de conservatieve Europese Volkspartij, of via GroenLinks aan de fractie van Europese Groenen die Europa liever vandaag dan morgen opdoeken.

De lijstverbinding wordt zuiver technisch. Zowel wij als de VVD gaan onze eigen campagne voeren, leggen onze eigen accenten binnen het programma van de ELDR. Ons doel is om zoveel mogelijk steun te vinden voor de derde fractie in het Europees Parlement, de ELDR.

Democraten,

Ruim anderhalf jaar geleden koos u mij alweer tot uw voorzitter. En binnen zo'n bestuur leer je je pappenheimers al gauw kennen. Maar één pappenheimer nam in de afgelopen jaren een toch wel bijzondere plek in: Wilfried Derksen. Vandaag neemt hij als langst zittend bestuurslid van D66 afscheid.

Wilfried,

Ik weet dat jij, toen je zes jaar geleden aantrad, je een bepaald doel had gesteld: namelijk het internationale netwerk van D66 op- en uitbouwen. En daarin ben je zeer zeker in geslaagd.

Zo zorgde jij ervoor dat D66 een paar jaar geleden lid werd van de Liberal International, de wereldwijde organisatie van liberale partijen. Maar het echte succes van je werk blijkt wel uit het feit dat binnen het Europese samenwerkingsverband, binnen de ELDR, de grote jongens als de LibDems uit het Verenigd Koninkrijk of de FDP uit Duitsland als er ingrijpende besluiten voorliggen eerst met D66 komen praten en daarna pas met partijen als de VVD. Op professionele wijze heb jij dat doel bereikt. Het internationale netwerk van de partij is uitgebouwd en is versterkt. Complimenten hiervoor!

En Wilfried,

Je opvolger krijgt het zwaar om in je voetsporen te treden. Het landelijk bestuur, maar vooral de partij, is je erkentelijk voor al je werk, tijd en inzet. Dankjewel.

Democraten,

Welke kandidaat voor internationaal secretaris het ook gaat worden. Hij of zij krijgt het in *de komende maanden druk*. Druk met de campagne voor de Europese Verkiezingen. Want tussen 10 en 13 juni gaan er kiezers in Dublin, Ljubljana, Tallin, Stockholm,

Lissabon, Rome en Amsterdam en in alle andere Europese steden, dorpen en gehuchten naar de stembus. Naar de stembus om voor het eerst in de geschiedenis te stemmen voor een volksvertegenwoordiging van een Europese Unie waarin vijftwintig landen hun thuis hebben gevonden.

Wij, D66, wij zijn ons bewust van deze historische gebeurtenis. Ik ben er trots op om Europeaan te zijn. Om als Europeaan te leven in het Europa dat oude vijanden wist te herenigen. Te leven in het Europa waar je zéker weet dat je rechten gerespecteerd worden en waar iedereen recht op zijn of haar manier van leven heeft. Het Europa dat draait om een gedeelde en niet om een vérdeelde toekomst.

In ons land wordt naar mijn idee veel te veel gedaan alsof er bij de komende Europese verkiezingen geen keuze is. Die keuze is er weldegelijk. Ik heb dan ook één boodschap voor alle kiezers die hun keuze voor 10 juni nog niet hebben gemaakt:

Als ú zoekt naar een politieke partij die verworvenheden als euthanasie, abortus en het homohuwelijk in Brussel verdedigt. Als ú zoekt naar een partij die staat voor een échte liberale, open en toekomstgerichte Europese economie met oog voor het milieu. Als u zoekt naar die partij, dan heeft u als kiezer maar één echte keuze op 10 juni en die keuze is D66!

Dames en heren. Democraten!

Met trots kondig ik dan ook de dame aan die voor D66 de kar van de Europese verkiezingen gaat trekken:

Uw aandacht voor Sophie in 't Veld!

Dank u wel.