

INLEIDING J.H. Gootjes, vice-voorzitter OP HET POLITIEK MANIFEST,
CONGRES DS'70, d.d. 17-2-1979 te EINDHOVEN.

=====

Partijvrienden,

Het opstellen van dit politiek manifest was een gebeurtenis, waar vele leden zich intens mee hebben bezig gehouden. Deze leden waren of wel door het Hoofdbestuur uitgenodigd dan wel op eigen initiatief actief.

De buitenwereld heeft van DS'70 een beeld van nuchterheid en zakelijkheid. Aan de hand van mijn ervaring met de vormgeving van het manifest kan ik getuigen, dat DS'70 geen gebrek heeft aan gevoel, aan emotionaliteit. Deze emotionaliteit gaf kleur aan het gehele gebeuren rondom het opstellen van het politiek manifest. Het heeft mij veel goed gedaan omdat ik ervan overtuigd ben, dat verantwoordelijk leven alleen mogelijk is, wanneer je je verstand en je gevoel gebruikt.

Zo is dit manifest tot stand gekomen, in een samenwerking met veel inspraak dankzij een concept-manifest, dat de commissie voor Identiteit en Strategie op verzoek van het H.B. heeft opgesteld. Dit concept werd op een vergadering in Rotterdam voorgelegd aan het kader van de partij en heeft daar gediend als discussiestuk. De verdienste van dit concept-manifest was, dat het de tongen van DS'70-leden losmaakte.

Het voor dit congres uitgebrachte manifest is aan de hand van veel commentaar onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur door H.B.-leden opgesteld.

Ik bied u dit manifest dus aan namens het Hoofdbestuur.

Met een Politiek Manifest richten wij ons tot niet-leden, tot de bevolking in zijn algemeenheid, tot een verscheidenheid van mensen. Deze mensen zijn over het algemeen praktisch ingesteld. Zij beoordelen een politieke partij op hun praktische ideeën. Als wij vinden, dat het niet goed gaat in Nederland en wij willen onze ongerustheid verstaanbaar vertellen aan deze mensen, dan zullen wij moeten aanhaken bij de problemen, die hen bezig houden. En daarbij moeten we onszelf beperken en niet vervallen in oude fouten, d.w.z. een te veel aan woorden en te veel zakelijkheid.

Ik ben ervan overtuigd, dat velen onder u door deze noodzakelijke beperking iets missen, wat zij belangrijk vinden. Laat u straks horen, want het is nodig te weten waar u de nadruk op wil leggen als u zich richt tot mensen buiten DS'70.

Op één van de te verwachten opmerkingen wil ik hier vooruit lopen. Ik bedoel een opmerking, dat wij duidelijker de identiteit van DS'70 moeten onderstrepen. Wij moeten het beeld van nuchterheid en zakelijkheid, dat men van ons heeft ombuigen naar de werkelijkheid van onze emotionele achtergrond. Onze emotionele achtergrond betreft onze gevoelens over menswaardigheid, sociale gerechtigheid en persoonlijke vrijheid. Het antwoord op zo'n opmerking is, dat de aandacht voor deze identiteit leeft binnen DS'70, maar dat men buiten DS'70 meer aandacht heeft voor de praktische politiek. Diegene, die zich tot ons aangetrokken voelt en dieper wil graven in DS'70, kunnen wij direct helpen met korte bondige publicaties, die u hier op het congres kunt krijgen.

Wij richten ons met het manifest op de mensen buiten DS'70.

Er gaat iets mis in onze samenleving. Dat is het thema van het Politiek Manifest. Polarisatie, egoïsme en kortzichtigheid worden aan de kaak gesteld. Onze welvaart wordt bedreigd, omdat de samenwerking, die in de na-oorlogse jaren de vooruitgang mogelijk maakte, vergiftigd is door onenigheid, groepsegoïsme, verdeeldheid en gebrek aan echt sociaal gevoel.

Materialisme viert hoogtij, er is sprake van grote geestelijke armoede. Het gaat steeds om het "hebben" en de bevrediging van "hebzucht".

Op deze manier kunnen we nooit als samenleving door moeilijke tijden heen komen. Materialisme heeft nog nooit iets goeds tot stand gebracht. Materialisme leidt tot anarchie, tot burgerlijke ongehoorzaamheid en jaloezie.

Materialisme kweekt ontevreden slappe mensen zonder verantwoordelijkheidsgevoel. Deze mensen leggen de verantwoordelijkheid gemakshalve bij de gemeenschap.

Materialisme kweekt ook verbitterde geweldadige, eierzuchtige mensen,

die het te doen is om de macht, om zèlf de macht in handen te nemen.

Als alle mensen erop uit zijn om te "krijgen", is het resultaat een chaos en neemt de sterke man de zaak in handen.

Deze materialistische maatschappij loopt keurig in de straat van de volgelingen van de oude, zeer conservatieve mens Marx. Dat was een eierzuchtig mens. Hij was ervan overtuigd dat hebzucht de voornaamste drijfveer is voor het handelen van de mens.

Lenin heeft eens gezegd: "het Marxisme is militant materialisme".

En dan verzweeg hij niet wat de strategie is van dit, in het Marxisme belichaamde, militante materialisme. Hij drong erop aan, dat elke ontevredenheid ten bate van de partij moet worden aangewakkerd en uitgebuit. "Het is onze taak", zo schreef hij, "gebruik te maken van elke manifestatie van ontevredenheid en alle kiemen van opstandigheid te vergaren en te benutten, ook al zijn die nog zo zwak".

Partijgenoten, let op de verschijnselen van deze strategie en op de ondermijning van onze parlementaire democratie door deze militante materialisten.

Eén van de verschijnselen is het verzwakken, het verzieken van de moraal. Zij vallen goedwillenden aan door verdachtmakingen en beschuldigingen van datgene, wat henzelf juist kenmerkt. Zij scherpen tegenstellingen aan; polarisatie heet dat en verzwakken daarmee de eenheid van een volk. Zij maken gebruik van de menselijke zwakheden, waardoor het egoïsme van belangengroepen wordt versterkt. Onder het mom van progressiviteit willen ze de samenleving overhoop halen, kweken zij ontevredenheid en stellen zij kortzichtige doeleinden, die de samenleving op langere termijn schaden.

Het gevaarlijkste verschijnsel is de aanval op het gezinsverband. Zij willen de verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen aantasten. Gezinnen zijn steeds de ruggegraat van de democratie geweest. Dààr wordt het karakter van Nederland gevormd. En karakter is de kracht van een volk.

Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de strijd tegen het militante materialisme.

Hebzucht als uitgangspunt te nemen voor de inrichting van een maatschappij heeft no nergens geleid tot een humane samenleving.

Partijvrienden, ik zou het zo graag iedereen willen toeroepen: wordt wakker uit uw welvaartroes. Alleen in een welvaartssprookje werd Doornroosje gewekt door een prins. Nederland, pas op dat u niet gewekt wordt door explosies van sociale spanningen, veroorzaakt door een vergaand materialisme.

Laten we naast eisen voor rechten voor de enkeling of voor de groep weer plichten en persoonlijke verantwoordelijkheid durven te stellen en te aanvaarden. Laten we niet meer langs elkaar heen lopen, maar elkaar weer opzoeken, méér aandacht hebben voor de andere mens. Dus niet alleen via het loketje van de sociale dienst, maar weer menselijk. Dan krijgt de maatschappij een hogere levenswaarde, dan maakt polarisatie plaats voor begrip, egoïsme voor gemeenschapsgevoel.

Hoe kan een maatschappij bestaande uit mensen van verschillende geaardheid werkelijk een samenleving zijn als men in Nederland doorgaat met een machtsstrijd van allerlei belangengroepen, waarbij voorbijgegaan wordt aan het algemene, het landsbelang. Dat is à-sociaal, want hebben die andere mensen dan geen rechten, alleen maar plichten soms?

De grote partijen doen niets aan dit verschijnsel, maar kibbelen in een onverdraagzame sfeer. Een onverkwikkelijk, mensonwaardig gebeuren.

Gebrek aan werkelijke geestkracht bij de VVD, radikaliserend dogmatisch socialisme van de vorige eeuw bij de PvdA, interne zwakte door diepgaande culturele verschillen bij het CDA, dat is het politieke toneel van Nederland.

DS'70 presenteert zich als tehuis voor allen, die onze mening delen, dat het zò niet langer kan. Een tehuis voor hen, die het nutteloze, verziekende aanscherpen van tegenstellingen beu zijn en weer tot samenwerking willen komen om de problemen waarvoor wij staan, samen op te lossen.

Hoe DS'70 vanuit een West-Europese sociaal-democratische basis enige hedendaagse hete hangijzers op maatschappelijk gebied wil oplossen, is vermeld in het manifest dat u is aangeboden.

DS'70 streeft niet naar politieke succesjes op de korte termijn.
DS'70 wil verantwoord meewerken aan de inrichting van de maatschap-
pij en dat kan alleen met een visie gericht op de langere termijn.
Alleen langs diè weg komt Nederland uit het slop.

Ik hoop van harte, dat velen dat met ons eens zijn.

J.H. Gootjes.