

Dit is een uitgave van de
SWB van D'66 in de serie Emancipatie
In deze serie verscheen in 1975 het
rapport **MV 7**: Abortus, een oriënterende
beschouwing.

BIBLIOTHEEK RU GRONINGEN



1090 9675

VROUW - WAT BEN JE GELUKKIG!

Met wuivende haren en een kind aan elke hand huppelt ze stralend door het beeld. Bijdetijd. Modern. Hevig gelukkig.

Logisch: In de badcel ronkt de wasauto-
maat de gezinswas stralend wit. En in de
keuken trilt de vaatautomaat dat het een
lieve lust is, zodat ze straks de afwas
blinkend schoon en droog in de kast kan
bergen. Het knusse kleine flatje is al-
weer keurig aan kant, dankzij draaitop en
witte tornado. En precies op tijd floept
de oven aan met iets verrukkelijk buiten-
lands, dat ze vanavond ter tafel tovert,
samen met de versierde spruitjes, vooraf-
gegaan door een pittige tomatensoep van
een merk, dat zoveel volle borden in zijn
blik doet, en voor toe zo'n toetje, dat
je na kunt doen.

Vlak voor de opname had ze nog dat moment
voor zichzelf, met een geurig kopje oplos-
koffie en een zalig romannetje uit de
Robijnreeks.

't Is woensdagmiddag en ze heeft weer
heerlijk de tijd om zich volledig aan haar
kinderen te wijden.

Kortom: een gelukkige vrouw!

Zo gaat dan in reclamespots.....

De werkelijkheid ziet er meestal anders uit.
Onbestemde klachten en pijntjes, groeiend
gebruik van zenuwstillende middelen, slaap-
pillen, vlucht in alcohol en fruitautomaten.
Kortom: verveling en ontevredenheid.



VROUW - WAT DOE JE MET JE TIJD

Huishoudautomaten nemen steeds meer huishoudelijke klussen over. Gemaksproukten bekorten hoe langer hoe meer de tijd, die in de keuken wordt doorgebracht. Huisvrouw zijn is geen volledige dagtaak meer.

Komt nog bij, dat het streven naar de status van "mevrouw" op steeds jeugdiger leeftijd gerealiseerd wordt. En volgens de statistieken is het gezin tegen het 27e jaar compleet.

Wanneer mevrouw 33 is zitten de kinderen doorgaans hele dagen op schol en tegen haar 45e zijn ze het huis uit. En wat moet je dan?

Je ging praktisch zonder opleiding het huwelijk in. Mocht je al een beroepsopleiding hebben gehad, dan is er in die 20 jaar zoveel veranderd dat je diploma's en graden uit de tijd zijn geraakt.

Bovendien blijkt uit de personeeladvertenties, dat alleen jonge vrouwen rond de 20 gevraagd worden.

Daar zit je dan met je goede voornemens om bezigheden buitenshuis te zoeken, waarmee je gehoopt had al die vrijgekomen tijd zinvol door te brengen.

VROUW - IN DIE GOEIE OUWE TIJD WAS JE
VROUW

Onze oermoeders hadden het heel wat beter. In die goeie ouwe tijd wist je als vrouw tenminste waar je aan toe was. Je had een afgebakende taak. Als echtgenote van meneer Zussemezo, huisvrouw, gezinsverzorgster en voortbrengster van het Leven. Het menselijk ras instandhouden was een daadwerkelijke levensvervulling. De kinderen die in leven bleven, een Zegen. En omdat de zuigelingensterfte hoog was, moest je produktie ook hoog zijn.

In onze dagen worden we gekonfronteerd met overbevoling. Van de wereld in het algemeen en van ons land in het bijzonder. Dat heeft kleine gezinnen noodzakelijk gemaakt. En omdat de zuigelingensterfte tot een minimum is beperkt, dank zij de medische vooruitgang, wordt je meestal maar twee keer in je leven zwanger. De vrouwenemancipatie heeft je bewust gemaakt van het "baas-zijn in eigen buik" En de vrijheid om zelfs helemaal van het moederschap af te zien. Een vrijheid die pil en andere articonceptiemiddelen mogelijk maken.

Statistisch gesproken krijgen we nog maar $1\frac{1}{2}$ kind per gezin. Hoe gruwelijk dat ook klinkt.....

VROUW- WAT DOE JE MET JE VRIJHEID

Emancipatie betekent vrijheid. Vrijheid van handelen, van baas zijn in eigen buik, van keuze. Emancipatie betekent ook: gelijke rechten hebben. Heb je die inderdaad?

Theoretisch heb je de vrijheid om bezigheden buitenshuis te hebben. In de praktijk blijkt die vrijheid meestal meer een gunst dan een recht.

De man moet, de vrouw mag.

Maar dan alleen in die beroepen, waar de man weinig of geen belangstelling voor heeft. Bovendien blijkt de hoogte van het inkomen doorgaans bepalend te zijn of de functie door een man dan wel door een vrouw vervuld wordt. Een verantwoordelijke positie met een hoog inkomen is nog steeds voor een heel kleine groep vrouwen en een (relatief) heel grote groep mannen weggelegd.

Een dienende functie is goed voor "mevrouw". Vooral omdat de beloning (het inkomen) afgemeten wordt aan de produktiviteit.

Een dienende functie is duidelijk niet produktief. Wordt dus automatisch laag gehonoreerd.

En in een functie die door beide geslachten vervuld wordt, zien we nog maar al te vaak dat de man met een aanzienlijk voller loonzakje naar huis gaat dan zijn vrouwelijke collega. Alhoewel ze hetzelfde werk doen.

Funktieverarming in huis en gezin. De laagstbetaalde baantjes, ongelijke beloning voor hetzelfde werk. Dat zijn de vruchten van een eeuwlang emancipatie.

Daar kunnen we nauwelijks trots op zijn..

VROUW - JE HEBT RECHT OP ARBEID

Vrouw, je hebt recht op arbeid.
Niet omdat je alleenstaand bent.
Maar ook omdat je gehuwd bent, ook al
heeft je man een goedbetaalde positie,
Niet omdat je aan het hoofd staat van
een onvolledig gezin.
Maar ook omdat je moederrol is uitgespeeld
omdat de kinderen het huis uit zijn.

Het is in deze tijd immers ondenkbaar,
om de vrouw buiten de arbeidsmarkt te
houden en terug te verwijzen naar huis
en gezin. Zelfs in deze tijd van arbeids-
schaarste en groeiende werkloosheid.
Het is ondenkbaar, omdat emancipatie,
opleiding en funktieverarming in het
gezin bij de vrouw een toenemende behoefte
hebben gestimuleerd om zich ook buiten het
huishouden en het gezin nuttig te maken.

Kortom: je hebt recht op arbeid omdat
ieder mens recht op arbeid heeft.
En jij bent tenslotte ook een mens.

VROUW - JE HEBT GELIJKE RECHTEN

Wie uitgaat van gelijke rechten voor alle burgers kan onmogelijk de vrouwen als groep het recht op arbeid ontzeggen.

Dat is een van de uitgangspunten van het partijprogramma 1976 - 1980 van de Partij Democraten.

Nu de arbeid schaars geworden is, wordt het hoog tijd, dat die arbeid rechtvaardig wordt verdeeld. Omdat die schaarste het gevolg is van het feit dat de werkloosheid waarmee we nu te maken hebben, structureel is, dat wil zeggen blijvend.

En dat iedere door deze regering voorgestelde maatregel slechts een tijdelijke zaak is. Doekje voor het bloeden. De oorzaak van de werkloosheid wordt niet weggenomen noch bestreden.

Want mechanisatie en automatisering zijn niet alleen doorgedrongen in het huishouden. Ook in het produktieproces worden standaardhandelingen tot en met ingewikkelde processen steeds meer overgenomen door ingewikkelde machines, die door een simpele druk op de knop te bedienen zijn. Maar de menselijke arbeid wordt niet alleen schaars omdat machines de arbeid overnemen. We hebben bovendien in de industriële sektor de grenzen van de groei bereikt. En ook dat heeft inkrimping van de werkgelegenheid tot gevolg.

Daarom is herverdeling van de arbeid een van de belangrijkste programmapunten in het partij-programma van de Partij Democraten.

VROUW - JE HEBT RECHT OP WELZIJN

We staan op de drempel van een heel nieuw tijdperk. Een tijdperk dat gekenmerkt zal worden door NIET MEER, maar BETER.

Waarin ons WELZIJN in evenwicht moet worden gebracht met onze WELVAART.

Omdat we anders aan die hogelijk geroemde welvaart ten onder gaan.

Een tijdperk, waarin we ook moeten leren leven met een arbeidsschaarste die structureel is. Maar dat wil niet zeggen, dat we het bij die erkenning moeten laten, en ons bij de pakken neerzetten.

Daarom hebben de DEMOKRATEN een voorstel uitgewerkt, tot herverdeling van de beschikbare arbeid.

Een herverdeling, die gebaseerd is op het recht op arbeid van iedere burger, dus ook van iedere vrouw.

Een herverdeling, die vooral in de productiesector zal leiden tot meer parttime werk, kortere werkdagen, arbeidspauzen voor bij- en herscholing, vroegere pensionering.

Een herverdeling, die bovendien leidt tot uitbreiding van de werkgelegenheid in de welzijnssector. Een sector die nu nog te veel wordt vergeleken met de productiesector.

En dus wordt ondergewaardeerd, wat weer tot gevolg heeft, dat veel werk in deze sector wordt onderbetaald, of afhankelijk is van de goodwill van vrijwilligers.

Werk dat hoognodig moet worden herwaardeerd en voorzien van een nieuwe status, zoals dit met de verpleging al het geval is, Deze sector is nu -dank zij betere salariering- ook voor mannen interessant geworden.

Welzijn is een brok welvaart.

Ook daar heeft ieder mens recht op.

Dus jij ook - vrouw!

VROUW - JE HEBT RECHT OP EEN INKOMEN

Vrouw, je hebt recht op een inkomen
Niet alleen maar het minimumloon, maar een
inkomen dat in verhouding staat tot de
functie, je inbreng en je capaciteiten.
Een inkomen, dat niet afhankelijk wordt
gesteld van het inkomen van je echtgenoot
omdat je toevallig getrouwd bent.
Geen vrouwelijk inkomen
Maar een menselijk inkomen.

VRUW - JE HEBT MEDEZEGGENSCHAP

Voor de Demokraten is je recht op gelijke rechten geen holle frase. Geen loze verkiezingskreet.

Je recht op gelijke rechten is een onlosmakelijk deel van het Beleidsprogramma 1977 - 1981 van de DEMOKRATEN.

Het is de hoogste tijd, dat het recht op gelijkberechtiging een feit wordt. Niet alleen politiek, maar ook maatschappelijk.

Om dat recht onvoorwaardelijk te verwezenlijken, hebben we een groot aantal zetels nodig. Dus veel stemmen.

OOK UW STEM

Tenslotte heb je medezeggenschap. Doe er wat mee.

Dan kunnen wij daadwerkelijk aan uw rechten werken.

DAAROM: DEMOKRATEN.

DIT IS EEN UITGAVE VAN
DEMOKRATEN '66

No.: **DV 7**

Oktober 1976