

DOCUMENTAIECENTRUM
NEDERLANDSE POLITIEKE
PARTIJEN

DMPD

Perspex

7^e jaargang Januari 2006 nr. 22

Uitgave van Perspectief, ChristenUnie-jongeren



Denkend aan Holland



Under the bridge 'Politiek Programma in Jip-en-Janneketaal'

'We zijn dakloos.' Perspectief-lid Maarten Laarhoven deed mee aan de Nacht Zonder Dak, samen met een aantal mensen van zijn jeugdgroep.

Wild nachtleven, uit je dak gaan, een nacht doorhalen. Velen denken nu aan stappende jongeren in het hart van Amsterdam. Erger kun je er niet naast zitten. WE ZIJN DAKLOOS! Althans, voor één nacht. Het begint als twee vriendinnen horen over een project genaamd Nacht Zonder Dak van TEAR fund en getroffen worden door het idee. Een nachtje in de buitenlucht slapen en geld ophalen voor dakloze jongeren in arme landen: in de zomer is dit een zeer aantrekkelijke manier van actie voeren. Dus beginnen ze enthousiast met het organiseren van deze nacht. Een gemeenschappelijk gaatje vinden in de agenda en mensen mobiliseren vergt echter zoveel tijd dat we uiteindelijk in november zijn aanbeland. Albert Heijn Molenwijk stelt kartonnen dozen beschikbaar en als we daar toch zijn, wordt meteen wat proviand ingeslagen voor de Nacht Zonder Dak. Op vrijdagavond vertrekken we met zes jongeren vol goede moed en volle tassen naar de plaats waar het allemaal moet gaan gebeuren. Het droombeeld van avontuurlijke Swiebertjes of Aladdins die ondanks alle zorgen het geluk

aan hun zijde hebben, spat echter al snel als een zeepbel uiteen. We liggen onder een brug in het Amsterdamse Bos waar het koud is, de wc niet binnen 10 stappen te bereiken is en de beschutting van je naaste burens niet genoeg is om de wind uit je gezicht te houden. Rust wordt je ook niet gegund, dat blijkt wel uit onze serie van ellendige avonturen waar Lemony Snicket's film nog een puntje aan zou kunnen zuigen. Regendruppels vallen ongevraagd in je gezicht, helikopters vliegen met zo'n regelmaat over dat je je afvraagt of er weer tbs'ers zijn ontsnapt, joggers lijken onze brug als ultieme ontspanningsplaats te zien en ratten blijken toch niet zo mensenschuw te zijn als we hadden gehoopt. Zes uur na aanvang blijkt het onvermijdelijke te gebeuren op een voor ons ongunstig moment: de zon laat merken weer aanwezig te zijn, terwijl we niet zijn uitgeslapen. De krant bericht dat het afgelopen nacht 11 graden is geweest en meteen wordt duidelijk waarom een stuk karton en een slaapzak niet genoeg waren om ons warm te houden. Gelukkig hebben wij de mogelijkheid om terug te gaan naar huis, met donzen dekbedden en centrale verwarming. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat was ook de reden om aan deze actie mee te doen.

Perspectief komt volgend jaar met een nieuw politiek programma. Politiek commissaris Harmjan Vedder is verantwoordelijk voor de uitvoering. Een kort interview.

Er komt een nieuw politiek programma. Waarom?

Het oude programma Houvast.nl is inmiddels zwaar verouderd en veel te dik. Dat was goed toen Perspectief net bestond. Nu we vijf jaar bestaan is het tijd voor een dun en duidelijk politiek programma in Jip-en-Janneketaal.

En nu ga jij in je eentje een nieuw politiek programma schrijven?

Nee. Dat gaan we samen met de leden doen. Rond de thema's veiligheid, gezondheid, onderwijs, economie, justitie, milieu en internationaal vormen we groepjes. In die groepjes gaan we stukken schrijven voor een politiek programma. Alle leden mogen zich er mee bemoeien. Een unieke kans om mee te denken of te schrijven!

Waarom moet Perspectief een eigen politiek programma hebben?

Perspectief is een zelfstandige organisatie. Het is daarom belangrijk dat we met de leden standpunten innemen over allerlei zaken. Op die manier kan Perspectief de stem van haar

leden overall in de politiek uitdragen.

Wat is er mis met de standpunten van de ChristenUnie zelf?

Niet heel veel gelukkig. In de meeste standpunten kunnen we ons goed vinden. Andere standpunten vinden we niet ver genoeg gaan. Maar die verschillen zijn niet zo belangrijk. Het is belangrijk dat we als jongeren zelf nadenken over wat we willen en dat vervolgens bij de politiek binnen brengen. Dat we daarbij de ChristenUnie vaak achter ons zien staan is alleen maar mooi. Maar uiteindelijk zijn we een zelfstandige christelijke politieke jongerenorganisatie!

Heb je al enig idee of er nog revolutionaire standpunten in komen?

Ik denk dat er best wel eens verrassingen in kunnen komen te staan, ja. Maar uiteindelijk bepalen de leden dat. Niet alleen op de ledenvergadering van april, wanneer over het nieuwe politieke programma wordt gestemd; leden kunnen ook van tevoren al meedenken. Ik zou zeggen: heb je een revolutionair idee, laat het dan weten. We discussiëren over alles.

Stel, ik doe mee. Hoeveel tijd ben ik kwijt?

Een avond per maand en je moet



je van tevoren in het onderwerp verdiepen. Meer mag ook, maar hoeft niet. Valt best mee, hé? Maar serieus, als je mee wil doen, stuur dan even een mailtje naar politiek@perspectief.nl

2



Foto-onderschrift: Op 31 oktober hield Perspectief Veendam e.o. een debatavond met onder andere Rogier Havelaar. Er kwamen maar liefst 30 enthousiaste jongeren op deze avond af. Drie verschillende thema's werden behandeld door middel van vragen en stellingen. Rogier leidde de debatten en deed dat met verve. De meeste jongeren vonden het een geslaagde en positieve avond die kan bijdragen aan christelijke jongerenpolitiek. Het was de eerste avond die de lokale afdeling organiseerde. Met succes dus!

Perspectief Amsterdam opgericht

Na Barneveld, Staphorst, Urk en Kampen heeft ook Amsterdam een jongerenafdeling van de ChristenUnie. Deze is opgericht door een groep Amsterdamse studenten. Afgelopen maand is dat bekend gemaakt. "Men associeert Amsterdam niet snel met christelijke politiek en dat is jammer", vindt Maarten Laarhoven, één van de oprichters van Mokum Perspectief, ChristenUnie-jongeren. "Lijsttrekker André Rouvoet heeft ook aan de VU gestudeerd. Hij is een goed voorbeeld van een Amsterdamse student die het ver heeft geschopt in Den Haag. Yvette Lont is deelraadslid in de Bijlmer, dus ook op stedelijk niveau kunnen we zien hoe het moet."

Ook bestuurslid-intern Aldert de Boer is blij met de oprichting van een Perspectief-afdeling in de hoofdstad. "Op lokaal niveau is het ook makkelijker om actie te voeren en het voordeel van Amsterdam is dat het niet alleen een grote plaats is, maar ook de hoofdstad. Dus een demonstratie of een debat is interessanter om hier te organiseren. Jongeren zijn in het algemeen eerder bereid om tot actie over te gaan dan de oudere generatie. Daarom is een jongerenafdeling van de ChristenUnie ook onmisbaar in een stad als Amsterdam."

Perspectief Boven Groningen organiseert voetbaltoernooi

Op 25 februari 2006 organiseert Perspectief Boven Groningen een zaalvoetbaltoernooi waar de gehele opbrengst bestemd is voor het Lilië Fonds. "Met de actie willen de ChristenUnie-jongeren ook aandacht vragen voor het probleem dat jongeren steeds dikker worden. Ze moeten meer gaan sporten", aldus Durk Bloemhof, één van de organisatoren van het toernooi. Momenteel hebben zich al zo'n acht jeugdteams opgegeven. De meeste zijn afkomstig van kerken

in de regio. Bloemhof hoopt dat het lukt om een team gevuld met burgemeesters, wethouders en eventueel fractieleden van de grond te krijgen. "Door de opbrengst te bestemmen voor het Lilië Fonds willen we aanhaken bij de actie 'Trappen voor Krukken' die van de zomer door Perspectief landelijk is gehouden."

Voor meer informatie kunt u mailen naar: PerspectiefBG@xs4all.nl

Gerechtsdeurwaarder - een vak apart

DOOR JOCHEM MEEUWSEN

Wie is toch die man die altijd bij de buurman aan de deur komt? Hij is de steun en toevlaucht van iedereen die in zijn recht staat, als het om geld gaat. Bij schuldenaren is hij juist géén graag geziene gast: een bezoekje van gerechtsdeurwaarder Henk Bos betekent dat de portemonnee getrokken zal moeten worden. Toch is Bos geen kwaai als het gaat om wanbetalers. "Ze krijgen bij ons altijd de kans een acceptabele regeling te treffen," benadrukt hij, "maar er is uiteraard wel een grens."

Taken

Gerechtsdeurwaarders zijn door de koningin benoemde openbaar ambtenaren die in opdracht werken van bijvoorbeeld bedrijven, banken, particulieren en de overheid. Zij hebben onder andere als taak het dagvaarden (oproepen) van personen om voor de rechter te verschijnen, het uitvoeren van vonnissen die door de rechter zijn uitgesproken en het uitvoeren van dwangbevelen die door speciaal aangewezen instanties zijn gegeven. Als schuldenaren niet aan een vonnis of dwangbevel voldoen, zal de deurwaarder beslagleggen op bijvoorbeeld loon, uitkering, auto, inboedel of huis, zodat het geld alsnog binnenkomt.

Rekening geblokkeerd

De dag dat ik met de deurwaarder van Bos Gerechtsdeurwaarders op pad ben, loeit de wind door de straten en valt de regen met bakken uit de hemel. De meeste mensen lijden al onder een beginnende winterdip, maar wie onverwachts een bezoek van Bos krijgt, is al helemaal niet blij. Tussen de grote stapel dossiers die hij bij zich heeft, zitten dagvaardingen, maar ook beslagleggingen. Neem bijvoorbeeld de mijnheer die nog alimentatie moet betalen aan zijn ex-vrouw. Vandaag staat hem een vervelende verrassing te wachten: al zijn bankrekeningen worden onverwacht geblokkeerd.

Tja en je zult dan maar met je volle boodschappenkar bij de buurtsuper staan, je pinpas door de sleuf halen en toch niet kunnen betalen, terwijl je weet dat er voldoende geld op je rekening staat. "Dat zou inderdaad knap vervelend zijn voor die man", vindt Bos. Maar het enige dat voor hem telt, is het nakomen van afspraken. "Afspraak is afspraak."

Aanmaningen

Op het moment dat bedrijven, banken of andere instanties een gerechtsdeurwaarder inschakelen, is er vaak al een maandenlang traject van aanmaningen aan vooraf gegaan. Als de deurwaarder op de stoep staat, heb je het dus al te ver

laten komen. "En ook wij hebben eerst nog een incassotraject," vertelt Bos. "We sturen dan een brief waarin de schuldenaar opnieuw wordt aangemaand om te betalen. Daarin wordt ook heel duidelijk gemaakt dat er altijd een betalingsregeling kan worden getroffen voor het geval het openstaande bedrag niet in één keer over gemaakt kan worden. Je krijgt dus voldoende kansen om het betalingsprobleem op te lossen."

Uitstellen

"Toch laten veel mensen het erop aan komen; zelfs als het om relatief lage bedragen gaat. Dan is het helemaal onbegrijpelijk dat de rekening niet betaald wordt, want elk bezoekje van ons, als deurwaarder, kost ook geld. En hoe lang ze het ook uitstellen, de schuld blijft wel staan. Natuurlijk kun je van de spreekwoordelijke kale kip niet plukken, maar dat bereiken wanbetalers pas als er beslag is gelegd op al hun bezittingen. Helaas komt het regelmatig voor dat ik beslag moet leggen op een auto, het salaris, de uitkering of het vakantiegeld."

Smoesjes

"Ook deurwaarders hebben in toenemende mate te maken met agressie en geweld aan de deur," vertelt Bos verder. "Bij ontruimingen en sommige beslagleggingen gaat trouwens altijd een politiea-



gent mee - dan houden de meeste mensen zich wel in. Smoesjes krijg ik, als deurwaarder, wel heel vaak te horen: ze weten van niets, hebben de rekeningen nooit ontvangen, hun vrouw gooit alles weg of de hond eet het op. Vaak is het uit schaamte dat mensen ontkennen. Vooral als mensen voor het oog hun zaakjes goed voor elkaar hebben, is het behoorlijk confronterend als de deurwaarder op de

stoep staat. Dat zijn vaak de mensen die uiteindelijk een betalingsregeling treffen, omdat er voor hen nog te veel op het spel staat. Maar een groep 'vaste klanten' komt waarschijnlijk nooit meer uit de schulden."

"Voor mensen zorgen is een taak van de kerken"

DOOR IETJE VAN VOORNEVELD

Vier jaar geleden werd de Jeugdvereniging in Ede, waarvan Eelke Dekens (24) lid was, gegrepen door de manier waarop Jezus Zijn liefde voor mensen uitte in de tijd dat Hij op aarde was. En besloten dat het tijd was voor actie.

Wat gebeurde er toen?

Eelke Dekens: "Met wat jongelui uit de kerk kwamen we de zondag daarop bij elkaar en dachten na over hoe we Jezus hierin echt konden navolgen. We begonnen in onze vrije tijd diaconale acties te doen. Voor mensen dichtbij, en voor mensen ver weg. Van het bezoeken van eenzaam mensen tot het oprichten van een India-dorp om geld op te halen voor dit land. We noemden onze beweging TijdvoorActie. Na verloop van tijd kwamen nieuwsgierige jongeren uit verschillende kerken naar ons toe. In 2003 richtten we de Stichting TijdvoorActie op, die christelijke jongeren enthousiast wil maken zich actief in te zetten voor de naaste binnen en buiten de kerk. De stichting ondersteunt nu 17 TijdvoorActie-teams van Groningen tot Middelburg."

Zagen jullie dan ook om je heen dat actie nodig was?

De economie wordt minder en zorg verdwijnt voor mensen die die wel nodig hebben. Ook zijn er steeds meer samenleefproblemen, zoals tussen (hang-)jongeren en eenzame ouderen. Verslaving, aan van alles, is ook een groot probleem. Wat doen de kerken? De TijdvoorActie-teams werken vanuit een kerk en bestaan uit jongeren die lid zijn van die kerk. Wij zien de kerkelijke gemeente als uitgangspunt om de naaste te dienen. In Handelingen lezen we dat de eerste christengemeentes heel diaconaal waren. Die tijd moet terugkomen.

Wat doen de TijdvoorActie-teams dan?

Ze brengen bijvoorbeeld de Kerstavond door bij een opvang van het Leger des Heils, of organiseren diners voor ouderen. Er wordt koffie uitgedeeld op straat of meegeholpen bij het opzetten van een voedselbank. De teams bestaan uit 6 jongeren vanaf 16 jaar, die vaak een heel leger aan jongeren in beweging zetten. Bij het opzetten van het Indiadorp in Ede waren ruim 400 van de 1000 gemeenteleden in actie. Buurtbewoners die dit dorp bezochten, dat achter de kerk was opgebouwd, reageerden heel positief. Ze vonden het heel leuk dat waar ze ons jarenlang alleen maar aan hadden zien komen met de fiets en weer weg hadden zien rijden, we nu iets zichtbaars deden bij de kerk, waar zij nog welkom waren ook.

Raadsleden van de Christenunie in Ede hebben jullie gevraagd mee te denken over de veranderingen in de zorg, als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking treedt. De wet houdt in dat zorg die voorheen landelijk geregeld werd overgeheveld wordt naar de gemeenten. Welke veranderingen verwacht jij in Ede?

Voor sommige mensen valt zorg weg. En zorgen voor elkaar, dat is een taak van de kerk. Er ontstaan kansen voor de kerken om zich praktisch in te zetten. Ook omdat de zorgbehoevende van de overheid eerst in zijn eigen familie, kerk of ander netwerk moet kijken

of daar de zorg geboden kan worden die ze nodig heeft. De verwachting is dat de zorg die de gemeente kan bieden, nooit genoeg is.

Welke rol kunnen christenjongeren bij deze veranderingen spelen?

We kunnen een luisterend oor zijn voor mensen die zich zorgen maken en hen helpen met het invullen van formulieren. In Ede zijn veel ouderen die zichzelf niet meer verzorgen omdat ze hele dagen alleen thuis zitten. Eén bezoekje per week kan hen al helpen. Doordat we actief meehelpen kunnen we ook meedenken. Hier in Ede hebben raadsleden van de Christenunie het initiatief genomen om rond de tafel te gaan zitten met allemaal lokale zorgverleners, zoals de ouderenbond en de Nederlandse Patiënten Vereniging, diakenen van verschillende kerken en andere diaconaal actieven zoals wij. Doel is om echt een netwerk te vormen, om te weten wat de ander doet, maar ook om met elkaar te kijken naar waar nou echt gaten vallen in de zorg voor bewoners van onze regio.

Zouden politici meer te rade moeten gaan bij de mensen in de praktijk?

Ja. Maar wanneer politici meer de 'gewone' taal van de burgers zouden spreken, zou dat de (zorg-)politiek en praktijk ook meer bij elkaar brengen. Dat duidt op inleving en echte interesse van de poli-

tici in mensen. Mensen die lijden hebben dit nodig.

Waartoe roep je jonge christenpolitici op?

Ik vind het geweldig dat jonge christenen actief zijn in de politiek, daarvoor heb ik respect. Een concreet punt om hard aan te werken is wat mij betreft de grote groep verslaafde mensen. En verslavingen zijn er in alle lagen van de bevolking. Verslavingen aan internet, drank, seks, televisie en drugs. Als politici echt mensen willen leiden en invloed willen hebben op hun leven, moeten ze die mensen ook kennen. Politici moeten hen meer ontmoeten. De samenleving bestaat uit mensen die contact hebben met elkaar. Politici besturen die samenleving, dus het moet hen daar om gaan: om die mensen. Wie ze zijn, en wat hun nood is en hun behoefte. Het is belangrijk dat politici zichzelf laten kennen, dat ze gevoelens tonen. Zo laten ze zien dat er iets van henzelf zit in het geld dat ze beschikbaar stellen voor samenlevingsopbouw.



"Laptop und Lederhose"

Interview met Hans van Baalen (VVD)

DOOR JACCO OVEREEM

Mr. Drs. Johannes Cornelis (Hans) van Baalen werd op 17 juni 1960 in Rotterdam geboren. Hij zat op het VWO in Krimpen aan den IJssel, waarna hij rechten ging studeren in Leiden. In het leger bracht hij het tot reserve-officier bij de Koninklijke Landmacht. Hij is nu reserve-luitenant-kolonel. Van 1988 tot en met 1998 werkte Van Baalen bij Deloitte & Touche als management consultant. Tevens werd hij binnen de VVD actief als vrijwilliger (hoofdbestuurlid, internationaal secretaris, campagne-leider).

Hij verliet Deloitte in 1998 als directeur Public Affairs Consultants om de actieve politiek in te gaan. Toen Frits Bolkestein in 1999 naar de Europese Commissie in Brussel vertrok, nam Van Baalen zijn plaats in de Tweede Kamer in. Daar was hij van 28 september 1999 tot 23 mei 2002 woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken, Economische Zaken (accountancy) en Justitie (overheidsaansprakelijkheid). Ook was hij actief in de parlementaire assemblee van de NAVO. In mei 2002 werd Van Baalen, vanwege het verlies van de VVD, niet herkozen. Hij nam dienst bij de Koninklijke Landmacht om als militair naar Bosnië te worden uitgezonden voor civiel-militaire zaken (wederopbouw, vluchtelingen-terugkeer). Sinds 30 januari 2003 is Van Baalen weer lid van de Tweede-Kamerfractie van de VVD. Hij is thans woordvoerder Buitenlandse & Europese Zaken en Defensie, voorzitter van de Werkgroep Militaire Uitzendingen van de Kamer, voorzitter van de parlementaire Contactgroep Nederland-België en lid van de parlementaire assemblee van de NAVO.

Naast zijn Kamerwerk is Hans van Baalen vice-president van de Liberale Internationale, het wereldwijde netwerk van liberale partijen. Daarbij richt hij zich het ondersteunen van nieuwe democratieën, het bevorderen van de vrije-markteconomie en het respect voor de mensenrechten. Hans van Baalen heeft de Tweede Kamer vertegenwoordigd in de Conventie over de toekomst van Europa onder leiding van de Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing en zo was hij betrokken bij het totstandkomen van de Europese Grondwet, die eerder dit jaar bij referenda in Nederland en Frankrijk werd verworpen.

In het ledenrestaurant van het Tweede-Kamergebouw sprak ik met hem over nationalisme in het algemeen en in het bijzonder over nationalisme in Europa. Zelf gebruikt Van Baalen liever de term 'patriottisme'.



"Daaronder versta ik de liefde voor het eigen land en voor de geschiedenis. 'Nationalisme' is een veel hardere term en refereert aan het begrip volk en etnische afkomst. Hiermee spreek je uit dat je je eigen cultuur en achtergrond belangrijker vindt dan die van andere landen. Met de liefde die hoort bij het patriottisme doe je andere landen niet te kort.

vind het dan ook onzin dat het verwerpen van de grondwet leidt tot nationalisme. Wel draagt die verwerping bij aan de zoektocht naar de eigen identiteit binnen de EU en de globaliserende wereld.

Voordat we verder gaan over de eigen identiteit eerst nog wat anders. Frits Bolkestein heeft in het verleden gezegd dat de nieuwe

dacht te besteden aan de 400ste geboortedag van Michiel de Ruyter. Zijn rol in de vaderlandse geschiedenis is een voorbeeldfunctie voor de Nederlandse samenleving. Zo'n initiatief is een prima gelegenheid om de kennis van en de waardering voor de vaderlandse geschiedenis en de Nederlandse identiteit te bevorderen. Naast kennis van de geschiedenis moeten we zuinig zijn op onze literatuur en op de Nederlandse taal, het uitingsmiddel van de eigen identiteit. Het Wilhelmus is daar ook een voorbeeld van. De meeste nationale volksliederen ontstaan zijn aan het einde van de negentiende eeuw. Het Wilhelmus is veel en veel ouder. Het raakt aan de oorsprong van Nederland. Ik schrik dan ook altijd weer als ik zie dat bij een voetbalwedstrijd er spelers zijn die het Wilhelmus niet mee kunnen zingen. Iedereen zou ons volkslied moeten kennen. Wat de zorg voor de taal en de cultuur aangaat, kunnen we een groot voorbeeld nemen aan de Vlamingen.

Samen met hen, Suriname, Aruba en de Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika en Indonesië zouden we het Nederlands als cultuurtaal moeten bevorderen, binnen en buiten Europa.

Een nauwe samenwerking met de 'Zuidelijke Nederlanden' dus?

Ja, binnenkort loopt het Benelux-verdrag af. Het is dus van groot belang om dan een nieuwe vorm van samenwerking te vinden. Ik noemde ook al onze voormalige

en cultuur, kortom identiteit, vragen om stabiliteit en traditie. Nederland wil te vaak veranderen om het veranderen. Zo wilde men een tijdje terug het symbool van de Tweede Kamer, bijvoorbeeld, ook vernieuwen. Waarom zou je? Het is nodig om in een veranderende wereld bepaalde vaste waarden en symbolen te hebben. Groot-Brittannië vind ik wat dat betreft een mooi voorbeeld. Zelfs onder Ken Livingstone, de uiterst linkse burgemeester van Londen, worden

"Mensen identificeren zich met hun 'Heimat', met de geboortegrond waar ze vandaan komen en daarmee samenhangend met hun taal, hun cultuur, hun godsdienst en geschiedenis"

Patriottisme is ook niet geboden aan huiskleur of afkomst, maar aan je land".

"Ik zie niets in een Europees patriottisme. Europa klinkt in de oren van de bevolking veel te vaag. De Europese Unie is vooral een bureautechnisch begrip. Mensen identificeren zich met hun 'Heimat', met de geboortegrond waar ze vandaan komen en daarmee samenhangend met hun taal, hun cultuur, hun godsdienst en geschiedenis. De naam Europese Grondwet is dan ook verkeerd gekozen. Zij is bezweken onder de grote woorden die de Conventie haar heeft opgelegd. De Grondwet was geen grondwet, maar een nieuw verdrag in de reeks van verdragen van Rome, Maastricht, Amsterdam en Nice. Door haar echter een Grondwet te noemen, werden er verkeerde indrukken gewekt en heeft men haar aan een Europese superstaat gekoppeld. Achteraf hadden we gewoon een voorstel moeten doen voor een aanpassing van het bestaande Verdrag van Nice, door te kijken op welke punten dit voldoet en waar niet. Als we het op die manier gedaan hadden, was er geen referendum gehouden en waren die verdragsaanpassingen gewoon door een Kamermeerderheid aangenomen. In het verleden heeft de Christenunie ook het Verdrag van Nice gesteund. Dit Grondwettelijk Verdrag vonden ze echter een stap te ver."

De Duitse oud-minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer heeft gezegd dat de verwerping van de Europese Grondwet tot een zwak Europa zal leiden waarin nationalisme opnieuw kan opspelen. Deelt u die angst?

Het wel of niet aannemen van de Grondwet was geen waterscheiding. We kunnen goed met het bestaande verdrag door, alleen was

Oost-Europese lidstaten 'Europa zien als een speelveld om nationale belangen te behartigen'. Bent u dat met hem eens en kunt u die uitspraak verduidelijken?

"Ik schrik ook altijd weer als ik zie dat bij een voetbalwedstrijd er spelers zijn die het Wilhelmus niet mee kunnen zingen. Iedereen zou ons volkslied moeten kennen"

Deze nieuwe lidstaten streven er niet naar om in Europa op te gaan. Het is hun er om te doen meer zeggenschap te krijgen in het buitenlandse beleid en het defensiebeleid van de Europese Unie. Ook willen ze tot de interne markt behoren. In het verleden zijn landen als bijvoorbeeld Estland door de Sovjet-Unie overheerst. De EU zien zij echter als garantie tegen een hernieuwde Russisch overheersing.

Nu de Europese Unie zich uitbreidt, betekent dat dat er meer behoefte komt aan nationale identiteit?

De wereld internationaliseert en globaliseert. Dat betekent dat de wereld in een bepaald opzicht groter wordt. De vaste zekerheden, de ankerpunten waar mensen behoefte aan hebben, worden minder. Dit leidt ertoe dat mensen zoeken naar het gevoel van geborgenheid en saamhorigheid. Deze gevoelens kunnen gevonden worden in de eigen wortels.

Wat zijn onze wortels? Waarin ligt de Nederlandse identiteit?

In onze vaderlandse geschiedenis. Natuurlijk is Pim Fortuyn niet de Grootste Nederlander aller Tijden, maar dat is Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands, of Michiel de Ruyter. Of een van de vele dich-

"We kunnen goed met het bestaande verdrag door, alleen was die zogenaamde Grondwet beter geweest. Het project van de Europese Grondwet is mislukt. Een gemiste kans, maar geen ramp"

die zogenaamde Grondwet beter geweest. Het project van de Europese Grondwet is mislukt. Een gemiste kans, maar geen ramp. Ik

ters en denkers uit ons verleden. Wij moeten ons veel meer bewust worden van de eigen geschiedenis. De VVD heeft voorgesteld om aan-

overzeese gebiedsdelen. Als ik daar ben, dan merk ik dat zij een sterke behoefte hebben aan kennis van de eigen geschiedenis en culturele samenwerking met Nederland. Laten we afspreken om binnen de Nederlandse Taalunie de komende vijftig jaar het Groene Boekje, met daarin een overzicht van de juiste spelling van Nederlandse woorden, niet aan te passen. We moeten niet voortdurend alles willen veranderen. Taal

tradities gekoesterd en in ere gehouden. Dit hoeft niet per se ook meteen stilstand te betekenen. Denk maar aan Beieren in Duitsland: naast dat er in dat gebied veel respect is voor de eigen cultuur, voor de geschiedenis en voor de taal kent Beieren een moderne elektronica-industrie. 'Laptop und Lederhose' dus.

(advertentie)

Trouw, misschien wel de beste krant van Nederland nu op compact formaat

Handiger, leesbaarder en toegankelijker

- handzamer
- gemakkelijker
- toegankelijker
- gestructureerde artikelen
- gevarieerde foto's
- meer infographics
- uitgekiende indeling
- grotere leesletter
- explicietere koppen

De voordelen van compact voor de lezer

De moderne krantenlezer geeft de voorkeur aan handzaamheid en gemak.

Die heeft geen zin meer in het gevecht met gigantische pagina's.

Talrijke kwaliteitskranten in Europa verschijnen inmiddels op compact formaat.

Trouw nu dus ook, als eerste landelijke kwaliteitskrant van Nederland.

Met behoud van karakter en kwaliteit.

Trouw blijft 'misschien wel de beste krant van Nederland'.



Nieuwsgierig?

Ga voor een proefabonnement naar www.trouw.nl/service of bel gratis 0800-0557.

Big Brother

RFID-tags en jouw privacy

DOOR ESTHER JONKER

Wie wel eens naar de VS heeft gevlogen, zal zich nog lang de oneindige rij voor de douane herinneren. Elke reiziger die de VS binnenkomt, wordt uitvoerig ondervraagd en een irisscan en vingerafdruk afgenomen. De VS pleiten dan ook sterk voor een paspoort waarin op een chip al je foto, irisscan en vingerafdrukken zijn vastgelegd. De Europese Unie heeft besloten om haar lidstaten per 1 augustus 2006 te verplichten dergelijke biometrische paspoorten in te voeren. Tot nog toe is Duitsland het eerste en enige land dat ook daadwerkelijk zo'n paspoort heeft weten te ontwikkelen. Maar ook Nederland zal moeten volgen. Het is echter nog maar de vraag of deze ontwikkeling valt toe te juichen.

Snelle informatie

Een biometrisch paspoort bevat een zogeheten RFID-tag. De afkorting RFID staat voor Radio Frequency Identification. Hoewel er een ingewikkeld systeem achter deze tags zit, komt de technologie in het kort hierop neer: RFID-tags zijn kleine chips die aan of in producten kunnen worden verwerkt, met daarop informatie van allerlei aard. Speciale tag-lezers kunnen deze informatie op hun beurt weer koppelen aan de meest uiteenlopende (computer)bestanden. Zo'n lezer kan in tegenstelling tot bijvoorbeeld een barcodescanner tientallen objecten tegelijk lezen. Een winkelwagen vol met producten voorzien van een RFID-tag zou op deze manier in één keer gescand

kunnen worden. Op dit moment worden de tags vooral in logistieke bedrijven gebruikt.

Twijfels

Veel christenen hebben zo hun twijfels bij de ontwikkeling van RFID. Er is namelijk nog veel onduidelijk over de toepassing van de technologie en de ethische kanten van het verhaal. De ChristenUnie heeft daarom in mei van dit jaar de notitie RFID-Chips, Kans of gevaar? gepresenteerd, waarin ze aandacht vraagt voor bezinning rondom de invoering van deze tags. Perspex vroeg Tweede-Kamerlid Arie Slob, die betrokken was bij het opstellen van de notitie, om een reactie:

Hoe lang zal een massale invoering van de tags nog op zich laten wachten?

"Op dit moment is het gebruik van de tags nog relatief duur, maar er wordt wel hard gewerkt om de kostprijs van de tags omlaag te krijgen. We staan nu op de drempel van verdere doorbraak."

Grondrechten

Is het belangrijk om je als burger in deze technologie te verdiepen of kunnen we de overheid hierin vertrouwen?

"Het is zeker belangrijk om je als burger in deze technologie te verdiepen. Door al de technologische vernieuwingen wordt het voor overheidsinstanties en bedrijven immers mogelijk om individuen steeds beter in de gaten te houden. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over wat commerciële bedrijven en de overheid bijvoorbeeld wel en niet mogen. Daarom vinden wij het als ChristenUnie zo belangrijk dat de overheid op het punt van de bescherming van

grondrechten niet lijdelijk toeziet, maar fundamenteel onderzoek doet naar de verhouding van al deze technologische ontwikkelingen tot de grondrechten. Daar is het tot nog toe niet van gekomen."

Aandacht

Wat heeft de notitie van de ChristenUnie tot nog toe uitgewerkt?

"In de samenleving is ons pleidooi opgemerkt: we kregen allerlei uitnodigingen om ons standpunt toe te lichten. Helaas blijft het in de Tweede Kamer op dit punt nog stil. We hopen door onze acties bij de komende begrotingen een bewustwordingsproces op gang te brengen en te bereiken dat er eindelijk onderzoek komt. Het kan niet zo zijn dat straks geconstateerd moet worden dat Den Haag weer achter de feiten aanloopt. Nu moeten de principiële keuzes worden gemaakt!"

Verdere informatie

Wie zich verder wil verdiepen in de mogelijkheden en risico's van de RFID-technologie kan informatie vinden op onder andere de volgende internetsites:

<http://www.christenunie.nl> [zoek op rfid]
<http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=287304>
http://mathaba.net/x.htm?http://mathaba.net/0_index.shtml?x=234451
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4395726.stm>



Wijze woorden van Wim

Is nationalisme fout?

COLUMN



Nationalisme heeft eigenlijk altijd een negatieve klank bij de meeste mensen. We kennen ook vooral voorbeelden van nationalistische bewegingen die bekend staan om hun terreur. De bekendste is misschien wel de IRA, een Ierse terreurgroep die in de afgelopen decennia terreur gebruikte om hun doel, Noord-Ierland losmaken van Groot-Brittannië, te bereiken. Ook kennen we de nationalistische afscheidsbeweging ETA, die in Spanje zorgt voor veel bomaanslagen. Is het wel altijd terecht, dat wij nationalisme gelijkstellen aan geweld? Wat is nationalisme eigenlijk? En kennen we dat in Nederland dan niet? Kan nationalisme goed zijn voor de identiteitscrisis waarin Nederland zich bevindt?

Neem bijvoorbeeld de gedachte "Nederland is vol". Een mening die tot voor kort niet gebezigd mocht worden. Fortuyn gebruikte als eerste sinds lange tijd weer deze term. Daarop werd hij te vuur en te zwaard bestreden (waarbij ik hier even in het midden laat of dat al dan niet terecht was). De troonrede van 1952(!) echter, Nederland had net zijn tien miljoenste inwoner verwelkomd, opende de toenmalige koningin Juliana met de woorden: "Nederland is vol, ten dele zelfs overvol". Het opmerkelijke is, dat toenmalig 'links' juist Nederland vol

vond en toenmalig 'rechts' niet. "Het kan verkeren", zoals Bredero eeuwen geleden al opmerkte.

Op een vergelijkbare manier wordt geprobeerd nationalisme in een kwaad daglicht te stellen. Eigenlijk is nationalisme synoniem aan 'fout', voor de meeste mensen. Dat is erg ongenueanceerd, want een gezond nationalisme kan best een positieve kracht zijn in de samenleving. Zonder nationalisme zouden wij ook niet zoiets solidairs hebben als bijvoorbeeld de verzorgingsstaat of de rechtsstaat. Maar toch wordt het nationalisme door de meeste mensen beschouwd als iets gevaarlijks. Grote 'schurken' als Milosevic en Saddam Hoessein worden afgeschilderd als afschrikwekkende nationalist, wat op zich natuurlijk terecht kan zijn. Toch geeft dat een eenzijdig beeld van nationalisme.

Want wat is nationalisme dan eigenlijk? Nationalisme legt de nadruk op het feit dat mensen van hetzelfde volk, tussen wie een band bestaat, in hetzelfde land wonen. Het zwaartepunt ligt bij de gemeenschappelijke waarden. Wie horen daar dan bij? In eerste instantie zou je zeggen: alleen de mensen die in dat betreffende land geboren zijn. Toch kan ook iemand vanuit een andere nationaliteit erbij gaan horen, bijvoorbeeld door in een ander land te gaan wonen en de

taal te leren spreken en te integreren. De volgende omschrijving van het nationalisme is eigenlijk wel passend: "Een grote, cultureel min of meer homogene groep mensen, als regel met een gemeenschappelijke taal, die gekenmerkt wordt door een bewust gevoel van saamhorigheid. Er is een algemene bereidheid gezamenlijk te leven, onder dezelfde politieke omstandigheden, met de daarbij behorende wetten. Dit besef te leven in een eenheid wordt versterkt door een gemeenschappelijke geschiedenis, afstamming, cultuur en taal." Nationalisme legt dus een sterke band tussen cultuur, volk en land.

Dit citaat geeft aardig aan wat nationalisme eigenlijk inhoudt, maar ook dus wat het niet is. Nationalisme is dus niet per definitie agressief, want het wil ieder volk een plek onder de zon gunnen. Nationalisme is ook niet in te delen in links of rechts. Nationalisme legt de nadruk op de saamhorigheid van het gehele volk, of dat nu onder een socialistische, liberale of conservatieve regering is. Van nature staat het nationalisme ook sympathiek tegenover allerlei bevrijdingsbewegingen, vanuit het geloof dat de wereld pas vreedzaam is als elk volk een eigen bestaan heeft. Waar het volk geen eigen bestaan heeft, zie je vaak instabiliteit en onrust. Neem als voorbeeld de Koerden

Zo bekeken hoeven wij het nationalisme niet zomaar af te doen als fout, de extremiteiten daar gelaten. Een gematigd nationalisme kan positief werken voor onze identiteit, die toch voor veel mensen niet meer helder is. Dit soort nationalisme zie je trouwens wel terugkomen bij wedstrijden van het Nederlands elftal. Op die momenten zie je alle sociale scheidslijnen verdwijnen en komt het chauvinisme bovendien. Dan voelt het hele Nederlandse volk zich weer één. Ook ons koningshuis symboliseert de nationale eenheid. Ons volkslied is daar een uiting van. Zo zijn er tal van symbolen die ook bij ons een nationalistisch vlammetje doet aanwakkeren. Dat hoeft dan niet te betekenen dat je jezelf verheft boven andere volken en culturen, maar houdt simpel wat vaderlandsliefde in. Daar lijkt mij niets verkeerd aan. Hoewel wij het nationalisme vaak afdoen als 'fout', blijkt wel dat ook wij niet vies zijn van een beetje nationalisme.

Batterijen: best belangrijk

Het Europees Parlement heeft het rapport ChristenUnie-parlementaire Hans Blokland aangenomen over batterijen. Dit rapport gaat over wetgeving die moet voorkomen dat de schadelijke stoffen uit batterijen in het milieu terecht komen. Deze nieuwe regelgeving verbiedt het gebruik van cadmium in draagbare batterijen. Over twee jaar zal de consument dus geen nikkelcadmium batterijen meer in de winkel vinden. Daarnaast zullen alle soorten gebruikte batterijen ingezameld worden.

Blokland is tevreden met het resultaat, al had hij liever gezien dat het EP nog een stap verder was

gegaan. Een voorstel van Blokland om een aantal uitzonderingen voor het cadmiumverbod te schrappen heeft het echter niet gehaald. Blokland: "Hierdoor zitten we nog jarenlang met schadelijke batterijen opgescheept, terwijl er al lang milieuvriendelijker alternatieven op de markt zijn. Deze alternatieven worden bijvoorbeeld standaard in mobiele telefoons gebruikt. Het uiteindelijke rapport is echter een vooruitgang op het eerste voorstel van de Europese Commissie twee jaar geleden. Daar waren helemaal geen beperkingen in opgenomen voor het gebruik van het schadelijke cadmium. Nu is begonnen met het uitfasen van cadmium in draagbare batterijen".

Limonade met prik



Lang geleden was er in reclame-land een poging om kindertjes sinaasappellimonade met prik te laten drinken. Reclamemakers adviseerden de fabrikant in te spelen op het ideale beeld dat ouders van kinderen hadden. Volgens de ouders moesten meisjes vooral snoezig zijn en mochten jongens een beetje ondeugend zijn. Het waren namelijk de ouders die de drank kochten en niet de kinderen. Op tv verscheen vervolgens een filmpje van een snoezig meisje of ondeugend jongentje dat eindigde met de slogan 'Zo 'n kind gun je toch een Fanta?'. Alhoewel ik niet snoezig was en ook niet echt ondeugend (geloof ik) kreeg ik bij mijn tante toch Fanta. Waarom ze het spul in huis had, weet ik niet. Ik vond m'n nichtjes niet snoezig en mijn neef was braaf. Dus ergens had ze de reclameboodschap niet begrepen of had ze een ander beeld van de realiteit dan ik. Gelukkig kocht mijn moeder die zoete plakkerige rommel niet en kregen wij cola - dat was pas lekker!

De priklimonade van toen bestaat nog steeds. Geen kind wil echter meer snoezig, laat staan ondeugend genoemd worden. Toch wil

Fanta het concept van snoezige meisjes en ondeugende jongetjes handhaven. Alleen bepalen ouders al lang niet meer wat voor drank er ingeslagen wordt. In plaats van de ouders moeten nu de jongeren zich kunnen identificeren met de reclameboodschap. Gelukkig zijn er in glamour- en glitterland voldoende slimmeriken die - goed betaald - wel mee willen denken met Fanta. Het concept snoezig en ondeugend is gered. Onschuldige meisjes, half naakt, uitdagend gekleed, komen in beeld. Het zijn de nieuwe snoezen van nu. Rond deze snoezen hangen jongens rond die in de clip niet anders dan copulerende bewegingen maken. Het zijn de ondeugende jongetjes van nu. Door muzikzender TMF met geld in de lucht te houden sponsort Fanta een beeld van snoezige meisjes en ondeugende jongetjes die niet anders doen dan verkrachten. Daar zingen ze over en zo bewegen ze.

Het Fanta-sprookje van TMF wordt in de harde wereld van de op één na grootste havenstad ter wereld op hartgrondige wijze nagebootst. Snoezige meisjes worden daar door acht tot tien ondeugende jongetjes groepsgewijs verkracht. In de rechtszalen beweren de jongetjes niets anders te doen dan wat bij TMF voorgedaan wordt; zo zijn kinderen. Het is nog onbekend of ze voor of na de daad Fanta drinken. En of ze het ook van hun tante krijgen. Ik vond Fanta al nooit lekker, maar nu ik weet dat ze TMF sponsoren, krijg ik de rommel helemaal niet meer door mijn strot. Jij nog wel?

Leon Meijer

Is lid van de permanente campagne van de ChristenUnie en parlementair medewerker van Paul van Buitenen in het Europees Parlement.

International News

Nederland is maar een klein landje. Voor ons Nederlanders is er dus veel buitenland, waar erg veel gebeurt. Maar, als je niet oplet, is er zo weer wat aan je aandacht ontsnapt, omdat ontwikkelingen en gebeurtenissen zo snel gaan. Toch zijn veel gebeurtenissen wel inte-

ressant voor ons om kennis van te nemen!

Om deze reden houdt de commissie Internationaal van Perspectief het nieuws bij per regio. Op het kaartje kun je zien hoe we de wereld hebben ingedeeld. Je kunt

korte samenvattingen van het nieuws per regio lezen, maar ook wat langere artikelen die door leden zelf geschreven zijn over een onderwerp dat zij interessant vinden. Surf naar www.perspectief.nu en kijk onder het kopje 'internationaal'.

Excursie naar Straatsburg groot succes

27 en 28 november brachten twintig Perspectief een bezoek aan Straatsburg. Voorzitter Rogier Havelaar was ook mee: "s Morgens vroeg vertrokken we met de bus richting Straatsburg.. Eenmaal aangekomen in Straatsburg begonnen we ons bezoek bij de Raad van Europa. Daar kregen we een rondleiding en een lezing en dat was behoorlijk interessant. De volgende dag stond een ontmoeting met Hans Blokland (Europarlementariër) en een aantal andere mensen op het programma. Ook bekeken we een gedeelte van het Turkije-debat. Uiteindelijk gingen we de bus in met een stapel Europese folders en een hoop informatie. Het was erg gezellig. Volgend jaar weer, hoop ik."



Lagerhuisdebat



Woensdag 19 oktober kwam Perspectief bijeen om met commissies, leden en bestuur in Lagerhuisstijl een begin te maken met een brede discussie over Europa. De komende tijd gaat een aantal jongeren aan de slag om een Perspectief-visie op Europa op papier te zetten. De discussies waren heftig en vooral ook heel erg leuk. Allerlei aspecten van Europa kwamen aan bod. Moet Europa alleen economisch samenwerken of ook politiek? Meer macht naar het Europees parlement of

naar de regeringsleiders? Maar er kwam meer aan de orde dan enkel Europa. Er werd bijvoorbeeld een uitstapje gemaakt naar bestuurlijke vernieuwing. De Politieke Fractie van Perspectief komt binnenkort namelijk met een schrijven over dit onderwerp. De visie van de aanwezigen leek verrassend aan te sluiten bij de conceptteksten van het stuk.

"Betrek God bij al het werk binnen PerspectieF"

Dubbelinterview met nieuwe en vertrekkend voorzitter

Op 23 september werd Rogier Havelaar gekozen als nieuwe voorzitter. Marcel Benard nam juist afscheid als voorzitter. De koning is dood, leve de nieuwe koning! Of toch niet? Perspex sprak nog één keer met hem, blikte vooruit en keek terug.

Met welk idee zijn jullie beiden voorzitter geworden?

Marcel: Ik draaide al een tijdje mee in het bestuur als politiek secretaris en toen Bert Heuvelman wegging, zag ik het wel zitten om hem op te volgen. Ik wilde PerspectieF inhoudelijk sterker maken en de lokale afdelingen weer nieuw leven inblazen. En ik wilde namens PerspectieF een mooie bijdrage leveren aan de campagne voor de verkiezingen in 2003.

Rogier: Ik ben voorzitter geworden omdat ik meer voor de vereniging wilde betekenen dan ik in Brabant kon. Daarnaast is het voor mij een soort roeping geweest: ik wist gewoon dat ik dit moest gaan doen. Ik had dit idee al veel eerder, en toen ik de vacature op de website zag, hoefde ik er niet lang over na te denken om te solliciteren. Als voorzitter wil ik de leden meer gaan betrekken bij onze club. Dat wordt mijn grote speerpunt voor de komende twee jaar. PerspectieF is niet een vereniging 'van het bestuur', maar een vereniging van en voor leden. Daarnaast wil ik laten zien dat je én politicus én mens kunt zijn. Die twee dingen moet je niet los van elkaar zien. Dit betekent dat ik open en eerlijk wil zijn naar de leden, maar ook naar andere organisaties toe. PerspectieF is een fantastische club waar we trots op mogen zijn. Ik heb mezelf de laatste tijd wel vaak afgevraagd of ik nu wel de juiste man op de juiste plek ben en of ik het allemaal wel aan kan. Die vraag spookt soms nog door mijn hoofd. Echter, als ik nu terug kijk op de korte tijd dat ik voorzitter ben, durf ik soms wel te concluderen dat ik het tot nu toe niet onaardig doe.

Rogier, wat wil je eigenlijk als voorzitter bereiken?

Rogier: Ik hoop dat het aantal actieve afdelingen groeit. Daarnaast wil ik mij inzetten voor een verdubbeling van het aantal actieve leden. Extern zal onze mediazichtbaarheid groter moeten worden. Dit wil ik bereiken door met verschillende organisaties opinieartikelen te schrijven en door pittige politieke acties te organiseren. PerspectieF moet meer een eigen (politiek) profiel krijgen. Dit geeft ons meer bestaansrecht als zelfstandige jongerenorganisatie. Organisatorisch is alles goed op de rit. Dit zorgt ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst. De gemeenteraadsverkiezingen in 2006 worden nog een hele klus, maar ik hoop dat we bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2007 in staat zijn om een flinke campagne neer te zetten. Deze verantwoordelijkheid vind ik groot, maar heel uitdagend. Ik hoop dat de ChristenUnie tegen die tijd de 6-7 zetels die we nu in de peilingen hebben, weet vast te houden. Dat is moeilijker dan het lijkt.



Marcel, Hoe stond PerspectieF ervoor toen je begon als voorzitter en hoe kijk je er nu tegenaan?

Marcel: Er is best veel veranderd in de afgelopen jaren. In 2002 liep PerspectieF niet echt lekker. We hadden erg veel moeite om goede mensen te vinden, hadden een vervuild ledenbestand en geen inzicht in de financiële stand van zaken. Ons politiek inhoudelijke profiel kon ook sterker. Wel hadden we dankzij mijn voorgangers binnen de ChristenUnie een plek als gesprekspartner veroverd. Bij mijn aantreden bleek al vrij snel dat we te kampen hadden met een groot financieel tekort. Dat was een hele schok. Door een enorme rommel bij de financiële administratie hadden we nauwelijks inzicht in hoe we ervoor stonden. In het verkiezingsjaar 2002 hadden we wel fors geïnvesteerd in de campagne; dat bleek een slechte combinatie. Gelukkig hebben we inmiddels door enkele flinke besparingen de weg omhoog weer gevonden. Dat was niet altijd gemakkelijk. We hebben bijvoorbeeld onze eigen medewerker op het partijbureau, Mark Smidt, moeten vragen naar een andere baan te zoeken. Dat was erg moeilijk. Ik heb nog steeds bewondering voor de loyaliteit die Mark toen heeft getoond. Gelukkig vond hij vrij snel een nieuwe baan, zodat een formeel ontslag vermeden kon worden.

In zo'n moeilijke periode voel je de verantwoordelijkheid als voorzitter wel extra zwaar. Dat is voor mijzelf

als persoon echt heel vormend geweest. Juist in zulke tijden ervaar je de rijkdom dat je het geloof met elkaar deelt. Met hulp van de ChristenUnie hebben we een faillissement kunnen voorkomen.

En nu dan?

Marcel: Inmiddels is het einde van de schuld in zicht. De afgelopen drie jaar hebben we behoorlijk wat vooruitgang geboekt. Het vervuilde ledenbestand is opgeschoond en begint weer te groeien. In 2004 waren we zelfs de sterkst groeiende politieke jongerenorganisatie! Inhoudelijk staan we goed op de kaart door acties zoals rolstoelbasketbal, Voorkom Hotel Darfur, het bezoeken van bejaardentehuizen en ga zo maar door. Binnen de ChristenUnie blijven we het debat aanjagen op verschillende manieren. Het belangrijkste vind ik wel dat we steeds meer actieve leden krijgen. Het is allemaal nog steeds niet perfect, maar ik heb al met al het idee gehad dat we een flinke sprong gemaakt hebben.

PerspectieF heeft redelijk van zich laten horen. Hoe kijken jullie daar op terug en zou er nog iets mee gedaan moeten worden?

Marcel: We hebben vaak het nieuws gehaald. Toch zouden we nog wel iets scherper kunnen zijn om ook daadwerkelijk resultaat te boeken. De rolstoelbasketbalactie stond in alle kranten, maar nog steeds is de positie van gehandicapte sporters niet verbeterd. Binnen de

ChristenUnie hebben we wel regelmatig inhoudelijk resultaat geboekt. Ik durf wel te stellen dat zonder onze kritische opmerkingen de bonnetjesaffaire rond de europarlementariërs vorig jaar nooit zo intensief besproken zou zijn. En de discussie over de betaalbaarheid van de AOW, waar jongeren veel belang bij hebben, staat nu door onze inbreng op de kaart. En wat ik persoonlijk wel leuk vond, is dat de ChristenUnie in de tegenbegroting geld vrijmaakte voor gratis identiteitsbewijzen. Daar heb ik begin van dit jaar in Trouw voor gepleit.

Rogier: Ik zal naar de toekomst kijken. PerspectieF moet inderdaad vaak van zich laten horen. We moeten er wel voor zorgen dat we onze eigen agenda blijven bepalen, en niet alleen maar reageren op wat er in de wereld gebeurt. We moeten, voor zover mogelijk, proberen om voor het nieuws uit te lopen, in plaats van achteraf te reageren. Ook voor de komende tijd staan er verschillende acties voor de deur. De eerste is een voedselbankactie in januari. Daar ben ik rechtstreeks bij betrokken. Sinds ik voorzitter ben, zijn er ook twee andere acties geweest: I love de trein en de dyslexieactie. We moeten zorgen dat we deze mate van activiteit vast blijven houden.

Wordt het niet steeds lastiger om jongeren enthousiast te krijgen voor politiek?

Rogier: Nee. Politiek is weer in de mode. Het ledenaantal groeit en er

zijn veel mensen die wel actief willen worden, maar niet weten hoe of waar. Als bestuur moeten we ervoor zorgen dat iedereen die actief wil worden, uitgedaagd wordt om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. Hier ligt een grote uitdaging voor het bestuur in het algemeen en voor mij als voorzitter in het bijzonder.

Marcel: Mee eens. Het gaat er vooral om politiek op de goede manier te presenteren. Bijna niemand vindt het leuk om een paar uur braaf in een zaaltje met elkaar te praten over onderwerpen die heel belangrijk, maar heel saai zijn. Je moet het leuk maken. Combineer politiek met aansprekende zaken. En laat de politieke inhoud zien en de relevantie daarvan voor jou en mij. We worden daar steeds beter in.

Marcel, de laatste vraag is voor jou. Welke tip zou je willen meegeven aan Rogier?

Marcel: Betrek overal de leden bij. Niet altijd zal de opkomst hoog zijn, maar ik heb zoveel talentvolle mensen langs zien komen de afgelopen jaren! En betrek God bij al het werk binnen PerspectieF. Hij is het waard om voor te gaan: Our God is an awesome God.

Brabants enthousiasme

Perspectief Brabant bestaat drie jaar en het gaat goed. Waar eerst Rogier Havelaar alleen de kar trok, bestaat de afdeling inmiddels uit vijf enthousiaste jongeren. De huidige voorzitter van Perspectief Brabant, Lysette Klop, vertelt.

"Perspectief Brabant is drie jaar geleden opgericht met Rogier Havelaar als voorzitter. Hij heeft er twee jaar lang alleen voorgestaan in Brabant. Sinds augustus 2004 ben ik actief betrokken geraakt als secretaresse. Rogier Havelaar had op een lijstje een aantal namen staan van jongeren die ooit wel eens hadden aangegeven om actief te worden. Die personen zijn toen gebeld en in november 2004 is de eerste kennismakingsavond geweest in een café in Tilburg."

Belactie

Tijdens deze avond hebben Jan-Kees de Vries (penningmeester/webmaster) en Sander Kant (politiek secretaris) besloten om actief te worden voor Perspectief Brabant. In april 2005 heeft Perspectief Brabant een belactie gehouden op het partijbureau in Amersfoort. Alle leden uit Brabant zijn toen opgebeld om allereerst te controleren of alle gegevens nog klopten en verder ook om te proberen leden actief te krijgen voor Perspectief. Naar aanleiding van deze belactie besloten Teunis de Peuter en Frans Visscher om ook actief te worden.

Vijftal

Lysette vertelt dat het bestuur van Perspectief Brabant nu bestaat uit vijf leden. Vijf ontzettend enthousiaste jongeren die voor jongerenpolitiek in Brabant willen gaan. "Zo waren laatst twee leden aanwezig bij een debat met staatssecretaris Rutte in Tilburg. Een erg nerveus debat. Het ging over het plegen van plagiaat en de verschillen tussen HBO en WO."

Actie voedselbanken

Verder staan er vooral een aantal leuke ideeën op de planning. Lysette: "In samenwerking met waarschijnlijk een andere politieke



jongerenorganisatie in Brabant gaan we een actie uitwerken rond de voedselbanken. In Brabant bestaan drie voedselbanken. Hoe onze actie eruit gaat zien is nog onduidelijk, maar omdat de Provinciale Staten op het moment druk zijn met armoede in Brabant, leek ons dit een mooi aanknopingspunt. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de ChristenUnie/SGP in de Provinciale Staten een vervolg geven aan de actie die wij als Perspectief gaan starten. Het is duidelijk dat er ontzettend veel armoede is in Nederland, waar niemand iets vanaf weet. Wij vinden dat ook deze mensen geholpen moeten kunnen worden."

Workshop

Twee bestuursleden staan op de

verkiezingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Frans Visscher staat op de lijst in Eindhoven en Teunis de Peuter op de lijst in Werkendam. Voorzitter Lysette heeft een workshop gehouden over 'jongeren en politiek' op de provinciale leden-dag in Brabant. Lysette: "Tijdens deze workshop zijn voornamelijk de leden van de kiesverenigingen erop attent gemaakt, dat ze, wanneer ze jongeren actief betrokken willen krijgen, daar iets voor moeten doen. Dat jongeren niet zomaar komen aanwaaien, maar een handreiking nodig hebben. Want - wat veel volwassenen niet verwachten - jongeren zijn wél geïnteresseerd in politiek. Maar de politiek moet dan wel aansluiten op de behoeften en denkwereld

van de jongeren." Naar aanleiding van deze workshop zijn er aantal belangrijke contacten gegroeid in het Land van Heusden en Altena.

Zoals je kunt lezen, is Perspectief Brabant hard aan de weg aan het timmeren en je zult in de komende tijd zeker nog meer van hen horen!

Lokale Afdelingen

Perspectief heeft in elke provincie provinciale contactpersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de afdelingen in die provincie. Bij hen kun je terecht met al je vragen, opmerkingen, tips e.d. over afdelingen, het opstarten van afdelingen, contact met kiesverenigingen en Perspectief in het algemeen. Hieronder vind je een overzicht van de provinciale contactpersonen.

Groningen

Frits van der Heide
06-20223092
vdheidef@xs4all.nl

Fryslân

Auke Minnema
06-15358788
voorzitter@perspectief-fryslan.tk

Drenthe

Koen Meesters
06-24539261
koenmeesters@mac.com

Overijssel

Jeroen Linderhof
06-48462531
jlinderhof1982@hotmail.com

Gelderland

Jonathan van Tongeren
050-3022919
pcp@perspectiefgelderland.tk

Flevoland

Vacature

Utrecht

Geert de Jong
06-11441841
geert15@hotmail.com

Noord Holland

Mark Koper
06-11061440
mkoper@quiknet.nl

Zuid-Holland

Sander Beukelman
06-14114907
s.beukelman@gmail.com

Zeeland

Wilco Meijer
0118-640313
wilcomeijer@hotmail.com

Noord Brabant

Frans Visscher
06-40499161
visscherfrans@hotmail.com

Limburg

Reinder Kok
043-3883932
R.Lok@KE.unimaas.nl

Reactie Frans



"Om in Eindhoven wat meer jongeren bij de gemeentelijke politiek te betrekken is mij gevraagd of ik op de lijst wil komen. Hier heb ik volmondig in toegestemd. Ik hoop dat ik op deze manier nog meer invulling kan geven aan de plicht om jongeren te laten zien dat politiek er ook voor hen is. Mijn plaats op de lijst is misschien niet meer dan een signaal maar ik hoop dat het een sterk signaal zal zijn. Ook is het natuurlijk mooi meegenomen dat Perspectief meer opties om gezamenlijke acties met ChristenUnie Eindhoven te starten heeft."

Reactie Teunis

"Een aantal weken geleden werd ik benaderd door een raadslid van de ChristenUnie-Werkendam met de vraag of ik op de kieslijst wilde staan. Ik wist in eerste instantie niet of ik het wel wilde, maar toch heb ik hierop ja gezegd. Het is namelijk ontzettend belangrijk voor onze partij dat wij als ChristenUnie-jongeren ook vertegenwoordigd zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. De kiezer wil zich immers graag kunnen identificeren met de mensen waarop hij stemt. Veel jongeren weten niet goed op welke politieke partij zij nu eigen-

lijk moeten stemmen en komen dus tot een besluit door te kijken naar het stemgedrag van jongeren in hun kennissen- en vriendenkring. Doordat wij als 'Perspectiefers' op de kieslijst staan, zullen wij hun er misschien eerder toe kunnen brengen om voor de ChristenUnie te kiezen, want een groot aantal christelijke jongeren is snel geneigd om CDA te stemmen, terwijl hun gedachtegoed meer overeenkomt met dat van de ChristenUnie."

'Wat was het weer gezellig'

Verslag Algemene Ledenvergadering

DOOR JANNA VAN DIJKEN

Afgelopen november (26-11-2005) was het weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering van Perspectief. Vanuit het hele land (o.a. uit Amsterdam, Ede, Roodeschool en Tilburg) waren leden afgereisd naar het partijbureau van de ChristenUnie in Amersfoort voor Staatssecretaris Van Geel en een gezellige vergadering.

De vergadering begon met een toespraak van de Staatssecretaris van Milieu, Pieter van Geel. Hij vertelde onder andere dat zijn werk als staatssecretaris bemoeilijkt wordt doordat hij met alle andere beleidsterreinen te maken heeft. Zo heeft Economie bijvoorbeeld erg veel met Milieu te maken, maar ook het klimaat komt aan de orde als het gaat om Milieu. Maar het ging ook over kerncentrales, afval en allerlei andere zaken waar hij zich mee bezig houdt. Na deze toespraak en een korte discussie werd hij bedankt met een mooie ChristenUnie-trui, -sjaal en een petje van de "I love de trein" -actie. Perspectief organiseerde op 15 december een Groot Dictee der Dyslexie. De ruim 100 aanwezigen kijken terug op een mooie avond. "Dat was flink zweten. Ik begrijp nu een klein beetje wat dyslexie echt is.", aldus één van de aanwezigen.



Dyslectisch of Dyslexties?

De deelnemers worstelden donderdagavond in drie rondes door een stuk tekst heen van schrijfster Joke Verweerd. Frank van der Velde, presentator van de EO-jongereendag, presenteerde de avond. Schrijver Bert Wiersema won het eerste Groot Dictee der Dyslexie. Wiersema reageerde humoristisch: "Dit moet ik mijn uitgever laten weten. Die klaagt altijd dat ik teveel fouten maak."

Tijdens het Dictee werd ook een manifest gepresenteerd, met een groot aantal politieke aanbevelingen om de aanpak van Dyslexie te verbeteren. Er staan ruim veertien organisaties achter het manifest. "Er gaat al een hoop goed, maar het kan en moet nog veel beter", aldus Minke Benard-Zwarts, een van de initiatiefnemers. Het manifest van de ChristenUnie-jongeren wordt gesteund door de jongerenorganisaties van de ChristenUnie, PvdA, D66, SGP, Groenlinks en de SP. Maar ook het ISO, de LSVb, LAKS, JOB, Stichting Aktie! Voor Dyslexie, Woortblind, de Landelijke Beroepsvereniging Remdial Teachers en Platform Voor Elkaar steunen de actie.

Onder redactie van Karla Derks-Wolthuizen is er een heuse lustrumbundel samengesteld. Dit boekwerkje dat meer dan 100 pagina's telt, is vanaf nu te bestellen voor het bedrag van 7,50 euro. In de bundel onder andere een interview met de oprichters van Perspectief. Hoe kijken ze terug op het jaar 2000? En zijn ze tevreden over het doen en laten van de organisatie anno nu? Verder een overzicht van de activiteit van de afgelopen vijf jaar, een reflectie van Thijs van Daalen op zijn speech na de oprichting en een nieuwe 'speech' van de nieuwe voorzitter Peter Blokhuis. Simcha interviewde Andries Knevel over zijn stemgedrag en zijn ideeën over de publieke omroep. Hans Valkenburg geeft zijn eigen stemgedrag bloot en Tijs van den Brink (EO) spreekt zijn ideeën over de huidige verzuiling uit. De beste artikelen uit Perspex en Ebate en dan nog overdenkingen en filosofieën van allerlei meer en minder bekenden binnen Perspectief en de ChristenUnie, felicitaties van vrienden en goede bekenden en veel meer. Een prachtig documentje om eerst op het nachtkastje te bewaren en daarna in de boekenkast. Onmisbaar voor het nageslacht zeggen we al. Bestel 'm nu via info@perspectief.nu voor 7,50 euro!

Bestel de lustrumbundel

PARTIJTJE
5 JAAR
PERSPECTIEF

LUSTRUMBUNDEL

Op vrijdag 23 september vierde Perspectief haar 5-jarig bestaan met een gala in de Bellevue in Amersfoort. Bijna honderd Perspectief-ers en personen die dicht bij de vereniging zijn betrokken, kwamen het feest meevieren. Tijdens de avond werd Rogier Havelaar gekozen als nieuwe voorzitter en nam Marcel Benard juist afscheid als voorzitter van Perspectief. Ook werd een lustrumbundel gepresenteerd over het 5-jarig bestaan van Perspectief en waren er toespraken van André Rouvoet, Peter Blokhuis (voorzitter ChristenUnie) en natuurlijk van Marcel en Rogier zelf. Bij het toetje werd Rogier in een bananepak gehesen en vroeg hij aandacht voor de actie 'Maak recht wat krom is' van Time To Turn voor een eerlijke handel. In dat kader was er als toetje was er een bananensplit.



1: André Rouvoet en Rogier Havelaar

2: Perspectief-ers Johannes Wisselink en Karla Derks-Wolthuisen worden bedankt voor hun inzet voor het gala.

3: Karla Derks-Wolthuisen presenteert de lustrumbundel

4: Rogier als banaan

5: De nieuwe en oude voorzitter

6: Vice-voorzitter Peter de Kluijver zingt Marcel Benard toe bij zijn afscheid

“Ik voel mij Nederlander!”

DOOR SIMCHA LOOIJEN

Joost Eerdmans kreeg dit jaar de Thorbeckeprijs, de prijs voor welsprekende politici. Hij wil een verbod op hoofddoekjes en maakt zich zorgen over de toekomst van Nederland. Ook zijn eigen toekomst is nog niet zeker. Voor welke partij zal Eerdmans uitkomen bij de verkiezingen in 2007? Tijd voor een interview.

Kunt u omschrijven wat de Nederlandse identiteit voor u precies inhoudt?

Wat een vraag... Ik voel mij Nederlander als we het goed doen bij een WK voetbal of hockey, of op Koninginnedag. Dan komt dat gevoel naar boven. Maar ook bij momenten van nationale rouw, zoals op 4 mei. Onder de Nederlandse identiteit versta ik niet de grote groep mensen die hier naartoe komen en zich niet aanpassen aan onze normen en waarden. Dat is een ontwikkeling die ik met zorg tegemoet zie. Mensen die alleen maar in hun eigen kringetje blijven.

Ziet u zichzelf als nationalistisch?

Bij nationalisme denkt iedereen meteen aan Nieuw Rechts, maar dat is verkeerd. Nationalisme is Koninginnedag en het Nederlands elftal, waar ik samen hand in hand kan staan met Ali en Fatima. Als volk moeten we juist samen sterk zijn. We hebben de laatste 20 jaar zoveel instroom gehad, dat de sociale cohesie aan het verdwijnen is. Paul Scheffer sprak vier jaar geleden over het 'multiculturele drama'. Koningin Beatrix hoorde ik laatst spreken over het 'multiculturele feestje'. We moeten geen oogkleppen opdoen, maar nu ingrijpen. Er is een grote kloof tussen autochtonen en allochtonen. Anders maken we de weg vrij voor een racist om aan de macht te komen. Dan zijn we heel ver van huis!

Hoe maken we die kloof dan kleiner?

Een grote groep laat het momenteel sterk afweten. Vooral de Marokkanen en Antillianen, en in mindere mate de Turken en Surinamers. Het is belangrijk dat we dat duidelijk benoemen. Vroeger wilde men onder leiding van Hans Dijkstal en Paul Rosenmöller nog wel geloven in sprookjes door de andere kant op te kijken, maar je lost het probleem niet op door te zeggen dat er geen probleem is. Dat doe je maar bij de Berenboot of de Fabeltjeskrant.

U noemde net even NieuwRechts. Beschouwt u deze partij als racistisch?

Laat ik het zo zeggen, NieuwRechts zit in de verkeerde hoek. Er zitten mensen bij van extreemrechtse signatuur en ik heb geen goed gevoel bij leuzen als 'eigen volk eerst'. Een miljoen moslims terugsturen is geen oplossing. Het is zoals Fortuyn zei: 'We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en het is belangrijk dat we allemaal veilig thuis kunnen komen.' Het gaat erom dat mensen zich aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden. Ik wil niet als ik

in een Rotterdamse tram sta, vierentwintig verschillende talen om me heen horen kakelen. Mensen moeten meer door elkaar wonen. Daarbij moet keihard worden opgetreden tegen radicalisme. Figuren als Mohamed B. moeten keihard worden aangepakt, zodat zij niet de kans krijgen hun gif te verspreiden. Radicale imams moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Hoe ziet u de toekomst?

Ik zie het somber in. Ik wil geen brommerige kerstsfeer kweken, want ik ben optimistisch. Als ik terug kom van vakantie, dan denk ik: 'Dit is mijn land.' Een land waar vrouwen meer rechten hebben dan alleen het aanrecht en waar homo's op een boot kunnen dansen. Ik weet niet hoe de ChristenUnie daar over denkt. Ik wil in ieder geval niet terug naar een tijd waar mensen worden gestenigd. Er zijn landen waar dat nog steeds gebeurt.

U bent voor een verbod op hoofddoekjes. Dat lijkt in te gaan tegen die vrijheid waar u het nu over heeft.

Daar komt nog iets anders bij kijken. Ik sta voor de neutrale staat. De staat is van alle burgers en zodra iemand met een hoofddoekje wordt geconfronteerd, is dat neutrale weg. Ik heb niks tegen hoofddoekjes, er zijn genoeg moslima's die er met hoofddoekje veel beter uitzien dan de één of andere bouwvakker, maar niet in het overheidsdomein.

Moeten christenen en moslims over één kam geschoren worden? In Rotterdam mochten minaretten maar tot een bepaalde hoogte gebouwd worden, maar omdat men niet mag discrimineren, gaat dit ook gelden voor kerktorens. Is dat niet krom?

Moskeeën reiken tot in de hemel. Ik weet dat er vrijheid van godsdienst is, maar veel autochtone inwoners van Rotterdam voelen zich bedreigd.

Artikel 23 is net zo'n discussie. Bij een bijeenkomst van Leefbaar Rotterdam stelde iemand voor om artikel 23 af te schaffen, maar dan giet je het kind met het badwater weg. Het bijzonder onderwijs is kwalitatief bijzonder goed. Wat kan een gereformeerde school er aan doen dat islamitische scholen uit de bocht vliegen?

Hoe kijkt u aan tegen de activiteiten van Hirs Ali?

Ik vind het fantastisch wat Hirs Ali doet. Wat mij betreft zenden we Submission 2 dus ook gewoon op de Nederlandse televisie uit. Ze heeft die vrijheid. Voor mijn part maakt ze ook nog een Submission 3 en een Submission 4 en een Submission 5. Persoonlijk deed de film mij niet veel, maar ik vind het wel goed dat het gezegd wordt.

Maar is het verstandig wat ze doet? Als je tegen een groep blijft schoppen, dan schoppen ze toch terug?

Mocht Theo van Gogh niet zeggen wat hij vond? Ik was het niet altijd met hem eens, maar moest hij daarvoor sterven? Moet een politicus voordat hij iets zegt, zichzelf afvragen of hij wel met 6 bodyguards over straat wil? We moeten geen



dingen onder het vloerkleed gaan schuiven. Aan de andere kant: je mag alles zeggen, maar móet je ook alles zeggen? Ik kan wel roepen dat alle moslims geitenneukers zijn en Mohammed een perverse man, maar dat zeg je één keer en dan heb je je punt gemaakt.

In het begin van het jaar leverde u kritiek op de verkiezing van André Rouvoet tot politicus van het jaar. U zei: 'Het volk moet rustig blijven en verder maar hopen dat het overwaait. Intussen kiezen we André Rouvoet, of all people, tot Politicus van het Jaar, en verklaren daarmee Staphorst en omgeving tot metropool van de wereld.' Ik snapte die uitspraak niet helemaal. Kunt u hem uitleggen?

Rouvoet is een zeer gerespecteerd politicus. Laat daar geen twijfel over bestaan. Door de pers werd hij een 'lichtpunt in donkere tijden' genoemd. In een tijd waarin net Theo van Gogh is vermoord vind ik het echter niet het juiste signaal om een gematigd politicus van een

kleine partij te verkiezen. Dan had ik liever gezien dat de prijs werd uitgereikt aan iemand als Hirs Ali die tegen de stroom in ploert of Geert Wilders die op dat moment in een politiecel moest overnachten. Het was niet het moment om André Rouvoet te kiezen.

Over een kleine anderhalf jaar mag Nederland weer naar het stemhokje, maar de verkiezingskoorts begint nu al langzaam te stijgen. Vreest u de komst van een links kabinet?

Ja, dan gaan we weer terug naar af. Met een beetje pech krijgen we een kabinet van PvdA, SP en GroenLinks en met gedoogsteun van de ChristenUnie, al zei Rouvoet tijdens jullie laatste congres dat dat nog lang niet zeker was. Ik hoop het! Als er een links kabinet komt, dan komt er een groot pardon, zetten we alle grenzen open, schaffen we twee mensen op een cel af. Er komt een minister van Liefde, zoals GroenLinks heeft voorge-

steld. We gaan met z'n allen op één grote, roze wolk zitten en het is alle dagen Sinterklaas. Dan is het weg met de no-nonsense houding en we gaan terug naar de tijd van Dijkstal en Melkert.

Aan welk kabinet zou u zelf de voorkeur geven?

Ik zie een voortzetting van dit kabinet, bijgevuld met een aantal Fortuynisten, wel zitten. Als het gaat om het huidige beleid ben ik als Nederlandse burger niet met alles tevreden, maar dit kabinet doet z'n best. Als Marijnissen aan de macht komt, verdwijnt alles in de open haard.

Als laatste. U weet zeker nog niet voor welke partij u gaat uitkomen bij de verkiezingen in 2007?

Nee, en dat ga ik zeker ook niet als eerste aan het blad van de ChristenUnie-jongeren vertellen.

Geen zorgen over Dinxperlo in de Achterhoek

DOOR SIMCHA LOOIJEN

Het is nog rustig op straat als ik met buurtbus 195 het dorpje binnenrijd. "Waar ben ik aan begonnen?" vraag ik me zelf af. Om klokslag 10 uur tijdens mijn herfstvakantie sta ik precies voor het oude gemeentehuis van Dinxperlo, een dorpje in de Achterhoek.

Gemengd

In een themanummer over nationalisme mag een reportage over een dorp waarin twee nationaliteiten met elkaar samenleven niet ontbreken. Voor de verandering ging ik hiervoor niet op bezoek in het bekende Baarle-Nassau, maar bezocht ik het relatief onbekende Dinxperlo. Het dorpje in de Achterhoek grenst aan het Duitse plaatsje Suederwick. Voor de nietsvermoedende buitenstaander lijkt het één dorp. Maar is dat ook zo? En is er een verschil tussen Duitsers en Nederlanders? Voelen de Duitsers zich bij wijze van spreken even Nederlands als de Nederlanders en andersom? Gewapend met pen en papier trek ik erop uit om erachter te komen wat er nu zo bijzonder is aan hier wonen.

Grens

Eerst ga ik maar eens op weg naar de grens. Het is even zoeken waar de grens ligt, maar wanneer ik een Duitse winkelier 'Blumen' zie verkopen, weet ik waar ik ben. De grens tussen Dinxperlo en Suederwick is bijna onzichtbaar. De Heelweg ligt nog in Nederland, Duitsland begint bij het trottoir. Maar als ik verder kijk dan m'n neus lang is, zie ik toch wel een aantal verschillen. Op de parkeerplaats staan alleen auto's met een wit nummerbord. Suederwick ziet er Duits uit, met grote huizen en veel brede asfaltwegen zonder trottoir.

Samen

Maar ik ben niet alleen gekomen om rond te kijken. Ik besluit om nog maar even te wachten met mensen spontaan op straat aan te spreken, maar begeef me op de veilige weg richting de plaatselijke VVV. Met het vermoeden dat de daar aanwezige medewerkster denkt dat ik een enigszins verwaalde toerist ben, begin ik het gesprek. 'Kunnen Nederlanders en Duitsers eigenlijk wel met elkaar samenleven?' is mijn openingsvraag en ik heb blijkbaar een snaar geraakt. 'Natuurlijk wel' klinkt het terug. De eerstvolgende 15 minuten krijg ik te horen wat de Nederlanders en Duitsers allemaal wel niet samen doen. En, eerlijk is eerlijk, dat is nogal wat.

Vershil

Wat blijkt: veel kleuters uit Suederwick gaan naar de basisschool in Dinxperlo, Nederlandse scholieren leren zwemmen in Duitsland, agenten uit beide landen patrouilleren samen vanuit 'het eerste internationale politiebureau van Europa', Dinxperloërs drinken Duits leidingwater en de dorpen delen de riolering. Het gaat nog verder, zelfs



de sporthal in Dinxperlo is betaalbaar doordat ook Duitsers er gebruik van maken. Wat een feest, bedenk ik. Toch wil ik nog één ding weten. Is er in de praktijk nog een verschil te merken tussen Duitsers en Nederlanders. 'Voor een buitenstaander wel, denk ik. Veel mensen hier spreken twee talen, maar je zult het alleen al aan het accent horen. En de Nederlandse inwoners zijn toch meer op Nederland georiënteerd dan de Duitse. Maar wij zijn het al zo lang gewend, voor ons maakt het weinig meer uit,' antwoordt ze

Verleden

Dat zit dus wel goed, denk ik, terwijl ik de VVV verlaat. Tijd om met wat mensen uit het dorp zelf te gaan praten. De lokale snackbar is op dit uur nog niet open, dus ik zal mijn heil ergens anders moeten zoeken. Ik dwaal wat rond door het dorp en mijn blik tast de straten af op iemand die ik kan aanspreken. Mijn oog valt op een oorlogsmonument en ik besluit daar eerst maar eens te gaan kijken. Het blijkt een monument te zijn voor 43 Joodse plaatsgenoten. In 1995 is het daar opgericht op initiatief van de Werkgroep Geschiedenis van de voormalige Nederlands-Duits-Israëliëse Vereniging Achterhoek/West-Münsterland (DNIG). Mijn nieuwsgierigheid is gewekt en ik wil hier toch meer van weten. Ik raak aan de praat met een (oude) man die iets verderop op een bankje zit.

Schadevergoeding

Hij blijkt Tom Linken te heten en blijkt redelijk wat van de geschiedenis van Dinxperlo af te weten. Hij vertelt dat voor de oorlog de Duitse inwoners van Suederwick rustig een bezoek konden brengen aan de Nederlandse huisarts. Maar de verhoudingen zijn tijdens de oorlog behoorlijk verziekt. En na de oorlog ontstond er weer een totaal andere situatie. Suederwick werd in 1949 als schadevergoeding toegewezen en deze situatie bleef zo tot 1963. De inwoners van Suederwick wilden toch liever weer bij Duitsland horen en na en nadat Duitsland 280 miljoen gulden had betaald, kwam het gebied weer in Duitse handen.

Duitse Nederlander?

Maar de oorlog is volgens Blinken al zo lang geleden, daar houdt niemand zich meer mee bezig. 'Het is omdat er hier nog een monument staat en we zo op dit gesprek komen, anders waren er niet veel mensen uit zichzelf over begonnen', vertelt hij. Dan besluit ik de vraag te stellen of hij zich nu Nederlander of Duitser voelt. 'Ik ben in Nederland geboren en heb Nederlands als moedertaal meegekregen, dus in dat opzicht voel ik me Nederlands. Maar voor hetzelfde geldt was ik een Duitser geweest. Dat maakt weinig uit.'

Wederhoor

Ik besluit weer mijn weg te vervolgen. Ik heb nu twee Nederlanders

gesproken; het wordt tijd voor wederhoor. Op naar de Duitse kant van het dorp. Daar spreek ik spontaan een vrouw aan en probeer in mijn beste Duits mijn vraag te stellen. 'Ick bin von die ChristenUnione, eine Niederländische politieke partei und ich will von die wiessen....' Misschien kan ik het toch maar beter proberen in het Engels. Ook dat lukt niet, maar dit keer ligt de fout niet bij mij. Ik krijg een briljante inval en besluit mijn vraag in het Nederlands te stellen. Dit keer werkt het wel, hoewel de vrouw toch echt Duits is. Ze blijkt trouwens mevrouw Moller te heten. Ze voelt zich duidelijk Duits, maar het samenleven met de Nederlanders gaat haar prima af.

Analyse

'Samenleven betekent niet dat je je eigen identiteit hoeft op te geven', klinkt het. Mooi, denk ik, iemand gevonden die een goede analyse van de hele situatie kan geven. 'Zolang we erkennen dat er verschillen zijn, kunnen we prima samenleven. Anders raak je in een kramp. Of er dan geen grote verschillen zijn? Jawel, Sinterklaas bijvoorbeeld. Elk jaar sta ik weer verbaasd te kijken, maar misschien is het wel een hele leuke man.' Ik bedank haar en laat haar maar in de waan dat Sinterklaas inderdaad echt bestaat. Anders zou ze het misschien inderdaad een raar feest vinden.

Geen zorgen

Ik krijg de smaak te pakken en besluit nog wat mensen aan te spreken. Antwoorden die de moeite van het melden waard zijn krijg ik echter niet meer te horen en om 14.17 vertrek ik weer precies zoals ik gekomen ben met lijn 195, dit maal met de zekerheid op zak dat niemand zich zorgen hoeft te maken over de burgers van Dinxperlo.

Bestuurslid Communicatie

Perspectief is op zoek naar een communicatiemanager voor het coördineren van de uitstraling van Perspectief. In de functie ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de promotiecommissie die tot doel heeft jongeren maatschappelijk bewust en lid van Perspectief te maken. Op dit moment moet de promotiecommissie van de grond af opgebouwd worden. Je ontwikkelt en beheert het promotiemateriaal en draagt samen met het bestuurslid intern zorg voor een goede introductie van nieuwe leden binnen de organisatie. Wij zoeken iemand die:

- Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van Perspectief en de ChristenUnie, lid is van Perspectief
- Enthousiast is en goed kan motiveren
- Organisatietalenten bezit
- Goede communicatieve vaardigheden bezit

- Goed zelfstandig en in teamverband kan werken
- Voldoende tijd (zo'n 8 uur per week) heeft om deze functie te vervullen

Het betreft een vrijwilligersfunctie. Voor de vervulling van deze functie is een onkostenvergoeding beschikbaar.

In verband met een evenwichtige verdeling in het bestuur nodigen we met name vrouwelijke Perspectief-leden uit om te solliciteren. Voor meer informatie kun je terecht bij bij Peter de Kluijver, penningmeester@perspectief.nu. Sollicitaties kunnen gestuurd worden aan Annemieke Schouten: bestuur@perspectief.nu

Promotors gevraagd!

Vind jij het leuk om op Soul Survivor, de EO-jongeren-dag, het FLEVO-Festival, WinterWonderRock, of andere grote evenementen te promoten voor Perspectief? En heb je leuke ideeën voor ludieke acties? Stuur dan een mailtje naar promotie@perspectief.nu, want we kunnen altijd mensen gebruiken!

Gezocht:

(aanstaand) journalisten / redacteurs voor Ebate

die willen meewerken aan de uitgave van het maatschappelijk en politiek christelijk e-zine (elektronisch magazine) Ebate.

Wat vragen wij

- affiniteit met (christelijke) politiek en maatschappelijke ontwikkelingen,
- vlotte schrijfstijl en opiniërend vermogen
- (regelmatig) toegang tot internet
- minimaal een avond per maand beschikbaar voor het samenstellen van het ezine (je werkt mee aan minimaal één uitgave per maand)
- je bent overtuigd christen

Wat bieden wij

- redactionele / journalistieke ervaring
- een leuk team
- een professioneel e-zine

De redactievergaderingen vinden plaats in Amersfoort. Er wordt gewerkt in twee teams die elk één maal per maand een nieuwe uitgave van Ebate verzorgen. Ebate is een initiatief van Perspectief, ChristenUnie-jongeren en wordt uitgegeven door vrijwilligers. Reageer op redactie@ebate.nl.

Gezocht:

Bestuurslid Acties

Perspectief is op zoek naar een bestuurslid acties voor het coördineren en uitvoeren van politieke acties. Als bestuurslid acties ben je een echte regelaar. De acties worden door het bestuur bedacht. Jij inventariseert vervolgens de mogelijkheden om deze acties uit te voeren. Ook ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de uiteindelijke actie.

14 Wij zoeken iemand die:

- Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van Perspectief en de ChristenUnie, lid is van Perspectief
- Enthousiast is en goed kan motiveren
- Organisatietalent, mensenkennis

en improvisatievermogen bezit

- Goed zelfstandig en in teamverband kan werken
- Voldoende tijd (zo'n 8 uur per week) heeft om deze functie te vervullen

Het betreft een vrijwilligersfunctie. Voor de vervulling van deze functie is een onkostenvergoeding beschikbaar.

In verband met een evenwichtige verdeling in het bestuur nodigen we met name vrouwelijke Perspectief-leden uit om te solliciteren. Voor meer informatie kun je terecht bij Peter de Kluijver, penningmeester@perspectief.nu. Sollicitaties kunnen gestuurd worden aan Annemieke Schouten: bestuur@perspectief.nu

Gezocht:

Provinciale Contactpersonen

Voor de provincie Flevoland

Als provinciaal contactpersoon ben jij het aanspreekpunt voor (potentieel)leden die graag actief willen worden in een lokale afdeling. Je begeleidt de lokale afdelingen in de oprichting en bent het aanspreekpunt voor hun vragen. Ook kunnen de lokale kiesverenigingen van de ChristenUnie bij jouw terecht met al hun vragen over Perspectief en wat zij met jongeren in hun plaats kunnen gaan doen. Daarnaast maak je deel uit van de commissie Intern. In deze commissie wordt nagedacht over het beleid voor lokale afdelingen.

Wij zoeken enthousiaste Perspectief'ers die:

- het leuk vinden om te organiseren,
- enthousiast, doortastend en sociaal bewogen zijn
- het leuk vinden om met vrijwilligers te werken
- makkelijk contact leggen met mensen en deze kunnen onderhouden
- regelmatig toegang hebben tot internet

Heb je interesse in deze of andere functies binnen Perspectief of wil je nog meer informatie, bel dan met: Aldert de Boer, 0529-435 053 of mail naar: intern@perspectief.nu

Politieke Verdieping zoekt leden!

Altijd al actief willen zijn binnen Perspectief? Dan is dit je kans. De commissie Politieke Verdieping zoekt leden, die hun kennis willen gebruiken om Perspectief meer inhoud te geven. Je kunt met enkele andere jongeren onderzoek doen op het gebied van jou interesse. Dit zal op projectbasis gaan. Zo heb je een duidelijk doel, en aan het eind van de rit een product in handen. Gevraagd wordt wel een voldoende hoog denkniveau en kennis op het bewuste terrein. Mogelijkheden zijn:

- Werkgroep Economie
- Werkgroep Onderwijs
- Werkgroep Gezondheidszorg
- Werkgroep (Openbaar) Bestuur

Maar heb je eigen ideeën dan zijn die ook van harte welkom. Ook kun je op elk willekeurig onderdeel ons politiek programma HOUVAST.NL tegen het licht houden en actualiseren cq. aanpassen. Zo blijft het actueel en volledig. De commissie zal aangestuurd worden door de politiek secretaris, Harmjan Vedder. Heb je interesse, mail hem dan, en vermeld je leeftijd, opleiding en een korte motivatie. Laat ook weten wat je zou willen doen: politiek@perspectief.nu

Reisverslag Israël / Palestijnse gebieden 9-16 november 2005 politieke jongeren



Colofon:
Perspex wordt uitgegeven door Perspectief,
ChristenUnie-jongeren

Redactie:
Simcha Looijen (Hoofdredactie)
Esther Jonker (Eindredactie)
Wim Doddema
Josha Sietsma
Jacco Overeem
Andre van Roshum
Ietje van Voornveld
Rianne van der Sar
Elia Zweverink
Jochem Meeuwssen

Opmaak:
Anne de Boer

Cartoonist:
Christian Zomer

Columnist:
Leon Meijer

Redactieadres Perspex:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
tel.: 06 46416229
e-mail: perspex@perspectief.nl

Lidmaatschap
Lidmaatschap loopt van 12 tot 30 jr
en kost € 12,50,- per jaar.

Opzegging van het lidmaatschap
dient schriftelijk te gebeuren, tenminste
4 weken voor het eind van het jaar

Informatie:
Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Postadres:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Bezoekadres:
Puntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
tel: 033- 422 69 51
fax: 033- 422 69 68
info@perspectief.nl
www.perspectief.nl
www.ebate.nl

Bestuur Perspectief:
Voorzitter:
Rogier Havelaar
06 12507079
e-mail: voorzitter@perspectief.nl
Secretaris:
Annieke Schouten
secretaris@perspectief.nl
Penningmeester:
Peter de Kluijver
penningmeester@perspectief.nl

Druk:
Van der Weij bv, Hilversum

Perspectief registreert NAW-gegevens van alle leden. Deze gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan zorgvuldig geselecteerde derden om u gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Heeft u hier bezwaar tegen of heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie op het partijbureau. In de Database kan dan vermeld worden, dat u geen prijs slet op dergelijke aanbiedingen.

Perspectief-bestuurslid Simcha Looijen bracht van 10 tot 16 november een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij deed dit samen met een aantal andere jongeren van politieke jongerenorganisaties op uitnodiging van United Civilians for Peace. Hij beschreef zijn ervaringen in een dagboek.

Donderdag 10 november

Vannacht zijn we vanaf Schiphol vertrokken en vanochtend werd ik wakker in een hotel in Oost-Jeruzalem. Rond 11 uur zijn we wakker en na het ontbijt begeven we ons richting Berzet, een Palestijnse universiteit op de Westbank. Deze school is lange tijd door Israël afgesloten, maar draait intussen weer. Ik verwacht één of ander heel lelijk gebouw, maar stuit op een hele mooie school, midden op een heuveltop met veel groen.

We hebben een gesprek met een aantal studentenfracties en tot onze verbazing zit er ook een vertegenwoordiger van de Hamas bij. Tijdens het vragen stellen krijg ik achteraf te horen dat ik de knuppel in het hoenderhok heb gegooid door te vragen hoe anderen kunnen samenwerken met een partij als Hamas, die zelfmoordenaanslagen uitvoert. Het blijkt dat de meeste Palestijnse studenten er veel begrip voor hebben of er zelfs achterstaan. De discussie tussen de Nederlanders en Palestijnen loopt hierdoor nogal hoog op. Dat gezegd hebbende zou ik het kunnen laten bij de beschrijving hoe slecht de Palestijnen zijn, maar dat zou ook geen recht doen aan de situatie.

Vrijdag 11 november

In de ochtend brengen we eerst een bezoek aan het graf van Arafat. Daarna gaan we door naar een onderwijsprogramma in Betlehem. Hier zijn Palestijnen die staan voor niet-gewelddadig verzet. Hier kan ik me veel meer in vinden dan in het gesprek van gisteren. Helaas krijgen we ook een heel ander beeld als we verder gaan. We stuiten op een groep gemaskerde, schreeuwende Palestijnen, die met geweren en messen lopen rond te zwaaien. Eerst wil ik een foto maken, maar het toeristische gevoel valt al snel

weg als we er langs lopen. Gelukkig gaat alles goed. Ze willen alleen maar dat alle winkels dicht gaan, omdat ze een periode van rouw willen voor de slachtoffers van de aanslagen in Amman.

Later die dag belanden we bij een vrouw, wiens huis aan drie kanten is omringd door de muur. Als ze uit het raam kijkt, staat de muur een meter verder. Ze is radeloos, want kan nauwelijks een kant op. Absurd beleid. Toch blijft het lastig aan de hand hiervan algemene uitspraken te doen. Ik zie zeker wel het nut van de muur in om Israël te beschermen. Maar wil er blijvende vrede komen, dan zouden de nederzettingen toch grotendeels moeten verdwijnen. De dag gaat verder en we brengen nog een bezoek aan een vluchtelingenkamp, waar we fijn foto's maken van stenengooidende Palestijnen. Dat mocht niet ontbreken.

Zaterdag 12 november

Tijdens een bezoek aan Hebron komen we in de plaatselijke sjoek de lokale delicatessetegen: kamelelenhoofd. Een mooi fotomoment. Daarna tijd voor serieuze zaken. In het centrum van Hebron wonen namelijk 400 Joodse kolonisten, beschermd door een nog grotere groep Israëlische soldaten. Daar hebben veel Palestijnen voor moeten wijken en de situatie is enigszins bizar. Op een gegeven moment staan we op een dak van een Palestijnse familie, waarop we door 3 kanten zijn omringd door Israëlische wachtposten. Zagen we gisteren Palestijnse jongetjes met stenen gooien, vandaag zijn het Joodse(!) jongetjes die met stenen beginnen te gooien.

Maandag 14 november

's Middags brengen we een bezoek aan de Universiteit van Tel Aviv. Daar hebben we een afspraak met een aantal Israëlische studenten. Er blijkt een groep van zo'n twintig man aanwezig te zijn en we brengen twee uur door pratend op het grasveld. De Israëlische politiek zelf is erg complex en dat maakt de gesprekken heel boeiend. Ik spreek een paar studenten van de Communistische Partij. Deze zouden graag zien dat Israël zich terugtrekt uit de Westbank en willen optreden tegen de discriminatie van de in Israël wonende Arabieren. Van Likud, (toen nog) de

partij van Sharon, moeten ze niet veel weten. Hij wil wel vrede, maar dan alleen op zijn voorwaarden. Daarnaast is hij volgens hen niet echt ideologisch, maar ook sterk pragmatisch.

Dinsdag 15 november

We vertrekken 's ochtends vanuit ons hotel in Jeruzalem richting de Knesset en hebben een aantal gesprekken met parlementariërs. We spreken een parlementslid van een Arabische Partij. Deze komt vooral op voor de Arabieren, die volgens hen gediscrimineerd worden. Ons tweede gesprek is met een parlementslid van Shinui, een centrum-partij. Het gesprek verloopt erg emotioneel. Iemand van de groep brengt het probleem van de vluchtelingen ter sprake. Ze voelt zich persoonlijk aangevallen en het gesprek verloopt erg emotioneel. Aan het einde wordt alles uitgepraat, maar leuk is anders. 's Middags hebben we een gesprek met een 'echte' religieuze kolonist. Hij gelooft dat God het hele land Israël heeft gegeven aan de Joden en wil liever vandaag dan morgen van de Arabieren af. Dat eerste kan ik begrijpen, maar ik ben het er niet mee eens. Alleen al op theologisch vlak blijven een aantal vragen voor mij persoonlijk nog onbeantwoord. Het sterkste argument is echter dat er gewoon 3,5 miljoen Palestijnen wonen op de Westbank die daar blijven en die je niet kan wegsturen. Het verhaal van de settler wordt er niet sterker op als hij op een gegeven moment openlijk toegeeft dat hij een toch wel een

klein beetje een racist is ijk.

Woensdag 16 november

Vandaag vliegen we terug naar Nederland en het gewone leven begint weer voor mij. Niet voor de mensen in Israël en Palestina. Daar lijkt een oplossing voor het conflict nog ver weg. Wat dat betreft ben ik het door deze reis niet rooskleuiger gaan zien. Eerder niet. De reis krijgt voor mijzelf nog wel een leuk staartje. Op vrijdagochtend mag ik samen met Bart van Kent van de SP-jongeren aanschuiven bij 'Goedemorgen Nederland'.

Bekijk de uitzending via
www.omroep.nl/uitzending-gemist

Een uitgebreidere versie van het weblog is te lezen op www.perspectief.nl

15





Hé!
Wat doe jij eraan?!

Word NU lid!



En ontvang gratis een CD als welkomstcadeau
In verband hiermee verplicht ik mij minimaal 2 jaar lid te blijven.

Ja, ik word lid van Perspectief, ChristenUnie-jongeren. Ik machtig Perspectief om de contributie (€ 12,50 per jaar) af te schrijven van mijn rekening.

Als welkomstcadeau ontvang ik graag:

- De CD "Intens" van Gerald Troost
- De CD "Joshua" van Stonewashed
- Het boekje "Hart voor Groen"



Naam: _____
 Adres: _____
 Postcode en plaats: _____
 Tel.: _____ Geb.datum: _____
 E-mail: _____
 Rekeningnummer: _____
 Handtekening: _____

Gerald:
 "Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing?
Steun dan Perspectief die daartegen in actie komt!"
 Wij hebben **JOUW STEUN** nodig!

Deze flyer kun je opsturen naar:
Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Antwoordnummer 862
3800 UB Amersfoort



Perspex

DNPP

7^e jaargang Februari 2006 nr. 23

Uitgave van Perspectief, ChristenUnie-jongeren



STEM CHRISTENUNIE!



DOCUMENTATIECENTRUM
NEDERLANDSE POLITIEKE
PARTIJEN

Cartoon: Christian Zomer



7 MAART 2006 - GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN



ChristenUnie

‘Lokale verkiezingen niet kappen, maar ook niet naïef zijn’



DOOR SIMCHA LOOIJEN EN MAARTEN LAARHOVEN

André Rouvoet behoeft eigenlijk geen introductie. In 1994 kwam hij in de Kamer en sinds 2002 is hij fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij blikt terug. Ooit deed hij zelfs een poging om in de gemeenteraad te komen. Hij kijkt ook vooruit en legt uit waarom hij vindt dat mensen op de ChristenUnie moeten stemmen. “We hebben een goede reputatie lokaal en het profiel is, net als landelijk, principieel, christelijk-sociaal, betrouwbaar en integer.”

U bent zelf in 1986 lijsttrekker geweest in Maarssen. Kunt u iets vertellen over uw ervaringen?

2 Dat was een heel bizarre periode. Ik was net lid geworden van de RPF en ben toen in Maarssen gaan wonen op uitnodiging van professor Egbert Schuurman, want ze zochten daar nog een lijsttrekker en konden niemand vinden. Het was een gezamenlijke lijst van de RPF, SGP en GPV. Ik studeerde nog en heb mij januari 1986 spontaan in de gemeente Maarssen gevestigd, om precies te zijn op een koude boerderij in het schone dorp Tienhoven. Daar heb ik mijn afstuderen voorbereid en in maart hadden we de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was een geweldige tijd.

Ik wist helemaal niks, dus ik heb me heel snel moeten inwerken in de Maarssense politiek en toen hebben we met groot enthousiasme een tevergeefse verkiezingscampagne gevoerd. Pas in de periode daarna zijn we redelijk gesetteld en is er een zetel gekomen. Iedereen vroeg zich wel af wie die vreemde snuiter was, want niemand kende me. Een CDA-raadslid riep dat ik een vreemdeling was, omdat ik nog maar pas in Maarssen woonde. Dat had hij kennelijk opgezocht via de gemeentelijke administratie, maar dat had ik hem zelf ook wel kunnen vertellen. Ik kende ook niemand, dus ik had wel meteen een vuurdoop. Ik wist nog niks van de lokale situatie, maar dat went heel snel.

Het klinkt alsof u eventjes het lijsttrekkerschap bedacht in Maarssen. Is het mogelijk om daar onbevangen in te stappen?

Ik denk het wel. Het was voor mij wel een hele stap. Ik heb me natuurlijk heel grondig in alles proberen te verdiepen. Ik had een uitstekende GPV'er dito SGP'er achter mij, die allebei goed thuis waren in de politiek, maar allebei niet de ruimte hadden en ook niet

in aanmerking kwamen voor het lijsttrekkerschap. Dat hoorde echt bij de RPF. Wij waren veruit de grootste. Ik kon me de zaken op zichzelf vrij snel eigen maken. Ik was natuurlijk niet gepokt en gemazeld in de Maarssense business, maar op zichzelf als je niet echt dom bent, kun je je toch vrij snel inwerken. Ik had me er wel echt op gestort. We hadden een uitstekende schaduwfractie kunnen opbouwen. Het klinkt een beetje als een studentikoos avontuur. Dat was het in zekere zin ook wel, maar we zouden het raadswork heel zorgvuldig en degelijk hebben opgepakt.

U heeft uiteindelijk de overstap gemaakt naar de landelijke politiek. Verandert je kijk op de lokale politiek dan?

Ik was uiteindelijk natuurlijk nooit een lokaal politicus geweest. Ik was student. Ik deed advieswerk voor Meindert Leerling, RPF-kamerlid, dus ik heb vooral in de Kamer rondgekeken vanaf 1985 als ad hoc beleidsmedewerker, terwijl ik aan het afstuderen was. Je kunt je voorstellen hoe dat is. Dat gaat dus ten koste van je studie. Het lokale was eigenlijk meer tussen-door van: ‘Hé, dat is wel erg leuk.’ Maar als het gelukt was, dan was ik ook gewoon die gemeenteraad ingegaan.

Hoe belangrijk is die lokale politiek nu vanuit landelijk perspectief gezien? Worden de belangrijkste beslissingen niet gewoon in Den Haag genomen?

Dat kun je niet zomaar zeggen. Wat in Den Haag besloten wordt, raakt al snel het hele land. Niet altijd, maar heel vaak wel. Er zijn uitzonderingen. De aanleg van de Betuwelijn treft de mensen in het noorden niet rechtstreeks, behalve dan dat de financiën ergens vandaan moeten komen. Maar je kunt niet zonder meer zeggen dat het landelijke de mensen meer raakt dan het lokale. Dat geldt voor de gemeentelijke belastingheffingen tot en met de inrichting van de ruimte. Er zijn natuurlijk ook heel veel gedecentraliseerde onderwerpen. We hebben net over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gestemd. Dat wordt allemaal gemeentelijk straks en dat raakt heel veel mensen rechtstreeks. Ik denk dat het heel nauw op elkaar aansluit en dat mensen zowel door lokale als landelijke beslissingen echt geraakt kunnen worden. Het valt mij tijdens deze gemeenteraads-campagne weer op hoe betrokken mensen zich voelen bij lokale kwesties. Ik zit een deel van de



de avond gewoon te luisteren naar lokale kwesties. Onlangs was ik in Harderwijk en dan gaat het een deel van de avond gewoon over de permanente bewoning van recreatiewoningen. Vraag mij niet naar de lokale details, maar de plaatselijke partijgenoten hebben daar uitgesproken opvattingen over. Dat raakt mensen. Ze willen ook wel iets weten over Afghanistan, maar ze willen ook weten hoe het zit met die wijk en die voorziening.

Een frequente klacht is altijd dat landelijke politici zich niet moeten bemoeien met de lokale politiek. Wat vindt u daarvan?

Onze vaste stelregel is dat wij niet ergens gaan spreken waar de lokale kandidaat niet spreekt. Dat hebben we wel meegemaakt. Ik weet dat ik ooit ergens samen met Eimert van Middelkoop ben geweest en dan zaten we daar en vroegen: "En wie spreekt er nu van de lokale kandidaten?" Het antwoord was dan: "De lijsttrekker is er wel, maar dat is niet zo'n spreker." Toen hebben we tegen elkaar gezegd dat we dat niet meer doen. De mensen komen voor lokale verkiezingen en moeten de smoel van de lokale kandidaten zien. Dat zijn de mensen op wie ze kunnen gaan stemmen. Wij zijn ondersteunend aanwezig, daar is niks mis mee. We moeten lokale verkiezingen niet kapen, maar we moeten ook niet naïef zijn. Laat ik een voorbeeld geven. Wij gaan graag mee ter ondersteuning van lokale kandidaten. D66 doet dat niet meer sinds het Afghanistan-debat. Lokale D66-afdelingen willen niet meer dat Kamerleden hen komen ondersteunen. Een aantal afdelingen zegt: "Laat ze maar daar blijven. Wij willen niet geassocieerd worden met dat geklungel op landelijk niveau." Zo werkt het dus

ook. Als je het hier in Den Haag verprutst, willen ze je niet hebben. Maar andersom ook. Als je het goed doet, willen ze je graag hebben. We zijn één club en het profiel landelijk is ook het profiel plaatselijk. Principieel, christelijk-sociaal, betrouwbaar, integer, dat zijn dingen die we nastreven. Ook het openstaan voor kritiek. Dat willen we als ChristenUnie over de hele linie communiceren.

Lokaal speelt ook de kerk een belangrijke rol. Maar wanneer houdt de taak van een kerk op om te zorgen voor de armen en wanneer begint dat voor een politicus? In Amsterdam hebben bijvoorbeeld veel grote kerken eigen opvangcentra en allerlei projecten opgezet voor de armen. Hoe ziet u dat?

Je kunt niet precies aangeven waar de taak van de kerken stopt. We kunnen niet zeggen: "We trekken een streep en hier begint de taak van een overheid en daar eindigt de rol van de kerken." Ik wijs altijd naast de Zalm-norm op de Psalm-norm. De Psalmnorm van Psalm 72 waar gewoon staat dat de overheid de taak heeft om te zorgen voor de weduwen en wezen, de kwetsbaren, voor wie geen stem en helper heeft. De overheid heeft een belangrijke taak in het opkomen voor recht en gerechtigheid. Daarom zijn wij een christelijk-sociale partij, omdat de Bijbel ons voorhoudt dat de overheid een schild is voor de zwakken, bijvoorbeeld de asielzoeker. Dat betekent niet dat iedereen zomaar mag binnenkomen, maar wel dat we oog hebben voor rechtvaardigheid en voor wie echt zwak is. De individuele christen en kerken hebben natuurlijk ook een taak om op te komen voor de zwakken. Dat is hun diaconale verantwoordelijkheid. Neem de voedselbanken in de



7 MAART 2006 - GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

voor elkaar

ChristenUnie

grote steden. Ik ben er eigenlijk apetrots op dat er vanuit veel kerken en door veel christenen voedselbanken worden opgezet, maar eigenlijk is het een schande dat het nodig is. Het is primair de taak van de overheid. En waar dat niet goed gebeurt, daar springen christenen, gelukkig zeg ik maar, prijs de Heer, erop in. Ik ben dankbaar voor de mensen die daarvan profiteren, maar het zou niet nodig moeten zijn. De overheid heeft de taak om een bestaansminimum te waarborgen, waardoor speciale supermarkten en voedselbanken niet nodig zijn. Ik heb de kerken in het kader van de WMO voorgehouden dat het goed is dat de overheid een beroep doet op de kerken om te kijken wat we kunnen doen voor mensen die aangewezen zijn op vrijwilligerswerk, maar ik zeg ook tegen kerken dat ze niet de achtervang voor de overheid zijn. De overheid faalt, dus de kerken moeten het maar oppakken. Kerken kunnen nooit die professionele zorg leveren die in de zorg wordt geleverd. Laat je niet gebruiken om de gaten in de sokken van de overheid te stoppen. Kijk wel wat je kunt doen om je naaste ter wille te zijn, maar doe ook een klemmend beroep op de overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Wat hoopt u voor deze verkiezingen als resultaat?

Wij hebben ingezet op 4 procent van alle raadzetsels. Dat hebben we nu ook, maar het is meer dan consolideren. Er verdwijnt een aantal gemeenten en er is een aantal gemeenten waar we nog niet inzetten, maar wel in hopen te komen. Al met al is het wel een stapje vooruit. Landelijk staan we als ChristenUnie op 4 procent van het electoraat. Dat is mooi. Dat hebben we eigenlijk nog nooit zolang in die omvang gehad. En het is precies zes zetels. Afgelopen kamerverkiezingen hadden we 2,1 procent, dus dat zou een verdubbeling zijn. Als we plaatselijk dat resultaat halen, dan zou het een verbetering zijn, maar daarbij moet wel de kanttkening worden gemaakt dat mensen lokaal soms anders stemmen dan landelijk.

Hoe druk heeft u het nu tijdens zo'n gemeenteraadscampagne?

Voor alle drie de Kamerleden is het druk. Ik geloof dat er tachtig aanvragen waren voor spreekbeurten. Die hebben we helaas niet allemaal kunnen honoreren, maar het merendeel wel, een stuk of vijftig. Per Kamerlid gemiddeld twee keer per week, maar soms ook vaker. En we moeten ook dingen afzeg-

gen. Begin maart heb ik een spreekbeurt in Winschoten, maar voor diezelfde avond hebben we nu een uitnodiging voor een fractievoorzittersdebat bij Barend en Van Dorp. We moeten maar even kijken, maar als daar Lousewies van der Laan, Femke Halsema en Jan Marijnissen zijn, dan blijf ik niet weg.

U zit bij Barend en Van Dorp en u wordt dan gevraagd: "Mijnheer Rouvoet, kunt u in 1 minuut uitleggen waarom mensen volgens u op de ChristenUnie moeten stemmen?" Wat zegt u dan?

Bij de lokale verkiezingen is dat natuurlijk omdat de meeste ChristenUnie-fracties en wethouders het buitengewoon goed doen, en dat zeg ik zonder blikken of blozen. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt iedereen dat met name de fracties van de ChristenUnie, maar ook de SGP en GroenLinks, het buitengewoon goed doen. Er zijn veel wethouders deze periode weggestuurd, maar van onze partij het minst. Dat is heel opmerkelijk. We hebben een goede reputatie lokaal en het profiel is, net als landelijk, principieel, christelijk-sociaal, betrouwbaar en integer.

Opgaan, blinken en verzinken?

DOOR ANDRÉ VAN ROSHUM

Nog even en we mogen weer naar de stembus. Op 7 maart zullen een behoorlijk aantal onbekende partijen ons aanstaren vanaf de stemcomputer. Wat te denken van Castricum Aktief, Deurne Doe, Sterk Meppel en Bakens Verzetten Katwijk. Een enorme wildgroei van lokale partijen. Vanwaar deze hype? Hebben ze bestaansrecht en hoe lang houden ze het vol?

Het aantal lokale partijen dat zich heeft ingeschreven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is explosief gestegen. In vergelijking met de vorige verkiezingen in 2002 stijgt hun aantal met vijfendertig procent. Het dagblad Trouw hield recentelijk een onderzoek in 107 gemeenten. In totaal worden er straks in 419 gemeenten verkiezingen georganiseerd. In 2002 probeerden 150 lokale partijen een zetel in de raad te bemachtigen. Dit jaar zijn het er maar liefst 202.

Opiniepeiler

Opiniepeiler Maurice de Hond wijt de opkomst van lokale partijen vooral aan wantrouwen bij de kiezer in bestaande gevestigde partijen. "Lokale partijen spelen hier geraffineerd op in. Ze weten haarfijn aan te sluiten bij de behoeftes van de kiezer. Zet er een lijsttrekker voor die in de gemeenschap bekend is of aanzien heeft en het succes is daar."

Er zijn een drietal kenmerken waar de lokale partij aan voldoet. Ten eerste staat de partij enkel in de eigen gemeente ingeschreven. Daarnaast is ze niet gebonden aan landelijke partijen, die vanuit een

ideologie werken. Ten derde werkt de partij aan concrete zaken in de eigen gemeente. "Juist vanwege die concrete zaken weten ze de kiezer te strikken", aldus de Hond. "Politiek wordt weer tastbaar. De burger heeft het idee dat er naar hem geluisterd wordt."

Mis

Wie echter denkt dat lokale partijen helemaal vanuit zichzelf opereren heeft het mis. Er bestaat namelijk een Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen. Deze vereniging ondersteunt de partijen met campagnes, organiseert congressen en heeft een subsidieregeling op poten gezet. Lokale partijen die aan een aantal voorwaarden voldoen, mogen aankloppen en krijgen na goedkeuring 10.000 euro in handen gedrukt.

Bij de komende verkiezingen hoopt de VPPG dat 'hun' lokale partijen hun posities in de gemeenteraden kunnen bestendigen en dat er veel lokale wethouders worden benoemd. Daarnaast vinden ze dat het hoog tijd wordt dat het aantal lokale burgemeesters wordt uitgebreid. Momenteel zijn dat er twee.

Minachtend

De traditionele landelijke partijen zijn nooit blij geweest met de komst van lokale partijen. De Hond: "Er werd vaak minachtend over gesproken. Het werd gezien



als een soort laagwaardige variant. Dat is na 2002 wel veranderd. De opkomst van Leefbaar-partijen en het succesverhaal van Pim Fortuyn heeft daar voor gezorgd". Het onderzoek van Trouw wijst overigens uit dat de meeste Leefbaar-partijen inmiddels zijn afgehaakt.

Dwarsliggen

Lokale partijen zijn vaak geen lang leven beschoren. De grote winnaar van vorige keer, de Leefbaren, hebben, met uitzondering van Leefbaar Rotterdam, niet veel klaargespeeld. Het is meestal een éénmalig gebeuren. Volgens De Hond liggen bestaande partijen graag in de weg. "Je zult als lokale partij meestal niet de absolute meerderheid hebben. Het vormen van een college zal dus met andere partijen moeten gebeuren. Bestaande partijen en belangen zorgen ervoor dat eventuele veranderingen niet gaan gebeuren of zeer langzaam plaats zullen vinden. En dat terwijl lokale partijen veel zaken radicaal anders willen.

Avonturiers

Daarnaast is de continuïteit van raadsleden niet gewaarborgd. Lokale partijen trekken politieke avonturiers aan. Vier jaar lang zetten ze zich met veel passie in, waarna ze er vervolgens de brui aan geven. Tevens missen de meeste raadsleden een brok ervaring. Gebrek aan echte macht ontbreekt daardoor. En niet zelden komt het voor dat interne verdeeldheid de partij schade berokkent."

Bestuurskundige Marcel Boogers deed in 2002 onderzoek naar de prestaties van lokale partijen die deel uitmaakten van het college. Hij wilde weten of het beeld klopte, dat vaak van lokale partijen heerst: een stelletje schreeuwers in de gemeenteraad dat - eenmaal in het college - al snel vechtend over straat rolt.

Geen succes

Met dat laatste valt het reuze mee, concludeerde Boogers. Lokalen maken wel meer kabaal dan gevestigde partijen, maar redden het over het algemeen ook best aardig als bestuurder. Hoe gaan de lokale

partijen scoren op 7 maart? Maurice de Hond is niet positief: "Ik denk dat de lokale partijen zo'n kwart gaan verliezen ten opzichte van 2002. Maar in 2002 was er een extreem hoge score. Het succes van toen heeft er toe geleid dat er veel partijen zijn bijgekomen met in het achterhoofd het idee om ook even snel succes te behalen. Het fluctueert. Als het nu wat minder is zullen ze in 2010 weer sterk terugkomen."

Lokale partijen vooral in Noord-Brabant en Limburg



Bron: CBS

4



Hilversum (foto: Jan Nagel)

Leefbaar Hilversum, de moeder van alle lokale partijen, is in het slop geraakt. Voormalig PvdA-Kamerlid en omroepman Jan Nagel richtte uit onvrede met de koers van de PvdA deze lokale partij op. De eerste acht jaar was er alleen maar een mooi verhaal. Leefbaar Hilversum kwam op 14 zetels en Jan Nagel mocht zich wethouder noemen. Maar sinds 4 jaar gaat het met de partij alleen nog maar bergafwaarts. Nu nog negen zetels, maar zelfs dit lijkt bij de komende verkiezingen een utopie. En Jan Nagel dan? Die neemt de onderste plek in op de lijst als lijstduwer.



Leefbaar (Foto: pastor)

Leefbaar Rotterdam was de partij van wijlen Pim Fortuyn. In 2002 kwam de partij met 17 zetels in de gemeenteraad en werd meteen de grootste partij. Vervolgens gingen ze onderling ruzie maken en begon LR te lijken op het verhaal van de tien kleine negertjes. Momenteel zijn er nog elf. Maar misschien gloort er hoop aan de horizon in de persoon van Marco Pastors. Deze ex-wethouder van Rotterdam hoopt met zijn uitgesproken mening over buitenlanders de lijn van zijn voorganger door te zetten. De PvdA van de plaatselijke opponent Peter van Heemst zal er alles aan doen om dit te voorkomen.



Liberaal (foto: liberaal)

Er zijn ook lokale partijen die niet meedoen aan de verkiezingen. Dit is het geval in Ede. De partij Liberaal Ede trekt zich terug voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En waarom? De plaatselijke lijsttrekker voerde onterecht een academische titel op. Deze bleek hij niet te hebben. Een ezel stoot zichzelf niet tweemaal aan dezelfde steen? In Ede wel. Zijn opvolgers moest binnen een paar weken ook het veld ruimen. Je raadt al waarom. Het onterecht voeren van een academische titel.

Tweede Kamerlid keert terug naar 'roots'

DOOR SIMCHA LOOIJEN

Oud-Tweede-Kamerlid Dick Stellingwerf is terug van weggeveest. Hij was tussen 1982 en 1994 gemeenteraadslid in Ede, maar is bij de komende verkiezingen na twaalf jaar weer lijsttrekker. Tussendoor was hij acht jaar Kamerlid voor de ChristenUnie. En of dat nog genoeg is, was hij daarvoor ook nog lid van Provinciale Staten en vier jaar lang wethouder. Perspex ging in gesprek met hem.

Vier jaar geleden moest u de Kamer verlaten, omdat de ChristenUnie toen een zetel verloor. Wat is er in de tussentijd allemaal gebeurd?

Ik heb eerst m'n studie politieke geschiedenis afgemaakt die ik in 1994 had af moeten breken. Daarna heb ik een tijdje als postbode gewerkt en ben nu adviseur bij de thuiszorgorganisatie. Ik geef advies rondom de WMO. Als je uit de Kamer gaat, word je ook overspoeld met verzoeken om zitting te nemen in allemaal besturen en comités. Ik ben uiteindelijk op twee daarvan ingegaan. Ik ben nu voorzitter van het Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN) en bestuurslid van de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). Ik ben overigens ook enkele jaren lid van de kerkenraad van mijn kerkelijke gemeente geweest.

U bent acht jaar Tweede Kamerlid geweest en nu gaat u weer de gemeentepolitiek in. Waarom?

Het bestuur van de kiesvereniging van de Edese ChristenUnie polste of ik eventueel geïnteresseerd was en dat ben ik wel. Het gemeentebestuur staat het dichtst bij de burger. Het is aan de lokale politici om ook echt dicht bij de mensen te blijven staan. En er is natuurlijk grote behoefte aan een Bijbels genormeerde christelijk-sociale politiek.

U had ook ergens burgemeester kunnen worden. Is het geen degradatie om weer terug te keren naar de gemeentelijke politiek?

Die reacties heb ik niet gehad. Misschien 'denken sommige mensen dat wel, maar volgens mij vinden mensen het ergens ook wel mooi. En waarom zou ik te goed zijn om weer in de gemeenteraad te gaan zitten? Als dat zo zou zijn, dan zou ik alleen maar bezig zijn met mijn eigen carrière. Het heeft ook te maken met een stuk roeping. Uiteindelijk gaat het erom uiteindelijk om dat je op de plek komt die God voor je bestemd heeft. En dat maakt dan uiteindelijk niet zoveel uit of dat nu de Tweede Kamer of de gemeenteraad is.

Nu bent u op alle bestuurlijke niveaus actief geweest. Welke is het mooiste?

Landelijk en lokaal. Op beide niveaus ben je bezig met onderwerpen die de burger heel direct aangaan. Op lokaal niveau zijn ze ook heel concreet. De provincie staat toch wat verder van de mensen af. De onderwerpen die daar behandeld moeten worden zijn ook allemaal wat abstracter. Of de Provinciale Staten dus moeten worden afgeschaft? Nee, dat ook niet. Ze vervullen op zich een zinvolle rol. Frits Wester zei in het blad van de ChristenUnie dat er heel weinig ideologische verschillen zijn tussen partijen. Ondanks dat proberen partijen verkiezingsissues toch nog wel te voorzien van een ideologisch sausje. Dat valt me toch tegen van hem. Hij is campagneleider geweest bij het CDA. Hij zou beter moeten weten. Alle beslissingen die ik neem hangen samen met je geloofsopvattingen. Of dat nu een besluit is of er meer steun moet komen voor bijstandsmoeders of veiligheid in het uitgaanscentrum. Dat geloof kan je nergens aan de kant zetten, omdat het de bron is waaruit je leeft.

U heeft voor uw afstuderen onderzoek gedaan naar de opkomst en neergang van onvredepartijen. Vier jaar zagen we in de sliptstream van Pim Fortuyn ook een forse toename in aantal en omvang van lokale partijen. Is dat iets wat zich gaat voortzetten?

Ik denk het wel. In Ede doen aan de komende verkiezingen zo'n vier of vijf van dit soort partijen mee, sommige nieuw, andere zitten er al jaren. Met zoveel partijen wordt de spoeling wel dun. Ik hoop eigenlijk dat ze vooral elkaar gaan concurreren. Electoraal zal de ChristenUnie niet zoveel last hebben van deze partijen, maar de reden waarom ze er zijn mogen we ons wel aantrekken, de kloof tussen burger en politiek. Aan de andere kant zijn deze partijen soms wel erg makkelijk. Ik heb deze week nog gereageerd op een interview in een lokale krant met een burger die opriep om juist op deze nieuwe partijen te stemmen. Daarin kreeg de 'gevestigde' politiek het verwijt dat ze ook echt alles fout doen wat er maar fout gedaan kan worden. Dat is geen goede zaak, want daarmee vergroot je die kloof alleen maar.

Het is nu bijna twaalf jaar geleden sinds u uit de Edese gemeentepolitiek bent verdwenen. Is er nu echt veel veranderd?

Nee, op zich niet. Het werk blijft hetzelfde. Ik moet me alleen wel weer erg verdiepen in allerlei zaken. Ik heb straks een debat bij een welzijnsorganisatie. Toen was dat een kleine club, maar die is vanwege fusies immers gegroeid. Wat wel veranderd is, is dat het dualisme is ingevoerd. Wethouders hebben geen zitting meer in de raad. De ChristenUnie was aanvan-



kelijk niet blij met die ontwikkeling, maar als die er dan eenmaal is, dan willen we daar wel zo goed mogelijk aan meedoen. Dat is ook een reden dat onze wethouder niet op een direct verkiesbare plek staat. Nu wordt voorkomen dat hij als lijsttrekker oppositie moet voeren tegen zijn eigen collegebeleid.

Kunnen jongeren ook een zinvolle rol vervullen op lokaal niveau?

Zelf ben ik vrij vroeg begonnen met politiek. Ik was ongeveer 25 jaar toen ik in Ede in het RPF-bestuur terecht kwam. Toen ben ik ook gaan meedraaien in de steunfractie. Daar heb ik me het eerste

politieke werk eigen gemaakt en toen ik 28 was kwam ik in de gemeenteraad. Het is belangrijk dat de ChristenUnie jongeren er al vroeg bij betreft. Ik ben groot voorstander van als jongeren mee draaien in een steunfractie.

Nederland telt zo'n 2,5 miljoen jongeren in de kiesgerechtigde leeftijd. Ze vormen daarmee een belangrijke doelgroep rond de verkiezingen. Deze groep mag onder de ChristenUnie dus niet ontbreken. En dat zullen ze ook niet.

Perspectief stelt alles in het werk om zoveel mogelijk met name jonge kiezers naar de stembus te trekken, zo ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Om het geheel te coördineren is onlangs Lysette Klop als speciale campagneleider aangesteld om de jongerencampagne te leiden. Zelf verwacht ze veel van de komende verkiezingen. "De ChristenUnie leeft onder jongeren. Dat merk ik om me heen, maar ook wanneer we als Perspectief naar jongerenfestivals zoals Soul Survivor of de EO-jongerendag gaan. Daarnaast stemmen jongeren niet alleen op de ChristenUnie, maar staan er ook veel van hen kandidaat op lokale lijsten. We hebben de namen van tussen de vijftig en honderd jongeren die door het hele land heen kandidaat staan. In Utrecht en Leiden zijn ze bijvoorbeeld zelfs lijsttrekker. Je kunt niet jong genoeg beginnen aan de politiek." Volgens Lysette moet je sterk in je schoenen staan als je nu nog wilt beweren dat christelijke jongeren zich niet betrokken voelen bij deze maatschappij.

6 Cabaret
"Perspectief is niet alleen de uitvinder van de campagneleus 'Voor elkaar', maar wil er ook concreet invulling aan geven. Op de website voorelkaar.perspectief.nu staat een groot aantal interviews met jongerenkandidaten en we trekken ook het land in." Onder andere samen met cabarettroep BacheR, de christelijke zanger Gerald Troost en de 'volwassen' kiesverenigingen zijn een tiental avonden door het hele land georganiseerd. Er gebeurt echter meer. Lysette: "In Groningen organiseren we een voetbaltoernooi voor jongerenverenigingen en doen we samen met andere politieke jongerenorganisaties mee aan een scholentournee. Op alle fronten doen we mee."



BacheR en Perspectief

Perspectief organiseert in samenwerking met cabarettroep BacheR een aantal avonden. BacheR is een cabarettroep dat bestaat uit Sander en Wim-Martijn. BacheR won de juryprijs van het cabaretfestival op het Flevo Festival in 2003.

De avonden vinden plaats op de volgende data:

- | | |
|-------------|------------|
| 25 februari | Werkendam |
| 3 maart | Amersfoort |
| 4 maart | Assen |
| 4 maart | Den Helder |

Kijk voor de precieze locatie op www.perspectief.nu



Perspectief heeft ook een speciale verkiezingsite (www.voorelkaar.perspectief.nu), met daarop een groot aantal interviews met jongeren die op een lokale lijst staan. Perspectief wil hiermee stimuleren dat jongeren bijdragen aan een succesvolle uitslag voor de verkiezingen. Ook wordt op de site een agenda bijgehouden van verkiezingsactiviteiten en verslag gedaan van de verschillende acties.

Hé, wat doe jij eraan?!



Dat is het thema van een tweetal jongerenavonden in Gouda en Almelo met medewerking van Gerald Troost. Op 17 en 24 februari verzorgde Perspectief in Almelo en Gouda twee avonden samen met de bekende christelijke zanger Gerald Troost. Onder het motto: 'Hé, wat doe jij eraan?!' werd er op zoek gegaan naar welke rol jongeren in de huidige maatschappij op zich kunnen nemen. Gerald Troost is onder andere bekend van

optredens tijdens de EO-jongerendag en Flevo Festival. Verder sprak Rogier Havelaar, voorzitter van Perspectief, met de aanwezigen over het nut van christelijke politiek.

Voetbal

25 februari Voetbaltoernooi

Waar: Sporthal Eelwerd in Appingedam
Vanaf 17.00 uur



Toegang 1 euro (tot 12 jaar gratis)



Puntenhogerlaan 91 • Amersfoort
Postbus 239 • 3800 AK Amersfoort
Tel: 033-422 69 91
Fax: 033-422 69 68
info@perspectief.nu
www.perspectief.nu

Op 25 februari 2006 organiseert Perspectief Boven Groningen een zaalvoetbaltoernooi waar de gehele opbrengst bestemd is voor het Liliane Fonds. "Met de actie willen de ChristenUnie-jongeren ook aandacht vragen voor het probleem dat jongeren steeds dikker worden. Ze moeten meer gaan sporten", aldus Durk Bloemhof, één van de organisatoren van het toernooi. Momenteel hebben zich al zo'n acht jeugdteams opgegeven. De meeste zijn afkomstig van kerken in de regio.

Interview

Harmjan Vedder is bestuurslid Politiek van Perspectief en bedenker van de slogan "Voor Elkaar" waarmee Perspectief de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in gaat. Een interview...

Waarom de slogan "Voor Elkaar?"

We moeten het samen opknappen in Nederland. Dat betekent dat we elkaar nodig hebben! Naastenliefde is een belangrijke basis voor de politiek van Perspectief. Politiek is er niet om er zelf beter van te worden, maar om elkaar te helpen waar nodig. Maar ook binnen de ChristenUnie hebben we elkaar nodig. Juist ook jongeren hebben een belangrijke positie in de campagne!

Zijn jongeren echt zo belangrijk?

Echt wel! Jongeren trekken zich vaak niets aan van al dat politieke geneuzel en dat houdt de ChristenUnie scherp. Dat merk je landelijk, maar ook plaatselijk. Veel kiesverenigingen wil-



len graag jongeren op hun kieslijst en in hun campagneteams. Ik zou zeggen: laat je horen!

Kun je een concreet punt aangeven waarmee Perspectief de verkiezingen ingaat?

In de eerste plaats gaat Perspectief daar niet over. Alle lokale ChristenUnie-afdelingen komen met een eigen programma. Maar natuurlijk zijn er punten die voor jongeren extra belangrijk zijn. Veel plaatselijke ChristenUnie-fracties hebben zich al hard gemaakt voor meer starterswoningen bijvoorbeeld. Dat zal ook in deze verkiezingen weer een belangrijk punt zijn, want investeren in de jongeren ("de toekomst") doe je ook voor elkaar.

Debatten

Perspectief zal ook aanwezig zijn bij een aantal debatten. Op de Christelijke Hogeschool Ede organiseert Perspectief een debat tussen de voorzitters en lokale raadsleden van de drie christelijke partijen in Ede. Het debat begint om 14.45 en is vrij toegankelijk. Houdt daarnaast www.perspectief.nu in de gaten voor andere debatten waaraan Perspectief deelneemt.

Lokale avonden

In samenwerking met lokale verenigingen van de ChristenUnie zal Perspectief ook een bijdrage leveren aan een aantal avonden. Zo was Perspectief al vertegenwoordigd op avonden in onder andere Sneek, Herwijnen, Bergambacht en Amersfoort. Op 3 maart vindt er een jongerenavond plaats in Zuidhorn

Jongste kandidate

Je bent jong en je wilt wat... in de politiek. Dat geldt zeker voor Elisha Sonnemans. Als vijftienjarige staat zij op plek twaalf van de kandidatenlijst van de ChristenUnie Eindhoven.



"Mijn vader is veel bezig met de kiesvereniging Eindhoven. Een tijd terug ging ik met hem mee naar een ChristenUniedag", vertelt Elisha. Daarop vroeg iemand aan de scholiere of zij zelf interesse had om op de lijst te staan. "We zijn uit gaan zoeken of dat kon. Dat bleek zo te zijn en nu sta ik dus op de lijst."

Spannend

Zelf vindt Elisha het niet heel spannend meer, maar wel leuk. Media-aandacht genoeg voor de vijftienjarige aspirant-politica. "Ik ben al door twee kranten geïnterviewd. Een aantal klasgenootjes weet het. Als het in de krant komt, zal ik in de kerk ook wel veel reacties krijgen." Wat wil Elisha in de politiek bereiken? "Op korte termijn wil ik jongeren laten zien

dat politiek geen ver-van-je-bed-show is, maar dat zij iemand mogen kiezen die hen vertegenwoordigt. Op langere termijn hoop ik mijn nieuwe geluid in de raad te laten klinken. Vandaar de foto met gitaar: die staat voor mij voor een fris nieuw geluid, dat wil ik zelf ook graag zijn in de politiek."

Bijbel

De keuze voor de ChristenUnie is een heel bewuste. Elisha: "Ik wil voor een partij kiezen die duidelijk de Bijbel als grondslag heeft." De Eindhovense wil ook later, als ze ouder is, zich actief blijven inzetten voor de ChristenUnie. "Ik vind politiek heel goed bij me passen. Ik ga er zeker mee door."

Jongste lijst

De ChristenUnie Utrecht heeft duidelijk de jongste lijst van het hele land. Van de vijftien mensen die op de lijst staan, zijn er maar liefst tien jonger dan dertig. Maar daarnaast valt de ChristenUnie Utrecht ook de eer te beurt om de jongste lijsttrekker te leveren.



Mirjam Bikker is met haar 23 jaar niet alleen de jongste lijsttrekker van Utrecht, maar ook van de ChristenUnie. "Dat is een hele uitdaging!", zegt ze zelf. "Leeftijd is denk ik niet het belangrijkste; het gaat er om of je oog hebt voor de mensen in de stad. De

ChristenUnie is duidelijk een partij waar mensen vanuit hun christelijke beweging zich inzetten voor de samenleving. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij."

Voedselbankenactie

Op 28 februari organiseren de ChristenUnie en Perspectief samen met Tineke Huizinga (Tweede Kamerlid ChristenUnie) en met bekende Nederlanders in de voedselbank van Amsterdam Zuidoost een kookmiddag voor daklozen. De partij wil hiermee aandacht vragen voor de toegenomen armoede in Nederland en roept gemeenten op om dit soort initiatieven ook financieel te ondersteunen.



Door het hele land staan jongeren op lokale lijsten. Een precies aantal is niet bekend, maar intussen is er een lijst met de namen van meer dan honderd jongeren die klaar staan om voor de ChristenUnie in de politiek te gaan. Sommige zullen die kans de komende verkiezingen al krijgen, ande-

ren staan op een niet-direct verkiesbare plek en zullen dus nog een aantal jaren geduld moeten hebben. Perspex portretteert een aantal van hen. Meer portretten zijn te vinden op voorelkaar.perspectief.nu

Bart van der Vegte - Gorinchem - Plaats 4



Mijn naam is Bart van der Vegte. Ik werk bij waterschap Rivierenland als beleidsmedewerker. Naast mijn werk ben ik actief voor zowel Perspectief (commissie Internationaal) als op lokaal gebied voor de ChristenUnie in het mooie Zuid-Hollandse Gorinchem. Daar ben ik bestuurslid van de kiesvereniging en sta ik op nummer 4 van de gecombineerde kieslijst van de ChristenUnie en de SGP.

Positief

Waarom ik voor de ChristenUnie kies? Om maar met de leus van de ChristenUnie te spreken: Waarom niet? De ChristenUnie is een oprechte en christelijk-sociale partij. Hier ben ik vooral achtergekomen toen ik voor Perspectief naar het buitenland ging. Van zusterpartijen in het buitenland heb ik altijd positieve reacties gehoord over de ChristenUnie. Wij zijn toonaangevend en een positief ingestelde christelijke partij. Dat spreekt mij aan in de ChristenUnie.

Samenwerking

De samenwerking met de SGP gaat al jaren goed. Momenteel hebben we een gezamenlijke fractie van 2 gemeenteraadsleden. Tevens hebben we een wethouder in het college. Praktisch gezien zijn er niet heel veel verschillen tussen de ChristenUnie en de SGP op lokaal vlak. Qua beginselen zijn er uiteraard wel verschillen te noemen. Daar lopen wij nu ook, op weg naar de verkiezingen, tegenaan. Als ChristenUnie zijn wij op zoek gegaan naar geschikte kandi-

daten. Onze nummer één is een vrouw. Dit stuit op weerstand bij de SGP.

Landelijk

Ik vind het leuk om met politiek bezig te zijn. Lokaal voor de ChristenUnie bezig zijn, is al erg leuk, maar ook het landelijke werk van de ChristenUnie vind ik erg interessant. Het lijkt mij leuk om mij ook landelijk in te kunnen zetten. Wie weet wat de toekomst nog brengen zal?!

Jurgen van Houdt - Enschede - Plaats 4

8

Ik ben Jurgen van Houdt. In 1981 ben ik, in een Gereformeerd Vrijgemaakt gezin, geboren op Rozenburg(ZH). Toen ik zes weken oud was, zijn wij verhuisd naar Enschede. Momenteel ben ik bezig met het schrijven van mijn afstudeerscriptie voor de studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente, hier in Enschede. Daarnaast studeer ik rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2001-2004 was ik actief in het landelijk bestuur van Perspectief. Als vice-voorzitter en bestuurslid externe communicatie.

Verantwoordelijk

Ik ben actief vanuit de overtuiging dat christenen de verantwoordelijkheid hebben om zich voor de samenleving in te zetten. Het is van wezenlijk belang dat hierin een christelijk geluid klinkt. Ik zie het als een roeping me daarvoor in te zetten. Het beleid van de ChristenUnie past dan, mijns inziens, het beste bij wat God ons in zijn Woord voorhoudt.

Studenten

Ik ben lid van het campagne team en zal me zodoende met alle campagneactiviteiten bezighouden. In het bijzonder zal ik mij richten op het campagnevoeren onder de studenten. Enschede is een studenten-

stad, met maar liefst vier christelijke studentenverenigingen. Deze moeten blijvend worden overtuigd van de noodzaak van christelijke politiek. Ook in debatten georganiseerd door algemene studentenverenigingen, valt nog een wereld voor ons te winnen. Hier zal ik mij dan ook in het bijzonder voor proberen in te zetten.

Ambities

Graag wil ik, vanuit mijn geloof, bijdragen aan het bestuur van onze mooie stad. Het zou geweldig zijn als we in Enschede weer drie zetels en een wethouderspost zouden behalen. Aangezien onze lijsttrekker ook onze kandidaat-wethouder is, zou ik dan de komende jaren in

de raad zitten. Mocht dit nu nog niet lukken, dan blijft dit in de toekomst wel een ambitie. Verder zou ik DV nog wel een tijdje in het landelijk bestuur willen zitten. Bij Perspectief heb ik al enige bestuurservaring op mogen doen. Een ultieme ambitie is het om ooit eens ergens burgemeester te worden. Dat lijkt me echt fantastisch. Maar laten we nu eerst maar bidden voor succesvolle gemeenteraadsverkiezingen voor de ChristenUnie. Opdat het geluid van Gods liefde ook de komende jaren in onze samenleving mag worden gehoord! Dat is veel belangrijker dan persoonlijke ambities.



Linda Horst - Nijkerk - Plaats 5



"Ik ben Linda Horst, 21 jaar en woon sinds kort in Nijkerk. In 2003 ben ik begonnen met de studie Sociaal Juridische Dienstverlening in Amsterdam. De reden dat ik nu in Nijkerk woon, is dat ik politiek betrokken ben bij de ChristenUnie in deze gemeente. Naast mijn studie doe ik aan spinning en besteed ik veel aandacht aan mijn sociale contacten. Verder ben ik secretaris van de propagandacommissie.

Reden

Mijn reden om voor de ChristenUnie te kiezen is dat ik het belangrijk vind om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving en hierin een afspiegeling van

Jezus wil zijn. Ik ben altijd sterk maatschappelijk betrokken geweest en vind het belangrijk om Gods schepping goed te onderhouden. Het lijkt mij daarom een enorme uitdaging om dit uit te dragen via deze politieke partij.

Gecombineerde lijst

Ik sta als vijfde op de lijst van de ChristenUnie in Nijkerk. Omdat we een gecombineerde lijst hebben met de SGP, kom ik uiteindelijk op nummer negen. In Nijkerk hebben wij 5 zetels (en een wethouder). Zoals het er nu naar uitziet, krijg ik een plaats in de steunfractie en in de commissie. Mijn voorkeur gaat hierbij uit naar de commissie Welzijn & Veiligheid. De kans dat ik in de gemeenteraad kom, is

denk ik niet aanwezig, tenzij ik met voorkeurstemmen word gekozen. Dit zou kunnen, gezien het feit dat ik als hoogstegeplaatste vrouw op de lijst sta.

Verwachting

Wat ik van de komende verkiezingen van mijzelf verwacht, is dat ik ons verkiezingsprogramma goed uit kan leggen aan de burger en waar nodig kan verdedigen. Ik wil sterk zijn in het uitdragen van de visie en identiteit van de ChristenUnie en de politiek dichterbij de burger brengen, als onderdeel van het interactief besturen. Niet het individu, maar het samenleven moet centraal staan. En vooral: laten zien dat de politiek vooral voor jonge mensen is weggelegd! Ik

verwacht hierbij veel steun van de lokale ChristenUnie en bid om de zegen van God."

Geert de Jong - Amersfoort - Plaats 15



"Mijn naam is Geert de Jong. Ik ben 18 jaar, woonachtig in Amersfoort en zit daar op het Guido de Bres College. Volgend jaar wil ik internationale betrekkingen gaan studeren in Groningen.

Politiek

Als kind was ik altijd al geïnteresseerd in politiek. Rond de tijd van Pim Fortuyn heb ik besloten om er iets mee te gaan doen. Samen met een vriend ben ik toen ook nog naar dat debat na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen

geweest, waar Ad Melkert zo chagrijnig zat te kijken. De keuze voor de ChristenUnie was uiteindelijk niet een heel moeilijke.

Solliciteren

Vanuit de ChristenUnie kregen we te horen dat we, als we op de lijst wilden, moesten solliciteren. Dat heb ik op het laatste moment gedaan. Toen heb ik een gesprek gehad met de selectiecommissie over mijn motivatie om op de lijst te willen. Dat ik nu op de lijst sta, is een teken dat de ChristenUnie jongeren serieus neemt. Wij kun-

nen nu ook naar jongeren toe gaan en dat laten zien.

Verkiezingsprogramma

We hebben bij het verkiezingsprogramma meegepraat over het hoofdstuk rondom het jeugdbeleid. Daar hebben we een heel duidelijke inbreng kunnen leveren. Verder gaan we als Perspectief nog een tweetal avonden organiseren voor jongeren en draaien er mensen van ons mee in het campagne-team.

D. Hoefakker-Laanstra - Amstelveen - Plaats 4

"Mijn naam is Dianne Hoefakker-Laanstra, ik ben 21 jaar en woon in Amstelveen. Sinds mijn bestaan als echtgenote woon ik in Amstelveen (iets meer dan een half jaar). Daarvoor woonde ik in Ede, waar de ChristenUnie voor mij niet onbekend was. Sinds mijn leven zich afspeelt in de Randstad, heb ik ontdekt dat christen zijn in 'de stad' compleet anders is dan christen zijn op 'de Veluwe'.

Klein bestuur

Toen ik in Amstelveen kwam wonen, ontdekte ik vrij snel dat het bestuur(tje) en de ledenverga-

dering hier qua grootte met gemak in een Hollandse woonkamer pasten. Dit in schril contrast tot wat ik in Ede gewend was. Het bestuur draait op dit moment met vijf bestuursleden; vier vrouwen en één man. Van die vier vrouwen zijn er nog eens twee jongvolwassenen, waaronder ik dus. Uitgaande van "gemiddelden" (man tussen de 46 en 55 jaar) zijn wij dus baanbrekend. Eerlijk gezegd ben ik daar best een beetje trots op.

Verkiezingen

De komende gemeenteraadsverkiezingen wordt het uniek dat de ChristenUnie gaat meedoen. In de jaren '60 heeft het GPV in

Amstelveen voor het laatst als christelijke partij een poging gewaagd (zonder succes). We hebben dus een spannende en drukke periode voor de boeg! Zeker omdat we met zo weinig zijn in Amstelveen. Zelf sta ik waarschijnlijk als derde of vierde op de lijst. Ontzettend gaaf te voelen dat je als jongere bij de ChristenUnie onmisbaar bent! Ik merk van alle kanten dat het enthousiasme van het bestuur enorm gewaardeerd wordt. We hopen dat de inspanningen beloond worden met een zetel.

Maatschappelijke vraagstukken

Mijn enthousiasme voor politiek en het bezig zijn met maatschappe-

lijke vraagstukken kan ik naast de ChristenUnie kwijt op mijn opleiding voor docent maatschappijleer in Amsterdam en mijn parttime baan op een VMBO als docente mens en maatschappij. Mijn toekomstambities liggen denk ik vooral op dit vlak; ik geniet ervan de, soms moeilijke leerlingen, uit te dagen en warm te maken voor het "SAMEN LEVEN."



9

Markus Janssen - Veendam - Plaats 12



"Ik ben Markus Janssen, 25 en woon al bijna mijn hele leven in Veendam. Ik ga (bijna) elke dag naar Groningen waar ik Informatica studeer aan de Hanze Hogeschool. Ik zit in het vierde jaar en hoop volgend jaar te beginnen aan een nieuwe studie bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast mijn studie, ben ik graag aan het klimmen (in de hal of in de bergen) en mag ik graag een rondje fietsen (als er tijd voor is). Ook drink ik graag een biertje met mijn vrienden.

Christen Unie

Ik kies voor de ChristenUnie, omdat het beleid hiervan het meest past bij wat God in zijn

Woord voor de mensheid wil. Dit geldt van het plaatselijk tot Europees niveau. Hierdoor zie je bij de ChristenUnie stabiele en duidelijke standpunten. Dit mis ik vaak bij andere politieke partijen. Met mijn plek op de lijst probeer ik voornamelijk jongeren aan te spreken om toch op de ChristenUnie te stemmen.

Verantwoordelijkheid

Echt grote ambities heb ik niet. In principe wil ik wel een bescheiden rol spelen in de plaatselijke of provinciale politiek. Politiek heeft me altijd wel geïnteresseerd en ik ben van mening dat we, zeker als christenen, een verantwoordelijkheid hebben naar God en de mensen om ons heen om ons politiek in te zetten. Deze verantwoorde-

lijkheid zal ik ook zeker niet uit de weg gaan.

Verwachting

We verwachten als partij te kunnen groeien van 1 naar 2 zetels. Dit omdat het huidige gemeenteraads-lid erg goede recensies krijgt en veel mensen aanspreekt. Maar ook omdat het huidige program diep ingaat op de vervreemding en het individualisme dat voor veel problemen zorgt. Veel mensen zien toch wel in dat dit een belangrijk punt is."

Redactieleden voor Perspex

Vanwege het vertrek van een aantal medewerkers is er weer plaats voor nieuwe redactieleden.

Belangrijkste verantwoordelijkheden van de commissie:

- uitgeven van het politiek jongerenmagazine Perspex (5x per jaar)
- leden op de hoogte brengen van de verenigingsactiviteiten en nieuws, het gedachtegoed van de jongerenorganisatie en de ChristenUnie, politiek nieuws en achtergronden
- stimuleren van betrokkenheid en bevorderen van maatschappelijke bewustwording van leden door verschillende thema's aan de orde te stellen in een aantrekkelijke vormgeving en door taalgebruik dat jongeren aanspreekt
- namens de vereniging naar buitentreden middels artikelen die geschreven zijn vanuit een christelijke politieke visie en waarin andere meningen en politieke visies geconfronteerd worden met het gedachtegoed van de jongerenorganisatie en de ChristenUnie

Profiel commissieleden:

- journalistieke inslag
- affiniteit met (christelijke) politiek
- bekend met de doelgroep

Lijkt het je wat? Of heb je meer vragen. Schroom niet en neem contact op met Simcha Looijen, hoofdredacteur van Perspex, en stuur een mail naar perspex@perspectief.nl

Denk en schrijf mee aan het nieuwe politieke programma

April 2006 presenteert Perspectief een nieuw politiek programma aan de leden. Ook jij kan meedenken en schrijven! We beginnen helemaal opnieuw, dus dit is jouw kans om invloed uit te oefenen op onze standpunten!

We komen ongeveer één keer in de maand bij elkaar in Amersfoort en mailen daarnaast regelmatig met elkaar. De bijeenkomsten hebben een los karakter. Met de benen op tafel nadenken over politiek.

We vragen van jou:

- Enthousiasme
- Een kritische houding
- Kennis van het onderwerp of bereidheid je in te lezen.
- In ieder geval ongeveer vier uur per maand van je tijd.
- Je moet lid zijn van Perspectief.

Reageer en schrijf mee aan het nieuwe politieke programma! We roepen met klem ook leden die nu al actief voor ons zijn op om een paar avonden mee te denken, naast hun gewone activiteiten voor Perspectief!

Opgave:

Stuur een korte introductie en motivatie naar bestuurslid Politiek, Harmjan Vedder, via politiek@perspectief.nl en geef aan over welke van de volgende onderwerpen je mee wilt denken:

- Veiligheid
- Gezondheid
- Onderwijs
- Economie
- Justitie
- Milieu
- Internationaal

Voor meer informatie: politiek@perspectief.nl of 06-45020595

Politieke Verdieping zoekt leden!

Altijd al actief willen zijn binnen Perspectief? Dan is dit je kans. De commissie Politieke Verdieping zoekt leden, die hun kennis willen gebruiken om Perspectief meer inhoud te geven. Je kunt met enkele andere jongeren onderzoek doen op het gebied van jou interesse. Dit zal op projectbasis gaan. Zo heb je een duidelijk doel, en aan het eind van de rit een product in handen. Gevraagd wordt wel een voldoende hoog denkniveau en kennis op het bewuste terrein. Mogelijkheden zijn:

- Werkgroep Economie
- Werkgroep Onderwijs
- Werkgroep Gezondheidszorg
- Werkgroep (Openbaar) Bestuur

10 **WAT DOE** **JAAR AAN**
maar heb je eigen ideeën dan zijn die ook van harte welkom. Ook kun je op elk willekeurig onderdeel ons politiek programma HOUVAST.NL tegen het licht houden en actualiseren cq. aanpassen. Zo blijft het actueel en volledig. De commissie zal aangestuurd worden door de politiek secretaris, Harmjan Vedder. Heb je interesse, mail hem dan, en vermeld je leeftijd, opleiding en een korte motivatie. Laat ook weten wat je zou willen doen: politiek@perspectief.nl

Perspectief-vertegenwoordigers gezocht!

Perspectief ontvangt regelmatig een verzoek om met een stand ergens aanwezig te zijn op verschillende plaatsen in het land. Dit kunnen kleine lokale activiteiten zijn, maar ook grote landelijke activiteiten zoals de EO-jongerenavond en Soul Survivor.

We zoeken leden die Perspectief willen vertegenwoordigen op verschillende plekken. Als je je aanmeldt als vertegenwoordiger, ontvang je regelmatig een mail met het verzoek of je Perspectief ergens wilt vertegenwoordigen, krijg je uitnodigingen voor trainingen en kun je meedenken over nieuw promotiemateriaal.

Lijkt dit je leuk? Stuur dan een mail naar promotie@perspectief.nl en meld je aan als Perspectief-vertegenwoordiger!

Actieve jongeren, bewogen politiek...

Wij zijn Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. We zijn een actieve vereniging met ongeveer 2200 leden. Perspectief wil zich in het (internationale) politieke landschap profileren als jongerenorganisatie die met een ruime blik op de toekomst het debat wil aangaan. De vereniging wil christelijke politiek hoog op de agenda plaatsen en internationaal partners vinden om mee samen te werken.

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige penningmeester per maart 2005 zoeken wij een

Penningmeester (v/m)

Als penningmeester van Perspectief moet je sterk in je schoenen staan, en de financiën goed in hand houden. Je hebt de verantwoordelijkheid om de inkomsten en uitgaven van de vereniging in balans te houden. Daarbij kun je gebruik maken van de ondersteuning die de (financiële) administratie biedt. Als penningmeester maak je ook deel uit van het Dagelijks Bestuur, waarin het beleid van Perspectief wordt uitgezet.

Kortom, een uitdagende functie!

Wij zoeken iemand die:

- overtuigd christen in spreken en handelen is;
- financiële kennis en / of ervaring heeft;
- goede communicatieve vaardigheden bezit, en sterk in de schoenen staat;
- lid is van Perspectief

Wij bieden:

- een interessante en afwisselende bestuursfunctie;
- een ruime onkostenvergoeding;

Voor meer informatie kun je terecht bij Peter de Kluijver per e-mail penningmeester@perspectief.nl of per telefoon (06-52066665). Je sollicitatie kun je sturen naar Annemieke Schouten via bestuur@perspectief.nl.

Voor de provincie Flevoland

Provinciale Contactpersoon

Als provinciaal contactpersoon ben jij het aanspreekpunt voor (potentieel)leden die graag actief willen worden in een lokale afdeling. Je begeleidt de lokale afdelingen in de oprichting en bent het aanspreekpunt voor hun vragen. Ook kunnen de lokale kiesverenigingen van de ChristenUnie bij jouw terecht met al hun vragen over Perspectief en wat zij met jongeren in hun plaats kunnen gaan doen. Daarnaast maak je deel uit van de commissie Intern. In deze commissie wordt nagedacht over het beleid voor lokale afdelingen.

Wij zoeken enthousiaste Perspectief'ers die:

- het leuk vinden om te organiseren,
- enthousiast, doortastend en sociaal bewogen zijn
- het leuk vinden om met vrijwilligers te werken
- makkelijk contact leggen met mensen en deze kunnen onderhouden
- regelmatig toegang hebben tot internet

Heb je interesse in deze of andere functies binnen Perspectief of wil je nog meer informatie, bel dan met: Aldert de Boer, 0529-435 053 of mail naar: intern@perspectief.nl

Alsssema: 'Dualisme veroorzaakt afrekenencultuur'



Staphorst is een gemeente met ongeveer 16000 inwoners. Het leven wordt nog altijd grotendeels bepaald door de agrarische sector. Een kleine gemeenschap onder de rook van Zwolle. Sinds vier jaar is Joop Alsssema hier burgemeester. Daarvoor was hij burgemeester in het Groningse Ten Boer. Hoe is het om burgemeester te zijn in een christelijke gemeenschap. Perspex sprak met hem

Vier jaar geleden is het dualisme op gemeentelijk niveau ingevoerd. Hoe kijkt u daar tegen aan?

Het is goed dat er nu een scheiding van verantwoordelijkheden is. Vroeger moest een wethouder verantwoording afleggen aan de raad, waar hij zelf deel van uitmaakte. Dat, dat nu niet meer kan is een goede zaak. Minder goed is dat er in veel gemeentes sprake is van een afrekenmechanisme. Afgelopen vier jaar moesten een recordaantal wethouders opstappen.

De Commissaris van de Koningin in Noord-Holland heeft voorgesteld dat kleine gemeentes maar moeten fuseren, omdat ze te klein zijn om voor een goede dienstverlening te zorgen. Daar kan Staphorst ook onder gerekend worden.

In de gemeente Staphorst heeft ongeveer 16.000 inwoners, maar kan haar taken goed aan. De ozb

hier is één van de laagste in het hele land. In 2001 zijn in Overijssel veel herindelingen geweest, maar daarbij zijn wij ontzien. Ten Boer, waar ik hiervoor burgemeester was, heeft een inwoneraantal van 7.000. Daar merkte je wel dat dit moeilijk was. Kleine gemeentes moeten dan erg veel leunen op grote gemeentes. Er ligt ergens een grens wanneer gemeentes moeten samenvoegen, die ligt ergens rond de tienduizend inwoners. Daarbij vind ik het wel belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de identiteit van een gemeente. Zo is het niet verstandig om een stedelijke gemeente samen te voegen met plattelandsgemeentes.

Staphorst kent veel agrariërs. Nu is er al decennialang een terugloop in het aantal boeren dat Nederland telt. Het lijkt er niet op dat dit de komende jaren verandert. Wat voor invloed heeft dit op een plaats als Staphorst?

Vijfentwintig jaar geleden werkte 50% in de agrarische- of aan verwante sectoren. Nu is dat nog 18%. Intussen is het industrieoppervlak gestegen van 3 naar 100 hectare. De Staphorster is erg initiatiefrijk en ondernemend. Dat heeft ook met de cultuur te maken. Er heeft een hele omme-zwaai plaatsgevonden. Er zijn veel kleine bedrijfjes begonnen in schuren en die hebben zich verder ont-

wikkeld. We hebben hier relatief veel computerbedrijfjes, allemaal gerund door Staphorsters.

De landelijke overheid draagt steeds meer taken over aan de gemeente. Een voorbeeld is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wat vindt u van die ontwikkeling?

Ik ben van mening dat het goed is als gemeentes meer taken uitvoeren. Het is van belang dat gemeentes taken uitvoeren die voor de burger direct zichtbaar zijn, zoals bij de WMO. Voorwaarde is echter dat er voldoende financiën beschikbaar worden gesteld. Kijk naar de invoering van het dualisme. In de wet is opgenomen dat er veel meer moeten worden gecontroleerd door accountancy. Daar heeft niemand baat bij, maar kost de gemeente wel handen vol geld. Daar kan ik echt een beetje boos over worden. Is het voor u als burgemeester straks niet verleidelijk om de lokale ChristenUnie te bevoordelen? Absoluut niet, het kan op zijn tijd misschien wel verleidelijk zijn, maar de onafhankelijkheid van een burgemeester is een groot goed. Soms wil ik me wel inhoudelijk met de politiek bemoeien, maar dat kan niet.

Vier jaar geleden zij u in een interview, ook met Perpex, dat u graag een jongerenraad zou willen. Is die er nu gekomen?

Sinds twee jaar hebben we Jong en Aktief Staphorst. Daarin zijn zo'n 15 jongeren actief, waaronder leden van Perspectief en de SGP-jongeren. Die is ontstaan naar aanleiding van de rellen die we hier twee jaar geleden hebben gehad. Toen is een burenruzie zo uit de hand gelopen dat er verschillende vechtpartijen geweest waarbij 40 ME's tegenover 300 jongeren stonden. Dat kan niet. We zijn toen in gesprek gegaan met de jongeren en zijn de keten afgegaan, en naar aanleiding daarvan is de JAS ontstaan. Onlangs hadden ze nog een verkiezingsavond met bijna zeventig jongeren. Daarbij moesten de fractievoorzitters zich kort en krachtig uitspreken over starterwoningen, keten, uitgaansbeleid en het voorzieningenniveau. Aan het einde van de avond hebben zich nog eens 15 jongeren aangemeld om mee te doen.

In datzelfde interview werd uw mening gevraagd over de gekozen burgemeester. Daar was u fel op tegen. Intussen zijn we vier jaar verder en er is nog steeds geen gekozen burgemeester. Ziet u dat er ooit van komen?

Ik merk wel dat er in Den Haag voldoende draagvlak voor is, dus die burgemeester komt er vroeg of laat wel. De fout van De Graaf was

dat hij persé wou dat die gekozen burgemeester er in 2006 al zou zijn. Hij luisterde niet naar de bezwaren van gemeentes. In september is er een nieuw wetsvoorstel ingediend. De Raad van State heeft daar negatief over geadviseerd, maar toch zet het kabinet door. Ze zouden de koninklijke weg moeten bewandelen, al duurt het dan misschien wat langer. Ik houd mijn vraagtekens. Ik denk dat het in de Nederlandse bestuurscultuur belangrijk is als er iemand boven de partijen staat. Dat is het best gewaarborgd door een benoemde burgemeester. Als men daadwerkelijk het stelsel wil veranderen laat dan de gemeenteraad de burgemeester kiezen. Nu heeft de gemeenteraad ook al een bijna beslissende stem

De laatste twee jaar is de discussie over vrijheid van meningsuiting

hoogst actueel. In Staphorst is een christelijke meerderheid. Hoeveel ruimte is er dan voor een andere mening.

Wij hebben hier een commissie van Normen en Waarden. Daar hebben zo'n twintig mensen zitting in. Ondernemers, kerken, mensen uit de horeca. Noem maar op. Die hebben onlangs tien dorpsregels gepresenteerd en toegespitst op Staphorst. Eén daarvan luidt: Heb respect voor elkaar. Een andere gaat erover dat je naar elkaar moest luisteren, ook al ben je het oneens. Wanneer je in Staphorst komt, dan weet je dat het een dorp is waar het grootste deel van de inwoners protestants christelijk is. Dat betekent dus dat je niet het gras gaat maaien op zondag. Ook hoeft je niet te verwachten dat de VVV of het zwembad open is.

11

Een week in het leven van de burgemeester

Maandag Maandag "Twee keer in de maand heb ik overleg met de brandweer en de politie. Met het politie evalueren we de politie inzet van de afgelopen week en kijken we vooruit. Ook komen de uitgaansavonden aan de orde. Met de brandweer gaat het ook over hulpverlening. Daarnaast heb ik elke maandag sectoroverleg met hoofden van de verschillende gemeentelijke afdelingen."

Dinsdag "Dan hebben we collegevergadering. We nemen altijd de agenda's van elkaar even door. Op die manier wordt je ook de hoogte gebracht van elkaar werkzaamheden. Ieder lid van college kan even een toelichting geven op zijn komende werkzaamheden. Verder vind ik het van belang om ook aandacht voor elkaar te hebben. Het is het enigste moment in de week dat je samen met elkaar allerlei zaken bespreekt. Het is ook een sociaal moment. 's Middags is er een contact met de pers. We vertellen wat er besloten is en zij willen ook dingen van ons weten. Ook brengen we 1 maal per maand een werkbezoek aan een bedrijf in de gemeente"

Woensdag "Op deze dag heb ik regelmatig besprekingen in allerlei samenwerkingsverbanden. Zoals vergaderingen van de regiopolitie en het gemeentelijke samenwerkingsverband de Regio IJssel Vecht. In dat bestuur beheer ik het portefeuille brandweer/veiligheid. Ook zijn er wel afspraken met burgers die bij me aankloppen over het verlenen van vergunningen of vestiging van een bedrijf. Dit komt trouwens op meerdere dagen ook voor."

Donderdag "Op die dag zijn er vergaderingen op provinciaal en landelijke niveau. Zoals bijeenkomsten over openbare orde, veiligheid, dualisme en andere bestuurlijke zaken. Ook heb ik zitting twee adviescommissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit zijn de commissies 'Vitaal platteland' en 'Ruimtelijke ordening.'"

Vrijdag "Eén keer in de maand hebben we burgemeesterskring met de 12 burgemeesters uit de regio. Dan hebben we het onder andere over onderwerpen die de burgemeester direct raken. Als burgemeester ben je eigenlijk nooit vrij. Op vrijdag, zaterdag en in de avonden bezoek je vaak verenigingen. Dan is er een jubileum of een bedrijf houdt open dag of er wordt een evenement georganiseerd. De weken zijn vaak goed gevuld."

Maar tussendoor ga ik nog wel drie keer in de week naar fitness met een groep ondernemers uit Staphorst en Meppel. Dat doe ik om 7.00 uur 's ochtends en dan ben ik om 9.00 uur op het gemeentehuis. "Vaak zijn alle avonden bezet met het bezoeken van vergaderingen, zoals raads- en commissievergaderingen, jaarvergaderingen van dorps en wijkkraden, bezoek van een jubileumvergadering van een vereniging of instellingen."

Ik oefen graag het ambt van burgemeester uit. Het is afwisselend, intensief en fijn om dienstbaar te zijn voor de gemeenschap. Ik wil mijn talenten inzetten ten nutte voor de gemeenschap."



Hé!
Wat doe jij eraan?!

Word NU lid!



En ontvang gratis een CD als welkomstcadeau

In verband hiermee verplicht ik mij minimaal 2 jaar lid te blijven.

Ja, ik word lid van Perspectief, ChristenUnie-jongeren. Ik machtig Perspectief om de contributie (€ 12,50 per jaar) af te schrijven van mijn rekening.

Als welkomstcadeau ontvang ik graag:

De CD "Intens" van Gerald Troost

De CD "Joshua" van Stonewashed

Het boekje "Hart voor Groen"



Gerald:

"Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Steun dan Perspectief die daartegen in actie komt!"

Wij hebben **JOUW STEUN** nodig!

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel.:

Geb.datum:

E-mail:

Rekeningnummer:

Handtekening:

Deze flyer kun je opsturen naar:
Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Antwoordnummer 862
3800 UB Amersfoort



Perspex

7^e jaargang Januari 2006 nr. 25

Uitgave van Perspectief, ChristenUnie-jongeren



Economie

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

Op zaterdag 20 mei 2006 was het weer zover: de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het belooft weer een leuke middag te worden. En dat gebeurde ook. Ook werd er een nieuw politiek programma in zijn geheel vastgesteld. De ALV vond plaats op partijbureau van de ChristenUnie in Amersfoort. Ook werden er een aantal nieuwe bestuursleden voorgedragen en afscheid genomen van penningmeester Peter de Kluyver en onze internationaal secretaris Rita Klapwijk-Poppe. Eerder dit jaar nam Janna van Dijken al afscheid als bestuurslid promotie. De nieuwe bestuursleden stellen ze zich zelf op deze pagina alsnog voor

Margreet Schutte (20)

2 Ik ben Margreet Schutte en mag mijzelf het nieuwe bestuurslid Communicatie noemen. Zoals inmiddels gebruikelijk is, zal ik iets over mijzelf vertellen. Ik ben 20 jaar en ik ben geboren op de Veluwe in het mooie Oldebroek. Ik heb mijn middelbare schooltijd doorgebracht op het voormalige eiland Urk. Na de HAVO heb ik het basisjaar aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort gedaan momenteel zit ik in het derde jaar van de opleiding Communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ik kom uit een politiek nest. Van kinds af aan is politiek er met de paplepel ingegoten. Tijdens de campagnes werd ik ingeschakeld om het gehele dorp te voorzien van foldertjes; mijn



eerste aanraking met politiek en communicatie. Het lijkt me een goed plan om deze combinatie voort te zetten in de functie van bestuurslid Communicatie. Ik wil mij de komende periode gaan rich-

ten op de groei van Perspectief, zowel intern als extern. Niet alleen op kwantitatief gebied, maar ook op kwalitatief gebied. Perspectief verkeert in de gelukkige positie dat zij leden heeft met talenten en kwaliteiten! Het is een uitdaging om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Communicatie is daarbij een goed middel. Verder hoop ik jongeren uit te leggen wat politiek nu eigenlijk inhoudt, hoe belangrijk politiek is en ik wil ook laten zien welke rol jongeren hierin kunnen spelen. Laat ik meteen van de gelegenheid gebruik maken: mocht je je willen inzetten voor Perspectief, op het gebied van communicatie – laat het me weten en mail naar communicatie@perspectief.nl

Ruth van Otterloo (23)



Ik ben Ruth van Otterloo, 23 lentes jong en ik kom uit Emmeloord. Ik studeer al weer vijf jaar Internationale Organisaties, Internationale Betrekkingen in Groningen. Ik hoop voor de zomer afgestudeerd te zijn. Op dit moment loop ik stage bij de Atlantische Commissie in Den Haag waar ik me verdiep in allerlei veiligheidskwesties en internationaal nieuws. Daarnaast ben ik actief binnen jeugdkerk Fellowship in de Noordoostpolder die zowel in kwantiteit als in kwaliteit groeit! Ik vind het super om te zien hoe de Here God mensen kan veranderen! De liefde van God is zo groot voor deze wereld. Als de nieuwe inter-

nationaal secretaris van Perspectief wil ik graag deze hoopvolle boodschap naar buiten toe uitdragen. Ik zal vooral het werk van de vorige internationale secretaris, Rita, voortzetten. Tevens wil ik Perspectief op een goede manier naar buiten toe vertegenwoordigen. Ik vind het noodzakelijk dat men weet waar Perspectief voor staat op internationaal terrein, via duidelijke communicatie, zoals naar andere politieke jongerenorganisaties. Ik ben zeer enthousiast voor deze taak en ik wil graag jongeren stimuleren om politiek actief te worden en verantwoordelijkheid te leren dragen voor de maatschappij waarin ze leven. Het is belangrijk om na te denken over internationale politieke kwesties en bij te dragen aan oplossingen om zo te werken aan een betere en rechtvaardiger wereld. Bovendien is het ook een belangrijke manier om het christen-zijn en het getuigenis van het evangelie uit te dragen. Jullie merken het wel, ik heb veel zin in deze taak en ik hoop velen van jullie te ontmoeten en eens te spreken!

Anton de Wit (21)



Mijn naam is Anton de Wit. Ik ben 21 jaar en woonachtig in Waddinxveen. Op de Algemene Ledenvergadering van 20 mei zal

ik worden voorgesteld als kandidaat penningmeester van Perspectief. Momenteel volg ik de opleiding Accountancy aan de Hogeschool Rotterdam. Naast deze studie ben ik actief als penningmeester van de ChristenUnie Waddinxveen. De redenen dat ik mij aangemeld heb voor deze functie zijn te vinden in het feit dat financiële zaken mij bijzonder interesseren en dat ik graag een bijdrage lever aan de christelijke politiek. Als penningmeester wil ik me onder andere inzetten voor het uitbreiden van de financiële middelen. Hierdoor zal het mogelijk zijn om meer activiteiten te organiseren, met als doel om Perspectief verder te profileren als christelijke politieke jongerenorganisatie.

Ik ben Gijsbert Duijzer en ik ben inmiddels ruim anderhalf jaar getrouwd met Margreet (niet Margreet Schutte, nieuw bestuurslid Communicatie red.). Vanaf 20 mei ga ik de functie van bestuurslid acties op mij nemen in het bestuur van Perspectief. Ik studeer in Wageningen Bedrijfswetenschappen en ik hoop daar mijn studie voor de zomer te zullen afronden. Naast mijn studie heb ik veel andere activiteiten met name in kerk en sport. Omdat ik het belangrijk vind me zelf ook naast mijn studie in te zetten, en omdat ik mij altijd geïnteresseerd heb in politieke ontwikkelingen heb ik gesolliciteerd voor de bestuursfunctie bij Perspectief. Waarom ik gesolliciteerd heb voor

Gijsbert Duijzer (22)



de functie van bestuurslid acties? Ik zie mijzelf als een strakke organisator met de nodige creativiteit. Omdat de acties eigenlijk de belangrijkste manier zijn waarop Perspectief naar buiten kan tre-

den, zie ik het als een grote uitdaging om Perspectief een sterker gezicht te geven. Iets waar ik mij in ieder geval op zou willen richten is de promotie van politieke betrokkenheid bij studenten en dan met name Christelijke studenten. In de studentenkringen waarin ik verkeer zijn het aantal leden van een politieke partij op één hand te tellen. Het is niet alleen goed voor de studenten zelf, maar vooral ook voor de ChristenUnie om zoveel mogelijk jonge geluiden te horen. Daarom zal ik mij in ieder geval gaan richten op de promotie onder studenten. Jullie horen nog van mij!

Wat te doen bij geen poen?

DOOR JOCHEM MEEUWSEN

Waren we in het vorige nummer nog op stap met een gerechtsdeurwaarder, nu bekijken we het verhaal eens vanaf de andere kant: hoe sta je ervoor als je echt niets meer hebt?

De laatste jaren is er namelijk een enorme groei ontstaan van mensen die tot hun nek toe in de schulden zitten. Zelfs zo erg dat dit een maatschappelijk probleem dreigt te worden. Wat gebeurt er als je bijna niks hebt en vele schuldeisers zich om je heen blijven verdringen om je kaal te plukken? Moet iemand zijn hele leven last houden van bijvoorbeeld een geflopte poging om een eigen winkel te starten of schulden die zijn ontstaan vanuit een verslavingsverleden?

Eind zeventiger jaren waaide de zogeheten fresh-startgedachte over uit Amerika: iedereen heeft één keer recht op een nieuwe financiële start. In deze periode werd ook de Gedragscode Schuldregeling door de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) op papier gezet. Begin jaren negentig kregen mensen met problematische schulden ook de nodige politieke aandacht en in 1992 werd de Commissie Schuldenproblematiek, meestal vernoemd naar haar voorzitter

Prof. dr. P.B. Boorsma, ingesteld met als opdracht een integraal schuldenbeleid beter te verkennen en vorm te geven; een beleid dat zich zou moeten kenmerken door goede afspraken en samenwerking tussen alle bij de schuldhulpverlening betrokken instanties. In de Tweede Kamer waren het onder meer de zeven vette en zeven magere jaren uit de Bijbel die, omgezet naar drie jaar, aanzet gaven tot de invoering van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in december 1998.

Praktijk

De ervaring leerde al sinds lange tijd, dat regelingen zonder verplichtingen bij problematische schuldsituaties niet altijd mogelijk waren. De Gedragscode Schuldregeling NVVK kent geen wettelijke basis om schuldregelingen af te dwingen, zodat er in geval van weigerachtige schuldeisers nauwelijks mogelijkheden waren om tot een goede oplossing te komen. Mislukte het traject zonder verplichte betalingen, dan restte voor december 1998 alleen het faillissement of de surseance van betaling. Meestal kwam het daardoor uiteindelijk tot een vaak langdurig loonbeslag of tot beslag op de inboedel. Hiermee was eigenlijk niemand volledig naar de zin geholpen: schuldeisers kregen hun vordering haast nooit volledig betaald en moesten altijd erg veel ondernemen en erg veel geduld opbrengen om iets terug te zien van hun vordering, terwijl schuldenaren jarenlang werden achtervolgd door hun schulden, met alle nega-

tieve maatschappelijke en psychosociale gevolgen die daarbij hoorden. Dat schuldenaren onder alle omstandigheden jarenlang achtervolgd werden en daarmee geen kans kregen op een nieuwe start werd door de overheid niet langer als 'billijk en redelijk' ervaren. Bij de werkloze schuldenaar vormde de aanwezigheid van problematische schulden vaak een belemmering om daadkrachtig naar werk te zoeken; alles wat meer verdiend werd dan de uitkering verdween toch de eerste jaren naar de schuldeisers. Daarnaast bleef het aantal faillissementen van natuurlijke personen groeien, terwijl de meeste daarvan bij gebrek aan baten weer werden opgeheven. Met als gevolg veel onnodig en extra werk voor de toch al druk bezette rechtbanken.

Gevolgen

Met de invoering van de Wsnp in 1998 veranderde dit. Binnen de

Wsnp lost de schuldenaar gedurende een periode van drie jaar maximaal af aan zijn schulden. Dit houdt in dat de schuldenaar op ongeveer 90% van het bijstandsniveau leeft en van de overige inkomsten de schulden aflost. Wat er na betaling van de vergoeding voor de bewindvoerder resteert, wordt maandelijks opgespaard en pas aan het einde van de rit, dus na 3 jaar, verdeeld onder alle schuldeisers. Na drie jaar bepaalt de rechtbank vaak, dat betaling van de restvorderingen niet langer juridisch afdwingbaar zijn. De instemming van alle schuldeisers is binnen de Wsnp in principe niet nodig omdat de rechtbank zelfstandig kan besluiten tot het verlenen van een schone lei, zelfs als er na drie jaar niets te verdelen valt.

Als alles volgens de regels verlopen is, is de schuldenaar na drie jaar magere jaren dus vrij van schulden. Er is dus altijd licht aan het eind van de tunnel!

3



'Sleutels bieden op te begrijpen'

Binnenkort verschijnt de nieuwe Jongerenbijbel. Een speciale bijbel voor jongeren die op initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap en Ronduit wordt uitgebracht. Perspectief sprak met Frank van der Velde, één van de hoofdredacteuren van het hele project.

Het idee voor de jongerenbijbel ontstond toen rond uit het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met elkaar om tafel gingen zitten. Reden was dat veel christelijke jongeren het moeilijk vinden om de Bijbel te lezen. "Er zijn veel problemen waar jongeren tegen aan lopen. Ze begrijpen veel niet. Wat staat er nu eigenlijk? Er zijn wel boeken en website waar antwoorden te vinden zijn, maar de gemiddelde jongere zal zelf niet echt snel op zoek gaan. Jongeren lezen sowieso al niet veel. In de jongerenbijbel zetten we hele concrete dingen bij de tekst en willen de jongere zo sleuteltjes bieden om de Bijbel te begrijpen en toe te passen in hun dagelijks leven.

Combinatie

De combinatie tussen het NGB en Ronduit was logisch "Zij hebben

veel verstand van de Bijbel, wij weten veel van jongeren. Wij kunnen helpen om de Bijbel te brengen in de huidige jongerencultuur. Zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Er zijn veel verschillende mensen en jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming. Wij willen dat dit echt 'de' jongerenbijbel van de lage landen wordt. De schrijvers en vertalers komen uit alle hoeken van de kerk."

Jongerenbijbel

Zelf heeft Frank ook mee geholpen bij aan de jongerenbijbel. Wat voor dingen je tegen aan loopt bij het maken van een jongerenbijbel? "Er is een leuk voorbeeld. Op een gegeven moment hadden we overdag een bijeenkomst met een aantal mensen van verschillende jon-

gerenorganisaties. Die zeiden dat er vooral veel illustraties in de jongerenbijbel zouden moeten komen. Een beetje kort door de bocht zou het wat moeten weg hebben van een stripboek. 's Avonds hadden we echter een bijeenkomst met een aantal jongeren, die juist aangaven dat het wel echt een Bijbel moest blijven, dus er moesten ook niet te veel afbeeldingen."

Evangelie

"We hebben twee proefuitgaves gemaakt. Eén van het evangelie van Johannes en de ander van Jozua en de brief aan Efeze samen. Daar hebben we wel veel goede reacties op gehad. Ook hele leuke. We kregen te horen van een jongen die ze had doorgegeven aan een niet-gelovige vriend. Een week later kwam die vriend bij hem en vroeg 'of ie nog een paar van die boekjes had'. Ook krijgen we veel enthousiaste reacties van jeugdleiders die vertellen dat deze jongerenbijbel er echt moet komen."

Tekst

Ook voor Frank zelf was het werk erg boeiend om te doen. "Je duikt er echt heel diep in. Als schrijver moest ik me heel erg in de tekst verdiepen. Daardoor je de Bijbel nog beter kennen en merkt ook dat er kracht in zit. Het zijn Zijn geïnspireerde woorden. Je doet niet alleen kennis op, maar ook voor mezelf persoonlijk was het erg verrijkend. Bij sommige gedeeltes blijft het overigens wel een worsteling. Teksten waarbij verschil van mening bestaat, zoals de doop bijvoorbeeld. Als we er zelf niet uitkwamen, dan hebben we om hulp gevraagd aan de verschillende organisaties en aan de theologenwerkgroep, die over onze rug mee keken. Het zijn vaak teksten waar al honderden jaren mee geworsteld wordt, en dat lossen we dus ook niet zomaar allemaal op. Gelukkig bestaat er over het overgrote deel van de Bijbel een redelijke overeenstemming en zeker over de hoofdzaken.

Op de EO-jongeren dag zal de Bijbel live worden aangeboden aan een 'Mystery Guest'. Wie dat is blijft nu nog even geheim. Daarnaast is de Bijbel ook gewoon verkrijgbaar in de evangelische boekhandel voor € 49,50.



“Babyboomers waren een en dreigen dat nu ook voor

DOOR ESTHER JONKER EN SIMCHA LOOIJEN

Topeconoom Lans Bovenberg (1958), verbonden aan de Universiteit van Tilburg, behoort volgens vakgenoten bij de beste 3 procent van de wereld. In 2003 ontving hij de prestigieuze Spinozaprijs, “de Nederlandse Nobelprijs”, voor zijn wetenschappelijk werk. Hij is christen en voelt zich sterk op de maatschappij betrokken. Daarnaast is hij één van de bedenkers van de levensloopregeling.

Perspex zocht hem op in zijn riante werkkamer met uitzicht op de campus van de Universiteit van Tilburg en ondervroeg hem op zijn idealen voor de samenleving. Ontspannen achteroverleunend, met een knie boven de tafel en een blikje chocomel in de hand, schetst hij ons de noodzaak van de huidige beleidsveranderingen.

Voor veel jongeren geldt dat economische zaken ver van hen af staan. Waarom is het ook voor hen belangrijk om zich met economie bezig te houden?

In onze maatschappij hebben we als het ware een afspraak tussen generaties gemaakt: ieder wordt in zijn leven tweemaal verzorgd, als kind en als oudere, en mensen met kinderen verzorgen ook tijdens hun leven een keer deze twee groepen. Die dubbele zorgtaak voor kinderen en ouderen valt meestal in “het spitsuur van het leven”, zo tussen je dertigste en vijftigste. In dit spitsuur ligt er vaak een enorme druk op mensen: ze krijgen kinderen, maar moeten ook carrière maken en de sociale lasten van de maatschappij dragen. Wanneer we mensen niet langer aan het werk houden, wordt deze middengroep steeds kleiner en moet zij alleen de groeiende lasten van de vergrijzing opbrengen. Daarom pleit ik ervoor om zoveel mogelijk mensen in het arbeidsproces te houden, zodat de lasten in dit spitsuur niet te groot worden. Als jongeren dus niet alert blijven, dreigt straks een te grote groep ouderen onnodig van de sociale gelden gebruik maken, wat het jongeren moeilijk maakt een gezin te stichten en zich te blijven ontwikkelen in hun carrière.

“De vergrijzing zie ik als een kans”

Wat kun je als jongere actief doen aan een goede positie in het nieuw georganiseerde sociaal stelsel?
Het belangrijkste wat jongeren kunnen doen, is veel in zichzelf investeren: zorgen dat ze goed geschoold en daarmee weerbaar

zijn, dat ze latere veranderingen en risico's in hun leven goed op kun vangen. Daarnaast is het heel belangrijk om bewuste keuzes te maken nu jongeren steeds meer keuzevrijheid krijgen om hun leven zelf in te richten. Die bewuste keuzes kunnen mensen alleen maken als ze zich bewust zijn van de normen en waarden die ze aanhangen, als ze weten wat ze écht belangrijk vinden in het leven. Alleen dan kan iemand bewust en verantwoord kiezen.

Het sociale zekerheidsstelsel is inmiddels grotendeels op de schop gegaan. Waarin lag de zwakte van het oude stelsel?

Er zijn drie grote verschillen tussen de huidige vormgeving en die van vroeger. Het eerste verschil is dat het oude stelsel geneigd was mensen snel af te schrijven. Als men moeilijkheden op het werk had, een ziekte opliep, werkeloos werd of een bepaalde leeftijd bereikte, werd men met een uitkering in de hand naar huis gestuurd. Daardoor hebben we veel waardevol kapitaal, economen noemen dat menselijk kapitaal, onbenut gelaten. Op dit moment hebben de betrokken partijen, zoals werkgevers en werknemers, veel directer te maken met de kosten die deze verspilling met zich meebrengt. Dergelijke financiële prikkels zet mensen aan creatieve oplossingen te zoeken voor beter onderhoud van talenten van mensen en zorgt dat de beschikbare middelen efficiënter gebruikt worden.

Een tweede punt is dat tegenover rechten op bijvoorbeeld een uitkering, ook plichten zijn komen te staan. Als iemand werkloos raakt, wordt er verwacht dat hij of zij zich laat scholen en dat er dan actief wordt gesolliciteerd. Niet meer met een uitkering achter de geraniums dus, maar actief op zoek naar werk.

Een laatste belangrijk verschil is dat de overheid niet meer de eerste hulp in nood is, maar dat mensen in hun eigen omgeving moeten zoeken naar ondersteuning, voordat ze daadwerkelijk bij de overheid aankloppen. Natuurlijk moet de overheid wel beschikbaar blijven voor mensen die deze hulp niet in hun omgeving kunnen vinden.

Hoe groot is de kans dat het nieuwe sociale stelsel te hard gaat uitpakken en dat mensen tussen wal en schip gaan vallen?

Dat gevaar bestaat zeker: waar gehakt wordt, vallen spaanders en waar veranderingen plaatsvinden, zijn er altijd mensen die harde klappen krijgen te verduren. Daarom is het belangrijk dat partijen als de ChristenUnie daar goed

op blijven letten. Maar uiteindelijk is het kabinetsbeleid erop gericht om de solidariteit ook op de lange termijn overeind te houden door voldoende middelen over te houden voor mensen die het echt nodig hebben. Solidariteit kan uiteindelijk niet zonder eigen verantwoordelijkheid. Mensen in de kwetsbare fasen, aan het begin en einde van hun leven, moet de overheid steun kunnen blijven bieden.

lie en kerk. Die spanning tussen individu en collectief is van alle tijden. Zowel solidariteit als eigen verantwoordelijkheid alsmede individu en collectief zijn belangrijk. Maar de accenten verschillen per tijdsvak.

In hoeverre maakt de vergrijzing al deze veranderingen noodzakelijk?

Het gevaar van de vergrijzing is dat we jonge mensen niet voldoende kansen bieden om kinde-

“In het spitsuur ligt er vaak een enorme druk op mensen”

Zo'n opstelling vereist onderlinge solidariteit en het is nog maar de vraag of die nu wel zo duidelijk aanwezig is in de huidige samenleving.

In de samenleving zie je altijd een golfbeweging van meer aandacht voor het individu naar meer aandacht voor de gemeenschap. Ik denk dat we nu weer op een golf terug naar gemeenschapszin zitten. Na de hoogtijdagen van het individualisme in de jaren negentig is het tij weer aan het keren. Mensen zoeken geborgenheid in kleinere verbanden als gezin, fami-

ren op te voeden en de samenleving in stand te houden, maar teveel geld besteden aan oudere mensen die te vroeg afzwaaien. De vergrijzing wordt daarom vaak als een bedreiging gezien, maar ik wil het juist als een kans betitelen. Het biedt een kans om onze maatschappij aan te passen aan de nieuwe economische verhoudingen. Onze maatschappij verandert doordat we langer leven en doordat vrouwen een veel prominente plaats op de arbeidsmarkt innemen. Meisjes worden beter geschoold en de economie draait



“plaag voor hun ouders hun kinderen te worden”

“Jongeren en ouderen hebben veel met elkaar gemeen”

niet meer op de spierkracht van de industrie, maar op diensten en communicatieve vaardigheden. In die economie kunnen vrouwen veel beter meedoen; economisch gezien wordt de eenentwintigste eeuw dan ook mijns inziens ‘de eeuw van de vrouw’. We moeten dan naar een samenleving toewerken, waarin zowel mannen als vrouwen hun arbeidzame leven kunnen combineren met het opvoeden van kinderen. Het traditionele model van de man als kostwinner voldoet niet meer. Het vrouwelijke carrièrepatroon, waarin je eerst kinderen opvoedt en vervolgens weer volop (en langer) terugkomt op de arbeidsmarkt om je talenten ter beschikking te stellen van de wereld buiten je gezin, zal bredere ingang in de economie moeten krijgen.

Er komt een hele generatie babyboomers aan die met pensioen gaat. U stelt in een van uw interviews dat de jongere en oudere generaties daar een front tegen moeten vormen, want die babyboomers zijn dominant in getal en zullen altijd zorg voor zichzelf blijven opeisen. Hoe ziet u zich dat concreet voor u?

Volgens mij moet er een soort coalitie komen tussen mensen van boven de 65 en de jongere generatie. De babyboomgeneratie was een generatie die zichzelf heel erg afzette tegen hun ouders en tegen de normen en waarden waar hun ouders voor stonden. Ik denk dat jongeren nu weer juist meer aandacht krijgen voor waarden als gemeenschapszin. De oude en jonge generatie hebben juist heel veel met elkaar gemeen en juist die babyboomgeneratie is een uitzondering met haar voorkeur voor vrijheid-blijheid, individualisme en libertijns denken. Daarom is het juist belangrijk dat die twee groepen bij elkaar komen voor de restauratie van oude waarden zoals gemeenschapszin.

‘Maak een front’, zegt u. Hoe ziet u dat concreet? Is dat als je alle politieke jongerenorganisaties met de

ouderenbonden bij elkaar op het Museumplein zet?

Ik denk inderdaad dat het voor jongerenorganisaties belangrijk is goede banden te hebben met ouderenorganisaties. Volgens mij is die babyboomgeneratie zowel gevaarlijk voor de oudere generatie, omdat deze generatie met haar riant vroegpensioenen de financiële basis onder houdbare AOW ondermijnt, als voor de huidige jongere generatie. Ze zijn een plaag geweest voor hun ouders en ze dreigen straks ook nog een plaag te worden voor hun kinderen. Nu zien we als gevolg van het Museumplein dat een groot deel van de 55-plussers vroeg met pensioen kunnen. Dat is eigenlijk het belangrijkste resultaat. Dat hebben de babyboomers erg knap gedaan. Het ongenoegen dat er in de samenleving is, onder andere vanwege het terrorisme en de moord op Pim Fortuyn, hebben ze heel goed weten te mobiliseren voor hun eigen belangen. Ook de jongeren hebben ze voor hun karretje weten te spannen.

“Economisch gezien wordt de eenentwintigste eeuw de ‘de eeuw van de vrouw’”

U schreef dat oude politieke instituties, zoals de pensioenleeftijd en de hypotheekrente, toe zijn aan vernieuwing. Waarom pakt de politiek dat niet aan? Is dat een gebrek aan moed of is dat omdat die babyboomers daar nog zitten?

Het dilemma voor de politiek is: aan de ene kant wil je stabiliteit, maar aan de andere kant moet je veranderen omdat de wereld verandert. Die hypotheekrenteaftrek hebben we nu eenmaal en hoe kom je daar vanaf? Hoe veranderen je spelregels? Dat vereist moed, want je moet mensen gaan vertellen dat het anders moet. Om stabiliteit te verzoenen met aanpassing aan nieuwe omstandigheden moet je een lange periode nemen om

zoiets uit te zetten, zowel voor het oprekken van de pensioenleeftijd als het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.

In een democratie wisselen partijen elkaar af. Is er in zo’n klimaat ruimte voor een evenwichtig lange-termijnbeleid?

Niet echt. Ik ben er daarom ook voor om sommige onderwerpen uit handen van de dagelijkse politiek te nemen. Het is heel slecht als politieke partijen over dat soort onderwerpen elk jaar weer heel andere dingen roepen. Het monetaire beleid is bijvoorbeeld ook iets wat we uitbesteden aan Europa. Ik vind dat een goede zaak, als je maar duidelijke afspraken maakt van tevoren. Zo ben ik er voor de APW leeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Zo depoliteer je dat heikele onderwerp dat zich leent voor populistische sentimenten.

Iets heel anders. U wilt over een aantal jaar dominee worden. Waarom?

Ik preek nu wel eens in mijn gemeente en dat vind ik eigenlijk nog leuker dan nadenken over economie. Ik geloof erg in meerdere carrières en wil dat ook persoonlijk in praktijk brengen. Het langere leven biedt kans om meerdere dingen goed te doen. Ik loop met het

rationaliteit en feilbare mensen: de mens weet niet altijd wat het beste voor hem of haar is. We komen erachter dat de mens veel ingewikkelder in elkaar zit dan traditioneel werd aangenomen. Ik vind het heel spannend om het mensbeeld in de economie wat rijker te maken.

Het tweede aspect is veel aandacht voor de sociale kant: dat mensen niet alleen geven om hun eigen welvaart, maar ook om hun directe naaste – solidariteit heet dat. Economen erkennen steeds meer dat waarden en normen als het sociale kapitaal in de samenleving

zo dat mensen er recht op hebben te weten uit welke hoek ik kom en vanuit welke normen en waarden mijn advies voortkomt.

Heeft u voor de ChristenUnie nog tips of advies wat er beter zou kunnen?

Ten eerste wil ik opmerken dat de ChristenUnie heel goed bezig is. André Rouvoet en zijn fractie geeft een heel goed christelijk getuigenis in de Tweede Kamer. De ChristenUnie is een zegen voor het niveau van het debat in het parlement en samenleving. Dat hoor ik ook van andere kamerleden, zowel

“De ChristenUnie is een geweldige positieve kracht in de samenleving”

het functioneren van de economie kan verbeteren. Zo is gemeenschapzin en betrouwbaarheid belangrijke factoren binnen de economie die ervoor zorgt dat het marktmechanisme beter kan werken. Het mensbeeld van de economische wetenschap en de rol van waarden en normen bij het functioneren van de economie vind ik als christen van groot belang.

U wordt vaak met het CDA geassocieerd. U ziet uzelf liever als een onafhankelijk denker. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Daar worstel ik ook wel mee. Ik ben wel zo iemand die zich niet bepaald houdt aan allerlei partijlijnen die voorschrijven wat ik van iets moet vinden. Ik denk over sommige dingen behoorlijk anders dan het CDA, zoals bijvoorbeeld de hypotheekrente en de AOW leeftijd. Ik vind het ook heel lastig dat de media dat zo doen, maar kennelijk hebben mensen er heel erg behoefte aan om iemand in een hokje te zetten. ‘Zo, we noemen hem CDA-econoom, dus dan hebben we hem in een hokje gezet.’ Het lastige is dat het CDA er ook last mee krijgt als ik een of ander wild idee lanceer. Dat is nog het vervelendst.

Zou in principe elke politieke partij bij u aan kunnen kloppen voor advies?

Ja. Ik praat wel eens met Wouter Bos bijvoorbeeld. Alleen is het wel

van het CDA als de PvdA en GroenLinks. De partij wordt gewaardeerd en dat is goed. Aan de andere kant kan het op financieel-economisch terrein beter. De ChristenUnie is nog te veel alleen bezig is met het opruimen van de scherven van het kabinetsbeleid. De reactie op het achterliggende gedachtegoed achter de hervormingen hoor ik te weinig. Ik denk dat de ChristenUnie in haar sociaal-economische visie een te positief mensbeeld hanteert. De partij schurkt mij op sociaal-economisch terrein veel te veel aan tegen de linkse partijen. Ik heb een vrij pessimistisch mensbeeld en geloof dat mensen stimulansen nodig hebben om hun talenten te ontplooiën. Veel zogenaamd sociaal beleid ontaart in leegloperij. Tegenover rechten behoren plichten te staan. Wie niet werkt, zal niet eten. We moeten veeleisend zijn, ook voor nieuwkomers in onze samenleving en mensen die onderaan de maatschappelijke ladder staan. Doen we dat niet dan ondergraven we de legitimiteit van de solidariteit. Kijk eens tot welke maatschappelijke spanningen en scheefgroei het softe, veel te lieve integratiebeleid en de riant uitreeregelingen (waaronder de WAO) van de afgelopen decennia toe hebben geleid. Ik geloof dat de mens geneigd is tot het kwade, maar in staat is het goede te doen als hij daartoe wordt gestimuleerd.

Analyse campagne

Op 8 maart werd ongetwijfeld menig Perspectief-lid met gemengde gevoelens wakker. De uitslag was mooi geweest, bijna veertig zetels winst, maar bij meniggen zal er ook sprake geweest zijn van een lichte (of zware) 'after-campagne-dip'. Voor die mensen blikken we nog een keer terug.

Perspectief toerde rond met cabaretgroep BacheR. De BacheR-broers Sander en Wim Martijn maken cabaret op maat. Dit keer speciaal onder het thema 'Voor Elkaar'. Algemene issues passeerden de revue met een vette knipoog naar de lokale situatie. Samen met verschillende lokale kiesverenigingen werd een hele reeks avonden op poten gezet. Lysette Klop, campagneleidster Perspectief, was erg enthousiast over het cabaretduo: "Op elke avond kwamen veel jongeren af. Ik ben blij voor de vele reacties, want wij willen jongeren graag warm maken voor de verkiezingen en de politiek."



Tijdens de campagne verscheen ook Gerald Troost weer op de planken bij Perspectief (twee jaar geleden vergezelde Gerald Perspectief eveneens). In samenwerking met de christelijke zanger werden een aantal avonden georganiseerd, alle een succes.

Afgelopen gemeenteraadscampagne zijn door het land heen maar liefst vijftien jongeren gekozen in de verschillende gemeenteraden. Dat is een verdriedubbeling van het aantal tot nu toe. De Nijkerkse Linda Horst is met haar 22 jaar het jongste raadslid voor de ChristenUnie. Ook de 15-jarige Elisha Sonnemans, die in Eindhoven kandidaat stond, trok veel landelijke aandacht naar zich toe. In totaal stonden er 130 jongeren op de lokale kieslijsten voor de ChristenUnie.

Lokale Perspectief-afdelingen zetten zich door het hele land in voor een goede uitslag. In Ede organiseerde een stel Perspectief'ers een speciaal verkiezingsdebat op de Christelijke Hogeschool. In Appingedam werd zelfs een heel voetbaltoernooi op poten gezet, waarbij ook politici uit de omliggende gemeenten meededen. Daar had de 'actuele' politiek ook nog wat invloed op. Aanvankelijk zou een team van wethouders uit Delfzijl mee doen, maar helaas, Delfzijl had voor het toernooi geen wethouders meer.

Afgelopen maanden voerde ChristenUnie op landelijk en lokaal niveau volop campagne. Ook de jongerenorganisatie Perspectief heeft haar aandeel dus volop geleverd. Met cabaret, zang en sport is een groot aantal jongeren bereikt.

Analyse

Opvallend was dat veel van de winst niet kwam uit de traditionele

zijn verlies van zich af. "Ik ben toch een beetje teleurgesteld, dat er mensen waren, die vanwege mijn uiterlijk en mijn vrije christelijke leven, niet op mij wilden stemmen. Ik kan eenmaal niet meer van kleur veranderen of van karakter. Ik kan me wel anders voor doen komen, maar dan val je snel door de mand. Je kan een bananenboom niet veranderen naar een appelboom, dat gaat nou eenmaal niet."

Een ander opvallend punt was dat de winst vooral werd geboekt in plaatsen waar de ChristenUnie zonder de SGP op de lijst stond. Op eigen kracht werden er 39 zetels gewonnen, in samenwerking met de SGP waren dit er slechts 3. Hiermee lijkt definitief komen vast te staan dat samenwerking met de SGP mensen afschrikt om op de ChristenUnie te stemmen. Voor partijleider André Rouvoet was dit ook aanleiding om de samenwerking met de SGP tegen het licht te houden, in plaatsen waar de ChristenUnie ook op eigen kracht een zetel kan behalen. Daarnaast viel op dat de SGP op eigen kracht 8 zetels verloor, die vermoedelijk grotendeels naar de ChristenUnie zijn gegaan. Hiermee lijkt voor het eerst echt sprake van – zij het licht – grensverkeer van de SGP naar de ChristenUnie. Dat er spanningen zijn ontstaan in de reformatorische kring rondom het vrouwenstandpunt van de partij, bleek al eerder toen het SGP-hoofdbestuur de samenwerking wilde verbreken bij gezamenlijke ChristenUnie-SGP-lijst-

ten waar een vrouw op een verkiesbare plek stond. De Staatkundig Gereformeerden zullen ernstig moeten uitkijken dat het vrouwenstandpunt hun de komende jaren ook niet electoraal gaat opbreken.



Perspectief had bij de afgelopen verkiezingen zelfs een heuse campagneleidster in 'dienst'. Lysette Klop, binnen de vereniging al bekend als voorzitter van Perspectief Brabant, doet verslag van haar ervaringen.

Begin december werd ik gebeld met de volgende vraag: "Lysette wat zul je er van vinden om de campagne te leiden voor de gemeenteraadverkiezingen in maart?"

Ook werd verteld dat ik niet gelijk antwoord hoefde te geven en ik maar eens rustig over na moest denken. Maar ik had eigenlijk al gelijk een beslissing genomen. Dit is gaaf: ik ga dit doen!

Half december ben ik begonnen en dat was wel pittig. Alles moest uitgezocht worden en het was letterlijk en figuurlijk een ruïne.

Toen eenmaal het contact met BacheR rond was, moesten alle kiesverenigingen benaderd worden. In totaal vier BacheR-avonden / twee Gerald Troost-avonden en verder nog een tiental andere politieke avonden. De avonden werden goed bezocht, hoewel de één drukker dan de ander was. Gezien de resultaten, mogen we zeer tevreden zijn met 10% meer zetels.

Als ik terug kijk op de verkiezingen, was het echt een heel leuke periode. Het was veel werk, veel bellen met regelmatig een telefoonrekening van 150 euro, veel mailen en regelen. Zo heb ik een keer iemand van een kiesvereniging opgebeld met de vraag hoe het stond met de voorbereidingen van de BacheR-avond. Bleek deze kiesvereniging helemaal nergens vanaf te weten! Maar doordat ik belde, hadden ze zo iets van: 'Misschien is het toch wel leuk om een politieke jongerenavond mee te organiseren?' Het is uiteindelijk geen BacheR-avond geworden, maar wel een hele leuke politieke avond met heel veel jongeren. Dus al met al was het een geslaagde campagne met een resultaat waar we met z'n allen trots op mogen zijn.

Protestation! Geef je op voor de coachbank

De Villepin, zijn rivaal Sarkozy en zonnekoning Chirac zijn in het nieuws en mijn Franse woordenschat breidt zich uit. Faire grève, staken. Opvallend dat woorden die weerstand uitdrukken van origine Frans zijn: demonstration, opposition, protestation, barrière etcetera! In Frankrijk is één op de vijf jongeren tussen de 18 en 23 jaar werkloos. Het duurt acht jaar voor iemand een vaste baan heeft. Deze cijfers dwingen de regering van De Villepin tot maatregelen. Je zou denken aan belastingvoordelen voor bedrijven die jongeren in dienst nemen, scholing en coaching. Maar de Franse centrumrechtse regering kiest ervoor om de

'markt' het probleem op te laten lossen. Ondermijn de sociale zekerheid van jongeren en de markt doet de rest. De nieuwe wet 'Contrat première embauche (CPE)' maakt het mogelijk jongeren de eerste twee jaar zonder opgaaf van redenen te ontslaan. Zo'n wet lokt protestation uit. FNV en CNV hebben zich al solidair verklaard met de Franse jongeren. Wanprestatie of economische overmacht zijn alleen geldige redenen voor ontslag, niet je leeftijd! De Nederlandse werkgevers in de metaalsector willen ook de CPE invoeren, de markt laten regeren. Van werkgevers hoef je niet (altijd) te verwachten dat ze rekening

houden met de bestaanszekerheid van werknemers. Maar tot mijn stomme verbazing schaaft de leider van de opposition in ons land, Wouter Bos, zich achter de metaalwerkgevers. Hoe rechts kun je zijn bij de Partij van de Arbeid? Of zijn ze daar tegenwoordig ook recht door zee? Met een jeugdwerkloosheidspercentage van 14% zijn er in ons land drie op de twintig jongeren werkloos. Balkenende II beloofde in haar regeringsperiode 40.000 banen voor jongeren te scheppen. Op het moment dat ik dit schrijf staat de teller op 27.316 en hebben we nog een jaar te gaan. Ondertussen trekken Philips en Nedcar de stekkers er al uit. Of

dat invloed heeft op de teller van Balkenende is onbekend, mijn elektriciteitsmeter loopt ook niet achteruit. Jeugdwerkloosheid bestrijden doe je niet door jongeren onbeschermde de arbeidsmarkt op te sturen. Scholing, stageplekken en beloning van werkgevers die hun nek uitsteken – daar wil ik op inzetten. En niet te vergeten: coaching. Want een groot deel van de werkloze jongeren zijn laag geschoold of hebben hun school niet afgemaakt. 30.000 probleemjongeren zijn bijna niet aan het werk te helpen. Cijfers waarbij de moed je in de schoenen zou zinken. Maar bij God tellen geen cij-



fers, alleen mensen. En daarom zijn die cijfers even zoveel uitdagingen. Genoeg jongeren om naast te gaan staan en te coachen naar een beter leven. Dat vind ik nou een speerpunt voor de ChristenUnie. Hierbij richt ik de coachbank op. Geef je op als buddy en/of coach voor een jongere. Of tellen voor jou alleen je cijfers?

Leon Meijer

Neem contact op via leonmeijer@christenunie.nl

Summerschool 2006 in Litouwen...En jij kan er bij zijn!

Perspectief organiseert ook dit jaar weer een internationale Summerschool. Er is 1 groot verschil met voorgaande jaren: het is nu echt in het buitenland! In Litouwen om precies te zijn, dus een echte internationale summerschool.

Jij als lid van Perspectief kan daar bij zijn. Je kunt de summerschool bezoeken en het ook nog combi-

neren met je vakantie. De drie Baltische staten schijnen prachtig te zijn om eens te bezoeken...het is zelfs nog te combineren met een bezoekje aan Wit-Rusland, Letland of Estland als je tijd hebt! De summerschool zal gehouden worden van zaterdag 1 juli tot woensdag 5 juli. De eerste paar dagen zullen we in een conferentieoord verblijven, en de laatste

nacht en dag zullen we doorbrengen in de hoofdstad Vilnius. Je kan dan natuurlijk altijd zelf hier nog een langer verblijf aan vastknopen.

Het thema van de summerschool: natuurlijk politiek en jongeren, dat is alvast zeker. De exacte toespitsing zijn we nog mee bezig. Ook proberen we de link te leggen naar

het uitdragen van je geloof in je (politieke) leven. Uit de ervaringen van vorige jaren kunnen we je ook vast zeggen dat we een combinatie hebben van internationale sprekers, trainingen en rollenspel, en veel ontspanning. De Litouwse gastheer liet ons ook al weten dat het eten erg lekker is en de omgeving ook erg mooi! Een leuke ervaring opdoen in een nieuwe omge-

ving en ook nog wat leren. Wat wil je nog meer?!

Voor opgave of meer informatie kun je mailen naar internationaal@perspectief.nu. Je kunt ook altijd even contact opnemen met Perspectief (033-4226969) of even bellen met Jonathan van Tongeren.

7

Youth-IMD in oprichting

Politieke jongerenorganisaties en het Nederlands Instituut voor Meerprijzen Democratie

Het is zover: Nederlandse politieke jongerenorganisaties (PJO's) gaan samenwerken met het Nederlands Instituut voor Meerprijzen Democratie (NIMD). Dit instituut ondersteunt het democratiseringsproces in jonge democratieën in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Bijna alle Nederlandse politieke partijen, waaronder de ChristenUnie, zijn vertegenwoordigd in het NIMD. Maar wat is een democratiseringsplan zonder aandacht voor jongeren? In 2005 bezonnen de Nederlandse politieke jongerenorganisaties CDJA, Dwars, JD, JS, JOVD, Perspectief en SGPJ zich op een specifieke bijdrage van Nederlandse politieke jongeren aan jongerenparticipatie in de zogeheten

'landen van Zuid'. Een belangrijke vraag is natuurlijk: hebben Nederlandse PJO's en politiek actieve jongeren in landen als Guatemala, Ghana en Kenia elkaar iets te bieden? Die vraag kan je jezelf stellen, maar wie kan deze vraag beter beantwoorden dan de NIMD-partners en de jongeren in de landen zelf? De reacties op het Youth-IMD initiatief waren vooral positief. Zo deed mevrouw Njeri Kabebere, de partner in Kenia, bijvoorbeeld een projectvoorstel aan het NIMD over het vormen van politieke jeugdleiders. Ook vroeg de vertegenwoordiger uit Guatemala, mevrouw Doris Cruz, advies over hoe zij jongeren überhaupt geïnteresseerd konden krijgen in politiek. En de jongeren zelf? Contacten zijn gelegd met jongeren in Guatemala, Zuid-Afrika en Indonesië. Met name met de Guatemalteekse jongeren is

van gedachten gewisseld. Zij zouden bijvoorbeeld graag samen met de Nederlandse PJO's een informatiemarkt organiseren waar de gevestigde politieke partijen zich kunnen presenteren. Want, hoe kies je de juiste partij als je wel weet dat een partij een bepaald probleem wil oplossen, bijvoorbeeld armoede, maar niet hoe?

Wat denkt het NIMD van dergelijke plannen? Eind december 2005 stelde het NIMD €40.000,- ter beschikking aan de Nederlandse PJO's voor jongerenparticipatie-projecten in 2006. Dit betekent dat het Youth-IMD handen en voeten krijgt! Tenminste, de mogelijkheid voor Nederlandse jongeren om deel te nemen aan Youth-IMD projecten is daar. Dit betekent dat je kan mee brainstormen over concrete projectvoorstellen. Ook is het vrijwel zeker

dat afgevaardigden van Nederlandse PJO's persoonlijk input gaan leveren in het buitenland (geen snoepreisje dus, maar als je Spaanstalig bent, Azië-freak of Afrika-expert, houd dan deze projecten goed in de gaten).

Om vast kennis te kunnen maken met het werk van het NIMD is in januari 2006 een Seminar georganiseerd. Hier spraken verschillende sprekers, waaronder Ruud Koole van de PvdA en Marianne Douma van D66, over jongeren en democratisering. Heb je deze kans gemist, dan kan je een verslag vinden op de site van het NIMD, www.nimd.org, ook voor meer informatie interessant.

Tenslotte, is het Youth-IMD idee niet een beetje te groots voor Perspectief? Zelf ben ik er trots op

dat een zelfstandige politieke jongerenorganisatie als Perspectief ook perspectief wil bieden aan anderen, dichtbij en ver weg. Het Youth-IMD en het NIMD zijn unieke organisaties, omdat ze staan voor samenwerking tussen partijen van verschillende politieke ligging. Wat is er nou mooier dan samen met socialistische, groene, (sociaal-)liberale en christelijke jongeren te zeggen: wij vinden de stem van jongeren in de politiek belangrijk en willen ons daar samen sterk voor maken in landen waar die stem maar al te vaak niet gehoord wordt.

Truus van der Sloot
Vertegenwoordiger van Perspectief in de Youth-IMD Stuurgroep, Platform voor samenwerking tussen het NIMD en de PJO's

Voorzitter in Actie: Duim omhoog

Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar maakt een tour door Nederland. Die is ook te volgen op de Perspectief-website. Inmiddels beroemd is de foto met de duim omhoog. Bekenden en onbekenden gingen al met Rogier op de foto. Hierbij een overzicht....



‘Studeren in het hoger onderwijs moet fulltime zijn, niet parttime’

De dag voordat ik langs kom, heeft Mark Rutte net bekend gemaakt dat hij in de ‘running’ is voor het lijsttrekkerschap van de VVD. En dat is te merken. Vlak voordat het interview begint, vertelt hij enthousiast tegen zijn medewerker dat Maurice de Hond dit weekend met een peiling komt waaruit blijkt dat de mensen net zo veel vertrouwen in hem hebben als premier als in Wouter Bos. Daar zal dit interview echter niet over gaan. Voorlopig is Mark Rutte nog ‘gewoon’ staatssecretaris van Onderwijs en daar vraag ik hem dus naar. Pakkend vertelt hij over zijn ‘Begeisterings-agenda’: studenten moeten weer zin krijgen in studeren. Ook onthult hij zijn frustratie om altijd maar weer te moeten aanhoren dat hij zelf acht jaar over zijn studie deed.

DOOR SIMCHA LOOIJEN

U zegt dat studenten sneller moeten afstuderen en meer moeten worden uitgedaagd....

Nee, niet sneller afstuderen. Het kan mij niet zoveel schelen hoe lang ze erover doen. Ze studeren uiteindelijk toch wel een keer af. Ik vind alleen dat de overheid dat niet eindeloos hoeft te betalen, dus ik wil naar een systeem toe waarin je zegt: ‘De staat betaalt een bepaald bedrag en daarna gaat de student zelf meer betalen. Daarnaast zou ik willen dat de student die gaat studeren echt bij de ‘strot’ gegrepen wordt op zijn of haar vakgebied. Ik wil dat de beste hoogleraar college geeft en dat er niet alleen grote hoorcolleges zijn, maar ook kleine werkgroepen. Dat is mijn hele Begeisterings-agenda. Eigenlijk is het heel simpel. Studeren in het hoger onderwijs moet fulltime zijn, niet parttime. Bij het merendeel van het hogere wetenschappelijk onderwijs studeren studenten parttime. Dat ligt niet aan de studenten, maar aan de programma’s: die zijn gewoon te licht.

Is het niet dubbel dat de student enerzijds meer moet studeren en anderzijds ook eerder klaar moet zijn? Studenten hebben dan geen tijd meer om iets bij te verdienen.

Nee, totaal niet. Het lijkt me meer dan zat dat de staat zegt dat je over een vierjarige studie zes jaar lang kan doen tegen het lage wettelijke tarief. Dat geeft studenten de tijd om hun studie volledig af te maken en geeft ook nog voldoende ruimte om er bestuurlijke activiteiten of andere dingen naast te doen. Je mag er wel langer over doen; de hel breekt niet uit, om het maar even in Bijbelse termen te zeggen. Een student mag er wel degelijk zeven of acht jaar over doen, maar dan betaalt hij of zij wel een hoger collegegeld. Dat kan volledig worden geleend en zonder risico’s worden terugbetaald.

Heel veel van uw maatregelen komen er uiteindelijk op neer dat de student meer moet gaan lenen, terwijl er sprake is van een grote leenangst...

Schrijf maar op dat ik dat onzin vind. De student die nu te bang is om te lenen, koopt straks wel een huis van vier ton, dat zijn waarde kan verliezen. Kennis kan zijn waarde niet verliezen. Die lening wordt bovendien naar een bepaalde tijd kwijtgescholden en door niet te lenen ontnemen je jezelf de kans om fulltime te studeren en dus de kans om alles uit je studie te halen. Ik wil niet dat mensen per se gaan lenen, ik wil dat ze het tenminste overwegen. Waarom zou je in vredesnaam twintig uur gaan vakken vullen? Voor mij maakt het niet uit, misschien is het wel heel karaktervormend, maar als het ten koste van je fulltime studie gaat, dan is het toch doodzonde.

Hoe gaat u die leenangst bestrijden? Wordt dat weer een leuke postercampagne?

Hoe voer je campagne? Dat doe je door erover te praten, argumenten uitleggen. En als het moet advertenties en posters, maar daar hebben we niet zoveel geld voor. Advertenties werken trouwens niet heel sterk, het beste werkt toch een verhaal in de redactionele kolommen. We moeten het hebben van dit soort ‘free’ publicity: ik ben blij dat je er bent.

Waar is die leenangst eigenlijk op gebaseerd?

Deels blijkt uit onderzoek dat mensen de voorwaarden niet kennen. Er is in algemene zin leenangst in Nederland. Het is overigens grappig dat dat wordt gezegd, terwijl er wel heel veel jongeren zijn die zich in de schulden steken voor een nieuw mobieltje of een zonnige vakantie. Het effect is daarbij meteen weg, terwijl lenen om te studeren een duurzame investering is. En de voorwaarden zijn onvergelijkbaar



veel beter, dan bij een commerciële lening voor een vakantie. Ik zeg: ‘Jongens, denk nu even na en overweeg een lening als het je helpt. Tussen de 18 en 25 beleef je de meest vormende jaren van je leven. Het is toch zonde als je dat niet maximaal uitbuit.’

In het debat wordt u persoonlijk verweten dat u nogal lang over uw studie heeft gedaan. Is het niet irritant om dat steeds maar weer te horen?

Het echte antwoord is ‘ja’, maar het politieke antwoord is: ‘Nee hoor, vind ik helemaal niet erg.’ Overigens, ik heb het nooit goed uitgelegd, maar ik zal het nu maar eens goed verdedigen. Toen ik voorzitter van de JOVD werd, in de zomer van 1988, moest ik alleen nog mijn scriptie doen. Ik heb toen gewoon drie jaar lang niet gestudeerd en toen ik drie jaar later bij de JOVD wegging als voorzitter, ben ik die scriptie gaan maken en in februari 1992 afgestudeerd. Ik heb er dus eigenlijk maar vier jaar en acht maanden over gedaan, maar toen eenmaal het beeld ontstond dat ik zeven jaar had gestudeerd, heb ik dat maar zo gelaten. Als je zoiets probeert te corrigeren, lijkt het net of je het probeert uit te leggen. Maar aangezien het echt ‘verschrikkelijk’ begint te irriteren: dit zijn de feiten. Maar wat maakt het ook uit? Al had ik er acht of negen jaar over gedaan. Dat zou net zoiets zijn dat ik, omdat ik niet in het

leger heb gezeten, geen minister van Defensie zou kunnen worden.

Het heeft wel met persoonlijke geloofwaardigheid te maken. U houdt studenten iets voor wat u zelf niet zou hebben gedaan...

Moet ik dan vijftienhonderd euro bijstorten met terugwerkende kracht? Als dat helpt, doe ik het

direct. Geef me een bankrekening en dan stort ik het daar op.....hm, dat is eigenlijk wel een goed plan. Als jullie met z’n allen een goed doel vinden, dan maak ik het geld zo over als het wetsvoorstel door de Kamer is. Dat zeg ik je toe.

U heeft nog een jaar te gaan als staatssecretaris. Wat wilt u allemaal nog bereiken?

Dat zijn vijf dingen. Ten eerste die Begeisterings-agenda. Het tweede dat ik wil bereiken is dat het aantal allochtonen dat deelneemt aan het hoger onderwijs significant toeneemt. Die zijn nu ondervertegenwoordigd, terwijl je met een beetje extra geld een hoop extra allochtone talenten naar het hoger onderwijs trekt. Dat is twee. Drie is meer startende ondernemers willen hebben. Vier is betere aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt; daar is een enorme verbetering in te maken. En ten vijfde, ver weg van de universiteiten en hogescholen, er zijn anderhalf miljoen analfabeten in Nederland en samen met mijn collega’s uit het kabinet heb ik een aanvalsplan gemaakt om dat aan te pakken. En als dat allemaal lukt, dan moet mijn baan worden opgeheven en door een minister worden gedaan.

VVD en Allochtonen

Mark Rutte wil een significante toename bereiken van het aantal allochtonen in het hoger onderwijs. Op dit moment zijn die ondervertegenwoordigd. Met een beetje extra geld hoopt hij veel extra allochtone talenten naar het hoger onderwijs te trekken.

Doe u opkomt voor de allochtonen is niet direct iets voor iemand vanuit de VVD-hoek.

Mag ik eerlijk zijn? Dat vind ik echt een domme opmerking. Waar baseer je dat nu op? Hoe zie jij dan die VVD? Als het liberalisme een stroming is die per definitie gaat over emancipatie, of het nu gaat over vrouwen of gereformeerden, dan is het ook de partij voor allochtonen die zich emanciperen en in de samenleving iets tot stand willen brengen.

Dat is niet de associatie die ik met de VVD heb.

In mijn ogen is het een buitengewoon kortzichtig beeld dat de VVD er alleen is voor mensen die het al goed hebben.

Is dat beeld dan onterecht?

Dat beeld is volstrekt onterecht. Het is niet waar wij voor staan en in geloven. Ik zou nooit bij de VVD zitten als dat beeld zou kloppen.

Hoe ziet u de VVD dan?

Als de partij voor iedereen die iets van zijn leven wil maken. Wij zijn er ook voor de Marokkaan die van de middelbare school komt en wil doorstuderen, ook al wordt hij daarin misschien door zijn omgeving belemmerd. Die mensen kunnen onvoorwaardelijk op ons rekenen.

Waarom is dat dan niet het beeld dat mensen van uw partij hebben? Is dat iets wat de VVD aan te rekenen is?

Daar kun je allerlei analyses op loslaten. Maar voor iemand met jouw opleiding verwacht je zo’n vraag niet. Jij moet weten wat het liberalisme inhoudt.

Perspectief-vertegenwoordigers gezocht!

Perspectief ontvangt regelmatig een verzoek om met een stand ergens aanwezig te zijn op verschillende plaatsen in het land. Dit kunnen kleine lokale activiteiten zijn, maar ook grote landelijke activiteiten zoals de EO-jongerendag en Soul Survivor.

We zoeken leden die Perspectief willen vertegenwoordigen op verschillende plekken. Als je

je aanmeldt als vertegenwoordiger, ontvang je regelmatig een mail met het verzoek of je Perspectief ergens wilt vertegenwoordigen, krijg je uitnodigingen voor trainingen en kun je meedenken over nieuw promotiemateriaal.

Lijkt dit je leuk? Stuur dan een mail naar promotie@perspectief.nu en meld je aan als Perspectief-vertegenwoordiger!

Stage Internationale Samenwerking

De ChristenUnie is initiatiefnemer van de in 2005 opgerichte European Christian Political Movement (ECPM). Het doel van de ECPM is christelijke politiek binnen Europa te versterken. Bij deze beweging van politieke partijen zijn inmiddels 11 partijen en organisaties uit 9 landen aangesloten. Jaarlijks organiseert de ECPM twee conferenties. Het secretariaat van de ECPM is bij de ChristenUnie ondergebracht. Met het oog op de verdere ontwikkeling van ECPM en de voorbereidingen van haar conferenties en andere internationale activiteiten van ChristenUnie is op het partijbureau van de ChristenUnie plaats voor een Stagiair(e) Internationale Samenwerking

Wij bieden:

een dynamische, internationale leeromgeving
een combinatie van denkwerk en uitvoering
een redelijke stagevergoeding

Taken:

voorbereiden en uitvoeren van internationale conferenties en congressen
verzorgen van een (e-)nieuwsbrief, updaten van de website
verslaglegging van bijeenkomsten van de commissie internationale samenwerking

Profiel:

relevante studie op HBO/WO niveau (bijvoorbeeld politicologie, internationale betrekkingen)
goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
politieke belangstelling en affiniteit met de ChristenUnie
teamspeler goede beheersing in woord en geschrift van Engels
De stage is bij uitstek een gelegenheid om de internationale (partij-)politiek van dichtbij mee te maken. **Altijd al willen doen? Wellicht is dit je kans!**
Meer weten over deze functie? Bel met Jan Paul Manni, medewerker internationale samenwerking op 033-4 22 69 69 of mail naar janpaulmanni@christenunie.nl.

Wil jij je sterk maken voor politieke jongerenparticipatie in Kenia en Ghana? Geef je dan nu op voor een Youth-IMD werkgroep!

Leg inspirerende contacten met jongeren uit deze Afrikaanse landen. Werk samen met hen, het NIMD en vertegenwoordigers van andere PJO's aan je eigen Jongerenparticipatie-project.

Wat betekent dat concreet?

Organiseer samen met de 'youth wings' in Ghana een politiek jongerencongres in Accra. Brainstorm met 'youth leaders' uit Kenia over democratie en politieke vaardigheden. Schrijf trainingsmateriaal over het opzetten van een lokale afdeling. Onderzoek samen hoe je de band met een moederpartij verstevigt, zowel in deze Afrikaanse landen als in Nederland, middels workshops of weblog.

- ...bijvoorbeeld...want het is aan jou om de mogelijkheden te ontdekken -

Kortom, wil jij internationaal actief zijn, anderen inspireren en van anderen leren? Geef je op voor de Youth-IMD werkgroep Kenia of Ghana & mail naar: Truusvandersloot@hotmail.com
Stuurgroep Youth-IMD

Afrika-werkgroep Youth-IMD

Wil jij je sterk maken voor politieke jongerenparticipatie in Kenia en Ghana? Geef je dan nu op voor een Youth-IMD werkgroep!

Het Youth-IMD is een organisatie van en voor politieke jongeren. Samen met het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) zet het jongerenparticipatie-projecten op in jonge democratieën in het Zuiden (zie voor meer info over het NIMD www.nimd.org)

Hoe gaat het opzetten van zo'n jongerenparticipatie-project in z'n werk? Je legt contacten met politiek actieve jongeren uit het Zuiden. Je ontwikkelt samen met hen, het NIMD en je stuurgroepgenoten van de JOVD, JD, Dwars, SGPJ, CDJA en de JS een projectvoorstel. Je zet een jongerenparticipatie-project op.

Nog concreter...:

Organiseer samen met de 'youth wings' in Ghana een politiek jongerencongres in Accra. Brainstorm met 'youth leaders' uit Kenia over democratie en politieke vaardigheden. Schrijf trainingsmateriaal over het opzetten van een lokale afdeling. Onderzoek samen hoe je de band met een moederpartij verstevigt, zowel in deze Afrikaanse landen als in Nederland, middels workshops of weblog.

- ...bijvoorbeeld...want het is aan jou om de mogelijkheden te ontdekken -

Kortom, wil jij internationaal actief zijn, anderen inspireren en van anderen leren? Geef je op voor de Youth-IMD werkgroep Kenia of Ghana & mail naar: truusvandersloot@hotmail.com

Wil jij Perspectief vertegenwoordigen binnen het Youth-IMD? Geef je dan op voor de Stuurgroep, die eens per maand vergadert.

Het Youth-IMD is een organisatie van en voor politieke jongeren. Samen met het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) zet het jongerenparticipatie-projecten op in jonge democratieën in het Zuiden (zie voor meer info over het NIMD www.nimd.org)

Wat zijn de doelen van de Youth-IMD Stuurgroep? het mee vorm geven aan projecten in Guatemala, Kenia en Ghana die jongerenparticipatie bevorderen/ondersteunen (zie vacature Afrika-werkgroep hieronder) draagvlakverbreding voor het werk van het NIMD binnen de eigen politieke jongerenorganisatie

Ben je geïnteresseerd in internationale samenwerking en contacten, heb je ervaring met de politieke organisatie van jongeren en bezit je commitment om hier enthousiast voor te gaan? Meld je aan of vraag meer informatie en mail: truusvandersloot@hotmail.com

10 Stage lopen bij Perspectief!

Op het partijbureau van de ChristenUnie t.b.v. Perspectief is plaats voor een stagiair MEAO of (directie)secretarisse-opleiding.

Wij zoeken iemand met het volgende profiel:

- zelfstandig
- netjes
- stressbestendig
- klantvriendelijk

Werkzaamheden:

- beantwoorden van e-mail en telefoon
- maken van agenda's en notulen voor de bestuursvergaderingen

- (mede)organiseren van acties
- (mede) organiseren van de Algemene Ledenvergadering

Wij bieden:

- onkostenvergoeding
- goede begeleiding
- een leuke werksfeer
- heel veel werkervaring
- politieke ervaring

Neem voor meer informatie contact op met Rogier Havelaar (voorzitter Perspectief), telefoonnummer (06) 125 070 79.

Jeugdwerkloosheid

DOOR JOLANDA VAN ZWIETEN

'Ervaring, ervaring, ervaring... keer op keer krijg ik dat te horen. Ja, maar dan moet ik die wel ergens kunnen opdoen.' Het is zomaar een kreet van een werkloze jongere maar waarschijnlijk heel herkenbaar voor veel mensen (jongeren) die de arbeidsmarkt voor het eerst betreden. Met het toenemende aanbod van werkzoekenden hebben werkgevers het voor het uitkiezen. De groep die dan het meest kwetsbaar is, zijn jongeren die weinig opleiding en geen ervaring hebben.

Dit was ook duidelijk zichtbaar toen in 2001 de conjunctuur verslechterde. Daarentegen zijn het ook de jongeren die als eersten profiteren van een economie die weer aantrekt. Jongeren zijn flexibel inzetbaar en kosten minder. Voor ouderen is het vaak moeilijker om weer werk te vinden nadat ze werkloos zijn geworden.

Cijfers

Begin 2005 waren in Nederland zo'n 115 duizend jongeren tussen 15 en 24 jaar werkloos. Onder hen zijn vrijwel evenveel mannen als vrouwen. Van de jeugdige beroepsbevolking is 13 tot 14 % werkloos. Overigens behoort slechts ongeveer 45 % van de bijna 2 miljoen jongeren tot de beroepsbevolking. Veel jongeren volgen uitsluitend onderwijs en maken geen deel uit van de beroepsbevolking. Van de werkloze jongeren volgt zo'n 40 % onderwijs.

Taskforce

In 2003 heeft het kabinet de Taskforce Jeugdwerkloosheid in het leven geroepen. Het doel van de Taskforce is om extra jeugdbanen in het leven te roepen: tot mei 2007 moeten er zo'n 40.000 jeugdbanen gerealiseerd worden voor jongeren tot 23 jaar. Werkloze jongeren moeten

binnen een half jaar aan de slag zijn of op school zitten om langdurige werkloosheid te voorkomen. De Taskforce moedigt werkgevers aan om jeugdbanen beschikbaar te stellen en vacatures voor jongeren te melden.

Ook maakt de Taskforce Jeugdwerkloosheid zich sterk voor stages en werkervaringsplaatsen voor jongeren. Eén van de belangrijkste oorzaken voor jeugdwerkloosheid is namelijk het gebrek aan opleiding. Jongeren die hun opleiding zonder diploma verlaten, maken minder kans op een baan. De arbeidsmarkt vraagt steeds meer om hoger opgeleide werknemers. Hierdoor ontstaat de dreiging dat veel laagopgeleide werkzoekenden aan de kant blijven staan. Het stimuleren van opleiding, het bieden van stageplaatsen en begeleiding bij beroepskeuze is daarom van groot belang.

Gaten in je CV

Vind je geen baan in je eigen sector, probeer even iets anders te gaan doen, ook al is dat niet hetgeen waar je voor opgeleid bent. Een uitkering moet je zoveel mogelijk vermijden. Met deze houding laat je zien dat je actief bent en maak je een veel betere indruk op werkgevers. Het belangrijkste is om zoveel mogelijk bezig te blijven en geen gaten in de je CV te hoeven vertonen.

Bronnen:

www.jeugdwerkloosheid.nl
www.cbs.nl

The Amish people, om jaloers op te worden



Colofon:

Perspectief wordt uitgegeven door
Perspectief, ChristenUnie-jongeren

Redactie:

Simcha Looijen (Hoofdredactie)
Esther Jonker (Eindredactie)
Wim Doddema
Jochem Meeuwse
Maarten Laarhoven
Jolanda van Zwieten
Michael van der Meulen
Rianne van der Sar
Jacco Overeem

Columnist

Leon Meijer

Redactieadres Perspex:

Postbus 439
3800 AK Amersfoort
tel.: 06-137 741 34
e-mail: perspex@perspectief.nl

Lidmaatschap:

E 12,50 per jaar

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, tenminste 4 weken voor het eind van het jaar. Dit kan per mail (ledenadministratie@christenunie.nl) of per brief.

Informatie:

Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Postadres:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Bezoekadres:
Puntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
tel.: 033- 422 69 51
fax: 033- 422 69 68
info@perspectief.nl
www.perspectief.nl

Bestuur Perspectief:

Voorzitter: Rogier Havelaar (voorzitter@perspectief.nl)
Secretaris: Annetie Schouten (secretaris@perspectief.nl)
Politiek: Harmjan Vedder politiek@perspectief.nl
Penningmeester: Anton de Wit penningmeester@perspectief.nl
Mediazaken: Simcha Looijen perspex@perspectief.nl
Intern: Aldert de Boer intern@perspectief.nl
Internationaal: Ruth van Otterloo internationaal@perspectief.nl
Acties: Gijsbert Duijzer acties@perspectief.nl
Communicatie: Margreet Schutte promotie@perspectief.nl

Vormgeving en Druk:

Van der Weij, Hilversum

NAW-gegevens

Perspectief registreert NAW gegevens van alle leden. Zorgvuldig geselecteerde derden stellen wij af en toe in staat om u gerichte aanbiedingen te doen. Vragen of bezwaar? Neem dan contact op met de ledenadministratie. Dan vermelden we dat u geen aanbiedingen wilt.

DOOR WIM DODDEMA

Op de reis die ik van 13 tot 31 januari naar de Verenigde Staten maakte in het kader van mijn studie, stond ook een bezoek aan de Amish people op het programma. Voor mij vormde dit één van de hoogtepunten van deze reis, zo niet hét hoogtepunt. Het is bijzonder om een gemeenschap te bezoeken die zich niets van westerse vooruitgang aantrekt, maar gewoon zijn eigen eeuwenoude tradities en gewoonten in ere houdt. Bovendien is de gemeenschap volledig zelfvoorzienend. Dat is één van de krachten van de gemeenschap.

Vervoer

Op ongeveer 20 mijl van waar ik verbleef, bevond zich een Amish community in Lancaster, Pennsylvania. Ik had me voorgesteld dat het een apart dorp zou zijn waarbij alle Amish afgezonderd van de buitenwereld leefden. De Amish in deze streek leefden echter gewoon tussen de andere mensen in. Ze leefden als groep in dezelfde streek, maar niet bijeengepakt. Wel kon je makkelijk onderscheiden waar een Amishgezin leefde en waar niet. Bij de Amishgezinnen zag je geen elektriciteitspaal of auto voor het huis: je zag enkel een koets met paard staan, hun enige vervoersmiddel. Op de wegen is met strepen ook een apart gedeelte afgebakend voor de koetsen. Soms zijn de Amish wel bevoegd om een auto te hebben. Daar wordt dan speciaal toestemming voor gegeven door de bisschop en alleen als het echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het werk.

Geschiedenis

De Amish zijn een bijzonder volkje. Ze worden gerekend tot de mennonieten, bij ons wel bekend als "wederdopers". Eind 17e eeuw zijn ze vanuit Zwitserland naar Nederland gekomen vanwege de vervolgingen. Vervolgens zijn ze geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Ze spreken een taal die ze in Pennsylvania "Pennsylvanian dutch" noemen. De naam doet een Nederlandse achtergrond vermoeden, maar het "Pennsylvanian dutch" is eerder een Duits dialect. De Amish kleden zich in traditionele kleding. Ze dragen nog altijd de kleding uit de beginjaren van hun settlement, voornamelijk in

stemmig zwart. Verder is het ook bijzonder dat ze volledig pacifistisch zijn. De kinderen worden opgeleid binnen de gemeenschap, wat wil zeggen dat ze opgeleid worden voor beroepen binnen de gemeenschap.

Rondrit

Tijdens ons bezoek maakten we een bustoer door streek, waar we veel Amishboerderijen, -scholen en -bedrijven zagen. Hun huizen zijn zo gebouwd dat er meerdere generaties wonen. Dat betekent dat opa en oma, vader en moeder en getrouwde kinderen op dezelfde boerderij blijven wonen; ze bouwen simpelweg een stukje aan de boerderij. De Amish zijn erop tegen dat je hen fotografeert. Helaas, want ik was graag op de foto gegaan met één van de Amish. Verder mochten we alles fotograferen wat we maar wilden: van het wasgoed en de stallen tot de woonkamer.

Ware christenen

Uiteindelijk kregen we nog een uur een gesprek met een Amishman, die ons de hele ontstaansgeschiedenis uitlegde van de Amish. We moesten onze naam en adressen achterlaten en hij zou vervolgens kijken of hij ook namen kon ontdekken die afstammelingen van Amish konden zijn. Het mooie is

dat, ondanks dat het een gesloten gemeenschap is met strikte leefregels, zij niet de opvatting hebben de ware christenen te zijn. Zij zien andere kerken en christenen die geen Amish zijn als broeders en zusters. Wel zijn de Amish erg schuchter in contacten met de buitenwereld. De Amishman die met ons in gesprek ging was één van de mensen die daar geen problemen mee had.

Gemeenten

De Amish hebben geen kerkgebouw. Ze vieren hun diensten wisselend bij ieder gezin thuis. Het komt dus vaker voor dat ze grote groepen te eten hebben. Hun diensten duren ongeveer 3 uur (en dat twee keer per dag!) en de taal is Duits. Tussen de diensten door blijft de hele gemeente eten bij het gastgezin. De Amish kennen dan ook verschillende groepen binnen de gemeenschap die een kerkelijke gemeente vormen. Meestal bestaat een dergelijke groep uit 35 gezinnen. Dat blijft dus een hele opgave voor een gastgezin. De Amish kennen ook voorgangers. De voorgangers worden in een gemeente gekozen door de leden. Iedereen mag kiezen op wie hij wil en de winnaar van de stemmingen wordt uitverkoren. Vervolgens mag diegene niet weigeren: als je gekozen

wordt, moet je voorganger worden en blijf je dat voor het leven.

Maaltijd

's Avonds waren we zelfs uitgenodigd bij aan Amishgezin om te komen eten. Dat was al van tevoren gepland, maar desondanks een erg gastvrij aanbod. We waren met een groep van tweeëntwintig, maar gelukkig zijn de Amish grote groepen zoals gezegd wel gewend. De mensen waren erg vriendelijk en we hebben heerlijk gegeten van Amishgerechten die mij redelijk bekend voorkwamen, zoals boontjes met spek. Erg lekker in ieder geval!

Gelukkig

Al met al was het een bijzondere en mooie dag, waaraan ik nog vaak terugdenk. Hoe vaak krijg je nu de kans om zo'n gemeenschap van dichtbij mee te maken? En zo gastvrij ontvangen te worden? Ik ben jaloers geworden op hun rustige leventje: veel luxe kennen ze niet, maar daarmee ook de ellende ervan niet. Uit onderzoek bleek ook dat de Amish het gelukkigste volk op aarde zijn. Dat wil ik maar al te graag geloven!





Hé!
Wat doe jij eraan?!

Word NU lid!



En ontvang gratis een CD als welkomstcadeau

In verband hiermee verplicht ik mij minimaal 2 jaar lid te blijven.

Ja, ik word lid van Perspectief, ChristenUnie-jongeren. Ik machtig Perspectief om de contributie (€ 12,50 per jaar) af te schrijven van mijn rekening.

Als welkomstcadeau ontvang ik graag:

Lustrumbundel over Perspectief

De CD "Joshua" van Stonewashed

De CD "Intens" van Gerald Troost



Rogier Havelaar

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel.:

Geb.datum:

E-mail:

Rekeningnummer:

Handtekening:

"Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Steun dan Perspectief die daartegen in actie komt!"

Wij hebben JOUW STEUN nodig!

Deze flyer kun je opsturen naar:
Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Antwoordnummer 862
3800 UB Amersfoort



Perspex

Uitgave van Perspectief, ChristenUnie-jongeren

ChristenUnie maakt zich op voor nieuwe verkiezingen



7e jaargang | september 2006 | nr. 26

Landzaat kiest opnieuw voor de CU!

verder in dit nummer:

2 **Nieuwe Christelijke Politiek** column

3 **Rel** rond voorzitter

6 **Santa Bantu Sutuz**
Molukse gemeenschap in
een notedop

7 Reisverslag: **CU jongeren** in Litouwen

9 **Antillen** horen bij
Nederland

10 **Burgerforum** wat
brengt het ons?

11 **Boris van der Ham**
Interview

14 **Ed Anker**
doet gooi naar kamerzetel

15 **Dagboek** NewYork



Nieuwe christelijke politiek

Mr Henk P. Medema



Hoezo nieuwe christelijke politiek, wat is er voor nieuws aan? Misschien wel dat het nieuwe (vernieuwde) mensen zijn die zich ertoe aangetrokken vinden – zijn het misschien jongeren die mEER zoeken, iets anders dan de oude christelijke politiek? Laat ik mogen uitleggen wat ‘nieuwe christelijke politiek’ zou kunnen zijn. In het Nederlands Dagblad heb ik betoogd dat een christen-politicus door de Heilige Geest leeft, en in het spoor van die Geest moet wandelen. Net als iedere andere beroepsbeoefenaar (een slager, een bakker, een makelaar, een wetenschapper, een journalist, een inter-

net-ontwerper, een uitgever, een vrachtwagenchauffeur) mag hij Jezus liefhebben en vindt er vreugde in in de nabijheid van de Heer te leven. Zoiets heb ik gezegd, en gedacht dat iedereen het daarmee wel eens zou zijn. Maar Eimert van Middelkoop meende dat het op zichzelf best goed zou zijn om af en toe te bidden en lofliederen te zingen, maar vond dat hoogstens een nevenverschijnsel, waarna men maar weer spoedig naar het politieke ambacht moest terugkeren, zo meende hij. Er is nog wat meer gezegd, maar hierop kwam het toch ongeveer neer. Ik ben blij dat ik hier nog een keer

mag zeggen wat ik bedoel. Mijn ervaring is dat, als ik het aan jongeren vertel, velen feilloos aanvoelen waar het om gaat. Benieuwd hoe dat nu zal gaan. Als christen-politicus, of je nu in de Tweede Kamer werkt of in een gemeenteraad, in het Europees Parlement of in de Provinciale staten, heb je constant met drie vragen te maken. De eerste vraag is: waarover moet ik het hebben? – dat wil zeggen: aan welke dossiers moet ik werken, wat is er aan de (politieke en zakelijke) orde? Soms mag je of moet je op dat punt kiezen, sommige dingen zijn belangrijker dan andere, sommige zijn

totaal onbelangrijk, maar de politieke werkelijkheid zet ze wel op je agenda. In feite heeft ook deze keuze een inhoudelijke component. De tweede vraag van elke politicus is: als ik dat weet, wat moet ik dan zeggen? En de derde vraag (aan die twee eerste minstens gelijk) is: hoe moet ik het zeggen, op welke manier moet het door me heengaan, moet het in me komen, door mij heengaan en van me uitgaan? Om geen van die drie vragen kan een christen heen. Terug nu, van achteren naar voren. De derde vraag is de vraag van de leiding van de Heilige Geest. Hij woont in je, (ver)vult je, kent je van binnen en van buiten, is in staat je hart te corrigeren waar het misschien onzuiver is afgestemd op Gods wil. Hij kan je helemaal doorspoelen en doorwaaien met de goddelijke rivier en de wind uit de hemel. De tweede vraag is een zaak van inhoudelijke aard: heeft God daar iets over te zeggen, gaat het om dingen die in het Woord worden aangeduid of omkaderd? In sommige gevallen moeten we te

rade gaan bij de Heilige Schrift, in andere vinden we daarin geen aanwijzingen, maar ook dan is het belangrijk om een gevoelige antenne te vinden voor het begrijpen van Gods wil. En dan tenslotte weer de eerste vraag: dat is het stellen van prioriteiten: wat is belangrijk genoeg, waar moet ik me druk om maken? Hoe dichter de dingen liggen bij het hart van God, hoe meer ik er aandacht aan zal willen schenken. Van achteren naar voren en van voren naar achteren trachten wij in deze drie elementen in de pas te blijven met de Heilige Geest.

Mr Henk P. Medema is uitgever en publicist in Vaassen

Perspectief organiseert groot Verkiezingscongres



Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november organiseert Perspectief een groot congres, dat helemaal in het teken staat van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. We hebben kamerleden en kandidaat-kamerleden uitgenodigd voor een aantal mooie debatten. Politicologen en campagneleiders laten hun analyse los op de campagnes van de partijen. En dat alles op het prachtige landgoed Hydepark in Doorn!

Na een heerlijk diner aan het begin van vrijdagavond, zullen we eerst onze Algemene Vergadering van het najaar houden. We bespreken dan de begroting, het nieuwe beleidsplan en het nieuwe politieke programma. We sluiten de avond af met een borrel.

Van vrijdag op zaterdag kun je voor €15,- overnachten op Hydepark in een 1-persoonskamer. 's Ochtends zullen we na een heerlijk ontbijt de dag openen met God in de prachtige kapel van Hydepark. Daarna beginnen we samen met de gasten die alleen op zaterdag komen aan ons congres over de aankomende verkiezingen.

Ook jij bent van harte uitgenodigd om naar dit spectaculaire congres te komen! Het is mogelijk om op vrijdagavond al te komen voor onze Algemene Vergadering. Je kan daarna blijven overnachten op de congreslocatie. Natuurlijk kan je ook op zaterdagochtend bij het congres aanhaken. Dan begint het inhoudelijke gedeelte over de ver-

kiezingen. Meld je zo snel mogelijk aan, om er zeker van te zijn dat je een plekje hebt!

Opgave

Je kan je opgeven via www.perspectief.nu/congres Meld je snel aan, want het aantal plaatsen voor het congres is beperkt! Het congres is gratis toegankelijk, tenzij je van de mogelijkheid om te overnachten gebruik wilt maken.

Details

Datum: 3 & 4 november 2006
Tijd: Vrijdag 18:00 tot zaterdag 18:00
Locatie: Landgoed Hydepark
Adres: Dribergsestraatweg 50, Doorn
www.perspectief.nu/congres

Hyves

Hyves is populair. Mocht je niet al lid zijn, dan ben je ongetwijfeld al diverse keren lastiggevallen met de vraag of je lid wilt worden. Hieronder een korte inleiding voor de mensen die het nog niet kennen.

Op Hyves kun je je eigen profiel neerzetten. Vervolgens kun je anderen toevoegen als 'vrienden'. Des te meer vrienden, des te populairder je bent. Ook kun je lid worden van een soort fanclubs, 'hyves' genaamd. Zo zijn er Hyves voor de voetbalclub, de basisschool, je favoriete gerecht... noem het maar op. Ook politici hebben Hyves intussen ontdekt. Bij PvdA-leider Wouter Bos staat de teller inmiddels al op 14685 'vrienden'. JP de MP doet het net nog wat beter met '15911' internetbuddies. SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen scoort een stuk

slechter met slechts 66 'vrienden'.

Ook veel politieke jongerenorganisaties hebben een eigen hyves en zo ook Perspectief. Het ledenaantal kan overigens nog wel wat omhoog. Met 62 leden staat Perspectief nu op een 6e plaats. Gelukkig nog wel boven de Jonge Fortuynisten.

JOVD 330
Jonge Socialisten 256
Jonge Democraten 181
CDJA 147
Dwars 97
Perspectief 62
Jonge Fortuynisten 24

Het is ook mogelijk lid te worden van de Perspectief-hyves. Surf naar www.hyves.nl en maak een profiel aan. Als je al lid bent, ga dan naar perspectief.hyves.nl

Opgevallen

“Ik kreeg ook een kopje koffie.”

De nieuwe ChristenUnie-voorzitter Joel Voordewind maakt zijn rol waar. Deze uitspraak konden wij optekenen uit zijn mond toen hij rond de val van het kabinet samen met André Rouvoet een bezoek bracht aan de koningin.

Db'er Rob Hammenga bij Lingo Is er nieuwsgebrek bij onze 'collega's' van het CDJA? Dit bericht is namelijk te vinden op de website van de jongerenorganisatie van lands' grootste partij. Hiermee zullen ze de verkiezingen niet winnen.

Vroeger hadden we de VOC en de WIC nu onze eigen 'abortusboot'

Door Michaël van der Meulen

In de Gouden Eeuw werd ons land door onze eigen 'roofcultuur' overspoeld met exotische kruiden, dieren en grondstoffen. Tegenwoordig gaan we als Nederlanders niet meer zo prat op onze roofcultuur. Of misschien toch wel? Is onze expansiedrift die we eerst bezaten in de vorm van de VOC en de WIC nu omgeslagen in het overdragen van onze 'cultuur' in de vorm van een 'eigen' abortusboot?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) op 1 november 1984 is er sprake van legale abortus provocatus in Nederland. Een evaluatie van deze wet staat op stapel door het regeerakkoord van het Kabinet Balkende 1. Die evaluatie laat echter op zich wachten en zal waarschijnlijk pas na het zomerreces of mogelijk volgend jaar plaatsvinden. Tot nog toe prijkt ze nog niet op de lange termijn agenda van de Tweede Kamer. Misschien ligt dat aan de 'vruchten' van deze wet of aan de tussentijdse gemeentelijke verkiezingen waar het CDA zijn vingers niet aan wilde branden.

De 'vruchten' van deze wet, die indertijd met nipte meerderheid werd aangenomen, zijn wrang. Jaarlijks worden er namelijk zo'n 30.000 abortussen uitgevoerd wat 100 geaborteerde kinderen per dag

betekent (en dat in een periode van zo'n 22 jaar). De gemaakte kosten worden vergoed op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Veel vrouwen krijgen na een abortus te maken met psychische problemen. Zo'n 22 van de 100 vrouwen krijgt na een abortus een milde vorm van post-abortusproblemen en 16 van de 100 een ernstige vorm daarvan. Ondanks dat blijken volgens prof. dr. Jochemsen, directeur van het Lindeboom Instituut, maar weinig huisartsen vrouwen te kennen met psychische problemen bij abortus.

Ook wordt abortus in diverse onderzoeken in verband gebracht met borstkanker, bekkenontsteking, onvruchtbaarheid, buitenbaarmoederlijke zwangerschap, vroegtijdige geboorten en een ver-

hoogde kans op kinderen met een spastische verlamming. Een verklaring hiervoor is volgens dr. Poelman de verandering in de hormoonhuishouding.

Dit wat betreft 'de vruchten' voor de 'moeders' die geen moeder kunnen of willen zijn. Maar de gevolgen voor de ongeborenen worden vaak vergeten. Zij zijn helaas rechteloos in ons Burgerlijk Wetboek. Alleen als er sprake is van erfelijke of troonopvolging telt het leven van een ongeborene. Dit beeld wordt bevestigd door het in 2005 inwerking getreden mensenrechtenverdrag dat het recht op abortus met zoveel woorden al vastgelegd heeft.

Deze wet levert dus gEEN 'vruchten' op – het gaat hier om een verziekte plant. De huidige abortuspraktijk is naar mijn mening de bevestiging van het verval van de 'Westerse' moraal. De ont koppeling van liefde, seksualiteit en huwelijk die in de jaren zestig van de vorige eeuw begon, is naar mijn mening nu 'voltooid'.

Dit wordt bevestigd door een studie van The Institute for Family Policy, een onafhankelijke internationale organisatie. Deze concludeert dat EEN op de zes zwangerschappen in de Europese Unie nu eindigt in een abortus. Daarnaast scheiden in de EU jaarlijks zo'n 1 miljoen Europeanen en wordt EEN op de drie kinderen in de EU buiten het huwelijk geboren.

Over dit alles valt niets te lezen in de reactie van staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op de voorgenomen evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschap. Zij ziet gEEN aanleiding de wet te wijzigen. Wel pleit ze voor een onderzoek naar de relatie tussen de psychosociale gevolgen van abortus op vrouwen en het besluitvormingsproces van een vrouw tot een abortus. Een goede besluitvorming zou namelijk de psychosociale klachten verminderen.

Het CDA en haar staatssecretaris kunnen natuurlijk proberen de evaluatie van deze wet eindeloos uit te stellen om zo electorale tegenvallers te voorkomen, maar in feite is de vraag achter deze notitie in hoeverre mag een overheid ingrijpen in het persoonlijke (seksuele) leven van haar onderdanen en welke waarden vormen hierbij het uitgangspunt? Daarnaast is het van belang te weten welke vormen van samenleven er in de toekomst zullen zijn en welke cultuur daarin dominant is.

Durven wij als Christenen hierin te laten zien dat wij geheel anders zijn? Dat wij niet beïnvloedbaar zijn door de 'christenmoedigheid' in het publieke debat. En dat wij kinderen blijven zien als een geschenk van de HEERE (Psalm 127) en niet van onszelf, zoals Woman on Waves vanuit haar 'spookschip' probeert te propagieren.



Rel rondom Perspectief-voorzitter

Begin juni was Perspectief volop in het nieuws. Wat was het geval? Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar had in Centraal Weekblad een column geschreven over de gevaren van webcams. Op deze column zijn veel reacties binnen gekomen. Het goed gelezen weblog GeenStijl.nl reageerde met grove uitlatingen op hun site. Er werden uitlatingen gedaan als 'sterf gristenhond sterf'. Hierop deed Rogier aangifte gedaan bij de politie. Deze liet echter weten hier niks aan te kunnen doen. Na de aangifte begon de herrie pas echt. Rogier verteld zelf verder.

"De adressen van mij persoonlijke websites, die van de band en een website met vakantiefoto's, werden gepubliceerd met het verzoek de gastenboeken vol te zetten. Toen was het hek van de dam. Ik belde met de webmaster van de band en mijn eigen site: "Haal

mijn site direct uit de lucht en sluit het gastenboek van de site van de band. NUI!". Echter, het sluiten van het gastenboek bleek niet voldoende. Er werd op geenstijl.nl melding gemaakt over de locatie waar ik komend weekend met de band een weekendje weg ben, de andere bandleden werden afgekraakt en ga zo maar door. Een vriend van me belde zeer gémotioneerd op: "Wat heb je allemaal gedaan, dat dit zo uit de hand loopt?". Vervolgens ging mij telefoon weer. Een andere vriend: "Rogier, ze pakken je vriendin Lysette." Ik belde direct mijn schoonmoeder op en vroeg haar een oogje in het zeil te houden wanneer Lysette achter internet zou gaan zitten. "Ik vertel haar alles morgen wel", dacht ik. Achteraf een kansloze gedachte. Na een kwartier belde Lysette mij op met de vraag waarom ze SMS'jes kreeg met zeer godslasterlijke woorden en waarom ze e-mails kreeg met: "Ik ga je lekker neuken".

Thuisgekomen deed ik mijn verhaal bij mijn ouders, die nog van niets wisten. Mijn pa had de hele dag proberen te bellen, maar ik was niet in de gelegenheid geweest de telefoon op te nemen. Ze reageerden volmaakt. "Terroristen zaaien angst. Deze lui zijn maar op EEN ding uit: kwetsen, kwetsen en nog eens kwetsen. Die gasten zijn gek, en alles moet maar kunnen in Nederland", aldus mijn pa. Na een kwartier besloten we het er maar niet meer over te hebben.

's Avonds ben ik nog bij de politie langs geweest. Uiteraard kreeg ik te horen dat ze niets konden doen. "Ja maar meneer, het kan toch niet zo zijn dat de politie geen Eneke mogelijkheid heeft om dit heel snel aan te pakken?", vroeg ik. Mij werd geadviseerd om vrijdag of maandag naar de politie in Tilburg te gaan.

De dagen daarna inventariseerde ik wat er allemaal was gebeurd. De redacteur van het Nederlands Dagblad belde mij regelmatig met de vraag of er nog ontwikkelingen waren. Het weekend was ik lekker naar een vakantiehuisje met de band, dus kon ik even bijkomen. Vrijdagavond keken we met de band naar "De Leugen regeert", waar Harmjan briljant in debat ging met iemand van Geenstijl.nl. 's Maandags werd ik weer veel gebeld: Kink FM, Fok.nl radio, het weekblad van de universiteit, het Brabants Dagblad en anderen. Het onderwerp kreeg in ieder geval de aandacht die we ervoor wilden hebben. Van een docent van mij begreep ik dat het zelfs in Duitsland in de krant had gestaan.

De SMS'jes van vrienden, vage bekenden of mensen die ik helemaal niet kenden stroomden binnen. Dat was erg bemoedigend.

Toen kreeg ik een e-mail van geenstijl.nl. Ze hadden mij gehoord op Fok.nl radio en wilde mij de gelegenheid geven om op de site te reageren. Dit heb ik vervolgens gedaan. De reacties die ik toen kreeg waren ontzettend goed. "Toch heeft die gristenhond wel een puntÖ", was veel te lezen.

Het vervolg is dat we ergens na de zomervakantie een discussieavond willen organiseren met onder andere reaguurders van geenstijl.nl. We laten het thema dus nog niet los.

Nu wordt ik een enkele keer nog 's nachts wakker gebeld door iemand die dat grappig vind, maar verder valt het aantal vervelende berichten reuze mee. De politie heeft mij inmiddels laten weten dat ze "geen aanknopingspunten ziet om de zaak verder te behandelen." Dat hadden we al verwacht.

Hans Dijkstal gaat voor 'één land, één samenleving'

Vier jaar nadat hij het centrum van de politiek heeft verlaten is Hans Dijkstal. Hij heeft nog steeds een duidelijke mening over politiek, alhoewel hij geen Minister van Binnenlandse Zaken meer is. Grote zorgen maakt hij zich over een samenleving waarin mensen niet meer samen-leven, maar juist tegenover elkaar komen te staan. Daarom schreef hij samen met acht 'collega oud-politici' het manifest 'Eén land, één samenleving'

Door Simcha Looijen

Dijkstal maakt zich grote zorgen over de beweging die op gang is gekomen na de dood van Pim Fortuyn. "De mentaliteit van 'ik zeg wat ik denk' slaat door. Politici proberen elkaar de loef af te steken in hun uitspraken over moslims en daardoor verruwd het klimaat. Groepen worden tegen elkaar opgezet en dat leidt alleen maar tot verdeeldheid."

Tegenstander zullen Dijkstal verwijten dat zijn aanpak niet heeft geholpen. Als minister van Binnenlandse zaken en daarna fractievoorzitter van de VVD is hij een decennia lang een van de belangrijkste vormgevers van het

beleid geweest. De grote 'aan-klacht' is dat Paars en voorgaande kabinetten in de droomwereld van de multiculturele samenleving hebben geleefd. Nederland is mooi, Nederland is prachtig en met z'n allen hebben we het heel gezellig. En Pim Fortuyn zou dan diegene zijn geweest die de luchtbel heeft lek geprikt. Volgens Dijkstal is dat een vertekening van de werkelijkheid. "We waren een heel eind op weg. Veel allochtonen zijn ook succesvol geïntegreerd. Maar als integratie betekend dat iemand helemaal moet veranderen in een Nederlander, dan is dat geen integratie, maar assimilatie. Te veel mensen hopen nog dat Nederland weer het land van klompen en tulpenbollen wordt."

Ook 11 september heeft volgens de

politicus, die ook bekend staat als jazzliefhebber, bijgedragen aan het doen toe nemen van de verdeeldheid. "Elke moslims werd opeens een potentiële terrorist. Er ontstond angst voor de Islam. Op dat gevoel wist Pim Fortuyn heel goed in te spelen. En daarna zijn anderen op de ingeslagen weg verder gegaan."

Debat

Vooraf de toon van het debat bevat de VVD'er niet. Die is te hard en leidt tot verdeeldheid. En die toon is over alle partijen te merken. Ook zijn eigen partij ontgeldt hij niet. Minister Verdonk discrimineert, Geert Wilders is een populist ('Ik heb hem nog leiding gegeven toen hij nog verstandig was') en Hirsi Ali neemt geen verantwoordelijkheid. Heel vervelend vond hij het ook niet dat juist Mark Rutte als lijsttrekker van de VVD werd gekozen en niet Rita Verdonk. Dijkstal: "Zo zou je het kunnen zeggen."

Zijn grootste angst is een verdeeld Nederland. "Nederland wordt straks geregeerd door angst. Gisteren is op Schiphol nog een vliegtuig teruggekeerd, omdat een paar mannen er verdacht uit zouden zien. Vandaag zal ongetwijfeld in het nieuws komen dat nergens voor nodig is. En zo zijn er zoveel voorbeelden."

Rassenrellen

Dijkstal weet niet wat hij van de toekomst moet verwachten. Amerikaanse toestanden mis-



schien? Complete rassenrellen? "Het gaat wel die kant op. De grove woorden van politici in Den Haag werken averechts en polariserend. Ze leiden niet tot integratie, maar tot segregatie. Ik voorspel dat er over tien jaar overal aparte getto's gevormd zijn. De sociale spanningen nemen dan alleen maar toe en daarmee het geweld. Het risico van een verscheurd Nederland legt een zware hypotheek op de toekomst van het land. Hoe je ook denkt over het beleid van mij en mijn voorganger, een ding moet duidelijk zijn. Het is absurd om te zeggen: 'De ene aanpak heeft niet geholpen, dus nu gaan we maar iets anders proberen.' De weg die de politiek nu is ingeslagen leidt nergens toe. Alleen naar de afgrond."

Schrikbeeld

Om dit schrikbeeld geen werkelijkheid te laten worden, schreef hij samen met acht andere oud-politici een manifest. Daarmee hoopt hij het tij te keren. "De meeste kom je regelmatig tegen op borrels of recepties. Dan spreek je met elkaar en zo is het idee ontstaan. Ik ben ook heel blij dat Kars Veling (oud-Kamerlid voor de ChristenUnie) het manifest heeft willen tekenen. Maar of ik echt geloof dat zo'n manifest zin heeft? Het is in ieder geval een signaal. Ik wil niet mijn mond houden. Op internet kunnen mensen het manifest ook ondertekenen. Dat hebben inmiddels meer dan zesduizend mensen gedaan. Ik hoop dat er een beweging ontstaat die ingaat tegen het heersende populisme."

Het manifest werd aangeboden aan de voorzitters van de verschillende politieke jongerenorganisaties. Als symbool en als oproep aan de nieuwe generatie. "Alle voorzitters reageren, behalve de jongeren van het CDA, reageerden enthousiast op het manifest. Daar was ik erg blij mee. Dat geeft hoop."

Op www.eenlandsamenleving.nl kan het manifest ondertekend worden. Van harte aanbevelen. Lees op www.perspectief.nu het verslag van Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar over het in ontvanging nemen van het manifest.

Rogier Havelaar was één van de jongerenvoorzitters die het manifest kreeg overhandigd. Hij doet verslag:

Een tijd terug werd ik gebeld door Mohammed Rabbae. Hij vertelde mij over een initiatief dat hij samen met enkele andere oud-politici ondernomen had. Vervolgens stuurde hij mij de volgende e-mail

Geachte heer Havelaar, Graag doe ik u in de bijlage, vertrouwelijk en onder embargo, de tekst van het manifest toekomen. Ik heb intussen, op Renske Leijten (SP) na (zij is helaas ziek) de voorzitters van alle politieke jongerenorganisaties gesproken en uitgenodigd voor de persconferentie van 4 april. De uitnodiging is mede namens een

aantal oud-politieke leiders/politici (van Kemenade, Terlouw, Tineke Ladders, Dijkstal, en Bas de Gaay Fortman). Zij willen een appel doen op alle burgers van het land om te werken aan een ontspannen samenleving, vrij van onderlinge spanningen en conflicten. De toekomst van Nederland is niet gebaat bij een verdeelde samenleving,

langs welke etnische of religieuze lijn dan ook.

Wie denkt aan de toekomst denkt vooral aan de jeugd. U en uw leeftijdgenoten zijn de voorhoede van de samenleving. Daarom vinden bovengenoemde initiatiefnemers uw aanwezigheid van grote betekenis. Met en in uw aanwezigheid willen wij tot uitdrukking brengen dat de boodschap voor een verenigd Nederland ("één land, één samenleving") in goede handen is, in uw handen. Tijdens de persconferentie krijgt u allen de gelegenheid om een woordelijke bijdrage te leveren aan dit positieve moment. Ik ben blij te constateren dat alle voorzitters positief op deze uitnodiging

hebben gereageerd. Ik zal nog vóór 4 april met u contact opnemen over de laatste stand van zaken.

De hartelijke groet,
Mohamed Rabbae

Vandaag was dan de persconferentie waarin de oud-politici hun manifest: "Eén land, één samenleving" aanboden aan voorzitters van verschillende PIO's. In een goed gevulde "nieuwspoort" presenteerden de politici, onder wie oud-fractie-leider Kars Veling van de ChristenUnie, het manifest. Daarna overhandigden zij het aan ons. Het manifest kun je nalezen en ondertekenen op www.eenlandsamenleving.nl (tip: zet in het veld bij 'functie': "Lid

Perspectief, ChristenUnie jongeren"!!!!) Na de persconferentie kregen we een lunch van de oud-politici. Ik zat tegenover Hans Dijkstal en sprak met hem over de verkiezingen van 2002 en hoe hij dat nu allemaal ervaren had. Het was een openhartig gesprek, maar in verband met de "nieuwspoort code" die in het restaurant geldt, vertel ik niet wat we precies besproken. Wel kan ik melden dat het verhaal van Hans Dijkstal anders is dan het verhaal dat ik tot nu toe kende.

Nieuwe afdeling Perspectief in Hoogeveen

Vanaf november 2005 heeft Perspectief een afdeling in Hoogeveen. Sjoerd, Koen en Derjan willen zich inzetten om andere jongeren voor de politiek te werven en de ChristenUnie in Hoogeveen te helpen.

Door middel van een brief stelde ChristenUnie Hoogeveen voor om op dinsdag 25 oktober om de tafel te gaan met de leden van Perspectief uit Hoogeveen om te praten over een aparte afdeling. Daarop reageerden 2 jongeren, Sjoerd Cnossen en Derjan Westerveen. Dit waren er niet bepaald veel, maar niet iedereen heeft daar genoeg tijd voor of zin in. Ook de provinciaal contactpersoon van Drenthe, Koen Meesters, was daarbij aanwezig. Tijdens de vergadering is gelukkig gebleken dat de twee leden die gereageerd hadden en de contactpersoon samen een afdeling wilden starten. Koen kan niet volledig meewerken binnen de afdeling omdat hij ook contactpersoon is en zich al veel inzet binnen de fractie van de ChristenUnie in Hoogeveen. Ongeveer twee weken erna is de eerste vergadering belegd en zijn de taken verdeeld. Sjoerd is voorzitter, Koen penningmeester en Derjan secretaris.

Doel
Het is belangrijk dat de jongeren van nu ook enthousiast worden

gemaakt voor de politiek. Want de jongeren zijn de toekomst, vooral de christelijke jongeren zijn daarin belangrijk! Daarnaast leek de ChristenUnie het gemakkelijk om jongeren de hand-en-span diensten te laten doen. Zij konden dit bijvoorbeeld doen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bij het plakken van posters, bij het uitdelen van folders tijdens de verkiezingsmarkt en bij het beantwoorden van vragen tijdens de inloopavond konden zij helpen. Wanneer Perspectief Hoogeveen meer jongeren enthousiast heeft kunnen krijgen, kan de ChristenUnie de taken wat meer toeschuiven op de Perspectief en zullen zij binnen de ChristenUnie een belangrijkere plek innemen.

Afgelopen jaar
Perspectief Hoogeveen heeft als eerste actie naar buiten toe alle kerken in Hoogeveen in een brief gevraagd naar een contactpersoon. Helaas is daar geen reactie op gekomen. Er is over nagedacht hoe jongeren zijn te trekken. Toen kwam de open dag van de ChristenUnie in de

Tweede Kamer. De jongeren die er interesse in hadden om met Rouvoet te praten of de Tweede Kamer van dichtbij te zien, zouden vast ook wel in de jongerenafdeling van de ChristenUnie actief willen zijn. Daarvoor zijn dus posters gemaakt met daarop een uitnodiging om mee te gaan, onder de kop: 'Praatje maken met André Rouvoet?'. Misschien dat de poster niet opvallend genoeg was of niet genoeg op de jongeren was gericht, want er waren geen jongeren die zich hadden opgegeven. Vervolgens zijn de drie jongeren die al in de afdeling zaten naar Den Haag gegaan. Zo hebben deze jongens kennisgemaakt met de Tweede Kamer (zie foto). Doordat geen jongere zich opgegeven had, was het helaas ook niet nodig om een praatje te maken met André Rouvoet.

Nu/ toekomst
Na dit uitstapje is er niets meer

gedaan. Af en toe wordt er wat gemaaild. Er zijn ook nog geen mogelijkheden bedacht om met de jongeren in contact te komen. Sjoerd en Derjan zitten bij dezelfde kerk in Hoogeveen en Koen bij een andere kerk in Noordscheschut. Er zijn dus weinig contacten met andere kerken, ook door de brieven zijn geen contacten gelegd. Samen gaan we nog vergaderen en brainstormen om tot ideeën te komen. Een idee waarbij het ook zeker is dat er jongeren op af komen. Ook zou het een mogelijkheid kunnen zijn om jongeren aan te spreken op een jongerenbijeenkomst waarbij je een stand op kan zetten. Met het zicht op 22 november, de landelijke verkiezingen, gaat Perspectief Hoogeveen misschien ook nog een keer een jongerendebat plannen in samenwerking met het CDJA. Het CDJA heeft al eerder debatten georganiseerd, ook vóór de afgelopen gemeenteraadsver-

kiezingen. Ook gaat Perspectief de ChristenUnie in Hoogeveen nog helpen voor de verkiezingen. Verder hebben we dus nog geen dingen gepland.

Tips
Wanneer er Perspectief-leden zijn die een afdeling hebben gestart en tips kunnen geven, bijvoorbeeld hoe je met jongeren in contact kunt komen, of die andere, al eerder geslaagde activiteiten hebben georganiseerd, kunnen die tips opsturen naar perspectief_hoogeveen@hotmail.com. Zo kan Perspectief Hoogeveen een betere start maken en verder werken aan de oprichting. De nieuwe afdeling heeft nog geen website. Daarom zet ze alle te vermelden informatie op www.christenunie.hoogeveen.nl.

Christelijk Sociaal Jongerencongres komt eraan!

Vorig jaar organiseerde Perspectief samen met een aantal andere jongerenorganisaties het eerste Christelijk Sociaal Jongerencongres (CSJC). Komende april zal de tweede editie worden gehouden. Perspectief blikst vooruit met Peter de Kluiver, voorzitter van het CSJC.



Het bestuur

Sjoerd Cnossen (18) is voorzitter. Hij volgt een MBO opleiding Infratechniek. "Ondanks dat het ooi zo christelijke Nederland steeds meer ontkerkelijkt, wil ik toch als christen Gods wil naleven. Dit niet alleen in de kerk, maar ook in ons dagelijks leven én in het besturen van ons land".



Derjan Westerveen (18) is secretaris. In Leeuwarden volgt hij de MBO-opleiding levensmiddelen-technologie. "Door een afdeling te starten kon ik mijn vrije tijd nuttiger besteden en wilde ik mij actief inzetten voor de ChristenUnie. Perspectief is belangrijk omdat in de politiek mensen moeten blijven getuigen van God en dat daardoor Gods wil invloed mag blijven hebben. Daar wil ik mij ook voor inzetten".

ChristenUnie in Hoogeveen en zit hij in het campagneteam. "Mijn motivatie komt voort uit een behoefte om getuige te zijn van God en om te zien naar onze naasten. Vooral bij de Belastingdienst heb ik mij regelmatig er over verbaasd hoe ons land met haar burgers omgaat. Ook het doorgeschoten individualisme heeft tot gevolg dat er steeds meer eenzaamheid is bij ouderen en dat de onderlinge betrokkenheid bij jong en oud steeds kleiner wordt. Ik vind dat de ChristenUnie hier een grote rol in kan betekenen, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug waarbij de Voor Elkaar-campagne een duidelijke richting aangeeft".

Koen Meesters (25) is de penningmeester. Hij is werkzaam als instructeur bij de KLM Luchtvaartschool in Eelde en daarvoor heeft hij bij de Belastingdienst gewerkt. Daarnaast maakt Koen deel uit van de steunfractie van de

Wat is het Christelijk-Sociaal Jongerencongres precies?
Het Christelijk - Sociaal Jongerencongres is eigenlijk het kleine broertje van het Christelijk Sociaal Congres. Dat congres wordt georganiseerd door allerlei organisaties die zich 'christelijk-sociaal' noemen.



Wij jongeren gaan nu voor de tweede keer hetzelfde doen. En wij, dat zijn in dit geval de CNV-jongeren, het CDJA, Jong GMV en Perspectief. Allemaal organisaties die wat hebben met het begrip christelijk-sociaal. Wat dat precies is, christelijk-sociaal? Tja, daar gaan we het op 27 april over hebben.

Wat is het thema van dit jaar en wat wil je ermee bereiken?
Het thema is "What Is In For Me?". Er wordt vaak gezegd dat mensen steeds minder solidair zijn met elkaar, minder voor elkaar over

hebben. Mensen, ook jongeren, stellen zich vaker de vraag: What's In for me?, wat schiet ik er mee op? Daar gaan we het over hebben. Ik vraag me af of dat echt zo is. En als het echt zo is, is het dan erg? Als je wat goed doet voor een ander, is het dan erg als je daar zelf ook iets beter voor kunt worden?

Wat heb jij zelf eigenlijk met het thema te maken.
Goede vraag! Dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Natuurlijk doe ik

ook wel eens iets voor een ander vrijwilligerswerk zeg maar. Soms heb ik het gevoel dat ik daar geen tijd voor heb, dat ik te druk ben met dingen waarbij er meer 'in for me is', zeg maar. Maar helemaal niets doen, dat zou ik niet over mijn hart kunnen verkrijgen. Een beetje er tussenin denk ik.

Wat is jouw rol bij dit congres?
De vier organisaties hebben met elkaar een congrescommissie samengesteld. Namens Perspectief mag ik leiding geven aan die commissie. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Het zal best druk zijn, maar er is genoeg 'in for me'!

Welke datum moeten we dus in onze agenda vrijhouden?
27 april 2007! Ik zou hem zeker vrijhouden, want het wordt prachtig congres!

De Molukse gemeenschap in een notedopje: 'Satu Bantu Sutuz'

Door Jolanda van Zwieten



Bij migranten denk je niet meteen aan Molukken. Toch zijn zij één van de oudste groepen allochtonen in Nederland. Begin jaren vijftig van de vorige eeuw deden 12.500 Molukse oud-soldaten hun intrede in Nederland. Deze groep is inmiddels uitgegroeid tot 50.000 mensen: de Molukse gemeenschap. Wie zijn ze eigenlijk, wat is hun geschiedenis en hoe denken zij anno 2006?

Back to the fifties

Geheel vrijwillig ging de intocht in Nederland niet bepaald. Na de soevereiniteitsoverdracht en de opheffing van het KNIL konden Indonesië, Nederland en de Molukse militairen het niet eens worden over de

plaats van demobilisatie. Uiteindelijk besloot men om de Molukkers tijdelijk naar Nederland over te brengen. Omdat de Molukkers zelf en de rest van Nederland er vanuit ging dat het om een tijdelijk verblijf ging, was integratie geen levensdoel. Integendeel, buiten de randstad werden er kleine dorpen door heel Nederland bevolkt met Molukse wijken. De tijdelijke opvang werd destijds als een noodoplossing gezien.

De relatie tussen Nederlanders en Molukkers dateert overigens al van eeuwen geleden. Na jarenlange gedwongen samenwerking met de Nederlanders in de specerijhandel

kwamen de Molukkers in de negentiende eeuw als militairen in dienst van Nederland. Dat bleven ze tot na de Tweede Wereldoorlog.

Trauma

Een van de idealen van de Molukse immigranten was de Republiek Maluku Selatan (RMS), in het Nederlands de Republiek der Zuid-Molukken, een in 1950 op Ambon uitgeroepen staat. Nadat Indonesië in 1949 onafhankelijk was geworden werd het KNIL, het Koninklijk Nederlands Leger van Nederlands Indië, in 1950 ontbonden. Bij aankomst in Nederland kregen de Molukse soldaten te horen dat zij waren ontslagen uit het KNIL. De gevoelens van verandering daarover en de frustraties over de uitzichtloosheid van hun situatie hebben, zo is achteraf geanalyseerd, een traumatisch effect gehad op hun kinderen. Zij zetten het onverwerkte verdriet van hun ouders om in de geweldsuitbarstingen die in de jaren zeventig plaats hadden, en gebruikten de vlag van de RMS daarbij als vaandel in de strijd om erkenning. Zij maakten onschuldige slachtoffers en slaagden er daardoor in aandacht af te dwingen voor de problemen van de Molukse gemeenschap in Nederland.

Zuidmolukse gijzelingsacties



SMILDE (DE PUNT), 21 mei - Een van de meest bekende gijzelingsacties van de Zuidmolukse gemeenschap in Nederland was de ontvoering van de Nederlandse ambassadeur in Jakarta, de heer van der Stoep, op 21 mei 1976. Hij werd samen met de Nederlandse ambassadeur in Soerabaja, de heer van der Stoep, ontvoerd door Zuidmolukse soldaten. De gijzelingsacties werden uitgevoerd door de Zuidmolukse Republiek (RMS) en hadden tot doel de erkenning van de RMS te verkrijgen. De gijzelingsacties werden uitgevoerd door de Zuidmolukse Republiek (RMS) en hadden tot doel de erkenning van de RMS te verkrijgen.

De afgelopen decennia lijkt het politieke ideaal van een onafhankelijke RMS onder de Molukkers in Nederland steeds verder verbleekt. Sociologen menen dat het rood-groene RMS-embleem nu vooral wordt gedragen als teken om de eigen identiteit te benadrukken van 'het Molukker-voelen, maar dan wel in de Nederlandse samenleving'. Daarbij komt het RMS ideaal vooral terug in de steun voor de Molukken vanuit Nederland.

Pinkstergemeente

Opvallend is het grote aantal christenen onder de Molukkers in Nederland. Dit in tegenstelling tot het traditionele Molukse volk, waar een gelijke verdeling tussen christenen en moslims bestaat. Het Nederlandse leger wilde destijds liever christenen dan moslims in zijn leger. In de jaren 50 was de kerk een bindende factor voor de Molukse gemeenschap. In de wekelijkse bijeenkomst heerste een gevoel van saamhorigheid. Zelfs de preek werd in het Maleis gehouden. Evenredig aan hun Nederlandse geloofsbroeders heb-

ben Molukkers ook hun Pinkstergemeenten gesticht die schril afsteken tegen de traditionele kerken. De meeste Molukkers hechten veel waarde aan de persoonlijke geloofsbeleving. De rol van de kerk wordt daarbij overigens steeds kleiner.

Marokkanen

Zoals de tweede generatie Marokkanen zich afzet tegen de cultuur van hun ouders, zo zetten de Molukse jongeren zich in de zeventiger jaren zich tegen hun ouders af waarbij de treinkaping veelal gezien wordt als één van de belangrijkste uitingen van verzet. Grote problemen, veroorzaakt door Molukse jongeren, behoren inmiddels tot het verleden. Daarnaast is er een positieve overeenkomst als het gaat om familie. Collectivisme staat centraal. Bij problemen springen familieleden bij en in vroegere tijden werd er royaal geld gestuurd naar het Molukse thuisfront. Satu Bantu Sutuz, zo luidde de naam van een Molukse hulporganisatie uit Nistelrode: 'de een helpt de ander'. Onder Molukkers is de uitdrukking meer dan een gezegde, vertelt Polly Roemloes van de organisatie. Het is een maatschappelijke verplichting. 'Het is een ongeschreven regel onder Molukkers dat je elkaar helpt.'

Bekende Nederlanders van Molukse afkomst



Denny Landzaat

Denny Landzaat is ook een bekende Nederlandse voetballer van Molukse afkomst. Hij begon zijn profcarrière bij Ajax. Daar kwam hij echter maar 1 keer aan spelen toe in de competitie en mocht 3 minuten invallen in de kwartfinale van de UEFA Champions League tegen. Hij vertrok naar MVV. Daarna speelde hij voor de Tilburgse club Willem II en het Alkmaarse AZ. Met AZ hij zelfs de derde plaats in de Eredivisie en de halve finale in de UEFA Cup. Zijn debuut voor het Nederlands Elftal was in juni 2001 tegen Estland. In juli 2006 tekende hij een contract voor drie jaar bij de Engelse club Wigan.



Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst is een bekende Nederlandse voetballer. Hij speelt vooral op de linkerflank van het veld, waar hij zowel in de verdediging als op het middenveld uit de voeten kan. Hij begon zijn prof-carrière bij Feyenoord, maar werd meteen uitgeleend aan RKC Waalwijk. Na een aantal seizoenen keerde hij terug bij Feyenoord, maar vertrok later naar het buitenland. Hij maakte een succesvolle periode door bij de Schotse Glasgow Rangers en een mindere bij de Londense club Arsenal. Momenteel speelt hij voor het FC Barcelona van Frank Rijkaard. Daarmee won hij afgelopen jaar de Champions League. Hij is ook een vaste waarde in het Nederlands Elftal. Tot nu toe speelde hij 60 interlands.



John Lilipaly

John Lilipaly zat namens de PvdA bijna twaalf jaar in de Tweede Kamer. Hij was het eerste Nederlandse kamerlid van Molukse afkomst. Lilipaly werd geboren in Ihamahu, Nederlands-Indië. Aanvankelijk werkte hij als onderwijzer in het basisonderwijs. Als voetballer speelde hij rond die tijd in het Nederlands amateur-elftal. In 1986 werd hij voor de PvdA gekozen in de Tweede Kamer. Een jaar eerder was hij lid geworden van deze partij, na eerst lid te zijn geweest van de PPR. Als kamerlid zette hij zich met name in voor etnische minderheden en voor de verbetering van de waterkwaliteit. John Lilipaly is de vader van televisiepresentatrice Carolyn Lilipaly.

Simon Tahamata

Simon Melkianus Tahamata is een voormalig Nederlands voetballer van Zuid-Molukse afkomst, die zowel voor Nederlandse als Belgische clubs speelde. Daarnaast kwam hij 22 keer uit voor het Nederlands elftal, waarin hij twee doelpunten maakte. Simon Tahamata speelde vier seizoenen Ajax, voordat hij naar België vertrok. Daar speelde hij bij Standard Luik. Met deze club werd hij in 1982 en 1983 landskampioen. In 1984 keerde hij terug naar Nederland om bij Feyenoord te spelen. Vanaf 1987 speelde hij opnieuw in de Belgische competitie, achtereenvolgens bij Beerschot en Germinal Ekeren. Tahamata sloot zijn actieve loopbaan af in 1996. Op dit moment is hij actief als jeugdtrainer bij Ajax.



Sam Pormes

Sam Pormes is Eerste-Kamerlid voor GroenLinks. Hij is de eerste Nederlandse senator van Molukse afkomst. Pormes is sinds de jaren zeventig actief in de Molukse beweging. Hij zou een vertrouwing zijn geweest van de treinkapers die in 1977 bij De Punt een trein gijzelden. In mei 2005 meldde het weekblad HP/De Tijd dat Pormes in 1976 zou hebben deelgenomen aan een guerrillatraining die destijds in Zuid-Jemen werd gegeven door Palestijnse terroristen. Pormes werd geschorst en ging tegen zijn roeyement in beroep bij de partijraad. Het roeyement werd ongedaan gemaakt. Als gevolg hiervan trad Herman Meijer af als voorzitter van GroenLinks. Hij verzocht de rest van het bestuur aan te blijven.



Begin juli vond in het Litouwse stadje Birstonas de derde International Summerschool van Perspectief plaats. Op de International Summerschool komen jongeren uit heel Europa bij elkaar om elkaar te spreken en gedachten en ideeën uit te wisselen over christelijke politiek. Jonathan van Tongeren doet verslag.



Ik begin met een kleine terugblik. Op de eerste International Summerschool in Kortenberg (België) besloten verschillende christelijke jongerenorganisaties tot de oprichting van het European Christian Political Youth Network (ECPYN). Sindsdien is de International Summerschool een van de belangrijkste activiteiten van ECPYN.

Birstonas, het pittoreske Trakai hadden bezocht. Hier woont een etnische minderheid, de Karaïm, die van Turkse afkomst zijn en een geloof praktiseren dat draait om de tien geboden.

We vervolgden onze weg naar Birstonas, dat ligt in een nationaal park 'De bochten van de Nemunas'. De Nemunas is de grootste rivier

veel nieuwe gezichten. Ook werd de landelijke omgeving verkend en de mooiste plekjes opgezocht.

Zondag na het ontbijt bezochten we de viering in de Rooms-katholieke kerk aan de overkant van de straat. Bij terugkomst stonden er verschillende spreekbeurten op het programma. Eerst luisterden we naar een voordracht over Tolerantie van Godsdienst en Politieke Oorlogvoering, een lastig onderwerp dat dan ook wat discussie losmaakte. Vervolgens ging Giedriui Surplys met ons terug naar de wortels van de christelijke politiek, om te zien hoe het wel en niet moet, wat de valkuilen zijn en wat we kunnen doen om die te vermijden.

Na de lunch deelde Paulius Saudargas met ons zijn gedachten over Jongeren en christelijke politiek, uiteraard kwam hier de ervaring van de Perspectief'ers goed van pas, maar de Litouwers bleken zeker niet voor ons onder te doen in creativiteit.

Na een stevige bak koffie stonden een aantal workshops op het programma. De Roemeense Laura Radu sprak met de deelnemers

over Reproductive Medical Assistance en de ethische vraagstukken die hierbij een rol spelen, waarna de aanwezigen werden verdeelt in twee kampen die verschillende belanghebbenden in een bepaalde casus moesten verdedigen. Op deze manier werd duidelijk wat de concrete implicaties van bepaalde ethische overtuigingen kunnen zijn. Na deze workshop gaf Paulius een training Omgaan met de media, waarin aan de hand van demonstraties duidelijk naar voren kwam dat je vooral je eigen boodschap naar voren moet brengen en je niet moet laten verleiden tot discussies over minder belangrijke punten. Na dit serieuze programma stond er een luchtiger onderdeel op het programma, amateur-krijgers verbeelden een steekspel uit de Middeleeuwen, onder het toezien oog van het standbeeld van Groothertog Vytautas.

Op maandag werd de hoofdmoot van het programma gevormd door een training in onderhandelen, door Hinke Pietersma (een specialist in het trainen van diplomaten), deze training mondde uit in een simulatiespel en werd erg goed ontvangen. Na het eten was er tijd

om te zwemmen of even te ontspannen in de sauna en het bubbelbad vlakbij.

Op dinsdag bezochten we het Litouwse Parlement. Ook hier deden we veel op van de Litouwse geschiedenis. We hoorden bijvoorbeeld hoe de burgers het parlement hadden verdedigd tegen het Rode Leger dat het weer onder Russische controle wilde brengen. Ook kwamen we oude bekenden als Jaap de Hoop Scheffer en Jeltje van Nieuwenhoven tegen, weliswaar op portretten, zij waren ons namelijk voor geweest.

De dinsdagavond en woensdag verbleven we nog in Vilnius, wat ons de tijd bood om het geografisch middelpunt van Europa te bezoeken en na te denken over de toekomst van de ECPYN. Er zijn diverse plannen voor meer ECPYN-activiteiten en intensivering van de contacten. Mocht je zelf geïnteresseerd zijn in de ECPYN en de internationale contacten van Perspectief, dan vind je meer informatie op www.ecpyn.org.

Jonathan van Tongeren is actief lid van Perspectief en hoofd van het secretariaat van de ECPYN



Dit jaar werd de summerschool voor het eerst in Oost-Europa georganiseerd, nadat vorig jaar Lunteren was aangedaan. Vanuit Nederland reisden een viertal Perspectief'ers af naar Vilnius, waar we hartelijk werden ontvangen door Paulius Saudargas en zijn vrouw Milda van de Jongerensectie van de Litouwse Christen Democraten. Doordat we een dag eerder aankwamen, waren we in de gelegenheid wat van de Litouwse hoofdstad te zien en dat is echt een aanrader! Een vijfde deelnemer uit Nederland was zelfs al een aantal dagen eerder naar de meest zuidelijke van de Baltische staten afgereisd om er zo nog meer van te kunnen zien.

van Litouwen en die liep vlak achter ons conferentieoord langs. De natuur was er schitterend en ook over het weer was de hele week niets te klagen.

Toen het leeuwendeel van de deelnemers van allerlei nationaliteiten aanwezig was, werd de International Summerschool geopend en gaven de deelnemende organisaties een presentatie over hun eigen organisatie en/of partij en de politieke situatie in hun land. Daarna was er een rijk en voedzaam diner, met liefde bereid door een oudere dame die gedurende de hele Summerschool ons van ieder natje en droogje voorzag.

Op zaterdag begon het programma van de International Summerschool, maar niet voordat we op weg van Vilnius naar

Tijdens en na het eten was er ruime tijd voor informele kennismaking tussen alle deelnemers, waaronder zowel veel bekende als

Geef je snel op, want vol is vol!

Wat gaan we doen?:

- **Bezoek aan het Europees Parlement en de Eurofractie van de ChristenUnie/SGP**
- **Bezoek aan de Raad van Europa**
- **Straatsburg verkennen**
- **En nog veel meer...**



Meld je aan door je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en paspoortnummer te mailen naar internationaal@perspectief.nu gericht aan Ruth van Otterloo.



Dit keer geen foto-reportage van voorzitter Rogier Havelaar, maar van het hele bestuur van Perspectief. Zij brachten deze zomer namelijk een weekend door in een huisje in Haaksbergen om na te denken over de toekomst van de vereniging en de komende verkiezingen. Op de site is een uitgebreid schriftelijk verslag te vinden..



‘Antillen horen net als Schiermonnikoog bij Nederland’

John Leerdam (1961) is sinds begin 2003 lid van de Tweede Kamerfractie voor de Partij van de Arbeid. Daarvoor was hij was directeur en artistiek leider van Cosmic Theater in Amsterdam. Als enig Kamerlid van Antilliaanse afkomst heeft hij zich opgeworpen als het politieke gezicht van deze groep en als deskundige.

Zou u voor de gemiddelde leek kunnen uitleggen welke band Nederland heeft met de Antillen? Nederland en de overzeese gebieden vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden. De overzeese gebieden zijn een aantal eilanden die liggen voor de kust van Venezuela. Op de Antillen is veel zichtbaar van de Nederlandse architectuur. Het heeft wat weg van een kleurrijk Amsterdam. Koningin Beatrix is het staats-hoofd, maar ze hebben wel een eigen regering. Die heeft veel zelfstandigheid in het nemen van beslissingen, maar is financieel nog steeds erg afhankelijk van Nederlandse steun.

De gewone Nederlander lijkt niet heel veel meer met de Antillen te hebben. Wat zegt u dat? Dat is iets zorgelijks. Ik denk dat de Nederlandse overheid daarin is

tekortgeschoten. Nederland moet weer van de Antillen gaan houden: de Antillen horen bij Nederland. Ze horen er net zo goed bij als Schiermonnikoog.

We moeten ermee beginnen de **‘Nederland zal geen inmenging van Venezuela tolereren’**

kinderen op school zoveel als mogelijk over de Antillen te vertellen, zodat er een liefde voor de eilanden ontstaat. Onbekend maakt onbemind. Wist je dat de Antillen langer bij Nederland horen dan Limburg? Met een aantal moties, waarmee ook de ChristenUnie heeft ingestemd, heb ik voor elkaar gekregen dat er bij cultuur en in het onderwijs meer

aandacht voor de Antillen wordt gevraagd. Eigenlijk zouden we een campagne moeten beginnen met voorbeeld-Antillianen. Er zouden meer documentaires over de Antillen moeten komen. Ook de regering zou meer kunnen doen, maar vooral het koningshuis zou de Antillen nog veel meer op de agenda kunnen zetten. Het heeft het afgelopen jaar een bezoek gebracht aan de Antillen en aangekondigd dat dit jaar weer te doen. Dat is positief. De mensen zien koningin Beatrix echt als de moeder van het Koninkrijk. En als laatste zouden ook de kerken meer kunnen doen.

Hoe ziet u dat voor zich? Themapreken over de Antillen? Nee, dat niet, maar bijvoorbeeld via de omroepen. Die hebben van die grote jongerendagen. Waarom organiseren we niet een keer zo'n jongerendag op Sint-Maarten of Curaçao onder het mom dat we alle jongeren in het koninkrijk bij elkaar willen brengen? Dat zou toch geweldig zijn.

In Nederland wordt redelijk negatief gedacht over Antillianen. Wat vindt u daarvan? Het tij is aan het keren. Als EËn ding duidelijk is, dan is het wel dat we moeten stoppen met polariseren. Dat was iets van de laatste twee jaar. Een goed voorbeeld daarvan is het plan van Rita Verdonk om jonge Antillianen die geen baan hebben terug te sturen. Dat is niet de oplossing. Maar dingen veranderen. We hadden vorig jaar Koninkrijksdag. Daarbij vierden we de eenheid van het koninkrijk. Daar was bijna de volledige regering aanwezig, inclusief de koningin.



Hoe kijkt men eigenlijk vanaf de Antillen naar Nederland? Hoe erg schaadt zo'n voorstel van Rita Verdonk de relatie? Het beeld dat op de Antillen van Nederland heerst, is overwegend positief. Wel zijn mensen gekwetst en geschokt door de manier waarop er in Nederland over de Antillen is gesproken. Dat is niet goed. Dat werkt ook niet. Dat vind ik niet alleen, maar ook Arie Slob en Wouter Bos zeggen dat. Slechts een klein deel van de politici, waaronder Wilders, kan niks anders dan polariseren. Ik hoop op mijn manier eraan bij te dragen dat beschadigde beeld te herstellen. Er mag geen sprake zijn van zij-wij. De basis van samenwerking moet zijn het streven om samen de problemen op te lossen

‘Antillen hoorden eerder bij Nederland dan Limburg’

Perspectief heeft een tijdje geleden voorgesteld om de Antillen de status van provincie te geven. Hoe kijkt u daar tegen aan? Ik heb daar een tijdje geleden een

opinieartikel over geschreven. Het heeft voordelen. Daarmee is wel het hele vraagstuk over de toelatingsregeling van Antillianen tot Nederland van tafel. Ook zou Nederland financiële middelen ter beschikking kunnen stellen om de tekorten weg te werken. De inwoners van Sint-Maarten en Saba hebben onlangs in een referendum aangegeven een hechtere band met Nederland te willen. Dat zou de status van provincie kunnen zijn. De bevolking van Curaçao wil echter weer een status aparte. We zullen samen moeten kijken wat de mogelijkheden zijn om de mensen op de Antillen het beste perspectief te geven. Er is ook sprake van geweest dat de Antillen mogelijk bedreigd zouden worden door Venezuela. Hoe zit dat eigenlijk? Venezuela zou een oogje hebben op de Antillen. Minister Bot heeft echter afgelopen maand een bezoek gebracht aan Venezuela en duidelijk gemaakt dat de Antillen bij Nederland horen en dat Nederland geen inmenging van Venezuela zal tolereren. Daarmee is de kou wel uit de lucht.



De Nederlandse Antillen zijn een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, bestaande uit vijf eilanden in de Caraïbische Zee. Het totale landoppervlakte is ongeveer 800 km², terwijl het aantal inwoners ongeveer 180.870 bedraagt. De hoofdstad en tevens verreweg de grootste stad van de Nederlandse Antillen is Willemstad op het eiland Curaçao. De eilanden werden aan het eind van de 15e eeuw ontdekt door Alonso de Ojeda en in 1634 door de West-Indische Compagnie op de Spanjaarden veroverd. In de loop der tijden zijn de eilanden enige malen in handen geweest van andere Europese mogendheden. Aan deze koloniale status kwam een eind toen op 15 december 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden na acht jaar onderhandelen ondertekend werd door

Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Per 1 januari 1986 verwierf Aruba een aparte status. Dit hield in dat Aruba de status van Land binnen het Koninkrijk verkreeg en op 1 januari 1996 onafhankelijk zou worden. Het uitgangspunt van onafhankelijkheid (en daarmee dus de status aparte) voor Aruba is in 1994 geschrapt zodat sindsdien het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de Nederlandse Antillen, Aruba en Nederland. De officiële taal op de Nederlandse Antillen is Nederlands. De volkstaal op de zogeheten Benedenwindse eilanden is het Papiaments. De economie van de Nederlandse Antillen steunt op drie pijlers: het toerisme, de olie en de (financiële) dienstverlening.

Nederlandse Antillen en Aruba de 13e provincie?

Het is al enige tijd terug dat Perspectief de scriptie Bestuur in Balans uitgaf. EËn van de voorstellen van Perspectief is om het koninkrijk eenvoudiger in te richten. De verhouding tussen de Antillen, Aruba en Nederland geregeld in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. De drie landen zijn op papier gelijkwaardig. Maar de Nederlandse Antillen als landsverband begint scheuren te vertonen. De gehouden referenda op de eilanden wijzen erop dat de meeste eilanden een zelfstandige band met Nederland willen. Dit is het moment om het Koninkrijkstatuut te herzien.

De problemen op de Antillen zijn onze problemen. Als het daar niet goed gaat, merken we het hier en andersom. Iedereen binnen het koninkrijk heeft hetzelfde paspoort. Je kunt vrij makkelijk naar Nederland komen als het op de Antillen niet goed gaat. Dat wil niet zeggen dat alle Antillianen voor problemen zorgen, maar dat de problemen van de Antillen makkelijk naar Nederland komen.

Er moet in overleg naar gestreefd worden de Nederlandse Antillen en Aruba in EËn provincie onder te brengen met een gemeente of vijf. Niet om te herkoloniseren, maar omdat burgers van het Koninkrijk der Nederlanden een passend

bestuur verdienen. Een provincie is veel minder nadrukkelijk aanwezig dan een landsregering. De eilanden hebben als gemeenten voldoende autonomie om hun toekomst vorm te geven. Door decentralisatie van allerlei taken kunnen gemeenten veel lokale accenten leggen. De moeizame onderhandelingen tussen landen zijn verleden tijd. De eilanden kunnen gewoon meedoen bij de verdeling van de potten voor grote steden problematiek en EU regio's. Papiaments krijgt dezelfde status als het Fries.

Bas Lont is binnen Perspectief Politiek Commissaris voor Binnenlandse Zaken en Justitie



‘Wat zal het burgerforum ons gaan brengen?’

Door Peter-Jan van Tuil

Je kent ze wel, die spotjes op tv. “In Nederland kiezen we de Tweede Kamer al 100 jaar”. Het zal duidelijk zijn, in ons land is een Burgerforum dat zich buigt over de manier waarop de Tweede Kamer gekozen wordt. Het begon voor mij allemaal in februari

Op een koude zaterdag klepperde de bus. Niets bijzonders de post, werd bezorgd. Opvallende envelop was voor mij die van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Goed, ik ben politiek op plaatselijk niveau actief, maar wat heeft dat te maken met dat ministerie? Nieuwsgierig open ik de envelop om kennis te nemen van de inhoud. Een brief van minister Pechtold. In die brief feliciteerde hij mij met het feit dat ik de brief had ontvangen. Ik was een van de 50.000 Nederlandse burgers aan wie deze brief verstuurd was. In de brief werd mij voor het eerst onthuld dat er in Nederland een Burgerforum ging komen. Ik was niet direct enthousiast. Erger nog, ik dacht in eerste instantie in termen van “typisch D66-gedoe” en “Kansloze missie”. Maar toch...

Mijn nieuwsgierigheid werd geprikkeld. Dus ik besloot uiteindelijk toch maar naar de website te surfen waar naar werd verwezen. De gevoelens werden sterker, maar tegelijkertijd besloot ik dat het bezoeken van een informatie bijeenkomst toch geen kwaad kon. Na kort overleg met mijn vrouw besloot ik dus om mij op te geven voor een informatie bijeenkomst. De maandag op het werk heb ik links en rechts eens geïnterviewd wie er nog meer deze brief had ontvangen, en eerlijk gezegd was

er bij een collega thuis deze brief ook bezorgd, weliswaar 4 keer (alle stemgerechtigden in dat gezin), maar het getal van 50.000 kwam mij al realistischer voor. Langzaam zakte het hele Burgerforum naar de achtergrond. Eerlijk gezegd, het bestaan was ik

al weer vergeten tot de dag dat mijn vrouw belde of ik wel rekening had gehouden met een bijeenkomst diezelfde avond in Zwolle. Het onderwerp “burgerforum” werd ingeleid met een promo-film, een toespraak en door een leuk



Geschiedenis Nederland

Tussen 1814 en 1849 kende Nederland verkiezingen voor de Tweede Kamer via een stelsel waarbij een absolute meerderheid nodig was om gekozen te worden, en waarbij per district werd gestemd. Het ging bovendien om een stelsel van getrapte verkiezingen. De provincies fungeerden als kiesdistricten. Per provincie werden meerdere leden gekozen. Het waren getrapte verkiezingen, want een beperkt aantal kiezers koos de leden van Provinciale Staten, en die verkozen op hun beurt de Tweede Kamerleden.

Bij de Grondwetsherziening van 1848 werden rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer ingevoerd. Ook hier betrof het een stelsel waarbij een absolute meerderheid vereist was om te worden gekozen, in combinatie met een

districtenstelsel. Dat stelsel bleef tot 1917 bestaan.

De Eerste Kamer, waarvan de leden tot dan toe door de koning werden benoemd, werd voortaan via getrapte verkiezingen gekozen.

Door de Grondwetsherziening van 1917 kreeg Nederland evenredige vertegenwoordiging. Dat leidde ertoe dat politieke partijen een grotere rol gingen spelen, omdat zij centraal staan bij de kandidaatstelling. De evenredige vertegenwoordiging leidde er verder toe dat politieke partijen na verkiezingen meer moesten samenwerken, omdat na verkiezingen niet langer één stroming automatisch een meerderheid had. Vanaf 1918 worden kabinetsformaties daarom moeizamer en langduriger.

In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam een discussie op gang over het opnieuw invoeren van een districtenstelsel. Vooral D66 (en in mindere mate de PvdA) verwachtten dat een districtenstelsel tot grotere duidelijkheid in de Nederlandse politiek zou leiden. Bovendien leidt een districtenstelsel tot een hechtere band tussen kiezers en gekozenen.

De ChristenUnie is vanouds tegenstander van een districtenstelsel. Landelijk weet de partij nog wel een relatief groot aantal stemmen binnen te halen, maar wanneer er een districtenstelsel zou worden ingevoerd, dan zal de ChristenUnie waarschijnlijk in weinig plaatsen een meerderheid van stemmen halen.

Bron: www.tweedekamer.nl

BURGERFORUM KIESSTELSEL



stuk cabaret. Daarna konden de aanwezigen kiezen uit een drietal workshops. Alles was er op gericht om de deelnemers de informatie te verstrekken over wat er allemaal op stapel stond. Gaandeweg de avond raakte ik steeds enthousiaster over het fenomeen Burgerforum.

Aan het eind van de avond legde ik mijn kaart toch nog in de bak “even nadenken”. Een ja wilde ik wel geven, maar thuis moest het ook geen protesten oproepen en op het werk moest ook eerst overlegd worden over eventuele bezwaren.

Toen uiteindelijk die twee hobbels overwonnen waren heb ik mij opgegeven. Groot was de verrassing/vreugde toen ik uit al die mensen die zich hadden opgegeven (3000) ik een van de gelukkigen was. De zin groeide met sprongen. Langzaam drong ook het besef door dat ik onderdeel mocht uit gaan maken van een zeer bijzonder iets. In ieder geval mocht ik deel uitmaken van het eerste Burgerforum. De overheid vroeg, in mijn beleving, voor de eerste keer 140 willekeurige burgers om een advies. 140 Burgers waar van opleiding, intelligentie, werk, afkomst of wat dan ook van geen belang was. 140 Burgers die zich serieus willen buigen over een simpele vraag: “Hoe moet in de toekomst de Tweede Kamer gekozen worden?”. Dit keer zou het adviserende antwoord op die vraag niet komen vanuit het ambtelijke apparaat maar gewoon vanuit de bevolking. Ik was nieuwsgierig naar hoe dit hele proces zou gaan verlopen, een groep willekeu-

rig gekozen burgers die elkaar niet kent wordt bij elkaar in een burgerforum gezet om tot een eensluidend advies te komen.

Deze nieuwsgierigheid vormt voor de meeste burgerforumleden ook de grootste uitdaging. Dit werd mij wel duidelijk tijdens de eerste bijeenkomst. Tijdens een eerste kennismaking heerste overheersend het gevoel dat wij 140 uitverkorenen waren. Omdat van de 140 geselecteerden maar bitter weinig personen verstand hebben van het onderwerp is er de eerste bijeenkomsten veel tijd en energie gestoken in de theorie. Wat is een kiesstelsel eigenlijk? Welke onderdelen maken deel uit van een kiesstelsel? Hoeveel kiesstelsels zijn er eigenlijk? Wat zijn de voor- en nadelen van ieder kiesstelsel? Zomaar een greep uit de vragen die beantwoord moeten worden wil je tot een goed advies komen.

De sfeer aan het begin van de middag was gespannen te noemen. Wat zou het burgerforum ons gaan brengen? In de oude Tweede Kamer-zaal werden we door vice-premier Zalm geïnstalleerd. Bij deze installatie was, hoe kan het ook anders, minister Pechtold aanwezig. Beiden hielden een korte toespraak, aan het eind van de 2e toespraak (Zalm) was het Burgerforum officieel geïnstalleerd.

We kunnen beginnen nu....

Peter-Jan van Tuil is lid van het burgerforum. Daarnaast is hij tijdelijk voorzitter van de ChristenUnie in Enschede.

Burgerforum

Ons kiesstelsel bepaalt de manier waarop we de leden van de Tweede Kamer kiezen. Veel Nederlanders hebben moeite om zich te herkennen in de mensen die hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Het zijn de politieke partijen die de Kamerleden op de kieslijst plaatsen. Zij bepalen zo in feite hebben daarmee de politieke partijen de macht in handen. Zij bepalen immers wie er op hun lijst komen te staan.

Het Burgerforum gaat zich verdiepen in andere mogelijkheden voor ons kiesstelsel.

Misschien moeten Kamerleden wel voortaan voor hun eigen achterban zorgen. We stemmen dan niet meer op politieke partijen, maar juist op de personen. Misschien moeten we juist Nederland in kiesdistricten onderverdelen. Dan stemmen we op mensen uit onze eigen omgeving. Of misschien moeten kiezers wel meer stemmen kunnen uitbrengen. Zodat ze duidelijk kunnen maken welke partijen wat hen betreft moeten samenwerken in een regeringscoalitie.

Zo zijn er ongetwijfeld nog meer manieren om ons kiesstelsel te verbeteren.

Het Burgerforum gaat zich hierin verdiepen. In november 2006 brengt ze een advies uit aan het kabinet.



D66-kamerlid Boris van der Ham:

‘Als partij moeten we vaker blind zijn voor onze fouten’

Door Jolanda van Zwieten

‘Wij zijn een liberaal-linkse partij. Dit betekent dat we ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen willen bewerkstelligen en iedereen gelijke kansen willen geven. Ik ben het niet eens met de mensen die beweren dat we ons met onze ethische speerpunten zoals het homohuwelijk op een hellend vlak begeven en een deur naar bijvoorbeeld polygamie zouden openen. Het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht komt juist voort uit de huidige normen en waarden van monogamie en trouw die ook door christenen onderschreven worden.’



Aan het woord is Boris van der Ham, 32, sinds 2002 kamerlid voor D66. De partij wordt sinds decenia verhuisd en bejubeld. Perspex voelde hem aan de tand en zocht naar verschillen en overeenkomsten in het gedachtegoed van D66 en de ChristenUnie.

“Deze mensen moeten dan maar een ander beroep kiezen”

Het jongste kamerlid van D66 is een sympathieke en prettige man om naar te luisteren. In iedere zin valt het woord vrijheid, gelijkheid of keuzemogelijkheid. Maar wat gebeurt er met die trouwambtenaar die geen homohuwelijken wil sluiten op grond van zijn religieuze overtuiging? Hier botsen toch twee grondrechten, het anti-discriminatiebeginsel en de vrijheid van godsdienst. Hoe gaat D66 hiermee om? ‘Op termijn moet iedereen deze wet uitvoeren, wat de persoonlijke motieven ook zijn. Als je bij het woord homo nu eens neger invult? We kunnen toch niet iedereen met bepaalde opvattingen die ruimte in hun beroep geven?’ De tegenstand bij het homohuwelijk kan religieus onderbouwd worden met een beroep op de vrijheid

van godsdienst. Het andere geval, racisme, biedt geen wettelijke bescherming. ‘Ik blijf erbij dat de wet gewoon uitgevoerd moet worden. Iemand met een hoofddoekje op kan ook geen rechter zijn, want een rechter behoort neutraal te zijn. We kunnen gewoon geen rekening houden met allerlei religieuze bezwaren van mensen. Deze mensen moeten dan maar een ander beroep kiezen, het is niet anders.’

Blind

Het partijcongres van D66, afgelopen zaterdag 13 mei, is Boris van der Ham meegevallen. Dreigementen van leden waarbij in stemming gebracht zou worden of de partij opgeheven moest worden, zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Het was juist erg gezellig. In plaats van een opheffingsmotie werd er een andere motie aangenomen: tussen de discussies door moet er muziek gedraaid worden. Aldus geschiedde en tijdens de wave die hieruit voortkwam, toonde D66 zich meer verbroederd dan ooit tevoren.

“Van mijn zetel ben ik geen dag zeker”

‘Wij zijn erg rationele mensen. Altijd alles beargumenteren en altijd kritisch naar elkaar. De afgelopen maanden hebben we dat ook ontzettend veel gedaan, daar maken we geen geheim van richting de media. Maar soms moeten we eens wat minder rationeel zijn en iets vaker blind zijn voor onze fouten. Ik denk zeker dat we dan sterker naar voren komen.’

Lousewies of Alexander?

Woedt er bij de VVD een hevige strijd over de kandidaat-lijsttrekker, D66 lijkt gezellig mee te doen. Alexander Pechtold heeft zich inmiddels kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap, Lousewies van der Laan twijfelt momenteel nog. Althans, in de media. Boris van der Ham vertrouwt ons alvast toe dat Lousewies zich zeker kandi-

daat zal stellen – wanneer jullie blad uitkomt, is dat toch al bekend?. Een voorkeur voor Eën van beiden spreekt hij niet uit.

Waar gaat de politicus op letten bij de nieuwe lijsttrekker? ‘Punten die ik het belangrijkste vind, zijn onderwijs, innovatie, sociale zekerheid en opkomen voor de zwakkeren. D66 is een partij van individuele ontplooiing. Wij willen het beste uit mensen halen, maar oog houden voor uitzonderingen. Juist mensen die afwijkend zijn, kunnen de samenleving ingrijpend veranderen. Denk maar aan Philips met zijn gloeilampjes. Hoewel wij veel hooggeleide kiezers trekken, willen wij juist opkomen voor de zwakkere in de samenleving.’

Tegelijkertijd zien we graag dat Nederland voorop loopt op het gebied van technologische ontwikkelingen. We moeten daarom blijven investeren in onderwijs.’

Trots

D66 staat er niet zo rooskleurig voor in de peilingen en kampt met een imago probleem. Hoe ziet het kamerlid de toekomst van de partij?

‘Van mijn zetel ben ik geen dag zeker, maar dat houdt me ook weer scherp. Het gaat niet alleen om de lijsttrekker, maar om het totale plaatje. We zijn een partij die ergens voor staat en het hangt van de partijleden af op welke plek ik word gezet. Ik zal zeker enkele argumenten aandragen om mij op een hoge plaats te zetten.’ Welke argumenten zijn dat dan? ‘De afgelopen jaren heb ik veel voor het milieu gedaan. Op het Europees referendum ben ik ook erg trots. Samen met PvdA en Groen Links hebben we het toch maar voor elkaar gekregen dat er een referendum over de grondwet kwam.’

Boris van der Ham over vertrekkende Kamerleden



Ursie Lambrechts

Lambrechts had als eerste aangegeven niet meer beschikbaar te zijn. Jammer, want het is mijn leukste collega in de Kamer. We verschillen erg van elkaar als persoon, maar ik vond in haar wat ik het beste vind van D66: praktisch zijn, niet zeuren en vol vuur je werk doen. Hoe Ursie zich heeft ingespannen voor de partij en voor onze onderwijs-standpunten was uitmuntend. Tijdens de crisismomenten van de afgelopen jaren was zij nuchter, integer en onafhankelijk. Zij was erg betrokken bij individueel leed van mensen. Haar oprechte woede over misstanden bij fractievergaderingen waren legendarisch. Ursie is een vrouw om van te houden!

Boris Dittrich

Ook het vertrek van Boris Dittrich begrijp ik. Net als Ursie zat Boris al sinds 1994 in de Kamer. Hij is het kamerlid dat het initiatief nam om het homohuwelijk te introduceren.

Daardoor kwam ons land voorop te staan als land van emancipatie en gelijke behandeling. Ook is hij het kamerlid met de meeste initiatiefwetsvoorstellen uit de hele Nederlandse geschiedenis. Als politicus was hij menselijk, oprecht geïnteresseerd in collega's, hoewel ik er nooit achter kwam wat hij werkelijk vond. Ik heb veel van hem geleerd, zowel hoe het wel en hoe het niet moet, en ik wens hem al het beste!



Lousewies van der Laan

Lousewies van der Laan zal ook niet meer beschikbaar zijn voor de lijst. Hoewel dat de afgelopen weken al rondgong, ging ik er niet van uit dat dit waarheid zou worden. Bij de lijsttrekkerverkiezingen heb ik uiteindelijk op haar gestemd, en ik had haar graag op nummer 2 van de lijst gezien. Ik vind het zeer jammer dat ze zich

niet kandidaat stelt en heb haar dat ook gezegd. Sommige van haar argumenten begrijp ik ook niet. Ik denk dat de verschillen tussen Alexander Pechtold en Lousewies eigenlijk erg klein zijn, dus dat die visies helemaal niet zo ver van elkaar afliggen. Mijn inschatting is dat Lousewies uiteindelijk geen twee kapiteins op een schip wilde, en geen afscheid wil nemen van haar kapiteinsschap. Begrijpelijk, maar ik vind het jammer. Hoe dan ook: Lousewies is in die enkele jaren dat ze in Kamer zat een energerende collega geweest. We konden erg lachen samen, waren het vaak eens, ook wel eens niet, maar deelden dezelfde passie voor het sociaal-liberale denken. We deelden de visie van een brede links-liberale partij.



Dit interview met Boris van der Ham is gehouden voor de val van het kabinet en het uitschrijven van vervroegde verkiezingen. Inmiddels is duidelijk dat er binnen de D66-fractie een heuse leegloop gaande is. De Tweede-Kamerleden Boris Dittrich, Lousewies van der Laan en Ursie Lambrechts hebben allen aangegeven bij de komende verkiezingen niet meer herkiesbaar te zijn.

Het zal dringen worden voor een verkiesbare positie op de lijst, ondanks de leegloop van de huidige fractie. In de peilingen staat D66 namelijk al geruime tijd op 2 zetels. Lijsttrekker Alexander Pechtold heeft echter aangegeven voor de acht zetels te zullen gaan.

Perspectief'er doet gooi naar Kamerzetel

Op plaats 8 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer staat Ed Anker. Hij is 28 jaar en lid van Perspectief. Daarnaast is hij raadslid voor de ChristenUnie in Zaanstad. "Ik wil heel graag in het Kamer. Is het niet nu, dan later."

Holland gewoond: geboren en opgegroeid in Beverwijk en later verhuisd naar de Zaanstreek verhuisd. Afkomstig uit een vrijgemaakt nest, werd hij bijna natuurlijk lid van het GPJC, de jongerenorganisatie van de GPV. "Dat wilde ik graag. Ik heb me eigenlijk altijd daarmee verbonden gevoeld. Ik voelde me eigenlijk altijd al thuis bij het GPV. Ik las in de krant de stukken van Schutte en Van Middelkoop, en later van Rouvoet en Veling, en dacht: 'Dat zijn mijn mannen.'"

Zijn interesse voor politiek werd gewekt door een bevlogen geschiedenisleraar en een goede vriend, die politiek geïnteresseerd was. "Dat maakte een beetje dat ik terecht kwam bij de studie politologie. Uiteindelijk werd het bestuurskunde." Ed studeerde twee jaar geleden af op een onderzoek naar de hervorming van de sociale zekerheid.

Hij was erg actief in het studentenleven. "Ik ben actief lid geweest van Navigators Studentenvereniging in Amsterdam. Ik ben zelfs nog een

hoofdredacteur van het verenigingsblaadje, kringleider en allemaal van dat soort dingen – ik heb dus wel een lange studententijd gehad."

De politiek liep daar altijd wel als een rode draad doorheen. In 1997 kreeg hij de vraag of hij geen lid wilde worden van de steunfractie. Daarnaast nam de Zaandammer zitting in verschillende commissies

"Ik solliciteer wel naar een verkiesbare plaats"

van de gemeenteraad. Dat ging ruim 6 jaar zo door. "In november 2004 wilde Egbert Boersma, ons raadslid, stoppen en die vroeg of ik geen interesse had. Ik stond nummer 2 op de lijst, dus was ook de aangewezen persoon. Toen heb ik het gedaan."

Vanaf het begin ging het meteen al erg goed. Hij mocht zijn maidenspeech meteen houden tijdens de Algemene Beschuwing, de belangrijkste vergadering in het jaar. "Bij ons waren de fractievoor-



zitters toch vooral oude mannen, en die hadden allemaal een verhaal dat ze van het papier voorlezen. Ik had gewoon mijn tekst uitgewerkt, maar niet nog eens een hele versie gemaakt die ik zou voorlezen. Ik leg de hele boel op tafel en begon er een beetje uit de vuist mee aan de gang gegaan. Dat vond iedereen geweldig. Ik kreeg groot applaus en er stond de volgende dag ook een stukje in de krant: 'Opmerkelijk debuut.'"

Als snel behoorde de Perspectief'er tot een van de meest gewaardeerde raadsleden. "Er is een lokale partij die elk jaar een 'politicus-van-het-jaar-verkiezing' houdt. Ik kwam in november in de raad en stond in februari al als een-na-beste raadslid op de lijst."

"De selectiegesprekken waren loodzwaar"

In het najaar van 2005 gaf de ChristenUnie aan op zoek te zijn naar nieuwe potentiële Tweede-Kamerleden. Hierop besloot hij te solliciteren, omdat hij graag Kamerlid wil worden. Er volgde een selectieprocedure met een aantal pittige gesprekken. "Ik vond het heel leuk, maar die gesprekken waren ook loodzwaar. Ze vroegen echt door. Zij vroegen dan: 'Wat kun je toevoegen aan de fractie?' en dan zei ik: 'Dit en dit en dit.' En dan zij weer: 'Oh, denk je dat ze dat nog niet goed genoeg kunnen?' Je merkte wel dat ze niet zomaar iemand op die lijst willen zetten. Ik hoopte dat ik rond de 15e plek op de lijst zou staan, dan zou ik het zeker niet slecht doen. Ik was natuurlijk erg blij toen ik de brief kreeg en las dat ik op nummer 8 stond. Heel stiekem hoop je er op. Ik heb wel gezegd: 'Jongens, ik begrijp dat we niet grossieren in verkiesbare plaatsen, maar in alle bescheidenheid solliciteer ik er wel naar. Of het nu gebeurt of later.'"

Anker vermoedt wel dat plek 8

toch net te laag op de lijst is om echt gekozen te worden. "Hoe groot ik die kans acht? Minimaal. We staan nu op zes zetels in de peilingen; stel dat we die halen en stel dat we in een kabinet deelnemen, dan schuiven er misschien wel mensen door. Maar ik denk niet dat die kans heel groot is. Misschien met voorkeurstemmen. Ik heb in studentenland een netwerk. Ik denk wel dat ik in mijn netwerk en lokaal een campagne ga voeren. Dat ben ik wel van plan."

Hij weet nog niet heel goed wat hij moet verwachten van de komende campagne. "ChristenUnie focust zich op de eerste zes kandidaten. Daar hoor ik dus niet bij. Ik wil eigenlijk wel proberen in de jongerenhoek campagne te voeren. Omdat ik merk dat ik daar het beste in ben. Ik kan een verhaal houden dat jongeren aanspreekt. Dat is ook de reden waarom ik zo hoog op de lijst sta. In het rapport stond: 'Doordat Ed zo hoog op de lijst staat, willen we laten zien dat ook jongeren serieus worden genomen.' Eerlijk is eerlijk, dat is ook mijn ervaring."

Mocht hij onverhoopt toch worden gekozen, dan heeft hij voor zichzelf wel een aantal politieke speerpunten. "Het is niet iets waar ik enorm veel verstand van heb, maar het

integratiedebat vind ik heel interessant. Vooral dan over de vraag hoe we omgaan met religie en de scheiding van kerk en staat. Ik vind dat een machtig interessant onderwerp. Ik vind het ook heel belangrijk, omdat aan de godsdienstvrijheid toch aan alle kanten wordt gemorrelt. Dat vind ik eng. Mensen scheren een extreme moslim heel makkelijk over een kam met een orthodox gereformeerde.

"Ik kan een verhaal houden dat jongeren aanspreekt"

Die zijn eigenlijk ook wel een beetje raar."

Ook de sociale zekerheid heeft zijn interesse. "Het is een heel ingewikkeld dossier, omdat er heel veel verschillende krachten in het werk zijn tussen bedrijfsleven en overheid en werknemersorganisaties natuurlijk ook nog. Ik vind het wel eng om te zien hoe erg de nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid. Daar tegenover staat het ChristenUnie-verhaal. Dat is gewoon een heel warm programma, waarin mensen worden opgeroepen naar elkaar om te kijken. Mensen worden niet aan hun lot overgelaten en ik denk dat dat iets is waar we heel sterk in zijn."

Selectiecommissie over Ed

Ed Anker is sinds enige tijd als vertegenwoordiger van de ChristenUnie actief in de gemeenteraad van Zaanstad. Hij heeft zich daar geprofileerd als een generalistisch ingesteld politicus die op een reeks van veelsoortige terreinen goed uit de voeten kan. Het permanent bijhouden van een weblog illustreert zijn gerichtheid naar buiten en zijn inzet om met de buitenwereld te communiceren en verantwoording af te leggen, zowel aan zijn achterban als

daarbuiten. Zijn uitstraling correspondeert met zijn jeugdige leeftijd. Hij weet zich in de media goed te profileren en profiteert daarbij van een losse, ontspannen uitstraling en een ongecompliceerd taalgebruik. Ed Anker is een samenbindende en stimulerende persoonlijkheid. Met hem hoog op de lijst laat de ChristenUnie zien dat zij niet alleen een partij is van veertig-plussers, maar dat zij ook plaats biedt aan getalenteerde jongeren.

De eerste negen kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Van links naar rechts: Joll Voordewind, Andre Rouvoet, Esmé Wiegman-van Meppelen-Scheppink, Ernst Cramer, Tineke Huizinga, Arie Slob, Martine van Meekeren-Vonk, Ed Anker, Cynthia Ortega-Martijn





Verslag selectie-commissie

Een selectiecommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een kandidatenlijst. Namens Perspectief heeft Annemieke Schouten zitting gehad in de selectiecommissie voor de Tweede Kamerlijst. Zij vertelt van haar ervaringen.

Door de val van het kabinet zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer wat dichterbij gekomen. Misschien heb je je er tot nu toe nog helemaal niet mee bezig gehouden. Zo is het mij deze keer niet vergaan. Van december 2005 tot en met maart 2006 mocht ik namens Perspectief deelnemen aan de selectiecommissie die voor de samenstelling van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen moest zorgen. Dit heb ik met veel plezier gedaan!

Allereerst heeft de commissie ruim 70 sollicitatiebrieven doorgenomen en vervolgens zijn al deze mensen uitgenodigd voor

een gesprek. De commissie heeft zich daarvoor in drieën gesplitst. Wat dus betekent, dat iedere commissie ongeveer 25 gesprekken heeft gevoerd. Naar aanleiding van deze gesprekken is een eerste selectie gemaakt voor de lijst. De mensen die hier doorheen zijn gekomen, werden uitgenodigd voor een tweede gesprek. In dit gesprek werden zij gevraagd een presentatie te houden. Daarnaast ging de commissie een gesprek aan naar aanleiding van een politiek onderwerp uit de actualiteit. En tenslotte werd ook gevraagd naar de persoonlijke motivatie en werkhouding van de sollicitant. Naar aanleiding van deze gesprekken is uiteindelijk met veel zorgvuldigheid een lijst met 29 kandidaten samengesteld. Deze lijst is met een adviesrapport voorgelegd aan het bestuur van de ChristenUnie, die de lijst integraal heeft overgenomen.

Je zult wel begrijpen dat hier heel wat uurtjes in zijn gaan zitten.

Maar dat heeft niet opgewogen tegen het plezier waarmee ik aan deze commissie heb deelgenomen. Het was bijzonder leerzaam, allereerst omdat ik hierdoor zoveel verschillende mensen van onze partij heb leren kennen. Ik leerde veel van de sollicitanten, maar ook van de mede commissieleden.

En ik kan jullie verzekeren: de ChristenUnie heeft veel talentvolle leden!

Daarnaast ben ik natuurlijk ook heel tevreden over het feit dat er een aantal Perspectief'ers op de lijst voorkomen. Allereerst op nummer 10 onze voorzitter Rogier Havelaar. Daarnaast hebben ook Marcel Benard en Rita Klapwijk-Poppe een plaatsje gekregen op de lijst. Wat ons betreft kunnen de verkiezingen komen (en hoefden ze dus ook niet tot november uitgesteld te worden!). Op naar de verkiezingen en laten we hopen: op naar de zes zetels!



Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen had Perspectief voor het eerst een heuse campagneleider. Ook bij de komende Tweede Kamer-verkiezingen heeft Perspectief weer een echte campagneleider. Dit maal is het Sander Beukelman.

Vertel eens wat over jezelf...

Ik ben dus Sander Beukelman. Ik ben 19 jaar en ik ga na de zomer communicatie studeren in Ede. Ik ga dan wonen in Wageningen. Momenteel woon ik in Zwijndrecht. Ik werk als koerier.

Waarom heb je gesolliciteerd voor campagneleider?

Mede omdat Rogier (voorzitter Perspectief, red.) dat vroeg. Ik ben Provinciaal Contactpersoon voor Perspectief in Zuid-Holland, maar dat is niet heel spannend. Ik wilde iets uitdagenders en dan is dit een project om met beide handen aan te pakken. Het lijkt me erg leuk.

Wat wil je met de campagne bereiken?

Ik wil Perspectief op een positieve manier op de kaart zetten, zowel

voor christelijke als niet-christelijke jongeren. Onlangs bleek weer uit een onderzoek dat veel jongeren politiek saai vinden. Dat beeld wil ik doorbreken.

Wat kunnen we van Perspectief verwachten deze campagne?

We beginnen komende week pas met het schrijven van een campagneplan. Helemaal precies kan ik het dus niet zeggen. Ik wil in ieder geval dat Perspectief op zoveel mogelijk plaatsen aanwezig is en we moeten veel de publiciteit opzoeken, om zo ook de ChristenUnie een handje te helpen.

Waarom heb je zelf eigenlijk voor de ChristenUnie gekozen?

Ik vind dat de ChristenUnie een frisse wind laat waaien in de politiek. De SGP vind ik ook een sympa-

thieke partij, maar ik kan me niet vinden in haar vrouwenstandpunt. Het CDA heeft wetsvoorstellen gesteund, waar volgens mij geen enkele christen achter kan staan. De ChristenUnie blijft tenminste achter haar standpunten staan. Daar is lef voor nodig. Daarnaast is de ChristenUnie ook gewoon een gezellige partij. De mensen zijn erg positief. Het zijn geen christenen die zich helemaal hebben terug getrokken uit de samenleving, maar juist volop het maatschappelijk debat opzoeken.

Alle stemmen tellen

Onlangs heeft de Tweede Kamer de kiesdrempel verlaagd. Dit betekent dat er voor een kandidaat nog maar 7500 stemmen nodig zijn om in de Kamer gekozen te worden. Dit is vooral voor kandidaten die lager op de lijst staan aantrekkelijk. Normaal gesproken zullen zij niet gekozen worden, maar door een voorkeursactie zouden zij toch nog een serieuze kans maken. Het campagne team van de ChristenUnie heeft aangegeven 'niet negatief' te staan tegenover een voorkeurscampagne van ChristenUnie-kandidaten, zolang deze aanhaakt en past binnen de campagne van de ChristenUnie. "Het mag niet zo zijn dat kandidaten hele andere standpunten gaan innemen. Niet dat iemand opeens over de AOW hele andere dingen gaat roepen over de AOW."

Perspectief heeft een top-vijf gemaakt van ChristenUnie-kandidaten die volgens haar een goede kans zouden maken om met voorkeurstemmen gekozen te worden. Hierbij zijn de al zittende Kamerleden uitgesloten.

1. Joel Voordewind, plaats 4 op de lijst

Joel Voordewind is voorlichter bij de Tweede-Kamerfractie en daarvoor hoofd van de Permanente Campagne geweest. Was daarnaast lijsttrekker voor de ChristenUnie in Amsterdam. Uiteindelijk net niet gekozen, maar dank daaraan wel zijn bekendheid. Werd door de werkgroep Evangelischen naar voren geschoven als hun man. Dus Joel, handjes in de lucht en het komt wel goed.

2. Rogier Havelaar, plaats 10 op de lijst

Rogier Havelaar is onze eigen

Perspectief-kandidaat. Als voorzitter van Perspectief maakte hij al zijn opwachting in menig tv-programma. Hij reikte de omstreden 'Heiden-van-het-jaar-Award' uit aan VVD-coryfee Hans Wiegel en heeft een grote potentie achterban via het bekende weblog geenstijl.nl.

3. Cynthia Ortega-Martijn, plaats 5 op de lijst

Volgens de selectiecommissie is het aan haar om het stereo typebeeld van de ChristenUnie als witte partij te doorbreken. "Zij is als Antilliaanse de verpersoonlijking van het gegeven dat de ChristenUnie geen blanke partij van de 'bible belt' is." De redactie van Perspectief heeft haar twijfels of dit haar gaat lukken, omdat dit beeld deels gewoon klopt. Er ligt dus een zware taak op haar schouders. Cynthia, zet hem op!

4. Leon Meijer, plaats 23 op de lijst

Op plaats vier Perspectief eigen huiscolumnist. Assistent voor europarlementarier Paul van Buitenen, maar wat voor deze campagne nog belangrijker is: Leon heeft een aantal jaren in Israël gewoond. Heeft deze man het in zich om genoeg 'christenen voor Israël' aan te spreken? Leon, mazzeltov!

5. Freek Brouwer, plaats 19 op de lijst

Afkomstig uit het ChristenUniebolwerk Urk. Misschien is dit zijn kans om als gevaarlijke 'outsider' met steun van de lokale bevolking een gooi te doen naar een Kamerzetel. In dezelfde categorie vallen ook Melis van der Groep (Bunschoten-Spakenburg) en Arthur Vlaardingebroek (Rotterdam)

De rode lantaarndrager

Op een eervolle laatste plaats van de ChristenUnie-lijst staat Rita Klapwijk, tot voor kort bestuurslid van Perspectief en nu fractiemedewerker voor de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Geldt voor haar 'last but not least' of is zij slechts lijstvulling? Het woord is aan Rita zelf.

Hoe voelt het nu als rode lantaarndrager?

Tja, tja... wat moet ik daar nu op antwoorden? Ik vind het wel leuk. Ik krijg in ieder geval veel enthousiaste reacties uit mijn omgeving. Er zijn zelf mensen die campagne voor me willen gaan voeren.

Ben je blij dat je op de lijst staat of baal je omdat je zo laag staat?

Ik had zelf aangegeven dat ik op een lage plek wilde, maar dit is meteen wel erg laag. Ik maak zelf de vergelijking met Rita Verdonk. Zij heet ook Rita en wilde bovenaan de lijst staan en ik sta juist helemaal onderaan de lijst.

Jij bent dus de Rita Verdonk van de ChristenUnie?

Haha, dat klinkt ook weer zo fout!



Toch even een serieuze vraag. Waarom sta je op de lijst?

Ik vind het belangrijk dat er een redelijk aantal jongeren en vrouwen op de lijst staan. Binnen de ChristenUnie zijn ze enthousiast en ik geloof dat ik zelf ook wat te bieden heb.

En dan over vier jaar hoger op de lijst?

Ik zit hier op een goede plek om te kijken hoe het me bevalt. Over vier jaar kan ik dan altijd nog kijken of ik op een hogere plek wil.

Vacature Regiobestuur

dinsdag 01 augustus 2006 14:19 Ook altijd al actief bezig willen zijn voor Perspectief? Dan krijg je daar nu de kans voor!! Doordat de interne structuur verandert zijn wij per 1 oktober op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een functie willen vervullen in één van de vier regiobesturen.

De regiobesturen die per 1 oktober worden samengesteld vormen de schakel tussen de lokale afdelingen en het landelijk bestuur. De regiobesturen nemen elk drie provincies voor hun rekening en voeren hierbij de volgende taken uit:

- Ondersteunen van leden die een lokale afdeling willen starten;
- Onderhouden van contacten met besturen van kiesverenigingen, provinciale contactraden en plaatselijke en provinciale fracties van de ChristenUnie (voor zover dit relevant is);
- Het ondersteunen van leden die zitting hebben in besturen van kiesverenigingen, (steun)fracties van de ChristenUnie en jongeren- en jeugdleden;
- Het met elkaar in contact brengen van lokaal- en regionaal actieve leden en het stimuleren van de uitwisseling van ervaringen (netwerken);
- Zorgdragen voor de continuïteit van de lokale afdelingen;
- Stimuleren en ondersteunen van lokale afdelingen in het organiseren van activiteiten;

We zijn op zoek naar mensen met enthousiasme, verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en inzicht in of ervaring met het ondersteunen van vrijwilligers.

Geïnteresseerd? Stuur nu alvast je CV met een korte motivatie naar Aldert de Boer, bestuurslid interne organisatie, via intern@perspectief.nu. Ook als je meer informatie wilt kun je op dit adres terecht. Bellen mag ook, naar 06-21557843.

Gezocht: Redactieleden voor Perspex

Mail voor meer informatie naar perspex@perspectief.nu

Vanwege het vertrek van een aantal medewerkers is er weer plaats voor nieuwe enthousiaste mensen in de redactie van de Perspex. Belangrijkste verantwoordelijkheden van de commissie:

- uitgeven van het politiek jongerenmagazine Perspex (5x per jaar)
- leden op de hoogte brengen van de verenigingsactiviteiten en -nieuws, het gedachtegoed van de jongerenorganisatie en de ChristenUnie, politiek nieuws en achtergronden
- stimuleren van betrokkenheid en bevorderen van maatschappelijke bewustwording van leden door verschillende thema's aan de orde te stellen in een aantrekkelijke vormgeving en door taalgebruik dat jongeren aanspreekt
- namens de vereniging naar buitentreden middels artikelen die geschreven zijn vanuit een christelijke politieke visie en waarin andere meningen en politieke visies geconfronteerd worden met het gedachtegoed van de jongerenorganisatie en de ChristenUnie

We zijn op zoek naar mensen met:

- een journalistieke inslag
- affiniteit met (christelijke) politiek
- gevoel voor de doelgroep van de Perspex

Lijkt het je wat? Of heb je meer vragen? Schroom niet en neem contact met ons op.

Stuur je CV met een korte motivatie naar Simcha Looijen, hoofdredacteur van Perspex, via perspex@perspectief.nu. Ook als je meer informatie wilt kun je op dit adres terecht. Bellen mag ook, naar 06-46416229.

Gezocht: Internetredacteur

Mail voor meer informatie naar politiek@perspectief.nu

Wegens vertrek van twee redactieleden zoekt Perspectief voor het verzorgen van de website enthousiaste jongeren met:

- Affiniteit met Perspectief
- verstand van websites en internet
- toegang tot internet
- Gevoel voor uitstraling
- Gevoel voor grafische vormgeving (niet noodzakelijk, wel een pre)

Van Internetredacteurs wordt verwacht dat ze regelmatig beschikbaar zijn om nieuwe content op de website te plaatsen.

Geïnteresseerd? Stuur je CV met een korte motivatie naar Harmjan Vedder, vice-voorzitter, via politiek@perspectief.nu. Ook als je meer informatie wilt kun je op dit adres terecht. Bellen mag ook, naar 06-45020595

Actieve jongeren, bewogen politiek...

Wij zijn Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. We zijn een actieve vereniging met ongeveer 2200 leden. Perspectief wil zich in het (internationale) politieke landschap profileren als jongerenorganisatie die met een ruime blik op de toekomst het debat wil aangaan. De vereniging wil christelijke politiek hoog op de agenda plaatsen. ken.

Voor de secretariële en beleidsmatige coördinatie zoeken wij een

Algemeen Secretaris

De algemeen secretaris draagt o.a. zorg voor de verslaglegging van de beleids- en besluitvorming van de vereniging, coördineert de correspondentie en draagt verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie. Daarnaast bewaakt de secretaris het beleidsplan, stelt het beleidsplan en jaarverslag op en draagt zorg voor handhaving van het huishoudelijk reglement en de totstandkoming van reglementen en handleidingen. De secretaris wordt ondersteund door een tweede secretaris waarmee in onderling overleg de taken worden verdeeld.

Wij zoeken iemand die:

- Overtuigd christen in spreken en handelen is
- Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van Perspectief en de ChristenUnie, lid is van Perspectief
- Enthousiast is en goed kan samenwerken
- Organisatietalent, mensenkennis en improvisatievermogen bezit
- Goede coördinerende, communicatieve en schriftelijke vaardigheden bezit
- Voldoende tijd (zo'n 12 uur per week) heeft om deze functie te vervullen
- Bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft

Wij bieden:

- een interessante en afwisselende bestuursfunctie;
- een ruime onkostenvergoeding

de algemeen secretaris krijgt een laptop ter beschikking

Voor meer informatie kun je terecht bij Rogier Havelaar, voorzitter@perspectief.nu.

Sollicitaties kunnen voor 6 oktober gestuurd worden naar Annemieke van der Horst:

bestuur@perspectief.nu

...Wat doe jij er aan?

Een stage bij de ChristenUnie?

Stage lopen... kun je overal. Maar stage lopen in zo'n dynamische omgeving als de Tweede Kamer? Dicht bij het 'centrum van de macht'? Boven op het nieuws? Samen met andere christenen? Dat is toch echt iets bijzonders.

De Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie heeft plaats voor een paar enthousiaste en gemotiveerde stagiairs (m/v), die gaan voor christelijke politiek. Naast een stel aardige collega's bieden we je een stagevergoeding. Als de onderstaande advertentie je aanspreekt, stuur dan een sollicitatiebrief met een cv naar:

ChristenUnie

T.a.v. mr. J. Pot

Postbus 20018

2500 AE Den Haag

Voor de periode tot en met januari 2007 zijn de stageplekken bezet. Voor de periode vanaf januari 2007 is het mogelijk te solliciteren voor de stageplek in de functie van assistent-voorlichter. Stageplekken in de functie van assistent-beleidsmedewerker komen waarschijnlijk pas vanaf september 2007 beschikbaar. Hou er rekening mee dat we ook daarvoor een sollicitatieprocedure starten om een keuze te maken uit de beschikbare kandidaten.

Assistent-voorlichter Stagiair (m/v)

Takenpakket

- Screenen van het parlementaire nieuws
- Verzorgen knipselkrant
- Schrijven van persberichten
- Beheren en actualiseren van de website

Profiel

- Relevante studie op tenminste HBO-niveau (bijvoorbeeld communicatie of journalistiek)
- Politieke belangstelling en affiniteit met de ChristenUnie
- Basiskennis HTML
- Enige ervaring met webbeheer

Wil je meer weten over deze functie? Bel dan even met Jacob Pot, onze ambtelijk-secretaris. Telefoon: 070 318 2929 (tijdens kantoortijden).

Colofon:

Perspex wordt uitgegeven door
Perspectief, ChristenUnie-jongeren

Redactie:
Simcha Looijen (Hoofdredactie)
Esther Jonker (Eindredactie)
Wim Doddema
Jochem Meeuwse
Maarten Laarhoven
Jolanda van Zwieten
Michaël van der Meulen
Rianne van der Sar
Jacco Overeem

Columnist
Leon Meijer

Redactieadres Perspex:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
tel.: 06-137 741 34
e-mail: perspex@perspectief.nl

Lidmaatschap:
E 12,50 per jaar

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, tenminste 4 weken voor het eind van het jaar. Dit kan per mail (ledenadministratie@christenunie.nl) of per brief.

Informatie:
Perspectief,
ChristenUnie-jongeren
Postadres:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Buntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
tel: 033- 422 69 51
fax: 033- 422 69 68
info@perspectief.nl
www.perspectief.nl

Bestuur Perspectief:
Voorzitter: Rogier Havelaar (voorzitter@perspectief.nl)
Secretaris: Annemieke Schouten (secretaris@perspectief.nl)
Politiek: Harmjan Vedder (politiek@perspectief.nl)
Penningmeester: Anton de Wit (penningmeester@perspectief.nl)
Mediazaken: Simcha Looijen (perspex@perspectief.nl)
Intern: Aldert de Boer (intern@perspectief.nl)
Internationaal: Ruth van Otterloo (internationaal@perspectief.nl)
Communicatie: Margreet Schutte (promotie@perspectief.nl)

Vormgeving en Druk:
Van der Weij, Hilversum

NAW-gegevens
Perspectief registreert NAW gegevens van alle leden. Zorgvuldig geselecteerde derden stellen wij af en toe in staat om u gerichte aanbiedingen te doen. Vragen of bezwaar? Neem dan contact op met de ledenadministratie. Dan vermelden we dat u geen aanbiedingen wilt.



Dagboek New York

Willemijn Don is promovendus in de Franse literatuur aan New York University en woont sinds augustus 2005 in New York City. Voor Perspex hield zij een dagboek bij uit een van Nederlands vroegere koloniën.

Vrijdagavond

Het klinkt misschien gek, maar de week begint voor mij op vrijdagavond. We komen dan als bijbelkring van Redeemer Presbyterian Church samen om met elkaar Bijbelstudie te doen en voor en met elkaar te bidden, en dat is een goed eind- en startpunt van de week. Vanavond bestuderen we Romeinen 9, een lastig gedeelte met moeilijke vragen over de uitverkiezing en Israël. Om ongeveer tien uur stoppen we met het officiële gedeelte. Een aantal mensen (advocaten met name) heeft nog niet gegeten, en daarom praten we verder in een Koreaans restaurant – we kringen namelijk in ‘Koreatown’. Als ik na middernacht naar huis loop (het kan echt, in sommige buurten), bedenk ik me dat ik

geen melk meer heb voor in de koffie morgenochtend. Geen nood, de supermarkt is hier 24 uur per dag open...

Zaterdag

Het vaste ritueel van de zaterdagmorgen is inmiddels een gesprek met ‘thuis’ via MSN, met webcam en headset. De hele familie wil natuurlijk even bijpraten, dus mijn morgen is snel voorbij. 's Middags moet ik toch echt nog aan de studie, het eind van het semester is in zicht en dat betekent: papers schrijven. Ik vind het heerlijk dat ik m'n eigen tijd in kan delen, maar het nadeel is dat ik eigenlijk nooit klaar ben. Er is altijd wel wat te lezen, te schrijven of in te leveren. Maar goed, m'n bijbelkringgenoten werken ook bijna allemaal meer dan 60 uur per week...

Zondag

Vandaag preekt dominee Tim Keller in Redeemer Presbyterian Church over de “revolutionaire boodschap van Jezus” aan de hand

van de wonderbare spijziging (Markus 6). Een gedeelte waar we vaak romantische gevoelens over hebben (“Jezus bij een picknick”), maar dat Keller interpreteert als een revolutie: de mannen willen Jezus tot koning kronen. In plaats van een legeroefening te geven, predikt Jezus zijn revolutionaire boodschap: Hij brengt niet de dood, maar het leven, komt niet om de macht te grijpen maar om Zichzelf op te offeren. Zijn wij bereid om zo ‘revolutionair’ te zijn, om ons op te offeren voor de mensen om ons heen? Dat kan alleen als Jezus zowel onze Zaligmaker als ons Voorbeeld is.

Na de kerkdienst strijk ik met een vriendin in Central Park neer, waar we genieten van het mooie weer en de mensen om ons heen: de Afro-Amerikaanse jongens met hun acrobatische toeren, de yuppen met hun baby's in bugaboos, de Aziatisch-Amerikaanse man die z'n dochttertje leert cricketen en uiteraard de onvermijdelijke toeristen. We komen allebei tot de conclusie: we love NY!

Maandag

De werkweek begint weer, en vandaag wil ik toch echt mijn lastige paper over Derrida afkrijgen. Ik neem al mijn bibliotheekboeken over het onderwerp mee en ben niet van plan ze mee terug te sjouwen. Al moet ik dan ook heel de nacht doorgaan... Ook de bieb is 24 uur per dag open, dus dat is geen probleem. Helaas werkt mijn lichaam niet mee aan dit plan: om kwart voor 12 's avonds geef ik het op. Ik lever wel mijn boeken in, maar moet morgen toch nog het een en ander nakijken.

Dinsdag

Eindelijk lever ik mijn paper in, en de rest van de dag kabbelt voorbij. 's Avonds ga ik naar een interes-

sante lezing over Lévinas, door Frankrijks ‘best geklede’ en ‘meest ijdele’ filosoof: Bernard-Henri Lévy. Omdat er geen ‘normale’ zitplaatsen meer zijn, mag ik tussen de vertegenwoordigers van de Israëlische en Franse ambassades zitten...

Woensdag

Ik begin aan mijn volgende project: over Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar ook doe ik een verwoede poging om eindelijk beroemd te worden: auteur Alain Robbe-Grillet, lid van de prestigieuze Académie Française, komt een seminar geven waarvan een gedeelte wordt uitgezonden op de Franse TV! Helaas kan ik geen intelligente vraag bedenken, dus de kans dat ik in beeld kom is wel wat magertjes...

Donderdag

Ik werk vandaag maar thuis, want op de campus is het een gekkenhuis: 6000 studenten ontvangen hun bul in een gezamenlijke ceremonie in Washington Square Park. Erg persoonlijk is het uiteraard niet, maar het is wel een leuk gezicht, al die studenten in hun paarse toga's met zwarte hoedjes...

Vrijdag

Vandaag ga ik op bezoek bij mijn nieuwe hospita. Het is een lieve oude dame, en de kamer met eigen badkamer is ruim. Volgend jaar ga ik, als alles goed gaat, in één van de mooiste buurten van Manhattan wonen, vlakbij Central Park, in het meest imposante appartementengebouw. En: ik hoef er niets voor te betalen! Gratis woonruimte in één van de duurste steden ter wereld... Voor de zoveelste keer verwonder ik me over de zorg van mijn Hemelse Vader.





Hé!
Wat doe jij eraan?!



Word NU lid!

En ontvang gratis een CD als welkomstcadeau
In verband hiermee verplicht ik mij minimaal 2 jaar lid te blijven.

Ja, ik word lid van Perspectief, ChristenUnie-jongeren. Ik machtig Perspectief om de contributie (€ 12,50 per jaar) af te schrijven van mijn rekening.

Ja, ik word lid van Perspectief en de ChristenUnie. Ik machtig Perspectief om de contributie (€ 32,50 per jaar) af te schrijven van mijn rekening.

De CD "Intens" van Gerald Troost

De CD "Joshua" van Stonewashed

Lustrumbundel over Perspectief



**Rogier Havelaar voorzitter
Perspectief**

"Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Wil jij opkomen voor wie zwak is en wie geen helper heeft?"

**Steun dan Perspectief die daartegen in
in actie komt!**

Wij heb JOUW STEUN nodig!

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Tel.nummer:

Geb.datum:

E-mail:

Rekeningnummer:

Handtekening:



Perspex

Uitgave van Perspectief, ChristenUnie-jongeren



7e jaargang | november 2006 | nr. 27

Stem Strategisch stem ChristenUnie

verder in dit nummer:

- 2** **ChristeUnie** goes Hyves
- 3** **Interview** nieuw kamerlid joel Voordewind
- 5** **De formatie** 'Rouvoet trapt niet in zelfde kuil als D66
- 7** Wij zijn wat het CDA niet was: **sociaal**
- 8** Bekende nederlanders stemmen **ChristenUnie**
- 9** **Mensen over Rogier:** 'Als je hem een keer in majo wilt zien...'
- 11** **Dagboek** André Rouvoet



Perspectief'er krijgt extra steun tijdens campagne



Perspectief'er Rita Klapwijk krijgt extra steun in haar campagne van de website ondersteboven.nl. Deze roept het Nederlandse volk op om

op 22 november op de laatsge-plaatsde(n) van de kandidatenlijst te stemmen.

De actie van ondersteboven.nl werd breed opgepakt door de media. Rita kan daardoor op veel media-aandacht rekenen.

Zo was al een interview met haar te lezen in dagblad Spits en was zij te zien bij het politiek jongerenprogramma Lijst Nul. Zelf vindt zij het wel spannend hoe het zal aflopen. "Wie weet maak ik een

kans. Ik heb al veel aandacht van de media gehad. En ik merk dat de mensen, zoals mijn collega's, met me meelevens."

Als ze wordt gekozen heeft ze voor zichzelf een drietal speerpunten. "Ik zou me inzetten voor meer stageplekken voor vmbo- en mbo-scholieren. Het gat tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is veel te groot. Verder wil ik aan jongeren laten zien dat de politiek ook over hen gaat."

ChristenUnie goes Hyves

In navolging van Wouter Bos, Jan Peter Balkenende en vele anderen konden ook ChristenUnie-leider André Rouvoet en Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar niet



achterblijven. Rogier liet in een reactie weten dat hij niet wist dat Hyves zo verslavend kon zijn. "Ik ben gisteren de hele middag bezig geweest. En ik heb al 64 vrienden." Een aantal waarmee hij overigens nog steeds ruimschoots achterloopt op andere bestuursleden van Perspectief.

Ook André Rouvoet meldde zich aan op Hyves. Vorige week was al menig hyver aangenaam verrast toen zij een uitnodiging van Rouvoet ontvingen om 'vriend' te worden. Zij moesten echter constateren dat de vriendschap een dag later al weer 'verbroken' was. Wat was het geval? Het ging hier om een faker, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar genoeg aanleiding voor Hyves om het profiel te verwijderen. Voor de mensen die toch nog de pijn voelen

van een verbroken vriendschap, wees gerust, want André is terug. En dit keer de echte. De Perspectief-hyves loopt ook goed. Het ledenaantal verdubbelde, nadat Perspex in de vorige aflevering berichtte over het bestaan daarvan.

Wil je vriend worden van André Rouvoet of Rogier Havelaar? Surf dan naar andrerrouvoet.hyves.nl en/of rogierhavelaar.hyves.nl en voeg hen toe als vriend.

BNN-presentator meldt zich als lid ChristenUnie

Filemon Wesselink, presentator van Lijst Nul heeft zich geprobeerd aan te melden als lid van de ChristenUnie. Wesselink wilde daarna solliciteren voor een plaats op de kandidatenlijst.

Dit deed hij overigens niet alleen bij de ChristenUnie. Met de kandidatencommissies van D66, de SP en GroenLinks had hij echt gesprekken, die werden opgenomen met een verborgen camera. Bij de Socialistische Partij werd zijn opzet echter al snel doorzien. GroenLinks nodigde Wesselink wel uit voor een tweede gesprek, maar dat ging niet door toen zijn

plaats op de lijst van D66 in de media kwam. Bij deze partij belandde de BNN-presentator op plaats 30, maar na overleg met lijsttrekker Alexander Pechtold besloot hij zich toch terug te trekken. Overigens kan D66 wel lachen om de actie van de rebelse presentator. "We zijn niet geschokt", zegt de woordvoerder. "We hadden het wel een beetje verwacht."

Bij de ledenadministratie ChristenUnie ging meteen al een lichtje branden toen Wesselink zich aanmeldde als lid. Overigens was hij ook ruim te laat met zijn aanmeldingen, omdat de selectieprocedure toen al bijna afgelopen was.

Zakdoekjes

Het is campagne en partijen halen alles van stal om de kiezer te verleiden. Niks is te gek. Ook voor de ChristenUnie niet. Vanaf deze maand is het namelijk ook mogelijk om je neus te snuiten met Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar.

Niet de echte, maar met een zakdoekje waar zijn afbeelding op staat. Rogier beet zelf als eerste het spits af. Volgens bestuurslid intern Aldert de Boer zijn de zakdoekjes ook prima te gebruiken als wc-papier. "Dat is lekker goedkoop." Voor een verdere toelichting op zijn uitspraak was hij overigens niet bereid.

Rogier is trouwens niet de enige kandidaat met zijn eigen zakdoek-

jes. De hele top-tien van de kandidatenlijst van de ChristenUnie, waaronder Perspectief'er Ed Anker, beschikt over een grote hoeveelheid zakdoekjes. De verwachting is dat deze gretig aftrek zullen hebben.

Tv-presentator Arie Boomsma is in samenwerking met de ChristenUnie een campagne gestart, gericht op jongeren. Dit in het kader van de aankomende Tweede-Kamerverkiezingen. De campagne heet "Stemrou" en omvat een cross-mediaal platform, waaronder de website: stemrou.nl



Stemrou.nl

Stemrou.nl, het kan je nauwelijks zijn ontgaan. EO-presentator Arie Boomsma steunt de ChristenUnie en is met een speciale actiesite gekomen. Op de website stemrou.nl is een rap te horen met een oproep aan alle jonge mensen van Nederland: "Laat je horen voor een positieve partij, stem ChristenUnie, stem Rouvoet, STEMROU!" Binnenkort zal er meer op deze website komen.

Perspectief is blij met de aandacht die de ChristenUnie aan jongeren geeft en zal in haar eigen campagne proberen ook zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar, nummer 10 op de kandidatenlijst, zal in verschillende debatten optreden en in de media te zien zijn.

Intro

Dit is een oproep aan alle mensen van Nederland: Laat je horen voor een positieve partij, stem ChristenUnie, stem Rouvoet

Chorus

*Stem Rou, als je wilt dat je stem wordt gehoord
Stem Rou, als je verlangt naar een eerlijk antwoord*

Stem Rou, als je de hoop in politiek hebt opgegeven

Stem Rou, maak 'n verschil door je stem op te geven

Stem Rou, ga naar die stembus en maak het relevant

Stem Rou, geef je stem voor de opbouw van ons land

Stem Rou, stel je vertrouwen in de christ'lijke politiek

Stem Rou, werk mee, help mee, leef mee, Stem ROU!

CU @ the Stembus

Verse

*Je kan niet kiezen zonder richting
Zonder te weten waar je nou heengaat*

*Niet zoeken naar een antwoord
Als je niet weet wat je vraagt
Wees dan kordaat...en voeg het woord bij de daad
Niemand wordt een stem-wijzer*

*Als je niet weet wat je vraagt
Kom op en sta op, 'tis nu tijd je stem op te geven
Een positieve partij, die staat voor hoop in het leven
Denk dan niet bij jezelf, eyo me stem maakt nix uit
Maar maak een verschil en kom nu voor je stem uit*

Chorus (2x)

*Stem Rou, als je wilt dat je stem wordt gehoord
Stem Rou, als je verlangt naar een*

eerlijk antwoord

Stem Rou, als je de hoop in politiek hebt opgegeven

Stem Rou, maak 'n verschil door je stem op te geven

Stem Rou, ga naar die stembus en maak het relevant

Stem Rou, geef je stem voor de opbouw van ons land

Stem Rou, stel je vertrouwen in de christ'lijke politiek

Stem Rou, werk mee, help mee, leef mee, Stem ROU!



Gedreven voor rechtvaardigheid en christelijke idealen

Door Rianne van der Sar

“Ik wil Gods Woord en de christelijke principes in de politiek proberen te verwezenlijken”

Joël Voordewind (41) is hoofd van de afdeling voorlichting bij de Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie. Op de kandidatenlijst van de partij staat hij op een verkiesbare plaats: nummer 4. Joël is daarmee de eerstvolgende kandidaat op de lijst, na de zittende drie kamerleden Rouvoet, Slob en Huizinga. Hij is getrouwd met Deborah en samen hebben ze twee kinderen (10 en 12 jaar). In Den Haag zocht ik hem op voor een gesprek over de aanstaande verkiezingen.

Hij is blij verrast met het cadeautje dat ik voor hem meeneem: een klein terracotta potje met een klavertje vier. Voor een beetje extra meewind tijdens de komende verkiezingen – of heeft Joël Voordewind dat niet nodig? Hij antwoordt: “Tja, een klavertje vier zou inderdaad geluk kunnen geven, maar we verwachten het van boven, hè?” Toch vindt Joël het plantje erg leuk en hij geeft het potje een plek op zijn bureau.

Zichtbaar

Klavertje vier of niet, het ziet er goed uit voor de ChristenUnie. Joël: “In de peilingen staan we op zes tot acht zetels, we hebben zelfs op de negen gezeten bij een onderzoek van het NIPO. Maar goed, er is nog niets zeker: de race moet nog gelopen worden. Daarbij blijft het allemaal moeilijk voorspellen. Ik hoop dat de mensen die zich nu voornemen op ons te stemmen, dat ook zullen doen op 22 november.” Ondanks zijn voorzichtigheid is Joël goed gestemd: “Je ziet dat, in tegenstelling tot vorige jaren, de ChristenUnie steeds vaker wordt betrokken in de slotdebatten. Bij de NOS en de debatten bij Eén Vandaag merken we dat we steeds vaker gevraagd worden, omdat we nu toch op zes tot acht zetels staan. De media lijken te voorzien dat de CU een cruciale rol zou kunnen spelen. Ze laten dan D66 vallen en vragen ons mee te doen, dat geeft ons extra mogelijkheden om in die laatste weken zichtbaar te zijn.”

“Ik wil Gods Woord en de christelijke principes in de politiek proberen te verwezenlijken”

Regering

Als de ChristenUnie inderdaad de zetels kan krijgen die de positieve peilingen uitwijzen, dan begint regeringsdeelname voor de CU tot de mogelijkheden te horen. Volgens de peilingen is een kabinet met CDA, PvdA en ChristenUnie

een reële combinatie. Joël: “Het is interessant om te zien dat bij verschillende combinaties van partijen de ChristenUnie een sleutelpositie in zou kunnen nemen. Als het CDA en de PvdA de ruime meerderheid krijgen, zou het nuttig zijn om de CU erbij te zetten. In zo’n situatie zou het christelijk-sociaal geluid alleen maar versterkt kunnen worden. Ik kan me voorstellen dat dit voor de kiezer de doorslaggevende reden kan zijn om op de ChristenUnie te stemmen.”

“We verwachten het van boven”

Passie

Mocht de CU er een aantal zetels bij krijgen, dan mag Joël Voordewind een blauwe stoel in de Tweede Kamer in gaan nemen. Maar, zo is onze vraag aan hem, hoe gaan we dan kennis met hem maken? Wie is Joël en waar ligt zijn hart? Joël: “Mijn passie ligt bij ontwikkelingssamenwerking. Het lot van vluchtelingen, aidswezen, kinderen in de prostitutie, uitgeprocedeerde asielzoekers en andere kwetsbare groepen heeft me altijd dicht aan het hart gelegen.” Net na de Eerste Golfoorlog werkte Joël samen met zijn vrouw voor de hulporganisatie Tearfund in Irak. Daarna werkte hij een aantal jaar als beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken bij de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Voor een korte periode zette hij zich in voor de straatkinderen in Brazilië, waarna hij in Nederland ging werken bij de internationale hulporganisatie Dorcas. Sinds 1999 is Joël terug in de politiek.

Christelijke politiek

Joël: “Het mooie van de politiek is dat je echt dingen teweeg kunt brengen. Ik ben ontzettend gedreven om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving en ben steeds op zoek om vanuit mijn positie wegen te vinden om hen te kunnen helpen. Mensen om mij

heen beschrijven mij meestal als een gedreven persoon. In de Bijbel worden we opgeroepen om op te komen voor de kwetsbare mensen: de weduwen, wezen en vreemdelingen. We kunnen allemaal vanuit onze eigen positie daar gehoor aan geven. Die gedrevenheid wordt alleen nog maar sterker als ik zie hoeveel waarheid er in de Bijbel ligt en hoe weinig je daarvan terug ziet in de maatschappij. Als je mij vraagt waarom in ‘s morgens opsta, dan is dat omdat ik hart heb voor de christelijke sociale politiek. Ik wil Gods Woord en de christelijke principes in de politiek proberen te verwezenlijken. Er is nog zo ontzettend veel te doen als je de vergelijking maakt tussen wat Gods ideeën zijn en wat je in de maatschappij ziet gebeuren. Als je van God los leeft, geen principes hebt en niet gelooft in een universele waarheid, welk uitgangspunt heb je dan? Wat is je mensbeeld als je heroïne verstrekt aan verslaafden zodat je ze geen problemen meer veroorzaakt om aan geld voor drugs te komen? Ze zijn dan wel van de straat, hoeven niet te stelen voor hun dagelijkse shot, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het is nooit Gods doel met ons geweest om vast te zitten aan een verslaving. Hij zoekt altijd het herstel van mensen die beschadigd zijn. Als je Gods visie projecteert op onze maatschappij dan weet je direct dat we nog wel een missie hebben te volbrengen.”

“We hebben een missie te volbrengen”

Rechtvaardigheid

Naast gedreven wordt Joël door zijn omgeving ook gekarakteriseerd als iemand met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hij kan er slecht tegen als iemand onrecht wordt aangedaan en doet er alles aan om oneerlijke situaties recht te zetten. Daarbij heeft hij veel interesse voor mensen, is geboeid door levensverhalen en trekt hij zich snel het lot van medemensen aan. Als we hem ernaar vragen,



vertelt Joël het verhaal van Oye Adepeju, een van de asielzoekers die gevangen zaten in het detentiecomplex bij Schiphol. Deze Nigeriaanse man zat in een van de cellen toen de brand uitbrak, maar bleef gelukkig ongedeerd. Hij werd echter daarna overgebracht naar een detentiecentrum in Zeist, waar hij in een isoleercel terecht kwam. Joël: “Moet je je voorstellen! Deze man is aan de dood ontsnapt, heeft een traumatische ervaring achter de rug, en wordt in een isoleercel opgesloten. Als je zoiets meegemaakt hebt en midden in de nacht uit een angstdroom wakker wordt en je bevindt je in een volgende cel, dan is de angst onvoorstelbaar groot. Daarbij mocht hij niet bellen met het thuisfront, kreeg geen enkele nazorg in de vorm van psychologische hulp en kreeg ook nauwelijks te eten. En dat terwijl hij niet eens een crimineel was, maar op een status moest wachten omdat zijn papieren niet in orde waren. Zo’n verhaal kwam op ons pad en Tineke Huizinga en ik hebben hem uiteindelijk met behulp van een advocaat vrij kunnen krijgen, waarna hij ook een status kreeg.” Het is een triest verhaal met een goede afloop, Joël is blij dat hij iets voor hem heeft kunnen doen.

Gezin

Het houdt Joël allemaal wel bezig, naast de vele werkzaamheden op de Tweede Kamerfractie. Als we zo het drukke werkschema van Joël

“Een goede balans tussen werk en gezin vinden, is moeilijk, maar het moet kunnen”

Voordewind bekijken, worden we al moe van de gedachte zo’n volle agenda te hebben. Heeft hij nog een beetje vrije tijd over en wat doet hij dan zoal? Joël: “Tja, politiek is mijn hobby, ik vind het niet zozeer een belasting want het is gewoon heel leuk om te doen. Maar ik word soms wel teruggeroepen door mijn vrouw en kinderen om wat meer thuis te zijn, want er is meer dan politiek. Toen ik begin dertig was, ben ik even tegen een grens aangelopen en sindsdien let ik er beter op dat ik soms ook een stapje terug doe. In de schaarse vrije tijd, ben ik het liefst bij mijn vrouw en kinderen. Ik tennis graag met mijn zoon, daarbij hebben we allemaal een mountainbike thuis, dus gaan we in vakanties graag samen fietsen, het liefst over ruwe paden. Buiten de campagne tijd voetbal ik op maandagavond en op zaterdag sta ik langs de lijn bij mijn voetballende zoontje. Ik wil er bewust tijd voor vrijmaken, maar tegelijkertijd gaat het werk ook gewoon door. Het is zoeken naar een goede balans tussen werk en gezin en dat is moeilijk, maar het moet kunnen. Tenslotte zijn we als ChristenUnie een gezinspartij.”

Capitulatie in de polder

Achter de Hollandse dijken radicaliseren ruim tweeduizend moslimjongeren. 'Gekrenkt in hun waardigheid', zoals ingevlogen Marokkaanse imams met een Saoedische opleiding hen aanpraten. De jongeren zoeken een uitweg voor hun frustratie en de AIVD is doodsbenauwd voor hun terreur. Nog even en we kunnen ook trein, tram en bus slechts betreden met een doezig tasje handbagage. Islamologen en seculiere politici zien een uitweg in het stimuleren van de liberale islam. Dat is de islam die tegen terreuraanslagen is, maar waar je nooit van hoort, bang als ze zijn om uit

de oema (moslimgemeenschap) gestoten te worden. Liberale moslims vind je overigens alleen in het Westen, waar ze asiel hebben gekregen nadat het leven in islamitische landen voor hen onmogelijk werd.

Een andere maatregel die de radicalisering van moslimjongeren moet indammen is het bestraffen van Israël voor zijn politiek. 'Dus u vindt de bezetting van de Westbank niet illegaal?', beet Farah Karimi (GroenLinks) mij in een debat toe. Alsof Israël er zomaar zonder reden binnen was gerold. 'Israel werd aangevallen



de spelregels aan zijn sandaal en niemand legt het ze uit. Zelfs een SGP-waarnemer bij de Palestijnse verkiezingen verklaart doodleuk op Radio 1 dat alles ordelijk is verlopen. Mag Al Qaeda straks ook meedoen, ordelijk?

Om de radicaliserende moslimjongeren in de polder te paaien moet Nederland de Israëlische invallen in Libanon en de Gazastrook streng veroordelen als schending van mensenrechten. Cameraploegen van de publieke zenders bieden een helpende hand door slechts beelden te maken van de acties van het Israëlische leger. Beelden van de vierduizend Hezbollah-raketten in Noord-Israël en de inslagen van raketten uit de (door Palestijnen bestuurde) Gazastrook zouden het beeld scheef kunnen trekken. We capituleren voor een wereldvisie die niet de onze is en dat alleen uit angst, een slechte raadgever. Op www.stemvoorisrael.nl staan mensen daartegen op. Radicaliserende moslimjongeren hebben recht op een eerlijke dialoog. Israëlische Joden de schuld geven, riekt naar oude donkere tijden. Ik doe daar niet aan mee.

Leon Meijer staat 23ste op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij is nu nog medewerker in het Europees Parlement. Per 1 januari 2007 wordt hij beleidsadviseur bij het CNV.

door dri landen, verdedigde zich en de Westbank viel in haar handen. Ik zie daar niets illegaals in. Illegaal is weglopen van de onderhandelingsstafel en met (zelfmoord)geweld je zin proberen te krijgen.' Bizar dat GroenLinks en de SP zich opwerpen als de belangbehartigers van Hamas! Vrouwen en homorechten zijn plots niet meer van belang. Ze papegaaien de ideeën van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid die zegt dat we in gesprek moeten blijven met Hamas – ze hebben tenslotte de verkiezingen gewonnen. Vreemd, als ik met vrienden het spel Kolonisten speel, houden we ons aan de spelregels. Als je het spel niet kent, leg ik je de spelregels wel een keer uit. Hamas doet mee aan het democratisch spel, maar lapt

Verlag politiek café Perspectief Groningen

2 November j.l was het politiek café Perspectief georganiseerd door de drie lokale afdelingen; Grunn, BovenGroningen en Slochteren te Groningen.

Een avond die, onder de bezielende leiding, grotendeels werd georganiseerd door Wouter Kremer. Met zijn wel bekende motto: "I.D.D" (Inhoud Duidelijkheid Daadkracht), werd Wouter enthousiast geholpen door Perspectief-ers uit de verschillende afdelingen.



Het grote vuurwerk voor deze avond waren de filmpjes. Perspectief is namelijk door het Groninger land gereisd en heeft daar de verschillende meningen van de Groningers gepeild en vastgelegd, met de camera. Natuurlijk ontbrak onze voorzitter, Rogier Havelaar niet op de avond en ook Klaas Harink, directeur van vluchtelingenwerk Friesland, kreeg het woord. Met veel passie vertelde Klaas Harink over zijn werk, met verschillende voorbeelden en obstakels die hij tijdens zijn werk tegenkomt. Ook gaf hij vlijmscherp aan hoe het politieke veld; Verdonk t/m een generaal pardon, hun beleid in de meest kromme en onmenselijke gedachten tot uitvoer wil brengen.

Ook was er een band aanwezig, bestaande uit een pianist en een saxofonist. Dit was absoluut een genot om, tijdens de pauze en aan

het begin en eind van de avond, naar te luisteren. Echt het soort muziek wat je juist op een avond zoals deze zoekt. De zaal was natuurlijk volledig uitgerust met ChristenUnie en Perspectief propagandamateriaal. Zeker de zadelhoesjes van de ChristenUnie kwamen goed van pas, met het onstuwige herfstweer. Met het persbericht, dat was verstuurd aan diverse media, hebben we uiteindelijk het Dagblad van de Noorden gehaald en eveneens de Gezinsbode, de krant van Groningen stad.



De avond werd uiteindelijk bezocht door zo'n dertig mensen. Een aantal dat voor een politieke avond redelijk tot goed is, maar ook zeker een aantal dat nog veel meer omhoog zou moeten. De aanwezigen waren enthousiast en vonden het een goede avond. De



avond was divers, doordat er veel verschillende onderwerpen aan bod kwamen vanuit de filmpjes. Zoals de komst van een kerncentrale, de Polen die hier komen werken en het zoet van Balkenende. Kortom; een hele goede locatie, uitstekende muziek, goede promotie en een avond gevuld met debat. Een avond waarin we naar datgene op zoek zijn en hebben gevonden: perspectief!



Advertentie

**Nieuw: Jaarboek
Groeien in vertrouwen!**

**Speciale ledenprijs:
van € 5,95 voor € 4,-**



Groeien in vertrouwen is het nieuwe Parlementair Jaarboek van de ChristenUnie. Met een overzicht van de politieke activiteiten van de Tweede Kamerfractie in 2005/2006 en o.a. interviews met Frits Wester en Ad Verbrugge.

Dit jaarboek kunt u per direct via de website van de ChristenUnie bestellen: www.christenunie.nl/jaarboek of via 033-4226969. U ontvangt het boek dan begin november. Als lid van de ChristenUnie kunt u het boek voor de speciale ledenprijs van € 4,- bestellen. Het jaarboek is vanaf begin november ook te verkrijgen bij de boekhandel voor de prijs van € 5,95.

Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergrond dossiers en het laatste politieke nieuws. Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal. Kijk nu op www.tweedekamer.nl

‘Rouvoet zal niet in zelfde kuil als D66 trappen’



Door Jacco Overeem

Wat wordt de uitkomst na de verkiezingen van 22 november? Een coalitie van de PvdA en het CDA lijkt voor de hand te liggen, maar is een kabinet Balkenende/Bos of Bos/Balkenende wel zo vanzelfsprekend? Dr. Peter van der Heiden (parlementair historicus aan de Radboud Universiteit Nijmegen en publicist) vindt van niet.

Biografie

Peter van der Heiden (1965) studeerde politicologie te Nijmegen. Sinds juli 1991 is hij, met een korte onderbreking als beleidsmedewerker bij de faculteit Natuurwetenschappen, werkzaam als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Tevens is hij werkzaam als freelance journalist. Op 14 mei 2004 is Peter van der Heiden gepromoveerd op een proefschrift over het onderwijsbeleid van F.J.Th. Rutten (1948-1952).

Van der Heiden wijst erop dat ook gezien de verkiezingsuitslag in 2003 een coalitie tussen de christen- en de sociaaldemocraten de voor de hand liggende optie was. “Maar na getouwtrek tussen Bos en Balkenende liep de formatie stuk en werd de coalitiepartner uit Balkenende I, de LPF, ingewisseld voor D66.”

En nu? De hoofdrolspelers zijn nog hetzelfde. “Wouter Bos zal met veel reserves aan de onderhandelingen beginnen en het is duidelijk dat Balkenende en Verhagen niet zitten te wachten op een centrum-linkse coalitie. Mark Rutte (VVD) gaat nog verder: het kabinet moet tot inzet gemaakt worden van de verkiezingen. Dat zal straks misschien gaan betekenen dat ditmaal D66 wordt ingewisseld voor

de ChristenUnie en/of de SGP, aangezien het nog maar zeer de vraag is of Pastors, Wilders en de nieuwe LPF voldoende en stabiele steun zullen kunnen bieden. En duidelijk is dat D66, mocht deze partij nog terugkomen, zijn krediet nu wel verspeeld heeft.”

Toch zullen er bij de optie van een coalitie tussen CDA-VVD-ChristenUnie een aantal problemen verholpen moeten worden. “De visie van de ChristenUnie op zaken als abortus, euthanasie en homohuwelijk botst volop met die van de VVD,” zo stelt Van der Heiden. “Samenwerking zal dus alleen mogelijk zijn met een bestand. De afspraak zal dan gemaakt moeten worden dat er niets veranderd gaat worden aan wat er ligt en afgesproken is. Of

het worden vrije kwesties; onderhandelingen om tot concrete afspraken te komen, zullen waarschijnlijk niet mogelijk blijken. Ik ben benieuwd hoeveel Rouvoet bereid is om op dit punt in te leveren”

“Ook kon de ChristenUnie vaak haar steun niet geven aan de sociaal-economische hervormingen van het kabinet Balkenende. In de praktijk bleek ze vaak gerekend te kunnen worden tot het kamp van SP, GroenLinks en PvdA. Hetzelfde geldt voor de kritiek op het milieu- en asielbeleid.”

Tot een aantal keer toe werd een motie van afkeuring tegen minister Verdonk ondersteund. Hoe zou de ChristenUnie een kabinet met haar eventueel kunnen steunen? Van der Heiden stelt dat het beleid belangrijker is dan de persoon. “De ChristenUnie zal uit zijn op een humaner asielbeleid. In principe maakt het dan niet uit of Verdonk dat beleid zou uitvoeren of iemand anders. Maar het is natuurlijk nog maar zeer de vraag of Verdonk haar beleid zal willen wijzigen.”

Het blijkt moeilijk te zijn om nu al te speculeren over de verdeling van de ministersposten. “Natuurlijk blijft dat nu nog even koffiedik kijken. De praktijk leert dat de kleinste coalitiepartner de overgebleven ministersposten krijgt. Economische Zaken is hier een voorbeeld van. Sociale Zaken zal voor de ChristenUnie een mooie portefeuille zijn, maar ik verwacht

eerlijk gezegd niet dat de grote partijen deze zullen afgeven. En ik kan me goed voorstellen dat de ChristenUnie graag een minister voor Milieu zal willen leveren.”

Het CDA zal er voordeel van hebben als ze met de ChristenUnie in zee gaat. “Wanneer de ChristenUnie aan het beleid gebonden kan worden, worden ze er ook verantwoordelijk voor. In de oppositie kunnen ze achterover leunen en zo stemmen bij het CDA weghalen. Het gevaar dat op de loer ligt is dat bij het sluiten van compromissen de ChristenUnie misschien wat zal verliezen van haar principiële karakter en zo meer op het CDA zal gaan lijken.”

“Maar,” zo zegt Peter van der Heiden, “André Rouvoet is een verstandig politicus. Ik verwacht dan ook niet dat hij in dezelfde valkuil zal trappen als de D66’ers. Zij waren blij met hun inbreng in het regeerakkoord, maar stuk voor stuk werden de kruimeltjes, die door het CDA en de VVD gestrooid waren, teruggenomen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de onafwendbare kabinetscrisis. Maar ik verwacht van Rouvoet dat hij minder snel genoeg zal nemen met enkele ‘kroonjuweeltjes’, wanneer het risico te groot is dat ze, wanneer het puntje bij het paaltje komt, afgeschoten zullen worden. Hij is niet voor niets uitgeroepen tot parlementariër van het jaar 2004.”

André Rouvoet zelf over de coalitie

De ChristenUnie wordt zowel door rechts als links gezien als een serieuze regeringskandidaat. Van alle kanten wordt aan de partij getrokken. Rouvoet zelf lijkt echter pas na de verkiezingen helderheid te willen verschaffen. “De Volkskrant riep ons zelfs op om kleur te bekennen: ‘Rouvoet moet voor de verkiezingen duidelijk maken welke coalitie hij in het zadel gaat helpen.’ Toen dacht ik wel: hoe heb ik het nu? We hebben toch verkiezingen voor de Tweede Kamer?! De vraag op 22 november is toch niet wie met wie gaat of wie de nieuwe minister-president wordt, maar door wie de Nederlandse kiezers zich de komende vier jaar vertegenwoordigd willen zien in de Kamer? En dan gaat het toch niet om de poppetjes of combinatie A of B, al doen CDA en PvdA er – met hulp van de media – alles aan om er een stuk voor twee heren van te maken, maar om wat de partijen vóór hebben met Nederland? En mag de kiezer zich

daar alstublieft éerst over uitspreken? Bovendien: wij van de ChristenUnie zijn toch niet de politiek ingegaan om de ene of de andere coalitie in het zadel te helpen? Het gaat ons toch om het realiseren van zoveel mogelijk van ons programma, om het realiseren van onze missie om de samenleving meer te laten functioneren naar Gods wil! Als we als ChristenUnie dan straks misschien in zo’n sleutelpositie zitten, dan zal het er dus op aankomen hoe bereidwillig andere partijen zijn om aan onze programmatische wensen tegemoet te komen. En ik kan u verzekeren: voor iedere denkbare combinatie hebben we een stevig lijstje besprekingspunten! Het CDA lijkt verder te willen met de VVD. Mochten we in die optie aanschuiven, dan is er in ieder geval een getalsmatig sterke ChristenUnie nodig om het beleid in de gewenste richting bij te stellen.”

Nieuwe bestuursleden treden aan

Op 3 november werden op de Algemene Ledenvergadering twee nieuwe bestuursleden gekozen. Mart Keuning en Jonathan van Tongeren werden gekozen als respectievelijk Algemeen Secretaris en bestuurslid Internationaal. Zij volgden Annemieke Schouten en Ruth van Otterloo op.



Mart Keuning

Ik ben Mart Keuning en sinds kort de nieuwe Algemeen Secretaris van Perspectief. Ik ben achttien jaar, woon in Barneveld en bezoek daar de vrijgemaakte kerk. Ik zit in het tweede jaar van de opleiding communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede. Bij Perspectief zat ik tot nu toe in de Commissie Communicatie, onder de bezielenleiding van Margreet Schutte. In de tijd die overblijft doe ik aan hardlopen en ben ik af en toe op de squash- of tennisbaan te vinden.

Ik vind Perspectief belangrijk, omdat het belangrijk is dat jongeren zich bewust worden van wat politiek inhoudt, wat de politiek doet, en kan doen. Verder is het goed om als jongeren binnen een politieke partij je stem te laten horen. Dat is onze taak ook: onze mening blijven geven, en ons blijven mengen in het maatschappelijk debat. Het toffe is dat de ChristenUnie Perspectief ziet als een volwaardige partij en dat de ChristenUnie ook luistert naar wat wij te vertellen hebben. Dat maakt ons werk nuttig en onze rol vol-

waardig. Als je kijkt naar Perspectief voorstaat, vervult ze haar rol met verve.

Als algemeen secretaris zal ik verantwoordelijk zijn voor de verslaglegging van alle vergaderingen, het bewaken van het beleidsplan en voor het opstellen van zowel het beleidsplan als jaarverslag. Verder zal ik alle correspondentie coördineren. De functie is veelomvattend, maar ik heb genoeg energie en heel veel zin om me op deze manier in te zetten voor Perspectief.

Als je vragen aan/over mij hebt, kan je altijd even een mailtje sturen naar [HYPERLINK \"mailto:martkeuning@gmail.com\"](mailto:HYPERLINK \) martkeuning@gmail.com.



Jonathan van Tongeren

Ik ben Jonathan van Tongeren (21) en sinds 3 november de internationaal secretaris van Perspectief. Ik houd me al veel bezig met de internationale contacten van Perspectief. Verder ben ik als

mede-oprichter van de afdeling Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) en bestuursvoorzitter van de Regio Oost ook lokaal actief voor Perspectief.

Sommigen van jullie zullen me ook wel zijn tegen gekomen op hyves. Ik ben namelijk de beheerder van de hyves van Perspectief en de ChristenUnie. Wie het nu in Keulen hoort donderen en/of zelf nog geen lid is van die hyves kan er meteen naartoe surfen!

Nou denken jullie misschien dat ik al mijn tijd aan Perspectief besteed, maar dat is ook weer niet het geval. Ik studeer Internationale Betrekkingen in Groningen. Dat betekent ook dat ik doordeweeks in het noorden vertoef, maar ieder weekend keer ik terug naar de hoofdstad van de Veluwe. In Apeldoorn werk ik namelijk op de groenteafdeling van een supermarkt (ik zal geen namen noemen). Daarnaast geef ik leiding aan een jongerenkring van mijn gemeente, Evangelische Zendingsgemeente Menorah.

Verder lees ik graag, maar ik doe ook aan extreme survival. Klinkt spannend of niet?! Het komt er op neer dat ik er van hou om mooie plekjes op te zoeken, bijvoorbeeld in de Ardennen of de Jura en

zomaar ergens te kamperen. Mijn stelling is dat je Gods schepping pas echt gaat waarderen als je midden in de natuur kunt overleven, zonder gsm en zonder zo'n oer-Hollandse tot de nok toe met aardappels en hagelslag gevulde caravan.

Perspectief is een vereniging die Gods eer voorop stelt en haar politiek wil voeren vanuit afhankelijk van God en met de Bijbel als fundament. Kom daar eens om in het (mag ik het zeggen) post-christelijke West-Europa. Onze vereniging en onze moederpartij, de ChristenUnie, staan er onwaarschijnlijk sterk voor. Het is een voorrecht voor zo'n organisatie actief te zijn, maar het scheidt vol-

gens mij ook verplichtingen richting christelijke politieke jongerenorganisaties in andere Europese landen. Ik wil mij dan ook volop inzetten voor het versterken en uitbreiden van onze internationale contacten en ik zal hier ook binnen onze vereniging aanhoudend aandacht voor blijven vragen. Als je hieraan mee wilt werken neem dan gerust even contact met me op [HYPERLINK \"mailto:jonthantvt@hotmail.com\" \"_blank\" jonthantvt@hotmail.com](mailto:HYPERLINK \). Voor de Gelderlanders onder ons geldt dat jullie niet alleen 3 november voor mij kunnen stemmen, maar ook op 7 maart 2007, bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten!



In september organiseerde de commissie internationaal van Perspectief een excursie naar Straatsburg. Twintig Perspectief'ers gingen mee. Aangekomen bij het Europees Parlement stond daar een mooi beeld. Helaas kon een enkeling het niet laten niet in het beeld te klimmen. Dit tot woede van beveiliging die de Perspectief'er met veel lawaai naar beneden schreeuwden.

Voorzitter bezoekt Kenia

Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar heeft in oktober namens Perspectief Kenia bezocht om meer inzicht te krijgen in de Aids problematiek. Hij was daarvoor uitgenodigd door Prisma, een vereniging van reformatorische en evangelische organisaties die actief is op het gebied van ontwikkelings samenwerking.

Met de reis wilde Prisma kennis en inzicht in de Aids-problematiek, de complexiteit, de context en de effecten bevorderen bij christelijke leiders. Ook wil men jongeren motiveren om na en mee te denken over de Aids problematiek, en betrokken te raken in de strijd tegen de Aids epidemie.

Tijdens de reis kwam Rogier in aanraking komen met diverse

aspecten op het gebied van aidsbestrijding. De aids-projecten die bezocht zullen worden betreffen voorlichting, maar ook zorg en ondersteuning van aids-slachtoffers en de bestrijding van de

gevolgen door onder meer de opvang van aids-wezen, etc. Een uitgebreid (video)verslag is op de site te lezen



Verkiezingsprogramma

De ChristenUnie sprak op 30 september over haar verkiezingsprogramma. Hierop mochten kiesverenigingen en Perspectief wijzigingen aanleveren. De aanvullingen die Perspectief op het concept verkiezingsprogramma van haar moederpartij voorstelden, werden door het congres van de ChristenUnie positief ontvangen.

Perspectief is blij over de aangenomen moties. "Doordat het congres enkele moties van Perspectief over heeft genomen laat de ChristenUnie zien dat ze haar jongeren serieus neemt" aldus Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar.

De grootste aanvulling die door het congres werd toegejuicht is het schakelprogramma voor VMBO/MBO-leerlingen. Rogier Havelaar: "Leerlingen op het VMBO moeten na hun tweede jaar een keuze maken voor de sector waarin ze verder willen gaan. Na hun slagen kun-

nen ze alleen een MBO-opleiding volgen die aansluit bij de in het tweede jaar gekozen sector." Gevolg is dat 15 procent van de VMBO'ers niet de MBO-opleiding kunnen volgen die zij graag zouden willen. Dit zorgt er voor dat veel scholieren voortijdig met de opleiding stoppen. "Dit schakelprogramma bereidt de scholieren voor op de overschakeling naar een MBO-richting als deze niet binnen de gekozen sector valt. Zo voorkom je de uitval van niet gemotiveerde MBO'ers" aldus Havelaar.

“Wij zijn wat het CDA niet was: sociaal”

Leon Meijer is secretaris van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. De hele zomer lang heeft hij overlegd, vergaderd en gemaïld, met als resultaat het programma getiteld ‘Een kwestie van vertrouwen’. Perspex-redacteur Jolanda van Zwieten sprak met hem.

Een flink pakket, dat verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Het boekwerk omvat zo'n 75 pagina's inclusief kaders en foto's. Hoeveel mensen gaan dit lezen?
De in het oog springende onderdelen komen terug in een manifest of een folder voor de verkiezingen. Maar het programma moet je ook zien als een naslagwerk voor de fractieleden. Zij kunnen dit naslaan tijdens hun kamerwerk en daardoor hun argumenten beter onderbouwen. In die zin is het programma een houvast, voor de partij en zeker ook voor eventuele nieuwe kamerleden. Ongeveer 100 mensen hebben meegewerkt aan dit programma. Dit zijn ChristenUnie leden uit de samenleving die met hun voeten in de modder staan. Zo is het stuk dat betrekking heeft op Jeugdzorg tot stand gekomen door een directeur Bureau Jeugdzorg, mensen die bij de Kinderbescherming werken en de reclassering. Andere stukken zijn geschreven door hoogleraren maar ook politiemensen en zendingswerkers. Deze mensen leveren soms lange stukken aan. Natuurlijk probeer je daar in te schiften, maar dan komt het voor dat deze deskundigen zich niet meer herkennen in hun stuk – regievoeren blijft lastig. Daarnaast kregen we te maken met een onverwacht vroege deadline. Het kabinet viel in juni waardoor er vervroegde verkiezingen kwamen. Dat betekende voor ons dat we minder tijd hadden om het programma korter en bondiger neer te zetten.

Het lijkt erop dat de verkiezingen een nek-aan-nek race worden tussen Wouter Bos en Jan Peter Balkenende. Niet zo best voor de ChristenUnie: veel trouwe ChristenUnie-stemmers die Balkenende als premier willen houden, stemmen strategisch CDA. Hoe gaat de ChristenUnie zich onderscheiden van het CDA?
Wij zijn wat het CDA de afgelopen vier jaar niet was: sociaal. En we zijn toch een echte gezinspartij. Het CDA wordt dat steeds minder, zij willen de heffingskorting voor de niet-werkende partner afschaffen. Wij willen juist stimuleren dat ouders voor kinderen kunnen kiezen en niet gedwongen worden beiden fulltime te werken. Dit doen we door het kindgebonden budget aan te bieden. Ouders kunnen zelf bepalen of ze dit besteden aan kinderopvang.

Gaat de ChristenUnie hierin wel genoeg mee met de trend in de samenleving? In hoeverre willen vrouwen daadwerkelijk liever voor kinderen zorgen dan werken? Veel vrouwen geven aan wel meer te willen werken, maar kunnen het niet doordat de opvang niet goed geregeld is.
Wij denken dat dit geen trend uit de samenleving is, maar een trend uit Den Haag. Uit onderzoek blijkt dat veel ouders de voorkeur geven aan 160% werken. De mensen die voorstander zijn van 200% werken zijn veelal politici of vrouwen die zelf een fulltime baan hebben. Maar de meeste ouders in Nederland willen dit helemaal niet. Dus waarom zouden we ze daartoe moeten dwingen? Om de kosten voor de vergrijzing tegen te gaan? Die kosten kunnen ook op een andere manier worden opgebracht. Bijvoorbeeld door die één miljoen mensen die geen werk hebben aan het werk te zetten. Sommige van hen kunnen inderdaad niet werken. Maar ik geloof dat zeker 60% aan het werk kan. In die groep moeten we investeren, stimuleren dat ze weer aan het werk kunnen, daar trekken we in het programma flink wat geld voor uit.

“Niemand zit te wachten op een ChristenUnie met een minderwaardigheidscomplex”

De ChristenUnie wil de no-claim in de ziektekostenverzekering afschaffen. Deze regeling houdt in dat mensen die geen of weinig gebruik maken van de zorg een deel van hun premiekosten terugkrijgen. Tegelijkertijd wil de partij onnodig gebruik van de zorg tegengaan. Hoe wil de ChristenUnie dit aanpakken als er geen financiële prikkel meer is?
Wij zijn van mening dat deze regeling gezonde mensen belooft en zieke mensen straft. Hoe we mensen dan wel stimuleren minder gebruik te maken van de zorg? Dat blijft natuurlijk een dilemma. Momenteel is het zo dat we een overzicht van de zorgkosten naar de mensen toe willen sturen. We doen daarmee een appel op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Of het werkt, weten we

niet, maar dat kunnen we over een aantal jaar evalueren. Aan de andere kant is het ook niet zo dat grote groepen mensen voor de lol medische kosten maken; je moet het ook niet overdrijven.

“Israël bepaalt of en welke plek Jeruzalem in de vredesonderhandelingen krijgt”

André Rouvoet spreekt momenteel over 'het geheim van de ChristenUnie' daarmee doelend op het succes van de partij en de hoge uitkomst van de peilingen. Is hij niet iets te optimistisch? In het verleden vielen de uiteindelijke verkiezingsuitslagen nooit zo goed uit voor de ChristenUnie.
Het is een feit dat de positie van de ChristenUnie erg verandert. De media vragen onze mening en komen naar ons congres. We hebben natuurlijk ook een sterke leider, dat scheelt, en het publiek ziet ons toch als een partij die iets te zeggen heeft. De Volkskrant roept ons zelfs op om 'kleur te bekennen'. Mogelijk spelen we een sleutelrol bij de kabinetsformatie, want het ziet er naar uit dat VVD en CDA samen geen meerderheid behalen. Niemand zit te wachten op een ChristenUnie met een minderwaardigheidscomplex.

Wilt u verder nog iets kwijt aan de lezers van Perspex?
Jazeker. Er was wat verwarring over het Israël-standpunt. Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van Israël was voor het bestuur van Perspectief te veel van het goede. Uiteindelijk is het wel blijven staan, omdat we erkennen dat het Israëls hoofdstad is. Israël bepaalt of en welke plek Jeruzalem in de vredesonderhandelingen krijgt. Ik heb acht jaar in het Midden-Oosten gewoond, ook in Jeruzalem. Dat is echt niet het eind van alle tegenspraak, maar ik vind het tragisch om te zien hoe weinig kennis er is over de achtergrond van het conflict in het Midden-Oosten. Men praat de slecht geïnformeerde media maar wat na. Daarop is ons programma een mooie uitzondering. Dat moeten we zo houden.



22 november is het zover. Dan kan gestemd worden. Op de volgende pagina leggen vijf prominente christenen uit waarom de ChristenUnie hun partij is. Verslaggever Simcha

Looijen interviewde Vrouwke Klapwijk, Ad de Boer, Reinier van de Berg, Yvette Lont en Gijsbert van den Brink. Zij stemmen christelijk-sociaal. U ook?

Gijsbert van den Brink

Gijsbert van den Brink is universitair docent systematische theologie aan de Universiteit Leiden en zetelt in het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond (PKN).

"De ChristenUnie combineert een uitgesproken christelijke levensvisie met een open oog voor de vaak zo weerbarstige werkelijkheid waarin wij leven. Allerlei concrete beleidskeuzes zijn hierop terug te voeren, dit uitgangspunt spreekt mij het meest aan.

Het geeft mij vertrouwen dat ook in allerlei (nu nog niet te voorspellen situaties) de ChristenUnie kiest op een manier die in overeenstemming is met het Evangelie. Dat toe-

gespitst op de tijd en cultuur waarin wij leven. Bij de ChristenUnie heb ik nooit het gevoel dat mijn christelijk geloof iets van vroeger is. Iets waar ik me eigenlijk een beetje voor zou moeten schamen, of wat ik op z'n best voor mezelf moet houden. Ik geloof oprecht dat er niet één andere partij is waarbij de belangen van iedereen in ons land zo zeer veilig zijn als bij de ChristenUnie."



Yvette Lont is raadslid in Amsterdam Zuidoost. Daarnaast is zij één van de initiatiefnemers van 'de Roos van Sharon', een uitstapprogramma voor vrouwelijke prostituees.

"Met haar verkiezingsprogramma komt de ChristenUnie op voor de zwakkeren in de samenleving. Het programma van het CDA gaat daarentegen richting de 'Mammon'.

De mensen die vier jaar geleden 'strategisch' op het CDA hebben gestemd, zou ik willen herinneren aan wat er allemaal niet is gebeurd. Geen evaluatie van de abortuswetgeving, geen terugdraaiing van het bordeelverbod en niet minder maar juist meer voedselbanken. Dit keer moeten mensen met hun hart stemmen. Dat geldt niet alleen voor CDA-stemmers, maar ook voor hen die normaal op de PvdA stemmen. Voor mij is een stem met het hart een stem op de ChristenUnie.

De mensen van de ChristenUnie staan in de politiek met een combinatie van een persoonlijk geloof in Jezus Christus en een gedegen politieke visie. Ze hebben Jezus in

hun hart, maar het zijn geen luchtfietsers."



Vrouwke Klapwijk

Vrouwke Klapwijk is kinderboekenschrijver en eigenaar van De Kinderboekenwijzer, een adviesbureau voor kinderboeken.

"Vanuit mijn werk en gezin kijk ik vaak het eerst naar onderwijs en gezondheidszorg. Ik vind het belangrijk dat ouders vrij zijn in de keuze van een school voor hun kinderen. Bewust kiezen voor een christelijke school is ook bewust kiezen voor een verantwoorde schoolbibliotheek. U moest eens weten wat er in het hoofd van een kind omgaat als het een boek leest. Daarom zijn goede kinderboeken gewoon een must!

Ik stem al heel veel jaren ChristenUnie. In het begin misschien meer uit gewoonte, later steeds bewuster. Ik voel me thuis bij een partij die aandacht heeft voor de mensen in onze samenleving. Die zich hard maakt voor goed onderwijs en goede gezondheidszorg. Met een paar zussen en een doch-

ter in de zorg houd ik af en toe mijn hart vast. Hoe hoog kan de werkdruk nog oplopen? Hoeveel schrijvende verhalen moet ik nog horen? Kunnen mijn ouders nog die zorg krijgen die ze nodig hebben?

Een kwestie van vertrouwen is de subtitel onder het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Vooral dat woordje vertrouwen spreekt me erg aan. Vertrouwen zegt: bij jou voel ik me veilig. Dat voel ik me bij de ChristenUnie. Ze is uw stem waard!"



Ad de Boer

Ad de Boer, tot afgelopen jaar directeur van de Evangelische Omroep, daarnaast lange tijd raadslid in de gemeente Nijkerk.

"De mensen van de ChristenUnie staan in de politiek met een combinatie van een persoonlijk geloof in Jezus Christus en een gedegen politieke visie. Ze hebben Jezus in hun hart, maar het zijn geen luchtfietsers.



Ik stem op de ChristenUnie, omdat zij oog heeft voor de volgende generatie. Zij wil de wereld niet laten teisteren door klimaatveran-

dering. Ik stem ook op de ChristenUnie, omdat zij oog heeft voor mijn kinderen. Ze zadelt hen niet met de last van vergrijzing op, waar ik als babyboomer voor verantwoordelijk ben. De partij heeft oog voor de oudere generatie. Zij wil investeren, in plaats van bezuinigen. Zij heeft oog voor alle generaties.

Een stem op de ChristenUnie telt bovendien dubbel. Ten eerste voor een sterke fractie in de Kamer, ten tweede voor een rol in een nieuw kabinet. De kans dat dit gebeurt is nog nooit zo groot geweest als nu."

Reinier van den Berg

Reinier van de Berg is bekend als weerman van onder andere RTL-4. Daarnaast heeft hij verschillende boeken geschreven presenteert momenteel bij de Evangelische Omroep een wetenschappelijk programma.

Ik stem op de ChristenUnie omdat het de partij is die mijns inziens veruit het meest z'n best doet om politiek te bedrijven op basis van de normen en waarden zoals die ons door God, via Zijn Woord en via Zijn Zoon, Jezus Christus, worden geleerd in de bijbel. Met recht dus een christelijke partij.

Het is een goede zaak dat de ChristenUnie zaken betreffende dood en leven (euthanasie, abortus) vanuit christelijk perspectief benadert. Gezin is hoeksteen van samenleving, daar heeft de ChristenUnie veel aandacht voor. Zorg om milieu, beheer van de schepping, is een aandachtspunt, maar mag mijn inziens nog hel-

derder naar voren komen in het programma, zeker ook met het oog op de toenemende dreiging van de klimaatverandering."



Mensen over Rogier

‘Als je Rogier een keer in Majo wil zien....’

Perspectief-voorzitter Rogier Havelaar (22) staat op plaats 10 van de kandidatenlijst. Waarschijnlijk net te laag om gekozen, maar genoeg om bewondering te verkrijgen. Perspex vroeg familieleden, vrienden en kennissen van Rogier wat zij er van vonden.

Jan van den Bosch

directeur van Beter Uit

Reizen, gezicht van Hour

of Power (RTL5) en vroe-

ger presentator van de

EO-jongerendag

“Ik ken Rogier van een talentenjacht in één van onze vakantieparken in Frankrijk. Hij is erg muzikaal en hij won deze glansrijk. Het verbaasde me ook niet dat hij een paar jaar later voorzitter van de ChristenUnie-jongeren werd, want hij is erg ambitieus en heeft veel kwaliteiten. Ik ben zelf ook lid van de ChristenUnie en heb hem toen uitgenodigd voor een uitzending van Hour of Power. Daar begon ik het gesprek met: ‘Zo, jij

wilt dus minister-president worden.’ Daar ging hij heel serieus op in. Ik houd van mensen met ambities. Zijn grootste gevaar is wel dat hij te veel dingen tegelijkertijd doet. Als je veel talent hebt, dan word je voor veel dingen gevraagd. Hij begeeft zich soms op dun ijs. Hij zou zich moeten richten op dingen die anderen niet kunnen doen. Waar hij in de toekomst zal eindigen? Hij heeft de potentie om kamerlid te worden en daarna fractievoorzitter van de ChristenUnie. Als de ChristenUnie verder doorgroeit, dan zou hij zelfs minister of minister-president kunnen worden. Ik ontmoet Balkenende een paar keer per jaar en heb veel waardering voor hem. Dezelfde integriteit die ik bij Balkenende ontmoet, zie ik ook terug bij Rogier.”

Rob Althuizen

lid Provinciale Staten

Noord-Brabant voor de

PvdA, en vriend

“Ik ben Rogier tegengekomen bij een Lagerhuisdebat voor jongeren in het Provinciehuis van Noord-Brabant. Daar waren we beide jurylid en we ontdekten dat we veel gemeen hadden. Van het een kwam het ander en onze relatie ontwikkelde zich ook verder vriendschappelijk. Als ik de ChristenUnie was geweest, dan had ik hem nog hoger op de lijst gezet. Ik ken niemand die zo enthousiast is en die dat enthousiasme ook op anderen weet over te brengen. Het is gewoon een lieve vent. Hij is ongelofelijk integer en betrouwbaar en weet dat ook vol te houden in de politiek. Ik had zeker op hem gestemd als ik geen lid was geweest van een andere partij. Schrijf maar op dat stemmen geheim is. Hij maakt het me heel moeilijk. Of ik verder nog iets wil zeggen? Het wordt heel vaak gezegd en daarom is het waarschijnlijk ook een cliché, maar: blijf wie je bent. Dat is het belangrijkste.”



Nyncke Havelaar

(19), zus van Rogier

“Ik vind het wel stoer dat Rogier op de lijst staat. Ik ga zeker ook op hem stemmen. Nee, ik word er nog niet op aangesproken door mensen dat m'n broer op de lijst staat, maar meestal begin ik er wel zelf over. Ik zei vroeger al wel eens dat hij wel minister-president zou worden, maar dat riep hij zelf ook overal rond. Ik denk wel dat hij geschikt is voor de politiek. Hij is erg enthousiast en overtuigend en ik heb wel het idee dat hij oprecht is en echt wat voor anderen wil bereiken. Ik weet niet heel veel van politiek, maar heb het idee dat de helft van de mensen voor zichzelf of voor het geld de politiek in gaat. Ik weet niet



vice-voorzitter

Perspectief

“Ik heb Rogier leren kennen bij Perspectief. We waren beiden Provinciaal Contactpersoon. Ik ging toen het bestuur in en hij kwam wat later. Het eerste wat ik dacht toen ik Rogier ontmoette was: ‘Het is wel een mannetje, hoor’. Hij is erg zelfverzekerd. Ik weet niet of bedreigend het goede woord is; het kan wel imponerend zijn. Intussen heb ik Rogier leren

Harmjan Vedder

kennen als iemand met een heel duidelijke mening, maar die de dingen die hij doet echt voor God wil doen. Dat vind ik wel mooi. Hij kan alleen soms een ontzettende flapuit zijn. Daar moet hij mee oppassen. Hij is erg impulsief. Dat zag je bijvoorbeeld met dat gedoe rond GeenStijl.nl. Maar het is tegelijkertijd ook zijn kracht. Of ik verder nog iets kwijt wil? Ja. Als je Rogier een keer in majo wilt zien, dan moet je samen carnaval met hem vieren.”



Evert Kroon

door Rogier omschreven

als de ‘Godfather’

“Godfather heeft wel zo'n negatieve klank door die film. Maar zo zal het niet bedoeld zijn. Rogier komt al van jongs af aan bij ons over de vloer. Hij komt ook bij ons in de gemeente. Ik ben een beetje zijn vraagbaak voor allerlei zaken. Ik had zeker verwacht dat hij zo hoog op de lijst zou staan. Hij heeft een goede uitstraling en is ambitieus. Het feit dat hij bij een aantal tv-programma's optrad heeft hem toch – dat zeg ik tussen haakjes – een beetje een bekende Nederlander gemaakt. Met name bij het BNN-programma Het Elftal kwam hij heel goed uit. Als hij gekozen wordt, dan zou zijn jeugdige onbevangenheid een nadeel kunnen zijn. Maar ik denk dat hij over een aantal basiseigenschap-



pen beschikt, waaronder een sterk analytisch vermogen, waardoor hij het wel zou moeten kunnen redden. Hij vraagt zich heel sterk af wat Gods wil in zijn leven is. Ik zou hem wel willen adviseren zijn carrière gelijkmatig te plannen. Hij heeft soms de neiging er te veel dingen bij te doen. Hij zou zich eigenlijk alleen op het voorzitterschap van Perspectief en zijn studie moeten richten. Hij zei altijd dat hij minister-president van Nederland wilde worden. Dat is wat gekscherend bedoeld, maar het is wel belangrijk dat hij heel duidelijk een doel voor ogen heeft.”

Bart

Bart muzikant van de

band Restored, waarin

Rogier zingt

“Ik ken Rogier sinds een jaar of zes. We spelen samen in onze band. Hij had altijd wel het hoogste woord, maar ik had niet direct verwacht dat er een politicus in hem zat. Misschien meer zoiets als een vertegenwoordiger. Ik vind het wel erg leuk voor hem en ga denk ik wel op hem stemmen. Als hij wordt gekozen, dan zal hij het denk ik wel meteen goed doen. Hij is erg goed in argumenteren en het naar zich toe trekken van dingen.”

moeder van Rogier



Vacature Regiobestuur

dinsdag 01 augustus 2006 14:19 Ook altijd al actief bezig willen zijn voor Perspectief? Dan krijg je daar nu de kans voor!! Doordat de interne structuur verandert zijn wij per 1 oktober op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een functie willen vervullen in één van de vier regiobesturen.

De regiobesturen die per 1 oktober worden samengesteld vormen de schakel tussen de lokale afdelingen en het landelijk bestuur. De regiobesturen nemen elk drie provincies voor hun rekening en voeren hierbij de volgende taken uit:

- Ondersteunen van leden die een lokale afdeling willen starten;
- Onderhouden van contacten met besturen van kiesverenigingen, provinciale contactraden en plaatselijke en provinciale fracties van de ChristenUnie (voor zover dit relevant is);
- Het ondersteunen van leden die zitting hebben in besturen van kiesverenigingen, (steun)fracties van de ChristenUnie en jongeren- en jeugdleden;
- Het met elkaar in contact brengen van lokaal- en regionaal actieve leden en het stimuleren van de uitwisseling van ervaringen (netwerken);
- Zorgdragen voor de continuïteit van de lokale afdelingen;
- Stimuleren en ondersteunen van lokale afdelingen in het organiseren van activiteiten;

We zijn op zoek naar mensen met enthousiasme, verantwoordelijkheidsgevoel, organisatietalent en inzicht in of ervaring met het ondersteunen van vrijwilligers.

Geïnteresseerd? Stuur nu alvast je CV met een korte motivatie naar Aldert de Boer, bestuurslid interne organisatie, via intern@perspectief.nu. Ook als je meer informatie wilt kun je op dit adres terecht. Bellen mag ook, naar 06-21557843.

Gezocht: Redactieleden voor Perspex

Mail voor meer informatie naar perspex@perspectief.nu

Vanwege het vertrek van een aantal medewerkers is er weer plaats voor nieuwe enthousiaste mensen in de redactie van de Perspex. Belangrijkste verantwoordelijkheden van de commissie:

- uitgeven van het politiek jongerenmagazine Perspex (5x per jaar)
- leden op de hoogte brengen van de verenigingsactiviteiten en -nieuws, het gedachtegoed van de jongerenorganisatie en de ChristenUnie, politiek nieuws en achtergronden
- stimuleren van betrokkenheid en bevorderen van maatschappelijke bewustwording van leden door verschillende thema's aan de orde te stellen in een aantrekkelijke vormgeving en door taalgebruik dat jongeren aanspreekt
- namens de vereniging naar buitentreden middels artikelen die geschreven zijn vanuit een christelijke politieke visie en waarin andere meningen en politieke visies geconfronteerd worden met het gedachtegoed van de jongerenorganisatie en de ChristenUnie

We zijn op zoek naar mensen met:

- een journalistieke inslag
- affiniteit met (christelijke) politiek
- gevoel voor de doelgroep van de Perspex

Lijkt het je wat? Of heb je meer vragen? Schroom niet en neem contact met ons op.

Stuur je CV met een korte motivatie naar Simcha Looijen, hoofdredacteur van Perspex, via perspex@perspectief.nu. Ook als je meer informatie wilt kun je op dit adres terecht. Bellen mag ook, naar 06-46416229.

Gezocht: Internetredacteur

Mail voor meer informatie naar politiek@perspectief.nu

Wegens vertrek van twee redactieleden zoekt Perspectief voor het verzorgen van de website enthousiaste jongeren met:

- Affiniteit met Perspectief
- verstand van websites en internet
- toegang tot internet
- Gevoel voor uitstraling
- Gevoel voor grafische vormgeving (niet noodzakelijk, wel een pre)

Van Internetredacteurs wordt verwacht dat ze regelmatig beschikbaar zijn om nieuwe content op de website te plaatsen.

Geïnteresseerd? Stuur je CV met een korte motivatie naar Harmjan Vedder, vice-voorzitter, via politiek@perspectief.nu. Ook als je meer informatie wilt kun je op dit adres terecht. Bellen mag ook, naar 06-45020595

Actieve jongeren, bewogen politiek...

Wij zijn Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. We zijn een actieve vereniging met ongeveer 2200 leden. Perspectief wil zich in het (internationale) politieke landschap profileren als jongerenorganisatie die met een ruime blik op de toekomst het debat wil aangaan. De vereniging wil christelijke politiek hoog op de agenda plaatsen. ken.

Voor de secretariële en beleidsmatige coördinatie zoeken wij een

Algemeen Secretaris

De algemeen secretaris draagt o.a. zorg voor de verslaglegging van de beleids- en besluitvorming van de vereniging, coördineert de correspondentie en draagt verantwoordelijkheid voor de administratie. Daarnaast bewaakt de secretaris het beleidsplan, stelt het beleidsplan en jaarverslag op en draagt zorg voor handhaving van het huishoudelijk reglement en de totstandkoming van reglementen en handleidingen. De secretaris wordt ondersteund door een tweede secretaris waarmee in onderling overleg de taken worden verdeeld.

Wij zoeken iemand die:

- Overtuigd christen in spreken en handelen is
- Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van Perspectief en de ChristenUnie, lid is van Perspectief
- Enthousiast is en goed kan samenwerken
- Organisatietalent, mensenkennis en improvisatievermogen bezit
- Goede coördinerende, communicatieve en schriftelijke vaardigheden bezit
- Voldoende tijd (zo'n 12 uur per week) heeft om deze functie te vervullen
- Bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft

Wij bieden:

- een interessante en afwisselende bestuursfunctie;
- een ruime onkostenvergoeding

de algemeen secretaris krijgt een laptop ter beschikking

Voor meer informatie kun je terecht bij Rogier Havelaar, voorzitter@perspectief.nu.

Sollicitaties kunnen voor 6 oktober gestuurd worden naar Annemieke van der Horst:

bestuur@perspectief.nu

...Wat doe jij er aan?

Een stage bij de ChristenUnie?

Stage lopen... kun je overal. Maar stage lopen in zo'n dynamische omgeving als de Tweede Kamer? Dicht bij het 'centrum van de macht'? Boven op het nieuws? Samen met andere christenen? Dat is toch echt iets bijzonders.

De Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie heeft plaats voor een paar enthousiaste en gemotiveerde stagiairs (m/v), die gaan voor christelijke politiek. Naast een stel aardige collega's bieden we je een stagevergoeding. Als de onderstaande advertentie je aanspreekt, stuur dan een sollicitatiebrief met een cv naar:

ChristenUnie

T.a.v. mr. J. Pot

Postbus 20018

2500 AE Den Haag

Voor de periode tot en met januari 2007 zijn de stageplekken bezet. Voor de periode vanaf januari 2007 is het mogelijk te solliciteren voor de stageplek in de functie van assistent-voorlichter. Stageplekken in de functie van assistent-beleidsmedewerker komen waarschijnlijk pas vanaf september 2007 beschikbaar. Hou er rekening mee dat we ook daarvoor een sollicitatieprocedure starten om een keuze te maken uit de beschikbare kandidaten.

Assistent-voorlichter Stagiair (m/v)

Takenpakket

- Screenen van het parlementaire nieuws
- Verzorgen knipselkrant
- Schrijven van persberichten
- Beheren en actualiseren van de website

Profiel

- Relevante studie op tenminste HBO-niveau (bijvoorbeeld communicatie of journalistiek)
- Politieke belangstelling en affiniteit met de ChristenUnie
- Basiskennis HTML
- Enige ervaring met webbeheer

Wil je meer weten over deze functie? Bel dan even met Jacob Pot, onze ambtelijk-secretaris. Telefoon: 070 318 2929 (tijdens kantooruren).

Dagboekverslag

André Rouvoet

ChristenUnie-leider André Rouvoet houdt tijdens de campagne een dagboek bij. Wat blijkt? Campagne voeren is druk en vermoeiend, maar bovenal boeiend. Perspex publiceert een (ingekort) deel uit het dagboek, geschreven aan de vooravond van de campagne

Maandag 16 oktober

Een dag op stap met EO-presentator Andries Knevel, voor een portret dat op 4 november wordt uitgezonden. We gaan op zoek naar mijn wortels. Die liggen in Hilversum.

We brengen een bezoek aan de christelijke-gereformeerde Pniëlkerk. De kerk waar ik Liesbeth heb leren kennen, waar we ook zijn getrouwd. Ik was er lid en later voorzitter van de jeugdvereniging en samen met een vriend de baas van het jeugdhonk. We spreken in de kerkbanken over de betekenis van het geloof in mijn leven en voor mijn werk in de politiek. Andries vindt het leuk om nog even op het kerkorgel te spelen.

Daarna rijden we naar Amsterdam voor een bezoek aan Toos Heemskerck van het Scharlaken Koord. Een pracht van een vrouw, die hulp verleent aan prostituees op de Amsterdamse Wallen. Zij laat ons de keerzijde zien van de legalisering van bordelen. Volgens Toos belandt driekwart van de vrouwen onvrijwillig in de prostitutie. Veel vrouwen zouden er – als ze zouden kunnen – graag uit stappen. Maar ze zijn afhankelijk van pooiers en gevangen in verplichtingen en schulden.

Ik heb geen zin om door de straatjes te lopen, ik verwonder me erover dat gezinnen met jonge kinderen dat wel doen. Ik sta met Andries en Toos op een bruggetje te praten. Een auto moet moeite doen om ons op de smalle brug te passeren. De bestuurder doet het raampje naar beneden en roept: 'Ik ga wel op je stemmen, maar ik moet er nu wel even langs.' Leuk: spontane op een onverwachte plek.

Dinsdag 17 oktober

Eerst het wekelijkse voorbereidings- en agendaoverleg en de fractievergadering. Deze keer bijgewoond door campagneleider Henk van Rhee. Bijzondere gast is Sytse Faber, oud-ARP-Kamerlid. Hij wil rond de verkiezingen en de formatie met ons meelopen, omdat hij de ChristenUnie een partij vindt met mogelijk een strategische positie. Wellicht gaat hij erover schrijven. Daarna de stemmingen en het vragenuurtje. En dan is het tijd voor de StemWijzer. Samen met andere fractievoorzitters nemen we de

StemWijzer in gebruik. Vanwege een stroomstoring valt dat nog niet mee. Maar het advies is in mijn geval overduidelijk: ChristenUnie. De meeste lijsttrekkers komen probleemloos bij hun eigen partij uit, alleen Marc Rutte niet. Die komt drie keer bij D66 terecht. Hij wijst dat aan de stroomstoring...?!

Halverwege de dag heb ik het met Joël Voordewind (kandidaat nr 4 op onze lijst) over een bijeenkomst waar hij maandagavond was met Marco Pastors (lijsttrekker) en Mirjam Sterk (CDA-Kamerlid en 9e op de kandidatenlijst). Het optreden van Mirjam was verbazend. Eerst zette ze de ChristenUnie weg als een soort christelijk Groen Links, helemaal in overeenstemming met de campagnestrategie die ze binnen het CDA kennelijk hebben afgesproken en waar wij inmiddels wel aan gewend zijn. Maar daarna vroeg ze Joël wat de ChristenUnie gaat doen bij eventuele formatieonderhandelingen. 'Zouden jullie de abortuswetgeving dan willen aanpakken? Dat wordt dan wel heel moeilijk.'

De vraag stellen, is haar beantwoorden. Natuurlijk gaat de ChristenUnie in mogelijke formatiebesprekingen het herstel van de rechtsbescherming van het leven aan de orde stellen.

Ik vind het schokkend dat dit niet alleen voor de VVD van Mark Rutte, maar nu kennelijk ook voor een partij als het CDA géén relevant punt meer is in de formatie. Dat VVD en PvdA daar moeite mee hebben, is bekend, maar van het CDA verwacht ik op dat punt toch nog steeds een bondgenootschap.

Woensdag 18 oktober

Ik ga welgemoed naar Den Haag. De dag begint met een campagneoverleg. Nog dagelijks stromen er verzoeken voor bijeenkomsten en ontmoetingen binnen. Het programma voor de komende weken zit al heel vol, maar we doen ons best om nieuwe afspraken zoveel mogelijk in te plannen.

Daarna een interview voor het KRO/RKK-programma Kruispunt. Een goed interview over ethische onderwerpen, ons christelijk-sociale profiel, ons jeugd- en gezinsbeleid. Er zijn heel wat katholieken die onze ideeën hierover delen en herkennen.



Ik ga door naar een interview met EO-Visie. Een gesprek dat verder gaat dan de 'gewone' vragen over politiek: de lezers van Visie willen niet alleen de politicus zien, maar ook de mens André Rouvoet in het hart kijken. Het gaat over vragen als: wat drijft je als politicus, wat is je doel en hoe ga je om met dilemma's als het sluiten van compromissen? En over de mogelijkheden en de beperkingen van christelijke politiek. Eerlijk gezegd vind ik dit de fijnste interviews: ik laat mij graag in mijn hart kijken!

Aan het eind van de middag een paar snelle happen en nog wat overleg met medewerkers. Dan met de taxi naar Zaltbommel, waar ik in het kader van de opnamen voor 'Andries' theatervoorstelling 'De Redenaar' van Victor Löw bijwoon. Victor is niet alleen een van Nederlands beste acteurs, maar ook mijn lagerschoolvriendje uit Hilversum. Hoewel de voorstelling een aantal passages bevat die mij tegen de borst stuiten, ben ik zwaar onder de indruk van het talent van mijn oude maatje. Ongelooflijk: een monoloog van 80 minuten, in een tempo waar je duizelig van wordt... Na afloop ontmoeten we elkaar in de lege theaterzaal en praten we na over toen en nu, over politiek en theater, over wat ons drijft in ons werk. Dat wordt een heel bijzonder en openhartig gesprek. We spreken af dat Victor ook een keer komt meelopen in de Kamer. Als de cameraploeg is vertrokken, blijven we samen nog wat drinken en praten over 'the good old days'. We worden oud...

Donderdag 19 oktober

Weer een dag vol interviews en optredens. De ochtend is relatief rustig; de medewerkers hebben een gesprek dat nog wel even kan

wachten, voor me afgezegd en een interview voor de site www.studenten.net wordt door Swannet Westland (beleidsmedewerker onderwijs) overgenomen. Dat geeft mij ruimte om deel te nemen aan het telefonische campagne-overleg en de interviews van vanmiddag voor te bereiden.

Tussendoor doe ik nog wel een kort telefonisch interview voor een ander initiatief van studenten: de 'Verkiezingsflux', een speciale uitgave van het verenigingsblad van de studentenvereniging 'Circumflex' uit Maastricht. Daarna sta ik Joost Niemöller van HP/De Tijd te woord, die voor volgende week een artikel over de ChristenUnie maakt.

Even naar de Kamer voor de stemming over één motie; dat hoort er ook bij... In de wandelgang vertelt Tineke Arie en mij verontwaardigd dat minister Rita Verdonk zojuist in een overleg met de Kamer ongehoorlijk tegen haar is uitgevaren, omdat Tineke haar beleid zou hebben vergeleken met het fascisme. Ze legt uit wat er is gebeurd: in een interview voor het blad 'Christenen in Contact' heeft ze verteld over onze moeite met het vaak onnodig harde uitzetbeleid; daarbij heeft ze genoemd dat oudere mensen haar hebben verteld dat het hen soms aan de Tweede Wereldoorlog doet denken als er 's morgens ineens complete asielzoekersgezinnen verdwenen blijken te zijn. Omdat dit ongelukkig in het blad was terechtgekomen, heeft Tineke voor de camera van 'Netwerk' verteld wat ze wel en wat ze niet heeft gezegd en bedoeld. Vervolgens heeft minister Verdonk, in aanwezigheid van de 'Netwerk'-ploeg, een Kamerdebat, dat over iets heel anders ging, aangegeven om in de aanval te gaan! Na de clash met de PvdA'er Ahmed Aboutaleb is dit deze week al de tweede rel die volstrekt onnodig rond Rita Verdonk wordt geschopt. Kennelijk vinden de campagnestrategen van de VVD het tijd worden om haar naar voren te schuiven, nu de VVD in de peilingen op verlies staat en het Mark Rutte maar niet lukt om zichtbaar te zijn in de verkiezingsstrijd. Maar dat doe je toch niet op zo'n manier, tegen beter weten in?!

Wil je meer lezen uit het dagboek van Rouvoet? Surf dan naar www.christenunie.nl/weblogs. Ook de Kamerleden Tineke Huizinga-Heringa en Arie Slob houden daar een weblog bij

Colofon:

Perspex wordt uitgegeven door Perspectief, ChristenUnie-jongeren

Redactie:
Simcha Looijen (Hoofdredactie)
Esther Jonker (Eindredactie)
Wim Doddema
Jochem Meeuwse
Maarten Laarhoven
Jolanda van Zwieten
Michaël van der Meulen
Rianne van der Sar
Jacco Overeem

Columnist
Leon Meijer

Redactieadres Perspex:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
tel.: 06-137 741 34
e-mail: perspex@perspectief.nu

Lidmaatschap:
€ 12,50 per jaar

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, tenminste 4 weken voor het eind van het jaar. Dit kan per mail (ledenadministratie@christenunie.nl) of per brief.

Informatie:
Perspectief,
ChristenUnie-jongeren
Postadres:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Bezoekadres:
Puntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
tel: 033- 422 69 51
fax: 033- 422 69 68
info@perspectief.nu
www.perspectief.nu

Bestuur Perspectief:
Voorzitter: Rogier Havelaar (voorzitter@perspectief.nu)
Secretaris: Mart Schouten (secretaris@perspectief.nu)
Politiek: Harmjan Vedder (politiek@perspectief.nu)
Penningmeester: Anton de Wit (penningmeester@perspectief.nu)
Mediazaken: Simcha Looijen (perspex@perspectief.nu)
Intern: Aldert de Boer (intern@perspectief.nu)
Internationaal: Jonathan van Tongeren (internationaal@perspectief.nu)
Communicatie: Margreet Schutte (promotie@perspectief.nu)

Vormgeving: Paul van Wijgerden
Druk: Van der Weij, Hilversum

NAW-gegevens
Perspectief registreert NAW gegevens van alle leden. Zorgvuldig geselecteerde derden stellen wij af en toe in staat om u gerichte aanbiedingen te doen. Vragen of bezwaar? Neem dan contact op met de ledenadministratie. Dan vermelden we dat u geen aanbiedingen wilt.



Hé!
Wat doe jij eraan?!



Word NU lid!

En ontvang gratis een CD als welkomstcadeau
In verband hiermee verplicht ik mij minimaal 2 jaar lid te blijven.

Ja, ik word lid van Perspectief, ChristenUnie-jongeren. Ik machtig Perspectief om de contributie (€ 12,50 per jaar) af te schrijven van mijn rekening.

Ja, ik word lid van Perspectief en de ChristenUnie. Ik machtig Perspectief om de contributie (€ 32,50 per jaar) af te schrijven van mijn rekening.

De CD "Intens" van Gerald Troost

De CD "Joshua" van Stonewashed

Lustrumbundel over Perspectief



**Rogier Havelaar voorzitter
Perspectief**

"Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Wil jij opkomen voor wie zwak is en wie geen helper heeft?"

**Steun dan Perspectief die daartegen in
in actie komt!**

Wij heb JOUW STEUN nodig!

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Tel.nummer:
Geb.datum:
E-mail:
Rekeningnummer:
Handtekening:

