



Met  
**Spektakel**

# Perspex

Rolstoelbasketbal



6e jaargang • 19 • januari 2005



Interview  
Paul van Buitenen

## Perspectief



ChristenUnie-jongeren



Gezondheidszorg

Uitgave van Perspectief, ChristenUnie-jongeren



# Prikkbord

## Verkiezingen: nu al weer?

De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 kondigen zich al weer aan. Er moet dan ook heel wat gebeuren voor het 8 maart 2006 is: een kandidatenlijst, een verkiezingsprogramma, een campagneplan, een team van enthousiaste vrijwilligers..... De ChristenUnie heeft bij de raadsverkiezingen in 2002 een goede slag gemaakt. Ons streven is om deze stijgende lijn voort te zetten. De ChristenUnie heeft een boodschap die goed is voor ons land en voor onze gemeenten.

Daarom organiseert het partijbureau op zaterdag 26 februari 2005 in het cultureel centrum Harderwijk een landelijke actiedag ter voorbereiding op deze verkiezingen. Iedereen die ook maar iets met de lokale ChristenUnie te maken heeft of wil hebben, is daar van harte welkom. Van bestuursleden tot webmasters, van nieuwe leden, van fractieleden tot webmasters, van oud-gedienden tot jongeren. Ook Perspectief is aanwezig met een workshop. Geef je op via [www.christenunie.nl](http://www.christenunie.nl).

## Economen en niet-economen gezocht

Wat voor impact heeft de vergrijzing op onze samenleving? Moet PerspectiefF niet iets vinden van globalisering? Waarom is het nodig de staatsschuld af te lossen? Is er toekomst voor de verzorgingsstaat? Vind jij deze vragen ook interessant? Kom dan meediscussiëren over ontwikkelingen in de economie. In een aantal avonden gaan we verschillende actuele ontwikkelingen tegen het licht houden om onze mening te vormen. In een ontspannen sfeer gaan we na welke kansen en bedreigingen we in de toekomst zien. En denken we na over de consequenties die dat heeft voor onze ideeën (vanaf 19.30 uur) organiseren we op het partijbureau in Amersfoort een discussie over het inkomensbeleid. Kom ook en doe mee! Wij zorgen voor de locatie en wat te drinken, van jou verwachten we een leuke en interessante bijdrage. Geïnteresseerd? Geef je dan op door een mailtje te sturen aan [voorzitter@perspectief.nu](mailto:voorzitter@perspectief.nu).

## Nieuwe afdelingen!

"Met een dankbaar gevoel aan onze Here mogen we zeggen: we mogen het geluid van PerspectiefF weer laten horen binnen onze regio 'boven' Groningen." Zo laat Gerrit Verbree van de onlangs opgerichte afdeling weten. Deze beslaat de gemeentes Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum en Ten Boer. En dat is niet de enige PerspectiefF-afdeling die recent van start is gegaan. Ook in Veendam, Zuidhorn en Woerden tinnert PerspectiefF aan de weg. Geïnteresseerd? Of wil je zelf ook een afdeling starten? Mail naar [intern@perspectief.nu](mailto:intern@perspectief.nu).

Op 30 oktober is in Zwolle het PerspectiefF-congres gehouden. Het thema was ontwikkelingssamenwerking. Workshops werden onder andere gegeven door stichting Oikos en De Verre Naasten. Ook was er een boeiend forum, met onder andere Cors Visser van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. In totaal kwamen er zo'n 40 mensen op de dag af. Lijkt het je ook wat om mee te helpen een congres te organiseren of wil je meer weten, neem dan contact op met Harmjan Vedder. Zijn e-mailadres is [politiek@perspectief.nu](mailto:politiek@perspectief.nu)



## Colofon:

Perspex wordt uitgegeven door  
Perspectief, ChristenUnie-jongeren

## Redactie:

Simcha Looijen (Hoofredactie)  
Karla Derks-Wolthuizen (Eindredactie)  
Wim Doddema  
Bert Heuvelman  
Josha Sietsma  
Sibrand de Boer  
Jochem Meeuwse  
André van Roshum  
Rianne van der Sar  
letje van Voornveld

## Fotografie cover:

Rufus de Vries

## Cartoonist:

Christian Zomers

## Columnist

Leon Meijer

## Redactieadres Perspex:

Postbus 439  
3800 AK Amersfoort  
tel.: 06-137 741 34  
perspex@perspectief.nu

## Lidmaatschap:

€ 12,50

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, tenminste 4 weken voor het eind van het jaar

## Informatie:

Perspectief, ChristenUnie-jongeren  
Postadres:  
Postbus 439  
3800 AK Amersfoort  
Bezoekadres:  
Puntenburgerlaan 91  
3812 CC Amersfoort  
tel: 033- 422 69 51  
fax: 033- 422 69 68  
info@perspectief.nu  
www.perspectief.nu  
www.ebate.nl

## Bestuur Perspectief:

Voorzitter:  
Marcel Benard  
Anjerveld 11  
2914 PA Nieuwerkerk a/d IJssel  
tel: 06 - 14275167  
marcel.benard@12move.nl  
Secretaris:  
Klaas Pieter Derks  
kpderks@hetnet.nl  
Penningmeester:  
Peter de Kluijver  
penningmeester@perspectief.nu

## Vormgeving en Druk:

Douglas Design, Ommen  
BDU, Barneveld

# Gezondheidszorg

Daar ligt ie dan weer. De nieuwe Perspex. Sinds de laatste Perspex verscheen is er ontzettend veel gebeurd. De moord op Theo van Gogh, de dood van Bernhard en nog maar twee weken geleden de gigantische ramp in de Indische oceaan. Op het moment dat ik dat schrijf, is het bijna Oud en Nieuw. Automatisch ga je zelf ook een beetje terugblikken. Het afgelopen jaar was voor Perspectief goed. Vorig jaar moesten we een groot aantal van onze leden afschrijven, maar inmiddels zitten we al weer op het oude niveau en gaan komend jaar hard op weg naar de 3000 leden. Er zijn meer mensen actief dan ooit te voren en ook van media-aandacht hebben we niet te klagen.

De ontwikkelingen binnen Perspectief leg je naast die in de wereld. Komen ze een beetje Bemoeien we ons met wat er gebeurt in de wereld? Of blijven we lekker in ons warme, christelijke holletje zitten? Gezellig knus bij elkaar en tegen de tijd dat we uit ons holletje komen, ontdekken we dat er nauwelijks meer een holletje is. Als redactie van Perspex proberen we altijd met een open blik de wereld tegemoet te treden. Omdat we geloven dat we wat te melden hebben vanuit het evangelie van Jezus Christus. Dat is de basis. De ene keer lukt dat beter dan de andere keer, maar we proberen het altijd

Dit keer laten we ons licht schijnen over de gezondheidszorg. Is die echt zo slecht als de media ons doet geloven? En hoe zit het met ons uiterlijk? Zijn we echt zo dik als we van elkaar zeggen? We gingen langs bij het voedingscentrum. Ook richting we onze blik over de grens. Je raadt het al, weer richting Europa. Een gesprek met Paul van Buitenen, de klokkenluider van Brussel en sinds juni van dit jaar europarlementariër.

En als laatste toch nog even de blik naar binnen. Dit is in zekere zin een 'historische' Perspex. De laatste in de huidige vorm. We willen vaker verschijnen dan 4 keer per jaar. Daarom moet het blad goedkoper. Hoe het er precies gaat uitzien, weten we nog niet, maar zeker is dat ie anders wordt. Maar voor nu veel leesplezier gewenst.

Simcha Looijen

Tegelijkertijd met deze vorm, neemt de redactie ook afscheid van Karla Derks-Wolthuizen, de afgelopen twee jaar is zij eindredacteur geweest. Zonder haar had het blad er niet zo goed uitgezien. En ook Bert Heuvelman, oud-voorzitter van Perspectief, gaat z'n heil ergens anders zoeken, het EO-programma De Ochtenden. Vanaf deze plek bedankt voor je inzet. Als er mensen weggaan, moeten er ook mensen bij komen. Onder andere een nieuwe eindredacteur. Misschien ben jij dat wel. Wil je meer weten? Neem dan even contact op met Simcha Looijen, perspex@perspectief.nu of 06 13774134

(3

Paul van Buitenen: 'Ik moet Gods plan voor mijn leven volgen.' 4

Europees jeugdnetwerk met Perspectief 8

Prettige kerstdagen: Mensen over kerst 10

Help, wat mag ik eten? Op bezoek bij het voedingscentrum 12

Politiek in de aula 16

Alex van Vuuren schreeuwt om leven 18

Bijbelstudie: Een flinke mensenmaatschappij? 19

Basketbal vanuit de rolstoel 20

Welkom in Holland 22

Perspectief Amersfoort: 'Weg met de zaaltjescultuur' 24

Column: 'Over het graf heen regeren' 26

Oud worden voor dummies 28



## Paul van Buitenen:

# 'Ik moet Gods plan voor mijn leven en niet mijn eigen gang gaan'

Paul van Buitenen is de Nederlandse ambtenaar door wiens toedoen de Europese Commissie is gevallen. Tijdens zijn jaren in Brussel kwam hij tot geloof. Hij ontdekte dat er op grote schaal fraude werd gepleegd binnen de Europese organen en kaartte dit aan. En niet zonder tegenstand. Aanvankelijk nam hij afstand van Europa en ging hij voor de politie in Breda werken. Toch kon hij daar geen rust krijgen en vertrok weer naar Brussel. Eerst als ambtenaar, maar in juni 2004 is hij gekozen als Europarlementariër om vanuit het Parlement de strijd aan te gaan tegen fraude en onregelmatigheden.

Door Simcha Looijen en Wim Doddema Foto's: Paul van Buitenen

### U bent een half jaar geleden gekozen. Hoe gaat het nu?

"Het valt niet mee. Je wilt als een niet-politicus functioneren, maar het hele systeem is er op ingesteld om als politicus te functioneren. Het declaratiesysteem, de regels, alles is daar op ingesteld. Je wordt hardhandig gedwongen om als politicus te werken. Dat wil ik niet. Ik heb de kiezer beloofd dat ik mijn licht wil laten schijnen over zaken die in het duister zijn. Ik moet dingen aan me voorbij laten gaan. Ik zit bij stemmingen over onderwerpen waar ik me helemaal geen mening over heb gevormd. Maar dat moet ik doen om betaald te krij-

### Lukt het om de fraude te bestrijden?

"Het is niet alleen fraude. Het ligt breder. Er liggen meer zaken in het duister verborgen dan alleen fraude. Het kan te maken hebben met belangenverstrengeling. Neem nu de voedselketen. Er zijn wetenschappers die hun oordeel geven over bepaalde producten, terwijl ze bij dat bedrijf op de payroll staan. Dat is geen fraude, maar het klopt niet."

### Kunt u als christen werken in het Europees Parlement?

"Het geeft spanning. Ik probeer mezelf als christen te

**"Je wordt hardhandig gedwongen om als politicus te werken. Dat wil ik niet."**

gen. En dan zit ik maar de hele tijd de middelste knop in de drukken, neutraal, alleen bij zaken waar ik meer van af weet of waar ik een fundamentele mening over heb, stem ik dan voor of tegen."

gedragen met liefde voor andersdenkenden. De ene helft van mijn medewerkers is christen, de andere helft niet. Dat geeft wel eens spanning. Je krijgt scheve gezichten als je bij bepaalde vergaderingen niet komt





opdagen, omdat je naar een gebedsbijeenkomst gaat. “Er is een grote tegenstelling. Bij het gedoe rond Buttiglione zag je dat heel sterk. Ik heb zelf weinig met die man. Hij komt uit de partij van Berlusconi en heeft voor het Vaticaan gewerkt. Maar het klopt niet als iemand op zijn geloof wordt afgerekend. Hij is christen en heeft een bepaalde mening over homoseksualiteit. Wat moet hij als hij daarnaar gevraagd wordt? Liegen? Hij wordt afgewezen terwijl hij heeft gezegd dat hij homofielen niet anders zou behandelen dan anderen. De vraag is of hij het recht heeft op een eigen mening. Hij heeft gezegd dat homofilie zondig is, maar ook dat iedereen zondig is. Als hij allemaal discriminerende wet-

geving ging maken dan had het Europees Parlement een punt. Maar hij is niet beoordeeld op daden of integriteit, maar op zijn mening.”

### **Kunt u überhaupt werken in zo'n Parlement?**

“Het Parlement meet zich een groot, hypocriet circus aan. Als ze Buttiglione kunnen pakken, dan doen ze dat, maar bij Neelie Kroes wordt alles gebagatelliseerd en wordt er opeens gezegd: ‘Daar hebben we geen mening over.’ Zij is overigens niet de enige Commissaris waar zaken niet kloppen. Engeland heeft een Commissaris benoemd die twee keer afgeschoten is in eigen land, als minister en staatssecretaris. De Franse Commissaris is



tot 8 maanden voorwaardelijk veroordeeld, maar daar heeft Chirac alles teruggedraaid. Er mag nu zelf niet eens meer over gesproken worden. Dat komt door dat idiote Franse systeem.”

### Het Europees Parlement is slecht bezig?

“Het Europees Parlement kan ik niet als de poel des verderf aanduiden. Er zitten ook bondgenoten in, die ik soms nodig heb. Soms moet ik met links samenwerken, de andere keer weer met rechts. Ik moet zo constructief als mogelijk bezig zijn, zonder ziel en zaligheid te verkopen, maar wel zo dat sommige onderwerpen worden opgepikt door andere parlementariërs. Soms is men ook wel verrast door mijn stellingnamen. De ene keer ben ik extreem links, terwijl ik de ander keer weer extreem

### Hoe gaat het dan verder?

“Ik wil laten zien hoe het werkt. De affaire Kroes is een belangrijk document, want het zal aan de kiezer laten zien hoe Balkenende en Zalm te werk zijn gegaan. Het is verbazend dat zij zich sterk hebben gemaakt voor de kandidatuur van Kroes, terwijl in mei al binnen de VVD intern de mails rondgingen waarin werd gezegd dat ze moesten uitkijken met bepaalde dossiers.

Ondanks brieven aan de AIVD, de Secretarissen-generaal van het Ministerie van Buitenlands Zaken en het ministerie van Algemene Zaken en Balkenende zelf, is het beschamend om te zien hoe Nederland haar Europese voorzitterschap heeft misbruikt om Kroes in de Europese Commissie te krijgen. Barosso wilde haar helemaal niet. Misschien is Kroes wel een cadeautje

“Misschien is Kroes wel een cadeautje wat ik heb gekregen, want het is een ideaal voorbeeld om aan de kiezer te laten zien wat er fout zit in het systeem.”

conservatief ben. Als het gaat om abortus of euthanasie bijvoorbeeld, terwijl ik bij sociale thema's weer heel veel heb met de SP. Zij komen op voor de zwakkeren. Jezus zei ook al: 'Als u iemand onderdak biedt of voedt, dan heb je dat voor mij gedaan.'”

### Over Neelie Kroes, heeft u dat slim aangepakt?

“Ik had sommige dingen beter niet kunnen zeggen. Op de persconferentie die ik gaf, had ik sommige antwoorden beter niet kunnen geven. Er wijst zo veel op dat Kroes fouten heeft gemaakt en dat wilde ik aan de kaak stellen. Ik heb een bepaalde reputatie, dus toen ik die persconferentie aankondigde, dacht iedereen: 'Nu gaat er wat gebeuren.'. Terwijl ik alleen maar wilde aangeven, dat er dingen fout zaten, die waar mogelijk wilde noemen, en aan wilde dringen op een onderzoek door de Nederlandse regering. Ik moest mijn bronnen beschermen, kon niet het achterste van mijn tong laten zien en dat is me door een aantal journalisten niet in dank afgenomen. Nou ben ik niet afhankelijk van wat de journalisten van mij denken, maar leuk was de reactie van een aantal niet. Ik heb nu al het materiaal wat ik over haar heb verzameld overgedragen aan een extern bureau die er onderzoek naar doet. Die presenteren hun rapport in januari. Als zij zeggen dat er meer reden is om onderzoek te doen, dat ben ik niet de enige en moet dit serieus worden genomen. Als zij zeggen dat het allemaal wel mee valt, dan moet ik mevrouw Kroes recht in de ogen kijken en mijn woorden terugnemen.”

wat ik heb gekregen, want het is een ideaal voorbeeld om aan de kiezer te laten zien wat er fout zit in het systeem.”

### Wordt u niet veel cynischer over Europa nu u dit allemaal ziet?

“Ik ben kritisch op Europa, maar dat was ik ook al vóór de verkiezingen. Ik weet niet of er meer Europa moet komen. Er hoeven niet in zo'n snel tempo allemaal taken te worden overgedragen aan Europa of zoveel landen bij te komen. Ik ben er niet over uit of Europa een slecht project is. Misschien is het ook niet aan mij om daar een oordeel over te vellen. Misschien lever ik wel alleen de bouwstenen aan en dat mensen met meer intellectuele capaciteiten dat dan inkleuren. Of misschien is dit wel aan het electoraat, als ze ziet wat er allemaal mis gaat.”

### Moeten wij u in de Bijbelse zin zien als een profeet?

“Ik denk niet dat ik een profeet ben, misschien meer een zaklampje. Ik hoop dat de hand die mij vasthoudt de Heer is. Ik ben ook zondig, dat moet je ook bedenken.”

### Ziet u zichzelf ooit nog bij de ChristenUnie terecht komen?

“Het had me aantrekkelijk geleken om in een gemeenschappelijke fractie te komen. Daar tref je geloofsgegoten aan en heb je een a-politiek platform. Maar ik vond de fractie met een partij als Lega Nord waarin de



## “Ik ben er niet over uit of Europa een slecht project is.”

ChristenUnie terecht kwam niet acceptabel. Iedereen moet die afweging voor zichzelf maken. Ik kan niet zeggen of ik bij de ChristenUnie terecht kom. Dat regelt de Heer. Ik sta er niet afwijzend tegenover, maar ik weet niet waar mijn weg eindigt. Misschien wordt ik wel in de handen van de ChristenUnie gedreven, misschien wel andersom. Voor hetzelfde geld eindigt mijn mandaat over vijf jaar.”

“Nu zit ik bij de Groene fractie. Niet omdat ik zo'n groene politicus ben, maar omdat ik daar een onafhankelijke positie aangeboden kreeg. Ik heb goede medewerkers, een SP-er en twee voormalige medewerkers van de ChristenUnie. Ik zit nu in budgetcontrolecommissie, een erg belangrijke commissie als het gaat om toezicht op financiën. De Groene fractie heeft daar maar twee zetels voor en er waren meer mensen in geïnteresseerd. Ze hebben een deel van hun beloftes waar gemaakt. Zo krijg ik nu dossiers doorgespeeld van ambtenaren uit de Europese Commissie. Er zijn

verwijzen, maar dat kan ik niet. Dat is onder andere één van de redenen dat mensen negatieve dingen over mij zeggen. Ik moet proberen de krenten uit de pap te vissen en de kiezer te laten zien waar het apparaat niet deugt.”

### Heeft u veel vijanden in Europa, omdat bijvoorbeeld door uw toedoen de Europese commissie ten val is gekomen?

“Ja, dan merk je ook. Tijdens de hoorzitting van mevrouw Kroes sprak, voordat ik het woord kreeg eerst VVD- Europarlementariër Jules Maaten. Waar alle camera's bij waren zei hij: 'Ik verheug me op de goede samenwerking tussen het Parlement en de Commissie en let u niet te veel op de spreker na mij met zijn achterklap.' Als iemand dat zegt, dan doet dat pijn.”

### Is politiek en persoon dan wel te scheiden?

“Dat is een goede Nederlandse traditie en dat wil ik zo houden. Met Jules Maaten moet ik verder door een deur en idealiter moet ik Kroes op straat tegen kunnen

## “Ik hoop dat de hand die mij vasthoudt de Heer is.”

er die zeggen: 'Ik kom er niet uit, help mij.' Zij moeten zich dan wenden tot de voorzitter van het Europees Parlement die het doorverwijst naar de voorzitter van de Budgetcontrolecommissie. Nu heb ik me over dat dossier ontfermd. Een ex-klokkenluider die een klokkenluider helpt.”

### Gaat er niet ontzettend veel tijd in uw werk zitten?

“Als je niet uitkijkt wel 48 uur per dag. Soms loop ik echt met mijn kop tegen de muur. Het gezin en de Heer moeten op de eerste plaats komen. Op de tweede plaats komt pas het parlementaire leven. Mijn vrouw heeft een hersentumor, dat houdt me ook bezig.”

### Toen u werd gekozen is u verweten dat u zich alleen richt op het aanpakken van fraude en onregelmatigheden. Ik kan me voorstellen dat je zelfs daarbinnen nog prioriteiten moet stellen?

“Dat is een negatieve kant van het werk. Er komen mensen bij mij die het grootste onrecht is aangedaan, maar ik moet zeggen: 'Sorry, ik heb geen tijd.' Ik heb maar een paar medewerkers waar ik een beroep op kan doen. Als je een heel partijorgaan hebt, dan kan je mensen nog door-

komen en een gezellig gesprek voeren. Dat zal natuurlijk niet gebeuren.”\*

### Wat brengt de toekomst?

“Dat ligt in Gods hand en dat bedoel ik niet goedkoop. Mijn vrouw is ziek, zo moet ik leven. Misschien kom ik wel bij de ChristenUnie of start ik een eigen Evangelische partij. Je weet maar nooit.”

\*noot redactie: tijdens de uitvaartdienst van Prins Bernard zaten Paul van Buitenen, Jules Maaten en Neelie Kroes naast elkaar. Ze hebben na afloop met elkaar gesproken.

## Nederland Transparant

Na het interview werd bekend dat Paul van Buitenen ook een partij, Nederland Transparant, op nationaal niveau begint. Door het ANP werd het bericht verspreid dat Van Buitenen kandidaat zou zijn voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Tegenover Perspex laat hij weten dat dit niet klopt. “Ik lig er geen nacht wakker van als Nederland Transparant flopt. Ik moet eerst mijn beloftes in het Europees Parlement waar maken, daarom is mijn persoonlijke deelname aan de Tweede Kamer verkiezingen helemaal niet aan de orde.”



# Europees Netwerk met

**Europa. Politiek. Jongeren. Christen-zijn. Netwerken. Het zijn begrippen van deze tijd. Belangrijke begrippen die in de westerse samenleving de komende jaren steeds belangrijker worden. Europa, een begrip op zich. Vol lading, vol ambitie, volop in discussie. Vooral een politieke discussie. Wat willen we? Waar willen we heen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om onze burgers te bereiken, om onze jongeren te bereiken? Politiek en jongeren. Christelijke politiek en christelijke jongeren. 'Onze toekomst' worden ze wel eens genoemd. Gelukkig weten we als christenen wel beter, maar toch zijn jongeren érg belangrijk.**

**Vooraf wanneer we kijken naar áctieve jongeren. Jongeren met al hun contacten, frisse ideeën, mogelijkheden en waardevolle netwerken.**

Door Bart van der Vegte

Afgelopen zomer, tijdens de eerste internationale summerschool van Perspectief, is een nieuw netwerk voor christelijke jongerenorganisaties opgericht. Het ECPYN, European Christian Political Youth Network, is voortgekomen uit een behoefte om op Europees niveau te zorgen voor meer samenwerking tussen de christelijke jongerenorganisaties. Door het opzetten van dit netwerk zijn op dit niveau enorme mogelijkheden ontstaan om actieve jongeren met elkaar in contact te brengen. Perspectief grijpt deze mogelijkheden met beide handen aan en is één van de trekkers van dit netwerk.

**DE POLEN AAN DE WODKA, EN EEN ENORM GEZANG VAN ALLERLEI TRADITIONELE EN STUDENTIKOZE POOLSE LIEDEREN. OOK ONZE WIT-RUSSEN EN LETTEN BRACHTEN HET EEN EN ANDER TEN GEHORE, EN OOK WIJ MOESTEN ER AAN GELOVEN DOOR ENKELE NEDERLANDSE LIEDEREN TE ZINGEN.**

AUKE MINNEMA EN JONATHAN T. VAN TONGEREN  
BEZOCHTEN POLEN

**DE BIJENKOMST IN ROEMENIË VORMDE DE EERSTE CONFERENTIE NA OPRICHTING VAN DE ECPYN, IN JULI VAN DIT JAAR.**

**HOEWEL ER VEEL VERBETERPUNTEN ZIJN KUNNEN WE TERUGKIJKEN OP EEN ZINVOLLE BIJENKOMST. HET IS GOED OM NA TE DENKEN OVER HOE CHRISTELIJKE ORGANISATIES CHRISTELIJKE NORMEN EN WAARDEN NAAR DE VOORGROND KUNNEN HALEN. MARJOKE HARTOG, GONDA LAMBERINK EN RITA POPPE GINGEN LANGS IN ROEMENIË**

Het ECPYN is niet zómaar een netwerk dat af en toe eens een contactdag of netwerkdag gaat organiseren. Het ECPYN is een netwerk waarvan de aangesloten organisaties in eenheid verbonden door de liefde voor God en medemens, elkaar en andere jongeren betrekken bij politiek. Het streven naar samenwerking en actieve deelname van christelijke jongerenorganisaties aan Europese politiek wordt vormgegeven door te enthousiasmeren, toe te rusten en te interesseren. Eén van de belangrijkste elementen die aan het ECPYN ten grondslag liggen is het onderstrepen en promoten van de christelijke waarden, op nationaal niveau en Europees niveau. Niet alleen omdat het christelijke waarden zijn, maar vooral omdat deze waarden bijdragen aan een gezonde Europese samenleving waarin ieder mens mag leven en zich kan ontwikkelen.

# Perspectief

IK HEB EEN LEZING GEGEVEN OP EEN DOOR DE UNIVERSITEIT GEORGANISEERDE BIJENKOMST. ER KWAMEN 30 MENSEN EN DE KRANT EN DE NATIONALE TV. ER WAS VEEL WAARDERING EN OOK ENTHOUSIASME OVER DE LEZING EN GOEDE VRAGEN ACHTERAF. OOK EEN INTERVIEW VOOR TV EN DIVERSE NIEUWE MENSEN DIE BETROKKEN WILLEN ZIJN BIJ DE DOORSTART VAN EEN CHRISTELIJK SOCIALE PARTIJ IN IJSLAND. CHRISTELIJK SOCIAAL IS NIEUW HIER EN DE ONTVANGST IS ENTHOUSIAST.

JOHANNES DE JONG WERD EEN NATIONALE BEROEMDHEID IN IJSLAND

Dat er behoefte bestaat voor een dergelijk netwerk, is sinds de oprichting in juli 2004 wel duidelijk geworden. In juli is er gestart met een aantal van acht organisaties, momenteel is het aantal gestegen tot boven de 10. Jongerenorganisaties vanuit heel Europa, van IJsland tot Moldavië, van Litouwen tot Roemenië. Om al deze organisaties op een structurele wijze met elkaar in contact te brengen en waar mogelijk samen te laten werken, worden op dit moment enkele activiteiten verricht om dit te realiseren. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een nieuwsbrief en een website.

De ECPYN staat alleen niet stil! 20 en 21 januari is er naast en tijdens de ECPM conferentie ook een ECPYN meeting waar diverse organisaties aan meedoen. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de volgende ECPYN summerschool in Timisoara, Roemenie in samenwerking met onze partners daar. Wie daar meer informatie over wil hebben kan mailen naar Bart van der Vegte: [ecpyn@perspectief.nu](mailto:ecpyn@perspectief.nu)

Een andere belangrijke actie van het jongeren-netwerk is het mede-organiseren en ondersteunen van conferenties en congressen op Europees niveau. Hierbij kan het gaan om de 2e internationale summerschool die in Roemenië wordt gehouden, maar ook om andere onderwerpen zoals de rol van jongerenorganisaties met betrekking tot de EU, of welke mogelijkheden er zijn om een jongerenorganisatie in het Verenigd Koninkrijk op te zetten. Maar het kan ook gaan om inhoudelijke aspecten van de 'nationale' christelijke politiek. Hoe kan vorm worden gegeven aan een dienstbare overheid in Moldavië of Roemenië? Dit zijn vragen en acties waarbij een 'netwerk' van veel waarde kan zijn.

We zijn dankbaar dat wij als christelijke jongeren deze mogelijkheden hebben gekregen en kunnen benutten. Laten wij als actieve Nederlandse christelijke leden van Perspectief dan ook volop dit werk en de initiatieven van dit Netwerk ondersteunen. In gebed, woord en daad.

Wil je meer informatie over het ECPYN, stuur dan een e-mail naar: [ecpyn@perspectief.nu](mailto:ecpyn@perspectief.nu)

Er wordt ook concreet invulling gegeven aan het netwerk. Afgelopen najaar bezochten Perspectief-leden lidorganisaties in IJsland, Litouwen, Roemenië en Polen.

DE LITHUANIAN LEAGUE OF YOUNG CHRISTIAN DEMOCRATS HAD EEN SEMINAR GEORGANISEERD OM NA TE DENKEN OVER DE ROL VAN JONGERENORGANISATIES WAT BETREFT DE TOETREDING TOT DE EU. WIJ HEBBEN BEIDEN EEN LEZING VERZORGD. BART HEEFT GESPROKEN OVER CHRISTELIJK SOCIALE POLITIEK IN EUROPA. JACOB HEEFT EEN LEZING VERZORGD OVER DE TAKEN EN MOGELIJKHEDEN VAN EEN POLITIEK JONGERENORGANISATIE. DAARBIJ HEBBEN WE OOK WEER GESPROKEN OVER DE ECPYN.

LITOUWEN WERD VEREERD MET EEN BEZOEK VAN JACOB BOSMA EN BART VAN DER VEGTE.



Door Ietje van Voornveld

# Prettige kerstdagen...

**Kerst en Oud en Nieuw zijn net een week voorbij. Waarschijnlijk ben je met kerst na de kerk geweest of is de hele familie langs geweest? Misschien was het helemaal niet leuk en voelde je je alleen. Hoe gaat het nieuwe jaar er uit zien? Ga je studeren? Of misschien blijf je wel zitten? Zo heeft iedereen een verschillende invulling van kerst en verwachting van het nieuwe jaar. Perspex vroeg een paar mensen naar hun mening.**



## Mohammed (30), beveiliging

### Wat deed jij de kerstdagen?

Ik was aan het werk op een schaatscomplex. Ik werk daar bij de beveiliging.

### Waarom was je aan het werk?

De kerstdagen zijn drukke dagen op de baan; dan is er extra toezicht nodig. Er zijn tijdens de kerstdagen veel Amsterdammers wezen schaatsen. Hele families stonden op de schaats. En in de tas een thermoskan met warme chocolademelk.

### Was het prettig?

Ja. Het houdt me bezig. Ik ben niet iemand die thuis kan blijven zitten.

### Hoe zien jouw ideale kerstdagen eruit?

Die beleefde ik toen ik een jaar of 14, 15 was. Er waren toen mooie films op TV, zoals 'A Christmas Carol' over Abonese Scroge. Een film over een gierige man die op kerstavond bezocht wordt door 3 geesten. Een aanrader!

### Wordt 2005 een gelukkig jaar?

Ja, voor mij wel. Dat gevoel heb ik. En voor de wereld: laten we er hard aan werken dat die veiliger wordt.

## Kais (23), jongerenwerker

### Hoe overleefde jij de kerstdagen?

Ik ben aan het werk geweest als jongerenwerker in Amsterdam-West. Ik ben moslim. Het is bij ons geen gewoonte de geboorte van Jezus te vieren.

### Waarom hebben jullie die dagen gewerkt?

Jongeren in de wijk hebben dan vrij van school, dus was het leuk dat het jongerencentrum open was. We hadden een uitstapje gepland, naar de schaatsbaan. En omdat ik werkte, konden mijn collega's die wel kerst vieren vrij nemen.

### Was het prettig?

Ja hoor. Voor mij zijn de kerstdagen gewoon normale dagen.

### Hoe zien jouw ideale kerstdagen eruit?

Lekker thuis op de bank zitten ... toch wel. En kerstfilms kijken, over Jezus bijvoorbeeld.

### Wordt 2005 een gelukkig jaar?

Voor mij wordt het financieel een zwaar jaar. Ik hoop een eigen huis te krijgen dat ik moet inrichten. En ik moet natuurlijk huur gaan betalen. Maar het is wel een leuk vooruitzicht.



## Steven (21), groepsbegeleider verstandelijk gehandicapte jongeren

### Wat deed je tijdens de kerstdagen?

Eerste kerstdag vierde ik mijn verjaardag. Op tweede kerstdag werkte ik van half acht tot half vier als groepsbegeleider van verstandelijk gehandicapte jongeren met een gedragsstoornis. 's Avonds heb ik bij mijn schoonfamilie gegeten. Iedereen heeft wat eten meegebracht.

### Je was dus aan het werk? Waarom?

De bewoners van de instelling gaan niet allemaal naar huis. Voor hen zijn de kerstdagen een zo normaal mogelijke dag. Het is voor de bewoners belangrijk dat de dag dezelfde structuur heeft als anders.

### Was het een prettige kerstdag zo?

Werken vind ik helemaal niet erg. Toen ik begonnen ben met de opleiding voor sociaal werk binnen deze instelling, had ik me niet direct gerealiseerd dat ik alle dagen van het jaar inzetbaar ben. Al vrij snel wist ik dat het er bij hoort.

### Hoe zien jouw ideale Kerstdagen eruit?

In ieder geval ga ik naar de kerk. Verder vind ik het gezellig met vrienden en familie bij elkaar komen en spelletjes te doen.

### Wordt 2005 een gelukkig Nieuw jaar?

Dat mag ik hopen!

## Tineke (54), verpleegkundige

### Wat deed u tijdens de kerstdagen?

Tweede Kerstdag ben ik om 7 uur begonnen met werken. Ik werk in een hospice, als verpleegkundige. Er zijn mensen in het hospice die dag en nacht verzorgd moeten worden.

### Prettig werk?

In het hospice hing een gezellige sfeer. Het was versierd, er was veel aanloop en aan het eten werd wat meer aandacht besteed.

### Hoe zien uw ideale kerstdagen eruit?

Grotendeels zoals ze nu verlopen zijn. Alhoewel ik tweede kerstdag ook wel eens zou willen uitrusten of naar buiten gaan voor een wandeling of zo.

### Had u zich van tevoren gerealiseerd dat werken in de gezondheidszorg dag en nacht doorgaat?

Ja. Ik wist dat ik ook in weekenden en op feestdagen moest doorwerken. Deze onregelmaat vind ik niet erg.

### Wordt 2005 een goed jaar voor de gezondheidszorg?

Hopelijk komt de palliatieve zorg meer in het zicht van Den Haag, zodat er meer geld voor komt. Ook hoop ik dat specialisten en andere doktoren meer rust en aandacht hebben om goed te luisteren naar mensen met lichamelijke klachten. Vaak wordt te snel besloten over hulp of behandeling.

### Wat zijn uw voornemens als verpleegkundige voor het komende jaar?

Per 1 maart neem ik ontslag. Ik heb 12 jaar in het hospice gewerkt. In een hospice wonen mensen die gaan sterven. Dit maakt het werk soms zwaar. Na zoveel jaar ben ik toe aan iets luchtigers



## Schandalige zorg

Ik ben Rienette Sytsma en ben 18 jaar oud. Ik volg de opleiding onderwijsassistent. Ook zit ik daarnaast in het bestuur van Perspectief Ede/Barneveld. Sinds ruim 2 jaar heb ik post-traumatische dystrofie, een levenslange zenuwbeschadiging. Het begon in mijn rechtervoet maar zit nu ook in mijn armen en benen. Hierdoor kan ik niet goed meer functioneren. Een behandeling in het ziekenhuis van Ede, waar ik woon, hielp niet voldoende. Samen met mijn ouders kwam ik er achter dat er een arts was in het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal die een behandeling had met goede resultaten. Hij is op deze behandeling gepromoveerd. Sinds ruim een jaar ben ik daar onder behandeling. En het heeft effect. Ook al is het enorm

grillig, ik loop weer rond met of zonder krukken en zit niet meer definitief in de rolstoel. De verzekering betaalt per keer bijna 400 euro voor de taxi kosten. Iets wat niet nodig zou zijn als ze het gewoon in Ede deden. Ede is niet het enige ziekenhuis wat niet achter deze behandeling wil staan. Ze houden vast aan een behandeling die bewezen heeft weinig effect te hebben. De minister geeft aan dat hij niets tegen de artsen kan doen. Het is vechten tegen de bureaucratie.





# Help, wat mag ik nog eten?

Door Karla Derks-Wolthuisen

**In een themanummer over volksgezondheid mag voeding niet ontbreken. Als je de kranten een beetje bijhoudt dan vraag je je soms af wat je nog wel mag eten en zo ja, wat dan wel. 'Helpt jonge meisjes lijnt ongezond' tegenover 'Nederland eet te veel'. Twintiger eet te weinig fruit' tegenover 'Gif op druiven'. En 'Voedingsconcern haalt productieserie kapucijners uit schappen'. Help, wie kunnen we nog vertrouwen?**

**Ik sprak er over met Patricia Schutte, voorlichter van het Voedingscentrum in Den Haag. Samen concludeerden we dat we als consument nog wel het minst te vertrouwen zijn...**

## Overheid en overgewicht

In meer dan een eeuw tijd is de Nederlander enorm gezonder geworden, maar gaat die ontwikkeling zo door? Volgens de huidige regering niet: onze levensverwachting zou in de toekomst zelfs kunnen dalen. In de nota 'Langer gezond leven; ook een kwestie van gezond gedrag' richt het kabinet zich op drie speerpunten: roken, overgewicht en diabetes. Wat het roken betreft zijn er al een aantal stappen gezet die je al aan den lijven hebt kunnen ondervinden; de pafpalen op de stations en het verbod op het roken op de werkplek: niet-roken wordt de sociale norm als het aan het kabinet ligt.

Wat overgewicht betreft hebben we tot nu toe nog niet zoveel gehoord, maar van niet-eten is dan ook geen sociale norm te maken. Maar misschien zijn de commercials van de 'Maak je niet dik-campagne' je al opgevallen. Daar zit het Voedingscentrum achter. Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid (ministeries van LNV en VWS) om consumenten wetenschappelijk verantwoorde, eerlijke informatie te geven over gezonde voeding en voedselveiligheid. Daarnaast bevordert het Voedingscentrum gezond eetgedrag met projecten en campagnes, met als doel: concrete gezondheidswinst.

## Het probleem

Bijna de helft van de Nederlandse mannen is te zwaar en bijna veertig procent van de vrouwen. Dit is een serieus probleem, want hoe zwaarder je bent, hoe groter het risico voor je gezondheid. Een te hoog gewicht vermindert de kans op een lang, gezond en gelukkig leven, net als roken. De kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes of bepaalde vormen van kanker neemt toe.

Behalve bij volwassenen neemt overgewicht bij kinderen ook ernstig toe. Ruim 400.000 Nederlandse kinderen (ongeveer 13 procent van de Nederlandse jeugd) zijn te zwaar, volgens recent onderzoek van TNO en het Leidsch Universitair Medisch Centrum. Extreem overgewicht komt al voor bij vierjarigen. Weet je dat vorig jaar zelfs een Engelse kleuter overleed aan een hartstilstand als gevolg van overgewicht?

## December = één kilo extra

Eén decembermaand later en we zijn er gemiddeld een kilo van aangekomen. Een ongezonde ontwikkeling, vinden ze bij het Voedingscentrum in Den Haag. De reacties op de 'Maak je niet dik-campagne' zijn tot nu toe erg positief. "Het spreekt mensen blijkbaar aan; ze hebben er

## Gezondheidszorg – gezonde zorg?!

Als er één onderwerp is wat Nederlanders de laatste tijd bezig houdt is het wel de gezondheidszorg. Iedereen praat er over, iedereen heeft er een mening over en volgens mij denken veel mensen dat wanneer zij het in Nederland voor het zeggen hadden de problemen zo waren opgelost.

Nu moet ik je bekennen dat ik me de laatste tijd ook bezig heb gehouden met gezondheidszorg of beter gezegd met gezonde zorg.

Het afgelopen jaar verdiepte ik mij, samen met een studiegenoot, in de relatie tussen voeding en gebit. Een relatie die zo logisch is (iedereen weet toch dat wanneer je vaak snoept je meer kans op gaatjes hebt) en toch weinig aandacht krijgt in de gezondheidszorg.

Tijdens ons onderzoek vonden we hele interessante feiten. Bijvoorbeeld dat je meer kans hebt op gaatjes als je meer dan 7 keer op een dag een eetmoment hebt. En dat melk, net als bepaalde kaassoorten, beschermend



Om gezond te eten adviseert het Voedingscentrum de Schijf van Vijf te gebruiken: eet gevarieerd, niet te veel, gebruik minder verzadigd vet, eet volop groente, fruit en brood en ga veilig met voedsel om. De vijf vakken geven aan hoe variatie kan worden aangebracht in de voeding. En met de aanbevolen hoeveelheden als richtlijn wordt de basis gelegd voor een gezonde voeding.



Patricia Schutte,  
voorlichter van het  
Voedingscentrum in Den Haag

mee te maken. In 14 dagen hadden we al 350.000 bezoekers op de website die hun dagelijkse calorieën wilden checken of de calorieënchecker aanvroegen”, vertelt Patricia Schutte, diëtist en voorlichter van het centrum in Den Haag. “Het was zelfs zo’n succes dat er maatregelen genomen moesten worden om de vraag aan te kunnen.” Maar inmiddels werkt het systeem weer naar behoren en kun je op de site [www.voedingscentrum.nl](http://www.voedingscentrum.nl) naar hartelust je calorieën checken.

### Waar komt die behoefte vandaan?

“Mensen willen graag inzicht krijgen in ‘hoe zit ik nu precies’. Tot nu toe legden ze het probleem bij de buurman: ‘Ik heb er niet mee te maken’. Maar zelfs als je

neemt de auto of de tram naar je werk en je gaat anders leven. Drukker leven vaak waardoor de tijd om meer te bewegen er bij inschiet. Als je na een jaar merkt dat je aankomt kun je er gemakkelijk iets aan doen, maar als je langer wacht wordt het moeilijker.”

### Is dit nou de manier waarop we mensen bewust moeten maken van hun consumptiepatroon? Of moeten we de weg van een harde aanpak nemen. De ‘snack-tax’ bijvoorbeeld...

“Ja, die snack-tax is eens bedacht door een sociaal-econoom, maar dat is ook niet zaligmakend. En het plan is moeilijk uitvoerbaar. Kijk, ook van gezonde producten

## “Na je vijftiengste neemt je gewicht sneller toe dan daarvoor.”

een goed gewicht hebt is het verstandig om een beeld te krijgen van wat je eet en wat je mag eten. Als je nog geen gewichtsproblemen hebt is dat prachtig, maar nog mooier is als je dat ook zo kunt houden.

Na je vijftiengste neemt je gewicht sneller toe dan daarvoor. Gemiddeld een kilo per jaar. Dat komt omdat je energiebehoefte dan stabiel wordt en je leefstijl en eetgewoonten veranderen. Vanaf die leeftijd heb je vaak meer te besteden, je bent klaar met school, je

als melk en kaas kun je dik worden lals je er veel van gebruikt. Moet dat dan ook belast worden?

Waar wij ons nu vooral op richten is het voorkomen van overgewicht, dat is het belangrijkste. We willen aandacht vragen voor het probleem en mensen bewustmaken van hun eigen consumptiepatroon. Door je eigen calorieën te checken kun je dat bewustzijn direct toepassen op je eigen eetgedrag. Uiteindelijk is de consument degene die zelf die stap moet nemen.”

werkt op gaatjes. Jammer genoeg bleek ook dat kinderen op basisscholen weinig melk en kaas gebruiken. Ze drinken liever veel frisdrank. De gebitten van kinderen worden de laatste tijd weer slechter.

Om de gezondheidszorg een handje te helpen met het opsporen van kinderen die meer kans hebben op een slecht gebit door o.a. hun eetgedrag, ontwikkelden we een speciale vragenlijst.

Niet alleen wij, maar ook onze begeleiders waren trots op het eindproduct. Het viel zelfs zo in de smaak dat wij genomineerd werden voor een prijs, die een Nederlandse zorgverzekeraar beschikbaar had gesteld.

Ook de zorgverzekeraar waardeerde ons eindproduct, zodat wij begin december te horen kregen de prijs gewonnen te hebben.

Gezondheidszorg is dus echt niet alleen maar saai of slecht, het heeft ontzettend veel positieve kanten. Het wachten is alleen op mensen die zich daar voor in willen zetten. Misschien moeten we eens wat minder praten over de gezondheidszorg en wat meer onze handen uit de mouwen steken om wat te doen aan de zorg. Misschien iets voor jou?

Grada van Berkum, diëtist.



**En is die consument dus eindverantwoordelijk?**

“Voedingsindustrie, overheid, consument: iedereen is wel verantwoordelijk, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de consument. Die maakt voor zichzelf telkens de beslissing. De voedingsindustrie heeft onlangs wel een gedragscode opgesteld waarin reclame richting kinderen is opgenomen. Dat moet zorgvuldiger worden aangepakt. Volgens gemaakte afspraken moeten Modellen worden uit reclame geweerd, zoals Peter Jan Rens in de Haribo-reclame: De voedingsindustrie heeft duidelijk ook een verantwoordelijkheid en moet waar mogelijk ook maatregelen nemen.

Het Voedingscentrum wil de consument middelen geven zodat die er zelf mee aan de slag kan. Bijvoorbeeld door uitgebreidere informatie op de voedingsmiddelen zelf te zetten. Niet alleen meer wat je per 100 gram bin-

**In Denemarken kunnen kinderen met overgewicht op kosten van de staat op afslankcursus? Een goed idee of moeten we die kant niet op willen?**

“In Nederland heeft zes procent van de kinderen van zes jaar overgewicht. Dat is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden, maar we moeten niet wachten tot dat percentage nog groter wordt. Wij richten ons op het voorkomen van problemen en niet op het verhelpen ervan. Hopelijk zijn afslankcursussen dan niet nodig.”

**Ruim tachtig Europese wetten en een Europese Voedselveiligheidsautoriteit moeten er voor zorgen dat ons voedsel door en door betrouwbaar, veilig is. Toch bleek een paar maanden geleden uit onderzoek dat****“Zodra er in de media een geval van voedselbesmetting en dergelijke opduikt staat bij ons de telefoon roodgloeiend.”**

nenkrijgt, maar ook hoeveel calorieën het een portie van het hele product levert. Als je een blikje cola drinkt dat drink je de hele 330 milliliter en geen 100. Wat krijg je dan binnen? Zulke info zou wat ons betreft op de verpakking moeten komen te staan naast wat je gemiddeld per dag nodig hebt. Dit is voor vrouwen gemiddeld 2000 kcal en voor mannen 2500 kcal.”

**Kijkt de consument daar naar?**

“Dat is ook aan de consument. Je kunt het de consument gemakkelijker maken.”

Dat de consument belangstelling heeft blijkt uit het aantal bezoekers van de caloriechecker. Verder moet die consumenten die het willen weten de informatie krijgen. Staat het er niet op dan hebben ze geen keus

**Is het reëel om het consumptiepatroon van kinderen aan te pakken bij de reclamewereld? Ouders zijn uiteindelijk de baas van de portemonnee.**

“Je moet ouders een grotere rol geven in het eetgedrag van hun kinderen. Dat doen we nu via campagnes op scholen. Het schoolkantineproject bijvoorbeeld, richt zich niet uitsluitend op scholieren, maar ook op ouders. Die willen we samen met hun kinderen betrekken in het kantinebeleid. En daarnaast zijn we met veel meer projecten bezig waarmee we alle leeftijden en hun ouders willen bereiken. Tot op het consultatiebureau aan toe.”

**een groot deel van de Europeanen zich nog steeds zorgen maakt over de veiligheid van voedsel. Waar komt die angst toch vandaan?**

“Uit dat onderzoek is ook gekomen dat Nederlanders zich het minst zorgen maken, maar die angst komt voort uit het idee dat je het niet zelf in de hand hebt. Als het goed gaat is het geen nieuws. Incidenten krijgen veel media-aandacht, dat is nieuws.. Dat maakt mensen wantrouwiger.

Gelukkig wordt er veel onderzoek gedaan. Mensen willen dat ook weten, maar de samenhang van al die informatie is niet duidelijk. En je moet het ook niet aan de consument overlaten om samenhang aan te brengen. Het Voedingscentrum probeert dat wel te creëren. Zodat al die informatie inzichtelijker wordt.

Zodra er in de media een geval van voedselbesmetting en dergelijke opduikt staat bij ons de telefoon roodgloeiend. Dan proberen wij het in een breed verband te zetten.”

**De Nederlandse consument is zelf dus veel minder betrouwbaar dan de voedingsindustrie?**

“Daar komt het wel op neer. Het gezondheidsrisico van onveilig voedsel is veel kleiner dan de samenstelling van je eigen voedselinname of de bereiding daarvan thuis. Daar gaat veel mee mis terwijl je daar zelf controle over hebt en waar je veel meer zelf wat aan kunt doen..”

# Spektakel

## Gelukkig nieuwjaar!

Door Karla Derks-Wolthuisen

Ik had laatst iets gek. Ik moest gapen en m'n mond bleef openstaan. Op de dag voor kerst. Ik kon helemaal niks meer. Niet meer eten, drinken, praten, slikken. Ik zag me al helemaal zitten tussen de familie, met m'n mond open aan het kerstontbijt. Ergens wel fijn want dat hoefde ik niet mee te doen aan dat hele eetfeest wat kerst toch wel een beetje geworden is. Maar ja, met je mond open zitten is geen gezicht dus toch maar even met de huisarts gebeld. Twee uur later zat ik bij de kaakchirurg die het allemaal weer rechtgetrokken heeft. Wat was ik blij want ik had me toch een kramp in m'n kaken... Ik mocht alleen met de kerstdagen niet meer lachen want dan kon het zo weer gebeuren. En geen grote happen nemen en zingen werd ook wat riskant. Jammer, want dat vind ik nu zo mooi aan kerst. Dus heb ik het Ere zij God wat ingetogen gezongen maar wat beter nagedacht bij de woorden. We weten niet wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. Misschien heb je al veel plannen gemaakt en weet je het al een beetje. Misschien heb je wel net iets akeligs meegemaakt en ben je bang voor wat nog komen gaat. De aardbeving in de Indische oceaan heeft zoveel doden opgeëist, de strijd tegen het terrorisme gaat maar door. Maar weet je? Met kerst werd Christus geboren, het Licht in de wereld. En weet je? Toen hij naar de hemel voer beloofde Hij dat hij met ons zal zijn, alle dagen tot aan het eind van de wereld. Wat ons in de toekomst dan ook te wachten staan, God zal er bij zijn. Ik wens je een heel gezond en gelukkig 2005!

# Politiek in de aula: “Er moet wel iets concreets gebeuren!”

Het is een dinsdag in december als we Joost, Rianne, Nina, Koos en Klaas ontmoeten op hun school. Ze zitten op het Driestar College in Gouda, in lyceum vijf en zes. Buiten is het koud en stil, binnen is het warm en gezellig druk: het is pauze en in de aula praten en lachen de leerlingen met elkaar, een paar kijken zenuwachtig nog even de stof voor een repetitie over. De groep waarmee we afgesproken hebben is niks verlegen. Ze kletsen de oren van je hoofd en ze hebben elkaar zoveel te vertellen. Er wordt druk op los gebabbeld wat ons direct brengt bij de eerste vraag voor hen.

## Wat vinden jullie, wordt er teveel gepraat in de politiek?

Klaas is het daarmee eens. Hoewel hij debatteren belangrijk vindt, moet er natuurlijk wel wat concreets gebeuren. Joost vindt ook dat er teveel gepraat wordt, maar volgens hem gaat het er natuurlijk wel om wát je zegt en hóe je het brengt. Volgens Joost is wel heel belangrijk dat bepaalde informatie tactisch gepresenteerd wordt: “Om maar eens een voorbeeld te

## Hebben jullie het idee dat Nederland steeds gewelddadiger wordt?

Daarover bestaat bij de groep geen twijfel. Rianne: “Niet alleen Pim Fortuyn en Theo van Gogh; buschauffeurs, supermarkt personeel, weinig mensen zijn nog veilig. Treinconducteurs zijn soms doodsbang!”

## Maar waarom denken jullie dat er meer geweld gebruikt wordt?



noemen: Theo van Gogh zei dingen op een heel onvoorzichtige manier, dat was ook wel vragen om moeilijkheden”. Marnel voegt eraan toe dat er in het politieke debat wel heel duidelijke grenzen moeten zijn aan wat je kunt zeggen en op welke manier.

Klaas haakt hierop in: “De kracht van vrije meningsuiting is dat je alles kunt zeggen. Ik las pas van iemand die zei dat je wel de vrijheid hebt om te zeggen wat je vindt, maar dat je niet dezelfde vrijheid hebt om te zeggen wat is. Het komt erop neer dat je dus van de Islam wel mag zeggen wat je vindt, maar niet de verkeerde feiten mag geven”. Marnel: “Ja, maar door je mening te geven, kun je ook iemand kwetsen, met alle gevolgen van dien. Er staat ook in de wet dat je niemand mag beledigen”. De groep vraagt zich hardop af waar de grens ligt. Rianne vindt dat deze ligt bij wat meningsuiting voor gevolg heeft: “Als het uiten van je mening ervoor zorgt dat er mensen vermoord worden, dan ben je ergens een grens overgegaan”. Nina voegt hieraan toe: “Je kunt het niet met elkaar eens zijn, maar als je alleen maar aan jezelf denkt dan werkt het helemaal niet. Het is zo belangrijk dat je rekening houdt met elkaar!” Volgens de groep ligt er ook een grens bij een ander gevolg van vrije meningsuiting. Rianne: “Wat Van Gogh deed, had absoluut geen zin want het gevolg is nu dat de samenleving nog meer uit elkaar valt en bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan.” De groep stemt in wat er gezegd wordt. Volgens hen is eenheid voor een land heel belangrijk, daarom is het goed om uit te kijken wat je zegt. Geweld zoals gebeurd is met Van Gogh zorgt er alleen maar voor dat er tussen verschillende groepen ruzie ontstaat.

Klaas: “Mijn vader zou zeggen dat het door de ontkerstening komt. Hij zegt dat wel met meer dingen, maar ik denk wel dat hij gelijk heeft. Belangrijke waarden van het christendom zijn uit de maatschappij verdwenen. Het grootste gedeelte van Nederland gelooft niet meer en leeft dus volgens eigengemaakte regels, die steeds weer verschillen, maar ook verharden.” De groep maakt zich zorgen over Nederland. Zeker de tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen baart hen zorgen. Joost: “Je ziet nu de opkomst van groepen als Lonsdale, in combinatie met een steeds groeiend aantal Nederlanders van allochtone afkomst. Dat is best een gevaarlijke ontwikkeling.”

## Tja, wat nu concreet? Zou het wat jullie betreft bij praten blijven? Wat zou je doen als je bijvoorbeeld een dagje Jan Peter Balkenende heette?

Nina: “Oei, dat is een verantwoordelijkheid zeg! Ik zou in ieder geval ethische kwesties anders aanpakken; datgene wat misgegaan is op dit gebied tijdens Paars moet weer rechtgezet worden”. Joost en Rianne zijn het daarmee eens. Volgens Joost heeft vooral Els Borst schade aangericht en Rianne is in ieder geval blij dat ze zelf geen minister-president is. Maar als het toch zou moeten, zouden we van haar in ieder geval een steviger aanpak kunnen verwachten. Volgens Klaas komt bij het CDA de ‘C’ te weinig uit de verf: “Balkenende probeert het soms voor iedereen leuk te houden: Christen-zijn is toch niet alleen iets voor achter de schermen?”

Dit is iets om over na te denken. Er is nog veel waar we over door kunnen praten maar de bel gaat; leerlingen moeten verder. Hun mening vertellen hebben ze geen moeite mee: zien we ze later weer terug, misschien, in de politiek?



# wwwbsites

Hè, goed dat je er weer bent want hier staan weer een handje vol www's waar je je tijd mee kunt vullen, niet alleen site's waar je lekker rond kunt hangen maar waar je met een beetje geluk ook nog iets mee opschiet.....

Zo vind je op [jongeren.pagina.nl](http://jongeren.pagina.nl) echt alles waar je mee in aanraking kan komen – of je het nou wil of niet – het kan echt van alles zijn variërend van mini IQ test, links naar sites over jongeren & geloof. Gewoon doen!

Altijd willen weten of jij de overheid kan beïnvloeden? Nou de jongeren van [www.teamalert.nl](http://www.teamalert.nl) hebben we degelijk een vinger in de pap over de verkeersveiligheid. Wel of geen bromfietscertificaat of projecten als Europese Nacht Zonder Ongevallen of Roadshow. Ff kijken dus.

[Spunk.nl](http://Spunk.nl), een web-zine met pit, je vind hier het laatste nieuws in een 'leuk' jasje waar je dan vervolgens – samen met anderen – op kunt reageren, columns, achtergrond artikelen, en een weblog. Als je sommige dingen met een korreltje / kilootje zout neemt kun je, je hier wel een ochtendje vermaken.

## Puzzel

Zo dacht je dat je alles gehad had? Nou echt niet dus. Hier vind je nog een puzzel waar je al je aandacht bij nodig hebt want de woorden staan op de meest onmogelijke manieren in de puzzel gepropt. Zal vast één tip geven sommige letters heb je vaker nodig. De overgebleven letters vormen een woord wat je nog al eens tegen iemand zegt als ie ziek is...

ARTS  
BED  
DARM  
GEZEUR  
GEZONDHEIDSZORG  
MAAG  
MEDISCH  
NAALD  
STERIEL  
VERGRIJZING  
ZIEKENHUIS

g	s	t	e	r	i	e	l
v	e	b	h	c	s	i	d
e	b	z	e	u	r	a	e
r	e	i	o	d	a	r	m
g	d	e	n	d	e	t	a
r	t	k		e	h	s	a
i	g	e		r	s	e	g
j	n	n	c	h	a	p	i
z	i	h	n	a	a	l	d
s	i	u	g	r	o	z	s

# Alex van Vuuren schreeuwt voor leven

Ruim vierentwintig jaar geleden is in de Tweede Kamer de abortuswet aangenomen. Christenen zijn het er nog steeds niet mee eens. Ieder jaar houdt de stichting Schreeuw om Leven de Mars voor het Leven. Heel goed, maar het doet wel vragen rijzen. Hoe lang gaan we er nog mee door? Leeft abortus nog wel onder christenen? Het woord is aan Alex van Vuuren van Schreeuw om Leven.

## Wat doet u precies op 18 december?

Jaarlijks is de Mars om het leven. Dit is op of rond 18 december, de datum waarop in 1980 de abortuswet is aangenomen. Daaraan gekoppeld is de nachtwake bij abortusklinieken in het hele land. Dat doen we al meer dan tien jaar. Zo willen wij kenbaar maken dat wij het niet met deze wetgeving eens zijn.

## Leeft abortus nog wel onder christenen?

Er waren dit jaar ruim 300 mensen. Normaal zijn dat er zo'n 200 mensen. Er zijn natuurlijk nog wel veel meer mensen die tegen abortus zijn. Het zou daarom ook goed zijn als er meer mensen aan meededen. Dan gaat het om honderdduizenden.

## En onder jongeren?

Er leeft nu een generatie die zijn opgegroeid met abortus. Het is niet van God. Het wekt op een natuurlijke manier verzet op. Mensen krijgen er steeds meer mee te maken. Je ontkomt er niet aan. Er zijn honderdduizenden vrouwen die een abortus

hebben ondergaan. Veel daarvan hebben het daar achteraf moeilijk mee.

## Ziet u het ooit gebeuren dat de wetgeving gaat veranderen?

Er zouden grote veranderingen moeten plaatsvinden. Dat hangt heel erg af van de christelijke leiders. Toen zij zich inspanden ten tijde van het euthanasiedebat, is het ze wel gelukt om in zeer korte tijd tienduizend mensen, met name jongeren, op de been te brengen.

## Hoe lang gaat u nog door?

Onze naam is 'Schreeuw voor Leven'. We willen een schreeuw zijn voor het ongeboren leven. Als iemand op straat in elkaar wordt geslagen, dan is dat er een te veel. Zolang er kinderen zijn van wie het leven bedreigd wordt, zolang hebben wij een reden om door te gaan.

## Schandalige zorg

Het meest schrijnende verhaal is dat van Danitia van Daal (19). Zij is gehandicapt, maar reist wel met de trein. Daar heeft zij hulp bij nodig. Dit vertelde zij tegen Almere Vandaag. "Je moet minimaal drie uur van tevoren bellen voor hulp als je met je rolstoel de trein in en uit wilt. Ik had zelfs zondag al gebeld dat ik maandag van Almere naar Amsterdam Sloterdijk wilde. Ze adviseerden me om een trein later te nemen, omdat ik dan een rechtstreekse verbinding had. Dat deed ik. Op een bepaald moment kwam het bericht dat de trein niet verder ging dan Amsterdam Centraal. Toen heb ik de conducteur aangesproken met de vraag of er dan ook hulp voor mij klaarstond. Hij zou het doorgeven aan zijn collega. Op het Centraal Station bleek geen hulp klaar te staan en ook de conducteur zag Van Daal niet meer langskomen. Ik heb nog wel twee jongens gevraagd of zij de conducteur voor mij wilden inseeinen, maar dat hebben

ze waarschijnlijk niet meer kunnen doen. Niet veel later sloten de deuren en begon de trein te rijden met mij erin. Ik dacht in eerste instantie dat hij terugreed naar Almere, maar ik kwam uiteindelijk op een rangeerterrein uit. Het is een heel eng iets om zo alleen in de trein te zitten. Ik kon twee dingen doen. Heel hard huilen of om hulp bellen. Ik ben maar gaan bellen met het Bureau Assistentieverlening Gehandicapten van de NS. Vreemd genoeg wisten ze helemaal niet in welke trein ik zat, terwijl ik mijn reis daar toch had aangemeld. Ruim een uur later had het bureau achterhaald om welke trein het ging en een machinist ingeschakeld om de trein terug te rijden naar Amsterdam Centraal. Daar eenmaal terug heb ik een taxi naar huis toegenomen. De trein zag ik even niet meer zitten."





Lucas 4:40:

“Toen de zon onderging brachten allen die zieken hadden, lijdend aan allerlei kwalen, deze tot Hem. Hij (Jezus) legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen.”

# Een flinke mensenmaatschappij?

Door Johannes de Jong

Bij een themanummer over de zorg voor de zieken in onze samenleving moet je als christen toch onwillekeurig even denken aan Jezus die zoveel mensen genas. Vandaar ook bovenstaande tekst die een heel vertrouwd beeld schetst. Jezus die langskomt, de zieken de handen oplegt en ze genezen. Maar wat zo opvalt aan deze tekst is dat Hij elke zieke apart de handen oplegde, Hij gaf elk individu de aandacht die nodig was. Zo gaf Hij aan dat elk mens belangrijk is in Zijn ogen. Hij liep niet weg voor kwetsbare mensen, ze zochten Hem op of Hij zocht hen op. Hij maakte duidelijk dat ziekte niet thuishoort in Gods Koninkrijk en dat naar elk kwetsbaar mens omgekeken moet worden.

Dit heeft betekenis voor ons als we nadenken over hoe we omgaan met zieken en ziekte in onze maatschappij. Hoe kijken we tegen kwetsbare mensen aan als we zelf gezond zijn? Er is in christelijke kring wel een tendens te zien dat aan de ene kant we moeten zorgen voor zieken maar aan de andere kant moeten we ‘flink zijn’ als het om de politieke keuzes gaat. Flink mensen komen voor zichzelf op, treffen voorzieningen als ze ziek zijn, organiseren hun eigen netwerken en teren niet op kosten van de samenleving. Een flinke mensenmaatschappij dus?

De bijbel laat ons in deze genezingsverhalen over Jezus ook zien hoe kwetsbaar de mens is. Ook in het oude testament lezen we in psalm 8:5; ‘Wat is de mens dat U hem gedenkt?’ De mens is kwetsbaar en God ziet naar hem om. We zijn allemaal kwetsbaar en niemand van ons kan zijn of haar gezondheid organiseren. Ieder van ons kan zomaar ziek worden of gehandicapt, we hebben het niet in de hand. We kunnen als mensen niet een paradijs op aarde maken niet als collectieve inspanning en ook niet als individuen. We zijn afhankelijk van Gods zorg voor ons. Juist omdat we weten dat we als mensen zo kwetsbaar zijn lopen we hier niet voor weg maar houden we rekening met deze kwetsbaarheid. Zijn we bereid om van de vruchten van onze gezondheid, die we niet gemaakt hebben, af te dragen voor de zorg aan zieken? Zijn we bereid om tijd te steken in het bezoeken van zieken? Jezus had aandacht voor elke zieke, bracht genezing in een gebroken wereld. In het nieuwe testament krijgen de christenen de opdracht mee om naar de zieken om te zien, door de eeuwen heen is dat ook gebeurd. Als we beseffen hoe afhankelijk we zijn van Gods zorg voor ons motiveert dat ons om door te gaan met omzien naar diegenen die dat zo hard nodig hebben.

# Basketbal vanuit een rolstoel

**Deze keer moest Marcel als voorzitter in actie bij de rolstoelbasketbalwedstrijd die Perspectief en de ChristenUnie samen met andere organisaties organiseerden.**

Zaterdagavond 30 oktober was het zo ver: De rolstoelbasketbalwedstrijd tussen het Paralympische basketbalteam en een team van bekende Nederlanders, waaronder Wouter Bos, Marc Dik, Karl Noten, Bart Chabot en Berdien Stenberg. Perspectief organiseerde deze wedstrijd samen met de ChristenUnie, de Nederlandse Basketball Bond, Omniworld Almere en de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad om meer aandacht te vragen voor gehandicaptensport.

De avond eindigde in een 30-6 overwinning voor de paralympiërs. Na de wedstrijd namen de bezwete André Rouvoet en Wouter Bos het manifest 'Geef gehandicaptensport vrij spel' in ontvangst uit de handen van Jan Troost, voorzitter van de CG-raad en Marcel. Voor de overhandiging was Marcel in een rolstoel gestapt. "Gehandicaptensporters verdienen respect, en in dit manifest geven we concrete aanwijzingen hoe we daarbij kunnen helpen. Onze oproep aan de politiek is: geef gehandicaptensport vrij spel!"

De sfeer was geweldig door de aanwezigheid van honderden toeschouwers en veel pers. Maar liefst vier tv-ploegen waren afgekomen op het evenement en de schrijvende pers was ruim aanwezig. En Marcel? Die probeerde af en toe stiekem een rolstoel te kapen...







# Welkom in Holland

Het land waar alles kon, alles mocht en alles mocht kunnen. We hebben er weer een religie bij: de religie van het vrije woord. Dit vrije woord moet kunnen denken wat het voelt en kunnen zeggen wat het denkt, ongeacht wat anderen ervan vinden. Daar heb ik niets op tegen. Ik heb alleen wat tegen de extremistische uitwassen van deze religie. Extremisten die mij belemmeren in het uitdragen van mijn geloof. Extremisten die mogen zeggen dat moslims "iets" met geiten doen. Extremisten, dát zijn het.

Door Rogier Havelaar



Wat is er toch aan de hand in Nederland? Na eeuwen lang een multiculturele samenleving te hebben gehad willen we nu kennelijk wat anders. Een zogenaamde interculturele samenleving; een modern woord voor "verzuiling". Gewoon zorgen dat mensen niet met elkaar in contact komen en niets over elkaar te zeggen hebben en dan komt het allemaal goed.

PerspectieF denkt daar heel anders over en daarom is de commissie 'Polarisatie, Integratie en Acceptatie' in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit PerspectieF-ers, moslims, Antillianen en ga zo maar door. Inmiddels hebben twee moslimdames toegezegd in de commissie zitting te nemen. Naar andere mensen van Nederlandse of buitenlandse afkomst zijn we nog op zoek. De commissie zal ten minste vier keer bij elkaar komen en nadenken over het thema 'samen leven'. Per avond komt er één onderwerp van bovengenoemde drie aan bod. Aan de hand van deze avonden willen wij een aantal adviezen formuleren. Deze worden dan namens PerspectieF aangeboden aan de Tweede Kamer.

Heb je interesse om zitting te nemen in deze commissie of wil je meer informatie?

Stuur een korte motivatie + CV naar PerspectieF, ChristenUnie jongeren, t.a.v. Rogier Havelaar, Postbus 439, 3800 AK AMERSFOORT of email naar [r.b.havelaar@uvt.nl](mailto:r.b.havelaar@uvt.nl).

Voor meer informatie kun je ook bellen: 06 – 125 07 079





# Algemene Vergadering: 'PerspectiefF gaat lustrum vieren.'

**PerspectiefF gaat volgend jaar het vijfjarig jubileum uitgebreid vieren onder het motto 'Partijtje'. Er wordt een gala gehouden en een lustrumbundel uitgegeven. Deze plannen werden gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering van PerspectiefF, die op zaterdag 27 november in Amersfoort werd gehouden. Uit het hele land kwamen in totaal zo'n 50 jongeren naar het partijbureau van de ChristenUnie om te praten over de toekomst van de vereniging.**

Ik ben Harmjan Vedder, een 17-jarig VWO-6 scholierkje. Aan het einde van 2003 ben ik actief geworden voor PerspectiefF. Eerst als voorzitter van PerspectiefF Utrecht en nu heb ik de eer de jongste aanwinst binnen het PerspectiefF bestuur te zijn. Ik ga me als Politiek Secretaris bezig houden met 'de politiek van PerspectiefF'. Dat betekent lekker veel discussie-avonden organiseren, leuke debatten bijwonen en zo PerspectiefF nog scherper profileren! Ik reken daarbij op jullie hulp, want samen sta je sterk! Dus: tot ziens op een van de volgende discussieavonden...



uit Bennekom en in het dagelijks leven werkend voor Luisterend Dienen, een diaconaal programma van de PKN, volgt Klaas Pieter Derks op als secretaris. Peter de Kluijver, die al in het bestuur zat als politiek secretaris, ruilt die post in voor die van penningmeester. De 17-jarige Harmjan Vedder, scholier uit Bunschoten, is de nieuwe Politiek Secretaris. Harmjan: 'Ik vind het heel leuk om dit te doen.'



Op de agenda stond onder andere een nieuwe contributieregeling. Tot nu kende PerspectiefF nog verschillende tariefniveaus, afhankelijk van de leeftijd. Zo betaalde leden van 15 jaar een bedrag van € 7,-, terwijl leden ouder dan 27 jaar in totaal € 17,- kwijt waren. De contributie is voor alle leden nu vastgesteld op € 12,50,- Ook is het jaarplan en de begroting voor komend jaar vastgesteld. Deze stukken zijn van de website te downloaden.

Daarnaast werd afscheid genomen en nieuwe mensen verwelkomt in het bestuur. Klaas Pieter Derks stopt na drie jaar als bestuurslid. De eerste tijd heeft hij als bestuurslid Intern geïnvesteerd in de lokale afdelingen, waar er intussen al weer 25 van zijn. Later is hij 'gepromoveerd' naar secretaris. Hij blikt kort terug: 'Ik heb eens gekeken hoeveel mails ik de afgelopen 2 jaar van Marcel (voorzitter) heb gehad. Dat zijn er meer dan 1500 geweest. Dat zijn er gemiddeld twee per dag. Je kan niet zeggen dat er binnen het bestuur niet gecommuniceerd wordt.' Ook werd er afscheid genomen van Wiebrand Cnossen, die bijna 4 jaar penningmeester is geweest en Kirsten van Haften als bestuurslid Promotie en Acties.

De opvolgers van de vertrekkende bestuursleden staan ook al klaar. Annemieke Schouten, afkomstig

Hallo! Mijn naam is Annemieke Schouten, ik ben 24 jaar oud en ik woon in Bennekom. Ruim twee jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede voor de opleiding Communicatie. Nu ben ik programmacoördinator van Luisterend Dienen. Luisterend Dienen is het diaconale programma voor Gereformeerde Bondsgemeenten en maakt onderdeel uit van Kerkinactie. In het PerspectiefF-bestuur ben ik Algemeen Secretaris.

Ik wil me graag voor christelijke politiek inzetten, om vanuit het christelijk perspectief een mening te vormen over ontwikkelingen in de maatschappij en daar ook daadwerkelijk wat aan proberen te doen. Het volgende citaat uit de Unieverklaring van de ChristenUnie spreekt mij dan ook erg aan: 'Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar Zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen.'

PerspectiefF doet dit als jongerenpartij van harte en daar wil ik me graag bij aansluiten. Het is belangrijk om te laten merken dat er ook christelijke jongeren zijn die zich betrokken weet op onze samenleving! En daar wil ik op deze manier graag mijn steentje aan bijdragen.



# Amersfoort: 'Weg met de

Pas deze maand opgericht, maar plannen zijn er genoeg. We hebben het hier over Perspectief Amersfoort, de jongste telg van Perspectief. De afdeling Amersfoort is een van de drie afdelingen die is ontstaan toen de provinciale afdeling Perspectief Utrecht ging splitsen. Nu staan Nita, Rik, Geert en Anneke er alleen voor. Maar dat is aan hen wel besteed.

Door Simcha Looijen



## Fortuyn

Na twee jaar plukt Perspectief de vruchten van de opkomst van Pim Fortuyn. Hij is er namelijk de oorzaak van dat Rik en Geert zich voor politiek zijn gaan interesseren. "We zijn alle twee naar het beroemde lijsttrekkersdebat op 6 maart geweest na de gemeenteraadsverkiezingen. Het debat waar Melkert zo chagrijnig keek. Toen hebben we nog buiten handtekeningen staan verzamelen voor iedereen." Geert haakt aan: "Toen hebben we ook veel over de politiek gesproken. Mijn vader is lid van de schaduwfractie voor de

**OOK RICK HUNNINK IS 18 JAAR. HIJ WOONT IN AMERSFOORT EN DOET HET BASISJAAR VAN EVANGELISCHE HOGESCHOOL. VOLGEND JAAR WIL HIJ JOURNALISTIEK GAAN STUDEREN IN EDE.**

waar. Mijn keuze voor de ChristenUnie is een bewuste. Veel jongeren waar ik mee om ga interesseren zich helemaal niet voor politiek. Als je dan vraagt wat ze stemmen, komt er na heel lang ChristenUnie uit, omdat hun ouders dat al decennia lang hebben gestemd.

## Anneke: "Ik ben er eigenlijk bij gesleurd."

ChristenUnie, dus de keuze voor de ChristenUnie was logisch. Uiteindelijk hebben ons beiden aangemeld als lid van Perspectief en zijn iets later ook actief geworden." Rik vervolgt: "Op een gegeven moment zijn we een keer naar een Algemene Vergadering gegaan op die manier mensen ontmoet en zo is het verder gegaan."

## Actief

Anneke en Nita zijn pas later actief geworden. Mede door toedoen van Geert. Anneke zit bij hem in de klas en Nita kent hem al 'bijna haar hele leven.' Anneke: "Ik ben er eigenlijk bij gesleurd. Nee, dat is niet helemaal

Ik vind de ChristenUnie dicht bij de Bijbel blijven. SP en Groen Links zijn heel goede partijen, maar ik mis het christelijke. Ik ben christelijk-links. Eigenlijk ben ik pas sinds twee maanden overtuigd. Ik dacht dat de ChristenUnie maar een kleine partij was en helemaal niks kan betekenen, maar de kleine partijen hebben de stemmen hard nodig en kunnen wel degelijk iets betekenen." Nita is op haar eigen manier in politiek geïnteresseerd. En hoe ver de ambities reiken weet ze nog niet. "Ik ben niet van plan helemaal door te slaan. Het is leuk je mening te uiten en anderen bewust te maken van politiek en het belang."

## Plannen

Hele concrete plannen heeft Perspectief Amersfoort nog niet, maar wel veel. Geert: "We willen vooral vernieuwend zijn. Dat betekent: af van de zaaltjescultuur, waar een spreker wordt uitgenodigd en de rest maar een beetje luistert. Veel werk, weinig opkomst. Dat

**GEERT DE JONG IS OOK 18 JAAR EN VWO-SCHOLIER. DAARNAAST IS HIJ VOOR PERSPECTIEF OOK NOG PROVINCIAAL CONTACTPERSOON IN DE PROVINCIE UTRECHT.**



# zaaltjescultuur.'

**ANNEKE GALENKAMP ZIT BIJ GEERT IN DE KLAS EN IS 17 JAAR, OF ZOALS ZIJ HET ZELF ZEGT 'BIJNA ACHTTIEN.' ALS ZE KLAAR IS MET HAAR STUDIE WIL ZE POLITICOLOGIE GAAN STUDEREN.**

spreekt niet meer aan bij jongeren Veel ludieke acties en flitsende avond. Dan moet je denken aan het eten geven aan daklozen of opkomen voor ouderen. Hier in Amersfoort is een christelijk café, Café Seven. Daar hebben we ook al contact mee en daar willen we begin volgend jaar een avond organiseren op een laagdrempelige manier. Ook willen we naar jeugdgroepen en – verenigingen toegaan. We zijn een jongerenorganisatie,

## Geert: "Weg met de zaaltjescultuur."

dus dan moeten we ook naar jongeren toegaan." Nita: "We zijn pas net gestart, dus we moeten nog helemaal kijken wat er allemaal mogelijk is."

### Jeugdraad

Ook is er in Amersfoort sinds kort een jeugdraad. Die moet de gemeente Amersfoort advies geven. Geert is een van de twaalf jongeren die actief is in de jeugdraad. 'Het is belangrijk dat je als christen ook daar je geluid laat horen. Dit is een mooie kans.'

**NITA VAN DE BERKT IS 18 JAAR EN KOMT UIT LEUSDEN. IN HET DAGELIJKS LEVEN VOLGT ZE DE OPLEIDING SOCIAAL PEDAGOGISCH WERK IN AMERSFOORT.**

**Word je ook enthousiast door dit verhaal en zou je misschien wel zelf aan de slag willen gaan? Kijk dan op [www.perspectief.nu](http://www.perspectief.nu) of er al een afdeling in jouw plaats is. Je kan ook bellen met de provinciale contactpersonen. Die kunnen je meer vertellen of verder op weg helpen.**

Groningen  
Hilde Sennema  
06 – 30342715  
rsennema@hetnet.nl

Friesland  
Auke Minnema  
06 – 15358788  
voorzitter@perspectief-fryslan.tk

Drenthe (Vacature)  
Tijdelijk: Rein de Jong  
06 – 10712850  
rein\_de\_jong@hotmail.com

Overijssel  
Aldert de Boer  
0529 – 435053  
aldertdeboer@hotmail.com

Gelderland  
Jonathan van Tongeren  
055 – 5768986  
tongeren115@zonnet.nl

Flevoland  
Bert van Renselaar  
0320 – 288306  
bertvanrenselaar@hotmail.com

Utrecht  
Geert de Jong  
06 – 11441841  
geert15@hotmail.com

Noord-Holland (vacature)  
Tijdelijk: Rogier Havelaar  
06 – 12507079  
perspectief@noordbrabant.  
ChristenUnie.nl

Zuid-Holland  
Hanna Schep  
070 – 4040933  
hannaschep@wanadoo.nl

Zeeland  
Wilco Meijer  
0118 – 640313  
wilcomeijer@hotmail.com

Noord-Brabant  
Rogier Havelaar  
06 – 12507079  
perspectief@noordbrabant.  
ChristenUnie.nl

Limburg  
Reinder Lok  
043 – 3883932 (werk)  
r.lok@ke.unimaas.nl

**Titel: Als vuur in mijn botten****Schrijver: meerdere auteurs****Uitgeverij: highway media****ISBN 90-5811-032-X****Doelgroep: ouderen en jongeren****'Zijn woord brandt als vuur in mijn botten, ik kan het niet langer binnenhouden.'** (naar Jeremia 20:9)

Door Josha Sietsma

Geïnspireerd door deze bijbeltekst heeft Soul Survivor Nederland recentelijk een boek uitgebracht met een zeer toepasselijke titel. Als vuur in mijn botten is geschreven door jeugdige visionairs. Zeventien Nederlandse jongeren (Daniel Hoogteijling is geboren in Turkije en Rebecca Dodd is een Ierse) schrijven over variërende onderwerpen. Rolieke van Roest schrijft over verzet tegen de status quo. Over verandering in een moraal vervallend land dat Nederland heet. Normen en waarden in Holland anno 2004. Wat wil God eigenlijk met je leven? Martijn Moens probeert hier een antwoord op te geven. En hoe zat het ook alweer met relaties en heiligheid. Daniel Hoogteijling schreef hierover. Evangelisten David de Vos en Jaroah Haumahu schrijven over het belang (of niet) van evangeliseren. Een van de 16 hoofdstukken dat het boek rijk is. En kan, nee mag, een christen depressief zijn? Mattheus van der Steen komt met een interessant verhaal en biedt praktische hulp.

Met niet al te lange hoofdstukken leest dit boek makkelijk en vlot weg. Met een jonge en verfrissende vormgeving is het een aantrekkelijk boek zowel voor de wat oudere generatie als voor jongeren. Opmerkelijk is dat de naam Hoogteijling veel tegenkomt in het boek. De inbreng van deze getrouwde jongeman, momenteel woonachtig in Kenia, is eerder een zegen dan dat het voor eenzijdige negatief aandeel zorgt. Daniel begrijpt hoe het moet. Schrijven voor jongeren dus. Kortom: Als vuur in mijn botten is een relaas van jongeren over hun passie voor God. De persoonlijke verhalen maken het mogelijk dat de lezer zich kan identificeren met de schrijver. Op een of andere manier zijn de auteurs zo gegrepen door bepaalde keuzes in hun eigen levens dat mondje dichthouden geen keuze meer is. Soul Survivor Nederland slaagt erin om met dit boek de krachtige vernieuwing onder christelijke jongeren, die al aan de gang is, voort te zetten. Met een ontspannen toon, grappige invalshoeken en relevante boodschappen zet dit boek aan tot denken. Dit boek zal je bemoeidigen en mobiliseren om keuzes te maken. Ook zal het aanzetten om de daad te voegen bij de woorden. Misschien brandt Zijn woord nog niet als vuur in jouw botten en houd je alles nog binnen. Maar met deze auteurs en je bijbel ben je gewaarschuwd.

**Titel: De Ongetemde man****Schrijver: John Eldredge****Uitgeverij: Gideon****ISBN 90-6067-986-5****Doelgroep: wilde en avontuurlijke mannen (vrouwen trouwens ook)**

Welke man verlangt niet om grote en spannende avonturen mee te maken en wilde verhalen te vertellen? Snakkend, ergens, om zo ridderlijk en galant de vrouw van je dromen te veroveren. Als een ridder op een wit paard de jonkvrouw te redden uit de klauwen van de vijand. Strijdlust, passie en hartstocht zijn toch wel de kernwoorden van dit boek. Eindelijk vertaalt vanuit het Engels door uitgeverij Gideon. De ongetemde man kwam bijna tegelijkertijd uit met het boek van Jaap Dieleman (De Echte Man). Allebei springen ze in op het onderwerp manhood. Met eigenlijk als achterliggende gedachte: "Wat is er gebeurd met de jongensdroom om soldaat of politieagent worden?". Mannen van tegenwoordig zijn saai, sloom en zonder wilde plannen. Maar is deze gedachtegoed wel juist?

In deze paperback schetst John Eldredge wat er is gebeurd met het adrenalinegehalte in het bloed van de gemiddelde christelijke man van tegenwoordig. Waar zijn de grote dromen van vroeger gebleven? Geridderd, bepantserd, gewapend tot de tanden om het legerkamp van de vijand leeg te plunderen. Een held willen zijn. Dit prachtige boek gaat over de moderne man die getemd is, niet alleen door de maatschappij maar ook door de kerk. Deze mannen, met ooit heldendromen, groeien op tot getemde, passieloze en saaie mannen. Eldredge nodigt zijn lezer uit om opnieuw, met passie en wilde dromen te gaan leven. Het lieve meisje te redden. Het avontuur opzoeken. Ergens een oproep tot onverantwoord verantwoord gedrag.

De inhoud zal velen aanspreken. Het werpt een verse maar ook een nuchter blik op hoe God, vol hartstocht en bewogenheid, het masculiene hart ontworpen heeft. Maar tegelijkertijd ook kritiek op de huidige postmoderne levensstijl. Waarin mannen blijkbaar alles net te makkelijk voor elkaar krijgen zonder zweet en tranen. Dit boek is de moeite waard om te lezen. Mannen zullen direct na het lezen iets willen veranderen in hun leven en impulsiever willen zijn. Vrouwen zullen waarschijnlijk mannen meer kunnen begrijpen en stoppen om de natuurlijke instincten van het tegenovergestelde geslacht af te remmen. En de uitdaging is aan de gemeente om mannen weer terug te brengen naar een kerkleven waarin een leven met veel pit en vol avontuur gewenst is.

Niets van wat het hebben waard is, krijg je zonder slag of stoot. (John Eldredge)

Leon Mijer is fractievoorzitter (burger raadslid) van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Ede en parlementair assistent van Paul van Buitenen.

# Over het graf heen regeren

Het is een nieuwe rage aan het worden in ons Koninkrijk, over het graf heen regeren. Na 1605 werd onze taal verrijkt met de term 'in de geest van Pim' en 'Pim had het zo gewild'. Nou had Pim wel ideeën opgeschreven maar de uitwerking was blijven steken. Dat gaf Mat Herben c.s. alle ruimte om Pim's wil in alle vormen en maten te interpreteren. Aldus geschiedde. Probleem was dat Pim's geest ietwat gespleten was. Het kabinet Balkenende I duurde maar 87 dagen, omdat Bomhoff een andere interpretatie van Pim's geest ontving dan Heinsbroek. Na de moord op Theo van Gogh worden we opnieuw geconfronteerd met de bedoelingen en de wil van een overledene. Met geen mogelijkheid om het na te vragen, vertellen vrienden – wat had hij er plots veel – ons wat hij bedoeld en gewild heeft. Theo vecht voor de vrijheid van meningsuiting! Laat ik nou altijd gedacht hebben dat hij het gewoon leuk vond om mensen te choqueren. Dat had dus een hoger doel, navragen lukt niet. Voor alle duidelijkheid, ook voor choquerende opmerkingen heeft niemand het recht je neer te schieten. En als laatste in het rijtje Prins Bernhard. Nog even dingen rechtzetten, wat vlekjes wegwerken. Dat hij daarmee de waardigheid van het Koningshuis aan diggelen slaat, deert hem niet (meer). Bernhard heeft zijn vrouw verschillende malen bedrogen en heeft geen spijt, flinke vent! De emancipatiebeweging heeft weinig voet aan de grond gekregen op Soestdijk. Bernhard behandelt zijn vrouw als voetveeg. Haar moest je geen advies vragen, aldus Bernhard, ze was 'Een babe in de woods'. 'De prins is dood, de prins spreekt'

was de kop van de krant. Regeren over het graf heen. Wat overblijft is een nare smaak van een man die zich voordeed als de redder van het vaderland. Wat dat betreft lijken al die genen die de laatste jaren over het graf heen proberen te regeren, redders van het heen of ander. Pim redde ons van de regenten en alles werd weer bespreekbaar. Theo redde de vrijheid van meningsuiting en iedere gelovige mag weer vrezen voor zijn vrijheid van godsdienst. Bernhard redde ons in de oorlog, hij zat in Londen. Maar bij al die zelfbenoemde messiassen blijf ik met één probleem zitten – ze zijn dood. Om over het graf heen te regeren moet je minimaal voldoen aan één voorwaarde en dat is weer opstaan. Ik ken er maar Één die dat voor elkaar kreeg.



Foto Rufus de Vries





# Oud worden

**'Ouderdom komt met gebreken.'**

**Zeker als er opeens heel veel**

**ouderen in korte tijd bij komen.**

**En dat gaat binnenkort gebeuren.**

**De vaders en moeders van nu zijn**

**de opa's en oma's van morgen.**

**En morgen komt al heel snel.**

**Misschien snap je nog niet helemaal**

**waar het over gaat, maar het**

**gaat om het volgende woord:**

**Vergrijzing. Je hoort het al veel en**

**dat zal alleen maar toenemen.**

## Tien tips om niet oud te lijken

1. Laat je door je kleinkinderen niet aanspreken als 'opa' en 'oma', maar met 'papa' en 'mama'.
2. Sta vroeg op met Karl Noten
3. Begin niet al je zinnen met: 'In de oorlog...', maar met 'Cool he, Ali B.'
4. [www.marijkehelwegen.nl](http://www.marijkehelwegen.nl)
5. Geef jezelf een nieuwe naam. Weg met Jan en Mieke, voortaan Jeffrey of Samantha.
6. Ivo Niehe is not, Boris is hot
7. Ga met je veterstrikdiploma geld ophalen langs de deuren
8. Stop met boottochtjes op de Rijn
9. Meld je aan als lid van Perspectief voor maar € 12,50 per jaar
10. Neem bovenstaande tips niet serieus

Maar wat is precies het probleem? Dat zit zo. Oude mensen kunnen in Nederland na hun 65e lekker genieten van hun pensioen. Dat pensioen wordt betaald door de jongere mensen. Een gedeelte van hun loon dragen zij af voor het pensioen van de ouderen. Bijvoorbeeld: vier mensen werken voor het pensioen van een oudere. En wanneer zij zelf oud zijn, dan zijn er weer anderen die voor hun werken. Tot zover is er niks mis.

Waar is het dan wel fout gegaan? Voor het antwoord op die vraag moeten we terug kort na de oorlog. Nederland was bevrijd en alle verliefde stelletjes die in de oorlog geen kans hadden gezien om te trouwen, deden dat allemaal vlak achter elkaar. En wanneer stelletjes getrouwd zijn, dan volgen de kinderen. Maar al die kinderen van toen, die zijn nu allemaal oud. En die gaan binnenkort allemaal op hetzelfde moment met pensioen. En dat kost heel veel geld. En omdat er sinds de jaren '60 steeds minder kinderen worden geboren, zijn er niet genoeg werkenden die alles kunnen beta-



# voor Dummies

len. Nederland zit dus met een groot probleem. En dat is een van de redenen waarom de regering op dit moment zo hard aan het bezuinigen is. Er moet genoeg geld zijn, zodat als er over een paar jaar heel veel ouderen bij zijn, alle lasten gedragen kunnen worden. Maar of alles goed gaat, is maar de vraag. Sommige ouderen krijgen nu al heel weinig geld en dat wordt in de toekomst waarschijnlijk alleen maar minder. Zo zijn er verpleeghuizen waar mensen de hele dag in bed blijven liggen. Omdat er geen geld is voor verpleegsters. Pyamadagen heet dat. Ergens anders kon het wc-papier niet meer betaald worden. En wij? Wat doen wij eraan? Jezus zegt als het om mensen voeden gaat en naakten kleden: 'Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.' Misschien hoeft niet ieder van ons naar Afrika om zending te bedrijven. Misschien hoef je wel niet met kerst met een pan soep de daklozen te voeden, maar kan je beginnen in je eigen omgeving. Misschien wel je eigen opa of oma. Misschien wel de buurvrouw. En het geld? Dat komt vast ook wel goed.



## Schandalige zorg

Twee keer eerder balanceerde Arrol Kasius op het randje van de dood. Op zijn tweede had hij stuipen en op zijn twaalfde kreeg hij een hersentumor. De doktoren gaven hem vijf maanden, maar door de hulp van zijn moeder, Marie-Louise Schonewille, redde hij het. Marie-Louise zorgde dat Arrol zich gelukkig voelde en dat hij alles op tijd kreeg. En wat niemand verwachtte gebeurde.... Arrol knapte op! Door de tumor bleef hij wel verstandelijk beperkt, maar kon goed meedraaien. En juist nu het allemaal beter ging, kreeg hij een hersenbloeding.

Tot dan woonde hij in een flat onder begeleiding. Helaas is er niet goed voor hem gezorgd. Een medebewoner mishandelde Arrol en de flat was een puinhoop. Er is niet op tijd ingegrepen. De leiding ontkent alles, alleen mensen die daar nu weg zijn kunnen het



verhaal ondersteunen. Inmiddels ligt Arrol al een jaar in het ziekenhuis. Zijn rechterzijde is grotendeels verlamt en hij kan niet spreken. Met handgebaren en het alfabet op papier, kan Marie-Louise toch met hem communiceren. Verder helpt ze hem met eten, drinken en oefeningen. Vanwege de grote belasting is haar afgeraden Arrol weer thuis te halen. Het RIO besliste dat Arrol naar een instelling voor verstandelijk gehandicapten moet. Marie-Louise is daar geweest en vindt dat Arrol in een andere kliniek beter thuis hoort. Ze is bang dat Arrol tussen verstandelijk gehandicapten nog meer achteruit gaat, terwijl uit alles duidelijk blijkt dat hij nog vooruit kan gaan. Een plaats in de Hoensbroekse Lucaskliniek is ideaal. Hier werd hij twee keer eerder afgewezen omdat hij niet de kans kreeg zich te bewijzen. Hij heeft echter meer in zich, als je tijd neemt. In Arrols ziekenhuis geeft men toe dat hij meer therapie zou moeten krijgen. Er is daar echter geen ruimte en capaciteit voor. Marie-Louise en Arrol hebben hun leven lang geknokt om alle tegenslagen te overwinnen. Ook nu moet er iets gebeuren want beiden kunnen niets meer hebben.

# Perspectief neemt deel aan jongeregebetsdag

Bidden is belangrijk. Daarom neemt Perspectief deel aan de Jongeregebetsdag gehouden. Deze vindt plaats op 8 januari. De jongeregebetsdag wordt dit jaar niet, zoals vorig jaar, georganiseerd in zeven steden, maar overal waar jongeren het zelf organiseren.

**WHAT WOULD JESUS PRAY?**  
BIDDEN MET OPEN OGEN

**Jongeregebetsdag**  
Onderdeel van de Nationale Gebetsdag

**Zat. 8 januari 2005**  
**aanvang 19.00 uur**

**waar: IN HEEL NEDERLAND**

**INFO:**

**Kijk op [www.jongeregebetsdag.nl](http://www.jongeregebetsdag.nl)**

Een initiatief van Discovery, Evangelische Alliantie, Perspectief, Operatie Mobilisatie, Soul Survivor, TienerToekomst, Next for Christ

Op de Jongeregebetsdag komen overal in Nederland jongeren bij elkaar om te bidden. Voor elkaar en voor hun school en omgeving, ons land en de wereld. Thema van de gebetsdag is: What would Jesus pray? – bidden met open ogen. Wat zou Jezus bidden, als Hij nu in Nederland zou leven? Doe jij mee? Wij dagen jou uit om samen met jongeren uit andere kerken en jeugdgroepen te bidden in jouw woonplaats. In een heel aantal plaatsen wordt gebeden.

De jongeregebetsdag wordt in de volgende plaatsen georganiseerd: Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Capelle a/d IJssel, Delft, Dirksland, Ede, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Hilversum, Hoensbroek, Leeuwarden, Rhenen, Middelburg, Roosendaal Rotterdam, Zeist en Zwolle. Kijk op de website [www.jongeregebetsdag.nl](http://www.jongeregebetsdag.nl) voor de precieze locatie. De avonden beginnen overal om 19.00

Deelnemende organisaties van de jongeregebetsdag zijn Discovery (Agapè), Evangelische Alliantie, Perspectief, Operatie Mobilisatie, Soul Survivor, Tiener Toekomst en Youth for Christ.

## DURF TE KIEZEN...

### Gezocht: Politiek Commissarissen

Weet jij alles van onderwijs? Of wil je je graag voor ons verdiepen in de economie? Dan zijn wij op zoek naar JOU! Perspectief is namelijk op zoek naar Politiek Commissarissen, die voor Perspectief het gezicht willen worden op de volgende onderwerpen:

- Onderwijs en Cultuur
- Wonen en Ruimte
- Landbouw en Milieu (voedsel en groen)
- Economie en Financiën
- Gezondheid en Sport
- Justitie en Binnenlandse Zaken

Als Politiek Commissaris ben jij aanspreekpunt en initiatiefnemer voor een bepaald onderwerp. Je verdedigt onze standpunten op dat terrein tijdens debatten en je denkt samen met andere Perspectief-ers na over actuele kwesties en problemen die bij jouw onderwerp horen. Ook maak je deel uit van de Politieke Fractie van Perspectief. Deze fractie adviseert het bestuur over standpunten en organiseert regelmatig debatten en discussies.

*Dus: weet jij alles van een bepaald onderwerp of lijkt het je leuk om je daar in te gaan verdiepen? Kun je ongeveer 3 uur per week vrij maken voor Perspectief? Stuur dan een e-mail naar onze Politiek secretaris Harmjan Vedder via [politiek@perspectief.nu](mailto:politiek@perspectief.nu). Vermeld in de mail je adresgegevens, je telefoonnummer en een korte motivatie. We nodigen alle leden uit te reageren. Je wordt uitgebreid ingewerkt als dat nodig is!*

En we zoeken nog

### Provinciale Contactpersonen

voor de provincies Drenthe en Noord Holland.

Als provinciaal contactpersoon ben jij het aanspreekpunt voor (potentiële) leden die graag actief willen worden in een lokale afdeling. Je begeleidt de lokale afdelingen in de oprichting en bent het aanspreekpunt voor hun vragen. Ook kiesverenigingen kunnen bij jouw terecht met al hun vragen over Perspectief. Daarnaast maak je deel uit van de commissie Intern. In deze commissie wordt nagedacht over het beleid voor lokale afdelingen.

**Wij zoeken enthousiaste Perspectief-ers die:**

- het leuk vinden om te organiseren,
- enthousiast, doortastend en sociaal bewogen zijn
- het leuk vinden om met vrijwilligers te werken
- makkelijk contact leggen met mensen en deze kunnen onderhouden
- regelmatig toegang hebben tot internet

*Heb je interesse in deze of andere functies binnen Perspectief of wil je nog meer informatie over wat JIJ kunt betekenen voor Perspectief? Bel dan met Jenne Minnema (06-41253652) of mail naar [intern@perspectief.nu](mailto:intern@perspectief.nu)*

## ...VOOR DE TOEKOMST!



# Hé!

## Wat doe jij eraan?!

Word nu lid van:

# Word NU lid!



En ontvang gratis de nieuwe CD van Gerald

Ja, ik word lid van **Perspectief**, ChristenUnie-jongeren  
(en machtig Perspectief de contributie af te schrijven van mijn rekening)

Als welkomstcadeau ontvang ik graag:

De nieuwe 2CD van Gerald Troost  
(‘Bovennatuurlijk’)



Het boekje ‘Hart voor Groen’



**Gerald:**

**Naam:** \_\_\_\_\_

**Adres:** \_\_\_\_\_

**Postcode en plaats:** \_\_\_\_\_

**Tel.nummer:** \_\_\_\_\_

**E-mail:** \_\_\_\_\_

**Geb. datum:** \_\_\_\_\_

**Rek.nummer:** \_\_\_\_\_

**Handtekening:** \_\_\_\_\_

**Contributie per jaar:**  
12-17 jaar € 7,-  
18-26 jaar € 12,-  
27-30 jaar € 17,-

*"Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Waarom **steun je dan de ChristenUnie** niet die daartegen in actie komt?"*

**Wij hebben **JOUW STEUN** nodig!"**



**Opsturen naar:**

Perspectief, ChristenUnie-jongeren  
Antwoordnummer 862, 3800 AK Amersfoort



# Perspex

6<sup>e</sup> jaargang April 2005 nr. 20

Uitgave van Perspectief, ChristenUnie-jongeren

DOCUMENTATIECENTRUM  
NEDERLANDSE POLITIEKE  
PARTIJEN

## Flevoland getroffen door grote overstromingen Urk weer een eiland

**Flevoland is getroffen door grote overstromingen. Op diverse plaatsen zijn dijkdoorbraken gemeld. De bevolking is al enige weken geëvacueerd. Deskundigen wijten de ramp aan de steeds maar stijgende zeespiegel.**

Volgens ooggetuigen is de schade niet te overzien. "Alles wat je ziet is een grote zee met hier en daar delen van flats die uitsteken boven het wateroppervlak", meldde tv-journalist Wouter Zwart, die live op tv-verslag deed. Ook Hans Brinkers, die eerdere overstromingen wist te voorkomen door zijn vinger in de dijk te steken, stond machteloos. "Er was gewoonweg te veel water. Daar was geen beginnen aan." Alleen Urk, dat van oorsprong een eiland is en dus hoger gelegen, is gespaard gebleven. Verwacht wordt dat haar bevolking binnen twee maanden weer kan terugkeren. Plannen voor een veerdienst zijn in de maak. Erger gesteld is het met de geëvacueerde bewoners van Flevoland. Een groot aantal van hen is ondergebracht in tentenkampen door het hele land. Anderen zijn ondergebracht bij familie of vrienden.

### Schuldig

Op internationaal niveau speelt intussen de vraag wie schuldig is aan de zeespiegelstijging. Flevoland is niet als enige getroffen. De Malediven, een eilandengroep in de Indische Oceaan, is intussen compleet weggevaagd. De meeste vingers wijzen in de richting van de Verenigde Staten. In 2001 hebben zij immers geweigerd het akkoord van Kyoto te ondertekenen. Daardoor kwamen er steeds meer afvalstoffen in de atmosfeer en kon de aarde in een snel tempo opwarmen. Oud-premier Balkenende reageert in een



verklaring: "Ik heb toen nog zo gezegd tegen die Bush-guy. Tekenen!" De voormalige president

van de Verenigde Staten ontkent op zijn beurt elke betrokkenheid. Bush: "Ik ontken elke betrokken-

heid." Ervaringsdeskundige Noach weet wel een oplossing: "In mijn tijd bouwden we een ark."

**Niemand maakt zich meer druk om milieu. Tenminste, daar lijkt het op. De zeespiegel stijgt en stijgt en we leven rustig door. Totdat het misgaat. Misschien dat de kranten het bovenstaande artikel dan wel rechtstreeks kunnen overnemen. Of is het allemaal maar onzin wat de wetenschappers beweren? Daarover spraken we met staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel. Hij lijkt zich er wel druk om te maken. Maar wat kan hij doen? Hij zit met een kabinet wat niet mee lijkt te werken. En wat kunnen wij als christenen zelf doen? Wachten we op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Geen goed idee volgens Frank Mulder. 'Dan gooi je een oud cadeau weg, alleen omdat je een nieuwe krijgt.' Volgens hem ligt het aan ons materialistisch gedrag. Genoeg om over na te denken dus in deze Perspex in een totaal nieuw formaat. Als redactie hebben we er hard aan gewerkt om het blad zo aantrekkelijk als mogelijk te maken. En natuurlijk op milieuvriendelijk papier. Stel je voor...**



## Dag Voorzitter!

Perspectief-voorzitter Marcel Benard legt per september zijn functie neer. Dat maakte hij bekend tegenover Perspex. Na drie jaar vindt hij het genoeg. "Het voorzitterschap is een prachtige functie, maar ik heb binnenkort de getrouwde status en dan wil ik het voorlopig wat rustiger aan doen." Hoe hij zijn toekomst ziet binnen de partij weet hij nog niet, maar hij heeft wel ambities. "Ik wil minister van Onderwijs worden."

### Voorzitter

Marcel werd voorzitter in oktober 2002 in de hectische periode dat de ChristenUnie net een zetel had verloren en in de daarop volgende

verkiezingen weer een zetel verloor. Binnen de ChristenUnie maakte hij onder andere fufore in zijn strijd om Rooms-Katholieken toe te laten tot de partij, waar hij zijn bijnaam 'de Protestantse Paus' aan te danken heeft. Momenteel is Perspectief op zoek naar een nieuwe voorzitter. Marcel wil zijn opvolger al het goeds van de wereld toewensen: "Ik hoop dat er iemand komt die kan doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen. Dat betekent iemand die een goed politiek inhoudelijk verhaal kan neerzetten en oog heeft voor alle gelegingen binnen Perspectief." (Op pagina 14 staat een advertentie voor een nieuwe voorzitter)





## Met wie ben jij Solidair?

Janna van Dijken is één van de organisatoren van het Christelijk Sociaal Jongerencongres.

*Wat gaat er allemaal gebeuren op het congres?*

We hebben een hartstikke leuk programma. We gaan met elkaar nadenken over solidariteit in de breedste zin van het woord. Er zijn zes workshops die allemaal aandacht besteden aan een bepaalde vorm van solidariteit. Stichting Oikos vragen we voor ontwikkelingssamenwerking en er zijn ook workshops over solidariteit met dummies en solidariteit met ouderen.

*Waarom zou ik moeten komen?*  
Er komen allemaal hele interessante mensen. We hebben onder andere staatssecretaris Karien van Gennip en Eerste-Kamerlid Eimert van Middelkoop in het forum.

*Wat heb jij zelf met solidariteit?*  
Eerst niet zoveel, totdat ik met het congres bezig ging. Het is een hele vage term. Er kan van alles onder vallen. Er is wel solidariteit in de samenleving, maar mensen weten vaak niet wat het is.

Meer informatie staat vanaf 11 april op [www.jongerencongres.nl](http://www.jongerencongres.nl)

## Genesis 1:31: „God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was”

DOOR JOHANNES DE JONG

**Afgelopen kerst werden we opnieuw overvallen door een aardbeving die talloze slachtoffers eiste. Hoe kan je als christen hierin staan? Veel theologen wezen er op dat de schepping waarin we leven wel een gebroken schepping is, een schepping van na de zondeval. Deze ramp heeft dat zeker laten zien. Het roept de logische vraag op of christenen zich nog druk zouden moeten maken over de schepping, we gaan toch naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde?**

### Milieu

Waarom zouden christenpolitici zich nog druk moeten maken over het milieu als we leven met deze wetenschap? Moet christelijke politiek zich niet 'duidelijker' opstellen tegen de morele verloedering en dat als het speerpunt zien? Misschien helpt het als we de woorden van Genesis 1 erbij nemen. De schepping was niet een lekker voorafje die als een soort van inleiding op de zondeval bedoeld was. Juist

omdat de schepping zo goed was, werd de mens erin geplaatst als een kroon op dit prachtige werk van God. De schepping was 'zeer goed' in Gods ogen en de mens kreeg de opdracht die schepping te beheren. Als we de verhalen van na de zondeval lezen valt het op dat nergens gezegd wordt dat die opdracht niet meer geldt. Het duidelijkst is dat misschien wel in het verhaal van Noach, waarin die enorme ark nu juist bedoeld is om die schepping te bewaren.

### Schepping

De schepping heeft waarde in zichzelf, maar staat niet los van hoe wij ermee omgaan. De opdracht om de schepping te beheren is een gebod dat we niet aan de kant kunnen schuiven. Het tegenovergestelde is eerder waar. Juist door de zondeval leven we niet meer in harmonie met de schepping en moeten we er ons dus voor inspannen om die taak goed te blijven doen. We moeten het egoïsme in onszelf en anderen beteugelen om in ieder geval verdere vernietiging van de schepping te stoppen. In onze moderne samenlevingen met wei-

nig onderlinge controle is het daarom geen vreemd idee dat christenpolitici een actieve rol van de overheid op dit terrein willen. Dat dit niet altijd door christenen begrepen wordt heeft misschien te maken met het feit dat een christelijke visie op de natuur om ons heen vaak ontbreekt. Het is de moeite waard om je te verdiepen hoe vaak de bijbel spreekt in beelden die uit de schepping komen. Jezus zelf gebruikte voorbeelden uit de schepping om het Koninkrijk van God uit te leggen. En dit ondanks alle natuurgeweld en daaruit voortvloeiende ellende die we ook in de bijbel tegenkomen.

### Waardevol

Het gaat om een schepping die ondanks alles enorm waardevol is in Gods ogen. Milieubeleid is daarom geen 'extraatje' voor christelijke politiek maar een speerpunt. De uitdaging voor ons als jongeren is hoe wij onze invloed gebruiken om dat in te vullen en hoe we ons dagelijks leven inrichten met deze bijbelse wetenschap in ons achterhoofd.

## Hoi, met Perspectief...

'Hoi, je spreekt met Perspectief, ChristenUnie-jongeren. Mag je ik je een paar korte vragen stellen.' Op die manier zijn er afgelopen jaar heel wat leden 'lastig gevallen'. Een groep Perspectief-ers heeft afgelopen jaar een aantal avonden 'opgeofferd' voor een belactie onder de leden. Gewapend met de telefoon en pizza, wilden zij graag weten wat het gemiddelde lid nu eigenlijk van Perspectief vindt en wat er beter kan. Eerst was het de bedoeling om alle tweeduizend leden te bellen, maar al snel werd duidelijk dat dat niet ging lukken. Uiteindelijk zijn een kleine driehonderd leden telefonisch gesproken. Binnenkort zal er per e-mail ook een onderzoek

volgen, dat verder borduurt op de belactie. Maar wat we je niet willen onthouden is het beeld van de gemiddelde Perspectief-er. De gemiddelde Perspectief-er: Vergeet een adreswijziging te sturen; denkt niet altijd aan het betalen van de contributie; wordt lid omdat Perspectief voor zijn/haar mening uitkomt en op de hoogte te blijven van politiek; is positief over Perspectief; vindt het lidmaatschap wel prima; en vindt Perspectief een leuk blad. Kortom, de gemiddelde Perspectief-er vindt het lidmaatschap 'wel best'. Daarin komt een positieve houding naar voren, maar ook een enigszins ongeïnteresseerde houding.



## Congreswedstrijd

Op 4 juni 2005 vindt het Christelijk Sociaal Jongeren Congres plaats. Dit congres wordt georganiseerd door JongGMV, CDJA, CNV-jongeren en Perspectief.

Ben jij één van de sprekers op het congres? Dat kan!

Schrijf een speech van ongeveer 10 minuten waarin je antwoord geeft op het thema van het congres:

### "Met wie ben jij solidair?"

De beste inzending mag het belangrijkste congres van het jaar openen met zijn/haar speech!

Stuur een e-mail met als bijlage de tekst en je contactgegevens naar: [info@perspectief.nu](mailto:info@perspectief.nu)  
Perspectief stuurt jouw inzending dan door naar de jury.

De inzendingen worden beoordeeld door een vak-kundige jury en de winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Houdt voor het programma en locatie de website in de gaten.



Op de laatste nieuwjaarsborrel heeft Andre Rouvoet de nieuwe website van Perspectief onthuld. De oude site was nodig aan vervanging toe. De nieuwe site is samen met de ChristenUnie ontwikkeld. Bewonder zelf het resultaat op [www.perspectief.nu](http://www.perspectief.nu)



# BNN-ster levert One Man Show

## "Fantastisch, leuk dat je het doet!"

DOOR JOSHA SIETSMAN

**Rogier Havelaar, voorzitter Perspectief Noord Brabant, is premier in spé. Hij is de slimme organisatiewetenschappen- en politicologiestudent met een grote mond en een beetje lef. Met kritiek op Andre Rouvoet, de partij en felle uithalen naar de huidige gang van zaken in de samenleving moet je toch wel van goeie huize komen. Rogier is bekend van BNN-programma Het Elftal, een 12-delige reeks waarin 11 jongeren worden gevolgd, waaronder hij ronduit uitkwam voor zijn geloof en politiek verwante bezigheden.**

### Het 1ste Elftal

Als enige christen in het programma werd hij geconfronteerd met zijn geloofsovertuiging en hij is zich meer bewust van de keuzes die hij moet maken. "In eerste instantie was ik wel bang voor de reacties. Hoe heb ik het gedaan? Maar uiteindelijk ben ik erg gegroeid in mijn geloofsleven. Natuurlijk zijn er dingen die je achteraf anders gedaan zou heb-

ben maar ik ben blij dat het evangelie heeft geklonken. Gods woord raakt altijd iemand op een of andere manier." Hier en daar wordt Rogier erkend, maar zich voelen als een bekende Nederlander doet hij niet.

### Waarom jij en niet ik?

Rogier Havelaar is eigenlijk een simpele jongen uit Hilversum. Een visionair met gele blonde krullen, overhemd met een ichtusvis-speldje, nette broek en schoenen met veters. In de nabije toekomst stemmen op Rogier is misschien een optie. In tegenstelling met het algemeen beeld van de ChristenUnie (grijze mannen met geiten wollen sokken volgens Rogier) heeft hij de leeftijd en imago in zijn voordeel. En natuurlijk werkt zijn cv ook mee, maar is dat alles? Wat heeft hij eigenlijk te zeggen? Een slogan heeft hij nog niet. Maar Rogier vindt wel dat de partij te vaak onzeker is over haar eigen standpunt. "Rouvoet bereikt een brede publiek van kiezers, maar ik vind hem soms te soft. Het mag harder en scherper. En de ChristenUnie zou zich meer op de verschillen moeten profileren ten opzichte van het CDA. Dan krijg je meer identiteit. Het CDA is net ranja. Allemaal verschillende smaken door elkaar heen. Met het Elftal werd ik gevolgd vanwege de actie Stop de Porno. Vanuit de partij wilden ze niet steeds met dit onderwerp in het nieuws komen uit angst voor stigmatisering. Dus het liefst helemaal niks. Dat vind ik laf. Als je een statement maakt, moet je 'm ook verdedigen, anders moet je gewoon geen statement maken." Ook is er kritiek op de maatschappij en andere politieke partijen aan Rogier: "We zijn wanhopig tegen de dwalen. Partijen zijn wanhopig op zoek naar kiezers en het land zoekt een leider. Die twee versterken elkaar. De leider



er wel support, maar niet vanuit het Perspectief landelijk. "Ik mis support. Wat we missen is samenwerking vanuit het landelijk bureau." Volgens Rogier blijft het vaak bij: 'Fantastisch, leuk dat je het doet', maar niemand die interesse toont. (Overigens is het goed te melden dat er inmiddels een extra vrijwilliger is gevonden. red)

### Eén man, één show

Maar landelijk politiek bedrijven is nog niet voor Rogier weggelegd. Noord-Brabant is voorlopig de plek waar hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen. "Tot nu toe is Perspectief Noord Brabant een one-man-show. We hebben ons bewust groter voorgedaan dan we waren. Op die manier hebben we gehoopt sneller mensen vrijwilligers gaat de one-man-show door, maar blij is de voorzitter niet. Vanuit de lokale ChristenUnie is

Wie denk jij wel niet dat je bent... Van een toekomstig premier mag je enigszins wat karakter verwachten. "Ik ben op zoek naar wat God van me zou willen. Veel christenen vind ik slappehap. Zondagen naar de kerk, maar doeweeks vergeten ze de verantwoordelijkheid die ze hebben als christen." Bij de vraag: 'Wie ben

jij?' fronst Rogier zijn wenkbrauwen. Zijn linkerhand sluit zich om zijn mp3-speler. Hij werpt een blik naar rechts, kijkt omhoog en friemelt wat rond met de bierviltjes in zijn handen. Hij denkt diep na. "Een gedeelte van mijn identiteit ligt in wat ik doe. Ik ben steeds op zoek naar wat ik wil en hoe het zit met talenten en gaven. Dat vind ik moeilijk, want er komt zoveel op mijn pad. De meeste dingen doe ik niet om de dingen, maar om de mensen."

### Debat

Woensdag 16 maart werd in Amersfoort het eerste Perspectief Lagerhuisdebat georganiseerd. Zeventien Perspectief-leden gingen met elkaar in debat over actuele en prikkelende stellingen. De avond was interessant en natuurlijk ook gewoon gezellig. Dit smaakt naar meer. Mail voor info naar [politiek@perspectief.nu](mailto:politiek@perspectief.nu)

### AOW

Perspectief-voorzitter Marcel Benard heeft er in het Nederlands Dagblad voor gepleit om de AOW inkomensafhankelijk te maken. Hij vindt dat rijkere ouderen solidair moeten zijn met armere ouderen. „De solidariteit moet in dit geval niet lopen tussen jong en oud, maar tussen rijk en arm." Wel moet er sprake zijn van een goede overgangsregeling, zodat de huidige generatie ouderen niet de dupe wordt van maatregelen.

### Gokhal

De inwoners van Zwolle hebben zich uitgesproken tegen de komst van een gokhal in het nieuwe stadioncomplex voor FC Zwolle. Ruim 77 procent stemde tegen de komst. De fractie van de ChristenUnie Zwolle - met vijf leden vertegenwoordigd in de gemeenteraad - adviseerde al om tegen de komst van de gokhal te stemmen, omdat zij bang was dat het aantal gokverslaafden zou toenemen door de komst van de gokhal.



## Ff lokaal

DOOR JOCHEM MEEUWSEN

**Gemeenteraadsverkiezingen 2006. Volgend jaar zijn ze er al weer. Spannende tijden breken aan. Behoudende of verschillende partijen hun huidige zetelpeil. Of misschien winnen ze wel een zetel? Iedereen kent het overbekende gezegde 'regeren is vooruitzien'. Perspectief ging eens kijken hoe de verschillende ChristenUnie-verenigingen in den lande invulling gaven aan dit begrip.**

Christenunie **Noordenveld** is zo blijkt uit de reacties, degene die het meest vooruit kijkt, want in september 2004 kwam de verkiezing al voor het eerst de aan bod! Bij de Christenunie in **Hoogeveen** is gevraagd om kandidaten aan te dragen voor de lijsttrekker en dit zal binnenkort in een ledenvergadering besproken worden. In **Midden-Drenthe** heeft de ledenvergadering zelfs al een lijsttrekker benoemd. Daar kan de promotie dus gaan beginnen. Zij hebben

nog nooit eerder een zetel behaald in de gemeenteraad, dus dat wordt spannend. Een goede start hebben ze ook al gemaakt in **Lelystad**, er wordt gewerkt aan de actualisering van het verkiezingsprogramma, er is overleg gepleegd met de ChristenUnie-wethouder en ze zijn al druk doende met de financiering van het geheel. Daar komt het dus dik voor elkaar. De vier raadsleden in **Assen** zijn ondertussen benaderd of ze nog voor een tweede termijn zitting zouden willen nemen in de gemeenteraad. Daarnaast hebben ze een brainstormavond gehad en er is een actiedag bezocht in Harderwijk. En dat allemaal in een maandje tijd. Wie als jongere de politiek in wil, kan in **Emmen** aan zijn trekken komen. In Emmen hebben ze er ook al fors op los gebrainstormd en ze willen super graag in contact komen met jongeren in Emmen die hun willen helpen met de verkiezingen. Daarvoor kan je contact opnemen met Titia van den Berg via [t.vd.berg@planet.nl](mailto:t.vd.berg@planet.nl). Doen dus! Eind februari is men in

het Friese **Ooststellingwerf** ook begonnen met de voorbereiding en wel met het globaal doornemen van de 'to do' dingen. Op z'n minst ook een vermelding waard is de ChristenUnie in **Loppersum**. Daar hebben ze weliswaar nog geen voorbereidingen getroffen, maar ze zijn wel de enige die dat 'durven' te mailen.

Ik zou zeggen: kop op en de zetels stromen binnen! Zo zie je maar weer het dat fundament is gelegd. Waarschijnlijk zijn de lokale Christenunie-clubs net een ouderwetse dieselmotor: De start is moeizaam, maar als ie eenmaal op gang is dan is er geen houden meer aan!

Cartoon





# Staatssecretaris Van Geel: 'De aarde vergaat niet, maar het zal wel gevolg hebben voor alles wat leeft.'

DOOR JOCHEM MEEUWSEN  
EN SIMCHA LOOIJEN

**Meer dan vierduizend jaar geleden bouwde Noach een ark om te ontkomen aan het snel stijgende water. We horen en lezen steeds meer over het broeikas-effect, smeltende poolkappen en de stijgende zeespiegel. Moet er weer een nieuwe Noach ontstaan? Niet als het aan Pieter van Geel ligt. De Nederlandse staatssecretaris van Milieu doet er alles aan om dit te voorkomen. Tijd om dus eens langs te gaan.**

## **Wat heeft u zelf met het milieu?**

Ik kom niet uit de milieuhoek, dus in die zin heb ik er niets mee. Ook heb ik geen directe bestuurlijke ervaring met dit onderwerp, maar wel met aanliggende terreinen. Daarom heb ik er wel veel affiniteit mee. Anders zou ik dit werk ook niet doen. Ik heb er geen behoefte aan om stapels papier door te spitten als ik verder niks met het onderwerp heb.

## **Hoe lang geeft u de aarde nog?**

Op een gegeven moment zijn de fossiele brandstoffen op. De aarde vergaat niet, maar het zal wel gevolg hebben voor alles wat leeft. Er zullen diersoorten gaan verdwijnen. Een paar graden meer dan nu en er is geen ijsbeer meer. De mens zal het wel overleven maar mensen in ontwikkelingslanden, gaan het met een stijgende zeespiegel moeilijk krijgen. De Nederlanders zullen het wel overleven. Die verkassen een stuk naar het binnenland, maar in Bangladesh zie ik dat nog niet gebeuren.

## **Ondanks de dreigende ramp lijkt het wel of mensen zich niet druk over het milieu kunnen maken**

Zoals ik er tegen aankijk zien de mensen het wel, maar willen ze niet minder consumeren. Anderen moeten het maar oplossen of ze vinden het een taak van de overheid. Gelukkig is niet iedereen zo, maar de mainstream is niet bereid om van hun comfortabele leven iets op te offeren. Maar de overheid kan het probleem niet alleen oplossen. De overheid is niet te isoleren van de maatschappij.

## **Van Geel over Borsele**

Er is afgesproken dat we Borsele zouden sluiten, maar dat kost veel geld. Dat kom ik in mijn werk tegen. En tweede heb ik geen juridische instrumenten tot mijn beschikking. Ik wordt geconfronteerd met het feit dat ik een aantal afspraken moet uitvoeren, maar als mij vervolgens worden mij niet de middelen ter beschikking gesteld, dat kan niet.



## **Heeft u geld genoeg om alle problemen tegen te gaan?**

Er worden dingen uitgesteld door een gebrek aan geld. Aan bodemsanering wordt bijvoorbeeld minder gedaan. Maar op zich heb ik voldoende geld. Je probeert in een moeilijke tijd creatiever om te gaan met je geld. Overigens hoeft niet alles geld te kosten. Dat denken wij altijd. Per januari worden

zuinige auto's goedkoper en auto's die meer vervuilen betalen meer. Dat kost de Staat niks. Maar als je me nog een miljard extra zou aanbieden, dan zeg ik: 'Dat is wel welkom.'

## **Kyoto**

Na moeizame onderhandelingen tussen vrijwel alle landen van de wereld is in 2001 het beroemde kli-

maatverdrag van Kyoto ingevuld. De rijke landen moeten de eerste stap zetten om de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen. Zij zijn met hun grote productie en consumptie immers de grootste veroorzakers van het klimaatprobleem. Er is vastgelegd met hoeveel procent landen hun uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. Nederland bij-

voorbeeld moet in 2012 zes procent minder gaan uitstoten dan ze deed in 1990. Maar ook na 2012 is het belangrijk dat er goede afspraken komen. Anders neemt de vervuiling gewoon weer toe.

## **Haalt u de eisen uit het Kyoto-akkoord?**

Als Nederland zullen we de afspraken wel gaan halen. Mocht halver-

v  
k  
  
E  
K  
D  
n  
d  
B  
v  
g  
g  
h  
h  
e  
s  
d  
g  
d  
s  
i  
  
A  
A  
m  
n  
o  
m  
e  
D  
A  
a  
a  
a  
o  
g  
m  
n  
f  
  
e  
e  
n  
b  
z  
S  
d  
r  
  
H  
o  
g  
d  
A  
s  
g  
O  
v  
D  
M  
f  
D  
W  
i  
m  
m  
d  
e  
g  
e  
N  
n  
t  
g  
  
V  
I  
d  
c  
z  
w  
H  
s  
a  
r  
g  
e  
a  
z  
e  
l  
f



## Voor en Na

### Van Geel over de Milieubeweging

Ik kan het prima vinden met de milieubeweging. Ze kiezen er voor om kritiek te leveren. Ik heb alleen gezegd dat dat dan wel op basis van feiten moet gebeuren. Maar daar hebben we het niet meer over. Als volwassen mensen hebben we de vrede getekend. We zijn dus weer vriendjes. We behartigen dezelfde belangen. Een helder gesprek is soms wel goed.

wege blijken dat het niet gaat lukken, dan is extra beleid nodig.

### En hoe gaat het verder na Kyoto?

Daar begint het pas mee. Ook daarna moeten goede afspraken worden gemaakt. Ik ben pas terug uit Buenos Aires. Daar hebben we met veel landen over dit onderwerp gesproken, maar ik had liever gehad dat men zich ruimhartiger had opgesteld. De Europese Unie heeft met heel veel meer in een seminar wordt georganiseerd waar dan over de problemen wordt gepraat. Dat hebben wij echt voor de poorten van de hel weggesleept. Om allen al te gaan praten, is voor landen als India en China

### Als Staatssecretaris:

Als ik moet uitleggen wat ik allemaal doe, dan zit ik hier morgen nog. Ik houd me met heel veel onderwerpen bezig. Met het klimaat, water, lucht. Er zijn allemaal eisen over de kwaliteit daarvan. Dat is de ene kant van verhaal. Andere kant is dat het zich op allerlei verschillende niveaus afspeelt. In Nederland, maar ook op Europees en wereldniveau. Het gaat over hele grote onderwerpen, maar ook over onderwerpen als de normen die zijn gesteld voor roetfilters of legionella.

een hele stap. Hun economieën zijn enorm in opkomst en zij willen niet belemmerd worden. Maar straks zijn zij samen met de Verenigde Staten de drie grootste vervuilers, dus er moet echt wel wat gebeuren.

### Heeft het wel zin als Europa om de vervuiling tegen te gaan als verder niemand iets doet?

Als je zelf niet het goede voorbeeld geeft, dan zal niemand volgen. Ontwikkelingslanden stoten relatief veel uit, maar niet per inwoner. Dus zij kunnen ons daarop wijzen. Maar vanaf 2005 zullen er ook een forse bijdrage moeten leveren. Daar is geen twijfel over mogelijk. We moeten proberen te zorgen dat in die snel groeiende economieën meteen rekening wordt gehouden met de uitstoot. Dat betekent dus dat er geen kolencentrale wordt gebouwd, maar wordt gezocht naar energiezuinigere maatregelen. Nederland stoot te veel uit en moet nu terug. We moeten ze niet dwingen, maar helpen.

### Van Geel over zijn ministerie

Ik denk dat dit departement vrij consistent is in de manier waarop zij haar beleid uitvoert. Er zijn wel wijzigingen door de jaren heen, maar die passen in het tijdsbeeld. Het huidige tijdsbeeld veronderstelt financiële ombuigingen. Een andere ondersteuning in de maatschappij is dat de burgers minder regels willen. Wij sturen dan anders, maar de doelen zijn hetzelfde.



'Een paar graden meer dan nu en er is geen ijsbeer meer.'

# Reactie van de Fractie

## 'Staatssecretaris Van Geel is tikkeltje grijs.'

DOOR PIETER GRINWIS

Het milieu is uit, zeker bij dit kabinet. Het kabinet benadrukt te eenzijdig het belang van het herstel van de economie. Het bracht staatssecretaris Pieter van Geel zelfs tot de uitspraak: "Milieu: nu even niet". Daarmee heeft hij het milieu en zichzelf geen dienst bewezen. Zijn positie in het kabinet is er hiermee namelijk niet sterker op geworden. Ook werd met deze uitspraak op een onterechte wijze een tegenstelling tussen economie en ecologie gecreëerd, al zijn spanningen tussen die twee natuurlijk niet te ontkennen. Daarbij geldt dat juist in tijden van economische tegenslag blijkt wat de schepping en een goed (milieu)beheer daarvan je waard zijn. Van een CDA-staatssecretaris van milieu hadden we meer rentmeesterschap verwacht. De ChristenUnie is in ieder geval van mening dat de overheid een stimulerende rol heeft om duurzame leef- en productiewijzen te ontwikkelen. Daarbij moet de overheid er niet voor terugschrikken om kritisch te zijn met betrekking tot de consumptieve levensstijl van veel

burgers en daar schrikt dit kabinet wel voor terug. Mede hierdoor is tot nu toe het voornaamste kenmerk van staatssecretaris Van Geel dat hij een tikkeltje grijs is. Maar daar kan absoluut verandering in komen. Al was het alleen maar vanwege het feit dat ons land steeds meer wordt geconfronteerd met Europese richtlijnen die een belangrijke impact hebben op ons milieubeleid. Deze richtlijnen stellen normen waaraan we moeten voldoen. Dat brengt voor dit kabinet op diverse beleidsterreinen een grote inspanningsverplichting met zich mee en dat kan de positie van staatssecretaris Van Geel in dit kabinet versterken. Daarmee zal hij naar verwachting minder kleurloos worden. Een voorbeeld hiervan vormt de richtlijn luchtkwaliteit die in de Randstad veelvuldig wordt overschreden en die het kabinet dwingt tot maatregelen, waarvoor staatssecretaris van Geel verantwoordelijk is.

Pieter Grinwis is beleidsmedewerker voor onder meer VROM bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie





## Mark Rutte uitgenodigd op Algemene Ledenvergadering

Volgende week zaterdag 23 april 2005 is het weer zover. Dan is in Amersfoort onze Algemene Ledenvergadering Daarvoor hebben we staatssecretaris Mark Rutte uitgenodigd om te praten over het Hoger Onderwijs. De recente bezetting in het Maagdenhuis heeft voor veel opschudding gezorgd, maar zijn de plannen van Rutte nu eigenlijk wel zo slecht? We hopen zijn mening daarover te horen. Ook willen we je uitnodigen om mee te discussiëren over de Europese grondwet. Daarnaast bespreken we de jaarverslagen over 2004 en nemen afscheid van Jenne Minnema als bestuurslid Intern. Aldert de Boer, nu nog voorzitter van Perspectief Dalfsen wordt voorgedragen om Jenne op te volgen. De stukken kan je opvragen door een mailtje naar [info@perspectief.nl](mailto:info@perspectief.nl) te sturen of te bellen met 033 422 69 51.

Met het formele deel van de ledenvergadering hopen we rond 14.30 klaar te zijn. Na de pauze zal dan

het woord zijn aan Mark Rutte. (Onder voorbehoud). We eindigen met een borrel, een goede gelegenheid om andere Perspectief-leden te leren kennen. Deze duurt tot uiterlijk 17.30 uur.

**Programma:**  
Inloop vanaf 12.00 uur. De ledenvergadering begint om 12.30 uur.

1. Opening
2. Vaststellen notulen
3. Vaststellen agenda
4. Praatje voorzitter Marcel Benard
5. Bespreken jaarverslag
6. Bespreken jaarplan
7. Afscheid Jenne Minnema en benoeming Aldert de Boer
8. Discussie Europese grondwet
9. Rondvraag
10. Sluiting

**Locatie:** Partijbureau ChristenUnie, Puntenburgerlaan 91 te Amersfoort



Hoi ik ben Aldert de Boer, 19 jaar en op de ALV zal ik worden voorgesteld als het nieuwe bestuurslid intern. De afgelopen 1,5 jaar ben ik actief geweest als voorzitter van Perspectief-Dalfsen. In die tijd hebben we daar een goed lopende afdeling van de grond weten te krijgen. Als bestuurslid intern wil ik er voor de volle 100% zijn voor de afdelingen. De afdelingen zijn namelijk het hart van onze organisatie. Perspectief staat bij mij voor een leuke en enthousiaste groep jongeren die samen de link willen leggen tussen politiek en jongeren. Ondanks dat dit niet een makkelijke opgave is, zie ik dit als een enorme uitdaging. Neem gerust contact met mij op als je vragen hebt, je kunt mailen naar [intern@perspectief.nl](mailto:intern@perspectief.nl)



Mijn naam is Janna van Dijken, ik ben 21 jaar en volg de opleiding Communicatie. Op dit moment werk ik aan mijn afstudeeropdracht: het verbeteren van de promotie van Perspectief. Omdat dit veel te maken heeft met de taken van het bestuurslid Promotie & Acties, neem ik deze bestuursfunctie waar tijdens mijn afstudeerperiode. Daarnaast ben ik actief in de congrescommissie.

Omdat de functie van Janna tijdelijk is, zal zij op 23 april niet worden voorgedragen voor benoeming.

## Gespot Zo stom dat het grappig is

DOOR JOSHA SIETSMA

In de nieuwste film van Wes Anderson (Rushmore, The Royal Tenenbaums) wordt Bill Murray omgetoverd tot een prettige gestoorde marinebioloog, Steve Zissou. Met een ietwat documentaire ondertoon, een vette knipoog naar de wilde verhalen van Jean Jacques Cousteau en wat overdreven onnozele beelden a la National Geographic is The Life Aquatic bijzonder vreemd maar met veel verrassingen. Elk teamlid wandelt in een blauw pyjamapak, zissousneakers, een rode muts en gewapend met een glock aan de rechterheup. Traudramatisch lelijke kledij in The Life Aquatic.

Amateurje Steve Zissou en zijn non-charmante avonturiers varen de Belafonte (echt zo'n sinterklaas stoomboot uit de vorige eeuw) van schipbreuk naar schipbreuk. Stelen modern apparatuur van de vijand, varen op onvriendelijk water, worden gegijzeld en verdragen de humor van een droge Duitse bemanningslid met de naam Klaus (Willem Dafoe). En dit allemaal omdat in de laatste aflevering van Zissou, kameraad en vriend

Esteban opgeslikt werd door een gigantisk waterdier. Voor Zissou en zijn team ruikt dit naar wraak. Financiële tegenslag, een zoon die plotseling opduikt, huwelijksproblemen en een vervelende Britse journaliste houden Steve Zissou niet tegen om de klopjacht te beginnen op de "panterhaai". Onderweg worden ze ook nog eens geconfronteerd met de meest bizarre creaturen (allemaal nep en doet erg denken aan Finding Nemo).

Vallen en rollen van het lachen zal niet gebeuren, terwijl de ruimte er wel zal zijn in de bios want intelligente humor is nooit in trek geweest bij de meerderheid van de Hollandse bioscoop bezoeker. Waar dat nou aan ligt?

De semi-dramatische vaderzoon relatie tussen Steve Murray en Ned Wilson zorgt voor ontroerende momenten maar vooral treffend is de muzikale begeleiding van de Braziliaanse zanger en speler, Seu Jorge (City of God), die op magistrale wijze een bijzonder tintje geeft aan Zissou en crew. Kortom, waterdroge humor in een leuke komedie voor kijkers met hersens.



## Perspectief organiseert internationale Summerschool

En, heb je al vakantieplannen?! Je hoort die vraag vast al veel te vaak de laatste tijd! Want, inderdaad, het is weer vakantieplannentijd. Het is goed mogelijk dat je 'de vakantie-vraag' voluit met ja kan beantwoorden. Maar het kan ook heel goed zijn dat je weer eens geldgebrek hebt...niet op vakantie dus, of toch maar met je ouders in Nederland op vakantie... Of je hebt van die vrienden die al met andere vrienden op vakantie gaan, en dus niet met jou...

Geen nood, Perspectief organiseert ook dit jaar weer de internationale summerschool! Even alle voordelen op een rij: je hoeft niet ver te reizen om toch een volledig internationale week te beleven, het kost

je haast niets en je leert nieuwe mensen kennen waardoor je volgend jaar een goedkope vakantie bij je vrienden in het buitenland kan houden! Zelfs als je wel op vakantie gaat een goed idee!

De summerschool zal gehouden worden van 5 t/m 8 juli 2005, in Lunteren. Het thema van de summerschool is Geloof en Politiek. Hiervoor zullen we verschillende sprekers uitnodigen uit binnen- en buitenland. Ook worden er workshops gehouden die elk vanuit een verschillende invalshoek het thema zullen belichten. Natuurlijk is er ook een excursie, maar waarheen, dat blijft nog even een verrassing (ook voor ons)! Verder is er natuur-

lijk ruimte voor ontspanning, gezelligheid etc. zodat je genoeg tijd hebt om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken.

De deelnemersbijdrage voor de summerschool zal ongeveer rond de 50 euro liggen.

Gezien de geslaagde internationale summerschool van vorig jaar en het beperkte aantal plaatsen is het aan te raden je op tijd aan te melden. Dat kan via [info@perspectief.nl](mailto:info@perspectief.nl). Bel voor meer informatie met Rita Klapwijk-Poppe: 06 28 16 80 01. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk meer informatie en een reader toegestuurd. Houd ook de website in de gaten voor meer informatie.



Het moet een bekend verschijnsel worden op de Flevolandse wegen, markten en evenementen: de Blauwe Caravan van de ChristenUnie. In de bekende kleuren van de ChristenUnie, en volledig voorzien van allerlei promotiemateriaal, is de caravan een blikvanger bij allerlei evenementen waar de ChristenUnie aanwezig is.



# "Vrijheid, zij is Gods gave aan de mensheid"

DOOR JACCO OVEREEM

**Natan Sharansky, Israëliisch minister voor Jeruzalem en Diaspora Zaken, maakte naam als dissident in de Sovjet-Unie. Vanwege de beschuldiging van spionage heeft hij negen jaar gevangenis gezeten, waarvan het grootste gedeelte van de tijd in Siberië. Hij richtte de partij Yisrael B'Aliya op die recent opging in de Likoeed, de partij van premier Sharon.**

## Europa

Begin maart maakte Sharansky een reis door Europa om met studenten te spreken over de thema's mensenrechten en democratie. Tijdens zijn Europese 'Tour for Democracy' deed hij ook Amsterdam aan. Directe aanleiding voor de tour was zijn boek *The Case for Democracy: The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror* (Public Affairs, 2004). Hij is een groot inspirator voor president Bush door de manier waarop hij schrijft over democratie, vrijheid en de strijd tegen tirannie. Na zijn inaugurele rede zei de Amerikaanse president Bush in de *New York Times*: "Sharansky's denken is deel van mijn presidentiële DNA, ik bedoel, dat is hoe ik denk, alleen heeft hij het beter opgeschreven"

## Amsterdam

Sharansky sprak in Amsterdam over twee soorten samenlevingen: de vrije ('free-society') en de angstmaatschappij ('fear-society'). Vrije samenlevingen zijn per definitie altijd vreedzaam. In een democratie zijn de leiders namelijk afhankelijk van het volk. Dit volk wil geen oorlog. De leiders (dictators) in de zogeheten angstmaatschappij, hebben de dreiging van buiten nodig om hun macht te handhaven. Dit is nodig om het volk te kunnen mobiliseren. Zij hebben dan immers een gemeenschappelijke vijand. Dit was dan ook de kern van het bezwaar van Sharansky tegen het Oslo-proces. "Rabin probeerde vrede te sluiten met Arafat precies op die basis: wie beter dan Arafat kon zijn eigen mensen en dus ook zijn eigen extremisten onderdrukken? Rabin wilde Arafat helpen, zodat hij een sterke dictator kon zijn die voor rust zorgde. Maar Rabin ging eraan voorbij dat Arafat een dreiging van buitenaf nodig had om zijn regime te handhaven. En dus bleven de Palestijnen Israël als de satan beschrijven en kon er nooit echt vrede ontstaan." Het Palestijnse stelsel moet dus herzien worden

## Rechten

De Israëliische minister vindt dat

de Palestijnen alle rechten moeten krijgen, maar alleen wanneer Israëliische veiligheid gegarandeerd worden. Israël moet concessies doen, maar ook van de Palestijnen mag verwacht worden dat zij maatregelen nemen om hun democratie te hervormen. Eenzijdige terugtrekking is voor Sharansky geen optie: "De Palestijnen zullen niet tot een stabiele democratie komen, wanneer alleen de Israëli's komen tot concessies op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook". Hiermee wordt volgens hem alleen maar de stichting van een terreurstaat aangemoedigd. Iets waarvan de Palestijnse bevolking zelf als eerste het slachtoffer is.

## Cruciaal

De houding van de vrije wereld is cruciaal. "De Palestijnse Autoriteit is voor 100 procent afhankelijk van die vrije wereld, voor alles. Er is hoop als die vrije wereld nu zegt dat ze alleen maar hulp krijgen wanneer ze democratische hervormingen doorvoeren. Misschien is Abbas er zelfs blij mee om zo onder druk gezet te worden. Ik heb Bush ook gezegd: we moeten ze steunen, aanmoedigen, met een Marshallplan komen, maar op voorwaarde dat ze een echte democratie opbouwen."



## Democratie

Natan Sharansky kan niet komen tot een absolute definitie van het begrip 'democratie'. "Een definitie hiervan kun je niet vormen aan een universiteit, die moet opkomen uit de praktijk van het bestaan." Volgens de minister

mag je een staat een democratie noemen wanneer er sprake is van een vrije samenleving, met een vrije pers en vrije verkiezingen. "Die vrijheid kan ook een land als Amerika de wereld niet schenken. Vrijheid, zij is Gods gave aan de mensheid."

## Laten we een ander volk kiezen!



Scherpschutters op de daken, zandzakken voor de ingang van het Europees parlement; het is alarmfase oranje. Amper bekoemen van de verdeeldheid rondom Irak, maakt Europa een groeisput op haar veiligheidsgebied. Een heuse Europese *rapid reaction force* is ingezet. De toekomst van de EU loopt gevaar.

Het snel operende reactieteam bestaat uit 7 europarlementarissen, stom toevallig allen voorstanders van de grondwet. De parlementariërs worden terzijde gestaan door de voorlichtingsbureaus van het Europees parlement met vestigingen in alle lidstaten. Deze houden de berichtgeving over de EU en vooral over de nieuwe grondwet nauwlettend in de gaten. Zodra er iets in de pers komt dat hen niet bevalt, zullen ze direct reageren.

De Europese troepen krijgen inmiddels versterking van nationale gards. De Volkskrant bericht dat het Nederlands kabinet beschikt over een geheime reserve van anderhalf miljoen euro voor extra reclamespotjes als de ja-campagne voor de Europese grondwet dreigt te mis-

lukken. Staatssecretaris Nicolai onthult dat media die in verkeerde handen vallen, 'benaderd' worden met corrigerende interviews en artikelen. Bevelhebber Balkenende, die er niet in slaagde een verwijzing naar God in de grondwet te krijgen, verwijt tegenstanders fixatie op eigenbelang. Alle middelen lijken geoorloofd.

Farah Karimi (GroenLinks), één van de initiatiefnemers van het referendum over de grondwet blijft eerlijk: "De EU was altijd een project voor de elite. Maar je kunt niet bezig blijven om over de hoofden van iedereen de zaken in Brussel te bedisselen."

Ze is daarmee een dissident in haar partij. Haar partijgenoot en europarlementariër Joost Lagendijk draait de vraag van het referendum met een vies trucje om: Als je tegen de grondwet bent, dan wil je dus dat Nederland uit de EU stapt.

Kathalijne Buitenweg, ook GroenLinks in Brussel, blijkt plots regentes te willen worden en accepteert geen 'nee' tegen de grondwet: "Bij zoiets fundamenteels als het verbeteren van de Europese samenwerking en het versterken van de Europese democratie heeft dat voorrang."

Ze weet beter wat goed is voor het volk dan het volk zelf. Jules Maaten (VVD) is nog duidelijker: 'als Nederland de grondwet verworpt maakt het zich onsterfelijk belachelijk.' Alleen de PvdA kan zich de ellende na zijn PvdA-ke verleden nog herinneren. Max van den Berg is voorzichtig, voor hem kan de Grondwet niet zomaar doorgaan na een Nederlands 'nee'.

Ondertussen worden in alle lan-

den de referenda vragen door voorstanders huichelachtig omgebogen. In Spanje vroeg premier Zapatero niet of het Spaanse volk voor de grondwet zou stemmen, maar of ze hun dankbaarheid aan de EU konden tonen voor de Spaanse welvaart. Bij een ondankbaar lage opkomst van 40% stemde 77% voor dankbaarheid. De snelle reactiemacht wendde haar blik intussen naar de overkant van Het Kanaal. Een Kanaal dat al vaak een hindernis is geweest voor Europese troepen. Terwijl juist aan de overkant van het Kanaal het serieuze dreigt mis te gaan. Volgens opiniepeilingen is een meerderheid tegen. En erger, de media vallen inmiddels al in verkeerde handen. Een onafhankelijke onderzoekscmissie heeft vastgesteld dat de BBC in haar berichtgeving over Europa onvoldoende onpartijdig is en te pro-Europees. De BBC heeft beterschap beloofd. D66, de VVD en ook GroenLinks zien de bui al hangen. Ze roepen om het hardst dat de Britten zich moeten afvragen nog bij de EU te willen horen als ze tegen stemmen. Ik kan me echter niet herinneren dat dat de vraag was. De ja-campagne ontnemt me het recht de grondwet op haar inhoud te beoordelen. Voor GroenLinks, D66, de VVD en Balkenende blijft er bij een Nederlandse afwijzing van de EU grondwet maar één optie over, die van Bertold Brecht: "Laten we het volk ontslaan en een ander volk kiezen."

Leon Meijer is parlementair assistent van Paul van Buitenen en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Ede.

## AGENDA 7

**In het kader van de campagne tegen de Europese grondwet organiseert de ChristenUnie een aantal debatten door het hele land. Kijk voor de precieze locatie op [www.christenunie.nl](http://www.christenunie.nl)**

13 april Beilen Geref. Kerk "Het Valkenhof", Witte Valkenstraat 4  
14 april Kampen, met André Rouvoet, georganiseerd door Perspectief.

11 mei Goes met Eimert van Middelkoop  
18 mei in Leeuwarden (Grand Café Rembrandt, naast Centraal Station). Sprekers zijn Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) en Margreth de Boer (PvdA)  
19 mei Zwijndrecht met André Rouvoet  
26 mei Ede, spreker nog onbekend  
27 mei Groningen, spreker nog onbekend



Op 20 en 21 januari 2005 verzamelden zich vertegenwoordigers van 10 christelijke politieke jongerenorganisaties, waaronder Perspectief, vanuit heel Europa in de hoofdstad van Estland, Tallinn. Samen dachten de jongeren na over de taken en mogelijkheden van jongerenorganisaties. Dit mondde uit in een actieprogramma voor 2005.



## Toename extreemrechts een gevaar voor Nederland?

DOOR ELIA ZWEVERINK

**Na de moord op Theo van Gogh vorig jaar november werd Nederland getroffen door een golf van racistisch en extreemrechts geweld. In diezelfde maand vonden er bijna tweehonderd gewelddadige incidenten plaats. In meer dan 60 procent van de gevallen waren moslims het slachtoffer. Moskeeën werden zeventien keer aangevallen, kerken dertien maal.**

Het was niet de eerste keer dat Nederland werd opgeschrokken door een geweldsexplosie tegen buitenlanders. Ook na 11 september was het ruim twee maanden onrustig. Samen met de opkomst van Pim Fortuyn hebben deze incidenten gezorgd voor een harder klimaat. Niet geheel toevallig zijn er sinds 2002 ook een aantal nieuwe extreemrechtse partijen ontstaan. Extreemrechts krijgt in Nederland steeds meer aanhang.

### Electoraat

Toch is het volgens dr. Joop Holsteyn (Universiteit Leiden) maar de vraag of het electoraat ook deze ruk naar rechts heeft gemaakt. De geruchten over nieuwe rechtse partijen, van ondermeer Wilders, Peter R. de Vries en Nawijn, hoeven niet tot een verdere verschuiving naar rechts te leiden. Hun standpunten zijn over het algemeen weliswaar niet mals richting buitenlanders, maar toch moet men oppassen om direct elke nieuwe partij te associëren met extreemrechts. Wel moet men kritisch zijn. Duidelijk is wel dat de bestaande partijen hardere standpunten hebben ingenomen. Zo zijn de opvattingen van de PvdA over integratie een stuk veranderd sinds Fortuyn. Er worden nu uitspraken en politieke voorstellen gedaan die een aantal jaar voorheen ondenkbaar zouden zijn.

### Verkiezing

Het kan een voordeel zijn dat extreemrechtse partijen meedoen aan de verkiezingen. Een partij die

een brede doelgroep wil aanspreken, moet veel van zijn ideeën matigen om voldoende kiezers te trekken. Een voorbeeld hiervan is de partij Nieuw Rechts. Zij staat onder leiding van Michiel Smit, gemeenteraadslid in Rotterdam, en heeft inmiddels meer dan duizend leden. Het racistische karakter van Nieuw Rechts komt niet door de standpunten die de partij zelf uitdraagt. Dit karakter komt tot uiting op haar webforum waar vooral haatdragende opmerkingen over de islam worden gemaakt. Volgens deskundigen is het niet ondenkbaar dat Nieuw Rechts bij verkiezingen een aantal zetels weet te behalen. Zij vergelijken Nieuw Rechts met de Centrum Democraten van wijlen Hans Janmaat.

### Lonsdale

Naast de opkomst van extreemrechtse partijen, zijn er de 'Lonsdale-jongeren'. De omvang van 'racistische jeugdculturen' was in Nederland nog nooit zo groot. Toch valt het in vergelijking met

andere landen nog wel mee. De pogingen om onder deze jongeren te werven voor extreemrechts hebben tot nu toe weinig succes gehad. De jongeren zijn vaak onderling niet verbonden en er is sprake van kuddegedrag. Dit maakt werven onder 'Lonsdale-jongeren' moeilijk.

### Gevaar

Toch schuilt in groepen jongeren als de 'Lonsdale-jongeren' wel een gevaar. Het zijn vaak deze politiek ongeorganiseerde groepen jongeren die zorgen voor confrontaties tussen autochtoon en allochtoon. Volgens de schrijvers van de onlangs verschenen *Monitor racisme en extreemrechts onderzoek* is er wel een overlap tussen racistische jongerengroepen en de meer georganiseerde verbanden als Nieuw Rechts. Zo'n duizend extreemrechtse jongeren hebben zich georganiseerd. Het aantal ongeorganiseerde jongeren schatten de onderzoekers op 300 tot 1500 personen.

### Coalitie

Angst voor een coalitie van extreemrechtse partijen lijkt ongegrond. Volgens Holsteyn heeft extreemrechts 'een behoorlijke traditie van onderlinge ruzies'. Ook ideologisch staan de extreemrechtse partijen flink uit elkaar. Zo zit er een verschil tussen partijen die juist wel antisemitisch zijn en die dat niet zijn. Zo ziet de een moslimradicalen als bondgenoot tegen de 'Joden'. Andere partijen, zoals Nieuw Rechts, zien juist de Joodse Defensie Liga als bondgenoot tegen de moslims. Waar Nieuw Rechts zich eerst van een extremistische kant liet zien is zij nu gematigder. De extreemrechtse politieke partijen zijn ook geen bedreiging voor de democratie omdat zij hun doelen op een democratische manier willen halen. Gevaarlijker zijn bewegingen die niet meedoen in de politiek, omdat zij mogelijk op gewelddadige wijze hun doelen willen bereiken. Ook is het gevaar dan groter dat de beweging ondergronds gaat.

## Mohamed: 'Het ergste scenario is volledige tweedeling'

DOOR IETJE VAN VOORVELD

**Berichten over moslims in Nederland domineren sinds de moord van Mohammed B. op Theo van Gogh de media. Angst voor de extreme islam is toegenomen. Tweespalt dreigt tussen verschillende groepen Nederlanders die eerst vredig met elkaar samen leefden. Vooral Marokkanen moeten het ontgelden. Maar wat is er nu werkelijk veranderd in de beleving van jonge Nederlandse Marokkanen? Een andere jonge Mohamed (33), jongerenwerker afkomstig uit Amsterdam over zijn ervaringen.**

### Marokkaan? Nederlander? Amsterdamer? Kan dat alledrie?

Ik ben gewoon Mohamed. Dat is volgens mij alledrie. Ik voel me vaak Amsterdamer. Als ik in het buitenland ben, dan merk ik dat ik gewend ben aan Nederland. Tot mijn 16e woonde ik in de buurt van Nador. Toen verhuisden we naar Amsterdam.



Aantal Nederlandse vrienden: 5

Aantal Nederlandse kennissen: Dat zijn er veel. Die ontmoet ik tijdens concerten en op het werk

Aantal Nederlandse burens: Al mijn burens zijn Nederlands. Ik heb weinig contact met ze.

### Is er de laatste tijd iets veranderd voor jou? Qua houding van anderen of van jezelf?

In mijn situatie is feitelijk niets veranderd. Ik heb net ontslag genomen, omdat ik een uitdagender baan heb gevonden. Ik werk in een sector waar eventuele discriminatie niet zo aan de orde is. In het jongerenwerk proberen we te werken met etnisch gemengde teams; Marokkanen worden vaak specifiek gezocht.

Maar ik merk wel dat de sfeer op straat meer gespannen is. Eén concreet voorbeeld: Ik doe altijd boodschappen bij Albert Heijn bij mij in de buurt. Ik merk dat sommige, met name wat oudere caissières, botter zijn geworden. Andere mensen die langs de kassa komen, worden uitbundig en correct begroet en behandeld. En als ik kom, is het stil. Ik probeer het trouwens te vermijden om over groepen, zoals Nederlanders en Marokkanen, te praten. Ik ervaar dat de houding van individuen om mij heen verandert.

Ik merk meer spanning op straat, en die maakt me soms bang. Bang dat het de verkeerde kant op gaat. Maar ik lig er nog niet wakker van. Als ik rustig mijn werk en de rest blijf doen, zal het allemaal wel goed komen.

### Maak je je kwaad over zulke dingen?

Ik erger me natuurlijk aan de manier waarop er over alle Marokkanen gepraat wordt. Er is geen onderscheid meer en nuances. Dat is vooral in de krant en op de televisie. Dan wil ik terug gaan schreeuwen. Ik wil het liefst gelijk de telefoon pakken en zeggen dat ik daar niet blij mee ben. Houd op! Ik word daar niet goed van.

### Hoe reageren andere Marokkanen hierop?

Er zijn mensen die daar gevoeliger voor zijn dan ik. Die gaan dat anders uiten. Ik merk dat de afstand tussen Marokkanen en de samenleving groter wordt. Marokkanen gaan zich minder thuis voelen. Ze denken: "Hoor wat er geroepen wordt. Ja, het klopt dat ik daar niet bij



hoor!" Eerst is er twijfel, daarna distantiering, ik denk dat die verandering vaker gebeurt dan verbaal reageren. Mensen hebben voor het laatste niet de mogelijkheid en de durf. Het ergste scenario is een volledige tweedeling. Het integratiebeleid was niet altijd zo goed, maar er is wel integratie geweest. En nu zie ik weer meer segregatie. Er hoeft overigens niet meteen vijandelijkheid in die ruimte te komen.

### Is de angst voor een extreme islam terecht?

Nee, dat is niet terecht. Ik zie extreme vormen niet opkomen. Maar ik begrijp wel dat mensen angst hebben voor het onbekende van anderen, zoals een religie. Ik denk niet

dat die toegenomen angst gerelateerd is aan een werkelijk toegenomen aantal moslims of geloofsextremisme. Mohamed B hoeft zich wat mij betreft niet tot de moslimgemeenschap te rekenen. Moord past niet bij de Islam.

### Zou je willen dat de media een kleinere rol speelden bij gebeurtenissen rond verschillende bevolkingsgroepen?

De media zouden een grotere rol kunnen spelen, en dan in het oplossen van afstand tussen verschillende groepen. Bericht ook over de dingen die goed gaan. De opening van een buurtcentrum waar allerlei mensen samenkomen, of een manifestatie waar iedereen aan mee

doet, dialoog tussen joden en moslims; dat is ook nieuws.

### Zou je behoefte hebben aan een moslimpartij die jouw standpunt kan verdedigen en belangen kan behartigen in de Tweede Kamer?

Ik ben een moslim. Maar heb ik speciale moslimstandpunten? Nee. Mijn opvattingen over veel dingen zijn niet per se moslimgedachten. Ik zoek wel naar een partij die mijn ideeën over de samenleving deelt. Maar dat is dan geen moslimpartij, en ook geen Marokkanenpartij. Daaraan heb ik geen behoefte. Mijn opvatting is dat het mooi is als een partij kan spreken voor meerdere etnische groepen. Alsof die groepen geen gezamenlijke belangen meer hebben!



## Voorzitter in Uitvoering De polonaise en Vader Abraham in Dronten

Dit keer bezochten we een plek waar je duidelijk niet moet zijn als je nieuwe leden voor Perspectief wil werven, het bejaardentehuis De Regenboog in Dronten. Marcel was door Perspectief Dronten uitgenodigd om een avondje te helpen tijdens de activiteitenavond in De Regenboog. Er ging een wereld voor hem open. Behalve het drankjes leren serveren, kwam hij erachter dat je nooit te oud ben om te feesten. En zijn avond kon helemaal niet meer stuk toen hij ook nog als afsluiter met Vader Abraham -niet de echte- op de foto mocht.



Denk jij een goede activiteit te weten waar Marcel kan helpen, nodig hem dan uit.

Mail naar: [perspex@perspectief.nu](mailto:perspex@perspectief.nu)  
of bel met 06-46416229



# Tien vooroordelen over... De wereldburger

**Kimo van Dijk is actief lid bij JMA (www.jma.org), de jongerenorganisatie van Milieudefensie. Hij is erg betrokken bij het milieu, maar ziet dit niet los van de economische en sociale duurzaamheid. Zelf ziet hij zich dus ook niet als milieuactivist ('te provocatief'), maar als wereldburger. In die zin dat het niet is: 'Ik, hier en nu, en voor de rest schijnt aan de wereld.'**

## 1. Alle wereldburgers zijn vegetariër

Ik ben vegetariër, om verscheidene redenen. De productie en consumptie van vlees zoals het nu gebeurt is inefficiënt, dieronvriendelijk, ongezond, hongerveroorzakend en milieuvriendelijk. Genoeg redenen voor iemand die zich druk maakt om de wereld om meer plant en minder dier te eten.

## 2. Wereldburgers hebben allemaal rood geverfd haar en een alternatieve kralenketting

Mijn haar is zo blond als ik het bij geboorte heb ontvangen. Als ik het al zou kleuren, doe mij dan maar groen: de wereld kan niet groen genoeg zijn! Ik draag geen horloge, laat staan een kralenketting. Zou ik wel zoiets dragen, dan zou het een wekelijks ververste ketting van doorgeregende blaadjes zijn...

## 3. Als wereldburger zet je de verwarming natuurlijk extra laag en je trekt een extra dikke trui aan.

Ik zou het graag willen omdraaien. Ik zet hem niet (extra) hoog en ben inderdaad zo slim om een trui aan te doen. Zonder 'comfortverlies' leveren deze twee slimme zetten mij geld op en een duurzamere wereld voor iedereen.

## 4. Een moestuin voor elke wereldburger. Weg met de bespoten groente.

Helaas, ik heb geen moestuin. Dezelfde doelen zijn ook te bereiken via de huidige landbouw, als het er allemaal even net anders aan toe zou gaan en anders geregeld

zou worden. Het niet hebben van schoon voedsel valt onder mensenrechten schending.

## 5. Elke wereldburger koopt uiteraard alleen maar bij de kringloopwinkel.

Net als ik kopen alle wereldburgers duurzaam. Dit kan betekenen dat je minder, selectiever en tweedehands koopt of dat je voor bepaalde duurzamere producten kiest. Het kopen in kringloopwinkels scheelt je in ieder geval geld en kan je unieke spullen opleveren. De nieuwe 'Cash Converter' winkels zijn interessant en modern.

## 6. Alle wereldburgers hebben een biologisch toilet.

Helaas, ook hier moet ik als stelling nee op zeggen. Het recyclen van poep en pies zou een ware business kunnen zijn. Het scheelt je energie, infrastructuur en dus geld met transporteren en zuiveren van die bagger. Maar nog belangrijker zowel milieu als geldtechnisch: je kunt er de stofkringloop gesloten mee houden en energie in de vorm van gas en warmte mee produceren.

## 7. Natuurlijk heeft iedere wereldburger zich wel eens vastgeketend om te protesteren tegen de Betuwelijn

Ik vind het op slot moeten zetten van mijn fiets al moeilijk en vervelend genoeg. Of dit soort acties je boodschap overbrengen en je je doel dus bereikt is iets waar je zo je vraagtekens bij kan hebben. Een goede actie is gewelddoos en brengt het probleem op een leuke en ludieke, maar zeker ook rekenende manier bij de mensen. Wil je een superactie hebben, dan draag je alternatieven aan. De acties van JMA (www.jma.org) zijn een mooi voorbeeld.

## 8. Weg met de auto! Hoera voor de fiets.

Gezien het grote tekort aan fietsenrekken in Amsterdam op vele andere plekken in Nederland wordt dit niet door iedereen zo gevonden. Zoals de auto nu is, is het een



onding. Vervuilend, verbruikend, lawaaierig en monopolist in de ruimte. Alles bij elkaar genoeg reden om er tegen te zijn. Met de komst van een auto die op duurzaam geproduceerde waterstof rijdt, blijft helaas de hunkering naar ruimte staan. Per definitie tegen ben ik niet, maar wel kritisch.

## 9. Een stem van een wereldburger is natuurlijk een stem voor GroenLinks.

Milieu en groen gaan wel samen. Links hoeft niet per se. Het groene is bij GroenLinks aan het verwateren,

daarentegen wordt het rode tomaatje van de SP steeds groener. Een GroenRechts partij zou misschien wel eens wat nieuws kunnen brengen, wie weet komt het er ooit nog van. Het rentmeesterschap spreekt mij ook wel aan, maar dan moet het wel in praktijk worden gebracht.

## 10. Elke wereldburger heeft 's nachts wel eens geholpen bij een 'Bevrijd-de-Fretactie.'

Nee, niet 's nachts. Wel overdag toen ik vroeger in mijn jeugd met mijn fret ging wandelen. Bij acties moet er goed nagedacht worden

over wat het doel is en wat de middelen zijn! Blijf kijken naar de consequenties en handel dus niet alleen maar vanuit principes. Dieren horen in beginsel behandeld te worden als we onze medemens graag behandeld zien worden! Maar hoe je dit onder de aandacht wil brengen bij anderen kan op hele andere, meer doeltreffendere manieren. In plaats van 'dweilen met de kraan open', kun je beter bij de bron beginnen: Leg het probleem voor bij de mensen die het kopen en gebruiken, geef informatie over het 'probleem' en draag vooral alternatieven aan.

## Wijze woorden van Wim

# Groen gezicht ChristenUnie?

## COLUMN



DOOR WIM DODDEMA

**Het groene gezicht van de ChristenUnie lijkt een beetje verdwenen. Of is het maar schijn? Velen hebben het gevoel dat de ChristenUnie de laatste tijd er niet zoveel aandacht meer aan geeft. Is dat eigenlijk erg? Moeten we ons daar druk om maken? Of liggen de prioriteiten voor de ChristenUnie in deze tijd ergens anders? Wim Doddema geeft zijn mening.**

In 1998 werd Dick Stellingwerf, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, nog verkozen tot 'dierenbeschermers van het jaar'. Nadat Dick Stellingwerf de kamer moest verlaten lijkt het groene gezicht van de ChristenUnie ook wat verbleekt te zijn. Het is niet een thema waarop de ChristenUnie

zich erg profileert. De ChristenUnie kreeg van Wakker Dier, zo'n rare milieuclub, in een rapport dat jaarlijks verschijnt een 5,9. Dat is natuurlijk een erg laag cijfer. In hoeverre de ChristenUnie zich daar iets van aan moet trekken, is natuurlijk een tweede.

Wat bepaalt eigenlijk een laag cijfer dat je krijgt van een milieuclub? Het is eigenlijk maar een visie van een groep mensen die een bepaalde kijk hebben op hoe je milieubeleid zou moeten voeren. Het mag ook niet zo zijn dat je een partij puur op natuur en milieu moet afrekenen. De verder op in het blad genoemde Frank Mulder (werkzaam voor Time to Turn en zelf ook actief geweest voor Perspectief) zegt er het volgende over: "Ik weeg een partij niet puur af op het onderwerp natuur en milieu, maar wel op hun houding

tegenover materialisme en individualisme. Dat is namelijk het grondprobleem, en milieuvervuiling is daar een gevolg van. Bij de ChristenUnie heb ik een dubbel gevoel. Het is (met de SP) de enige partij die in het verkiezingsprogramma zwart op wit durft te zeggen dat een materialistische, individualistische maatschappij ervoor zorgt dat wij, en Gods schepping, niet tot ons recht komen. En dat we dus voor elkaar en de natuur moeten zorgen. Is dat groen? Dat vind ik gewoon bijbels. Aan de andere kant blijft het ook bij de ChristenUnie soms iets van een paar mensen. In de achterban en bij heel veel leden kom ik nog vaak het idee tegen dat het 'links' is. Men strijdt liever voor bijbelse waarden die de ander, de ongelovige, moet overnemen. Terwijl materialisme veel ingewikkelder is! Als we dat echt willen tegengaan,

moeten we ook onszelf aanpakken." Ons materialisme, onze drang naar meer leidt tot meer aantasting van ons milieu, hoor je steeds weer. Meer welvaart betekent ook meer 'gebruik' van het milieu. Misschien mag je het zo stellen dat als we langer van de natuur willen blijven genieten op een verantwoorde manier, we dan een stapje terug moeten doen in onze welvaart, ons consumentisme. De vraag is of wij daar toe bereid zijn. Om terug te komen op de vraag of de ChristenUnie een partij is die voor het milieu opkomt? Ik denk persoonlijk van wel. Al is het misschien niet op de manier zoals de milieubewegingen graag zouden zien. Uiteindelijk kan Frank Mulder nog wel eens gelijk hebben dat het grootse probleem ons materialisme is. Zijn wij bereid onszelf aan te pakken?



## 'En hoe gaat het daar in Staphorst?'



v.l.n.r. Dorien Beuving, Jaap Harmen Smit, Geert Janssen en Bert Kuiper

### DOOR DORIEN BEUIVING

**Tsja, daar zit je dan achter je computertje. De opdracht om een stukje te schrijven over jouw afdeling dwaalt ergens rond in je hoofd. Op zoek naar een originele idee naar je afdeling. Het schiet je door je hoofd dat jullie, als plaatselijk bestuur, ook op deze manier bezig zijn voor de leden. Zal het ze interesseren? Is het origineel? Het is tegenwoordig lastig om jongeren warm te krijgen... en te houden! Veel jongeren willen zich niet binden aan een bepaalde organisatie of vereniging. Vaak ren je weg als je iemand hoort vragen of je ergens lid van wilt worden. En, hoe lopen de zaken bij jullie in Staphorst?**

### Even voorstellen

Perspectief Staphorst bestaat al een tijdje, zo'n anderhalf jaar. Op dit moment vertegenwoordigen vier jongeren het bestuur van Perspectief Staphorst. Allereerst Geert Janssen (21) die vanaf het begin van de partij is. Geert studeert aan het Windesheim in Zwolle en doet de opleiding MER. Hij weet veel van (christelijke) politiek en dat is handig! Geert vertegenwoordigt Perspectief Staphorst in de fractie van de ChristenUnie en binnen JongActiefStaphorst (JAS), een soort jeugdtraad van de gemeente Staphorst. Wat hij het leukste vindt? "Vooral de steunfractie bevalt me zeer goed! Hoewel ik er veel tijd in moet steken vind ik het erg interessant om zo diepgravend met de gemeentelijke politiek bezig te zijn. Je zit op die manier heel dicht bij het vuur en kunt ook voor een deel invloed uitoefenen op besluiten van de Raad." Bert Kuiper (22), student HBO-V, is

de penningmeester. "Sinds de oprichting heb ik de eer om deze functie te mogen vervullen, wat houdt in dat ik op de centjes en kilootjes van de afdeling let. Met mijn aandeel in het bestuur ben ik tevreden. Ik zit er niet op te wachten om op de voorgrond te staan, dat laat ik liever aan anderen." Een rasechte Staphorster en die kun je niet missen in je bestuur. Het nieuwste lid van het bestuur is Jaap-Harmen Smit (19), woonachtig te Rouveen. Jaap-Harmen is derdejaars student aan de CALO in Zwolle. Waarom de CALO? "Sporten is een hobby van mij en dan is het natuurlijk perfect om dat te combineren met je studie!" Toen Jaap-Harmen nog gewoon lid was van Perspectief, had hij nog wel eens kritiek op de manier van werken van het bestuur. En daar heeft het bestuur gebruik van gemaakt: "Als jij het dan zo goed weet, laat dan maar zien wat je kunt, welkom in het bestuur!"

Als laatste zit ook Dorien Beuving (18) in het bestuur. Weliswaar niet lang meer; door een verhuizing zal ze haar taak moeten neerleggen. Ook zij studeert aan de CALO en is in het bestuur vooral bezig met de promotie en het schrijven- en mailwerk, want: "schrijven heb ik altijd al leuk gevonden, lekker goochelen met de Nederlandse taal." Waarom ze voor de ChristenUnie en Perspectief gekozen heeft? "Ik ben christen, daardoor vallen er al een groot aantal partijen weg. Christelijke partijen vind ik belangrijk en ik ben van mening dat de ChristenUnie goed bezig is, met als basis Gods woord!"

### Het verleden

De eerste Perspectief-jongerenbijeenkomst werd gehouden op 5 september 2003 met als gastspreek de burgemeester van Staphorst, ChristenUnie-burgemeester Joop Alssema. Hij hield een boeiend verhaal over de

gemeentepolitiek en het werk van een burgemeester. Ook Henk Koobs, fractieleider van de ChristenUnie-raadsfractie van Staphorst, hield een kort betoog over zijn raadswerk en gaf het belang van actieve jongeren in de politiek aan. Een geslaagde avond, die ook meteen werd voor publiciteit in de lokale media en bekendmaking van het bestaan van Perspectief, ChristenUnie-jongeren in Staphorst!

Ook is er een excursie georganiseerd naar de Tweede Kamer. Een tien-tal jongeren uit Staphorst bezocht het Tweede Kamergebouw, het Binnenhof, de Ridderzaal en - tussen het politiek bedrijf door - maakte ook Tineke Huizinga, Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie, tijd voor een gesprek met de Staphorster jongeren. In januari 2004 werd de tweede Jongerenbijeenkomst gehouden. Deze keer over openbare orde. Arie Slob, ook Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie, was uitgenodigd om een inleiding te geven over het thema, met een link naar normen en waarden. Een boeiende avond en een ervaring rijker, waarmee Perspectief Staphorst verder kon! In 2004 zijn er een aantal 'kleinere' avonden georganiseerd, om met elkaar door te spreken over actuele onderwerpen in de landelijke en plaatselijke politiek. Dit werkte niet echt, de opkomst was minimaal. Toch moet je zulke dingen gewoon uitproberen om te zien hoe het gaat. In februari 2005 is er een bijeenkomst geweest over wonen en bouwen. De doelgroep waar op gemikt werd, jonge stellen/starters, was zeker aanwezig. Goed ingeschat!

### Toekomstbeeld

En hoe nu verder? Wat wil Perspectief Staphorst gaan doen de komende tijd? Geert: "Ik zal mij blijven inzetten om vooral de

gemeentelijke politiek onder de aandacht van de jeugd te brengen. Vooral zaken die de jongeren direct raken zorgen ervoor dat ze geïnteresseerd raken in politiek." Hier is ook Bert het mee eens: "Ons uitgangspunt is dat we actuele onderwerpen kiezen voor de jongeren met wie we werken hebben." En de CALO-studenten uit het bestuur zijn het met elkaar eens dat ook sportieve activiteiten, zoals een volleybaltoernooi, horen bij deze afdeling.

Met welk doel gaat Perspectief Staphorst de toekomst in? "Iedereen in Staphorst heeft te maken met politiek. Ook de jongeren! Alleen vergeten veel jongeren dat politiek ook hun zaak is en dat zij ook hun mening kunnen geven. Ons doel is daarom ook om de aandacht van de Staphorster jongeren te brengen. We willen Gods Woord laten doorklinken in de politiek. We gaan ervoor!"

# 11

Perspectief heeft in elke provincie provinciale contactpersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de afdelingen in die provincie. Bij hen kun je terecht met al je vragen, opmerkingen, tips e.d. over afdelingen, het opstarten van afdelingen, contact met kiesverenigingen en Perspectief in het algemeen. Hieronder vind je een overzicht van de provinciale contactpersonen.

### Groningen

Hilde Sennema  
06-30342715  
rsennema@hetnet.nl

### Fryslân

Auke Minnema  
06-15358788  
voorzitter@perspectief-fryslan.tk

### Drenthe

vacature, tijdelijk: Rein de Jong  
06-10712850  
rein\_de\_jong@hotmail.com

### Overijssel

Aldert de Boer  
0529-435053  
aldertdeboer@hotmail.com

### Gelderland

Jonathan van Tongeren  
055-5768986  
tongeren115@zonnet.nl

### Flevoland

Bert van Renselaar  
0320-288306  
bertvanrenselaar@hotmail.com

### Utrecht

Geert de Jong  
06-11441841  
geert15@hotmail.com

### Noord Holland

vacature, tijdelijk:  
Rogier Havelaar  
06-12507079  
perspectief@noordbrabant.christenunie.nl

### Zuid Holland

Hanna Schep  
070-4040933  
hannaschep@wanadoo.nl

### Zeeland

Wilco Meijer  
0118-640313  
wilcomeijer@hotmail.com

### Noord Brabant

Rogier Havelaar  
06-12507079  
perspectief@noordbrabant.christenunie.nl

### Limburg

Reinder Lok  
043-3883932 (werk)  
R.Lok@KE.unimaas.nl



# De Gouden Stadsregels: een gouden voorbeeld van samenwerking tussen de Goudse gemeente en haar burgers

DOOR RIANNE VAN DER SAR

Het symbool van de Gouden Stadsregels, een bloemetje, prijkt op de revers van zijn colbert: op het eerste gezicht lijkt burgemeester Wim Cornelis al zeer geëngageerd. En dat blijkt niet alleen uit de speld op zijn jasje: vraag hem naar de Gouden Stadsregels en je krijgt een enthousiast betoog over het begin van het proces, de filosofie achter de regels, de ontwikkelingen, de acties en het succes. De eerste burger van Gouda vertelt je er alles over, en wij luisteren geboeid.

In elke Nederlandse gemeente wordt er gepraat over veiligheid, zo ook in Gouda. Één van de redenen voor het gesprek over veiligheid was de grote verscheidenheid aan bevolkingsgroepen in de Zuid-Hollandse stad. Cornelis vertelt: "Wat Gouda in zekere mate mist, is sociale samenhang. Er wonen in deze stad 72.000 mensen en er zijn 106 nationaliteiten vertegenwoordigd. Daarbij is Gouda een vrij verzuilde stad; er zijn hier meer dan dertig kerken en drie moskeën, maar er is weinig contact tussen deze verschillende groepen. Vroeger was Gouda een rustig provinciestadje maar daar is verandering in gekomen, voornamelijk door mensen van buitenaf. Er zijn heel veel mensen die hier niet geboren zijn, maar wel wonen. Er is veel veranderd, dat maakt de geboren Gouwenaar onzeker. Men kan de nieuwe ontwikkelingen moeilijk plaatsen, ook omdat er weinig kennis is over de ander. Argwaan ten opzichte van bijvoorbeeld de Islam wordt voor een groot gedeelte bepaald door onwetendheid. Onbekendheid met de inhoud zorgt nog te vaak voor een afkeer van alles wat vreemd is."

## Verscheidenheid

Volgens de burgemeester is de grote verscheidenheid in de Goudse bevolking dus mede de aanleiding geweest voor het project van de Goudse Stadsregels. Cornelis vervolgt: "Er zijn grote verschillen in normen en waarden, en dan kun je als gemeente wel regels willen handhaven, maar meer dan eens komt het voor dat dit niet werkt. Er groeit vaak meer respect als je met elkaar in gesprek durft te gaan. Het meest essentiële is dat burgers respect horen te hebben voor elkaar, ook als je als Gouwenaar niet tot dezelfde kerk of moskee behoort. Dat je anders



kunt zijn, maar daardoor niet minder. Enkele jaren geleden zijn wij in gesprek gegaan met allerlei maatschappelijke instellingen over dit onderwerp. Uit dat contact zijn 35 aanbevelingen gekomen over veiligheid, welke vervolgens uitgezet werden onder de bevolking. We hebben vervolgens burgers gevraagd hier een toptien uit samen te stellen, deze vormen nu de tien Gouden Stadsregels. Ze komen dus rechtstreeks bij burgers vandaan, zodat iedere burger daar zelf weer mee aan de slag kan gaan."

## "Argwaan ten opzichte van de Islam wordt bepaald door onwetendheid"

### Initiatieven

Dat is een goed begin, maar zoals met veel initiatieven is het succes net zo belangrijk. Maar daar is Cornelis dik tevreden over: "Je ziet dat burgers zelf verder zijn gegaan met de Gouden Stadsregels. Men beseft in veel gevallen dat je als burger veel meer kunt bewerkstelligen dan je denkt. Er

zijn bijvoorbeeld meer buurtpreventieprojecten opgericht door burgers die zeiden zelf ook wel een steentje te willen bijdragen aan de veiligheid in de wijk. Er zijn ook initiatieven voor buurtbemiddeling: mensen proberen dan samen een oplossing te zoeken voor bijvoorbeeld burenruzies. Het is geweldig om te zien dat er activiteiten zijn van mensen die de Gouden Stadsregels niet zomaar over zich heen hebben laten komen, maar er mee aan de slag zijn gegaan. Als mensen namelijk wat willen veranderen, zullen ze het in de eerste

plaats zelf moeten doen. Je kunt als burger wel langs de kant blijven schreeuwen dat er iemand wat aan moet doen, maar waarom zou je zelf niet eens beginnen energie te steken in een initiatief in je eigen straat?"

### Burgerinitiatief

Een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief is de actie in de Componistenbuurt in Goverwelle, een wijk van Gouda. Er werd volgens de bewoners te hard gereden, wat vooral gevaar opleverde voor de kinderen in de buurt. Het feit dat te hard rijden een onderdeel is van de Gouden Stadsregels, geeft ook al aan dat deze vorm van overlast duidelijk leeft onder de burgers. Wat de bewoners hadden kunnen doen, is de gemeente om nog meer straatrempels vragen. Op deze manier zou het voor de bewoners echter een onleefbare

## "Het is heel belangrijk dat de burger zelf voor de regels wil gaan."

situatie worden; nog meer drempels gaat ten slotte ten koste van je auto, ook al rijd je normaal. Een aantal mensen uit de wijk heeft het op een andere manier aangepakt. Er werd een verkeersbord gemaakt met daarop de tekst: "Wilt u vaart minderen, hier spelen onze kinderen!". Op het bord staan dertig fotootjes van kinderen uit de wijk. Op deze manier wordt de bestuurder er heel direct aan herinnerd dat er met het oog op de kinderen voorzichtiger gereden moet worden. De bewoners van de wijk hebben zelf handen en voeten gegeven aan één van de Gouden Stadsregels. De burgemeester juicht dit soort initiatieven toe: "Het is heel belangrijk dat de burger zelf voor de regels wil gaan. Het is niet alleen de gemeente die voor oplossingen moet zorgen, je staat er samen voor. De burgers komen zelf met nieuwe ideeën naar aanleiding van de Gouden Stadsregels."

### Bewustwording

Ook de Goudse scholen hebben op allerlei manieren mee gedaan aan de bewustwording onder de leerlingen. In dit kader is er bijvoorbeeld een scholendebat geweest waarbij jongeren met elkaar in gesprek gingen over de Gouden Stadsregels. Er is ook het zogenaamde Stadsregelboekje voor Goudse burgers die zich op de een of andere manier ingezet hebben voor de goede Goudse zaak. Ook is

er een project opgestart om anderstalige Gouwenaars meer bekendheid te geven met de Nederlandse taal. Vrijwilligers hebben het Gilde SamenSprak opgezet om zo handen en voeten te geven aan een van de Gouden Stadsregels die ingaat op meer begrip door verstaanbaarheid. Het succes van de gouden regels is niet onbekend gebleven. De burgemeester vertelt dat er meer dan honderd Nederlandse gemeenten zijn geweest die contact met Gouda hebben opgenomen met de vraag hoe ze dit toch aangepakt hebben. Hij is zelf ook een tijdlang het land doorgereisd om informatie te geven aan collega's, politieke partijen en provincies. Het project was zelfs Minister-president Balkenende opgevallen. En ook de zustersteden van Gouda in het buitenland hebben interesse getoond.

### Eenvoud

Wat opvalt aan de Gouden Stadsregels is de eenvoud, de toegankelijkheid en het democratische gehalte van het project. Het is een uniek stukje samenwerking tussen burger en gemeente in het verbeteren van de veiligheid van de stad. Met veel enthousiasme is een grote stap in de goede richting gemaakt. De burgervader van Gouda is bevlogen genoeg, blijkt tijdens ons gesprek. En aan de acties van een heel aantal burgers te zien, is zijn enthousiasme aanstekelijk geweest voor de rest van Gouda.

## Gouden Stadsregels





# Genieten van genoeg

## "Je moet het woord milieu niet gebruiken. Milieu is uit"

DOOR ANDRÉ VAN ROSHUM

**"De wereld gaat kapot en we weten het: planten en dieren sterven uit, miljoenen mensen creperen, natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput. De manier van omgaan met elkaar en met Gods schepping staat haaks op Gods bedoeling met ons en met deze wereld. Het is tijd dat we onze ogen open doen voor de werkelijkheid en ons omkeren. It's Time to Turn".**

Bovenstaand citaat vertolkt de drievijfdenacht Time to Turn, een beweging van jongeren die, vanuit het geloof in Jezus Christus, in hun levensstijl rekening willen houden met het milieu en met armoede en die zich willen uitspreken voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Het motto van Time to Turn is: 'Genieten van genoeg'. Dat is een levensstijl die rekening houdt met medemens en de schepping. Een levensstijl dus die niet draait om alsmar meer en meer, maar waarbij het gaat om genieten van het goede en waar genoeg ook genoeg is.

Voorzitter Frank Mulder vertelt: "We bestaan nu acht jaar. We zijn begonnen als project over milieu. Dat was toen heel hip. Al snel daarna kwam het onderwerp armoede en rijkdom erbij. Het christelijke aspect komt bij ons naar voren. Wij zeggen: milieuvervuiling komt niet alleen omdat onze auto's niet schoon genoeg zijn, maar omdat we ten diepste materialistisch zijn. Dat hoor je niet bij andere organisaties."

**Daarin wil je je ook onderscheiden?**

Ja, dat is het bijbels uitgangspunt. De boodschap van het evangelie: dat God je vrij wil maken van wat je afhoudt van wat er werkelijk toe doet. Milieu is meer dan alleen maar schone auto's. Het heeft alles te maken met rijkdom. Er is zoveel vervuiling omdat we veel consumeren.

Time to Turn trekt het land in om voorlichting te geven. Dit doen ze op grote festivals, bij studentenverenigingen en bij jeugdgroepen van diverse kerken.

**Hoe is de respons op jullie activiteiten?**

Je moet het woord milieu niet gebruiken. Milieu is uit. Op een conferentie hield ik een workshop over milieu waar zeven man op af kwam. Een jaar later hield ik dezelfde workshop en kwam er

"In een wereld, die aan alle kanten wankelt, is het verheugend dat er jonge mensen zijn die op een radicale manier het evenwicht willen herstellen. Niet door de schuld op anderen af te schuiven, maar zelf het goede voorbeeld te geven. Hier staan wij graag achter. Wie doet er mee? Tijd om de 'ik'gerichtheid de nek om te draaien. 'Time to turn!'"

Elly en Rikkert over Time to Turn

zeventig man. Maar toen noemden we het thema niet 'milieu', maar 'christen zijn in de consumptie-maatschappij'. Een heel praktisch thema, waar we veel positieve reacties op kregen.

**Is het thema 'milieu' te zwaar omdat we denken dat het iets wereldomvattends is, terwijl we er in onze eigen omgeving heel praktisch mee bezig kunnen zijn?**

Ja, het is te groot. Mensen hebben geen idee wat je er zelf mee kan. Iedereen vindt het milieuprobleem wel erg, maar leeft met de gedachte dat de wereld toch kapot gaat. Ook christenen hebben die houding. God scheidt straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We kunnen ons beter daar op richten. Heel raar eigenlijk. Dat is alsof je een cadeautje van God krijgt, dat je vervolgens weggooit, want je wilt een nieuwe. Al zou ik de aarde niet kunnen redden, dan nog moet ik er op een goede manier mee omgaan en moet ik dankbaar zijn voor wat ik krijg. Ons motto is daarom bijvoorbeeld ook niet 'red de zeehondjes', maar 'genieten van genoeg' op basis van het Evangelie.

**Een zeer rekbaar motto. Maar hoe doe je dat nou precies, 'genieten van genoeg'?**

Dat begint heel simpel: om je heen kijken en zien dat je rijk bent en tevens erkennen dat je dat van God krijgt. Als je dat door hebt, wil je vanzelf beter met bijvoorbeeld het milieu omgaan. Maar het is meer dan genieten van genoeg. Het hoort ook bij een christelijke levensstijl dat we boos worden om onrecht. Volgens de NASA is er over 100 jaar geen noordpool meer en we doen er niks aan, want dat is te duur. Wie maakt zich zorgen om de tientallen miljoenen Bengalen die onder de zeilspiegel hangen? Het hoort bij een christelijk levensstijl om je mond open te doen tegen onrecht, net als de oude profeten.

**Is er dan wel wat aan te doen?**

Er is heel goed iets aan te doen, maar ik weet niet of het gebeurt, want het kost te veel geld. Dat is altijd die botsing tussen economie en milieu waarbij de economie altijd aan het langste eind trekt. Ik weet wel dat ik de wereld niet kan veranderen, maar ik ben er wel verantwoordelijk voor dat ik Gods Koninkrijk zoek en dat ik me geen zorgen hoeft te maken voor wat ik dan krijg. God zorgt daarvoor. Ik denk dat dat 'genieten van genoeg' is.

**Stel dat ik daar vanavond mee begin. Geef eens een tip.**

Eén tip is: 'Wees zuinig met energie'. Het is heel makkelijk om energie te besparen.

**Dus ik trek vanavond bijvoorbeeld een extra trui aan.**

Ja, dat zou kunnen. Vaker fietsen, dubbel glas in je woning, spaarlampen gebruiken, groene stroom, zo min mogelijk vliegen, dat kost enorm veel energie. Met de trein is beter. Heel eenvoudig eigenlijk.

**Licht uit als ik op de wc zit?**

Ja, mag ook. Maar dat zijn natuurlijk heel kleine dingetjes. Als



we allemaal zuinig zijn met energie, maar ondertussen wel nieuwe spullen kopen, heeft het niks geholpen. Ten diepste moeten we ons materialisme aanpakken.

**Andere tips?**

Op het gebied van voedsel zijn ook veel tips te geven. Wat ik zelf praktisch heb gedaan, is minder vlees gaan eten. Verstandig is wel om je eerst te verdiepen in die materie. Er wordt veel beweerd. Het is belangrijk om te checken of die beweringen wel juist zijn: "Heeft het zin om biologisch vlees te eten. Hoe kan je nu de boeren in Nederland helpen, die toch ook in de knel zitten? Denk maar eens een half jaar na over dit soort vragen en ga dan genieten van genoeg vlees. Neem de ene dag biologisch vlees en de andere dag iets vegetarisch. Lees ook eens de verpakking in de supermarkt. Je kunt tegenwoordig al ecologisch geproduceerd ijs krijgen."

**Politiek**

**Hoe doet de politiek het in Nederland met betrekking tot milieuvraagstukken? Wordt het bespreekbaar gemaakt?**

Er wordt vaak gedacht dat wij links zijn. Bij links denk ik echter aan mensen die de structuur van de economie willen veranderen, maar ondertussen wel voor individuele mensen zijn en andere kant hebben de conservatieven. Die vinden persoonlijke waarden en deugd van groot belang, maar aan de andere kant streven zij naar een supereconomie, mijns inziens een structuur die heel slecht is. Time to Turn wil die spagaat overbruggen door te zeggen dat waarden en normen er wel degelijk toe doen, maar dat tevens slechte structuren aangepakt moeten worden. In die zin doen linkse kabinetten het voor de ene helft goed en rechtse kabinetten doen de andere helft goed. Het is fantastisch dat Balkenende over waarden en normen praat, maar ik vind het erg dat het enige doel momenteel is dat Nederland zo hard mogelijk moet groeien. Staatssecretaris Van Geel van milieu zei notabene op een CDA-congres vorig jaar: 'Ik ben staatssecretaris van het nu-even-niet-departement'. Er wordt dus helaas niet meer voor milieu gesproken, terwijl wij zeggen dat ook dat bij waarden en normen hoort, ook

weer op basis van het Evangelie.

**Toekomst**

**Tot slot, hoe denk je dat de aarde er over pakweg 40 jaar uit ziet?** Dat is afhankelijk van veel factoren. Ik heb een pessimistisch en een optimistisch beeld. De pessimistische kant is dat we niks leren en nog materialistischer worden. Als alle Chinezen elke dag een gehaktbal gaan eten zijn we klaar met het milieu. Bossen zul je in Azië dan niet meer aantreffen. En de energie die dat kost... Anderzijds ben ik positief gestemd. In bepaalde situaties zie je dat groepen mensen elkaar aan kunnen steken, wat verandering teweegbrengt. Dat kan in het klein uitgroeien. Op die manier is bijvoorbeeld ook de slavernij en de apartheid aangepakt. Doemdenken heeft dus geen zin. Nee absoluut niet. Dat levert niks op. We moeten actief Gods Koninkrijk zoeken. En Zijn gerechtigheid.



## Gezocht: Voorzitter

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter per september 2005 zoeken wij een

### VOORZITTER (v/m)

Het betreft een vrijwilligersfunctie.

De voorzitter leidt de vereniging en kijkt voortdurend uit naar kansen om de doelen van de vereniging beter te verwezenlijken. Zij of hij is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de ChristenUnie, maatschappelijke organisaties en politieke jongerenorganisaties.

De voorzitter die wij zoeken is te typeren als een inspirator met visie. Zij of hij beschikt daarbij over de managementvaardigheden die nodig zijn om een vereniging van onze omvang te leiden.

De voorzitter is verder:  
- Overtuigd christen in spreken en handelen

- Ondernemend
- Een goed werker
- Vaardig in presenteren voor groepen en in de media
- Inhoudelijk sterk verbonden met de politieke lijn van de ChristenUnie
- Iemand die gevoel heeft voor politieke verhoudingen
- Bij voorkeur in het bezit van ervaring binnen een bestuursfunctie
- Bereid twee jaar lang minimaal 20 uur per week te investeren
- Opgedane kennis en ervaring kunt vergroten
- Veel mensen leert kennen
- Kunt rekenen op een maandelijks onkostenvergoeding
- Vooral heel veel onvergetelijke momenten zult beleven

Natuurlijk is de toekomstige voorzitter lid van Perspectief. In verband met een afspiegeling van onze achterban geven we bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw.

Wij bieden een zeer uitdagende functie, waarin je:

- Dienst aan Christus koninkrijk concreet kan vormgeven
- Richting geeft aan een grote vereniging
- Dicht bij het politieke vuur zit

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de huidige voorzitter, Marcel Benard (06-14275167). Voor de sollicitatieprocedure heeft het bestuur van Perspectief een selectiecommissie ingesteld. Sollicitaties kun je richten aan: Selectiecommissie voorzitter Perspectief, t.a.v. Cors Visser, postbus 439, 3800 AK Amersfoort of via [info@perspectief.nu](mailto:info@perspectief.nu). Ken je iemand die geschikt is? Je kan ook iemand voordragen bij de selectiecommissie. Dat kan door een brief of e-mail te sturen aan de selectiecommissie. Sollicitaties en voordrachten worden tot en met 28 april 2005 in behandeling genomen.



De European Christian Political Youth Network is een netwerk met een missie: "to build together on christian politics in Europe, by collaboration, exchange of experience and active participation." Op de afgelopen ECPYN-conferentie hebben wij ook nagedacht over de continuïteit van het netwerk. Om dit te waarborgen zijn wij nog op zoek naar personen die zich aangetrokken voelen tot de ECPYN en zich op één van de volgende manieren willen inzetten:

## Organisatoren

Je bent een organisatietalent. Je wilt deze talenten graag inzetten voor christelijke jongeren. Jij wilt meehelpen om deze jongeren uit Europa met elkaar in contact te brengen. Je bent goed in het houden van overzicht over financiële en organisatorische zaken. Jij bent bereid om op 'projectbasis' namens Perspectief tijd te steken in de volgende activiteiten:

- Samen met enkele andere personen een conferentie van de ECPYN organiseren in het najaar van 2005;
- Bijdragen aan het organiseren van internationale conferenties, congressen, seminars en activiteiten samen met andere jongerenorganisaties uit Europa;
- Creatief meedenken over mogelijkheden om uitwisseling van ervaring tussen de verschillende jongerenorganisaties in Europa te bevorderen en hiervoor activiteiten aan te dragen;
- Lid zijn van de projectgroep ECPYN.

## Regiomanager internationale contacten

Je bent een netwerker. Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden die je graag wil inzetten om contacten te onderhouden met jongeren in Noordoost Europa. Jij bent goed in het activeren en enthousiasmeren van jongeren. Jij hebt een duidelijke visie op christelijke politiek en de taak van jongeren hierin. Je bent flexibel en je hebt de mogelijkheid om per week een aantal uurtjes aan het onderhouden van de contacten te besteden. Je bent enthousiast en wil dit graag overbrengen op anderen door, namens Perspectief, mee te werken aan de volgende activiteiten:

- Het onderhouden van contacten met jongerenorganisaties in het buitenland;
- Het uitbreiden van deze contacten naar andere jongerenorganisaties of andere landen;
- Bijdragen aan het uitwisselen van ervaring tussen jongerenorganisaties in Europa;
- Op bezoek gaan bij jongerenorganisaties in het buitenland om op die manier de contacten tussen jou en deze jongeren te versterken en te intensiveren;
- Voorbereidingen treffen voor het aanstellen van een ECPYN-bestuur waar jij ook lid van kan worden (samen met vertegenwoordigers van andere lid-organisaties van de ECPYN);
- Creatief meedenken over activiteiten die kunnen bijdragen aan samenwerking tussen jongeren in Europa;
- Lid zijn van de projectgroep ECPYN.

## Perspectief is op zoek naar promotors.

Wil je actief worden voor Perspectief, maar weet je niet hoe? Dan is promotiekraam misschien iets voor jou. Op een laagdrempelige manier kom je in contact met mensen van Perspectief en leer je meteen een verhaal houden. Perspectief is voor de zomer nog op zoek naar een aantal promotors. Het gaat om de volgende activiteiten

- **Soul Survivor Festival:**  
30 april - 4 mei  
(waarschijnlijk alleen maandag 2 mei)  
Locatie: Strand Nulde
- **Opwekking Pinksterconferentie:**  
13 - 16 mei Locatie:  
Biddinghuizen, Flevoland
- **Christelijk Sociaal Jongerencongres: 4 juni**  
Locatie: waarschijnlijk Zwolle
- **EO-Jongeredag:**  
11 juni Locatie: Gelredome, Arnhem
- **Flevo Totaal Festival:**  
11 - 14 augustus Locatie:  
Liempde [NB]

Als je op één of meerdere van de evenementen wilt promoten, kun je een mail sturen aan [promotie@perspectief.nu](mailto:promotie@perspectief.nu) met je naam en contactgegevens.

## Politieke Verdieping zoekt leden!

Altijd al actief willen zijn binnen Perspectief? Dan is dit je kans. De commissie Politieke Verdieping zoekt leden, die hun kennis willen gebruiken om Perspectief meer inhoud te geven. Je kunt met enkele andere jongeren onderzoek doen op het gebied van jou interesse. Dit zal op projectbasis gaan. Zo heb je een duidelijk doel, en aan het eind van de rit een product in handen. Gevraagd wordt wel een voldoende hoog denkniveau en kennis op het bewuste terrein. Mogelijkheden zijn:

**Werkgroep Economie**  
**Werkgroep Hoger onderwijs**  
**Werkgroep (Openbaar) Bestuur**

Maar heb je eigen ideeën dan zijn die ook van harte welkom. Ook kun je op elk willekeurig onderdeel ons politiek programma HOUVAST.NL tegen het licht houden en actualiseren cq. Aanpassen. Zo blijft het actueel en volledig. De commissie zal aangestuurd worden door de politiek secretaris Harmjan Vedder. Heb je interesse, mail hem dan, en vermeld je leeftijd, opleiding en een korte motivatie. Laat ook weten wat je zou willen doen: [politiek@perspectief.nu](mailto:politiek@perspectief.nu)

Herken jij jezelf terug in de hiervoor genoemde 'personen'? Je bent goed in engels en eventueel andere talen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Bart van der Vegte, stuur een mailtje naar: [ecpyn@perspectief.nu](mailto:ecpyn@perspectief.nu) of bel 's avonds: 0183-618836.



# Politieke Fractie van start gegaan

## "Er moeten meer hersens gaan kraken voor Christelijke Politiek"

Perspectief heeft er een clubje stevige denkers bij. In maart ging de Politieke Fractie namelijk van start. Deze fractie bestaat uit zes Politiek Commissarissen (PC), die elk op hun eigen terrein samen met anderen nadenken over de standpunten van Perspectief op verschillende thema's. Harmjan Vedder, Politiek Secretaris, heeft de fractie opgezet. Harmjan: "Deze mensen gaan Perspectief nog scherper en alerter maken. Er moeten nog meer hersens gaan kraken voor christelijke politiek. Met de Politieke Fractie zetten we opnieuw een grote stap in de goede richting. Zes experts voor een helder christelijk geluid."

Op het moment zijn vier van de zes voorstellers rond. Tijd voor een voorstelronde:



**Colofon:**  
Perspectief wordt uitgegeven door  
Perspectief, ChristenUnie-jongeren

**Redactie:**  
Simcha Looijen (Hoofdredactie)  
Esther Jonker (Eindredactie)  
Wim Doddema  
Josha Sietsma  
Jacco Overeem  
Andre van Roosum  
letje van Voornveld  
Rianne van der Sar  
Elia Zweverink  
Jochem Meeuwssen

**Opmaak:**  
Anne de Boer

**Cartoonist:**  
Christian Zomer

**Columnist:**  
Leon Meijer

**Redactieadres Perspex:**  
Postbus 439  
3800 AK Amersfoort  
tel.: 06 46416229  
e-mail: [perspex@perspectief.nl](mailto:perspex@perspectief.nl)

**Lidmaatschap**  
Lidmaatschap loopt van 12 tot 30 jr  
en kost € 12,50,- per jaar.

Opzegging van het lidmaatschap  
dient schriftelijk te gebeuren, tenminste  
4 weken voor het eind van het jaar

**Informatie:**  
Perspectief, ChristenUnie-jongeren  
Postadres:  
Postbus 439  
3800 AK Amersfoort  
Bezoekadres:  
Puntenburgerlaan 91  
3812 CC Amersfoort  
tel: 033- 422 69 51  
fax: 033- 422 69 68  
[info@perspectief.nl](mailto:info@perspectief.nl)  
[www.perspectief.nl](http://www.perspectief.nl)  
[www.ebate.nl](http://www.ebate.nl)

**Bestuur Perspectief:**  
Voorzitter:  
Marcel Benard  
Anjerveld 11  
2914 PA Nieuwerkerk a/d IJssel  
tel: 06 - 14275167  
e-mail: [voorzitter@perspectief.nl](mailto:voorzitter@perspectief.nl)  
Secretaris:  
Annemiek Schouten  
[secretaris@perspectief.nl](mailto:secretaris@perspectief.nl)  
Penningmeester:  
Peter de Kluijver  
[penningmeester@perspectief.nl](mailto:penningmeester@perspectief.nl)

**Druk:**  
Van der Weij bv, Hilversum



### PC Onderwijs & Cultuur

"Mijn naam is Gerda Visser-Wijnveen. Ik ben 24 jaar en woon in Rijswijk ZH. Dagelijks bevind ik mij echter in Leiden onder het kader van mijn promotieonderzoek aan de universiteit. In de zomer van 2003 ben ik afgestuurd in Onderwijskunde; vandaar dat deze vacature mijn aandacht trok. Na een actieve studententijd bij Ichthus Groningen ga ik mijn aandacht verleggen naar de politiek. Ik hoop samen met de werkgroep Onderwijs de onderwijsvisie van Perspectief verder uit te werken en uit te dragen. En daarnaast de cultuurpoot, waaronder het mediabeleid, niet uit het oog te verliezen... Volop actuele vraagstukken die om antwoorden vragen."



### PC Wonen & Ruimte

"Mijn naam is Arjen Hofman, ik ben 23 jaar en woonachtig in Delft. Ik studeer daar Geodesie en volg inmiddels de afstudeerrichting Geo-information and Land Management. Dat is dan precies waar ik mij voor Perspectief mee bezig wil gaan houden als Politiek Commissaris Wonen en Ruimte, kijken waar we in Nederland de ruimte hebben en welke prioriteit we geven aan welke bestemmingen. Mijn portefeuille is niet zozeer eentje waarin de ChristenUnie en Perspectief principiële standpunten hebben, maar één waarin we meer pragmatisch zijn. Niettemin zal ik de ontwikkelingen, zoals de implementatie van de Nota Ruimte en de nieuwe huurwet, kritisch voor jullie volgen."



### PC Binnenlandse Zaken & Justitie

"Ik ben Bas Lont, 26 jaar. Ik studeer politicologie in Leiden. Daarnaast ben ik raadslid voor de ChristenUnie in Berckel en Rodenrijs, waar ik woon. Als PC wil ik me vooral bezig houden met het nieuwe kiesstelsel/de gekozen burgemeester, terrorismebestrijding en veiligheid."



### PC Gezondheid & Sport:

"Mijn naam is Bart Jonkman, ik ben 26 jaar en ik woon in Harderwijk. Al geruime tijd ben ik lid van Perspectief Commissaris kort actief als Politiek Commissaris voor Gezondheid en Sport. Vanuit mijn werk en hobby's voel ik mij hiermee verbonden. Naast het werk van Politiek Commissaris ben ik als hulpverlener werkzaam bij mensen met een verstandelijke beperking. Tevens studeer ik theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Gelukkig is er nog tijd over voor hobby's, zoals: muziek (orgel en piano), lezen (filosofie, psychologie en theologie) en sporten (squash, hardlopen en zwemmen)."

## GEZOCHT

Wil jij samen met deze mensen meedelen over christelijke politiek? Dat kan! We zoeken nog Politiek Commissarissen voor de volgende posten:

- Voedsel & Groen
- Economie & Financiën.

Geïnteresseerd? Mail dan naar Harmjan Vedder via [politiek@perspectief.nl](mailto:politiek@perspectief.nl)

# Het dagboek van een Kamerlid 15

### Maandag 7 maart

Gelukkig heb ik wat ruimte om thuis te kunnen werken. Ik werk ondermeer aan een artikel voor het jaarboek van onze fractie. Dat moet vandaag ingeleverd worden. Als ik dat aan het eind van de middag per mail doe, krijg ik de reactie dat het fijn is dat ze de bijdrage al hebben maar dat de deadline vooruitgeschoven is. Vandaag krijg ik ook te horen dat ik morgen het overleg over het huurbeleid van Tineke moet overnemen omdat zij plenair vast zit. Dat is even slikken. Het is een belangrijk onderwerp en ik heb zelf ook genoeg te doen. Ik draai de knop maar om en werp me op het onderwerp.

### Dinsdag 8 maart

Eerst overleg met André en Tineke. Tijdens de stemmingen wordt de veelbesproken motie over organodotatie verworpen. Reden: 5 PvdA en 2 LPF-kamerleden stemmen tegen. Opvallend is dat bij CDA en VVD bij deze stemming fractiediscipline wordt toegepast. Alleen CDA'er Algra houdt zijn rug recht en stemt voor. Klasse. Onbegrijpelijk overigens dat dit er in deze fracties op deze manier aan toegaat. Dit is toch echt een gewetenskwestie? Na het vragenurtje en de stemmingen weer aan de slag met het huurbeleid. Dat overleg begint om 18.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Ik ben namens de fractie zeer kritisch over de liberaliseringsplannen van minister Dekker. Opvallend is tijdens dit overleg de persoonlijke aanval van GroenLinks op de minister. Dat zal nooit mijn stijl worden. Kritisch, oké, maar graag

wel persoon en inhoud uit elkaar houden.

### Woensdag 9 maart

Weer redelijk op tijd in den Haag. Vandaag vooral gesprekken en ik ontvang twee scholengroepen. Bijzonder is dat het om de school van mijn kinderen gaat en dat mijn eigen zoon in een van de groepen zit. Het is juist de groep van de leerlingen geen vragen stellen. We hebben het er later thuis nog even over ('je had toch kunnen vragen of ik mijn vrouw en kinderen nog wel eens zie'). Ik ben vandaag wel op tijd terug in Zwolle. Het is Biddag voor Gewas en Arbeid en ik bezoek een kerkdienst. Balkenende heeft geen tijd voor. Hij is in conclaaf met de coalitie over de gekozen burgemeester. Het torentje is speciaal daarvoor verplaatst naar de Lange Voorhout. Ditrich (D66) maakt het allemaal nog wat ingewikkelder door in ieder geval in de media het pardon voor asielzoekers als wisselgeld in te brengen. Glimmend komen de heren na afloop naar buiten en treden ze de massaal aanwezige pers tegemoet. Blijven lachen, zal er afgesproken zijn. Ik ben benieuwd hoelang die glimlach op de lippen zal blijven.

### Donderdag 10 maart

's Morgens een debat over decentralisatie en fondsen voor onderwijs. Wegens de tijd alleen de 1e termijn. Maria van der Hoeven zal er nog een zware kluif aan hebben om dit wetsvoorstel ongeschonden over de streep te krijgen. Ik ben nog aanwezig bij een

groepsbezoek waarvan de aanwezigen vooral geïnteresseerd zijn in de positie van moslims in Nederland. De mening over de juiste aanpak lopen nog al uiteen, zo valt me op. 's Middags ook een speeddebat over de zogenaamde Grote Grazers in de Oostvaardersplassen. Minister Veerman legt kort en bondig uit dat dit niet zo'n goed plan is. Zijn argumenten zijn zeer valide. CDA-woordvoerder Ormel dient toch nog een motie in. Wat een scoringsdrift. De minister laat merken de motie niet op prijs te stellen en binnen een paar minuten heeft de heer Ormel de motie weer ingetrokken. Alsof er een luchtballon leegloopt. Als ik 's avonds thuis kom, vind ik AZ nog spelen in de tweede helft tegen een ploeg uit de Oekraïne. Henk Timmer doet het weer goed.

### Vrijdag 11 maart

Ik werk overdag thuis. Ik schrijf een tekst voor de plenaire behandeling van de Wet subsidiëring politieke partijen die volgende week behandeld wordt. 's Middags naar Lunteren. Daar wordt een con-



gres van ChristenUnie-bestuurders gehouden. ChristenUnie-raadslid Esmé Wiegmans rijdt met me mee. De sfeer en opkomst op het congres is goed. Als fractie beantwoorden we vragen van de aanwezige raads- en statenleden. Ook eten we met elkaar. Ik mag de afsluiting voor mijn rekening nemen. Tegen 00.00 uur ben ik weer thuis.





Hé!  
Wat doe jij eraan?!

Word NU lid!

PerspectiefF

ChristenUnie-jongeren

En ontvang gratis een CD als welkomscadeau

In verband hiermee verplicht ik mij minimaal 2 jaar lid te blijven.

Ja, ik word lid van PerspectiefF, ChristenUnie-jongeren. Ik machtig PerspectiefF om de contributie (€ 12,50 per jaar) af te schrijven van mijn rekening.

Als welkomscadeau ontvang ik graag:

De CD "Intens" van Gerald Troost

De CD "Joshua" van Stonewashed

Het boekje "Hart voor Groen"



Naam:  
Adres:  
Postcode en plaats:  
Tel. Geb.datum:  
E-mail  
Rekeningnummer  
Handtekening:

Gerald:

"Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Steun dan PerspectiefF die daartegen in actie komt!"

Wij hebben **JOUW STEUN** nodig!

Deze flyer kun je opsturen naar:  
PerspectiefF, ChristenUnie-jongeren  
Antwoordnummer 862  
3800 VB Amersfoort

PerspectiefF

ChristenUnie-jongeren





# Perspectief

DOCUMENTATIECENTRUM  
NEDERLANDSE POLITIEKE  
PARTIJEN

DNPP

6<sup>e</sup> jaargang September 2005 nr 21.

Uitgave van PerspectiefF, ChristenUnie-jongeren

## Aftrap gegeven voor campagne gemeenteraadsverkiezingen 2006

## PerspectiefF viert vijfjarig bestaan uitbundig

Actieve jongeren, bewogen politiek  
www.perspectief.nl

Actiestre Voor elkaar!

Nieuws  
23-06 [Lustrum: Inhoud van de lustrumbundel](#) Meer...

Agenda  
07-03 [Verkiezingen voor de gemeenteraad](#) Meer...

### Voor Elkaar

Gemeenteraadsverkiezingen 2006

Ideeën  
Voor elkaar?

Interview  
Mededelen!

Cartoon  
**Ja, ik wil!**  
Just Elected

Commentaartje  
Wil jij meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2006? Dat kan! Kijk een op deze website voor tips, ideeën, collega's en inspiratie. Of meld je aan bij het campagne team van PerspectiefF. Wij zorgen ervoor dat jij bij de ChristenUnie in jouw woonplaats aan de slag kan met de gemeenteraadsverkiezingen. Dus doe mee en laat je stem als jongere horen! Voor elkaar, voor de ChristenUnie

In veel dorpen en steden kom je de ChristenUnie tegen. De raadsleden en wethouders van de ChristenUnie laten een christelijk geluid horen in jouw woonplaats. Ze zijn hartsikke bij met jongeren die iets willen doen in de campagne. Laat je stem horen. Bij PerspectiefF merken we dat er veel naar ons als jongeren wordt geluisterd. Grip dus je kans. Nu en straks in 2006. Help ons groeien!

Aldert de Boer  
Campagne team  
"Voor Elkaar"

Marcel Benard  
Voorzitter PerspectiefF

www.perspectief.nl  
info@perspectief.nl

"PerspectiefF bestaat binnenkort vijf jaar en dat moet gevierd worden." Dat zijn de woorden van Karla Derks-Wolthuisen. Zij is één van de organisatoren van de lustrumactiviteiten die aan het einde van de zomer zullen plaatsvinden. Onder het mom van het thema 'Partijtje' wordt er onder andere een gala, een voetbaltoernooi en een lustrumbundel uitgegeven.

De jongerenorganisatie van de ChristenUnie is 23 september 2000 opgericht. In die tijd is er veel gebeurd en daar moet dan ook op teruggeblikt worden. Dit gebeurt in een speciale lustrumbundel. Daar staat onder andere een uitgebreid in met de oprichters van PerspectiefF. Verder zal er ook worden vooruitgeblikt naar de komende jaren.

Op 23 september is er een galadiner. Daar wordt tevens een nieuwe voorzitter gekozen. Marcel Benard stopt na drie jaar als voorzitter. Rogier Havelaar, voorzitter van PerspectiefF Noord-Brabant heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Rogier: "Ik vind het belangrijk dat wanneer iemand actief wil worden, deze persoon uitgedaagd moet worden om nieuwe dingen te onderzoeken en te leren. Daarnaast hoop ik dat het aantal actieve leden zich in de komende jaren gaat verdubbelen." Op 22 augustus is er een actieve ledendag. Eerst wordt er gevoetbald en daarna zal er uitgebreid gebarbecued worden. Leden kunnen zich individueel of als team inschrijven.

Lees verder op pagina 15.

PerspectiefF heeft de aftrap gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Afgelopen maand is de campagne onder het motto 'Voor Elkaar' gelanceerd. Hiermee wil PerspectiefF stimuleren dat jongeren bijdragen aan succesvolle verkiezingen voor de verkiezingen.

Campagne-leider Aldert de Boer zegt: "Wil jij meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2006? Dat kan! Kijk een op deze website voor tips, ideeën, collega's en inspiratie. Of meld je aan bij het campagne team van PerspectiefF. Wij zorgen ervoor dat jij bij de

ChristenUnie in jouw woonplaats aan de slag kan met de gemeenteraadsverkiezingen. Dus doe mee en laat je stem als jongere horen! Voor elkaar, voor de ChristenUnie." Ook is er een speciale website gelanceerd ([www.voorelkaar.perspectief.nl](http://www.voorelkaar.perspectief.nl)), waar interviews op staan met jongeren en ideeën worden aangeleverd.

Met de term 'Voor Elkaar' laat PerspectiefF zien wat mij net Nederland willen. We moeten het met elkaar doen. Daarom moet de overheid (in Den Haag en in het dorp of in de stad) meer oog hebben voor relaties. Het is belangrijk dat burgers naar elkaar omkijken

en dat de overheid de mensen die dat nodig hebben helpt. In de tweede plaats laat "Voor Elkaar" zien dat we ook de campagne samen moeten doen. Jong en oud voor elkaar in de ChristenUnie-campagne. Nu is het voor kiesverenigingen soms best lastig om jongeren te vinden of een geschikte plek te geven. Daarom willen wij helpen! Want campagne voeren doe je met elkaar 'voor elkaar'. Iedereen heeft er baat bij als ook de jongeren goed vertegenwoordigd zijn op de kieslijst, in het campagne team, achter een stand of tijdens een debat! Ook de ChristenUnie staat te springen om jou!



# LINKS

l i n k s



## 'Loop mee met André!

Perspectief organiseert in haar lustrumjaar op initiatief van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie een wel heel bijzondere wedstrijd. Iedereen, het maakt niet uit hoe oud je bent, kan meedoen en de spectaculaire en originele hoofdprijs winnen!

### Wat moet je doen?

Verzin een maatschappelijk relevant project waar de Tweede Kamerfractie volgens jou eens iets mee zou moeten doen. Wat moet er anders in dit land? Wat valt er te verbeteren?

### Criteria voor het project:

- Het is maatschappelijk relevant.
- Het sluit aan bij (de doelstellingen en uitgangspunten van) zowel de ChristenUnie als Perspectief.
- Het heeft een positieve uitstraling, zodat mensen geïnteresseerd raken in de ChristenUnie en Perspectief.
- Het is 'mediageniek'.
- Het is realistisch en uitvoerbaar.

### Waar moet je inzending aan voldoen?

- Maak een duidelijk verslag waarin staat omschreven wat je plannen zijn en waarin wordt ingegaan op bovenstaande punten.
- Geef een motivatie waar om juist jouw voorstel zou moeten winnen.

### Wat kun je winnen?

De drie beste voorstellen winnen een heel bijzondere prijs: een week meelopen met de fractie van de ChristenUnie! En met meelopen bedoelen we ook echt meelopen: je bent dus ook echt overal bij, de Tweede-Kamerzittingen, de fractievergaderingen, commissieoverleg, enz. enz.

En natuurlijk gaat de ChristenUniefractie jouw voorstel op de agenda van de Tweede Kamer zetten, om te proberen jouw idee(ën) ook daadwerkelijk te verwezenlijken!! Dus grijp je kans om daadwerkelijk heel direct invloed te kunnen uitoefenen!!

### Wanneer en bij wie moet ik mijn project inleveren?

- Projecten kunnen tot uiterlijk vijf weken na het verschijnen van deze Perspex worden ingeleverd bij Aldert de Boer via [intern@perspectief.nu](mailto:intern@perspectief.nu).
- Alle projecten worden beoordeeld door een deskundige jury bestaande uit de kamerleden van de ChristenUnie: André Rouvoet, Arie Slob en Tineke Huizinga.
- De winnaars van deze wedstrijd krijgen zo snel mogelijk bericht.
- Voor al je vragen over deze wedstrijd kun je mailen naar: [intern@perspectief.nu](mailto:intern@perspectief.nu) of bellen met 033 4226951.

Succes!!!

Psalm 72 1-2: Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet.

## Links!?

Is de bijbel links? Als je psalm 72 leest zou je dat gaan denken. De rechtvaardige koning die daarin beschreven wordt moet opkomen voor de zwakken, de verdrukten en de armen. De echte bijbelse koning, de koning die God voorop zet in al zijn besluiten, zorgt voor de zwaksten in de samenleving. Vers 12: „Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft”

Eigenlijk is het heel bijzonder dat de bijbel zo spreekt over een koning. In de tijd dat deze psalm werd opgeschreven was een koning een soort van godheid waarbij alleen zijn macht en rijkdom echt telden. Maar de bijbel zegt dat een koning rekening moet houden met God en met Gods geboden. De koning is niet verheven boven andere mensen, hij moet God dienen en er zo voor zorgen dat het goed gaat met het volk.

Dit is niet 'links of rechts'. Het gaat dieper dan de vraag of de overheid deze of gene wel of niet financieel moet ondersteunen.

Bij links of rechts is de vraag: 'wat de taak is van de overheid?'. Bij links of rechts kijk je alleen naar de welvaart en naar de verdeling ervan en wie dat dan doet. De markt, de overheid, het maatschappelijk middenveld? Dat zijn de vragen die je beantwoordt als het om 'links' of 'rechts' gaat.

De koning van Psalm 72 moet vanuit andere maatstaven werken. Hij zal moeten kijken wat God zegt dat werkelijk goed is voor mensen. Hij kijkt niet allereerst naar welvaart en wie dat dan verdeelt maar naar het welzijn van mensen. Wat is werkelijk goed voor het samenleven? Gerechtigheid, mededogen, eerlijk bestuur. Die dingen zijn met geen geld te koop. Het gaat dan om de vraag wat je relatie is met God en met je medemens. Onrecht kan je niet afkopen, wanbestuur verdwijnt niet met een ander takenpakket of een reorganisatie. Het gaat om je hart. Wie zijn hart openstelt voor God en de medemens gaat andere dingen dan geld en bezit voorop stellen.

Vanuit deze hele andere houding zal rechtvaardigheid nog steeds niet te rijmen zijn met het verdrrukken van mensen. Wie werkelijk welzijn nastreeft zal proberen eerlijk te besturen en weerlozen en armen beschermen. Niet met een afkoop-som maar met werkelijke ontferming over mensen (vers 13). Psalm 72 schetst vervolgens ook dat als je werkelijk het welzijn van de mensen nastreeft, ook de economie tot bloei zal komen. „Natuurlijk!” zeggen moderne economen „alleen als mensen zich gelukkig voelen kan de economie groeien!”. Eerlijk en rechtvaardig bestuur met werkelijk aandacht voor de mensen is goed voor de welvaart. Lang voordat er een economische theorie bedacht was liet Psalm 72 het al zien.

Laten we daarom bidden en hopen dat er veel politici en bestuurders komen die dit als uitgangspunt hebben; dan hebben we links en rechts niet meer nodig.



Perspectief Groningen laat van zich horen tijdens de Youth Mission Days op 3 juni in Muzzel. Hier zie je Perspectief-ers Gerda Hutten en Els Bezemer enthousiast aan het promoten.

## Hugo: 'Ik hoop op een plekje in de Tweede Kamer'

Hugo Bos en Gerben van Dijk hebben een opstel geschreven over de ChristenUnie. Voor ons reden om aan Hugo een paar korte vragen te stellen.

### Kun je uitleggen wat je precies precies hebt gedaan?

We (Hugo Bos en Gerben van Dijk) hebben een profielwerkstuk gemaakt over hoe de ChristenUnie zoveel mogelijk stemmen zou kunnen krijgen. Hiervoor hebben we ook onderzoek gedaan naar de manieren van campagne voeren en naar verschillende andere punten. Daarbij hoort ook een interview met campagneleider Voordewind.

Waarom heb je ervoor gekozen om je presentatie over de ChristenUnie te houden? We vinden allebei dat de ChristenUnie

een heel besloten clubje is. Er zijn naar ons idee een aantal punten die bij de ChristenUnie veranderd moeten worden. We zijn toen met het werkstuk begonnen en onze gedachten werden overduidelijk bevestigd. Toen zijn we verder gegaan met het werkstuk, dat uiteindelijk ook op [www.omslagcu.tk](http://www.omslagcu.tk) te vinden is.

### Heb je zelf nog politieke ambities?

Graag zou ik veel binnen de ChristenUnie willen veranderen met de hulp van anderen. Verder hoop ik dat er later nog een plaatsje vrijkomt in de Tweede Kamer voor mij, maar of ik dat voor de ChristenUnie wil vullen weet ik nog niet. Er zal eerst een hoop moeten veranderen.



## Marcello Stewart:

# 'De allochtoon werkt voor het geld. Als hij geld heeft, hoeft hij niet te werken'

DOOR IETJE VAN VOORNVELD

Het is de avond van 1 juni. Voor een flatje in Schiedam zitten een paar jongens op een ijzeren hekje te niksen. Drie verdiepingen hoger woont Marcello Stewart, stand-up comedian, gospelzanger en campagnemedewerker van de ChristenUnie. Ken je hem niet als Marcello Stewart, dan ken je hem als 'dr. Johnny Love' die samen met beatboxer MC Aldrin soms wel 40 keer per maand optreedt. Maar die ook voor Perspectief met Gerald Troost op tournee gaat. Medeartiesten Ali B. en Marco Borsato noemen hem 'Preacher', verwijzend naar zijn gospelsongs en luchtig gebrachte (maar stiekem zeer doordachte) boodschappen van het podium. Terwijl de uitslag van het EU-referendum bekend wordt, heeft Marcello Stewart tijd voor een interview

**Waar horen we dr. Johnny Love?**  
In de hiphopscene. We trekken heel veel tieners. Op 5 mei hoorde je me overal. Met een helikopter zijn we die dag door Nederland gegaan, langs de festivals. Samen

met Ali B., die ik 3 jaar geleden ontmoette, deden we een show.

**Wat is dan je boodschap?**

Er zitten boodschappen in mijn grappige verhalen; zonder dat luisteraars het door hebben, komen die binnen. Dan doe ik bijvoorbeeld iets grappigs met het nummer 'O happy day, when Jesus washed our sins away'. We zijn niet opdringerig met het evangelie. Ik praat niet over mijn evangelie maar laat het zien. Ik kwets niemand, maar drijf des te meer de spot met mijzelf en vertel verhalen uit mijn dagelijks leven die voor mensen herkenbaar zijn. En als artiesten mij vragen of ik met ze wil zingen, dan weten ze dat de 'preacher' alleen maar gospel doet...

**Wat is je boodschap als campagne-medewerker van de ChristenUnie?**

De ChristenUnie is dé christelijke partij. Standpunten zijn gebaseerd op de Bijbel; het is ook een sociale partij. Verder breng ik 'jeu' in de wervingscampagnes van de partij. Het stijve imago van de politiek moet er vanaf. Tijdens campagnes voor Perspectief zorg ik dat 'het domineesjasje' van de christelijke politiek uitgaat.

**Je noemt je zelf de eerste zwarte president van Nederland. Wat zou je direct willen veranderen als je dat was?**

De werkgelegenheid voor allochtonen. Ik kan binnen 2 jaar 100.000 allochtonen aan het werk krijgen. Allochtonen denken meer dan autochtonen aan het nú, in plaats van aan de toekomst of 'later'. De allochtoon werkt voor het geld. En als hij geld heeft, hoeft hij niet te werken. Zo kun je het doen als je een eigen bedrijfje hebt. Dus wat mij betreft beginnen alle allochtonen een eigen bedrijfje. Een boekhouder wordt daaraan verbonden om de administratie van de ondernemer te doen. Er moet daarbij ook versoepeling en versimpeling van de regels en de vergunningen voor zelfstandige ondernemers komen.

**Heeft jouw kritiek op het onderwijs in Nederland iets met dit punt van werkgelegenheid te maken?**

Ja, wel. Er is in het onderwijs een bepaald tempo vastgesteld waarin dingen bijgebracht moeten worden. Veel leerlingen kunnen dit niet bijhouden en haken af. Thuis worden ze door hun ouders 'lui' genoemd, - ouders weten vaak helemaal niet wat er allemaal speelt op die scholen - terwijl hun

kinderen het gewoonweg niet kunnen bijbenen. Klassen moeten kleiner worden. Onderwijzers moeten financieel veel meer beloond worden voor de grote verantwoordelijkheid die ze dragen; een bijdrage aan de kansen van een groep jonge mensen.

**Vanaf maart 2006 draag je jouw standpunten uit in de gemeenteraad van Schiedam?**

Ja! Twee jaar geleden ben ik gevraagd door de ChristenUnie om de kieskring in Schiedam nieuw leven in te blazen. Ik wil de chagrijnen in de raad aan het lachen maken. En door gewone mensentaal te gebruiken hoop ik dat politiek weer interessant wordt voor de burger.

**Je mag nog even 'preachen'. Wat wil je zeggen tegen de leden van Perspectief?**

Als je actief bent bij de vereniging: zoek hulp bij volwassenen met meer kennis die dicht bij jongeren staan. Ik hoop dat jullie een beetje losser gaan worden. Want ik zou het mooi vinden als meer jongeren zich gaan interesseren voor politiek. Er zijn nog heel veel migrantenjongeren die erbij gehaald zouden kunnen worden... Politiek is niet saai, maar leuk!



## "Vakbond ook relevant voor jongeren"

DOOR ELIA ZWEVERINK

**De vakbonden vergrijzen en tellen nog maar weinig leden. Dat schrikt Klaas Pieter Derks (25) echter niet af om aan de slag te gaan bij de CNV Jongeren. Sinds november is hij daar hoofdstuurslid. "Ik ben graag bezig en wil wat leren. Ik vind het ook belangrijk iets voor de maatschappij te doen." Voordat Klaas Pieter actief werd bij de CNV Jongeren was hij actief in het bestuur van Perspectief.**

Jongeren worden nog maar zelden lid van een vakbond. "De vakbond is behoorlijk vergrijsd en het is van belang dat er een verjonging optreedt", zegt hij. Dit bevestigt alleen maar het beeld dat de vakbond ouderwets is en vooral een bond is voor ouderen. De huidige pensioenregelingen waar de vakbonden zich sterk voor maken moeten vooral betaald worden door de jongeren. Maar volgens Klaas Pieter kunnen we de ouderen niet laten zitten want zij hebben hard voor hun pensioen gewerkt. "Werknemers horen solidair te zijn, ook met oud-

werknemers", stelt hij. "Maar dat geldt andersom ook, ouderen met een groot inkomen kunnen ook een deel van de lasten van jongeren en ouderen met een laag inkomen dragen: het principe van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten." Ook is het volgens hem helemaal niet zeker dat de pensioenen voor de jongeren minder zullen zijn dan de huidige pensioenregelingen, maar zal er misschien wel langer voor gewerkt moeten worden.

**Zwakkeren**

Klaas Pieter bestrijdt dat de vakbonden alleen opkomen voor de zwakkeren. "We werken er hard aan om jongeren aan het werk te krijgen. Een voorbeeld daarvan is het project Very Able om jongeren met een handicap die in de Wajong zitten meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Het CNV is er niet op uit om met mooie regelingen voor de werknemer het werken zelf overbodig te maken" zegt hij. Wel vindt hij dat mensen die altijd hard gewerkt hebben ook recht hebben op goede beloning als zij arbeidsongeschikt raken. Volgens Derks is het CNV nog steeds relevant voor jon-

geren. "Jongeren hebben vaak niet in de gaten wat de vakbond voor hen doet. De bond regelt bijvoorbeeld recht op scholing bij de baas, pensioen en recht op kinderopvang. We hebben ons ook sterk gemaakt voor het behoud van een kortdurende WW. Zodat je als jongeren niet meteen in de bijstand komt als je onverhoopt werkloos raakt. We doen echt veel voor jongeren." Ook voor praktische zaken zoals vragen over solliciteren kun je bij de CNV Jongeren terecht.

**Werknemer**

Het is als werknemer moeilijk om al je arbeidsvoorwaarden zelf te regelen. Dat kan volgens Klaas Pieter pas als de vakbond met werkgevers in onderhandeling treden. Ondanks dat de vakbond zich inzet voor jongeren kost het de bond moeite dit over te brengen aan de jongeren. Het bestuur is kort geleden weer bij elkaar gaan zitten en heeft nagedacht over hoe ze het komende jaar weer met doelgerichte projecten jongeren aan te spreken "We hebben ook dit jaar weer vakantiewerkkrant uitgegeven, daarin lichten we vakantiewerkers voor hoe

zij hun werk moeten doen en niet te lang en te zwaar moeten werken. En als dat wel gebeurd dan moeten zij hun baas daarop aan spreken." De CNV-bestuurder denkt niet dat de jongeren hoeven te vrezen voor hun baan als zij voor zichzelf opkomen. "Als het echt moeilijk wordt kunnen zij ons bellen. Dan gaan wij naar die bedrijven toe." CNV Jongeren denkt dat als jongeren goed geïnformeerd zijn, zij ook niet over zich heen laten lopen. "De werkgevers in bepaalde sectoren met seizoensgebonden arbeid zijn afhankelijk van jongeren. En als je gevaarlijk werk moet doen is het beter helemaal niet met dat werk te beginnen." Hoewel de vakbonden weinig aantrekkelijk lijkt voor jongeren ziet hij de toekomst van het CNV positief tegemoed: "We moeten eerst veel aan jongeren uitleggen wat we voor hen doen. Vooral onder jongeren ligt nog veel potentie voor groei. Het CNV zal niet verdwijnen. Het zal in de toekomst misschien wel een andere vorm krijgen, meer op maat. Dat zie je terug in de levensloopregeling waarover kort geleden in de Tweede Kamer werd gesproken."





# Waarom er in dit nummer geen interview met Femke Halsema staat



**Je maakt een themanummer over 'links'. Daar mag een interview met iemand van GroenLinks niet in ontbreken. Zo dacht de redactie van de Perspex. Je gaat voor het hoogst haalbare en regelt en dat lukt, een interview met Femke Halsema. Toch gaat het mis. Een nieuwe afspraak wordt gemaakt, maar wordt later toch afgezegd. En dan is er met een gat van een pagina dat gevuld moet worden. Josha Sietsma vertelt erover.**

"Ik zou een interview met Femke Halsema hebben. Ik had me van te voren goed voorbereid. In een aantal artikelen had zij haar visie op 'links' gegeven. Ik wilde een aantal dingen van haar weten. Wat verstaat zij bijvoorbeeld onder 'links'? Is het alleen maar een vage term of heeft het ook echt inhoud. Ook zegt zij dat GroenLinks een links-liberale partij is. Kan dat wel samengaan of lijkt je dan niet heel erg op de VVD?", zegt het redactielid van Perspex.

#### Voorbereid

Goed voorbereid toog hij dus richting Den Haag. Maar bij de ingang van het Tweede Kamergebouw ging het al mis. Josha had geen perskaart bij zich. "Dat hoeft normaal nooit. Het is ook raar. Iedereen kan een papiertje maken met waarop staat 'perskaart' en kan vervolgens naar binnen. Ik had een afspraak met Femke Halsema." Binnen vijf minuten moest per fax de bevestiging komen dat Josha inderdaad voor de ChristenUnie-jongeren op pad kwam. Hij nam contact op met Simcha Looijen, hoofdredacteur van Perspex, die contact opnam met het partijbureau van de ChristenUnie en zij nam contact op met de Tweede Kamer-fractie van de ChristenUnie. Ook kwamen Josha, Simcha en de Tweede Kamerfractie alledrie op het idee om contact op te nemen met de GroenLinks-fractie, die dus van drie kanten werden gebeld. Daar vonden ze het ook een vreemde gang van zaken.

#### Vertraging

Met flinke vertraging kwam Josha

binnen. 'Gelukkig' kon het gesprek meteen beginnen: "Ze kwam binnenlopen en vroeg meteen waar ik het over wilde hebben. Er was verder geen voorgesprek of zo." Wel was er eerst onenigheid of het gesprek wel of niet moest worden opgenomen. Josha: "Ik had een opnameapparaat bij me, maar ik schrijf liever mee. Zij vond dat niet echt professioneel, maar dat is de manier waarop ik werk. Dat is mijn zaak. Ik had het idee dat ze me daardoor nam ze me niet echt serieus."

#### Interview

Vervolgens begon het interview, maar dat liep moeizaam. "Ik vroeg naar haar mening naar aanleiding van een paar artikelen die zij had geschreven", zegt de redacteur van Perspex, "maar toen zei zij dat ik die artikelen dan maar moest lezen. Maar dat ik gedaan en ik wilde uit haar mond horen wat zij er van vond." Vanaf dat moment liep het gesprek stroef. Ook andere vragen die Josha stelde werden niet begre-

pen. Op voorspraak van de fractievoorzitter van Groen Links werd toen besloten om het gesprek in een later stadium voort te zetten. Josha: "We hebben toen nog wel een tijdje zitten praten en ik heb het één en ander over mezelf verteld."

#### Gevolg

Dat vervolggesprek kwam er uiteindelijk niet. De assistente van Femke Halsema liet weten dat zij op het afgesproken tijdstip toch niet zou kunnen. Later was ook niet mogelijk, omdat zij inmiddels op vakantie ging. En daar zit je dan als redactie. Op de plek waar een heel mooi hoofdinterview zou komen, rest nu alleen een ellendig witvlak. Er is geen tijd meer om een andere prominent te benaderen en te interviewen. En wat doe je dan? Dit. Niet om af te geven op Femke Halsema, maar wel te laten zien wat de redactie er soms voor over moet hebben om een goed blad te maken. Meestal lukt het, dit keer ging het mis.



Verslaggever Josha in actie



# Links en rechts, oud en nieuw

DOOR RIANNE VAN DER SAR

**Termen als politiek links en rechts zijn algemeen bekend. Toch kan het geen kwaad eens te bezien wat er nu precies mee bedoeld wordt en hoe de term 'links', als tegenhanger van rechts, zich in de laatste eeuw ontwikkeld heeft. Om hier helderheid over te verkrijgen, is het boek 'Politieke partijen in Nederland' van Ruud Koole een handig hulpmiddel.**

In het begin van de twintigste eeuw was er een tweedeling te zien tussen de godsdienstige partijen aan de ene kant en de niet-godsdienstige partijen aan de andere kant. De christelijke partijen werden als 'rechts' aangemerkt,

de niet-christelijke als 'links'. Dit valt duidelijk terug te zien in de verzuiling, die een groot gedeelte van de 20e eeuw gekenmerkt heeft.

Deze tweedeling begon langzaam te veranderen tijdens het interbellum, de periode tussen beide wereldoorlogen. Volgens Koole begon 'links' steeds meer symbool te worden voor de politieke stroming die pleitte voor een actievere overheid op sociaal-economisch gebied ten behoeve van de minder welgestelden in de samenleving. De definities van 'links' en 'rechts' krijgen in de jaren '60 voorgoed een andere betekenis. Godsdienst wordt een steeds minder belangrijke politieke overweging, de sociaal-economische dimensie komt daarvoor in de plaats. 'Links' kan

vanaf dan beter gedefinieerd worden met het streven naar meer overheidsingrijpen op sociaal en economisch terrein. 'Rechts' houdt in dat er gestreefd wordt naar juist minder overheidsingrijpen, in combinatie met een ruime mate van persoonlijke verantwoordelijkheid.

#### Verhoudingen

In 1980 zijn de links-rechts verhoudingen in de Tweede Kamer als volgt verdeeld. Aan de linkerkant bevinden zich de Communistische Partij Nederland (CPN), Pacifistische Socialistische Partij (PSP), Politiek Partij Radicale (PPR), PvdA, D66 en aan de rechterkant bevinden zich de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), het pas opgerichte Christelijk Democratisch

Appèl, het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). De Partij van de Arbeid is in deze situatie links-centralistisch, maar ziet zich eind jaren '80, begin jaren '90 gedwongen tot niet-linkse praktijken, zoals stevige bezuinigingen. Hierin kan men zien dat het verschil tussen 'links' en 'rechts' steeds moeilijker aan te geven is; een politieke partij is niet langer links of rechts te noemen. Verschillende opvattingen over de inrichting van de verzorgingsstaat zijn er nog steeds, maar deze verschillen zijn niet altijd meer duidelijk waarneembaar. Ook maatschappelijke ontwikkelingen en de economische situatie hebben enorme invloed op het karakter en het gedrag van een partij.

#### GroenLinks

In 1990 bundelen de kleine linkse partijen zich in GroenLinks, om zich op deze manier beter te kunnen manifesteren en zich duidelijker links te positioneren dan de PvdA. Tactisch nam GroenLinks 'milieu' als thema, een belangrijk item van dat moment. De laatste tien jaar zien we de veranderde definitie van politiek links en rechts terug in de toegenomen onvoorspelbaarheid van de samenstellingen van regeringscoalities. Mensen stemmen niet meer links of rechts in de oude zin van het woord, maar stemmen op de partij die voor hun belangrijke thema's aanpakken en op personen met de juiste uitstraling.

# Maak armoede geschiedenis

DOOR ARJEN DE VETTEN

**'s Werelds machtigste mannen waren in Schotland bij elkaar om te beslissen over het lot van miljoenen mensen. Meer dan tweehonderd duizend mensen hebben in Edinburgh laten horen wat er gebeuren moet: Maak armoede geschiedenis!**

Van 1 juli tot 3 juli ben ik op uitnodiging van TEARfund in Edinburgh, de Schotse hoofdstad om te demonstreren voor wereldwijde rechtvaardigheid. TEARfund Engeland verzorgt rond de mars op zaterdag een programma speciaal voor studenten. De demonstratie staat niet op zich, een middag onze stem verheffen zal niet de armoede stoppen en de wereldleiders veranderen. Alleen God kan de harten van de verantwoordelijken ombuigen. Niet alleen Bush en consorten, maar ook ik zelf ben verantwoordelijk. Daarom beginnen we het weekend met te bidden of God ons het besef voor onze taak wil geven. Daarnaast vertellen mensen die aan TEARfund verbonden zijn over hun ervaringen en de noodzaak van de demonstratie. Meer dan 2 miljard mensen moeten met minder dan twee dollar per dag zien te overleven, zelfs 1,2 miljard mensen hebben nog niet eens 1 dollar per dag! Ongelooflijke cijfers. Tegelijkertijd kan er heel veel gedaan worden: Sinds aan Tanzania de schulden zijn kwijtgescholden, kunnen 1 miljoen kinderen naar school. Een miljoen levens voorgoed veranderd.

Naast schulden kwijtschelding is eerlijke handel een speerpunt. Vooral voor landbouwproducten is er geen goede oplossing, de vrije marktconomie lijkt op dit punt te falen. Vlees en groente krijgen vaak niet de eerlijke prijs die ze verdienen. Zo wordt ook mij een spiegel voorgehouden: "Je staat hier nu wel te demonstreren, maar thuis koop je het goedkoopste vlees zonder te letten op herkomst en duurzaamheid."

Na een korte nacht in één van de kerken maken we ons op voor de demonstratie. We beginnen de dag met bijbelstudie en intens gebed.



Ook zingen we; dat doen de engelsen luid en duidelijk. Prachtig galmt dat in de oude kerk.

Er bestaan vooraf twijfels over het succes van de mars: Zou het Live8-concert niet alle aandacht opeisen? Dit blijkt niet het geval als we aankomen bij het park waar we ons verzamelen. Een zee van mensen gekleed in wit, overal spandoeken, vlaggen en borden. Dit is mooi! Maar dan staan we even stil: Een groep mensen in zwart gaat voorbij. Vaandels met anarchistische symbolen, de meesten hebben hun gezicht bedekt. Gelukkig zijn ze in de minderheid en blijkt later dat ze er niet in zijn geslaagd de orde en de boodschap te verstoren.

In het park laten we ons schminken, maken we spandoeken en borden. Het is de bedoeling om het stadscentrum een witte band te vormen. Als de eerste mensen weer terug zijn in het park is de keten compleet. Vanuit de lucht is dan de witte ring zichtbaar als symbool voor onze solidariteit met de armen.

Al die mensen passen niet tegelijk in de straten. Dit wordt dus wachten. Mondjesmaat wordt de menigte de weg opgestuurd. De eerste twee uur leg ik slechts 150 meter af. De eerste schatting van het aantal demonstranten is 120.000. Na vier uur staan, kan ik eindelijk de

mars aanvagen. Mijn bord gaat omhoog, de trommels slaan weer. We laten de G8 horen wat we willen: Meer hulp, kwijtschelding van schulden en eerlijke handel. Af en toe kijk ik om en zie de de witte zee van mensen, golvende borden en spandoeken. Geweldig, wat een massa! Na een uurtje bereiken we alweer het einde van de route. Ik ben blij even te kunnen rusten. 's Avonds verzamelen de TEARfund aanhangers zich weer om de dag te evalueren en om vooruit te kijken. Gelukkig is al een deel van onze wensen uitgekomen: Van achttien landen zijn de schulden kwijtgescholden en de landen van

de Europese Unie zullen hun ontwikkelingshulpbudget verhogen tot 0,5% van het nationaal inkomen. Het heeft dus zin om je stem te laten horen. We zijn God dankbaar voor deze veranderingen. Stem geven aan de armen is echter niet de enige opdracht voor de christenen. Ook moeten we een verantwoorde levensstijl ontwikkelen, financieel helpen en, als het mogelijk is, in actie komen. Maar bovenal moeten we bidden, dat is niet het minste wat we kunnen doen, maar het meeste!

Arjen de Vetten is actief lid bij Perspectief



# "Veel succes in Canada!"

DOOR ESTHER JONKER

**De familie Stanakzai staat op straat. Het uitgeprocedeerde Afghaanse gezin - vader, moeder en twee zontjes - werd op 30 maart in Ter Apel buiten de poorten van het vertrekcentrum gezet met de woorden: "Veel succes in Canada!" Wanneer moeder Stanakzai erover vertelt, klinkt verontwaardiging door in haar stem. "Die woorden! Waarom kon niemand ons opvangen tot we de geldige papieren voor Canada zouden krijgen? Maar uiteindelijk waren we haast blij op straat te staan. Ter Apel is vreselijk: het lijkt nog het meest op een gevangenis." Inmiddels heeft de familie onderdak gekregen in een opvanghuis in Rotterdam, waar ze mogen blijven tot hun doormigratie naar Canada geregeld is.**

Mijnheer Stanakzai doet de deur van het opvanghuis al open, nog vóór ik heb kunnen aanbellen. Hij gaat me via een smalle gang en een trap voor naar de ruime, gezamenlijke woonkamer met wat donkere meubelen. De televisie prijkt prominent op een tafeltje en aan de muur hangen foto's van bewoners.

Nadat mevrouw Stanakzai me op Afghaanse wijze heeft voorzien van allerlei lekkernijen, gaat het gesprek al snel over de moeilijke weken die het gezin achter de rug heeft. Vanaf eind maart zwierf het gezin van adres naar adres, maar nu heeft het eindelijk een vaste stek in Rotterdam. Mevrouw Stanakzai beheerst het Nederlands het best en vertelt haar trieste verhaal: "We zijn nu bijna vier jaar in Nederland, vanaf september 2001. We moesten vluchten uit Afghanistan, omdat familie van mijn man lid is van de Taliban. Hoewel de Taliban officieel niet meer aan de macht is, heeft ze

onder de bevolking nog grote invloed en loopt mijn man kans om vermoord te worden. De eerste drie maanden hier in Nederland brachten we door in het OC Dordrecht. Daarna hebben we in twee jaar tijd nog in vier andere centra gezeten. Uiteindelijk kregen we te horen dat onze asielaanvraag was afgewezen.

#### Contact

Toen we dat hoorden, heeft mijn man onmiddellijk contact opgenomen met een goede vriend die inmiddels in Canada woont. Die vertelde ons dat het hem zeer waarschijnlijk wel zou lukken om ons naar Canada te laten komen. Op 6 mei 2004 kregen we bericht dat de Canadese regering in principe bereid is onze aanvraag te verwerken. De verwerking van de aanvraag kan echter één à twee jaar duren en dus hebben we tot uiterlijk mei 2006 nog onderdak nodig.

#### Manier

De Nederlandse autoriteiten zijn echter op geen enkele manier bereid om mee te werken aan onze doormigratie. We moesten zo snel mogelijk uit het AZC vertrekken met als doel Nederland te verlaten. Afghanistan wordt door de Nederlandse overheid bestempeld als een 'veilig' land en we werden dus eigenlijk geacht terug te gaan. Maar voor ons gezin is het daar absoluut niet veilig en de nieuwsberichten van de afgelopen tijd bevestigen eens te meer dat het nog lang niet veilig wonen is in Afghanistan.

#### Procedure

Na de uitslag van onze procedure werden we eerst drie maanden geplaatst in Leeuwarden en uiteindelijk belandden we in het vertrekcentrum Ter Apel. Daar was het echt verschrikkelijk. We mochten niemand zien of spreken en we werden stelselmatig bang gemaakt. Elke week kregen we te horen dat de politie ons mogelijk kon komen



halen om ons op het vliegtuig te zetten. Terwijl wij wisten dat dat helemaal niet kon, want de regering mag ons niet uitzetten naar Afghanistan: we mogen alleen op vrijwillige basis teruggestuurd worden.

Onze smeekbeden of iemand ons kon helpen met alle formulieren voor onze doormigratie en of er misschien voorlopige opvang tot mei 2006 kon worden geregeld vonden keer op keer geen gehoor. Op 30 maart werden we buiten de poort gezet met een dagkaartje voor de NS en de woorden "Veel succes in Canada!". En daar ston-

den we dan. Gelukkig hadden we een lieve vriendin die ons altijd goed heeft verzorgd en we mochten zes dagen bij haar gezin intrekken. Vervolgens hebben we vier weken in Rotterdam onderdak gevonden bij een jonge vrouw, maar daar konden we ook niet blijven. We hebben toen nog zestien dagen bij het gezin van onze vriendin doorgebracht en uiteindelijk vond zij dit opvanghuis voor ons. Hier mogen we blijven tot onze papieren voor Canada geregeld zijn. We worden hier goed verzorgd, krijgen zakgeld en men helpt ons bij al onze papieren."

#### Triest

Mevrouw Stanakzai glimlacht triest en vervolgt: "Wat mensen zich niet schijnen te realiseren is dat we alles hebben moeten opgeven, toen we besloten te vluchten. Sommige Nederlanders denken dat wij nog nooit in een huis hebben gewoond, nog nooit een auto hebben gehad - en dat we voor dat alles naar Nederland zouden zijn gevlucht. Integendeel, we zijn hoogopgeleid en waren bemiddelde mensen. Maar Afghanistan was voor ons niet veilig meer en nu zijn we op zoek naar een nieuw thuis."

## Wijze woorden van Wim

# ChristenUnie in een linkse regering?

## COLUMN



DOOR WIM DODDEMA

De ChristenUnie heeft voor buitenstaanders een links gezicht. Tenminste, zo lijkt ze over te komen. De vraag is dan al snel: zou de ChristenUnie dan ook niet kunnen aanschuiven bij een toekomstige linkse regering? En: past de ChristenUnie daarin? Kan de achterban van de ChristenUnie zich daarin vinden? En hoe denken buitenstaanders en politici van andere partijen daar over?

De ChristenUnie noemt zichzelf 'christelijk-sociaal.' Met slogans als 'niet links, niet rechts maar christelijk-sociaal' probeert de ChristenUnie dat ook duidelijk te maken. En dat lijkt te lukken. De ChristenUnie trekt qua stemgedrag steeds meer zij aan zij op met de linkse oppositie. Dat zie je terug in de debatten en stemmingen over de sociale zekerheid, de zorg en het asielbeleid. Uiteindelijk is de partij echter een beginselpartij,

een partij die voluit christelijk wil zijn en de Bijbel als leidraad wil gebruiken. Daarbij is het nu eenmaal zo dat je de ene keer met rechts mee stemt en de andere keer met links. 'Christelijk' kun je niet zomaar indelen in het linkse of rechtse spectrum. Het is dan ook volkomen terecht dat de ChristenUnie zich niet uitlaat over de vraag of ze nu rechts of links is.

#### Coalitie

De ChristenUnie sluit geen enkele coalitie uit. Wordt de ChristenUnie door de linkse positie enerzijds serieus genoemd om plaats te nemen in een linkse coalitie, anderzijds praat de ChristenUnie ook met CDA, VVD en SGP bij de formatie van een nieuw kabinet in 2003. Een verstandige keuze: het gaat niet om deelname aan een links of een rechts kabinet, het gaat erom of je met de coalitiepartners waarmee je spreekt het evangelie in praktijk kunt brengen.

#### Kringen

In christelijke kringen leeft nog steeds het idee dat wat links is, niet goed kan zijn. Je ziet dat terug in het verschil in stemgedrag tussen de ChristenUnie en SGP: op één van de zes keer stemmen ChristenUnie en SGP verschillend. De ChristenUnie wordt dan al snel in de hoek van de 'foute linkse oppositie' gezet en er wordt gezegd dat ze teveel met hen meestemmen.

#### Oppositie

Er zit echter wel een verschil in de manier van oppositie voeren tussen de linkse oppositie en de ChristenUnie. De linkse partijen doen dat op een veel agressievere manier. De ChristenUnie daarentegen neemt een meer constructieve positie aan, een positief kritische. Maar niet met het idee om dit kabinet zo snel mogelijk weg te krijgen, zoals de linkse oppositie met enige regelmaat roept. De ChristenUnie voert juist oppositie

om het beleid bij te sturen. Het moet niet zo zijn dat je oppositie voert om het oppositie voeren. Hier heb je dan ook een belangrijk kritiekpunt richting de linkse partijen: zij lijken omwille van hun eigen politieke belangen de regering van Balkenende weg te willen sturen en de nodige veranderingen tegen te willen houden.

#### Beste jongen

Kan de ChristenUnie dan aanschuiven bij een linkse coalitie? Jan Marijnissen vindt van wel, hij noemt André Rouvoet een 'beste jongen' waarmee hij 'het goed kan vinden'. Marijnissen wil de ChristenUnie dus wel in het linkse kamp schuiven. De ChristenUnie moet zich echter niet uitleveren aan een bepaald kamp, omdat het er altijd om gaat in welke coalitie je het bijbelse getuigenis het beste kunt uitdragen - daar gaat het uiteindelijk om. Zijn wij bereid onszelf aan te pakken?



# Hé jij daar!

Heb jij ook je mening klaar over Europa, of ben jij iemand die Europa maar een 'ver-van-je-bed-show' vindt? Dan organiseert Perspectief nu iets waar jij bij moet zijn: Een excursie naar het bruisende hart van de Europese politiek: STRAATSBURG.

**Wanneer:** 27 & 28 september 2005

**Programma:** Onder meer een bezoek aan een zitting van het Europees Parlement en een rondleiding en lezing bij de Raad van Europa!

**Verblijf:** Jeugdherberg

**Kosten:** Nog nader bekend te maken, maar we kunnen aan-

spraak maken op subsidie waardoor de kosten meevallen.

**Maximaal aantal deelnemers:** Nog niet geheel bekend, maar wees er voor de zekerheid snel bij!

**Opgave uiterlijk voor 6 september 2005.**

Kortom, de uitgelezen mogelijkheid om je Europese blik te verbreden en andere Perspectief'ers te ontmoeten!

Geef je nu op via e-mail: [marjokehartog@gmail.com](mailto:marjokehartog@gmail.com); ook voor meer informatie kun je uiteraard mailen!

## Opkomen voor de rechten van de Nenetsirhc



Het gaat niet goed met de Nenetsirhc. En dat niet alleen omdat de spellingscontrole van Bill Gates hun naam niet erkent. Deze groep mensen leeft in een groot gebied en wordt door volkenkundigen vaak op uiteenlopende wijze beschreven. Het gaat mij hier niet om de juiste beschrijving, maar veel meer om hun bedreigde positie. Noch in het Europees Parlement noch in de Tweede Kamer is er aandacht voor hun benarde positie, terwijl daar alle aanleiding voor is.

De Nenetsirhc hadden in hun oorsprongsgebied eeuwenlang de touwtjes in handen. Ze vormden een meerderheid in de samenleving en konden daar waar sprake was van democratie vaak een behoorlijke stempel drukken op de wet en regelgeving. Ze hadden een hoge moraal, al kwamen er onder hen ook wel misstanden voor. In een deel van de gebieden waar ze leven, zijn ze inmiddels naar de marge van de maatschappij

gedrongen. Hun aantal is in deze gebieden aanzienlijk gedaald. Ik werd sterk aan hun positie herinnerd, toen ik afgelopen week weer allerlei mensenrechteninitiatieven in het Europees parlement voorbij zag komen: de rechten van de indianen in Bolivia, de rechten van de oppositie in Birma. Begrijp me goed, de rechten van deze mensen behoren inderdaad gerespecteerd te worden. Wat me echter zo tegen de borst stuit, is dat niemand oog heeft voor de rechten van de Nenetsirhc. Ze zijn voor politici niet sexy genoeg om mee te scoren. Ondertussen worden ze door de media in hun leefgebied volledig voor schut gezet. Met name hun godsdienst wordt door het slijk gehaald - maar het schijnt niemand iets te kunnen schelen. Ik heb er schoon genoeg van. De hypocrisie van de gevestigde politieke partijen die moord en brand schreeuwen als de rechten van homo's, vrouwen, moslims en FNV-aanhanger worden geschaad en die de andere kant op kijken als er in een deel van de wereld de waardigheid van een bevolkingsgroep als de Nenetsirhc te grabbel wordt gegooid.

Het is de hoogste tijd dat wij opstaan en de rechten voor deze groep opeisen. Ze hebben het recht om niet gediscrimineerd te worden. Ze hebben recht op een respectvolle behandeling ook in de media, ook in zogenaamde educatieve programma's. Ze hebben recht op erkenning van hun geestelijke waarden en gevoeligheden en vooral hebben ze het recht om waardig behandeld te worden, net als vrouwen, homo's en moslims. Gelukkig hebben ze een partij die voor hen opkomt. Ja, die van de ons: de Einunetsirhc.

*Leon Meijer is lid van de permanente campagne van de ChristenUnie en parlementair medewerker van Paul van Buitenen in het Europees Parlement*

## ChristenUnie-jongeren: voorkom een 'Hotel Darfur'

Perspectief verzamelt handtekeningen voor veiligheid vluchtelingen Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, voert actie voor de bevolking van Darfur. De jongeren willen met de actie: 'Voorkom Hotel Darfur' zo veel mogelijk handtekeningen verzamelen voor het creëren van veiligheid in de vluchtelingenkampen door de internationale gemeenschap. De handtekeningen komen onder een brief die wordt verstuurd aan minister Bot van Buitenlandse Zaken en aan Jan Pronk, speciaal gezant van de Verenigde Naties voor Sudan. De Sudanese regio Darfur wordt geteisterd door milities die de bevolking stelselmatig vermoorden, verkrachten en verminken. De situatie doet denken aan die in Rwanda, waar tien jaar geleden een vreselijke genocide plaatsvond. Over de genocide in Rwanda is een film gemaakt: 'Hotel Rwanda'. Onder andere bij bezoekers van deze film verzamelen de ChristenUnie-jongeren handtekeningen. De jongeren van de ChristenUnie vinden dat het tijd wordt om als internationale gemeenschap te laten zien dat de situatie in Darfur nu eindelijk eens moet veranderen. Zij vinden het creëren van veilige plaatsen voor vluchtelingen een eerste noodzaak. De ChristenUnie heeft inmiddels laten weten de actie van de jongeren te steunen. Vanuit de Tweede Kamer wil de ChristenUnie zich inzetten voor de veiligheid in de vluchtelingenkampen

www.gesamenlijkeinitiatief.van ChristenUnie

**Help deze film voorkomen!!**

BASED ON A TRUE STORY

16

[www.voorkomhoteldarfur.nl](http://www.voorkomhoteldarfur.nl)



Perspectief heeft ook uitgebreid meegediscussieerd over de Europese Grondwet. Zo organiseerde Perspectief Kampen een avond over Europa met Tineke Huizinga. En als ze er dan toch is, dan grijpen de Kampenaren ook hun kans en gaan met haar op de foto.



## Perspectief Grunn' bezoekt Euroborg



DOOR FRITS VAN DER HEIDE

Nu zul je je misschien afvragen 'Euroborg'? Nooit van gehoord. Dat is niet zo verwonderlijk. Het is namelijk nog iets wat in ontwikkeling is. Sterker nog, de naam staat nog niet eens officieel vast. Om er nu niet langer om heen te draaien, het is de nieuwe naam (hoogstwaarschijnlijk) voor het stadion van de voetbalclub FC

Groningen. Het is gelegen op -erg toepasselijk- 'het Europapark' in de stad Groningen. Het ligt in de planning dat de FC Groningen in januari van 2006 de eerste wedstrijden daar gaat spelen. Op maandagmiddag 20 juni was er al een bezoek door verschillende politieke jongeren organisaties aan dit multifunctioneel stadion, welke dus nog volop in ontwikkeling is, op uitnodiging van Perspectief Grunn'.

Tijdens deze rondleiding, beschermd door helm en stevige laarzen, was er uitleg over het tot stand komen van dit megaproject en welke diensten men hier in de toekomst tegen kan komen. Zo zal er een school aanwezig zijn, een casino, bioscoop, megasupermarkt, cafés en vele andere zaken. Daarbij zal het stadion omringd zijn door grote flats en enorme kantorencomplexen.

Vele vragen werden beantwoord en ware fans keken hun ogen uit. Na het bezoek werd er door een kleine groep nog een smakelijke maaltijd genuttigd in één van de vele gezellige restaurantjes in de binnenstad. Al met al was het een heel leuk werkbezoek. Nog meer over de Euroborg en Perspectief Grunn' kun je vinden op [www.afd-groningen.perspectief.nl](http://www.afd-groningen.perspectief.nl) en [www.euroborg.nl](http://www.euroborg.nl)

### Site 'internetlinks'

Op de site <http://internetlinks.5u.com> van Jochem Vandeboesse vind je handige verwijzingen naar allerlei soorten basissites. De links zijn in categorieën ondergebracht, zoals 'wonen', 'chat' en 'tweedehands'.



### In welke landen rijdt men nog links?

Heb je je ooit afgevraagd waarom ze in sommige landen aan de linkerkant van de weg rijden? Of hoe het gaat als je bij de grens zo'n land verlaat? In welke landen rijden ze eigenlijk nog links en geldt dit ook voor treinen? De Amerikaan Brian Lucas raakte gefascineerd door dit verschijnsel, verdiepte zich erin en maakte er een website over: <http://www.brianlucas.ca/roadside/>. Leuk feitje van deze site: tijdens het Lockerbie-proces in 2000-2002 golden in Kamp Zeist Schotse wetten. Die werden tot in de kleinste details uitgevoerd en dus werd er ook links gereden!

## Bijbel en Onderwijs voert actie tegen thema kinderboekenweek

DOOR ELIA ZWEVERINK

**"De politiek zou zich niet met de inhoud van het onderwijs moeten bemoeien" Bijbel en Onderwijs voert actie tegen het aankomende boekenweekthema: magie. De organisator van de kinderboekenweek, het CPNB, roept de deelnemende scholen op om de school om te bouwen tot een toveracademie. De meerderheid van de scholen, waaronder veel christelijke, doet doorgaans mee aan de boekenweek.**

Anne Nijburg voert namens Bijbel en Onderwijs actie tegen het thema van de kinderboekenweek. Hij heeft scholen een brief gestuurd waarin hij oproept niet mee te doen met de kinderboekenweek. Ook de ouders van de kinderen kregen een brief, waarin zij gewaarschuwd worden voor de schadelijke gevolgen van het thema. De brief aan de scholen bevat stevige taal. "Wat leren de kinderen dan in die nieuwe school?", vraagt Nijburg zich bijvoorbeeld af. "Kinderen, die nog moeite hebben met het verschil tussen feit en fictie, horen daar verhalen over het gebruik van paranormale krachten. Dat zijn krachten waardoor mensen bijvoorbeeld op afstand lepels kunnen buigen en horloges kunnen stilzetten. Maar dat is nog niet alles. Paranormale krachten worden ook gebruikt om een vloek over iemand uit te spreken en het leven naar de hand te zetten", schrijft Nijburg.

Nijburg is erg duidelijk over wat hij vindt van ouders die hun kinderen toch laten meedoen met de kinderboekenweek. "Zij richten een toveracademie op om kinderen te onderwijzen in tovenarij en magie.

Zij zetten hun kinderen op tegen gezag en leren hen rebelleren. Zij leren zo kinderen ongehoorzaam te zijn aan God en zijn gebod. Zij geven ook uw kind over aan duivelse praktijken", schrijft hij in een brief. In de brief aan de ouders roept Nijburg op om de kinderen desnoods van school te halen. "In eerste instantie moeten ouders het gesprek aangaan. Als dat niet lukt, kun je een andere school zoeken voor je kind", nuanceert Nijburg.

Nijburg wordt verweten een heksenjacht of een moderne kruistocht te voeren. "Ik voer geen heksenjacht. Ik wil graag een brede discussie opgang brengen", zegt Nijburg. Volgens hem zijn veel scholen zich niet bewust van de invloed die onderwijs heeft op de kinderen. De actie van Nijburg richt zich in eerste instantie op de christelijke basisscholen maar daarnaast ook op de openbare basisscholen. "De discussie die nu op gang is gekomen gaat eigenlijk over normen en waarden. Waardenvrij onderwijs bestaat niet", zegt Nijburg. Iedereen heeft zijn waarden en normen volgens hem. Als een leerkracht atheïst is, zal hij die normen ook overbrengen op de kinderen. De discussie die geregeld oplaait over afschaffing van artikel 23 van de grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is bepaald, is volgens Nijburg dan ook onzinnig. Ook kunnen de politieke partijen weinig doen tegen het kinderboekenweekthema. Want als de politiek ingrijpt, komt de vrijheid van onderwijs in het geding. "De politiek zou zich ook niet moeten bemoeien met de inhoud van het onderwijs", zegt Nijburg. De discussie over de normen en waarden binnen het onderwijs zou, volgens Nijburg, moeten gaan tussen de ouders en de scholen. Nijburg denkt niet dat artikel



bron: jeugdkerk God x plessure

23 snel zal worden afgeschaft. Volgens hem zien veel mensen niet in hoe bevoorrecht we in Nederland zijn met ons huidig onderwijssysteem. "In andere landen zijn zij jaloers op ons", stelt

Nijburg. Hij ziet wel dat veel christelijke scholen hun identiteit verliezen. Daar staat tegenover dat er ook veel evangelische scholen in opmars zijn en inmiddels een steeds breder draagvlak krijgen.



### Linkshandige neemt anders waar dan rechtshandige

Links- en rechtshandigen gebruiken niet dezelfde hersenhelft als ze een plaatje of foto bekijken. Dat hebben Britse onderzoekers ontdekt. Bij rechtshandigen wordt de rechterhersenhelft actief als ze zich concentreren op een plaatje als geheel, bijvoorbeeld als ze kijken naar een foto van een bos. Als ze zich concentreren op één boom uit het bos, gebruiken ze hun linkerhersenhelft. Bij linkshandigen blijkt dit precies andersom te werken. Wat precies de consequentie is van deze uitkomst is onbekend, maar een leuk weetje is het wel.

bron: <http://www.santeonline.nl/psychologie/000480.php>



## Voorzitter in Uitvoering Perspectief aanwezig op de EO-jongereindag

Op 11 juni was Perspectief aanwezig op de EO-jongereindag. Ook Marcel mocht daar als voorzitter natuurlijk niet ontbreken. Er werd actief gepromoot, nieuwe leden gemaakt en diegenen die het altijd eens wilden konden met André Rouvoet op de foto. En daar bleef het niet bij. In de pauze mocht Marcel samen met een aantal andere jongeren, waaronder de Perspectiefers Hugo Koelewijn en Jolanda Spierenburg, vragen stellen aan premier Balkenende.



Zou jij ook graag de voorzitter eens willen uitnodigen voor een activiteit, mail dan naar [perspex@perspectief.nu](mailto:perspex@perspectief.nu) Paardrijden, koeien melken of bungee-jumpen, het mag allemaal!!!



# Thuis in het refo-café

DOOR RIANNE VAN DER SAR

**Op zaterdagavond gezellig socializen met gelijkgestemden, een drankje nippen tussen de osm'ers, contacten leggen met mensen van je eigen soort: het is voor veel mensen de ideale afsluiting van de week. Zo'n 700 jonge mensen uit de reformatorische kring komt elke zaterdagavond naar Schelluinen, vlakbij Gorinchem. Zeer in trek dus, deze jongerenavond, in de volksmond misschien beter bekend als 'refo-café'. Perspex ging op een zaterdagavond even kijken.**

We sluiten aan bij de lange rij mensen die het partycentrum binnenschuift. Bijna iedereen komt samen met vrienden, men kletst en lacht, en kijkt ondertussen rond wie er nog meer is. Het is nog rustig in de zaal als we binnen komen wandelen, hoewel er zijn al aardig wat mensen. Misschien komt het door de afwezigheid van muziek en het rustige publiek dat je niet direct door hebt dat er toch al een paar honderd mensen in de zaal zijn. Men staat relaxed in groepjes te praten. De meeste zijn druk in gesprek, want ja, dat kan heel eenvoudig zonder dj-herrie.

Verhalen over refo-café's waar je als dame als 'vlees gekeurd' wordt, blijken niet helemaal waar te zijn. We horen even gefluit als we verder de zaal binnen wandelen, maar zeg nu zelf (even zonder arrogant te worden): is dat niet overal zo? Kijken en bekeken worden is iets van alle sociale bevolkingsgroepen, dus ook in Schelluinen. Men is hier om contacten te leggen, ook met het andere geslacht, dus is het bijna onvermijdelijk dat er even bezien wordt wat de andere sekse zoal in de aanbieding heeft



sen uit je eigen richting blijkt als heel prettig ervaren te worden. Een bezoeker vertelt: "Je bent hier tussen je eigen volk, je spreekt dezelfde

reformatorische jongeren. Eerst in Hotel Gorinchem, nu sinds een paar weken hier in Schelluinen. Hij staat gezellig te discussiëren met een aantal bezoekers als we ons voorstellen en vragen of hij even tijd voor ons heeft. Hij wil wel, bestelt een witte wijn voor ons en vraagt wat onze eerste indruk is van vanavond. We vertellen hem van onze verbazing over de rustige uitstraling van de paar honderd mensen die er zich inmiddels verzameld hebben. William weet wel een verklaring. Volgens hem zorgt de afwezigheid van stampende muziek, verdovende middelen of overmatig alcoholgebruik ervoor dat de sfeer allesbehalve agressief is zoals vaak bij seculiere uitgaansgelegenheden. Ook is het publiek wat Schelluinen bezoekt vooral afkomstig uit dezelfde bevolkingsgroep; er is nauwelijks botsing tussen verschillende culturen, wat ook zorgt draagt voor een rustige sfeer.

opgefokte bezoekers uit elkaar te houden." William vertelt enthousiast over

William: "Nou ja, ik kan er maar weinig aan doen. Ik ben blij dat er zoveel jongeren zijn die elke zater-

*Ons kent hier ons en we genieten in alle rust van het weekend, zonder omvergeblazen te worden door de zoveelste top-40 hit.*

vanavond. Hoewel, als we onze beperkte ervaringen in de gemiddelde discotheek vergelijken met het 'keuren' van vanavond in Schelluinen, moeten we zeggen dat het enorm meevalt. Wat ook meevalt, is de sfeer. Zal er in andere uitgaansgelegenheden op deze zaterdagavond met veel alcohol, opzweepende muziek en verhit gedans het weekend ingeluid worden, hier is het welhaast een oase van rust. De gesprekspartner en het glas fris of bier is de enige vorm van afleiding, en dat merk je. Men praat gezellig met elkaar over de afgelopen week, het werk, de mensen die zoal door het blikveld voorbij lopen, of gewoon over het weer. De sfeer is allesbehalve opgefokt, de rust is weldadig, je zou je er bijna thuis gaan voelen. Als we even rondvraag doen, blijkt voor veel mensen het 'thuisgevoel' één van de belangrijkste redenen te zijn om hier naartoe te komen. Zaterdagavond viert tussen men-

de taal. Daardoor begrijp je elkaar beter en kun je zijn wie je bent". Men voelt zich hier dus op z'n gemak; voor deze mensen op zaterdagavond dus liever geen gehos met de wereld. Integendeel, ons kent hier ons en we genieten in alle rust van het weekend, zonder omvergeblazen te worden door de zoveelste top-40 hit.

*Op zaterdagavond moet je gezellig mensen kunnen ontmoeten, even je gedachten willen verzetten maar ook weer normale tijd thuis kunnen zijn voor de zondag.*

We spreken William de Snoo, initiatiefnemer van de jongerenavond in Schelluinen. Hij organiseert al sinds 1996 zaterdagavondinvulling voor

William: "Er is wel beveiliging aanwezig, maar die is er vooral mocht er wát gebeuren. De beveiliging is hier niet in de eerste plaats om

*Men is hier om contacten te leggen, ook met het andere geslacht, dus is het bijna onvermijdelijk dat er even bezien wordt wat de andere sekse zoal in de aanbieding heeft vanavond*

'zijn' jongerenavond. "Men komt hier heen om contacten te leggen met mensen van dezelfde achtergrond. Sommigen komen om een partner te vinden, maar het grootste deel gewoon voor de gezelligheid. Er is blijkbaar behoefte aan een setting waar mensen zich veilig en geaccepteerd voelen, dan is het toch mooi als ik daarin kan voorzien? Op zaterdagavond moet je gezellig mensen kunnen ontmoeten, even je gedachten willen verzetten maar ook weer normale tijd thuis kunnen zijn voor de zondag." Hij waardeert het dat Perspex zelf komt kijken hoe het eraan toegaat in zo'n refo-café. Hij weet dat er vooroordelen bestaan over de reformatorische jongerenavond. William betreurt het dat de reformatorische geschreven pers een aantal elementen ervan veruitvergroot heeft of er zelfs een oordeel over had zonder zelf gezien te hebben waar ze over schreven.

dagavond blijkbaar toch behoefte hebben aan gezelligheid met gelijkgestemden". De avond vordert, we spreken verschillende bezoekers. Hoewel het allemaal wel een beetje bij small-talk blijft (wil jij het over geloof hebben? Kom zeg, niet zo serieus, vanavond ben ik aan het ontspannen) hebben we het toch onverwacht reuze naar ons zin. We spreken een verliefd Zeeuws meisje (nee ik kom hier niet meer voor de mannen, ik heb sinds kort wat met iemand - niet vertellen hoor, het is nog een beetje geheim!) Ze vinden zelfs dat ons bezoek voor herhaling vatbaar is (heb je nog consumptiemunten over? Kom ze volgende week maar weer uitgeven!) Al met al was het leuk om een keer meegemaakt te hebben. Ooit nog een keer? Wie zal het zeggen.

Kijk ook op [www.jongerenavond.nl](http://www.jongerenavond.nl)



## Ede en Barneveld:

# 'We scheiden onze acties'

Margreet werd lid omdat ze een mok cadeau kreeg toen ze lid werd en Cor moest wat met zijn tijd doen. Annehil leek het wel leuk om iets met politiek te doen en Rienette ging op excursie naar de Tweede Kamer. Uiteindelijk vonden ze elkaar en vormen ze samen met drie anderen Perspectief Ede-Barneveld.

Ede is de hoofdstad van de zogeheten 'bible belt'. De ChristenUnie is vertegenwoordigd met vijf zetels in de gemeenteraad, maar er was nog geen Perspectief-afdeling ter plaatse. Dat kan niet, vond ook de ChristenUnie Ede. Tijd dus om met een paar mensen de koppen bij elkaar te steken. Simcha Looijen (22) is vijfdejaars student journalistiek: "Hier kwam ik om de hoek kijken. Op landelijk niveau was ik al actief en toen ik een keer een avond in Ede bezocht, ben ik gevraagd om er bij te komen zitten." Er ging toen een enquête de deur uit naar Perspectief-leden in de regio. Simcha: "Er was een groepje van een man of vijf dat wel mee wilde werken. Dan nodig je ze uit, ze zeggen te komen, maar uiteindelijk komt er toch bijna niemand opdagen. De eerste avond waren we dus met twee mensen, de tweede avond met drie. Toen hebben we toch maar mensen wat actiever benaderd en uiteindelijk zijn we met vijf mensen van start gegaan. Omdat er ook een aantal mensen uit Barneveld actief waren, hebben we het Perspectief Ede-Barneveld genoemd." Annehil Tigelaar (21), student bestuurskunde, was één van die mensen die actief werd: "In het begin was ik lid van de GPJC. Dat werd toen Perspectief en op een gegeven moment heb ik een brief gekregen met de vraag of ik actief wilde worden. Het leek me toch wel leuk om er iets meer mee te doen dan alleen lid te zijn. Wat mij trekt is dat je als christen ook wat kunt betekenen in de politiek en het naar jongeren toe kunt brengen."

### Zomer

In de zomer van 2003 werd een eerste avond in Barneveld gepland met als spreker Yvette Lont, deelraadslid in Amsterdam-Zuidoost en onder andere bekend vanwege haar prostitutieverleden. Daar kwamen veertig mensen op af: een groot succes. Cor Kiewiet (21) was één van de personen die daar werd aangesproken. Al snel werd hij actief lid: "Het begon eigenlijk een beetje om m'n tijd te vullen, om het zo maar te zeggen, maar al snel raakte ik enthousiaster. Politiek is zo'n algemeen woord, je leest er wel over in de kranten, maar ik wil het handen en voeten geven. Het moet iets concreets zijn." Het eerste jaar was er dan ook vooral op gericht om jongeren actief te krijgen. Samen met Perspectief-landelijk werd er een avond met Gerald Troost en André Rouvoet georganiseerd waar bijna honderd jongeren op afkwamen. Daarna werd er een volledig eigen avond georganiseerd. Rienette (18), onderwijsassistente, en inmiddels ook actief lid geworden: "We hadden een cabaretgroep uitgenodigd en Reinier van den Berg, de weerman van RTL 4. Uiteindelijk kwamen er maar vijf mensen op de avond af en daar zit je dan. Het cabaret was trouwens wel leuk."



### Inhoudelijk

In het tweede jaar wilden de jongeren zich ook meer inhoudelijk met de politiek gaan bemoeien. Cor: "Veel jongeren in Barneveld krijgen lastig een woning. Daar wilden we iets mee doen. We hebben er een paar avonden aan besteed, maar we kwamen tot de conclusie dat de gemeente Barneveld al heel erg haar best deed het probleem op te lossen. Dan kun je nog wel roepen: 'Gemeente, schiet op', maar dat is goedkoop. Er is niets uitgekomen, maar toch hebben we er wel veel van geleerd. Nu willen we gaan kijken wat de gemeente Barneveld doet met het Kyoto-verdrag."

### Drijfveer

Wat drijft de mensen uit Ede en Barneveld? Margreet: "Wat ik het belangrijkste vind, is dat je door politiek meer van Gods normen en maatstaven in Nederland kunt bekendmaken, vanuit de liefde van Jezus voor mensen, die ik zo wil uitdragen. Yvette Lont heeft mij echt aangesproken, omdat je op deze manier iets kunt doen voor de zwakkere groepen. Zij was heel erg tegen het gratis verschaffen van drugs, omdat ze uit ervaring weet dat het gewoon niet goed is." Daarnaast maken ze ook gewoon veel leuke dingen mee. Simcha: "In het begin hadden we een actie-

meepikt. We zijn klein begonnen en we zijn gegroeid, maar nu blijft het een beetje haken. Ik hoop dat we in de toekomst toch wel kunnen splitsen, zodat we ons meer op onze eigen gemeente kunnen richten. Niet om van de mensen uit Ede af te zijn hoor."

### ChristenUnie

Maar nog niet alles is koek en ei. De samenwerking met de ChristenUnie kan bijvoorbeeld beter. Margreet: "Ik heb wel het gevoel dat er daar naar ons wordt geluisterd, maar soms wordt er te weinig gedacht: 'Hé, de jeugd is de toekomst van de ChristenUnie.' In Barneveld gaat het overigens beter dan in Ede. Er komt ook veel vanuit onszelf. Wij zijn diegenen die nu geïnteresseerd zijn en waarschijnlijk over tien jaar ook nog wel en misschien zelfs over twintig jaar in de gemeenteraad zitten." Ook zou het beter zijn als de afdeling in de toekomst gaat splitsen. Daarvoor zijn meer actieve leden nodig. Afgelopen jaar hebben Ruben Koops, student journalistiek, en Joost Erkelens wel het goede voorbeeld gegeven door actief te worden, maar dat is nog niet genoeg. Annehil: "We hebben meer leden nodig om te splitsen. Doordat we uit verschillende plaatsen komen, scheiden we wel deels onze acties. Het is ook wel leuk dat je iets uit een andere plaats

meepikt. We zijn klein begonnen en we zijn gegroeid, maar nu blijft het een beetje haken. Ik hoop dat we in de toekomst toch wel kunnen splitsen, zodat we ons meer op onze eigen gemeente kunnen richten. Niet om van de mensen uit Ede af te zijn hoor."

### Lokale Afdelingen

Perspectief heeft door het hele land afdelingen. Zo willen we ook op gemeentelijk niveau de Christelijke politiek handen en voeten geven! Wil je meer weten over de afdelingen? Neem dan contact op met een afdeling bij jou in de buurt of met een provinciale contactpersoon. Die kan je vinden op [www.perspectief.nu](http://www.perspectief.nu) Er zijn afdelingen in de volgende regio's:

Amersfoort

Geert de Jong  
033-4611337  
[perspectiefamersfoort@gmail.com](mailto:perspectiefamersfoort@gmail.com)

Apeldoorn  
Jonathan van Tongeren  
055-5768986  
[tongeren115@zonnet.nl](mailto:tongeren115@zonnet.nl)

Boskoop/ Waddinxveen  
Teunis de Gelder  
06-53533032  
[teunisdeg@hotmail.com](mailto:teunisdeg@hotmail.com)

Bunschoten  
Harmjan Vedder  
06-45020595  
[info@perspectief-bunschoten.nl](mailto:info@perspectief-bunschoten.nl)

Dalfsen  
Christiaan van der Kam  
0529-434338  
[nyc-usa@hotmail.com](mailto:nyc-usa@hotmail.com)

Boven Groningen  
Durk Bloemhof  
050-3024622  
[PerspectiefBG@xs4all.nl](mailto:PerspectiefBG@xs4all.nl)

Ede-Barneveld  
Simcha Looijen  
06-46416229  
[sjloojien@hotmail.com](mailto:sjloojien@hotmail.com)

Fryslân  
Auke Minnema  
06-15358788  
[voorzitter@perspectief-fryslan.tk](mailto:voorzitter@perspectief-fryslan.tk)

Groningen  
Frits van der Heide  
06-20223092  
[info@perspectief-groningen.tk](mailto:info@perspectief-groningen.tk)

Kampen  
Jeroen Linderhof  
06-48462531  
[jlinderhof1982@hotmail.com](mailto:jlinderhof1982@hotmail.com)

Noord Brabant  
Rogier Havelaar  
06-12507079  
[perspectief@noordbrabant.christenunie.nl](mailto:perspectief@noordbrabant.christenunie.nl)

Staphorst  
Dick Lassche  
0522-291169  
[lassche@solcon.nl](mailto:lassche@solcon.nl)

Urk  
Ezra Koffeman  
06-13916043  
[info@perspectiefurk.nl](mailto:info@perspectiefurk.nl)

Utrecht  
Anne Christine van der Bijl  
0348-421290  
[chrisadvocate@hotmail.com](mailto:chrisadvocate@hotmail.com)

Veendam e.o.  
Peter Roggema  
[p.roggema@hetnet.nl](mailto:p.roggema@hetnet.nl)

Woerden  
Anne Christine van der Bijl  
0348-421290  
[chrisadvocate@hotmail.com](mailto:chrisadvocate@hotmail.com)

Zuid-Holland Noord  
Jolanda Spierenburg  
06-10804887  
[perspectiefzhn@hotmail.com](mailto:perspectiefzhn@hotmail.com)

Zuidhorn e.o.  
Bernhard Nederveen  
[bernhardnederveen@hotmail.com](mailto:bernhardnederveen@hotmail.com)



## Diederik Samsom:

# 'Als wij jullie links vinden, dan mogen jullie mij christelijk noemen'

DOOR SIMCHA LOOIJEN

**Diederik Samsom stond bekend als de woordvoerder van Greenpeace. Tegenwoordig is hij Tweede-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Hij staat bekend als de 'linkse rakker' van de partij. Samen met Wouter Bos trekt hij op tegen Balkenende II. De volgende verkiezingen moet er dus ook een linkse coalitie komen. Eventueel aangevuld met de ChristenUnie.**

**Wat verstaat u onder het begrip 'links'?**

Het solidair zijn met elkaar. Progressief wordt vaak gezegd, maar dat dekt de lading niet. Christenen gebruiken ook termen die op hetzelfde neerkomen, zoals barmhartigheid. Maar vanuit mijn achtergrond heb ik daar minder mee. Solidair zijn met elkaar is voor mij echt een kernbegrip. Dat gaat niet voetstoots en je moet er in geloven.

**Is 'links' niet een heel vaag begrip?**

Voor mij is het heel concreet, maar ik kan me voorstellen dat mensen het een vaag begrip vinden. In Nederland is de situatie vrij simpel: GroenLinks, PvdA en de Socialistische Partij zijn de linkse partijen.

**Ziet u de ChristenUnie ook als een linkse partij?**

Ik zou ze er graag bij willen rekenen. Op een aantal thema's werden RPF, GPV en de SGP nog niet zo lang geleden klein rechts genoemd, maar tegenwoordig zitten ze meer aan onze kant. We hebben veel dezelfde opvattingen. Op terreinen als bijvoorbeeld het asielbeleid en vooral de sociale zekerheid zijn we het vaak eens. Dat is een opvallende beweging in het politieke spectrum; of de rest van het politieke spectrum is juist opgeschoven.

**Heeft juist de PvdA niet veel christelijke elementen in plaats van dat de ChristenUnie links is?**

Hahaha, als wij jullie links vinden,

dan mogen jullie mij christelijk noemen.

**En hoe ziet u D66. Is die partij 'links'?**

De Engelsen hebben er een prachtige uitdrukking voor. Wodka Lime. Het heeft zelf geen smaak, maar je kan er alles aan toevoegen en die smaak neemt het aan. Dat is een kenmerk van een wodka-partij. D66 is de 'King-maker' van kabinetten, maar ik weet niet of zij die rol in de toekomst nog kan vervullen. Zij is veel te klein: met vier à vijf zetels is het wel heel raar als D66 die rol nog kan waarmaken.

**Welke toekomstige coalitie heeft uw voorkeur?**

SP, GroenLinks en de PvdA. Volgens de peilingen is dat niet onmogelijk. Als het nodig is, heb ik graag de ChristenUnie erbij. Ik heb hen alleen niet op de man af gevraagd hoe zij samenwerking met de SP zien, want daar zitten grote cultuurverschillen. Misschien was de samenwerking tussen Tineke Huizinga en Agnes Kant in het debat over donoren wel het begin van iets heel moois.

**Wanneer denkt u dat er verkiezingen komen?**

Ik denk niet dat dit kabinet het tot mei 2007 uithoudt. Volgend jaar zal wel ergens het eindpunt komen. De moeilijkheden stapelen zich op: er zijn discussies rondom de WAO en het mediabeleid. Het gaat te hard achter elkaar.

**Linkse partij**

**Hoe kijkt u aan tegen de vorming van een linkse partij?**

Daar ben ik geen voorstander van. Ik ben echter wel voorstander van meer samenwerking tussen de linkse partijen.

**Wouter Bos was het niet zo met u eens. U liep hem behoorlijk voor de voeten...**

Wouter Bos maakt zo zijn eigen afwegingen en voor hem is het verstandig om meerdere opties open te houden. Binnen een grote partij zijn altijd meerdere vleugels. Ik handelde ook niet uit strategie, maar uit overtuiging.



**Zegt het begrip 'links' de kiezer wel iets? Stemt zij niet veel eerder op een partij, omdat de lijsttrekker een leuk hoofd heeft?**

Het is een combinatie van factoren.

Deels heeft het te maken met het vertrouwen in een partij, zowel qua inhoud als mensen. Dat zal met de lijsttrekker te maken hebben, maar ook met de andere

gezichten van een partij. Niet alle mensen zullen het verkiezingsprogramma lezen, maar onderschat de kiezer niet!



**Politiek tweestromenland?**  
Op 1 mei presenteerde Diederik Samsom een verhelderende analyse van het stemgedrag van politieke partijen in de Tweede Kamer. In een assenstelsel met op de x-as een links/rechts-tegenstelling en op de y-as een confessioneel/niet-confessioneel polariteit heeft hij het stemgedrag van de partijen geprojecteerd tijdens Paars II en Balkenende II. Daaruit blijkt dat aan de rechterzijde de VVD en het CDA naar elkaar toe kruipen (en steeds rechtser worden) en aan de linkerzijde de PvdA richting GroenLinks en SP kruipt. De ChristenUnie bevindt zich in het midden van het politieke spectrum. Er ontstaat volgens Samsom een politiek tweestromenland, zoals de onderstaande illustraties duidelijk maken. Het domste wat links dus zou kunnen doen, vind hij, is zich niet voorbereiden op de mogelijkheid van een linkse coalitie.





## Rechts over links

# Michiel Smit: 'Het probleem van links is het gebrek aan realiteitszin.'

DOOR JACCO OVEREEM

Begin 2003 werd hij gedwongen de fractie van Leefbaar Rotterdam te verlaten, nadat hij de domeinnaam ArabischEuropeseLiga.nl had weggekaapt voor de neuzen van de AEL-Nederland. Na dit vertrek heeft hij NieuwRechts opgericht. In deze Perspex met als thema Links, mag een artikel over Rechts natuurlijk ook niet ontbreken. Daarom ging Jacco Overeem op bezoek in Rotterdam om één van de leiders van extreem-rechts, Michiel Smit, eens te vragen wat volgens hem het probleem is van 'links'.

Smit valt al vrij snel met de deur in huis: "Het probleem van links is het gebrek aan realiteitszin. Linkse politici lopen met een roze bril rond. O, o, wat is het hier toch mooi." "Links is naïef geweest met betrekking tot de gevolgen van het moslimfundamentalisme. In principe is men voorstander van het hierheen halen van vreemdelingen. Op korte termijn klinkt dat leuk, maar het blijkt dat het op de lange termijn negatief uitwerkt."

### Solidariteit

"Linkse politici proberen begrippen als solidariteit en sociale politiek te monopoliseren. Iedereen die rechts is, is bij voorbaat asociaal." Volgens Michiel Smit heeft dit alles te maken met een verschil in opvatting over wat solidariteit is: "We moeten primair solidair zijn met mensen die dat verdienen. Veel geld gaat bijvoorbeeld naar verslaafden, maar weinig van hen verdienen dat echt. Dat zijn namelijk alleen de mensen die in een situatie terecht zijn gekomen, waar ze niets aan kunnen doen."

### Zelfverdediging

Michiel vertelt me dat hij onlangs meegedaan heeft met een actie voor het recht op zelfverdediging, die onlangs gehouden werd in Zwolle. "Een man met linkse idealen kwam mij zijn folder teruggeven. Ik legde hem een concrete situatie voor. Stel: je zit in je achtertuin en een inbreker komt



binnen. Met een priem in zijn hand loopt hij op je af. Binnen zitten je vrouw en kinderen. Het is toch jouw tuin, jouw vrouw en het zijn jouw kinderen. Het zal dan niet bij je opkomen om een

gesprek met deze man aan te knopen." "Het is echt waar," stelt de voorzitter van NieuwRechts, "wanneer je iemand met een linkse achtergrond confronteert met een praktijksituatie, kunnen ze geen stand houden. Ik ken mensen die voorheen trouw op GroenLinks gestemd hebben, maar die nu actief zijn binnen extreemrechts. En dat allemaal door persoonlijke ervaringen. Een

van hen is bijvoorbeeld lastig gevallen door een groepje jongeren. De realiteit dwingt mensen tot andere persoonlijke inzichten. Mooie theorieën blijken in de praktijk zo vaak anders uit te pakken."



"Michiel Smit is getroffen door de teloorgang van de sociale samenhang in Nederland en Rotterdam in het bijzonder. Het doorgeschoten materialisme en individualisme tast de solidariteit die nodig is om fatsoenlijk met elkaar te kunnen samenleven aan. Tevens ziet hij dat de solidariteit verstoord wordt door het tot taboe verklaren van de eigen cultuur. Mensen hebben gedeelde waarden, taal en geschiedenis nodig om elkaar te kunnen vertrouwen. Smit komt daarom sterk op voor de nationale identiteit en de symbolen die daarbij horen; we moeten weer trots worden op ons land om positieve dingen te kunnen doen en de sociale cohesie te herstellen. Trots op onze vaderlandse geschiedenis, zoals van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en ons niet een misplaatst schuldgevoel laten aanpraten."

Zomaar een citaat van de website van NieuwRechts, de Rotterdamse partij met Michiel Smit als voorzitter. Eind 2001 was hij als een van de eersten betrokken bij de start van Leefbaar Rotterdam. Pim Fortuyn was lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam en vroeg Smit ook voor de functie van fractiesecretaris. Na de moord op Fortuyn op 6 mei 2002 heeft Smit als gemeenteraadslid van Rotterdam een aantal spaakmakende discussies aangezwengeld, onder andere over het afschaffen van folders in andere talen (juni 2002) en het spreken van Nederlands in moskeeën (juli 2003). In augustus 2002 verdedigde hij (onder andere in NOVA) als enige LPF'er het plan van toenmalig minister Nawijn om criminele allochtonen uit te zetten.

## Links



### Linkshandige tennissers geniaal

Linkshandige tennissers staan bekend als veel beter dan hun rechtshandige concurrenten. De tennissers McEnroe en Ivanisevic worden als bewijs voor deze stelling aangedragen, waarmee in één adem een hele generatie linkshandige tennissers als gek en geniaal wordt bestempeld. Van de 1000 beste tennissers aller tijden zijn er echter slechts zo'n 200 linkshandig. Ook levert het de sporters niet concreet voordeel op: uiteindelijk heb je er pas écht voordeel van wanneer je zowel rechts- als linkshandig bent en je tegenstander daardoor kunt verrassen.



## Provinciale Contactpersonen

Voor de provincies Drenthe,  
Noord Holland en Flevoland

Als provinciaal contactpersoon ben jij het aanspreekpunt voor (potentieel)leden die graag actief willen worden in een lokale afdeling. Je begeleidt de lokale afdelingen in de oprichting en bent het aanspreekpunt voor hun vragen. Ook kunnen de lokale kiesverenigingen van de ChristenUnie bij jouw terecht met al hun vragen over Perspectief en wat zij met jongeren in hun plaats kunnen gaan doen. Daarnaast maak je deel uit van de commissie Intern. In deze commissie wordt nagedacht over het beleid voor lokale afdelingen.

Wij zoeken enthousiaste Perspectief-ers die:

- het leuk vinden om te organiseren,
- enthousiast, doortastend en sociaal bewogen zijn
- het leuk vinden om met vrijwilligers te werken
- makkelijk contact leggen met mensen en deze kunnen onderhouden
- regelmatig toegang hebben tot internet

Heb je interesse in deze of andere functies binnen Perspectief of wil je nog meer informatie, bel dan met: Aldert de Boer, 0529-435 053 of mail naar: [intern@perspectief.nu](mailto:intern@perspectief.nu)

## Gezocht: Webredacteur

Perspectief zoekt een redacteur voor de website. Wil jij de landelijke website van de ChristenUnie-jongeren een nog professionelere uitstraling geven? Wil jij werken met een uitgebreid en makkelijk systeem? Heb jij gevoel voor vormgeving en uitstraling? Heb jij tussen het mailen door tijd om af en toe een banner te plaatsen, een artikeltje te schrijven of het werk van anderen netjes op te maken en te voorzien van een foto?

**Dan zoeken we jou!**

Het gaat om vrijwilligerswerk voor een uurtje per week, verspreid over de hele week. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harmjan Vedder, via [politiek@perspectief.nu](mailto:politiek@perspectief.nu)

## Gezocht: (aanstaand) journalisten / redacteurs voor Ebate

die willen meewerken aan de uitgave van het maatschappelijk en politiek christelijk e-zine (elektronisch magazine) Ebate.

**Wat vragen wij**

- affiniteit met (christelijke) politiek en maatschappelijke ontwikkelingen,
- vlotte schrijfstijl en opiniërend vermogen
- (regelmatig) toegang tot internet
- minimaal een avond per maand beschikbaar voor het samenstellen van het e-zine (je werkt mee aan minimaal één uitgave per maand)
- je bent overtuigd christen

**Wat bieden wij**

- redactionele / journalistieke ervaring
- een leuk team
- een professioneel e-zine

De redactievergaderingen vinden plaats in Amersfoort. Er wordt gewerkt in twee teams die elk één maal per maand een nieuwe uitgave van Ebate verzorgen. Ebate is een initiatief van Perspectief, ChristenUnie-jongeren en wordt uitgegeven door vrijwilligers. Reageer op [redactie@ebate.nl](mailto:redactie@ebate.nl).

## Perspectief Multicultureel

Perspectief is op zoek naar een jongere die mee wil werken in de Kerngroep ChristenUnie Multicultureel van de ChristenUnie. Deze kerngroep is op zoek naar iemand die een netwerk heeft binnen migranten-jongeren en die hen kan mobiliseren voor de migranten talkshows die de kerngroep houdt binnen het land.

De voorkeur gaat hierbij uit naar een migrant, maar je hoeft niet persé zwart te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harmjan Vedder [politiek@perspectief.nu](mailto:politiek@perspectief.nu) of 06-52066665

## Politieke Verdieping zoekt leden!

Altijd al actief willen zijn binnen Perspectief? Dan is dit je kans. De commissie Politieke Verdieping zoekt leden, die hun kennis willen gebruiken om Perspectief meer inhoud te geven. Je kunt met enkele andere jongeren onderzoek doen op het gebied van jou interesse. Dit zal op projectbasis gaan. Zo heb je een duidelijk doel, en aan het eind van de rit een product in handen. Gevraagd wordt wel een voldoende hoog denkniveau en kennis op het bewuste terrein. Mogelijkheden zijn:

- Werkgroep Economie
- Werkgroep Onderwijs
- Werkgroep Gezondheidszorg
- Werkgroep (Openbaar) Bestuur

Maar heb je eigen ideeën dan zijn die ook van harte welkom. Ook kun je op elk willekeurig onderdeel ons politiek programma HOUVAST.NL tegen het licht houden en actualiseren cq. aanpassen. Zo blijft het actueel en volledig. De commissie zal aangestuurd worden door de politiek secretaris, Harmjan Vedder. Heb je interesse, mail hem dan, en vermeld je leeftijd, opleiding en een korte motivatie. Laat ook weten wat je zou willen doen: [politiek@perspectief.nu](mailto:politiek@perspectief.nu)

## Gezocht: Creatieve actievoerder PR- manager

Perspectief is op zoek naar een PR-manager voor het coördineren van de uitstraling van Perspectief. In de functie ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de promotiecommissie die tot doel heeft jongeren maatschappelijk bewust en lid van Perspectief te maken. Op dit moment moet de promotiecommissie van de grond af opgebouwd worden. Verder neem je het initiatief tot en coördineert de uitvoering van acties die Perspectief politiek smoel geven. Je ontwikkelt en beheert het promotiemateriaal. Je draagt zorg voor een goede introductie van nieuwe leden binnen de organisatie.

Wij zoeken iemand die:

- Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van Perspectief en de ChristenUnie, lid is van Perspectief
- Creatief is en vage plannen weet om te zetten in leuke, prikkelende acties

- Enthousiast is en goed kan motiveren
- Organisatietalent bezit
- Goede communicatieve vaardigheden bezit
- Goed zelfstandig en in teamverband kan werken
- Voldoende tijd (zo'n 8 uur per week) heeft om deze functie te vervullen

Het betreft een vrijwilligersfunctie. Voor de vervulling van deze functie is een onkostenvergoeding beschikbaar. In verband met een evenwichtige verdeling in het bestuur nodigen we met name vrouwelijke Perspectief-leden uit om te solliciteren. Voor meer informatie kun je terecht bij Marcel Benard, [voorzitter@perspectief.nu](mailto:voorzitter@perspectief.nu) / 06-14275167. Sollicitaties kunnen voor 30 juni gestuurd worden aan Annemieke Schouten: [bestuur@perspectief.nu](mailto:bestuur@perspectief.nu)



## De selectiecommissie geeft zicht op witte rook!

In september 2004 heeft het bestuur van Perspectief een selectiecommissie ingesteld om een nieuwe voorzitter te zoeken. De commissie bestaat uit Cors Visser, Constantijn Heemskerk en Karla Derks-Wolthuizen. Het bestuur heeft de commissie gevraagd met een voordracht te komen en die voordracht voor te leggen aan de ledenvergadering. Voor de selectie is door het bestuur een profiel samengesteld waaraan de voorzitter zou moeten voldoen. Ook is aan de commissie meegegeven dat het de voorkeur heeft om met een dubbele kandidaatstelling te komen zodat de leden uiteindelijk een keuze kunnen maken uit meerdere kandidaten. In allerlei bladen zoals Perspex, Handschrift, Kivive en diverse studentenbladen zijn advertenties geplaatst en ook op de eigen site en die van de ChristenUnie is de vacature gezet. Daarnaast heeft de selectiecommissie actief mensen

benaderd om te solliciteren naar het voorzitterschap. Uiteindelijk zijn er twee sollicitatiebrieven binnengekomen. Er is met beide kandidaten een gesprek gevoerd en op basis van die gesprekken is het besluit genomen over de voordracht. De selectiecommissie is van mening dat er voldoende middelen zijn ingezet om de vacature zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Op basis van de sollicitatie en het gesprek heeft de selectiecommissie besloten één van de kandidaten voor te dragen, namelijk Rogier Havelaar. Rogier past uitstekend in het profiel dat door het bestuur is opgesteld en de commissie heeft er alle vertrouwen in dat Rogier in de komende twee jaar een heel goede voorzitter van Perspectief zal zijn en de 'inspirator met visie' is die de vereniging nodig heeft en waar het bestuur naar op zoek is.

## Lustrumbundel 'Partijtje 2005'

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de lustrumbundel in volle gang. De interviews, de columns, de reportages en reflecties; er wordt hard gewerkt. We kijken nog eens naar het nieuws dat er in 2000 was, de issues waar Perspectief zich zoal mee bezig heeft gehouden en we kijken wat er sindsdien allemaal veranderd is. Vrienden en bekenden van Perspectief geven hun ongezouten mening over de organisatie en verschillende meer en minder bekenden van binnen en buiten Perspectief en de ChristenUnie zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Voorlopig houden we dat nog even geheim, maar binnenkort zul je op de website meer kunnen lezen over de personen die hun steentje bijdragen. Wat we al wel weten is dat er in september een prachtig documentje wordt gepresenteerd dat in je boekenkast niet mag ontbreken. Het is tenslotte ook de allereerste lustrumbundel die Perspectief uitgeeft. Onmisbaar voor het nageslacht, laten we maar zeggen.

## PARTIJTJE



5 JAAR PERSPECTIEF

## Hoogtepunt lustrum: het Galadiner

**Vrijdag 23 september is het zover. Dan staat het hoogtepunt van het allereerste lustrum van Perspectief op de kalender: het galadiner. De Eerste en Tweede Kamerleden van de ChristenUnie hebben de datum al in hun agenda genoteerd, en we hopen dat veel Perspectief-leden hun voorbeeld zullen volgen.**

Om 18.30 uur staat de ontvangst gepland in Brasserie Bellevue tegenover het NS-station in Amersfoort. Na een kopje koffie of thee gaan we aan tafel en wordt de eerste gang geserveerd. Behalve dat het een groot feest beloofd te worden staat deze avond ook in het teken van een Bijzondere Algemene Vergadering. De verkiezing van de nieuwe voorzitter staat op de agenda en we nemen

afscheid van Marcel, de huidige voorzitter. Daarnaast wordt het eerste exemplaar van de allereerste lustrumbundel van Perspectief gepresenteerd. Zie daarvoor elders op deze pagina. Een bijzonder avond dus. Om 23.30 uur sluiten we het gala officieel af.

Nog niet zo bekend binnen Perspectief? Misschien is dit dan wel dé gelegenheid om andere leden te leren kennen en kennis te maken met de Eerste en Tweede Kamerleden. Voor het diner vragen we van alle deelnemers een bijdrage van 15 euro (inclusief één drankje). Meld je gauw aan op [www.perspectief.nl](http://www.perspectief.nl)

We hopen je de 23e te kunnen ontmoeten. Gepaste kleding is een must!



**Colofon:**  
Perspex wordt uitgegeven door Perspectief, ChristenUnie-jongeren

**Redactie:**  
Simcha Looijen (Hoofdredactie)  
Esther Jonker (Eindredactie)  
Wim Doddema  
Josha Sietsma  
Jacco Overeem  
Andre van Roshum  
Ietje van Voornveld  
Rianne van der Sar  
Elia Zweverink  
Jochem Meeuwse

**Opmaak:**  
Anne de Boer

**Cartoonist:**  
Christian Zomer

**Columnist:**  
Leon Meijer

**Redactieadres Perspex:**  
Postbus 439  
3800 AK Amersfoort  
tel.: 06 46416229  
e-mail: [perspex@perspectief.nl](mailto:perspex@perspectief.nl)

**Lidmaatschap**  
Lidmaatschap loopt van 12 tot 30 jr en kost € 12,50,- per jaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, tenminste 4 weken voor het eind van het jaar

**Informatie:**  
Perspectief, ChristenUnie-jongeren  
Postadres:  
Postbus 439  
3800 AK Amersfoort  
Bezoekadres:  
Puntenburgerlaan 91  
3812 CC Amersfoort  
tel.: 033- 422 69 51  
fax: 033- 422 69 68  
[info@perspectief.nl](mailto:info@perspectief.nl)  
[www.perspectief.nl](http://www.perspectief.nl)  
[www.ebate.nl](http://www.ebate.nl)

**Bestuur Perspectief:**  
Voorzitter:  
Marcel Benard  
Anjerveld 11  
2914 PA Nieuwerkerk a/d IJssel  
tel: 06 - 14275167  
e-mail: [voorzitter@perspectief.nl](mailto:voorzitter@perspectief.nl)  
Secretaris:  
Annemieke Schouten  
[secretaris@perspectief.nl](mailto:secretaris@perspectief.nl)  
Penningmeester:  
Peter de Kluijver  
[penningmeester@perspectief.nl](mailto:penningmeester@perspectief.nl)

**Druk:**  
Van der Weij bv, Hilversum

Perspectief registreert NAW-gegevens van alle leden. Deze gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan zorgvuldig geselecteerde derden om u gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Heeft u hier bezwaar tegen of heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie op het partijbureau. In de Database kan dan vermeld worden, dat u geen prijs slet op dergelijke aanbiedingen.

## Voorstellen Rogier



Summerschool. Dit alles smaakte echter naar meer en dat is de reden waarom ik gesolliciteerd heb om landelijk voorzitter te worden.

Voor Perspectief als vereniging is het belangrijk dat we gaan werken naar een goede opleiding voor de leden die dat willen. Denk bijvoorbeeld aan debattrainingen, politieke verdieping, workshops, etc. Ik vind het belangrijk dat wanneer iemand actief wil worden, deze persoon uitgedaagd moet worden om nieuwe dingen te onderzoeken en te leren. Daarnaast hoop ik dat het aantal actieve leden zich in de komende jaren gaat verdubbelen. Perspectief mag trots zijn op haar grote ledenaantal en wat zou het fantastisch zijn als komende twee jaar een deel van deze leden actief lid wordt!

Een ander belangrijk punt is de zichtbaarheid van de vereniging in de maatschappij. Er zal komende tijd nagedacht moeten worden over hoe we die kunnen vergroten. We kunnen denken aan het vergroten van media-aandacht, aan deelname aan (plaatselijke) debatten, etc.

Ik ben 21 jaar en studeer Organisatiewetenschappen in Tilburg (voltijd) en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam (minor). Oorspronkelijk kom ik uit Hilversum, maar sinds drie jaar woon ik in Tilburg. Vlak na het begin van mijn studie ben ik benaderd door mensen van de ChristenUnie in Brabant met de vraag of ik actief wilde worden voor Perspectief.

Nu, bijna drie jaar later, ben ik voorzitter van Perspectief Brabant, medewerker van de Permanente Campagne van de ChristenUnie, lid van een enkele commissie en heb ik nevenactiviteiten zoals het persbeleid van de ChristenUnie in Brabant en het geven van debattrainingen, bijvoorbeeld op de

Ik sluit dit stukje af met nog een aantal persoonlijke dingen. Naast mijn studie en de politiek zing ik in een gospelband en ben ik een enorm liefhebber van de sport basketball. Als persoon ben ik een echte rasoptimist en een doorbijter: ik ben ontzettend enthousiast voor de dingen die ik doe, en als ik iets begonnen ben dan maak ik dat af.

Links:  
Persoonlijke website:  
<http://www.rogierhavelaar.nl>

Band:  
<http://www.bandrestored.com>

Perspectief Brabant:  
<http://www.afd-noordbrabant.perspectief.nl/>

## Partijtje voetbal 15

Op maandag 22 augustus sluit Perspectief de zomervakantie af met een 'partijtje'. Een partijtje, omdat het feest is: Perspectief bestaat vijf jaar en dat vieren we. Een partijtje ook, omdat we lekker gaan barbecuen. Een partijtje, omdat we een partijtje voetbal gaan spelen.

Alle actieve leden zijn van harte welkom, deelname is gratis. We verzamelen om 13.30 uur bij het partijbureau aan de Puntenburgerlaan 91. Daarvandaan gaan we naar het sportveld. Bij het sportveld zijn douches en kleedruimtes aanwezig. Bovendien is er een ehbo'er op het veld dus niets kan je nog tegenhouden om je flink uit te leven. The winning team heeft een

primeur en ontvangt als eerste in de geschiedenis de Perspectief-sportbokaal. Na de prijsuitreiking zetten we om 18.00 uur de barbecue aan bij het partijbureau.

Je kunt je opgeven voor de actieve-ledendag door een mailtje te sturen naar: [partijtje@perspectief.nl](mailto:partijtje@perspectief.nl). Je kunt je met een heel team aanmelden, maar ook in je eentje. In dat geval wordt er een nieuw team samengesteld. Geef je team een originele naam mee en trek iets herkenbaars aan. Dat maakt het tijdens het voetballen wat gemakkelijker voor de scheidsen.

Nog geen actief lid, maar wel van plan het te worden? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom!

### Opgavestrook Lustrumgala

Ik geef me op voor het lustrumgala op 23 september in Amersfoort.

Ik kom met ..... personen. Hierbij machtig ik Perspectief, ChristenUnie-jongeren om ..... (aantal personen) x 15,- = ..... af te schrijven van mijn rekening.

Menukeuze: .....x Vis / .....x Vlees / .....x Vegetarisch

Naam:.....

Rekeningnummer:.....

Handtekening:.....





Hé!  
Wat doe jij eraan?!

**Word NU lid!**



**En ontvang gratis een CD als welkomstcadeau**

In verband hiermee verplicht ik mij minimaal 2 jaar lid te blijven.

Ja, ik word lid van Perspectief, ChristenUnie-jongeren. Ik machtig Perspectief om de contributie (€ 12,50 per jaar) af te schrijven van mijn rekening.

Als welkomstcadeau ontvang ik graag:

De CD "Intens" van Gerald Troost

De CD "Joshua" van Stonewashed

Het boekje "Hart voor Groen"



Gerald:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Tel.nummer:

Geb.datum:

E-mail

Rekeningnummer

Handtekening:

*"Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Steun dan Perspectief die daartegen in actie komt!"*

**Wij hebben JOUW STEUN nodig!**

Deze flyer kun je opsturen naar:  
Perspectief, ChristenUnie-jongeren  
Antwoordnummer 862  
3800 UB Amersfoort

