

ke leonie linda lieke roosje julius tims simon

Perspex

Katholiek en Christenunie?



5e jaargang • 16 • februari 2004



Maria van der Hoeven

Perspectief

ChristenUnie-jongeren

Bijzonder onderwijs



Prikbord

Perspectief Utrecht opgericht

Sinds een paar weken wordt er gewerkt aan een provinciale afdeling in Utrecht. Ze zijn ambitieus. Dit jaar willen ze vier avonden organiseren over thema's als het onderwijs en Europa. Begin maart wordt de eerste avond gehouden. Verder willen ze in de toekomst debatten organiseren en een eigen nieuwsbrief uitgeven. Er wordt hard gewerkt aan een eigen website, maar houd voorlopig voor de website www.perspectief.nu in de gaten! Meer weten? Bel Harmjan Vedder (06 – 45 02 05 95 of 033-29 86 009) of mail naar harmjan_v@hotmail.com

Voor in je agenda:

De volgende algemene vergadering is gepland op zaterdag 27 maart op het partijbureau van de ChristenUnie, Puntenburgerlaan 91 te Amersfoort. Houd www.perspectief.nu in de gaten voor de precieze tijden.

Op de valreep nog een excursie naar De Hoop

De Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD) organiseert 6 februari 2004 een excursie naar Stichting de Hoop voor alle politieke jongerenorganisaties. PerspectiefF-ers zijn dus uitgenodigd voor deze excursie. Stichting De Hoop is een organisatie die zich bezighoudt met verslavingszorg. Daar zal een rondleiding worden gegeven en met elkaar in debat worden gegaan over de problematiek rond de verslavingszorg. Voor de personen die dit willen is het mogelijk om 12:30 te lunchen bij de Hoop voor een klein prijsje van 3 Euro. Voor PerspectiefF is Marcel Benard contactpersoon. Stuur op de valreep nog een e-mailtje naar voorzitter@perspectief.nu met als onderwerp De Hoop dan kun je de zesde nog net meel!

Kom in het evaluatiepanel Perspex of Spektakel!

Alsjeblieft: de allereerste Perspex en Spektakel van 2004! De redactie heeft zijn uiterste best gedaan om er weer een prachtig magazine van te maken. Je zult zien dat de Perspex en Spektakel deze keer gezamenlijk zijn uitgegeven én dat Spektakel in een nieuwe vorm is gegoten: een posterformaat. Doe je er niets mee? Geef hem aan een broertje, zusje, neefje, nichtje, buurjongen, buurmeisje of wie dan ook maar. De eerste twee Perspexen bevatten voor iedereen een Spektakel, daarna krijgen alleen de lezers tot 16 jaar een Spektakel bij hun Perspex. Hoewel we dus ontzettend ons best hebben gedaan om voor twee leuke en informatieve magazines te zorgen, weten we niet of we daar ook in slagen. Natuurlijk, het doet ons goed dat de reacties op de Algemene Ledenvergadering erg positief waren. Ondanks de bezuinigingen van Perspectief, heeft het bestuur besloten dat Perspex en Spektakel zoveel mogelijk ontzien worden. Toch willen we als redactie kritisch naar onszelf kijken. Slagen we er in om voor een leuk blad te zorgen, is het niet te moeilijk soms, welke dingen ontbreken er volgens de lezer in? Dat zijn vragen die we ons het komende jaar willen stellen. Voor de antwoorden daarop hebben we jou nodig, als lezer van dit blad. En daarom willen we een evaluatiepanel samenstellen. Een panel dat iedere Perspex kritisch onder de loep neemt en een panel dat eens goed kijkt of de Spektakel nog leuker kan. Heb jij eens per kwartaal een middagje vrij om met een team om tafel te gaan en één van de magazines te evalueren? Geef je dan gauw op via de website of via perspex@perspectief.nu en vermeld in welk team je wilt gaan zitten.

Perspectief Dalfsen organiseert eerste avond

Op D.V. 27 maart 2004 houdt Perspectief-Dalfsen haar eerste avond. Special guest op deze avond is het ChristenUnie-kamerlid Arie Slob. Hij zal spreken over het thema 'Jongeren en Christelijke politiek'. Is politiek nog wel interessant voor jongeren? Wordt het niet steeds meer een ver-van-je-bed-show? Wat heeft christelijke politiek jongeren te bieden? Bij deze vragen willen we op deze eerste avond stilstaan. Op deze avond zal ook het bestuur van Perspectief-Dalfsen zich presenteren en zal het vertellen wat men in de toekomst van plan is. Nieuwsgierig geworden? Hou dan de website van Perspectief in de gaten voor de exacte tijd en locatie.

Kampen discussieert

Op 4 maart is er in Kampen weer een politiek café. Het thema van de avond is 'Israël'. Ceas van der Staaij, fractielid van de Tweede Kamer voor de SGP, is ook uitgenodigd. Plaats en tijd is op dit moment bij de redactie nog niet bekend, maar als je tegen 4 maart even kijkt op kampen.discussieert.nl, zul je de precieze info wel vinden. In je agenda dus.

Colofon:

Perspex wordt uitgegeven door
Perspectief, ChristenUnie-jongeren

Redactie:

Simcha Looijen (Hoofdredactie)
Karla Derks-Wolthuizen (Eindredactie)
Wim Doddema
Bert Heuvelman
Josha Sietsma
Sibrand de Boer
Jochem Meeuwse
André van Roshum
letje van Voornveld
Huib de Zeeuw
Remco van Mulligen

Fotografie:

Rufus de Vries

Cartoonist:

Christian Zomers

Columnist

Leon Meijer

Redactieadres Perspex:

Postbus 439
3800 AK Amersfoort
tel.: 06-137 741 34
e-mail: perspex@perspectief.nu

Lidmaatschap:

Tot 18 jaar: € 7,-
18 tot 27: € 12,-
27 tot 30: € 17,-

Opzegging van het lidmaatschap
dient schriftelijk te gebeuren, tenmin-
ste 4 weken voor het eind van het jaar

Informatie:

Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Postadres:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Bezoekadres:
Puntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
tel: 033- 422 69 51
fax: 033- 422 69 68
info@perspectief.nu
www.perspectief.nu
www.ebate.nl

Bestuur Perspectief:

Voorzitter:
Marcel Benard
Anjerveld 11
2914 PA Nieuwerkerk a/d IJssel
tel: 06 - 14275167
e-mail: marcel.benard@12move.nl
Secretaris:
Klaas Pieter Derks
kpderks@hetnet.nl
Penningmeester:
Wiebrand Cnossen
wiebrandcnossen@ilse.nl

Vormgeving en Druk:

Douglas Design, Ommen
BDU, Barneveld

Bijzonder onderwijs

Eindelijk liggen er dan een nieuwe Perspex én Spektakel op je deurmat. Je zult zien dat Spektakel een nieuw jasje heeft: met ingang van dit nummer wordt het blad op een grote poster gedrukt. De eerste twee nummers vind je een Spektakel bij Perspex in. Leuk om zelf te houden, of om weg te geven aan een broertje, een zusje, neefje, nichtje, buurkinde-
ren, je kent vast wel iemand. Daarna krijgen alleen de lezers tot 16 jaar een Spektakel bij hun Perspex in. In plaats van zes keer per jaar komen we vier keer per jaar uit. Niet getreurd, want we proberen zoveel mogelijk leuke weetjes en informatie in één blad te stoppen. Je zult zien dat er een paar nieuwe rubrieken zijn bijgekomen. Zoals een voor-
stelronde van een Perspectief-afdeling ergens in het land. In dit nummer stelt de afdeling uit Groningen zich voor. Ook vind je de nieuwe rubriek 'Voorzitter in uitvoering' waarin we Marcel de handen uit de mouwen willen laten steken. Heb jij een leuke klus voor hem, mail dan even naar de redactie.

Voor dit nummer hebben we een peiling gehouden onder de raads- en statenleden van de ChristenUnie over de vraag 'Mogen katholieken lid worden van de ChristenUnie?' De helft van de ChristenUnie-leden in gemeente en provincie antwoordde van wel! Lees gauw verder op pagina 18.

Vanaf dit jaar willen we kritisch naar ons zelf laten kijken. En wie kan dat beter dan jij, de lezer van dit blad? We zijn dan ook op zoek naar lezers die een evaluatiepanel willen vormen. Met het panel willen we elk nummer evalueren. Lijkt je dat wat, kijk dan voor meer info op 'het prikbord' of op de website.

Dit nummer een nummer over bijzonder onderwijs, want dat staat de laatste tijd nogal ter discussie. Of beter gezegd: wordt ter discussie gesteld. Je vindt in dit nummer een interview met onderwijsminister Maria van der Hoeven en we zoeken naar antwoorden op de vragen die de discussie oproept. Blader dus maar gauw verder.

Vanaf deze plek wens ik jullie namens de redactie een gezegend 2004 toe.

Karla Derks – Wolthuizen

"In de afgelopen periode zijn de Perspex en Spektakel een tijd niet verschenen. Dit had een financiële oorzaak. De kosten werden hoger dan begroot en daarom heeft het bestuur halverwege het jaar moeten besluiten om geen Perspex en Spektakels meer uit te geven. Met ingang van dit jaar worden ze gezamenlijk vier keer per jaar uitgegeven. De Spektakel wordt als poster bij de Perspex gevoegd. Dat krijg je bovenop de 32 pagina's Perspex! We wensen je veel leesplezier en hopen je binnenkort op een van de activiteiten te zien." Nieuwe tekst

Het bestuur van Perspectief

Interview Maria van der Hoeven 4

Bijbelstudie 9

School met den Bijbel 10

Van het bestuur 12

Column Kerstbal of kruisje 13

In concert 14

Voorzitter in uitvoering 17

Katholieken in de ChristenUnie? 18

Voorstelronde 24

Verslag Algemene Vergadering 25

Het tegengeluid: Harry van Bommel 26

Afdeling Perspectief... Groningen 28



Over 'veilige witte' en 'verdachte moslim'-scholen

Foto's Rufus de Vries

Door Huibert de Zeeuw en Bert Heuvelman

4)

Artikel 23, het grondwetsartikel dat de vrijheid van onderwijs regelt is in het nauw gekomen in een multicultureel en geseclariseerd Nederland anno 2004. Op alle fronten, in de politiek en in de samenleving, wordt gediscussieerd over de rol van het artikel en wordt er voorzichtig gedroomd over een Nederland met alleen maar openbaar onderwijs. Hoe staat minister Van der Hoeven hierin? Ze heeft sinds Balkenende I haar blauwe stoel in de Tweede Kamer ingeruild voor een zetel in vak K, het kabinet. Als CDA-er, en als oud lerares op twee katholieke LBO-scholen mag zij nu vorm geven aan het onderwijsbeleid in Nederland. Perspex had een gesprek met de minister over integratie, achterstandssituaties op scholen, de rol van het bijzonder onderwijs en over regelzucht en bureaucratie op het ministerie.

Sociaal economische achterstand

Hoewel ook het ministerie van Onderwijs moet bezuinigen, is Maria van der Hoeven toch de enige die een extra zak geld mag uitgeven. Investeren in de kennis-economie, investeren in het wegwerken van achterstanden is het devies. Je zou denken dat het wegwerken van de verschillen tussen zwarte en witte scholen wel topprioriteit van het ministerie zou moeten zijn, maar dat ligt toch iets gecompliceerder. Bovendien

moeten daarvoor een aantal politieke 'waarheden' genuanceerd worden, zo blijkt uit een pas verschenen onderzoek naar achterstanden in het onderwijs van het Centraal Plan Bureau in opdracht van het ministerie.

Minister van der Hoeven: "Het is te makkelijk om achterstanden op een hoop te gooien met de zwarte scholen, om een isgelijktaken te zetten tussen achterstand en allochtoon. Het aantal allochtone en autochtone leerlingen met een leerachterstand ontloopt

elkaar helemaal niet zoveel. Er is teveel eenzijdige politieke aandacht voor het probleem van achterstand bij allochtone leerlingen.

Vooraf op het platteland en in oude industriegebieden zien we ook vele autochtone ‘blanke’ kinderen die een achterstand hebben. Deze kinderen zijn alleen meer verspreid over het gebied, zodat er niet een hele duidelijke concentratie te zien is en de achterstand niet zo groot lijkt.

De achterstanden bij allochtone kinderen hebben met meer factoren te maken. Het

begint met taalachterstanden en sociaal economische achterstanden zoals armoede, grote werkloosheid van ouders en huisvesting. Alleen het wegwerken van taalachterstand, waarover tegenwoordig zoveel gesproken wordt, leidt echter niet per definitie tot een betere integratie. Kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk waar in de grote steden grote groepen allochtonen van met name Algerijnse en Marokkaanse afkomst wonen. Zij beheersen de Franse taal goed, maar ze zijn toch nog steeds slecht geïntegreerd. Daarin zie je dat met name de sociaal economische factoren bepalen of wij iemand wel of niet goed geïntegreerd vinden.”

“Het is te makkelijk om achterstanden op een hoop te gooien met de zwarte scholen.”

Bijzonder onderwijs

Nog zo’n vooroordeel wat je vaak hoort: ‘het bijzonder onderwijs draagt niet bij aan de oplossing van de problemen van met name allochtone leerlingen’. Niets is echter minder waar. Het bijzonder onderwijs vangt 40% van de allochtone leerlingen op.

Veel katholieke en protestants christelijke scholen bestaan voor het grootste gedeelte uit allochtone leerlingen. En ook de minister is hiervan doordrongen: Minister van der Hoeven: “Het bijzonder onderwijs neemt wel degelijk haar ver-

antwoordelijkheid als het gaat om het wegwerken van achterstanden. De aanpak van deze scholen waardeer ik omdat het vaak een stuk verder gaat dan alleen het bijbelverhaal aan het begin van de ochtend. De kleur van de school is iets dat de hele school doortrekt. Als school met een religieuze identiteit, die deze ook uitdraagt, mag je van ouders vragen deze identiteit te accepteren. In alles. Dat betekent dat kinderen in de school meedoen met dat wat er in de school geleerd en geloofd wordt. Ouders moeten dit accepteren en respecteren. Dit houdt in dat ouders zich moeten aanpassen aan de school waar hun kind(eren) les krijgen.

En hier draait het allemaal om: artikel 23 uit de grondwet

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangegeven vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen.
3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.
4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven.
5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigt. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.
8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.



Als de desbetreffende school bijvoorbeeld geen hoofd-
doekjes wil hebben, moeten zij dit accepteren omdat
dit strijdig is met de overtuiging van de school. De
school moet dit dan wel vooraf kenbaar hebben
gemaakt en een beleid hebben geformuleerd, zodat
ouders vooraf weten waar ze aan toe zijn”.

Accepteren en respecteren is echter nog wel iets
anders dan actief onderschrijven, zoals bijvoorbeeld op
vrijgemaakte, reformatorische en evangelische scholen
van ouders gevraagd wordt. Actief onderschrijven
betekent dat ouders dezelfde levensovertuiging heb-

ben als de school. En anders komt hun kind niet in aan-
merking voor plaatsing op de school. “Ik ga toch niet
voor de ouders bepalen wat ze wel en niet moeten
geloven! Als school heb je niks te vertellen over de reli-
gieuze overtuiging van de ouders. Hoe de levensover-
tuiging thuis en de zondag worden ingevuld is de ver-
antwoordelijkheid de ouders en hier heeft de school
geen enkele inspraak in”.

“Ik vind niet dat een school zijn eigen identiteit of
‘kleur’ hoeft aan te passen aan de buurt waarin ze

Bijzonder onderwijs bij het grofvuil?

Al jaren wordt er, al of niet onder invloed van aankomende verkiezingen, gediscussieerd over het bijzonder onderwijs en artikel 23 van de grondwet. Of eigenlijk over de tegenstelling tussen ‘witte’ bijzondere en ‘zwarte’ openbare scholen. Of over de tegenstelling tussen ‘veilige’ christelijke en openbare scholen en onbekende en dus ‘verdachte’ moslimscholen.

Het begon bij minister Roger van Boxtel, minister in Paars II van Grote Steden Beleid, die het in 2000 eigenlijk wel had gehad met de positie van bijzondere scholen die niets doen aan de opvang van kinderen met een taal- en leerachterstand. En al snel waren ook PvdA- en VVD-politici het in de hectiek van de komende verkiezingen met hem eens. SP-er Jan Marijnissen betoogde dat de onderwijsvrijheid van artikel 23 de vrijheid van de ouders inhield om voor hun kind de school te kiezen die het beste bij hun eigen levensovertuiging past. De ChristenUnie plaatste daar tegenover dat artikel 23 niet de vrijheid van de ouders, maar de vrijheid van een school inhield om een bepaalde religieuze kleur te hebben en te houden. Maar een school die leerlingen durft te weigeren op basis van de levensovertuiging van hun ouders is iets wat blijkbaar niet

meer past en niet meer geaccepteerd wordt in het Nederland van 2004, want de discussie bleef daarna met de regelmaat van de klok terugkomen.

Ayaan Hirsi Ali van de VVD moet vooral niets hebben van moslimscholen waar, wie weet, wel eens fundamentalistisch islamitisch gedachtegoed aan de kinderen overgedragen kan worden. En hoewel verschillende rapporten van de onderwijsinspectie aangeven daar niets van te merken, wilde Hirsi Ali toch artikel 23 van de grondwet aanscherpen om zodoende de moslimscholen goed in de gaten te kunnen houden. En vroormalig wethouder Rob Oudkerk van de PvdA in Amsterdam was het daar hartgrondig mee eens. Waar christelijke denkers en politici nog al eens wijzen op een nieuwe, maar nu religieuze en etnische verzuiling als middel tot emancipatie van een bepaalde groep waarbinnen een bepaalde groep zichzelf organiseert in verenigingen, organisaties en dus ook scholen, daar zijn de meeste politici toch vooral bang voor het zelforganiserend vermogen van bepaalde groepen. ‘Heb je dan nog wel in de hand wat er gedacht wordt, binnen die groep?’

Oase of fata morgana?

Artikel 23 is in het nauw gekomen in een multicultureel en gesecculariseerd Nederland anno 2004. Zelfs

staat. Er zijn voldoende keuzemogelijkheden als het gaat om de identiteit en kleur van scholen. Dus wanneer een school kinderen de toegang weigert vanwege de identiteit van de school, zijn er zat uitwijkmogelijkheden voor de ouders. Ouders kiezen vaak, welke school 's ochtends veilig te bereiken is, welke school is dichtbij. Maar vaak zijn er meerdere scholen in de buurt en is er dus voldoende keuzemogelijkheid voor de ouders. Sommige allochtone ouders kiezen voor hun kinderen heel bewust een protestants christelijke school omdat het onderwijs daar nog het meest aansluit bij de religie thuis.

Voorbeeld: Ik heb eens een school bezocht die twee vlak bij elkaar staande vestigingen heeft. Op de ene vestiging zitten overwegend blanke kinderen, op de andere vestiging voor het grootste gedeelte donkere kinderen. Bij de school was het idee om de blanke kinderen met de donkere kinderen te mengen, maar hier was veel weerstand tegen van de allochtone ouders, zij wilden de bestaande situatie in stand houden, juist omdat ouders en kinderen zich thuis en vertrouwd voelden in de cultuur van de 'zwarte' school. Dat is dan prima."

Burgerschap

"De discussie over artikel 23 is een hele andere discussie. Die wil ik ook wel voeren, maar dit is in feite een discussie over integratie en niet zozeer over de keuze-

vrijheid van ouders en scholen in het onderwijs. Die twee discussies moeten we van elkaar scheiden. Ik word er moe van, ik heb er zelfs een gruwelijke hekel aan dat bevolkingsgroepen door de politieke discussie, die onder anderen door Hirsi Ali aangezwengeld wordt, tegenover elkaar gezet worden!

Dat ook de islamitische bevolkingsgroep zichzelf organiseert en gebruik maakt van de vrijheid van het bijzonder onderwijs vind ik ook prima. Er zijn 40 islamitische scholen met in totaal 8.000 leerlingen. Dat is

"We moeten af van de regelzucht vanuit het ministerie."

slechts 3 tot 4% van het totaal aantal allochtone leerlingen. Het gaat er mij om of het onderwijs in al zijn aspecten goed gegeven wordt en niet zozeer of dat onderwijs protestants christelijk, katholiek, of islamitisch is. Bovendien kan islamitisch bijzonder onderwijs ook emanciperend werken.

Alleen al door het feit dat ouders en leerkrachten actief mee kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving."

In reactie op het rapport van de onderwijsinspectie over het onderwijs op islamitische scholen is Maria van der Hoeven op dit moment bezig met een notitie over

binnen het CDA gaan geluiden op om artikel 23 aan te passen naar Hirsi Ali's recept. En ook premier Balkenende zette de afgelopen tijd vraagtekens bij zoiets als een 'nieuwe verzuiling', iets waar hij in zijn tijd als medewerker van het wetenschappelijk instituut van het CDA en in zijn eerste periode als kamerlid altijd hartgrondig voorstander van was geweest. Alleen de uitgesproken christelijke partijen ChristenUnie en SGP willen artikel 23 nog avant la lettre overeind houden, maar dat wil niet zeggen dat er binnen de achterban van de ChristenUnie niet gediscussieerd wordt over artikel 23 anno nu. Roel Freeke, toenmalig medewerker van het wetenschappelijk instituut van de RPF en het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, schreef in 2000 twee artikelen over de witte en de zwarte school. Als vader van een dochter die binnenkort naar school toe zou gaan vroeg hij zich af of hij haar wel naar 'de bijzondere school' zou sturen. Is die blanke gelovige school in de grote stad een oase of een fata morgana? Leer je in zo'n soort school de samenleving kennen of krijg je een verwrongen beeld van de werkelijkheid, terwijl je er niets aan doet om bij te dragen aan de verbetering van die werkelijkheid.

Is die blanke gelovige school een oase of een fata morgana?

En James Kennedy, hoogleraar aan de VU en columnist van het Nederlands Dagblad, vraagt zich eind december 2003 af of dit type scholen ons, vrij vertaald, bewuste christenen heeft gemaakt die midden in de samenleving staan, of juist consumptieve kerkbankgelovigen die er aan gewend zijn altijd in groepen te verkeren waar iedereen hetzelfde gelooft en waar je dus nooit iets hoeft uit te leggen of hoeft te verdedigen.

De grote vraag is hoe artikel 23 met zijn tijd mee kan gaan. Is het nog van deze tijd om leerlingen bij de poort te weigeren omdat hun ouders niet precies het

juiste geloof hebben. Is het nog van deze tijd dat vrijgemaakte, evangelische en reformatorische het voorrecht hebben om zichzelf in deze scholen op te sluiten en anderen bij de poort de maat te nemen? De politieke vraag is of artikel 23 nog door de samenleving en de politiek gedragen wordt. Of heeft het zijn langste tijd gehad? Er is een overgrote meerderheid van links tot rechts in de Tweede Kamer die het bijzonder onderwijs best bij het grof vuil zou willen zetten (D66, VVD, PvdA, SP, Groenlinks). Wie weet maken we nu wel de laatste restjes van de onderwijsvrijheid mee.



Burgerschap. Ze doet dit samen met minister Dekker van VROM (o.a. Volkshuisvesting) en minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. “Een integrale visie op wat we verstaan onder burgerschap, waarin ook de discussie over waarden en normen betrokken zal worden, maar ook begrippen als acceptatie van verschillen en overeenkomsten en kennis van de democratie.”

“Bovendien kan islamitisch bijzonder onderwijs ook emanciperend werken .”

Daarnaast zal er in de notitie aandacht komen voor de positie van artikel 23 van de grondwet. Wat is er wel en niet mogelijk binnen dit wetsartikel en waar liggen de grenzen van het artikel. Deze hoofdlijnennotitie zal maatgevend zijn voor wat er van scholen gevraagd mag en zal worden.

Partnerbenadering

“Als het gaat om integratie in de school, ligt de rol en aanpak niet alleen bij het ministerie, juist niet, de scholen hebben zelf een heel groot aandeel in de integratie. Niet alles moet van bovenaf gestuurd worden. Natuurlijk zijn er regels en wetten nodig, maar de eigen aanpak en werkwijze moet aan de individuele school overgelaten worden.

Vanuit het ministerie komen de kerndoelen waar elke school aan moet voldoen en een zak met geld om dat te realiseren. De ene school probeert deze doelstellingen te halen door grote klassen te formeren met een klassenassistente, een andere school schaft meer com-

puters aan, terwijl een derde school investeert in nieuwe lesmethodes. Elke school zal keuzes maken vanuit zijn eigen specifieke situatie en mogelijkheden. Diversiteit is toegestaan, scholen mogen andere keuzes maken; we moeten af van de regelzucht vanuit het ministerie, waardoor scholen geconfronteerd worden met grote lijsten regeltjes en afspraken.”

“Het gaat ons om de kwaliteit van het onderwijs en dat mag niet verzanden in bureaucratie. De taak van het ministerie beperkt zich tot wet & regelgeving, de financiering en mogelijke sancties. Deze sancties kunnen opgelegd worden als een school in de fout gaat. Zo'n fout kan via de inspectie worden gecheckt. De rol van de inspectie is om de scholen langs te gaan en te kijken hoe het loopt. Dat moet het ministerie niet zelf gaan doen.

Ik ben daardoor niet altijd op de hoogte van de specifieke situatie van individuele scholen en kan dus niet zomaar altijd antwoord geven op Kamervragen over een willekeurige school, maar dat hoeft ook niet. Via de inspectie kan ik daar altijd over worden geïnformeerd. We moeten werken aan een betere relatie tussen scholen en het ministerie, wat je bent er voor elkaar. Het verwijt bij mijn aantreden was dat het ministerie alleen praatte met koepel- en besturenorganisaties en niet met de plaatselijke directies en besturen van scholen. Daar werken we nu aan, want een besturenorganisatie kan wel iets willen, maar de plannen moeten door de directies en de mensen in de klassen uitgevoerd worden. De directeur is dus degene die het moet zien zitten. Niet meer het ministerie dat van bovenaf allerlei regeltjes oplegt maar meer een partnerbenadering. Daar werken we nu aan.”



Mattheus 28: 19

Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hun onderhouden al wat ik jullie bevolen heb.

Bijzonder onderwijs

Door Johannes de Jong

In een themanummer over bijzonder onderwijs is het goed om eens voorbij te gaan aan al het gedoe van wetten, artikel 23, onderwijsbeleid enzovoort en te kijken wat ons nu uiteindelijk het meeste bezig houdt als het gaat om onderwijs. Over het zendingsbevel van Jezus is eerder een bijbelstudie gemaakt voor de Spektakel. Daarin ging het vooral om 'zenden', 'uitgaan'. In dit geval ligt het accent op het feit dat Jezus ons vraagt 'discipelen te maken'. Jezus heeft drie jaar lang een groep mensen om hem heen bijzonder onderwijs gegeven. Hij heeft hun heel persoonlijk alles geleerd wat ze moesten weten om zijn discipelen te zijn. En nu geeft Hij dezelfde opdracht door.

Het bijzonder onderwijs van Jezus betekende niet dat mensen de Torah (de wet) uit hun hoofd moesten leren zoals bij de grote rabbijnen in die tijd. Het ging Hem niet om een stel knappe koppen die alles wisten over hoe je moet geloven. Zijn onderwijs betekende dat Jezus van zijn leerlingen discipelen maakte. Ze werden van Zijn onderwijs nieuwe mensen die God boven alles liefhadden en hun naaste daarom als zichzelf. Trouwens, zelfs na de hemelvaart moesten ze wachten op pinksteren, het moment dat Gods Geest op hen kwam. Pas toen waren ze de discipelen die anderen tot discipelen konden maken. Nooit zouden ze denken dat het afhing van hun eigen theologische inzichten, hun verstand van de bijbel en eigen werkkraft en inspanningen. Juist de leerlingen die op het oog ongeschikt leken, bleken de grootste talenten te zijn.

De opdracht om discipelen te maken is de oorsprong van het bijzonder onderwijs zoals we dat in Nederland kennen. Onderwijs voor iedereen is vanaf de middeleeuwen in Europa door de kerk gestimuleerd. Het begon met kloosterscholen en dit werden uiteindelijk universiteiten. De eerste universiteiten in Europa zijn door de kerk gesticht. De kerk is er dus nooit op gericht geweest om mensen dom te houden zoals wel eens

beweerd wordt. Mensen leerden de bijbel te lezen en leerden op die manier zelfstandig te geloven. Dit was het begin van de reformatie die de mensen de bijbel gaf in hun eigen taal. Zo legde de opdracht om discipelen te maken de basis voor de samenleving die wij kennen. Toen de mensen het onderwijs en de christelijke oorsprong ervan wilden loskoppelen is er in Nederland een beweging op gang gekomen die het mogelijk maakte dat kinderen van christenen naar christelijk onderwijs konden gaan.

Eigenlijk zou bijzonder onderwijs vooral moeten uitgaan van het christelijke mensbeeld. Zoals Jezus de leerlingen leerde van God en de mensen om hen heen te houden, hoe de leerlingen naar God, hun naaste en de wereld moesten kijken, dat zou op christelijke scholen het uitgangspunt moeten zijn. Op christelijke scholen zou het niet in de eerste plaats moeten gaan om leren en presteren maar dat mensen tot hun recht komen in hun gaven en talenten en leren op een 'rechte' (juiste) manier naar de mensen om hen heen te kijken. Dat was ook het bijzonder onderwijs van Jezus aan zijn discipelen. Het is een recht dat de christenen in Nederland hebben om hun kinderen zo te kunnen opvoeden als zij dat willen. Dat ouders zelf bepalen wat voor wereld en mensbeeld hun kinderen meekrijgen. In deze vrijheid van onderwijs ligt alleen wel een uitdaging.

Deze uitdaging geldt natuurlijk voor de besturen en leerkrachten van scholen maar geldt net zo hard voor de leerlingen. Hoe gaan wij om met de mensen op school? Delen we ze in in 'stom' en 'leuk'? Durven we tegen het pesten van anderen in opstand te komen? Durven we verder te kijken dan onze neus lang is? Zien ouders en leerlingen alleen maar plichten of zien we binnen en buiten de school de mogelijkheid voor het maken van discipelen en het zelf leren om een discipel te zijn. Een discipel van Jezus is niet alleen bezig met zichzelf en wat vrienden/vriendinnen, maar heeft God lief boven alles en de naasten als zichzelf. Als leden van Perspectief proberen we elkaar iets hiervan te leren en zo verder te werken aan die zendingsopdracht.



De school met den bijbel

Door Remco van Mulligen

Het bijzonder onderwijs, ofwel de christelijke, islamitische, vrije, joodse scholen in ons land, is het resultaat van onze culturele traditie. Het gaat ook mee met zijn tijd, getuige de komst van nieuwe scholen voor de groeiende moslimgemeenschap. Net zoals de openbare scholen dragen bijzondere scholen de culturele veelkleurigheid van ons land uit. Ze vormen geen kweekvijvers voor intolerantie, maar juist voor begrip en inzicht in (een specifiek deel van) de Nederlandse identiteit. Hoe zijn deze scholen ontstaan en hoe hebben ze zich ontwikkeld? Waarom staat het bestaansrecht van deze scholen tegenwoordig zo ter discussie?

Schoolstrijd

Het Nederlands onderwijs had traditioneel een sterk gereformeerd stempel. Logisch, want Nederland was vanaf het eind van de zestiende eeuw een streng calvinistische natie. Maar onder invloed van de ideeën van de liberale burgerij werd het onderwijs in de negentiende eeuw steeds neutraler. Dit ging uiteindelijk zo ver, dat zich aan het eind van deze eeuw een stevig verzet ontwikkelde, zowel onder protestanten als onder katholieken. De oprichting van de eerste politieke partij van Nederland, de Antirevolutionaire Partij, was zelfs grotendeels te danken aan deze 'schoolstrijd'. Was er dan iets om voor te strijden? Immers: de liberalen gunden iedereen de vrijheid eigen scholen op te richten. Deze scholen, het 'bijzonder onderwijs', mochten zelfs een toelatingsbeleid voeren: leerlingen die niet bij de school pasten, konden geweigerd worden. Echter de scholen kregen niet dezelfde subsidies als de openbare scholen en dat maakte het erg lastig om het bijzonder onderwijs van de grond te krijgen.

Het duurde even, maar in 1917 was er dan eindelijk de ontknoping. De christelijke politieke partijen enerzijds en de socialistische partijen anderzijds, bedreigden de macht van de liberalen zodanig, dat er geen houden meer aan was. Premier Cort van der Linden, gelijk de laatste premier van liberale huize, sloot een deal. Het algemeen mannenkiesrecht werd ingevoerd om de socialisten en progressieve liberalen tevreden te stellen. Tegelijk werden de confessionelen tegemoet gekomen door het bijzonder onderwijs dezelfde rechten als het openbare onderwijs te geven. Deze 'onderwijspacificatie' werd vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. De school met de bijbel was een feit.

Verval

Dit systeem werkte prima, totdat Nederland in de jaren '60 te maken kreeg met een snelle afname van het aantal christenen. Scholen zoals de 'school met de bijbel' in Voorschoten, waar mijn vader in die jaren de boel onveilig maakte, zijn sindsdien verdwenen.

Andere scholen bleven christelijk, maar de scherpe kantjes gingen eraf. Het werden scholen waar ook niet-christenen hun kinderen naartoe stuurden, niet vanwege de identiteit van de school maar omdat deze goed aangeschreven stond of omdat men het belangrijk vond dat de kinderen iets afwisten van de christelijke Nederlandse cultuur. Zodat ze begrijpen wie die man met die lange haren, dat vlasachtige baardje en die nimbus is, die zo vaak op schilderijen wordt afgebeeld. Er zijn ook scholen gebleven waar men nog ouderwets vanuit het orthodox christelijk kader bleef lesgeven, zoals de vrijgemaakt gereformeerde lagere en middelbare scholen.

Kritiek

We leven in een grotendeels niet-christelijk land, is christelijk onderwijs eigenlijk nog wel gewenst? Moeten scholen, die kinderen opvoeden in een leer die door de overgrote meerderheid van de Nederlanders wordt verworpen, nog wel met het geld van diezelfde meerderheid gefinancierd worden? Dat men zich dit afvraagt, is logisch. De ideeën van Cort van der Linden en zijn liberalen, leven nog steeds. Nog steeds zijn er politieke partijen, zoals de VVD, PvdA en D66, die vinden dat het niet de taak is van het door de overheid gefinancierde onderwijs om kinderen een bepaald geloof mee te geven. Zij zijn nooit gestopt te roepen dat het bijzonder onderwijs moet worden afgeschaft. Het verschil met vroeger is, dat tegenwoordig de confessionele weerstand tegen afschaffing ernstig verzwakt is. De pijlen werden tot voor kort vooral op het christelijk onderwijs gericht. Echter bijzonder onderwijs is breder. Er zijn ook vrije scholen, joodse scholen en islamitische scholen, alle met een even ideologisch stempel als de christelijke variant. Bovendien worden de zaken vaak voorgesteld, alsof alle christelijke scholen weerloze leerlingetjes zouden indoctrineren en opzadelen met de last van het geloof. Tegenstanders van bijzonder onderwijs lijken te vermoeden dat op deze scholen 'strijders' worden gekweekt voor het christelijk of islamitisch geloof. Realiteit is echter, dat de meeste christelijke scholen niet zo gek veel verschillen van hun openbare soortgenoten.

Zwarte scholen

De laatste jaren is de situatie er voor het bijzonder onderwijs niet beter op geworden. Dat komt vooral doordat 'de' integratieproblematiek is gaan meespelen. Onder de groeiende groep allochtone jongeren bevinden zich relatief veel achterstandsleerlingen. Zij hebben meestal geen goed toekomstperspectief. Zij concentreren zich de laatste twintig jaar steeds meer op dezelfde scholen, waardoor 'zwarte' scholen, met meer dan de helft allochtone leerlingen, zijn ontstaan. Zo'n school krijgt door het grote aantal achterstandsleerlingen een slechte reputatie, waardoor een 'witte vlucht'

ontstaat. Autochtone ouders doen hun kinderen liever op een 'witte' school. Zwarte scholen hebben vaak weinig geld, kunnen moeilijk aan (goede) onderwijzers komen en hebben te maken met veel criminaliteit.

De politiek

De politiek wil dit probleem graag verhelpen. De oplossing is simpel: leerlingen moeten gelijkmatiger verspreid worden over de scholen. Echter hoe moet dit? De oorzaken moeten bestreden worden, maar waar liggen ze? In april 2002 beweerde minister Roger van Boxtel (D66) het antwoord te hebben: als het bijzonder onderwijs werd afgeschaft, zou alles beter worden. Immers, hier mochten leerlingen, die niet bij de identiteit van de school pasten, geweigerd worden en daardoor waren deze scholen relatief 'wit'. Dit klinkt overtuigend, maar is erg ongenueanceerd. Van de bijzondere scholen zijn vooral de vrije scholen (95% van deze scholen is 'wit') en orthodox gereformeerde scholen (87%) de grootste afwijkers van het gemiddelde. Deze twee vormen slechts een klein deel van het totaal aan bijzondere scholen. De grootste richtingen, het Rooms-katholiek (29%) en protestants-christelijk (38%) onderwijs, wijken veel minder af van openbare scholen, waar 18% 'wit' is. Het probleem zit 'm dus niet in het toelatingsbeleid van bijzondere scholen. Niet alleen D66 maar ook de SP wil, als het echt nodig is, het toelatingsbeleid afschaffen. Echter deze partij wil eerst iets anders proberen. Ze wijzen op Gouda, waar scholen en lokale politiek het gesprek aangegaan zijn met allochtone ouders, om hen te overtuigen hun kinderen op een 'witte' school te doen. Is deze school ver van huis, dan wil de gemeente de kinderen met de bus of taxi naar school brengen. Vijftien jaar lang is dit beleid zeer succesvol geweest – het toelatingsbeleid van Goudse bijzondere scholen heeft daar niets aan afgedaan.

Islamitisch bijzonder onderwijs

Sinds een aantal jaren heeft de negatieve aandacht zich een klein beetje afgewend van het christelijk onderwijs en zich gericht op de opkomende islamitische scholen. Het sinds 'elf september' zo gevreesde moslimfundamentalisme zou hier bloeien. Islamitisch onderwijs en Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) zouden, als ze dan toevallig geen jihadstrijders kweekten, in ieder geval de integratie tegengaan. Voor beide onderwijsvormen is echter het tegendeel gebleken. Het kabinet-Balkenende, dat de subsidiëring van het OALT heeft gestopt 'om de integratie te bevorderen', snijdt dus zichzelf in de vingers. Ook hier ligt een bewijs dat bijzonder onderwijs niet zomaar te bestempen is als schadelijk. Mochten er uitzonderingsgevallen zijn, dan moeten deze door de onderwijsinspectie worden aangepakt. Echter door meteen heel het bijzonder onderwijs af te schaffen, gooi je het kind met het badwater weg.

Beleidsplan 2004-2006:

Actieve jongeren, bewogen politiek: wat doe jij eraan?!

Op de Algemene Vergadering van 29 november jl. presenteerde het bestuur het nieuwe beleidsplan voor de periode 2004-2006. Hieronder kun je een samenvatting daarvan vinden. Je kunt het beleidsplan ook op de site vinden: www.perspectief.nu onder publicaties / beleidsplannen.

Actieve jongeren, bewogen politiek. Die actieve jongeren, dat zijn wij. Maar wij niet alleen. Actieve jongeren zijn al die jongeren die bewogen worden door wat ze aan leed zien in de maatschappij. Want er is veel leed in de wereld. Dicht bij huis, maar ook verder weg. Denk bijvoorbeeld aan de armoede die veel mensen meemaken, ook in ons welvarende land. Denk aan derdewereldlanden waar continu de dreiging van hongersnood is.

Bewogen politiek kan daar tegenover iets van Gods liefde voor de wereld laten zien. Bewogen jongeren kunnen laten zien dat er meer in de wereld is dan eigenbelang. Die houding is wat ons bij elkaar brengt. Vanuit de liefde voor God en de naaste willen we laten zien dat we onze kop niet in het zand, maar onze handen uit de mouwen steken.

Met jouw hulp...

- wil PerspectieF het aantal lokale afdelingen verdubbelen van 20 naar 40: door elk jaar een actiedag voor

lokale afdelingen te organiseren, helpen we je daarbij.

- gaat PerspectieF nieuws maken. We gaan acties organiseren rond de thema's Europa, sport en ouderenzorg die op de brainstormdag van 10 januari besproken zijn. (Zie elders het verslag van die dag)
- gaan we veel meer nieuwe leden werven. Op christelijke festivals, scholen en verenigingen zoeken we jongeren op om ze te laten zien dat politiek niet zonder hen kan.

En, wat doe jij eraan?

Wil jij meehelpen met het werk van PerspectieF? Dat kan! Kijk achterin voor de vacatures of neem contact op met Jenne Minnema, 06-41253652 / intern@perspectief.nu). Hij kan je meer vertellen over wat je kunt doen bij PerspectieF. Kom eens langs op onze site (www.perspectief.nu of www.ebate.nl) of bij een van onze activiteiten!

DURF TE KIEZEN...

PerspectieF wil zich in een vernieuwend politiek landschap profileren als politiek jongerenorganisatie die met een ruime blik op de toekomst het debat wil aangaan. De vereniging wil christelijke politiek hoog op de agenda plaatsen. Voor de ontwikkeling van promotie en acties zoeken wij een

bestuurslid promotie en acties v/m

Het bestuurslid promotie en acties is verantwoordelijk voor het functioneren van de promotiecommissie die tot doel heeft jongeren maatschappelijk bewust en lid van PerspectieF te maken. Verder neem je initiatief tot en coördineert de uitvoering van acties die PerspectieF politiek smoel geven. Je werkt hiervoor samen met het Permanente Campagneteam van de ChristenUnie.

We zoeken iemand die

- zich verbonden voelt met het gedachtegoed van de ChristenUnie en PerspectieF
- enthousiast is en goed kan motiveren
- creatief is en vage plannen weet om te zetten in leuke, prikkelende acties
- goede communicatieve vaardigheden bezit
- goed zelfstandig maar ook in teamverband kan werken

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Marcel Benard (06-14275167 / voorzitter@perspectief.nu). Schriftelijke reacties naar Klaas Pieter Derks, Huygensstraat 103, 9727 JB in Groningen of per e-mail: secretaris@perspectief.nu of voor meer informatie 050-5281055.

...VOOR DE TOEKOMST!

Leon Meijer is chef de bureau en beleidsmedewerker van de Eurofractie ChristenUnie-SGP op de terreinen landbouw en plattelandsontwikkeling en visserij.

Kerstbal of kruisje

President Jacques Chirac van Frankrijk is een devoot christen. Dat wist je niet, en dat moet ook zo blijven. Want Jacques, een verbastering van het bijbelse Jacobus, beleeft zijn geloof thuis, in de binnenkamer. Daar heeft niemand wat mee te maken. Als hij naar buiten gaat, naar het Elysee of zo, dan trekt 'ie zijn pantoffels en zijn geloof uit. Zo gaat dat, scheiding van kerk en staat tot in het uiterste. Wat je binnen doet moet jezelf weten, buiten op straat geldt het motto van de Franse revolutie: geen God en geen meester.

Franse moslims hebben daar geen boodschap aan. De Franse revolutie zit niet in hun geschiedenispakketje. Als ze al een revolutie in gedachten hebben, dan is het die van 637. Toen werd gewapender hand het hele Midden Oosten onder de heerschappij van de Islam gebracht. Jacques heeft nu besloten een dialoog aan te gaan. Zo één die Frankrijk wel vaker in Europa aangaat. Het wordt de Franse moslima's verboden een hoofddoek te dragen op scholen en in publieke functies. Annemarie Jorritsma die enige jaren geleden Jacques een engerd noemde, kan wat de allochtonen betreft zo burgemeester van Marseille worden. Ondertussen is de nieuwe Franse revolutie al overgewaaid naar België, waar minister van Binnenlandse zaken DeWael ook de hoofddoekjes wil verbieden.

En zelfs in de lage landen, bij Leefbaar Rotterdam, zijn de ideeën van Jacques aangespoeld. Ambtenaren van de wereldhaven moeten neutraliteit uitsralen, geen hoofddoekjes maar ook geen keppeltjes én geen kruisjes om de nek. Neutraliteit wordt de nieuwe mode, tenminste als je daarmee joden, christenen en moslims monddood kunt maken.

Haal het visje alvast maar van je auto, want neutraliteit in het verkeer is van

belang. En als je dat niet gelooft, moet je maar eens een davidster op je auto plakken en hem in een achterstandswijk van een grote stad parkeren.

Hypocriet, alsof je door symbolen te verbieden, de neutraliteit garandeert. Alsof je door het christelijk onderwijs te verbieden, moslims kunt laten integreren. Jacques zou de ChristenUnie zo verbieden. Als ChristenUnie moeten we uitkijken dat we niet net zo hypocriet worden als de leefbaren. Christelijke politiek, kruisjes en visjes zijn niet vrijblijvend, je wordt erop afgerekend. Daar is niets mis mee. Het kruis is niet vrijblijvend, nooit geweest. Het heeft alles te maken met onze manier van leven. Dat je als christelijke partij de minima niet in de kou wilt laten staan, is vanzelfsprekend. Maar het gaat er ook om hoe je binnen de partij met elkaar omgaat. Zijn we eerlijk, onze motieven zuiver? Het gaat om de vruchten van ons geloof. En als je die niet hebt, kun je maar beter een kerstbal om je nek hangen in plaats van een kruisje.



foto Rufus de Vries





Perspectief en Gerald Troost in concert

Foto's: Mark Smidt

Door: Karla Derks-Wolthuizen

Politiek en muziek, gaat dat samen? Volgens Perspectief en Gerald Troost wel. En dat bewezen ze op zaterdag 20 december. Onder het thema 'Wat doe jij er aan?' organiseerde Perspectief een groot kerstconcert in het ROC ASA in Amersfoort.

Omdat ik nog nooit van Gerald Troost gehoord heb, stuurt de redactie mij naar dit concert. Want volgens hen is het zeker de moeite waard om naar hem te luisteren. Gerald Troost, zo werd mij verteld, is een jonge zanger/schrijver van gospelmuziek. Hij heeft al een aantal cd's uitgebracht en in oktober verscheen zijn nieuwste cd. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt.

Als ik zo tegen achten binnenkom is het al vrij druk op de informatiemarkt. Niet alleen is Perspectief vertegenwoordigd, er zijn ook andere organisaties van de partij, zoals de HGJB, Jong GMV, Christenen voor de Waarheid en het Nederlands Dagblad. Ik hang mijn jas op en loop de zaal in die bijna helemaal vol zit. Een gezellig sfeertje.

Aan het programma werkt het gospelkoor Testify mee. Het podium is dan ook het allereerst aan hen. En dat betekent niet alleen luisteren, maar ook zingen. Daarna is dan eindelijk de beurt aan Gerald. Zijn vrouw Nelinda ondersteunt hem in de zang. En de redactie heeft niets te veel gezegd. Zijn liedjes bevatten rake teksten en de boodschap is ondubbelzinnig. Zoals het nummer 'Toevallig niet', waarin hij zijn ongeloof over de evolutietheorie bezingt:

*ik ben geboren en bedacht
door een liefdevolle kracht
ik vind mijn ware identiteit
in de God van eeuwigheid*

Dan is de vloer voor André Rouvoet. Hoewel het kerstreces net is begonnen, heeft hij een uitzondering gemaakt voor deze avond. André is niet alleen gekomen om Gerald te horen, waar hij naar eigen zeggen fan van is, maar ook om wat verder in te gaan op het thema van de avond 'Wat doe jij er aan?'. In een korte inleiding probeert hij om politiek dicht bij het publiek te brengen. Iedereen heeft een bijbelse opdracht gekregen om om te zien naar de ander. Dan is het woord aan de zaal, die er nog een beetje verlegen

bij blijft zitten als André zijn eerste vragen afvuurt. Wat doe jij eraan? Met een microfoon in de aanslag loopt hij enthousiast tussen het publiek om reacties in ontvangst te nemen. Op de vraag op welke terreinen de ChristenUnie meer van zich moet laten horen, komen er reacties los. Op het terrein van Europa en het



milieu hoort het publiek te weinig van de partij. André belooft beterschap. We zullen in de toekomst vast veel meer van hem horen.

Ten slotte neemt Gerald het podium weer over. Hij zet nog een aantal persoonlijke nummers neer, waaronder een lied waarin hij zijn gedachten rondom het sterven van zijn broertje een plek geeft. Het heeft merkbaar impact op het publiek.

Politiek en muziek gaan dus prima samen. Al met al een ontzettend leuke en leerzame avond. Leerzaam voor mij omdat ik kennis heb gemaakt met de muziek van Gerald Troost en ongetwijfeld leerzaam in politiek opzicht voor de vele fans van Gerald. André Rouvoet vatte nog kort samen dat het niet direct de bedoeling is om jongeren politiek actief te krijgen, maar dat het in de eerste plaats belangrijk is om als christenen de handen uit de mouwen te steken wanneer we onrecht tegenkomen.

Wil jij weten of er ook zo'n avond bij jou in de buurt komt? Houd de website dan goed in de gaten!

De nieuwste dubbel cd 'Bovennatuurlijk' ontvang je als je lid wordt van Perspectief! Een leuk cadeau dus voor een vriend of vriendin.

Word nu lid van Perspectief

En ontvang gratis de nieuwe 2CD van Gerald Troost 'Bovennatuurlijk'

Ja, ik word lid van Perspectief, ChristenUnie-jongeren

En machtig Perspectief de contributie af te schrijven van mijn rekening.

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Tel. nr:

E-mail: _____

Geb. datum: - -

Rek. nummer:

Handtekening _____



Contributie per jaar:
12-17 jaar € 7,-
18-26 jaar € 12,-
27-30 jaar € 17,-



Vind jij

Zoals je ziet heeft Spektakel een nieuwe vorm. Voortaan verschijnt hij op posterformaat bij je Perspex in. Spektakel is bedoeld voor leden van 12 tot 16 jaar. Vind je het helemaal niks, deel hem dan uit aan je broertje of zusje, neefjes of nichtjes of burens. We willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met Spektakel. Daarom zal je hem de komende keren op posterformaat aantreffen in de Perspex. Daarna wordt hij alleen nog maar bijgevoegd voor leden tussen de 12 en 16. Ben je ouder dan 16, maar wil je hem daarna toch ontvangen, maak je broertje of zusje lid. Als je die hebt tenminste.

SPEKTAKEL

ook zo spetterend?

En wil jij ook elk kwartaal

cool nieuws
in je brievenbus?

Das een
makkie! FF invullen,
en het wordt
voor je geregeld.

BON

Ja, ik word lid
van Perspectief
en ik ontvang **SPEKTAKEL** 4x per jaar

Ik wil **meer info** ontvangen
over Perspectief

Naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Plaats: _____

Tel.: _____

Email: _____

Geboortedatum: _____

Stuur deze bon op naar Perspectief onder vermelding
van **SPEKTAKEL** Postbus 439, 3800 AK Amersfoort



Marcel: Zullen we het agendapunt 'pauze' veranderen in 'lunch'?



Jenne: "Goed idee, dat scheelt tijd."
Wiebrand: "En tijd is geld."

Wiebrand: Kennen jullie trouwens de mop van de mummie al?



Wiebrand: "Ingewikkeld hè."
Marcel: Hihhi
Jurgen: Hahahahahahahahaha



Klaas-Pieter: "Mannenbroeders, even serieus. Wat gaan we dit jaar doen?"
Marcel: "Eeuuhh...."



Tijd voor actie dus.

Wil jij Marcel aan werk helpen? Leen hem dan een dagje. Soep uitdelen, de stal uitmesten, een dagje uit als treinconductor. Heb jij een goed idee en kan Marcel daarbij helpen? Of wil je hem iets laten zien? Mail dan naar perspex@perspectief.nu, en misschien zie je hem de volgende keer op deze plek wel voor jou aan het werk.

Katholieken in de ChristenUnie?

Helft raadsleden vindt van wel

Je bent lid van het CDA, maar mist bij haar het christelijk geluid. Je besluit over te stappen naar de ChristenUnie, maar helaas: Je bent (Rooms) katholiek. Deze situatie doet zich voor. Belangrijkste blokkade zijn de Drie Formulieren van Eenheid die zijn opgenomen in de fun-dering van de partij. Die kan je als katholiek immers niet onderschrijven. Het gezag van de paus, volgens de Rooms-katholieke kerk plaatsbekleder van Christus op aarde, wordt daarin niet erkend. Het andere verhaal: Je hebt God lief en wil hem volgen, ook in de politiek. Een spanningsveld. Is dit goed? Kan er geen andere oplossing mogelijk zijn? En hoe kijken eigen leden eigenlijk aan tegen het ledenbeleid. Daarom heeft Perspex een peiling gehouden onder raads- en statenleden van de partij.

18) De vraag werd gesteld of Rooms-katholieken lid mogen worden van de ChristenUnie. Van de beantwoorders gaf 49% aan dat die mogelijkheid er moet zijn. 44% was het niet met de stelling eens. 7% wist het niet of gaf om verschillende redenen geen antwoord.

Mogen Rooms-katholieken lid worden van de ChristenUnie? (in aantallen)

Voor	44
Tegen	40
Anders	6

Ook werd de vraag gesteld aan de voorstemmers op welke manier ze lid zouden mogen worden.

Overwegend het grootste deel kwam tot de conclusie dat ze volwaardig lid moesten worden.

Op welke manier moeten Rooms-katholieken lid kunnen worden?

Volwaardig lid	37
Wel lid, niet actief in vertegenwoordigende organen	5
We lid, niet actief	1
Weet niet	1

Een andere vraag was of Rooms-katholieken een aanwinst zouden zijn voor de ChristenUnie. Niet iedereen ging hierop in, waardoor het aantal antwoorden lager lag dan de antwoorders op de totale enquête.

Zouden Rooms-katholieken een aanwinst zijn voor de ChristenUnie?

Ja	45
Nee	21
Weet niet	10

Hoe groot is de groep Rooms-katholieken die lid zou willen als die mogelijkheid bestond. Hoewel deze enquête niet de manier is om dat te onderzoeken, hebben we wel de vraag gesteld of raads- en statenleden Rooms-katholieken kennen, die lid willen worden. 13% gaf hierop een bevestigend antwoord, voor zover op de vraag werd ingegaan.

Bovendien bleek er veel onduidelijkheid te zijn over het toelatingsbeleid wat betreft leden. Hoewel dit in handen is van de lokale kiesverenigingen, speelt de landelijke ChristenUnie hier een sterke adviserende rol in. Een aantal raadsleden vond de vraagstelling onzinnig, omdat de het toelatingsbeleid niet gebaseerd is op kerkafkomst. Terecht opgemerkt, maar daarmee wel meteen het spanningsveld aangevend wat er heerst. Een merkte op: "Bij ons heeft zich zoiets voorgedaan voor een paar jaar terug. We hebben toen informatie opgevraagd bij het partijbureau maar werden daar niets wijzer van. We hebben destijds besloten dat het kan als men de uitgangspunten onderschrijft." Een ander raadslid merkte op: Wij hebben nu toch ook leden die zelfs niet kerkelijk zijn?" Hiermee vermoedelijk doelende op het lidmaatschap van de niet-christelijke socioloog Herman Vuijsje, die er open voor uit komt de ChristenUnie een warm hart toe te dragen.

Een aantal keuzemogelijkheden waarom Rooms-katholieken geen lid kunnen worden werden voorge-

legd. Daarnaast werden door raadsleden zelf ook een aantal bezwaren genoemd. De belangrijkste op een rij met het aantal mensen die het hier mee eens was. Wel moet worden opgemerkt dat de verschillende redenen met elkaar samen kunnen hangen, dus wanneer een raadslid slechts voor een stelling heeft gekozen dit in samenhang is met andere stellingen. Deze cijfers geven dus geen totaal beeld, maar is wel een illustratie waar de bezwaren liggen.

Waarom kunnen Rooms-katholieken geen lid worden van de ChristenUnie?

Mariaverering	9
De Rooms-katholieke kerk is een valse kerk	7
Bij het toelaten van katholieken, zal je een deel van de ChristenUnie-achterban van je vervreemden en mogelijk verliezen	17
Omdat ze onder gezag staan van de Paus	9
Zij kunnen de uniefundering niet onderschrijven	24
Anders veranderen we in een mini-CDA	8

Motivatie

Meerdere keren werd door de respondenten de vraag opgeworpen of het verstandig was op dit moment, nu de ChristenUnie in rustig vaarwater verkeerd, of überhaupt een peiling te houden over dit onderwerp. De verhouding tot Rooms-katholieken ligt in bepaalde kringen van de achterban immers gevoelig. In de inleiding werd het spanningsveld geschetst wat kan heersen als katholieken lid willen worden van de ChristenUnie. Daarmee willen we niet voorbijgaan aan de, misschien wel terechte, bezwaren die leven. We willen wel kritisch kijken naar eigen standpunten en vragen stellen als dat nodig is. En als we dan met mensen die we kunnen beschouwen als medechristenen op politiek gebied niet in een partij kunnen samenwerken, dan is het misschien tijd om kritische vragen te stellen. Tot zover de motivatie

Als eerste moet worden opgemerkt dat het probleem niet groter moet worden gemaakt dan het is. We zijn ons er bewust van dat er in Nederland miljoenen zijn die zich katholiek noemen, maar wie het

Verantwoording

De enquête is verstuurd aan alle raads- en statenleden waarvan een e-mailadres beschikbaar was. In totaal is de enquête verstuurd aan 243 raadsleden. 92 van hen reageerden.

verlossende werk van Christus weinig meer zegt. Over deze groep hebben we het dus niet. Als de ChristenUnie besluit katholieken toe te laten, zal ze niet worden overspoeld door duizenden. De electorale

“Wij hebben nu toch ook leden die zelfs niet kerkelijk zijn?”

winst zal klein tot nihil zijn, waarmee meteen duidelijk is dat dit geen reden is om een discussie te voeren. De angst om in een mini-CDA te veranderen lijkt gegrond, maar is dit toch niet. Het brengt de vooronderstelling met zich mee dat het met het CDA pas misging toen bij haar fusie de Katholieke Volkspartij (KVP) er bij kwam. Dan wordt vergeten dat het bijbelgehalte

binnen de CHU en de ARP ook niet van zo'n hoog niveau was. Sterker nog, daardoor is besloten tot de oprichting van de RPF en het GPV.

Opvallend is dat uit de enquête blijkt dat de meeste bezwaren niet liggen bij theologische verschillen, maar de angst dat je een gedeelte van je achterban zou verliezen en het feit dat de uniefundering niet kan worden onderschreven. Een probleem van christelijk Nederland is dat discussies vaak in extremen wordt gevoerd. Een raadslid noemde 'de discussie op zich al verwerpelijk'. Hiermee is het 'praten over' bij voorbaat al onmogelijk. Open denken over het toelaten van Rooms-katholieken tot de ChristenUnie moet mogelijk zijn. Dat open denken hopen we met deze peiling te stimuleren.

De meningen

Kunnen Rooms-katholieken lid worden van de ChristenUnie?

Gert-Jan Smelt, raadslid Twenterand:

“Als je signalen hoort moet je daar als politieke partij serieus naar kijken. Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Deze tekst wordt nogal eens gebruikt en is wat dit onderwerp betreft ook weer van toepassing. Overtuigend Rooms-katholieke mensen zijn in mijn ogen volwaardige christenen en ik vraag mij af of zichzelf serieus nemende Rooms-katholieke mensen zich nog langer kunnen herkennen in het beleid van onder andere het CDA. En welk alternatief hebben ze.....”

Caspar Voorberg, raadslid Houten:

“Onze partij is een christelijke partij die haar fundament heeft op basis van de bijbel en de samenvatting daarvan, de belijdenissen. De Rooms-katholiek kan deze belijdenissen, maar ook de bijbel zoals wij die geloven niet meemaken (denk aan Mariaverering). Als je elkaar niet op dezelfde basis kunt vinden wordt samenwerking een hopeloze zaak. Een argument zoals genoemd 'we geloven toch in een en dezelfde God' is niet valide. Nagenoeg iedereen gelooft in een God. Maar dat is niet hetzelfde als het belijden en beleven van wat Hij vraagt. Ook het argument 'de ChristenUnie is geen kerk' snijdt geen hout. Hoewel we geen kerk zijn, hebben we wel een gemeenschappelijk uitgangspunt, de bijbel en de daaruit voortvloeiende overtuigingen. Die zijn belangrijk voor ons werk. Als de ChristenUnie Rooms-katholieke leden toelaat, is voor mij het moment gekomen om te stoppen als raadslid voor de ChristenUnie.”

Gerard Geijtenbeek, raadslid uit Ermelo:

“Internationaal zou het vreemd zijn dat je met alle christenen samenwerkt, maar dat van jouw partij bepaalde christenen geen lid zouden mogen worden. Overigens is het zo dat ieder die de partijbeginsselen onderschrijft lid kan worden, dus ook Rooms-katholieken, kan nu ook al, dus voor mij is het eigenlijk geen thema.”

Kees Pille, raadslid uit Hardinxveld-Giessendam

“Ja, mits zij de grondslag van de ChristenUnie ondertekenen waarin de verwijzing is opgenomen naar het gezaghebbende Woord van God, die door de drie formulieren van Eenheid wordt nagesproken. Hier doen we niets aan af. Er moet in een ondertekeningformulier nog worden toegevoegd dat het in het Woord van God gaat om het unieke verzoenend werk van Jezus Christus, de Koning der koningen. Ook moet op dit formulier duidelijk worden gesteld dat de ChristenUnie is gefundeerd op de drie sola's. Alleen het geloof in de Vader, Zoon en Heilige Geest is zaligmakend. Alleen het Woord is gezaghebbend. (Het gezag van Paus wordt niet erkend). Alleen genade om het verzoenend werk van Christus. (Mariaverering wordt niet erkend). Nu ik deze voorwaarden eraan verbind, kom ik tot het antwoord: Nee. Het is niet eerlijk. Eigenlijk zeg je dan, je mag lid worden van ChristenUnie, maar dan moet je de Rooms-katholieke kerk vaarwel zeggen.”

Wybo Miedema, raadslid uit Hengelo

“Ik vind het een beetje een onzinnige discussie waarvan de uitkomst bij voorbaat al vast staat. Ik vraag mij echt af waarom deze discussie gevoerd moet worden.”





In navolging van vele bladen kun je voortaan ook reageren op een stelling in Perspex. De eerste keer waren er natuurlijk nog geen reacties beschikbaar, dus moesten we zelf op pad. We besloten de hele discussie rondom het ouderenbeleid in Nederland, die ontstond nadat een verzorgingstehuis op Oud-Beijerland aankondigde een extra pyamadag in te lassen, nog eens dunnetjes over te doen.

Door Simcha Looijen

De stelling

Het ouderenbeleid in Nederland is onrechtvaardig

Tamar Beuningen, Hilversum: “Daar ben ik het helemaal mee eens. Toen mijn oma nog leefde, heeft ze heel lang moeten wachten voordat ze een geschikte woning kreeg. Vervolgens moest ze weer verhuizen, net toen ze er een half jaar woonde, omdat het tehuis waar ze woonde, wilde experimenteren met gehandicaptenwoningen.”

Andre Knokkel, Gouda: “Er zitten meerdere kanten aan het verhaal. De eerste is dat Nederlanders ook zelf moeten leren om verantwoordelijkheid te dragen. We schuiven het nog te veel af op anderen, de overheid bijvoorbeeld. Daarnaast moet wel worden gezegd dat de overheid een zorgtaak heeft ten opzichte van haar burgers. Uitgekeken moet worden dat die zorgtaak niet wordt verwaarloosd. Momenteel is het niet zover, maar we moeten uitkijken dat we daar niet naar afglijden.”

Rene de Bruin, Ede: “Zoals er met ouderen wordt omgegaan is niet normaal. Heel veel hebben heel hard gewerkt om voor hun kinderen te zorgen, Nederland weer op te bouwen na de oorlog en nu de worden ze in de steek gelaten door diezelfde kinderen.”

Rebecca Doornspijk, Barneveld: “Ik vind het een lastige stelling. Aan de ene kant zou ik zeggen van wel, maar als je het vergelijkt met het buitenland valt het wel mee. Alleen al in Frankrijk gingen er duizenden ouderen dood in de zomer, omdat niemand op hen lette. En dan heb je het nog maar over Frankrijk. In Afrika en Azië is het nog veel erger. Een ‘probleem’, als je het zo wil noemen, is dat ouderen steeds ouder worden.”

Om de discussie over katholieken en de ChristenUnie (zie artikel) te stimuleren, zal volgende keer de stelling zijn:

Katholieken mogen lid worden van de ChristenUnie.

Vind je het een geweldig idee, of helemaal niks, ben je jong of bent u oud, jongen of meisje, ben je kaal of je hebt een volle bos haar, het maakt voor ons allemaal niet uit, dus geef je mening en mail naar perspex@perspectief.nu

We hebben afgesproken op station Utrecht Centraal. Daar ontmoeten Loes Ypma en Marcel Benard elkaar. Loes is voorzitter van de Jonge Socialisten in de PvdA. Marcel is voorzitter van Perspectief. Beiden denken een mening te hebben over het koningshuis. Ze gaan met elkaar in gesprek over de stelling: **De monarchie moet worden afgeschaft.**



Loes: "Straks wordt er of: ER IS een kindje geboren in het koningshuis en die wordt ongeacht zijn of haar kwaliteiten meteen troonopvolger. Dat systeem, het erfopvolgingprincipe, vind ik niet meer van deze tijd. Daarnaast heb ik nog twee andere bezwaren. Ten eer-

kunt twisten over de financiën, maar een koningin moet een zekere status hebben, die past bij haar functie. De belangrijkste punten zijn de eerste twee. Het systeem van erfopvolging is ooit zo gegroeid. Dat gaat terug tot de 16e eeuw. Het heeft iets samenbin-

De monarchie moet worden afgeschaft

ste heeft de koningin veel te veel macht en ten tweede kost het de belastingbetaler handen vol geld. De koningin is een van de rijkste vrouwen van Nederland. De verloving van Maxima kostte ons alleen al anderhalf miljoen euro.

Marcel: Hoe verhoudt dat eerste punt zich tot die laatste twee punten?

Het zijn twee verschillende punten. De financiën moeten iets aan gebeuren, HET KONINGSHUIS ZOU NET ALS ALLE ANDERE Nederlanders belasting moeten betalen bijvoor-

beeld en het koningshuis zou minder groot kunnen zijn en minder (grote) huizen kunnen hebben min-

der ceremonieel bijvoorbeeld. Vooral moet er wat gebeuren aan het systeem van erfopvolging.

Een gekozen president?

Ja of een gekozen koning(in)

Ik ben wel voor een beperking van het koningshuis. Je

dend. We kiezen niet voor een koning, maar het is iets wat er is.

Dat samenbindende is een goed argument. Mijn vraag aan jou is: Waarom moet dan via erfopvolging? Op alle niveaus worden mensen gekozen vanwege hun kwaliteiten. Of je het goed doet op school, of je hard werkt, en dan krijg je een functie. Overal is het zo, behalve bij het koningshuis. Waar ligt dan de grens? Gaan we toe naar kastenstelsel zoals in India? **Opvolging is eigen aan de monarchie. Dat komt in**

andere landen ook zo voor.

Is dat een reden om dan maar een monarchie te hebben?

Dat niet, wel om

te nuanceren wat je zei. Bij erfopvolging is er sprake van een historische band. De koning(in) staat boven de partijen. Een president heeft dat niet.

Heeft Bush dat dan niet?

Bush heeft toch geen breed draagvlak...

"Je kunt twisten over de financiën, maar een koningin moet een zekere status hebben, die past bij haar functie."

Oké, Bush is geen goed voorbeeld. Een enorme eikel. Kennedy is wel een goed voorbeeld.

Dus nogmaals de vraag: Die bindende factor kan dus niet zonder erfopvolging.

Hij wordt wel versterkt door erfopvolging.

Er is veel discussie over erfopvolging. Het koningshuis heeft allemaal privileges. Neem bijvoorbeeld Maxima. Zij is de enige allochtone vrouw die direct een verblijfsvergunning heeft gekregen. Ze krijgt straks ook een of twee of nog meer paleizen. Kortom allemaal privileges, alleen omdat ze met een prins trouwt. Dat vind ik vreemd. Je kiest mensen niet op basis van afkomst.

“Maxima is de enige allochtone vrouw die direct een verblijfsvergunning heeft gekregen.”

kiezen, dus het is belangrijk. Het is totaal belachelijk dat iemand door erfopvolging op die plek terecht komt.

Er is een verschil met tussen een kabinet en de

volksvertegenwoordiging. De volksvertegenwoordiging kiezen we, het kabinet niet, al moet de regering wel kunnen rekenen op een meerderheid.

Er moet een topambtenaar worden neergezet die goed zicht houdt op de onderhandelingen.

Die topambtenaar zal gekozen worden om zijn politieke kleur. De grootste partij neemt het voortouw en laat die ambtenaar kiezen door de formateur.

Iedereen heeft een voorkeur. Het gaat om de professionaliteit. De koningin wordt zogenaamd geboren als prof en de topambtenaar wordt geboren als noppes en groeit op en leert die kwaliteiten. Daar blijf ik aan vasthouden. Dat is een essentieel punt.

Als troonopvolger geboren worden heeft z'n voordelen. Tijdens de opvoeding kan je daar op in spelen. De hele opvoeding kan daarvan doortrokken worden.

Het feit dat je geboren wordt in een familie die Oranje heet en dan koningin wordt, is heel gek. Iedere familie heeft mensen met betere of mindere kwaliteiten. Waarom maken we alleen een uitzondering voor het koningshuis? Die bindende factor is een goed argument. Misschien kan de koningin gekozen worden.



Wat als er nu een idioot aan de macht komt?

Ik sluit niet uit dat er ooit een kluns koning wordt. Maar dat is ook niet uit te sluiten als iemand gekozen wordt. Ook daar zie ik geen belemmering voor. Over het algemeen hebben wij het goed getroffen met het koningshuis. We moeten het probleem niet groter maken dan het is. Ik vind het ook belangrijk dat een koning boven de partijen staat. Vooral in tijden dat het moeilijk gaat. Dan staat er iemand zonder kleur boven de partijen.

We hebben geen flauw idee wat zich achter de schermen afspeelt. Bij een kabinetsformatie bijvoorbeeld. Op besloten ministerversadering hebben we ook geen goed zicht. Het geeft niet als we dat beeld niet overal even goed hebben.

Bij een kabinetsformatie is het wel belangrijk. Wij

“Ik sluit niet uit dat er ooit een kluns koning wordt.”

Dat is een idee wat nooit zal worden uitgevoerd. Dan is het per definitie een president. Merendeel van de bevolking is blij met het koningshuis. Het heeft een samenbindende factor. Elk presidentieel stelsel brengt verdeeldheid met zich mee.

De monarchie is dus wel aardig, maar dan vooral als samenbindende factor.

“Wat mij betreft kan een gekozen staatshoofd nooit de samenbindende factor zijn die de koningin wel is. Daarom moeten we dat niet wijzigen.”

Voorstelrondje

Op de Algemene Vergadering heb je misschien al kennis gemaakt met Jenne Minnema, het nieuwe bestuurslid Intern van Perspectief. Zijn naam klink heel erg Fries, maar dat is 'ie zeker niet.

Ook Rita Poppe en Simcha Looijen (jawel, onze hoofdredacteur) zijn het bestuur komen versterken als respectievelijk bestuurslid Internationaal en bestuurslid Media. Op deze pagina stellen zij zich vast voor.



Mijn naam is Rita Poppe en ik kom uit Groningen, waar ik sinds 1999 Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties studeer. Op het moment van schrijven loop ik stage bij de Eurofractie ChristenUnie-SGP in Brussel en doe in het kader daarvan onderzoek naar de defensievoorstellen van met name de Conventie. Op het moment van lezen zal ik echter weer in het hoge noorden vertoeven, om daar mijn doctoraalscriptie te schrijven.

Gezien mijn studie en stage zal de functie die ik binnen het Perspectief-bestuur ga vervullen, namelijk die van internationaal secretaris, geen verbazing oproepen. Dit werk wil ik graag doen, omdat ik ten eerste een bijzondere interesse heb voor de internationale, met name de Europese, politiek. Daarnaast ben ik van mening dat politiek op een christelijke manier uitgeoefend kan worden. Daar wil ik graag mijn kwaliteiten voor inzetten. In de komende tijd hoop ik de internationale contacten warm te houden en me daarnaast vooral in te zetten voor het vergroten van de kennis en de betrokkenheid van Perspectief bij de internationale politiek, door middel van artikelen, debat en excursies!

Dit is een rare rubriek. Ik heb me al eens voorgesteld als nieuw redactielid, maar nu moet het weer als bestuurslid mediazaken. Ik vrees dat ik er niet onderuit kom, dus toch maar even. Ik ben 20 jaar, dit jaar bezig met afstuderen van de opleiding journalistiek in Ede. Daar woon ik ook en heb het erg naar mijn zin. Binnen Perspectief ben ik actief in de redactie van Perspex en met de lokale afdeling Ede-Barneveld. Voor deze laatste kunnen we nog mensen gebruiken, dus geef een gil als het je wat lijkt.



Mijn naam is Jenne Minnema, 22 jaar oud, en naar ik begrepen heb de 'zoveelste PABO aanwinst' binnen het bestuur. Naast de Pabo doe ik nog andere dingen: ik heb samen met een vriend van mij nu zo'n 3 jaar een kindertheater, verder doe ik in mijn vrije tijd een verwoede poging om mijn racefiets in ere te houden, houd ik van computeren, darten, alles wat met vliegtuigen te maken heeft, keyboard spelen en zo nog wel wat dingen meer.

Binnen Perspectief ga ik me bezig houden met 'Intern', dat wil zeggen alles wat met leden,

lokale afdelingen en allerlei andere dingen die binnen Perspectief spelen te maken heeft. De komende tijd wil ik me bezig gaan houden met het opzetten van nieuwe afdelingen en het (nog) beter ondersteunen van de bestaande. Maar ook het vinden van een goede plek binnen Perspectief voor leden die actief willen worden. Dus als je een vraag hebt over wat jij kunt betekenen voor Perspectief, of over hoe het werkt binnen een lokale afdeling, of wil je gewoon nog meer weten over wat ik doe of wie ik ben: schroom niet en stuur een mailtje naar: intern@perspectief.nu

Verlag Algemene Vergadering



Door Minke Zwarts

De algemene ledenvergadering van 29 november was een interessante dag, waarop we niet alleen gesproken hebben over de officiële stukken en plannen, maar ook met elkaar nadachten over de 'roadmap to peace'. Er was een opkomst van ongeveer 40 mensen, wat zorgde voor gezellige gesprekken tussen de onderdelen van het programma door.

De dag begon gelijk goed inhoudelijk. Het eerste programma-onderdeel was een lezing over de 'Roadmap to Peace' door Eimert van Middelkoop. Hij gaf een overzichtelijke historische schets en heeft in duidelijke en evenwichtige lijnen nog eens uitgelegd wat de roadmap to peace inhield. Na afloop was er gelegenheid om vragen te stellen. Tenminste als het korte vraagjes waren, want Van Middelkoop moest bijna gelijk weer weg.

Gelukkig was er tijdens de lunch wel de mogelijkheid om met elkaar erover door te spreken. Al had lang niet iedereen het over de lezing van Van Middelkoop. De gesprekken waren meer een leuke mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en oude bekenden weer eens te spreken.

Na de lunch is het de beurt aan de voorzitter, Marcel. Hij houdt een aansprekende en bewogen speech. Veel aandacht is er voor de financiële problemen. Het bestuur wil daar eerlijk over zijn en respecteert de kritische vragen. Maar nu is het ook tijd om samen verder te werken en de problemen op te lossen. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor het nieuwe beleidsplan. Perspectief wil dit jaar werken aan

actieve jongeren en bewogen politiek. Ze willen politiek bedrijven, niet met de kop in het zand, maar met de handen uit de mouwen.

Drie punten staan vooral centraal in het nieuwe jaar: actievere leden en afdelingen, politieke acties, zoals de Stop de Porno actie, en maatschappelijke bewustmaking van leden en niet-leden. Vooral de lokale afdelingen spelen hierin een belangrijke rol. De leden binnen de lokale afdelingen worden volop geprezen en aangemoedigd. Leuk element in de speech is dat er veel ruimte is voor het bedanken van mensen die meegelopen hebben in het afgelopen jaar.

Vervolgens komt het zakelijke deel van de algemene vergadering. Er is een intensieve bespreking van de financiën en het nieuwe beleidsplan. De leden laten een grote betrokkenheid zien bij de vereniging en stellen ook kritische vragen over de financiële situatie. Maar wel is er waardering voor de oplossingen van het bestuur en het bestuur krijgt fiat om op de voorgestelde weg door te gaan.

Voor de verdere bespreking van de 'Roadmap to Peace' is er 's middags een forum onder leiding van Leon Meijer met Tineke Huizinga van de ChristenUnie, Ronny Naftaniel van het CIDI (Centrum voor Informatie en Documentatie Israël) en Alfred Pijpers van Instituut Clingendael. Er waren geen hele grote meningsverschillen tussen de forumleden. Toch komt er een leuke discussie op gang en worden er interessante vragen gesteld, ook nog naar aanleiding van de lezing van Van Middelkoop.

Aan het eind van de dag is er nog een vervolg van de algemene ledenvergadering, waar de laatste punten aan de orde komen. 'Omdat aan het eind nog intensief gesproken wordt over problemen rond een van de leden –die helaas zijn lidmaatschap opzegt – loopt de vergadering behoorlijk uit, maar gelukkig is er nog wel tijd voor een hapje en een drankje.'



Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij:

**“We moeten het debat
niet uit de weg gaan”**

Door Andre van Roshum en Josha Sietsma

De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Dat vindt christelijk Nederland tenminste. Duidelijk mag zijn dat niet iedereen het daarmee eens is. En wat is er dan beter dan met je tegenstanders te praten? Eén van die mensen met een andere mening is Harry van Bommel, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij en voorvechter voor het afschaffen van het bijzonder onderwijs in zijn huidige vorm.

Het Amsterdamse stadhuis is slachtoffer van de stilte op Kerstnacht. TL-buizen verlichten de lange gangen tot een rommelig klein kamertje. Het decor van de SP-kamer bestaat uit voornamelijk campagnemateriaal. Posters, folders en rode tomaten versieren het scenario. Van Bommel is punctueel en slalomt door het gebergte van opgestapeld papier naar zijn bureau. Hij heeft het

“De discussie is nu onzuiver.”

namelijk druk. Harry van Bommel bereidt zich voor op een reis naar Israël en de bezette gebieden. Hij richt zich nu ten volle op zijn huidige portefeuille Buitenlandse Zaken. Hoewel de voorbereidingen voor zijn reis hem erg bezighouden, heeft hij toch tijd gevonden voor een onderwerp waarvan je hem ervaringsdeskundige mag noemen? Voordat hij fulltime de politiek in ging doceerde hij enkele jaren Nederlands en Engels op het middelbaar onderwijs.

Van Bommel werd op 24 juni 1962 in Helmond geboren. Tot zijn elfde zat hij op de katholieke jongensschool. Hij doorliep de havo in Zwolle en vervulde zijn militaire dienstplicht. Het was zijn wens om journalist te worden. Die eerste liefde moest hij laten schieten omdat hij tot twee maal toe niet werd ingeloot op de School voor Journalistiek. Het alternatief: de lerarenopleiding CLZ, ook in Zwolle.

Vervolgens studeerde hij Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van

Amsterdam. In 1986 werd hij lid van de SP en behoorde in 1994 tot de eerste lichte beleidsmedewerker toen de SP met twee zetels in de Kamer kwam. Vier jaar later werd dit aantal uitgebreid naar vijf. Van Bommel was één van de gelukkigen en nam destijds het woordvoerschap Onderwijs op zich.

Probleem

Hij steekt van wal om zijn visie op het bijzonder onderwijs te vertellen. “Een groot probleem is dat bijzondere scholen de mogelijkheid hebben om leerlingen te weigeren. Dit brengt grote problemen met zich mee. We moeten het debat over het onderwijs niet schuwen. We hebben het over grote problemen. Op de eerste plaats komt het bijzonder onderwijs de integratie en emancipatie niet ten goede. Het onderwijs moet een bijdrage leveren aan integratie. Een manier om hiertoe te komen is het respecteren van elkaar standpunten. Als op een school wordt geleerd dat homoseksualiteit verkeerd is, wordt hier aangezet tot intolerantie. Bovendien is het niet de taak van de school om te zor-

gen voor de levensbeschouwelijke en religieuze opvoeding. Dit is iets wat thuishoort in de primaire opvoeding, in het gezin.”

Afschaffen

“Daarom vind ik dat artikel 23 in zijn huidige vorm afgeschaft moet worden. Men moet onderzoeken hoe bijzonder en openbaar onderwijs beter kunnen integreren. Uiteindelijk dient een algemene vorm van onderwijs tot stand te komen, met dezelfde rechten voor iedere school en iedere scholier, deelnemer en student. Het mag niet zo zijn dat scholen alleen leerlingen van de eigen denominatie toelaten. Op grond van het artikel, dat elke vorm van onderscheid verbiedt, moeten scholen tot algemene toegankelijkheid worden gedwongen.”

Kritisch

“We moeten ons aanpassen aan de tijd. We moeten kritische vragen durven stellen. Blijven bepaalde groepen niet achter? Dragen islamitische scholen bij aan de integratie? Niet op de manier van Hirsi Ali, zij komt met onwetenschappelijke opmerkingen.” Volgens Harry van Bommel blijft deze ‘moralistische’ overheid achter. Gestelde vragen in het debat zijn vaak afgeleide vragen. Kwesties worden op microniveau gevoerd en dit zorgt voor minder diepgang.

Is het goed als er wordt geleerd dat de vrouw minder is dan de man? Als er op het gebied van homoseksua-

“Het is niet de taak van de school om te zorgen voor de levensbeschouwelijke en religieuze opvoeding. Dat doen de ouders maar.”

liteit wordt aangezet tot haat? De discussie is nu onzuiver. Vooral door 11 september worden moslims afgeschilderd als fundamentalisten en nog extremer, als terroristen. Dat is onzuiver voor het debat. Vooral de VVD voert onzuiver debat. Het moet ook niet op de manier van het CDA. Artikel 23 is heilig en wie het onderwerp maar probeert aan te snijden, is fout bezig.”

Opvoedende taak

“Scholen hebben een opvoedende taak: het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden aan leerlingen. De overheid moet zorgen voor aanpassingen en dient daarbij naar de tijd te kijken. Heeft de overheid dan gefaald? Nee, de politiek voert het debat niet, dus wordt die discussie op een lager niveau uitgevochten. Het ideaalplaatje zou zijn dat een school wordt gedwongen met ouders te gaan praten. Ik hoop dat de christelijke partijen met open ogen naar de samenleving durven te kijken. Dan zie ik het niet somber in voor de toekomst.”



Perspectief Grunn', met v.l.n.r.: Ewout Klei, Gideon den Hertog, Lydia Bakker en Remco van Mulligen

Door Remco van Mulligen

Grunn': filosofen en praktijkmensen

Het waren drie historici die voor Perspectief Grunn' de eerste activiteit organiseerde: een debatavond met Eimert van Middelkoop als gast. Een gevaarlijke situatie, want historici hebben de neiging om veel te praten en weinig te doen. Al snel kwam er gelukkig nieuw bloed en ook meer actie. De afdeling heeft nu meer plannen dan ze in tien jaar kan verwezenlijken.

Remco is voorzitter, derdejaars student geschiedenis en journalistiek, fan van oud ARP-politicus Willem Aantjes en noemt zich links – 'anders-revolutionair'. Politiek is hij bevlogen, op het fanatieke af, maar liever op schrift dan in het debat. PR-man Ewout is vijfdejaars geschie-

denis en al een tijdje bezig met zijn scriptie over Joan Derk van der Capellen tot den Pol, de achttiende-eeuwse Pim Fortuyn. Hij hoopt Perspectief ooit nog te winnen voor zijn politieke-vernieuwingsstokpaardjes. Deze

“Alles wat ik vind, vindt de ChristenUnie ook”

twee heren zijn al vanaf het begin bezig met de afdeling en zaaien, als leden van de Ebateredactie, verwarring met hun tegendraadse politieke ideeën.

Sinds eind vorig jaar worden zij vergezeld door Lydia en Gideon. Zij zijn iets minder filosofisch en meer praktisch ingesteld. Lydia is een goede vriendin van Remco en toen ze hem hielp een begroting voor Perspectief op te stellen, heeft hij haar gelijk maar gevraagd pen-

ningmeester te worden. Ze studeert scheikunde en is onlangs begonnen met haar afstudeeronderzoek.

Gideon studeert Internationale Organisaties, maar wil liever een andere studie. Welke, dat weet hij nog niet. Hij is sinds de Middelkoop-avond secretaris. "Alles wat ik vind, vindt de ChristenUnie ook", heeft hij ooit gezegd. Met Lydia rechts (hoe kan het ook anders bij een penningmeester), Gideon en Ewout in het midden en Remco links, is binnen Perspectief Grunn' het hele politieke spectrum vertegenwoordigd.

De afdeling wil zo veel mogelijk interessante activiteiten organiseren voor haar leden en binnen de vereniging en de ChristenUnie een fris en eigenzinnig geluid

laten horen. De plannen zijn talrijk: in februari komt er een politiek café over het koningshuis en in april een filmavond, samen met de studentengroep van Amnesty International.

Remco: "We doen inmiddels hard mee aan de scholennactie van het Groninger Politiek Jongeren Kontakt. We bezoeken dan elke maand een school en gaan samen met andere jongerenpartijen in debat met klassen." En ze doen nog meer. "We steunen de actie Van Harte Pardon, die strijdt voor een eenmalig pardon voor bepaalde asielzoekers. Ook willen we een nieuwsbrief uitbrengen en een kleine werkgroep van de grond krijgen. Kortom: we laten ons christelijk hart op alle onderwerpen spreken."



Ewout en André Rouvoet lezen samen een Dirk Jan strip

'Jacob, het spijt me'

Perspectief Grunn's eerste revolutionaire daad was het ontvoeren van een triplexversie van André Rouvoet. Maandenlang verbleef hij veilig bij Remco thuis. Toen André verkaste naar Ewouts huis, werd er helaas een aanslag op hem gepleegd.

Ewout, waarom heb je André Rouvoet onthoofd?

"Ik heb hem niet onthoofd, dat heeft mijn studentenvereniging gedaan. Rouvoet was gastnoviet, maar heeft helaas de ontgroening niet overleefd. Noviet Roskam, die verantwoordelijk was voor het wel en wee van André, is naar de echte Rouvoet gegaan om zijn excuses aan te bieden."

Zijn de eigenaars van deze Rouvoet al op de hoogte gesteld van dit tragische verlies?

"Uiteraard laten wij dit de eigenaar, Jacob Roggema, niet via de Perspex vernemen. We hebben hem onze excuses aangeboden en willen eventueel de schade vergoeden."

Zijn dit soort acties tekenend voor deze afdeling?

"We willen de politiek spontaner maken en wat dichter bij de jongeren brengen en daar passen dit soort acties bij. Serieus praten kunnen we natuurlijk ook, maar we zijn wat stijl en ideeën betreft wat tegendraads."

In de volgende 'Afdeling Perspectief...' stelt **Dalfsen** zich voor. Een enthousiaste groep jongeren en wellicht wat minder studentikoos? Zij zijn op dit moment druk bezig met de voorbereiding op hun eerste Politiek Café in maart. Arie Slob is dan ook van de partij! In het volgende nummer hoor je hoe het geweest is. Wil je het zelf meemaken? Kijk dan in maart op www.perspectief.nu en je weet precies waar je zijn moet!

Borrels en brainstorms



Door Minke Zwarts en Marcel Benard

Enkele tientallen PerspectiefF-ers verzamelden zich op 10 januari op het partijbureau van de ChristenUnie voor de brainstormdag van PerspectiefF. Onder de bezielende leiding van Peter de Kluijver werd er door de aanwezigen gediscussieerd over acties die PerspectiefF het komende jaar moet gaan organiseren. In groepen werd daar verder over nagedacht. Met elkaar kwam heel wat creativiteit los. Want waar moet PerspectiefF nou eigenlijk een punt van gaan maken? Verschillende ideeën werden gespuid, zoals asielbeleid, milieu en onderwijs. Geen idee was te gek. In een van de groepen werd het idee geopperd om ons vast te ketenen aan de deuren van Holland Casino om zo te protesteren tegen gokverslaving.

Actie!

Uiteindelijk is er voor gekozen om met drie actiethema's aan de slag te gaan. Rond de Europese verkiezingen van dit jaar zal PerspectiefF van zich laten horen. Door PerspectiefF zal vooral het belang van het milieu aangekaart worden. Dat probleem moet namelijk vooral Europees aangepakt worden.

Daarna komt PerspectiefF in actie voor het thema sport. De bezuinigingen op sportverenigingen zijn slecht voor de gezondheid en de maatschappij. Nederland wordt dik en daarom wil PerspectiefF laten zien hoe het beter kan. Hoe? Denk daarover mee! Meld je aan bij Peter de Kluijver: politiek@perspectiefF.nu. Allerlei ideeën zijn al bedacht: een sponsorloop, fietsen naar de Olympische Spelen en met een PerspectiefF-team meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse.

Als we uitgefitnesst zijn, willen we ons druk gaan maken voor ouderen. Met alle PerspectiefF-afdelingen gaan we op één dag verpleeghuizen bezoeken, waar we mee gaan helpen met activiteiten. Daarmee willen we aandacht gaan vragen voor eenzaamheid bij ouderen en

voor het belang van vrijwilligerswerk. Het is natuurlijk belangrijk om het niet bij één dag te laten. Daarom willen we contact leggen met kerken om voor elkaar te krijgen dat mensen regelmatig bezocht worden.

Ook jij kunt meehelpen om aandacht te vragen voor deze thema's! Meld je aan bij Peter de Kluijver: we kunnen altijd jouw hulp gebruiken. Kijk ook op het forum van PerspectiefF, via www.perspectiefF.nu onder interactief.

Debat

Na de brainstorm was de vloer voor Johannes de Jong en Cors Visser. Zij probeerden diezelfde vloer aan te vegen met elkaar. Inzet van het debat was de vraag of de ChristenUnie progressief of conservatief moest zijn. Het was af en toe goed zoeken naar de verschillen, want de beide heren waren het redelijk met elkaar eens. Iedereen die buiten eigen schuld niet rond kan komen, moet kunnen rekenen op steun van de overheid. Maar ook de burens, familie en vrienden hebben een verantwoordelijkheid.

Ondanks de opvallende eensgezindheid bleef er genoeg over om door te praten tijdens de nieuwjaarsborrel die daarna op het programma stond.

Borrel

Bij die borrel waren niet alleen PerspectiefF-leden aanwezig, maar ook veel collega's van andere politieke jongerenorganisaties kwamen af op de uitnodiging. Samen met onder meer Thijs van Daalen, voorzitter van de ChristenUnie, genoten ze van een biertje, wijntje of sapje.

Al met al was het een zeer geslaagde dag. Gezellig en interessant. Een goed idee voor volgend jaar.

30)



DURF TE KIEZEN...

Ter ondersteuning van het bestuur van Perspectief zijn wij op zoek naar een

(assistent-)penningmeester (m/v)

De assistent-penningmeester ondersteunt de werkzaamheden van de penningmeester en kan op termijn de penningmeester opvolgen. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

- het financieel adviseren van lokale afdelingen
- inwerken in de financiële organisatie
- het ondersteunen van het bestuur m.b.t. de financiën

Wat bieden wij?

Werkervaring op het gebied van financiën en bestuur, interessante activiteiten, kijkje in de keuken van de politiek, een goede begeleiding en een onkostenvergoeding.

Wat vragen wij?

Voor deze vacature is het vereist dat je een studie doet of hebt afgerond op het gebied van accountancy of een andere relevante hbo- of academische studie. De tijdsbelasting bedraagt minimaal één avond per maand, enkele zaterdagen per jaar en regelmatig telefonisch en e-mail overleg.

Informatie

Het gaat om een vrijwilligersfunctie. Gezien de huidige man/vrouw-verdeling nodigen wij met name vrouwelijke kandidaten uit om te solliciteren. Brieven met CV kunnen worden gericht aan Klaas Pieter Derks, Huygensstraat 103, 9727 JB Groningen of per e-mail: secretaris@perspectief.nu. Voor meer info kun je bellen met Wiebrand Cossen: tel. 06 – 21252898 of mail penningmeester@perspectief.nu.

Perspectief is ook op zoek naar een

tweede secretaris

De tweede secretaris biedt secretariële en beleidsmatige ondersteuning in samenwerking met de algemeen secretaris en kan de algemeen secretaris vervangen bij diens afwezigheid. Voor deze vacature geldt ook dat opvolging op termijn mogelijk is.

Wat bieden wij?

Werkervaring op het gebied van managementondersteuning en bestuur, interessante activiteiten, kijkje in de keuken van de politiek, een goede begeleiding en een onkostenvergoeding.

Wat vragen wij?

Bij mogelijke opvolging van de eerste secretaris een hbo- of academische opleiding of anderszins tenminste een mbo-opleiding. De tijdsbelasting bedraagt minimaal één avond per maand, enkele zaterdagen per jaar en regelmatig telefonisch en e-mailoverleg.

Informatie

Het gaat om een vrijwilligersfunctie. Gezien de huidige man/vrouw-verdeling nodigen wij met name vrouwelijke kandidaten uit om te solliciteren. Brieven met CV kunnen worden gericht aan Klaas Pieter Derks, Huygensstraat 103, 9727 JB Groningen of per e-mail: secretaris@perspectief.nu. Voor meer info kun je contact met hem opnemen. Telefoonnummer: 050 – 5281055 of 06 – 21877071.

...VOOR DE TOEKOMST!

Hé!

Wat doe jij eraan?!

Word NU lid!

Word nu lid van:



En ontvang gratis de nieuwe CD van Gerald

Ja, ik word lid van **Perspectief**, ChristenUnie-jongeren
(en machtig Perspectief de contributie af te schrijven van mijn rekening)

Als welkomstcadeau ontvang ik graag:

De nieuwe 2CD van Gerald Troost
(‘Bovennatuurlijk’)



Het boekje ‘Hart voor Groen’



Gerald:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en plaats: _____

Tel.nummer: _____

E-mail: _____

Geb. datum: _____

Rek.nummer: _____

Handtekening: _____

Contributie per jaar:
12-17 jaar € 7,-
18-26 jaar €12,-
27-30 jaar €17,-

*“Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Waarom **steun je dan de ChristenUnie** niet die daartegen in actie komt?”*

Wij hebben **JOUW STEUN** nodig!”

Opsturen naar:

Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Antwoordnummer 862, 3800 AK Amersfoort



Met

Spektakel

posterbijlage

Perspex

Expeditie

Europa



5e jaargang • 17 • mei 2004



Interview
Yvette Lont

Perspectief

ChristenUnie-jongeren

Thema Europa

Uitgave van Perspectief, ChristenUnie-jongeren

Prikbord

Bestuursleden Nationale Jeugdraad gezocht (1)

De Nationale Jeugdraad is op zoek naar negen bestuursleden (voorzitter, penningmeester, secretaris en 6 programmabestuursleden) die een jaar lang minstens drie dagen in de week beschikbaar zijn om zich in te zetten voor het vergroten van jeugdparticipatie op de verschillende deeltherreinen van de Nationale Jeugdraad. Een bestuurslid van de Jeugdraad is een jongere (bij voorkeur begin 20) die vanwege zijn of haar idealen in het bestuur zit en opkomt voor het belang van jeugd en jongeren. Een bestuurslid is daarnaast initiatiefrijk, kritisch, besluitvaardig en een echte teamspeler. Voor alle bestuursleden geldt:

- een jaar lang minstens drie dagen in de week beschikbaar zijn;
- een jongere (bij voorkeur begin 20, maar in ieder geval niet ouder dan 29) die vanwege zijn of haar idealen

Perspectief en Gerald Troost in concert

Op 22 mei organiseert Perspectief Kampen samen met Gerald Troost een concert in Kampen. Op 11 juni kun je ze in Drachten verwachten. Perspectief Fryslân is samen met ChristenUnie Smallerland al druk met de voorbereidingen. Op het programma staat behalve een spetterend optreden ook cabaret. Ook komt er een prominente ChristenUnie gast spreken!

Excursie Tweede Kamer

Speciaal voor de jongeren organiseert Perspectief op woensdag 2 juni 2004 en woensdag 6 oktober 2004 excursies naar de Tweede Kamer. Dit is je kans om met een van onze kamerleden te praten. Stel hen je vragen en kijk hoe zij hun werk doen in de Tweede Kamer en in hun fractiekamers. Loop mee door de Ridderzaal en nuttig een lunch zoals zij die kunnen krijgen! Kortom: fractiekamers, Tweede Kamer, Ridderzaal, lunch en een gesprek met één van onze kamerleden. Wees erbij en stel je vragen. De excursie is tussen 12:00 uur en 17:00 uur. De kosten zijn: voor leden van Perspectief 10 euro en voor niet-leden 15 euro. Dat is inclusief de lunch. De kosten van reizen naar en van Den Haag zijn voor eigen rekening. Geef je op via aweening@christenunie.nl onder vermelding van je naam, adres, postcode en woonplaats. Opgave en afmelden is mogelijk tot tien dagen voor de excursie. Wil jij met je hele klas naar de Tweede Kamer? Informeer naar de mogelijkheden!

Letten, Litouwers, Polen, Belgen, Hongaren, Bulgaren, Zwitsers, Tsjechen. Je ontmoet ze tijdens de Internationale Summerschool 2004!

Van 6 tot en met 9 juli 2004 organiseert Perspectief een Internationale Summerschool waar jeugd uit heel Europa wordt verwacht. Tijdens deze Summerschool staat ontmoeting tussen jeugd uit deze landen en leden van Perspectief centraal. En Perspectief, dat ben jij. Daarom nodigen om tafel te gaan en één van de magazines te evalueren? Geef je dan gauw op via de website of via perspex@perspectief.nu en vermeld in welk team je wilt gaan zitten. we je van harte uit erbij te zijn! Het thema deze dagen zal Europa zijn. Allereerst omdat Europa dit jaar erg in de belangstelling staat, in verband met de verkiezingen van het Europees Parlement en het Nederlandse voorzitterschap vanaf juli 2004. Daarnaast is het thema 'Europa' erg geschikt voor een summerschool waar veel jongeren aanwezig zijn uit landen die in mei toe zullen treden. Alle tijd dus om te ontdekken of de Polen echt van plan zijn 'en masse' West-Europa te overspoelen, uit te vinden wat ze in het oosten van ons kaaskoppen vinden en te testen wie er meer van 'onze' EU af weet. Het thema zal nog verder ergerwerk worden, evenals het programma en de locatie. Zeker is dat gezelligheid, ontmoeting en discussie elkaar in ruime mate zullen afwisselen! We hopen jullie te kunnen verwelkomen in Brussel, of in het Koetshuis in Driebergen. Letten, Litouwers, Polen, Belgen, Hongaren, Bulgaren, Zwitsers, Tsjechen. Perspectief ontmoet ze tijdens de Internationale Summerschool 2004!

Als je interesse of vragen hebt kun je mailen naar Rita Poppe via r.poppe@student.rug.nl. Zo spoedig mogelijk zullen jullie via nieuwsbrief, Ebate en de Europa-avonden meer horen. Houdt deze zaken dus in de gaten.

(2)

opkomt voor het belang van jeugd en jongeren;

- bij voorkeur ervaring opgedaan bij een jongerenorganisatie;
- men heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring en goed analytisch en organisatorisch vermogen;
- staat stevig in zijn/haar schoenen en is in staat het belang van jongeren (op bepaalde onderwerpen) goed onder woorden te brengen;
- een uitdaging zien in het leggen en onderhouden van contacten met (nieuwe) jongerenorganisaties en overige samenwerkingspartners;
- een bestuurslid is creatief, initiatiefrijk, kritisch, besluitvaardig en een echte teamspeler.

Perspectief is een van de lidorganisaties van de Nationale Jeugdraad. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor Perspectief-ers kun je contact opnemen met Marcel Benard, 06-14275167, voorzitter@perspectief.nu

Op herhaling: kom in het evaluatiepanel Perspex of Spektakel!

Op herhaling: kom in het evaluatiepanel Perspex of Spektakel! We zijn nog steeds op zoek naar jongeren die in een panel de Perspex en Spektakel willen evalueren. Een panel dat ieder nummer van de Perspex kritisch onder de loep neemt en een panel dat eens goed kijkt of de Spektakel nog leuker kan. We hebben jou dus nodig om dit blad zo goed mogelijk in elkaar te zetten. Heb jij eens per kwartaal wel een middagje over om met een team om tafel te gaan en één van de magazines te evalueren? Geef je dan gauw op via perspex@perspectief.nu en vermeld in welk team je wilt gaan zitten.

Colofon:

Perspex wordt uitgegeven door
Perspectief, ChristenUnie-jongeren

Redactie:

Simcha Looijen (Hoofredactie)
Karla Derks-Wolthuisen (Eindredactie)
Wim Doddema
Bert Heuvelman
Josha Sietsma
Sibrand de Boer
Jochem Meeuwssen
André van Roshum
letje van Voornveld
Huib de Zeeuw
Remco van Mulligen

Fotografie:

Rufus de Vries

Cartoonist:

Christian Zomers

Columnist

Leon Meijer

Redactieadres Perspex:

Postbus 439
3800 AK Amersfoort
tel.: 06-137 741 34
e-mail: perspex@perspectief.nu

Lidmaatschap:

Tot 18 jaar: € 7,-
18 tot 27: € 12,-
27 tot 30: € 17,-

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, tenminste 4 weken voor het eind van het jaar

Informatie:

Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Postadres:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Bezoekadres:
Puntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
tel: 033- 422 69 51
fax: 033- 422 69 68
info@perspectief.nu
www.perspectief.nu
www.ebate.nl

Bestuur Perspectief:

Voorzitter:
Marcel Benard
Anjerveld 11
2914 PA Nieuwerkerk a/d IJssel
tel: 06 - 14275167
e-mail: marcel.benard@12move.nl
Secretaris:
Klaas Pieter Derks
kpderks@hetnet.nl
Penningmeester:
Wiebrand Cnossen
wiebrandcnossen@ilse.nl

Vormgeving en Druk:

Douglas Design, Ommen
BDU, Barneveld

Europa

Om eens te kijken hoe het gesteld is met onze kennis van Europa, heb ik een mini-onderzoek uitgevoerd. De testpersonen waren mijn broertjes. Thom (12) en Jan (7). Ze kwamen niet veel verder dan een gezamenlijk ‘Nederland wordt Europees kampioen!’, waarna ze weer verder gingen met voetballen. Toevalligerwijs hadden mijn andere twee testpersonen, Ralf (20) en Mark (12) ook dezelfde associatie: ‘Europa? De eurol’, waaraan Ralf toevoegde dat als hij gaat stappen, zijn geld sinds de invoering van de nieuwe munt aanmerkelijk sneller op is dan in het guldentijdperk. Het is duidelijk: Europa leeft onder jongeren. Om Europa bij jullie nog meer te doen leven, hebben wij een hele Perspex aan dit onderwerp gewijd. Op donderdag 10 juni zijn er immers verkiezingen voor het Europees Parlement en die verkiezingen zijn minstens even belangrijk als die voor de Tweede Kamer. Ook als je helemaal nog niet mag stemmen, blijft het interessant te weten wat Europa precies is en wat er gebeurt.

Daarom is de Perspex-redactie onlangs afgereisd naar Brussel om voor jullie te kijken wat de bestuurders van Europa precies uitvoeren. Daar hebben we gesproken met Hans Blokland, lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP. Als je benieuwd bent waarom batterijen van groot belang zijn voor ons, lees dan verder op pagina 4 en Blokland legt het je uit. Een andere kant van het Europees bestuur kan je leren kennen door het interview met Joshua Livestro te lezen. Hij was de persoonlijk assistent van Eurocommissaris Frits Bolkestein.

Naast alle Europa-getinte artikelen hebben we natuurlijk nog andere dingen te bieden. Op pagina 20 kan je zien wat onze voorzitter Marcel dit keer voor klus heeft moeten opknappen. Als je zelf ideeën hebt voor de volgende keer, mail ze ons! Na de ‘intellectuelen’ uit Grunn’ is dit keer de beurt aan Perspectief Dalfsen om zich aan jullie voor te stellen. Wil je alles weten over vakantiewerk? Lees dan snel verder op pagina 12. Veel plezier!

Remco van Mulligen

Expeditie Europa

De stelling

Bijbelstudie

Nederland is besekst

Vakantiewerk : een jaarlijks terugkerend feest

Verslag Algemene Vergadering

Euro heeft moeite met integratie

ECMP: nieuwe christelijke beweging in Europa

Voorzitter in uitvoering

Column Leon Meijer

Afdeling Perspectief... Dalfsen

Doe mee aan de Perspectief-wedstrijden

Media

Het tegengeluid: Joshua Livestro

Europatour

Partij

4
8
9
10
12
15
16
18
20
21
22
24
25
26
28
30

Expeditie Europa: batterijen zijn best belangrijk

Door Walter Monster
m.m.v. Jochem Meeuwssen, Simcha Looijen en Sibrand de Boer

Europa is weer hot en elk zichzelf respecterend politiek blad richt zijn ogen op Europa is onzijdig Vanzelfsprekend ontkomt ook de redactie van Perspex hier aan, dus de redactie maakte een 'snoepreisje' naar de hoofdstad van Europa: Brussel.

4)

Bij aankomst bij het Europese Parlement valt het contrast op met de omgeving. Toegegeven, je zit in België, maar toch.... luxueuze gebouwen, mooie vrouwen en mannen strak in pak bepalen opeens het straatbeeld. En om alles perfect te maken, komt de persvoorlichter van de Europese 'kleine luyden' aanlopen. Hij stelt zich voor als Walter Monster, werkzaam voor de eurofractie van de ChristenUnie-SGP. Monster neemt ons mee naar Hans Blokland, al tien jaar lid van het Europees Parlement. Hij is erg in zijn sas. Zojuist is zijn voorstel over batterijen, waar hij dagenlang mee bezig is geweest, aangenomen door het Europees Parlement.

Blokland over lobbyen

Nederland is heel principieel. We hebben een standpunt en daar houden we ook aan vast als we er alleen in staan. In het begin heb je vaak nog medestanders, maar die zie je dan verdwijnen. Landen ruilen onderling dingen uit. 'Jij krijgt dit als ik dat krijg'.

Ook de Tweede Kamer speelt daar een rol in. Als een minister gaat onderhandelen over een bepaald voorstel en hij komt terug naar de Kamer en zegt: 'Ik heb gevochten als een leeuw, maar helaas...' is er niks aan de hand. Maar als die terugkomt en zegt: 'Ik heb niet alles bereikt, maar ik heb compromissen gesloten op die en die punten', dan zijn de rapen gaar.

Blokland over fraude

Er is te weinig verbetering. Laatst werd een Commissaris geconfronteerd met fouten op zijn gebied. Zijn antwoord: 'Ik wist het niet, dus ben ik niet verantwoordelijk'. Hij is niet schuldig, maar wel verantwoordelijk. Misschien was dit gewoon een 'slip of the tongue', of is dit

Zuid-Europese variant op verantwoordelijkheid dragen. De vorige commissie is gevallen door een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef.



Veel mensen zullen zich niet erg druk maken om batterijen

Blokland: "Snap ik, maar dit is belangrijk. Van de 15 lidstaten hebben er 5 een goed verwerkingsproces. Dat is niet goed voor het milieu. In batterijen zitten namelijk stoffen als kwik, lood of cadmium. In veel landen zijn de stortplaatsen niet goed, waardoor batterijen doorroesten en allerlei metalen in het grondwater komen. Door dit voorstel komt er een ban op zware metalen en komt er een einde aan een belangrijk milieuprobleem. Ook wordt een goede inzameling van batterijen geregeld."

Hoe lang zal het duren voordat dit proces is doorgevoerd?

"Een jaar of zeven. Het is een lange weg. In Nederland is alles geregeld, maar in Groot-Brittannië bijvoorbeeld helemaal niet. Laatst nam de voorzitter van de commissie haar batterijen mee vanuit Engeland om ze in Brussel in te leveren, omdat het in eigen land niet kon."

Kort daarna moet het gesprek onderbroken worden, omdat Blokland naar een vergadering moet van de Economische en Monetaire Commissie. Bij binnenkomst in de zaal worden we doorverwezen naar de banken achter de europarlementariërs. We bevinden ons in het gezelschap van een grote kudde medewerkers, pers

en andere belangstellenden. Het oog valt op de vertaalcabines. Alles wordt in de 13 talen van de Europese Unie vertaald. Een aantal wat na de uitbreiding zal oplopen tot 19. En als je bedenkt dat in elke cabine drie personen zitten om alle mogelijke varianten

(Nederlands-Duits, Frans-Grieks, Zweeds-Spaans etc.) te vertalen, krijg je een beeld van de complexiteit van de Europese instanties en de hoge kosten die dit met zich meebrengt. Al het werk doen in het Engels of Frans is geen

optie, omdat dan voorbij gegaan wordt aan het beginsel dat iedereen zijn eigen taal moet kunnen spreken. En bovendien zou het de van geboorte Engels- of Franssprekende parlementariërs een natuurlijk voordeel opleveren. Niet eerlijk ten opzichte van de rest. Dan begint de Europese commissaris Pedro Solbes Mira zijn rede. Vandaag is zijn afscheid. Hij verlaat 'Europa' om in eigen land Spanje minister van Financiën te worden. Op een saaie, eenstemmige toon begint Mira zijn betoog. Eerst kan daar nog aan ontkomen worden door aan alle knopjes van je koptelefoon te draaien, maar na een minuut of tien kom je er toch achter dat je niks van zijn verhaal kan volgen in het Italiaans of Deens. Dan maar in het Nederlands, maar ook daar klinkt het niet echt opwindend in. Gelukkig neemt Walter Monster ons na een half uur mee naar een ander debat. In de zaal iets verderop is een debat over fraude in het Europees Parlement aan de gang

"Door ons voorstel komt er een ban op zware metalen en komt er een einde aan een belangrijk milieuprobleem."



Rapport

De Oostenrijkse parlementariër Hans-Peter Martin wil hij aan de kaak stellen dat een groot aantal europarlementariërs even komt tekenen voor het presentiegeld, maar daarna rustig weer verdwijnt. Tegenover het Duitse tijdschrift Bild heeft hij verteld dat hij zijn collega's is gevolgd met een verborgen camera en dat hij

'Een vodje' is de ongewoon harde kritiek.

beschikt over een lijst van bijna 200 namen die zich schuldig zouden maken aan dit vergrijp. Deze actie wordt hem door zijn collega's niet in dank afgenomen. Zij beschuldigen hem ervan dat hij het rapport twee jaar op de plank heeft laten liggen en het nu vlak voor de verkiezingen gebruikt voor electorale doeleinden. Ook op de kwaliteit van het rapport is heel wat aan te merken. 'Een vodje' is de ongewoon harde kritiek. Met verontwaardigende bewegingen en een boze blik, met het oog op de aanwezige cameraploegen, ziet Martin hoe zijn rapport massaal wordt afgewezen.

Blokland over de Tweede Kamer

Zeventig procent van de wetgeving komt uit Europa. Volgens mij realiseert de Tweede Kamer zich dat niet helemaal meer. Ze zijn veel te veel met zichzelf bezig. Laatst zij Femke Halsema: 'Het is niet voor niets dat Gert Schutte uit de Kamer is vertrokken. Er is steeds minder aandacht voor wetgeving.' Nederland heeft dan ook een grote achterstand om de Europese wetgeving in te kaderen binnen haar eigen wetgeving.

Laatste dagen

Het zijn de laatste dagen van de parlementariërs die zijn gekozen in 1999. Sommige zullen terugkomen, maar een groot gedeelte ook niet. Ook de uitbreiding met 10 nieuwe landen zal zorgen voor een vloedgolf van nieuwe personen in Brussel. Ook de ChristenUnie-SGP-fractie kan niet voortbouwen op oude zekerheden. Zo is de keuze in welke fractie zitting wordt genomen na de verkiezingen onzeker. Het Parlement is verdeeld in een aantal fracties, samengesteld uit partijen uit meerdere landen, wiens idealen bij elkaar in de buurt liggen. Het lid worden van een fractie heeft vele voordelen, zoals accommodatie, budget en spreekrecht in de vergaderingen. Nu nog zetelt de ChristenUnie-SGP

“Alleen wij, de Hongaren en misschien een verdwaalde Est hebben een serieuze kans om een zetel te halen.”

in de kleine EDD-fractie (Europa van Democratieën in Diversiteit). Een fractie van 18 parlementariërs uit 4 landen die ideologisch gezien niet heel veel met elkaar te maken hebben. Groot voordeel van de fractie is dat er geen fractiediscipline geldt en omdat een aantal parlementariërs uit de EDD-fractie het laat afweten, blijft er bijvoorbeeld veel spreektijd en plaatsen in commissies over. De ChristenUnie-SGP maakt daar dankbaar gebruik van. Zo spreekt Rijk van Dam (ChristenUnie-parlementariër) in de plenaire vergadering meer over het onderwerp landbouw dan zijn CDA-collega Albert-Jan Maat, die lid is van de landbouwcommissie.

ECPM

Het liefst wil de ChristenUnie-SGP deel blijven uitmaken van een fractie van christelijke partijen, maar die kans zit er niet in. De ChristenUnie heeft internationaal haar krachten gebundeld met een aantal christelijke partijen, onder andere afkomstig uit de nieuwe lidstaten, om te komen tot zo'n christelijke fractie. De beweging heet ECPM (European Christian Political Movement). Monster: 'Dat zou het mooist zijn, maar is niet realistisch. We halen nooit genoeg zetels. Alleen wij, de Hongaren en misschien een Est hebben een serieuze kans om zetels te halen.' Een overstap naar de Europese Volkspartij (EVP), waar onder andere het CDA deel van uit maakt, behoort ook tot de mogelijkheden. Waarschijnlijker is dat de fractie verder gaat als onderdeel van de EDD.

Blokland over het Nederlands voorzitterschap

Het zal rustig worden. De Europese Commissie komt pas in oktober weer met voorstellen en het Europees Parlement is nieuw, dus die hebben ook even tijd nodig. Nederland zit in een lastige positie. De Ieren hebben ook niet veel overgelaten voor Nederland. Het is een van de beste voorzitterschappen van de laatste tien jaar. De regeringsleiders gaan in juni overleggen over de Europese grondwet en als ze daar uitkomen, heeft Nederland daar niks aan.



Het laatste artikel in Perspex over rooms-katholieken heeft veel te weeg gebracht. Publicaties in het Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, het Katholiek Nieuwsblad en uitzendingen op Radio 1 waren het gevolg. De redactie van Ebate gaf een vervolg aan de discussie door een avond te beleggen waarop ChristenUnie-voorzitter Thijs van Daalen stelde dat rooms-katholieken welkom zijn als lid. De discussie hier overdoen is eigenlijk niet meer nodig, maar kort een aantal meningen op een rijtje.

De stelling

Katholieken kunnen gewoon lid worden van de ChristenUnie

“Het is evident dat er strijdpunten zijn tussen het lidmaatschap van de Rooms-katholieke kerk en Perspectief, omdat men anders denkt over de aard en daarmee ook over het gezag van de Bijbel. Rooms-katholieken moeten hierop gewezen worden.”

Jonathan T. van Tongeren, Apeldoorn

Een Rooms-katholiek kan geen lid worden van de ChristenUnie, tenzij hij of zij de Unie-fundering onderschrijft. En die bijbelgetrouwe Rk-leden zijn er.

Caspar Voorberg, Houten

“Ik hoor inderdaad wel eens van partijgenoten die menen dat de ChristenUnie de poorten gesloten houdt voor rooms-katholieken die lid willen worden. Dat is een vooringenomen standpunt, want er is geen uitspraak van het bestuur of van het Uniecongres die dat heeft vastgelegd. Wat mij betreft komt die uitspraak er ook niet. Ik heb liever dat we het over de politieke inhoud hebben dan over de vraag uit welke kerk iemand komt.”

Thijs van Daalen (voorzitter ChristenUnie), Zeewolde

“Ik heb de discussie op een afstandje gevolgd. Op zich vind ik de discussie zinnig, maar ik heb erg het idee dat een aantal mensen de discussie voor een deel gebruiken om zich zelf te profileren. Op Ebate sprongen een aantal mensen, bij wijze van spreken, een gat in de lucht toen ze zagen dat ze in het Reformatorisch Dagblad stonden. Gelukkig geven ze het zelf toe.”

Marieke Wendel de Joode, Almelo

“Of ik me welkom voel? Nee. Dat hoeft ook niet, omdat een politieke partij nu eenmaal geen gezelligheidsclub is. De partij streeft doelen na die hem zeer aanspreken. Om die reden wil ik me als partijlid aansluiten. Ik heb me binnengevochten. Er was net genoeg basis om de Uniefundering te onderschrijven. Ik vind ook niet dat de ChristenUnie moet zeggen tegen rooms-katholieken: worden jullie maar lid want die belijdenissen doen er niet toe.”

Arnout van Kempen (katholiek en lid van de ChristenUnie), Amsterdam

Reageer de volgende keer op de stelling:

Turkije moet lid worden van de Europese Unie

Ben je Turk of Nederlander? SGP-er of lid van de LPF? Hou je van Lingo of kijk je toch liever naar Bert van Leeuwen? Lijk je op Sugar Lee Hooper of juist op Jamai? Het maakt ons allemaal niet uit, dus mail je mening naar perspex@perspectief.nu



Handelingen 16: 9-10 (11-40)

„Daar [in Troas] kreeg Paulus 's nachts een visioen waarin een man uit Macedonië hem toeriep: 'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!'. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.“

Europa

Door Johannes de Jong

Hebben we als christenen iets met Europa te maken? Als mensen die zich bezig houden met christelijke politiek is onze omgeving van belang maar dat geldt voor iedereen die zich bezig houdt met politiek. Natuurlijk, we zijn als Nederlanders ook Europeanen maar dat heeft weinig te maken met ons christen-zijn. Of ligt het toch anders? Heeft het feit dat we hier zijn als christenen die zich bezig houden ook een bepaalde verplichting voor ons in Europa?

Deze bijbeltekst gaat erover dat Paulus geroepen wordt om het evangelie in Macedonië te verkondigen. Hij moet naar Europa toe! Het interessante van deze tekst is dat Paulus de Macedoniërs 'te hulp' moet komen. Ze zitten op hem te wachten! Tenminste..... Niet echt, in de eerste stad die ze aandoen (Filippi) worden ze al vrij snel in de gevangenis gesmeten. Oftewel, in Gods ogen is de nood groot maar die wordt niet altijd erkend door de mensen. Desondanks blijft de roeping er wel! Ook in het Europa van nu zien we dat in de ogen van veel christenen de geestelijke nood groot is. Nederland is onderdeel van de West-Europese cultuur en daar spelen de grootste problemen op geestelijk gebied. Deze problemen hebben hun weerslag op de politiek. In heel West-Europa wordt de maatschappij killer en harder. Er is minder aandacht voor de armen en er is minder ruimte voor de vreemdeling. Ook in de Europese politiek is het hard nodig om op

te komen voor het milieu en voor een goede omgang met de derde-wereldlanden. Ook in het Europees Parlement wordt er gediscussieerd over kloneren, abortus, euthanasie. Een materialistische leegte is de uitdaging voor de christelijke politiek in Europa, ook als die leegte niet wordt erkend.

Maar wat kunnen we als kleine ChristenUnie in dat grote Europa? Moeten we niet juist tegen dat grote EU-apparaat zijn waarin mensen nummers worden en menselijke noden belangen? Als we weten dat de opdracht er is, dan is het de uitdaging om in die leegte onze broeders en zusters in de politiek te zoeken. En die zijn er! Net zoals Paulus in Filippi een paar mensen bij de rivier vond en een kleine gemeente stichtte zo kunnen we met andere christenen in de Europese politiek samenwerken. Met de ervaring en kennis die we hebben kunnen wij hen te hulp komen.

Maar ook het omgekeerde geldt. Als wij de mensen te hulp komen worden we zelf ook verrijkt. We kunnen ook leren door ons actief in Europa in te zetten. Paulus werd door Lydia de Purperverkoopster opgevangen. Wij kunnen ook versterking en bemoediging ervaren door te weten en te horen van andere christenen die in de Europese politiek het evangelie handen en voeten willen geven. We worden nog steeds geroepen om hier in Europa aan de slag te gaan!

Nederland is besekest

Door Josha Sietsma

Yvette Lont, deelraadslid ChristenUnie Amsterdam, is bezorgd over de gevolgen van de opheffing van het bordeelverbod. "Ik maak mijn grote zorgen over de huidige hulpverlening, die vaak steken laat vallen, en een tekort heeft aan uitstap-programma's voor de prostituees."

En hoe zit het eigenlijk met de veiligheid van de prostituees, wordt die verhoogd of blijft dat hetzelfde?

Prostitutie als 'legale' baan. Een feit, dat sinds kort wettelijk is toegestaan. 'Achter het raam' (tippen is nog steeds verboden) als onderneming.

"Als politica wil ik prostitutie niet zien als een baan en als christen is dit al helemaal onaanvaardbaar. Dit 'vak' mag niet gezien worden als werk. Sinds kort is het bordeelverbod in ons land opgeheven na jarenlang gedoogbeleid. De bedoeling is dat prostitutie gewoon een beroep zal worden waarin een bezoekje aan het arbeidsbureau voor inschrijving gewoon de



normaalste zaak van de wereld zal zijn. Een vak dat dus ook in aanmerking komt voor box 1 van de belastingdienst. Wie weet komt er zelfs nog een subsidieregeling voor de startende prostituees. Of misschien zelfs wel een vakbond voor deze ondernemers, hoewel die er al is, namelijk de rode draad." De prostitutie is nog steeds een 'vak' waar criminaliteit en ook illegaliteit bij komen kijken. Het voordeel van deze vernieuwing is dat deze groep nu rechtmatig aanspraak maakt op de rechten die zijn weggelegd voor werkend Nederland. Het is dus de taak van de overheid om te controleren dat deze vrouwen en mannen een veilige en hygiënische werkplek hebben.

Hoe ziet u de toekomst voor het zogenoemde 'oudste beroep in de wereld' in Europees perspectief binnen Nederland, lettend op het feit dat landen van het Oostblok lid zullen worden van de Europese Unie?

"Waarschijnlijk zal de stroom van prostituees uit het Oostblok sterk toenemen. Dit mogen we niet onderschatten. De toestroom van meisjes uit het Oostblok is op dit moment al relatief hoog ondanks het feit dat veel van deze vrouwen belanden in de illegaliteit." Volgens Yvette moet de Nederlandse overheid de stroom van deze prostituees beperken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het verminderen van het aantal vergunningen. Door deze maatregel zal strafbare, dus onrechtmatige prostitutie weer toe kunnen nemen. Daarom is het de taak van de overheid en politie om ook toezicht te houden en regelmatig controles uit te voeren.

Prostitutie wordt gedoogd in bijna alle Europese landen. Vanwege de illegaliteit en het gedoog in die landen, bestaat er een reële kans dat Nederland wel eens een bordeeleiland zou kunnen worden. Het rapport Eriksson van het Europees parlement pleit er gelukkig voor om prostitutie verboden te houden in Europa, vanwege de uitbuiting van der vrouw. Hopelijk kan Europa hiermee Nederland op de vingers tikken en de opheffing van het bordeelverbod terugdraaien.

In hoeverre is het realistische om de prostitutie als het ware te verbannen?

"Vanuit christelijk standpunt is prostitutie iets wat niet getolereerd mag worden. Maar een totaal verbod is ook niet echt realistisch." Maar wat dan wel? "Het is nog steeds zo dat elk mens zelf verantwoordelijk is voor wat hij of zij doet. Maar voornamelijk vrouwen zijn nog vaak slachtoffer van geweld en vrouwenhandel. We moeten natuurlijk ook niet ons hoofd in het zand steken." Volgens Lont is de slavenhandel binnen dit

beroep gewoon realiteit. “De politie moet stoppen met alleen controleren en maar eens beginnen met straffen te hanteren, ook voor de prostituant (bezoeker) bij een bezoek aan bijvoorbeeld een illegaal verblijvende prostituee.”

De frustratie van Yvette Lont is begrijpelijk. Door het zwakke beleid van de afgelopen jaren in Nederland (lees: gedoogbeleid) is het autoritaire gezicht van de politie zoek. De politie moet de controle scherper uitvoeren en de prostituees werkelijk gaan beschermen en als nodig, de hoerenloper en pooier bestraffen.

Dat er mensen zijn die naar de hoeren gaan is een duidelijk gegeven. Een avondje Wallen staat gelijk aan een dagje naar de Efteling. Helaas. Misschien niet voor u lezer, maar waarin verschilt een avondje Wallen van een avondje pornosites kijken op het internet? We moeten stoppen met oordelen en gaan werken aan oplossingen. Waar draait het werkelijk om? Zonder vraag geen aanbod, het probleem moet aangepakt worden bij de wortel.

Lont: “De huidige regelgeving is te vaag. Om betere omstandigheden te creëren en daardoor ook de prostitutie te beperken is het van belang dat er meer duidelijke regels worden bepaald. Een meer strikte regelgeving begint bij de antwoorden op vragen zoals waar en hoe wil men prostitutie in de stad hebben. Veel gemeentes zijn vaak onduidelijk over de positionering van een bordeel. En of een eroscentrum de oplossing is, blijft ook nog de vraag. Overleg met de prostituees, wat betreft centralisering, zal zijn vruchten kunnen afwerpen om het probleem meer te concentreren. Maar als het aan mij ligt moet de overheid meer investeren in uitstapprogramma, omdat uit onderzoek blijkt dat 75% van de prostituees er liever vandaag mee willen stoppen.”

Zijn de uitstapprogramma's voor prostituees die een andere weg in willen slaan wel vruchtbaar?

Yvette Lont: “Nee, er zijn te weinig instanties. De zorg is ineffectief en inefficiënt. Het is in ieder geval duidelijk dat een volledige c.q. complete zorgbehandeling niet bevorderend werkt. Prostituees die uitstapprogramma's volgen zijn vaak ook verslaafd of hebben alcoholproblemen. Decategorisering is hier-



voor de beste oplossing.” Dit houdt in dat zorginstanties voor alcohol- en drugsverslavingen, maar ook geestelijke instellingen, moeten gaan samenwerken met de instanties voor de uitstapprogramma's. Zo krijg je dus een orgaan dat verantwoordelijk is voor ex-prostituees en de daar omheen liggende vraagstukken. Dit is best haalbaar. Prostitutie legaliseren is een makkelijke manier om het hoofd af te wenden van de schadelijke gevolgen van het bureaucratische bestel.

Slot, wie heeft schuld?

De maatschappij, dus ook u, is medeverantwoordelijk voor de miserabele toestand waarin de prostitutieambiance is gelegen. De oplossing voor het probleem wordt mede gezocht in de hulpverlening. Dit is niet juist. De maatschappij moet veranderen. De gedachtepatronen van veel mannen, maar ook vrouwen, moeten veranderd worden. De seksualisering van de maatschappij moet acuut stoppen. Maar we moeten niet vergeten dat de wereld waarin we leven erg gesecculariseerd is. De christelijke normen en waarden bieden een goed alternatief voor de secularisering van onze wereld. Prostitutie kan wel verboden worden, maar 'de vraag' blijft wel bestaan. De vraag moet dus aangepakt worden. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Om dit te veranderen zou de hele maatschappij ontsekt moeten worden. Acties als Stop de Porno van de ChristenUnie-jongeren zijn daarbij een stap in de goede richting.





Vakantiewerk: een jaarlijks terugkerend feest

Door Niels Rook

Als het einde van het schooljaar nadert, breekt voor scholieren en studenten een drukke tijd aan: je moet op zoek naar vakantiewerk! Je wilt immers voldoende saldo op je rekening te hebben om leuke dingen te doen en je hobby's te financieren. In dit artikel besteden we aandacht aan de andere kant van het vakantiewerk. Mag je eigenlijk wel het werk doen dat je op het oog had en klopt het dat je werkgever je een bepaald salaris moet geven? Heb je er wel eens aan gedacht dat je ook teveel kunt verdienen?

12)

Welk werk mag ik doen?

Op het moment dat het einde van het school- of studiejaar nadert, ga je misschien stilstaan bij de vraag welke werkzaamheden je mag doen als je in de vakantie wilt gaan werken. Hieronder zal ik aandacht besteden aan een tweetal leeftijdscategorieën met als belangrijkste in steek de grote vraag: welk werk mag je doen?

Je bent jonger dan 18 jaar

Deze categorie kan verder onderverdeeld worden in twee subcategorieën. Dit heeft te maken met welke werkzaamheden je wel en niet mag doen. Als je 13 of 14 jaar bent mag je onder bepaalde voorwaarden werken in de schoolvakantie of daarbuiten. Er wordt wel onderscheid gemaakt in hoeveel je mag werken in de schoolvakanties en hoeveel je daarbuiten mag werken. In de schoolweken is de basisregel dat

school voor gaat. Het is niet de bedoeling dat je op deze leeftijd naast school elk vrij uurtje dat je hebt werkt. Op schooldagen mag je daarom maximaal 2 uur per dag en maximaal 12 uur per week werken. In de weken dat je vakantie hebt, mag je 35 uur werken. Je mag als je 13 of 14 bent alleen "niet-industriële hulparbeid van lichte aard" doen.

Als je valt in de categorie 15 tot en met 17 jaar, mag je alleen licht werk doen. Bepaalde werkzaamheden zijn dan uitdrukkelijk verboden. In dit geval moet je denken aan het werken met gevaarlijke stoffen en werken aan of bij gevaarlijke machines. Verder mag je onder de 18 niet overwerken of nachtarbeid verrichten. Als je 16 of 17 jaar bent, mag je allerlei werkzaamheden doen, met als stelregel dat het niet gevaarlijk of schadelijk is voor je gezondheid. Als er risico's in je werk zitten mag je dit alleen doen als je onder begeleiding staat van een ervaren collega.

Je bent 18 jaar of ouder

Als je 18 jaar of ouder bent, mag je in principe alle werkzaamheden verrichten, mits het geen gevaar oplevert voor je gezondheid. Dit betekent niet dat je werkgever van je kan verlangen dat je alleen maar in nachtdiensten werkt of dat je 60 uur per week moet werken. Om dit soort dingen te voorkomen, is de Arbeidstijdenwet opgesteld. Het is te uitvoerig om de regels uit de Arbeidstijdenwet hier op rijtje te zetten. Hiervoor kun je kijken op de website van JongGMV: www.jonggmv.nl, klik op 'Publicaties' en dan op 'Info's'.

De arbeidsovereenkomst

Op het moment dat je aan de slag gaat met je vakantiebaan, word je aangemerkt als werknemer of werknemster. Dat geeft misschien een hele zware lading aan je vakantiebaan, terwijl je dit niet wilt: het is immers maar een vakantiebaan. In de wet staat aangegeven dat "wanneer je je als werknemer of als werknemster verbindt om, tegen loon, in dienst van een werkgever, gedurende zekere tijd, arbeid te verrichten" er sprake is van een arbeidsovereenkomst. In principe maak je aan het begin van je vakantiebaan mondeling afspraken over je rechten en plichten. Het is verstandiger om dit schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst. Het lijkt misschien formeel en overdreven, maar het is wel het verstandigste. Zo voorkom je onduidelijkheden en teleurstellingen. In een arbeidsovereenkomst staat onder andere:

- De naam van de werkgever en het adres van de werkplek;
- De naam van de werknemer of werknemster;
- De functie waar het om gaat;
- De functieomschrijving;
- Het tijdstip per wanneer de overeenkomst ingaat;
- Het aantal uren dat je werkt en de tijden waarop je moet werken;
- Het salaris dat je ontvangt en de vakantietoeslag;
- Het aantal vakantiedagen waar je recht op hebt;
- De opzegtermijn als je wilt stoppen met je vakantiewerk;
- De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.

Bijverdienen naast kinderbijslag en studiefinanciering

Als je nog geen 16 jaar bent en je woont thuis, mag je net zoveel bijverdienen als je wilt. Tenminste, als je binnen de wettelijke kaders van de Arbeidstijdenwet blijft.

Ben je 16 of 17 jaar en woon je thuis dan mag je per drie maanden maximaal g 1175 netto verdienen. Op het moment dat je meer verdient, krijgen je ouders het volgende kwartaal

geen kinderbijslag. Ontvangen je ouders dubbele kinderbijslag dan mag je maximaal g 781 netto per drie maanden verdienen.

In de maanden juni, juli en augustus mag je boven op het vastgestelde bedrag dat je hierboven hebt kunnen lezen nog eens g 1050 netto verdienen met je vakantiebaantje, zonder dat de kinderbijslag voor je ouders in gevaar komt. Dit geldt alleen voor vakantiewerk.

Voor wat betreft de studiefinanciering mag je in 2004 g 10.218,46 netto bijverdienen. Als je boven dit bedrag uitkomt, moet je je studiefinanciering voor dat jaar stopzetten en moet je je OV-studentenkaart inleveren. Als je dit niet doet, kom je later in problemen. Je inkomsten worden bovendien gecontroleerd door de Belastingdienst. Op het moment dat blijkt dat je teveel hebt verdiend, moet je de teveel ontvan-

jonggmv
christennetwerk

Klikt het met je bijbaan?
Klikt het met je studie?
Klikt het met je werk?

Het klikt met JongGMV!

JongGMV is het christennetwerk en voor jongeren. JongGMV richt zich op werkenden en studerende tot en met 25 jaar. Bij JongGMV kun je onder andere terecht voor juridische dienstverlening. De helpdesk geeft voorlichting en advies over alles wat met werk, inkomen en studie te maken heeft.

Postbus 547 • 8000 AM Zwolle
038 - 42 54 375 • 038 - 42 18 629
jong@gmv.nl • www.jonggmv.nl

gen studiefinanciering met rente terugbetalen. Als je je OV-studentenkaart ten onrechte in bezit houdt, moet je g 68 per halve maand, oftewel g 136 per maand boete betalen.

Minimumloon

Volgens de wet heeft iedereen die werkt ten minste recht op het minimumloon plus een vakantie-toeslag van 8 procent. Je werkgever mag niet minder betalen dan het wettelijk minimumloon. Hoeveel je minimaal hoort te verdienen hangt af van je leeftijd en het aantal uren dat je werkt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past de minimumlonen meestal twee keer per jaar aan, meestal in januari en in juli. Als je op dit moment 13 of 14 jaar bent dan bestaat er voor jou nog geen wettelijk minimumloon.

Ziektekostenverzekering: ziekenfonds of particulier

Als je korter dan drie maanden een vakantiebaan hebt, hoef je je niet bij het ziekenfonds aan te melden. Als bij jou het bovenstaande het geval is, blijf je gewoon via je ouders meeverzekerd. Je werkgever houdt het deel dat hij betaalt (het werkgeversdeel) in van je loon. Jouw eigen deel (het werknemersdeel) wordt ook van je loon ingehouden. Deze premie kun je met een restitutief formulier terugvragen bij de verzekeringsmaatschappij van je ouders. Om de premieruggave niet te laten verjaren moet je dit binnen een half jaar nadat je gestopt bent met je vakantiewerk aanvragen. Op het moment dat je langer dan drie maanden werkt bij een werkgever moet je je verplicht verzekeren bij een ziekenfonds en de verzekering bij je ouders laten stopzetten.

Zwartwerken, wel of niet?

Als je zwart gaat werken krijg je je loon meestal contant. Dit lijkt op het eerste gezicht voordeliger. Maar als je zwart werkt worden er geen sociale

premies voor je afgedragen, wordt er geen belasting betaald en ben je niet verzekerd. Het vervelende gevolg hiervan is dat je tijdens ziekte of vakantie meestal niet doorbetaald wordt. Daarnaast is zwartwerken volgens de wet verboden en kan het voor jou en je werkgever vervelende gevolgen hebben. Je loopt het risico dat je te maken krijgt met de Belastingdienst die het geld dat ze niet hebben ontvangen alsnog wil innen. Daarbij kan de belastingdienst fikse boetes opleggen. Zwartwerken: niet doen dus!

Niels Rook is juridisch medewerker bij JongGMV. Wil je meer weten over JongGMV, kijk dan op www.jonggmv.nl of bel: 038 42 54 375.



Verslag Algemene Vergadering

Door Simcha Looijen

Het is 's ochtends vroeg. Broodjes worden gesmeerd, rugzakjes worden gepakt. Schoolreisje? Nee, de Algemene Vergadering (AV) van Perspectief breekt weer aan. Zaterdag 27 maart nemen 45 Perspectief-ers de moeite af te reizen naar het mooie Amersfoort, in het midden des land.

Terwijl de laatste mensen nog binnendruppelen, zet voorzitter Marcel Benard zich achter de kathedraal om aan zijn bewogen en inspirerende speech te beginnen. Hij somt de laatste ontwikkelingen binnen Perspectief op. Blijde ontwikkelingen. 'In de vier maanden sinds november hebben vier nieuwe afdelingen het licht gezien. Er kookt en bruist van alles her en der in het land. Ik verwacht dat de doelstelling van 40 afdelingen eind 2006 makkelijk gehaald wordt. Aan de ontwikkeling van acties wordt driftig gewerkt, zodat we flink uit kunnen pakken met het festivalseizoen. De actie Stop de Porno wordt opnieuw opgepakt langs een andere route. Perspectief neemt het initiatief om een platform te vormen dat zich met de pornoproblematiek gaat bezighouden. Hier gaan we vast en zeker meer van ons laten horen. En intussen trekken we samen met Gerald Troost jongeren naar politieke avonden die anders niet eens over politiek zouden nadenken. En een positief neveneffect is dat we een groot aantal leden werven met deze en andere acties. De laatste drie maanden hebben we maar liefst 200 nieuwe leden gemaakt. Zo komt het dat we ondanks het uitschrijven van een groot aantal niet betalende leden weer bijna op 1800 leden zitten. Dit moeten we doorzetten: op naar de 3000!' En iets verderop: 'Zo mogen we in de wereld staan: als koning, profeet en priester. Het een kan niet zonder het ander: een christen die wel priester, maar geen koning en profeet wil zijn houdt een slap handje om je schouder. Een christen die wel koning wil zijn, maar geen profeet en priester blijft in zijn eigen gevecht tegen de zonde steken en vergeet dat er anderen zijn. En een christen die wel profeet, maar geen koning en priester wil zijn, vergeet dat hij zelf ook zondig is en kan geen genade tonen. Laat dit onze drijfveer zijn! Laten we als actieve, jonge christenen bekend staan om onze bewogen politiek! Nederland heeft God nodig. Wij mogen instrumenten zijn om dat duidelijk te maken in woord en daad.'

Maar daarna is het tijd voor kritische vragen. Frank Visser wil weten waarom Perspectief geen condoleantie voor het overlijden van prinses Juliana op haar website heeft staan. De koningsgezinde Benard sust de zaak: 'Iedereen weet hoe lief het koningshuis ons is'. En Johannes de Jong, alias 'het behang van Perspectief' haalt in de herfst van zijn Perspectief-carrière nog een mooi kunststukje uit. Dankzij een motie van hem spreekt de ALV uit dat Rooms-katholieken welkom zijn binnen de jongerenorganisatie, binnen de huidige grondslag van de partij.

Daarnaast wordt de aangepaste begroting besproken. Doordat een groot aantal leden geen contributie heeft betaald, komt hiervoor geen subsidie binnen. Het gaat om een groot bedrag, maar met wat creativiteit zal de schade beperkt blijven. Peter de Kluijver, verantwoordelijk voor de aangepaste begroting, zegt: 'Dit jaar wordt een erg krap jaar, maar daarna zal alles langzaam beter worden'.

Ook worden 4 nieuwe bestuursleden gekozen. Rita Poppe (internationaal secretaris), Jenne Minnema (intern), Simcha Looijen (mediazaken) en Kirsten van Haften (promotie en acties) worden gekozen. Helaas moet er ook afscheid worden genomen. Bestuurslid Jurgen van Houdt (extern) neemt naar ruim 2 jaar afscheid. Ook van Mark Smidt wordt afscheid genomen. Hij heeft zich 1,5 jaar lang keihard voor Perspectief ingezet als jongerenwerker. Vanwege de financiële situatie kon hij helaas niet aanblijven. Een zware klap voor Perspectief. Maar om eens een cliché te gebruiken: 'Na regen komt zonschijn'. Gelukkig heeft Mark weer een nieuwe baan.





Euro heeft moeite met integratie

Door André van Roshum

Onze portemonnee wordt al weer zo'n tweeënhalf jaar 'bevolkt' door euro-munten en -biljetten. Op 1 januari 2002 stapte Nederland met nog elf landen uit de Europese Unie (EU) geestdriftig over op het nieuwe geld. De gulden zouden we snel vergeten zo werd beweerd. Zijn we inmiddels al gewend aan de euro of hebben we nog heimwee naar het kwartje en het dubbeltje. En kunnen we al leven met alle prijsverhogingen van de afgelopen twee jaar? Tijd dus voor een tussenbalans.

Nog even een korte terugblik. Europa legt de basis voor de invoering van de euro in december 1991, als de regeringsleiders het Verdrag van Maastricht tekenen. Dat voorziet in de oprichting van een Europese Monetaire Unie, en dus ook van een Europese eenheidsmunt. De EU realiseert zich dat het economisch gezien nu meer macht heeft, maar dat het gebruik van veertien verschillende nationale munten een grote handicap vormt. Een naam heeft de nieuwe munt nog niet in 1991 en een datum voor invoering is er ook niet. Er moeten nog wat hindernissen genomen worden.

In 1995 krijgt de euro zijn naam en pas in 1998 worden de eerste elf deelnemers aangeduid: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en Finland. Op 1 januari 2001 komt Griekenland er bij. De overige lidstaten, Groot-

Brittannië en Denemarken, houden hun poot stijf. Zweden wijst bij referendum op 14 september 2003 de invoering van de euro nogmaals af. De Zweedse premier Anna Lindh wordt in diezelfde periode vermoord. In september 1998 worden de eerste euromunten geslagen. Een gigantische operatie. Eind december 1998 wordt de definitieve eurokoers vastgesteld. Eén euro

In geen enkel ander euroland is de ontevredenheid zo groot als in Nederland.

omgerekend kost fl. 2,20371.

Op 1 januari 2001 wordt de euro ingevoerd voor het girale geldverkeer en vanaf 1 januari 2002 zijn ze terug te vinden in onze portemonnee.

Slecht imago

Tweeënhalfjaar later blijkt dat de euro nog wat aan z'n imago moet doen. Van alle twaalf landen waar de euro is ingevoerd, ondervindt de munteenheid in Nederland de meeste weerstand. Uit een enquête van de Europese Commissie halverwege februari blijkt dat 34% van de Nederlanders nog steeds tegen de munt is. In geen enkel ander euroland is de ontevredenheid zo groot. Gemiddeld is 28% procent van de inwoners van de twaalf eurolanden tegen de euro. Opmerkelijk is dat de steun voor de euro alleen maar afneemt. Van de negatief gestemden, zo blijkt uit het onderzoek, wijt zo'n 90% dat met name aan het feit dat het leven door de komst van de euro duurder is geworden. Ruim de helft van de Nederlanders zegt de laatste twee jaar onbedoeld meer geld te hebben uitgegeven. Het verschijnsel geldillusie bestaat dus nog steeds: producten lijken goedkoop, waardoor consumenten sneller geneigd zijn geld uit te geven.

Gewenning en tevredenheid gaan overigens duidelijk niet hand in hand. Hoewel de ontevredenheid groot is lijkt niemand meer bezwaren te hebben met de euro als betaalmiddel. Hadden we de eerste maanden nog wat moeite met de waarde en het omrekenen, vandaag de dag praat niemand er meer over. Navraag bij de Algemene Ouderenbond levert het bewijs dat zelfs ouderen prima overweg kunnen met de euro. "Senioren zijn verhoudingsgewijs minder geneigd terug te rekenen naar guldens", aldus een woordvoerder.

Prijsverhogingen

Maar hoe zit het nu met de door iedereen verfoeide prijsverhogingen? Van meet af aan is gezegd dat de invoeringskosten van EUR 4,5 miljard zouden worden doorberekend in de prijzen. Dat met name de horeca hier gebruik van heeft gemaakt zal niemand durven ontkennen. Echter uit jaarlijks onderzoek van de

Nederlandsche Bank blijkt dat het nogal mee is gevallen met die prijsstijgingen. In januari 2002, de intre-

de maand van de euro, constateerde de bank dat de invoering van de euro had geleid tot een stijging van de consumentenprijsindex van 0,2 a 0,4%. Deze stijging bestond voornamelijk uit de doorberekening van de invoeringskosten als uit verhogingen naar aanlokkelijke, psychologische prijzen. In juni van datzelfde jaar bleek uit nieuw onderzoek dat de consumentenprijsindex was gestegen met slechts 0,6%.

Hoe komt het dan toch dat we met z'n allen zo geklaagd hebben over in onze ogen onterechte prijsverhogingen? Volgens het CBS heeft dit alles te maken met de 'gevoelsinflatie'. De prijzen zijn relatief sterker verhoogd in bepaalde sectoren waar de gemiddelde Nederlander geregeld mee te maken heeft. Dat verklaart ook waarom de door de consumenten ervaren prijsstijging sterk afwijkt van de feitelijke ontwikkeling. In het eerste halfjaar van 2002 hadden we de indruk dat de inflatie 7,3% heeft bedragen. Het werkelijke percentage lag echter op 3,6%. Onze belevingswereld botst dus met de economische realiteit. Ieder jaar meet het CBS het verschil tussen feitelijke en ervaren inflatie. De kloof tussen beide is nog nooit zo groot geweest als sinds de komst van de euro. In juni 2003 ervoer 70% van de consumenten de prijsstijgingen als sterk. Maar gelukkig, de daling is ingezet. Het percentage is inmiddels gedaald tot zo'n 40%

Overigens is er vanaf begin dit jaar onder detaillisten weer een enorme prijsdaling gaande. Met name winkeliers die hun prijzen bovengemiddeld hebben verhoogd en hun verkoopvolume zagen dalen hebben hier de aanzet voor gegeven (bijvoorbeeld de supermarktoorlog).

Valse euro's

Een groot probleem waar de euro mee te kampen heeft is die van de vele vervalsingen die binnen Europa op grote schaal worden aangetroffen. In de aanloop naar het nieuwe geld werd gezegd dat de euro's goed beveiligd zijn tegen namaak. Maar liefst 37 beveiligingskenmerken zijn aangebracht op en in elk biljet. In een grootscheepse mediacampagne is het publiek gewezen op de voor hen relevante echtheidskenmerken. Toch blijkt de euro bij valsmunters populairder te zijn dan voorheen de gulden. Vorig jaar werden maar liefst 26.000 valse eurobiljetten uit de geldstroom gevist, aldus de Nederlandsche Bank. De ondernemersorganisatie MKB Nederland heeft al diverse malen de noodklok geluid bij de Bank. MKB-voorzitter Loek Hermans wil dat er een schadevergoeding komt voor winkeliers die veelvuldig in aanraking komen met valse biljetten.

Elk vals biljet vormt een schadepost. Bij inlevering bij de Bank krijg je namelijk geen compensatie. Goed opletten op de echtheidskenmerken is het enige dat er op

zit, zo redeneert de centrale bank. Het probleem is echter dat de vervalsingen zo professioneel zijn dat ze met de standaard detectieapparatuur, zoals de UV-lamp, niet op te sporen zijn. De Nederlandsche Bank heeft nu besloten winkeliers tegemoet te komen door testgegevens van detectieapparatuur voor vals geld openbaar te maken. Echter wel onder de vermelding dat het om een momentopname gaat. Valsmunters zitten niet stil. Ook worden er geen garanties gegeven. MKB-Nederland op zijn beurt wil nu dat er een fiscale regeling of subsidie moet komen voor ondernemers die detectieapparatuur aanschaffen. Maar zover wil de Bank nog niet gaan.

Europa

Ondanks alle problemen met de euro zit de munt stevig in het Europese zadel. Minstens vier landen zijn van plan om binnen afzienbare tijd de euro in te voeren. Hongarije, Cyprus, Estland en Litouwen hebben gezegd zich te willen aansluiten. De vier landen kunnen zich formeel opgeven nadat ze op 1 mei lid zijn geworden van de Europese Unie. Dan moeten ze voldoen aan enkele criteria, onder meer voor stabiele wisselkoersen: de koers van de eigen munt mag twee jaar lang hooguit 15 procent afwijken van de eurokoers. Dat betekent dat burgers en bedrijven op z'n vroegst in 2006 met de euro betalen. Of deze toetreding meer vertrouwen gaat geven in de euro valt te betwijfelen. Economisch gezien zijn het niet de meest sterke landen. Het kost de Europese Centrale Bank al moeite genoeg om van de euro een stabiele, sterke munt te maken die interessant is voor beleggers. De komende jaren moet de euro de ring in om tegen alle wantrouwen op te boksen.

Maar liefst 37 beveiligingskenmerken zijn aangebracht, maar de euro is populairder bij valsmunters dan de gulden.

Nieuwe christelijke beweging in Europa

Door Simcha Looijen



Op 23 april was het Nederlands even niet meer de voertaal op het partijbureau van de ChristenUnie. Engels en Frans waren de talen die klonken in de gangen van het gebouw in Amersfoort. Een van de mensen die hier verantwoordelijk voor was, is Gerard Geijtenbeek, internationaal secretaris van de ChristenUnie. Hij is mede-initiatiefnemer bij het starten van een Europese christelijke politieke beweging, genaamde ECPM (European Christian Political Movement)

Geijtenbeek legt uit wat de ECPM inhoudt. 'Het is een platform van christenen in Europa, die elkaar willen steunen en samenwerken. We hebben een verklaring, de Verklaring van Lakitelek, en iedereen die die kan onderschrijven is uitgenodigd om mee te doen. Dat kunnen zowel politieke partijen als individuele politici zijn.'

Inmiddels zijn er al mensen betrokken uit een groot aantal landen, zoals Polen, Groot-Brittannië, maar ook uit kleinere landen als Estland. De grote van de partijen verschilt ook nogal. Zo zijn er partijen lid uit Polen en Litouwen die al regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen, maar ook politici uit België die met enkelen binnen de christen-democratische CD&V een helder christelijk geluid willen laten horen.

Bij het zoeken naar geschikte partijen ging veel tijd zitten. 'Daar hebben vooral ook de jongeren, waaronder onder andere Johannes de Jong (oud-international secretaris Perspectief), een belangrijke rol in gespeeld. Websites van allerlei partijen werden afgezocht en verkiezingsprogramma's werden nagekeken om te kijken of er een gemeenschappelijke basis is. Contact werd veelal per mail gelegd. Ook via via werden contacten gelegd. Om het te illustreren: De Jong stapt enthousiast op Geijtenbeek af om te vertellen dat er een kleine christelijke partij op IJsland schijnt te zitten. Ze halen maar 2000 stemmen, maar toch...

Geijtenbeek: 'Ook via netwerken van organisaties worden snel contacten gelegd. Ik ben zelf actief bij 3xM, een organisatie die buitenlandse christenen helpt bij het verspreiden van het evangelie per televisie, en op die manier leg je ook snel contacten. Het zijn vaak dezelfde mensen die je tegenkomt die bijvoorbeeld actief zijn bij de Evangelische Alliantie en die dan ook weer opduiken bij zo'n politieke partij.'

Een van de zaken die voort vloeit uit de samenwerking is het congres. In totaal zijn daar zo'n 20 man op afgekomen. 'Of dat niet weinig is? Nee, we hadden op minder gerekend'. Op partijen uit andere landen te helpen bij hun visie op Europa is het boekje 'Richting Europa. Christelijk-staatkundige visie op de Europese Unie' van Benjamin Anker en Sander Luitwieler vertaalt in het engels.

De partijen zijn het niet over alles eens, maar kunnen zich in een aantal belangrijke punten wel vinden. Geijtenbeek: 'De grootste overeenkomsten in het denken liggen vooral op ethisch gebied, zoals abortus en euthanasie, maar ook op milieugebied en sociaal terrein. We willen ook van elkaar leren en kijken welke punten we van elkaar kunnen overnemen.'

Wat verwacht Geijtenbeek in de toekomst van de ECPM. 'Ik hoop op een breed netwerk van christelijke partijen en politici die elkaar ondersteunen en opbouwen'.

VERKLARING VAN LAKITELEK

‘Voor een christelijk Europa’

Deelnemers aan de conferentie, vertegenwoordigers van christelijke partijen, bewegingen en maatschappelijke organisaties uit meer dan tien Europese landen, hebben bezig gehouden met de nieuwe kansen voor christelijke politiek in Europa. Wij staan aan de vooravond van historische ontwikkelingen in ons werelddeel en verwelkomen de uitbreiding van de Europese Unie naar het oosten.

Met dank aan God onderkennen we de voorrechten die wij genieten: de bevrijding van Europa van de onderdrukking door het communisme; de geest van verzoening en broederschap binnen de statengemeenschap van de Europese Unie; de algemene erkenning van burgerrechten en burgervrijheden; relatieve economische voorspoed; en een beëindiging van oorlogsdreiging tussen de naties in ons werelddeel.

Temidden van nieuwe externe (internationale) en interne uitdagingen kan Europa het niet stellen zonder christelijke waarden en de culturele en geestelijke tradities die op deze waarden zijn gebaseerd. Sociale gerechtigheid, de integriteit van het leven, de rol van het gezin, gelijkwaardigheid tussen volken en personen bevinden zich in de kern van deze bijbelse waarden. Wij geloven dat Jezus Christus ons roept Hem te volgen op ieder terrein van ons leven, inclusief het politieke terrein. Wij erkennen dat het Koninkrijk van God niet zomaar vereenzelvigd kan worden met een menselijk politiek doel, maar wij belijden dat uit naam van dat Koninkrijk gevraagd dient te worden naar rechtvaardige overheden en goed geordende samenlevingen.

Gebruik makend van hun kennis en kunde willen de deelnemers aan de conferentie zich gaan inzetten voor samenwerking in de toekomst. Politieke en maatschappelijke organisaties die christelijke waarden willen vertegenwoordigen in Europa

menen dat hun taak is hun inspanningen te bundelen en volken en naties op dit continent dichter bij elkaar te brengen. Om dat te bereiken willen zij een begin maken met een nieuwe Christelijk-Politieke Beweging voor Europa (Christian Political Movement for Europe), die het platform zal worden voor nieuwe gezamenlijke initiatieven.

Wij zijn het eens geworden over de volgende agenda:

1. Zodra de uitbreiding van Europa in december een feit is, willen we gaan werken aan een gemeenschappelijke visie over de inhoud en bedoeling van christelijke politiek in het kader van de Europese Unie.
2. Vanuit een dergelijk vernieuwd perspectief willen we consensus proberen te bereiken over een christelijk politiek programma voor Europa binnen de familie van Europese Christelijke partijen.
3. Teneinde onze activiteiten een permanent karakter te geven zullen we een Europese samenwerkingsstructuur gaan opzetten. De ChristenUnie en het Hongaars Democratisch Forum zullen zich hiervoor garant stellen.
4. In het belang van de toekomst van Europa willen we de opleiding van jonge mensen versterken. De lange-termijn doelstellingen van onze beweging zal door training en educatie worden ondersteund. We verwelkomen de initiatieven van het Hongaars Democratisch Forum die in Lakitelek een post-academisch cursus op het gebied van de Europese Unie gaan opzetten.
5. Teneinde de bovengenoemde doelen te verwezenlijken willen we een coördinerend comité vormen, dat regelmatig zal vergaderen en plannen gaat uitwerken.

Deze verklaring is getekend in Lakitelek, een plaats met een historische betekenis in het Hongaarse overgangsproces. In 1987 begon hier, bij de stichting van het Hongaars Democratisch Forum, nieuw politiek leven, gebaseerd op christelijke waarden. Op dat moment werden West en Oost, staten en naties nog gescheiden door een ijzeren gordijn. Het is onze hoop, staande aan de vooravond van de hereniging van Europa, dat Lakitelek de plaats zal zijn waar nieuw politiek leven voor dit Europa zal beginnen.



Nederland is oké, niemand wil de Perspectief-voorzitter lenen. Dus moesten we zelf maar wat verzinnen.



WC, here I come!!!!



Goed hè? Van m'n moeder geleerd



20)



En nu ff wegwezen. Ik moet zelf ook nog.

Tijd voor een vééééél betere actie dus.

Wil jij Marcel aan werk helpen? Leen hem dan een dagje. Soep uitdelen, de stal uitmesten, een dagje uit als treinconducteur. Heb jij een goed idee en kan Marcel daarbij helpen? Of wil je hem iets laten zien? Mail dan naar perspex@perspectief.nu, en misschien zie je hem de volgende keer op deze plek wel voor jouw aan het werk.

Selectieve verontwaardiging

Canada heeft besloten dat er dit jaar 350.000 zeehondjes tussen de 15 dagen en 3 maanden oud doodgeknuppeld mogen worden.

Vreselijke beelden op tv. Zogenaamde jagers op ijsschotsen tussen het zoute water die zachte wollige hoopjes met boothaken doodslaan en soms levend villen. De verontwaardiging is groot. De Tweede Kamer roept op tot een Europees importverbod op bont.

Ondertussen wordt op Europese bodem een andere vorm van beginnend leven tussen de 5 dagen en 18 weken gedood. Zogenaamde artsen maken gebruik van kleinere haken. Met behulp van zoutoplossingen worden levende hoopjes kapot gemaakt. Op een enkele kleine politieke partij na geen ophef in de Kamer. De aaibaarheidsfactor van een zeehondje is nu eenmaal groter dan die van een menselijk embryo.

Sjeik Yassin is de geestelijke vader van de Hamas. Hij moedigde zijn volgelingen aan om zich op te blazen en daarbij zoveel mogelijk Israëliische burgers, vrouwen en kinderen, te doden. De blinde haatdrager ronselde zelfs onnozele kinderen voor zijn gruweldaden. Hij was niet bereid tot onderhandelen voordat heel Israel verdwenen zou zijn. Yassin en zijn opvolger Rantissi zijn niet meer. Een blindganger die doel trof, verlost Israel van een poel van haat. Totdat de volgende opstaat.

Max van den Berg, lijsttrekker van de PvdA in het Europees Parlement, schreeuwde zijn verontwaardiging over de liquidatie uit en eist een handelsboycot van de EU tegen Israel. De 900 slachtoffers die Hamas en Islamic Jihad in de afgelopen drie jaar onder de Israëliische burgerbevolking gemaakt hebben, laten Max onbewogen. Geen boycot van de Hamas, geen acties van Max tegen Palestijns terrorisme. Het zal te maken hebben met zijn electoraat. De Joden hebben schuld, zij sloegen het eerst terug.

De Nederlandse regering is blij dat terrorisme op Europese bodem eindelijk aangepakt wordt. 200 doden in Spanje gaven voldoende aanleiding tot actie. Gijs de Vries, kan het Nederlander, mag de boel coördineren. We zijn apetrots dat we eindelijk weer een hoge EU-functie hebben binnengesleept. Twee jaar geleden werd op EU-niveau besloten tot snelle uitlevering van terroristen tussen de lidstaten onderling. Uitwerking van dat besluit heeft dankzij Nederland enorme vertraging opgelopen. Onze regering vreesde dat de uitwerking ons liberale drugsbeleid zou kunnen doorkruisen. Dat zou onze exportpositie in de XTC branche zo maar kunnen benadelen.

Op Vinkenslag begrijpen ze het niet. Wiet mag wel verkocht worden in de coffeeshops maar niet geteeld worden op het kampje .

Op 10 juni kan de selectieve verontwaardiging omgezet worden in selectieve keuzes, Europese verkiezingen. Selectief één lijst, selectief één naam van die lijst. Dat knopje is straks mijn selectieve verontwaardiging.

Leon is Chef de Bureau van de Eurofractie ChristenUnie-SGP en nummer 17 op de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen.



foto Rufus de Vries





Door Sibrand de Boer

‘Hell’s Angels en bijzonder onderwijs’

‘Een van de beste PerspectieF-avonden die ik meegemaakt heb’. Zo typeerde Arie Slob de eerste avond van PerspectieF-Dalfsen. Na afloop van de avond op 27 maart bleken ook de meest sceptische jongeren overtuigd te zijn en kon PerspectieF een aantal nieuwe enthousiaste leden verwelkomen.

Om tien voor acht is alles nog rustig in het gebouw van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Dalfsen. Het bestuur van PerspectieF-Dalfsen is klaar met de voorbereidingen en wacht tot de eerste gasten binnenkomen. Als eerste komt een journalist van de Zwolse Courant binnen, op de voet gevolgd door Arie Slob, de ‘special guest’ van de avond. Er is nog geen politiekgeïnteresseerde jongere te bekennen. Sommige bestuursleden beginnen te twijfelen, de zenuwen spelen op, maar de opengaande deur biedt verlossing: daar zijn de jongeren. Gestag beginnen ze binnen te druppelen waar ze vriendelijk verwelkomd worden door Aldert Bos. Om kwart over acht zit het met maar liefst achtenveertig aanwezigen goed vol.

Het bestuur van Perspectief-Dalfsen: v.l.n.r. Christiaan Kanis, Aldert Bos, Sibrand de Boer, Aldert de Boer en Jaap Geerds.

Aldert de Boer, voorzitter:

18 jaar oud, probeert in zeven jaar de HAVO te halen, speelt hockey en geeft ook trainingen.

Jaap Geerds, secretaris:

noemt zichzelf 20 lenes jong, probeert Perspectief te combineren met zijn studie Personeel en Organisatie in Deventer.

Christiaan Kanis, penningmeester:

staat bekend als geldwolf en past dus op de centen van Perspectief-Dalfsen, studeert Accountancy in Zwolle, 19 jaar oud

Aldert Bos, intern-coördinator:

werk- en studieloos, hield zich in een grijs verleden bezig met de PABO, vindt intern-coördinator zijn een grote eer.

Sibrand de Boer, politiek-secretaris:

studeert Communicatie in Ede, 19 jaar oud, regelt samen met de secretaris de communicatie van Perspectief-Dalfsen.



een en ander en onthult hij dat hij eigenlijk vrij toevallig in de landelijke politiek terecht is gekomen. Ook de zaal legt hem het vuur na aan de schenen: Arie Slob wordt bestookt met vragen over allerlei onderwerpen, variërend van Hell's Angels tot water bij de wijn doen en bijzonder onderwijs.

Het 'orakel uit Kampen'

Na de pauze stelt het bestuur van Perspectief-Dalfsen zich voor door middel van een video, geproduceerd door Robert van de Linde van '24 Company'. Hierin wordt verteld wat Perspectief is en wie het bestuur van Perspectief-Dalfsen vormen.

Na de video probeert Jaap Geerds met scherpe stellingen discussie aan te wakkeren. Er wordt gedebatteerd over de vraag of de ChristenUnie nooit moet meeregeren of juist wel. Door middel van stembriefjes kan het publiek aangeven of ze het ergens mee eens is of niet. Ook Arie Slob laat zich niet onbetuigd. Bij de stelling 'Rooms Katholieken mogen lid worden van de ChristenUnie' wordt het 'orakel uit Kampen' Johannes de Jong op de barkruk gehesen. Hij lijkt alles te weten over Rooms-katholieken en de ChristenUnie en laat uitgebreid van zich horen.

Borrel

Tot slot verduidelijken Aldert de Boer en Christiaan Kanis door een korte presentatie de plannen van Perspectief-Dalfsen voor de toekomst. Zij maken duidelijk dat ze het graag samen met de jongeren willen doen en dat ze de jongeren nodig hebben. Christiaan Kanis beëindigt de avond door de bedankjes uit te spreken en te sluiten met gebed. Daarna is het tijd voor de borrel in de soos van de kerk. Veel jongeren maken van de gelegenheid gebruik en er wordt onder het genot van een drankje nagepraat over een uitermate geslaagde avond.

Je kunt ook de website bezoeken!

www.perspectiefdalfsen.nl



Hell's Angels en water bij de wijn

Aldert de Boer, voorzitter van Perspectief-Dalfsen, weet dan dat zijn uur gekomen is. Hij stelt zich achter het spreekgestoelte op om de eerste avond van Perspectief-Dalfsen officieel te openen door de aanwezigen welkom te heten en te beginnen met een korte lezing uit de Bijbel en gebed. Dan is de vloer voor Arie Slob. Hem is gevraagd om wat te vertellen over het thema 'Wat hebben jongeren aan christelijke politiek?'. Arie draait dit liever om, hij vindt deze vraag een beetje 'consumerend' overkomen en vraagt: 'Wat heeft christelijke politiek aan jongeren?'. Wanneer Arie Slob uitgesproken is wordt hij onderworpen aan een 'vragenkwartiertje'. Hierin vraagt Sibrand de Boer hem wat een Kamerlid precies doet en hoe hij in de Tweede Kamer verzeild is geraakt. Zittend op een barkruk verklaart Arie het

Doe mee aan de grote PerspectieF-wedstrijden!

PerspectieF daagt je uit met twee wedstrijden: een ledenwerfwedstrijd en een projectwedstrijd. Lees gauw verder en ga vandaag nog aan de slag.

PerspectieF organiseert dit jaar voor alle lokale afdelingen een projectwedstrijd. Elke lokale afdeling hoe klein of groot ook kan hieraan mee doen!

Wat moet je doen?

Verzin een maatschappelijk relevant project wat je zelf uit kunt voeren ter waarde van € 250,-

Criteria:

- * maatschappelijke relevantie
- * het moet passen bij (de doelstellingen en uitgangspunten van) PerspectieF
- * het project moet een positieve uitstraling hebben zodat mensen geïnteresseerd raken in PerspectieF
- * het moet 'mediageniek' zijn
- * je moet het zelf als lokale afdeling uit kunnen voeren

Waar moet je inzending aan voldoen?

- * duidelijk verslag waarin staat omschreven wat je plannen zijn en waarin wordt ingegaan op bovenstaande punten
- * goede begroting

Wat kun je winnen?

- * natuurlijk allereerst € 250,- voor de uitvoering van je project
- * de officiële PerspectieF 'Projectwedstrijd 2004' oorkonde (en die wil je niet missen!!!)
- * pagina in Perspex om jezelf en je project voor te stellen en verslag te doen van de uitvoering van je project.

Wanneer en bij wie moet ik mijn project inleveren?

- * projecten kunnen tot uiterlijk 12 juni worden ingeleverd bij Jenne Minnema via intern@perspectief.nu
- * elke afdeling mag zoveel mogelijk projecten insturen
- * alle projecten worden beoordeeld door een jury die bestaat uit Marcel Benard, voorzitter PerspectieF, Kirsten van Haften, bestuurslid promotie en acties en Jenne Minnema, bestuurslid intern.
- * de winnende afdeling krijgt hiervan zo snel mogelijk bericht en kan het project gaan uitvoeren. Tijdens de uitvoering wordt een verslag gemaakt voor de Perspex en krijg je de prijs ook nog eens symbolisch overhandigd.
- * voor al je vragen over deze wedstrijd kun je mailen naar: intern@perspectief.nu

Doe mee aan PerspectieF's grote ledenwerf-wedstrijd!!

Wat moet je doen?

Werf als lokale afdeling t/m 31 december 2004 zoveel mogelijk leden voor PerspectieF.

Spelregels:

- * Leden werf je met de speciale kaartjes op ansichtkaart formaat, de speciale Gerald Troost flyers of andere aanmeldbonnen met machtiging (alleen machtigingen tellen mee voor de wedstrijd!!). Stuur deze in een envelop met een briefje welke afdeling deze leden geworven heeft naar het landelijk bureau van de ChristenUnie t.a.v. PerspectieF, en zet op de buitenkant van de envelop: ledenwerfwedstrijd PerspectieF. Alleen nieuwe leden die op deze manier binnenkomen tellen mee voor de wedstrijd!
- * De actie start op 1 mei en loopt tot 31 december 2004.
- * De medewerkers op het landelijk bureau houden de stand bij en eens per maand wordt een tussenstand rondgestuurd naar alle lokale afdelingen.
- * Lokale afdelingen kunnen aan de wedstrijd meedoen. Is er geen lokale afdeling in de buurt of ben je geen lid van het bestuur van een afdeling maar wil je toch meedoen met de wedstrijd? Neem dan contact op met Jenne Minnema, bestuurslid intern via intern@perspectief.nu. Hij neemt de mogelijkheden dan even met je door. Voor de lijst met de huidige afdelingen: kijk op www.perspectief.nu.

Wat kun je winnen:

Sowieso ontvangt je afdeling € 1,- per geworven lid!

Verder zijn er ook nog prijzen voor de afdelingen die de meeste leden hebben geworven:

1e prijs:

- € 100,- voor je afdeling
- Cd-bon t.w.v. € 20,- voor elk bestuurslid van je afdeling
- Huldiging op PerspectieF congres
- De enige echte winnaar PerspectieF ledenwerfwedstrijd 2004 oorkonde
- Interview in Perspex

2e prijs:

- € 75,- voor je afdeling
- Cd-bon t.w.v. € 15,- voor elk bestuurslid van je afdeling
- De enige echte 2e plaats PerspectieF ledenwerfwedstrijd 2004 oorkonde
- Interview in Perspex

3e prijs

- € 50,- voor je afdeling
- Cd-bon t.w.v. € 10,- voor elk bestuurslid van je afdeling
- De enige echte 3e plaats PerspectieF ledenwerfwedstrijd 2004 oorkonde

4e prijs

- € 25,- voor je afdeling
- Cd-bon t.w.v. € 5,- voor elk bestuurslid van je afdeling
- De enige echte 4e plaats PerspectieF ledenwerfwedstrijd 2004 oorkonde

Media

Boek

Door Simcha Looijen

Strijd voor Europa

Paul van Buitenen

Een al wat ouder boek, maar desalniettemin niet minder interessant is 'Strijd voor Europa'. Het boek is van en gaat over Paul van Buitenen, een Nederlandse ambtenaar die werkzaam is voor de Europese Commissie. Van Buitenen komt bij de Commissie werken, maar ontdekt dat er op grote schaal fraude wordt gepleegd. Wanneer hij dit naar buiten brengt, valt bijna de hele wereld over hem heen. Toch zet hij door met het uiteindelijke gevolg dat de Europese Commissie in zijn geheel opstapt.

Wat misschien nog wel boeiender om te lezen is, is hoe Van Buitenen christen wordt. Zijn christen-zijn speelt een belangrijke rol bij zijn motivatie om de fraude aan de kaak te stellen. Doel van het boek is meer openheid in Europa: "Ik ben er van overtuigd dat, indien we naar maximale openheid streven, veel van de in dit boek beschreven problemen al voor een stuk zijn opgelost." Dat doel is nog niet bereikt en daarom is Van Buitenen eind april met een nieuw boek verschenen.

Van Buitenen is bij de komende verkiezingen kandidaat namens zijn eigen partij Eurotransparant. Op de lijst staan diverse andere klokkenluiders. Vanwege zijn christelijke achtergrond zou hij in verkiezingen een concurrent kunnen zijn voor de ChristenUnie-SGP.



Film

Door Karla Derks - Wolthuizen

The pianist

(2002)

Roman Polanski

Video/DVD

Op 23 september 1939 wordt Warschau gebombardeerd door de Duitsers. Op datzelfde moment speelt de jonge Joodse Wladyslaw Szpilman een pianoconcert voor de Poolse radio, die kort daarna uit de lucht raakt. De vervolging van de joden begint kort daarna. De familie Szpilman komt in een ghetto terecht en wordt van daar naar een concentratiekamp gedeporteerd. Wladyslaw weet echter te ontsnappen en in de ruïnes van Warschau te overleven.

Szpilman registreert de gebeurtenissen om zich heen passief en machteloos: de verboden, het ghetto, de vernederingen, de deportaties. Dat maakt de film minimalistisch sterk.

Polanski heeft veel nadruk gelegd op geluid en muziek. De film bevat veel stilte, maar met muziek lijkt Szpilmans hoop op overleven weer toe te nemen. Die muzikale passages met Szpilman zelf achter de piano, vormen de indrukwekkendste delen. Muziek krijgt een eigen functie in het verhaal.

Verwacht geen heldenverhaal met een slimme hoofdpersoon die met de juiste zetten de oorlog heeft weten te overleven. Szpilman is volledig overgeleverd aan de willekeur van de Duitse bezettingsmacht en totaal afhankelijk van de medewerking van mensen om hem heen. Dat maakt de film geloofwaardig, indrukwekkend en nu al een klassieker tussen de andere oorlogsfilms.



Film

Door Karla Derks - Wolthuizen

Goodbye, Lenin!

(2003)

Wolfgang Becker

Video/DVD

Goodbye, Lenin! vertelt het verhaal van de Duitse Alex (20) die samen met zijn zus en moeder in Oost-Berlijn woont. Hij begrijpt niet goed dat zijn moeder zo sterk achter het socialistische gedachtegoed staat, maar houdt ondanks dat ontzettend veel van haar. Dan raakt zij in coma en wordt pas maanden na de Wende wakker. Omdat de kans op een nieuwe hartaanval groot is adviseren de artsen Alex om zijn moeder geen schokkende dingen mee te laten maken. Dat doet Alex besluiten om de veranderingen in Berlijn voor haar te verbergen. Hij haalt dan ook alles uit de kast om haar in het socialistische Duitsland te laten geloven. Langzamerhand krijgt de moeder argwaan en besluit zelf de straat op te gaan. Daar wordt ze geconfronteerd met het nieuwe Berlijn.

Goodbye, Lenin! is een hilarische, maar tegelijkertijd sentimentele en ontroerende film. Hilarisch vanwege Alex' pogingen om het oude voort te laten leven, maar ook sentimenteel hangend naar een DDR-utopia dat in deze vorm nooit heeft bestaan. Dat maakt de film behoorlijk surrealistisch, maar ook erg de moeite waard.

Joshua Livestro, christen en actief lid van de VVD:

“ChristenUnie-SGP is te klein om het verschil bij een debat of stemming te maken”

Door Simcha Looijen en Wim Doddema

Joshua Livestro heeft politieke wetenschappen gestudeerd en werkte drie jaar als assistent van Europees Commissaris Frits Bolkenstein. Daarnaast is hij onder andere directeur geweest van de conservatieve Edmund Burke-stichting. Hij schrijft columns in Vrij Nederland, Reader's Digest en de Gelderlander. Hij is christen en actief lid van de VVD.

Wat kunnen christenen betekenen binnen Europa?

Christenen kunnen een blok vormen in Europa. Wat de christenen en christelijke partijen kunnen doen in Europa is het debat aangaan en een sterke lobby vormen. Ze kunnen zorgen voor een sterk behoudende stroom, zoals je in Duitsland ziet met de CDU. Christenen zijn in alle blokken in het Europees parlement wel vertegenwoordigd, maar de grootste aanhang zit toch wel in de Europese Volkspartij (EVP), zulke partijen zullen ook mede met de komst van de Oost-Europese landen sterker worden en dus de agenda beter kunnen bepalen.

Je ziet bij christenen de neiging wetgeving die in eigen land is aangenomen, zoals de abortus- en euthanasiewetgeving, op Europees niveau terug te draaien. Is dat reëel?

Tussen de verschillende Europese landen heb je

verschillen in wetgeving. Neem het homohuwelijk of het drugsbeleid. Dat moet je ook zo veel mogelijk aan de afzonderlijke staten laten, dat is meestal cultureel bepaald. Wat christenen wel kunnen doen is de Europese opinie, als die overigens al bestaat, beïnvloeden. Je moet niet verwachten dat je via de Europese Unie zulke wetgeving kan terugdraaien. Dat moet je ook niet willen, dat behoort tot de eigen culturele wetgeving. Wat je wel kunt doen is via de EU het maatschappelijke debat in eigen land te stimuleren.

Wat kunnen we dan wel op Europees niveau veranderen?

Dat zijn dan vooral grensoverschrijdende problemen, zoals drugsvervoer, die moet je vooral Europees aanpakken. Dat kun je niet alleen. Maar beter is dan een zo'n klein en uiterst beperkt centraal gezag.

Er word veel te veel behandeld wat niet in Europa thuishoort. Neem het gebied onderwijs. Onderwijs is echt iets wat je intern moet regelen, daar gaat alleen de eigen staat over.

Wat merkt u van de ChristenUnie-SGP fractie in Europa?

Het blok van ChristenUnie-SGP is te klein om het verschil bij een debat of stemming te maken. Ik heb de ChristenUnie-SGP fractie niet zo gevolgd eigenlijk, de grote blokken van partijen zijn interessanter. Af en toe kan de stem van een kleine partij wel doorslaggevend zijn. Bij sommige stemmingen, als de blokken links en rechts elkaar in evenwicht houden kan de stem van de diverse kleine partijen wel eens de doorslag geven. Op het grote geheel kunnen ze zeker niet hun stempel drukken.

Hoe doet uw eigen partij de VVD het eigenlijk in Europa?

Redelijk goed, ze zijn iets meer in staat om het verschil in debatten te maken, daar zijn ze net groot genoeg voor. Maar ook de VVD stuurt niet haar grootste kanonnen naar Europa. Je ziet ook steeds meer een ontwikkeling wat je bij Zuid-Europese landen al meer zag, dat politici Europa gebruiken als springplank naar de nationale politiek. Neem als voorbeeld Lousewies van de Laan. Die zei bij haar aantreden als europarlementariër dat ze haar 'hart verpand had aan de Europese politiek'. maar na twee jaar zit ze al in Den Haag. Bij het CDA zie je de tactiek ook opkomen. Ze sturen ze Eurlings naar Europa. Het Europees parlement word zo meer tot een marsroute naar de echte top. Europa is dan belangrijk voor het netwerk-bouwen, je kent dan al allerlei politici in Europa persoonlijk, en uiteindelijk is het een opstapje naar iets hogers, bijvoorbeeld het premierschap.

Zal de Rooms-katholieke invloed in Europa ook toemen met de uitbreiding?

Kijk bijvoorbeeld alleen al naar het katholieke Polen, daar komt genoeg roomse invloed vandaan. De Polen slagen erin bepaalde discussies op de kaart te zetten, zoals een verwijzing naar het Christendom in de Europese grondwet. Christenen kunnen er zo wel in slagen bepaalde debatten naar zich toe te trekken. Bijvoorbeeld het besluit over alternatieve levensverbintenissen kan zo een draai krijgen.

Een tijdje geleden schreef onder andere Lousewies van der Laan, Tweede Kamerlid voor D66, een artikel waarin zij waarschuwde tegen de macht van het Vaticaan binnen Europa.

Dat is alleen maar geschreeuw voor eigen achterban. Dat was een open oorlogsverklaring aan het Vaticaan. Ze wil zelfs het Vaticaan uit de Verenigde Naties en de Raad van Europa verwijderen. Eigenlijk wil ze dus gewoon dat het Vaticaan als zelfstandige staat ophoudt te bestaan. Ze is wel heel simpel bezig. Het zorgelijke is wel dat zulke oproepen enige weerklank vinden bij de VVD en PVDA.

Dat zie je ook steeds meer naar voren komen, zie de hele discussie rond de moslimscholen. Een soort radicale verlichtingsstrijd tegen het geloof. De tonen worden steeds vijandiger. Ik had eigenlijk gehoopt dat we die hele scholendiscussie honderd jaar geleden afgesloten hadden. Lousewies heeft eigenlijk een militante ongelof. Christelijke partijen zouden daar al vroeg een dam tegen moeten opwerpen.

Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkelingen binnen uw eigen partij, de VVD??

In de VVD is eigenlijk sprake van een stille richtingsstrijd. Komt eigenlijk meer door een ongeleid projectiel als Hirschi Ali, ze is bekeerd tot het ongelof en nu moet de hele wereld er van weten. Ons systeem van consensus, waaruit het algemeen kiesrecht en artikel 23 zijn ontstaan, functioneert goed. Iemand die hier nieuw komt, moet eerst maar eens de geschiedenisboekjes open doen, voordat zij zich in het debat mengen.

Je hebt een kleine groep die weerstand tegen het geloof heeft en daar de strijd mee wil aanbinden en je hebt een kleine groep die de waarde van consensuspolitiek inziet en dat vast wil houden. Daarnaast is er nog een grote groep die zich met andere zaken bezighoudt en gewoon hun werk doen. De strijd tegen het geloof die de kleine groep voorstaat is geen hoofdpunt in de partij. Christenen kunnen er dan ook nog genoeg medestanders vinden.

Tot slot, wat vind u van de ECPM?

Zegt me niets. Wat is een beweging eigenlijk? Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd maar nooit gehoord van bewegingen. Als je medestanders zoekt in bijvoorbeeld Oost-Europese landen kun je er beter een partij van maken.

Europatour

De Europese verkiezingen komen er aan. De ChristenUnie gaat haar best doen om met 2 zetels terug te keren. Perspectief wil daar ook zijn steentje aan bijdragen. Daarom organiseert de commissie internationaal in samenwerking met lokale afdelingen een regiotour en groot congres.

7 mei 2004, Utrecht
Jacobikerk, St. Jacobstraat 171
Aanvang 19.30 uur
Spreker: Peter van Dalen
(nummer 3 op lijst ChristenUnie-SGP)

14 mei 2004, Middelburg
Calvijn College, Kruitmolenlaan 60
Aanvang: 19.30 uur
Spreker: Peter van Dalen

28 mei 2004, Leeuwarden
't Aljemint, Grote Kerkstraat 2-4
Aanvang: 20.00 uur
Sprekers: Peter van Dalen en Tineke Huizinga
(Tweede Kamerlid ChristenUnie)

1 juni 2004, Groningen-Stad
Gomarus College, Vondelpad 1,
Aanvang 19.30

Jij: Europeaan?!

Dinsdagavond 8 juni kom je het te weten! Perspectief organiseert dan samen met de SGP in Utrecht het enige echte Europa-congres.

Een unieke kans om een uniek congres mee te maken, een mogelijkheid die je maar eens in de vijf jaar hebt.

Dit Europa-congres is namelijk de afsluiting van een (hopelijk) succesvolle campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement en staat in het teken van de verkiezingen twee dagen later.

Bovendien wordt dit Europa-congres samen met de SGP-jongeren georganiseerd. De kans dus om te weten te komen wat de snuiters van de SGP van Europa vinden. Komt dat echt zo overeen als de gezamenlijke Eurofractie ChristenUnie-SGP doet vermoeden? Tenslotte sla je met dit Europa-congres twee vliegen in één klap doordat het 's avonds is! Dat geeft je de kans overdag een terrasje te pikken of te zwoegen achter je bureautje en 's avonds te genieten van een overheerlijke avond.

Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit:

- Ontvangst om 19.00 uur
- Opening om 19.30 uur
- Achtereenvolgens als spreker
- Dhr. Jan Verlaan, voorlichter van het Europees Parlement
- Dhr. Hans Blokland, lijsttrekker ChristenUnie
- Dhr. voorman SGP
- Pauze
- Forum met beide lijsttrekkers en iemand van een linkse partij
- Sluiting om ongeveer 22.00 uur
- Afterparty

Meer informatie zal te vinden zijn op de website www.perspectief.nu en op de uitnodiging die je nog zult krijgen

Perspectief

Perspectief, ChristenUnie-jongeren
 Funerburgerlaan 91
 3812 CC Amersfoort
 The Netherlands
 http://www.perspectief.nu
 Telefoon (0201) +31422600
 Fax (017) 4226100
 E-mail info@perspectief.nu

Organisatie International Committee

Contact/information:
 Rita Poppe (Chairwoman)
 Phone: 06-201 08001
 E-mail: rpoppe@tdm.nl.com

Johannes Wissebak (Finance)
 Phone: 06-10947331
 E-mail: summerschool2004_JW@hotmail.com

SUMMERSCHOOL 2004

www.perspectief.nl/summerschool2004
 www.listje.nl/summerschool2004

Summerschool 2004

Theme: Christian policy & social justice in the EU!

Organized by Perspectief, International Committee, The Netherlands



Information:

Period: 6th July 2004 until 9th July 2004
 Price: €50 Benelux, €25 other countries
 Limitation: 60 persons, subscription before 15th June
 Location: Brussel (Bel.)

Program:

6 th July: Arrival 16:00 & Theme 'Christian Policy & Social Justice'
 7 th July: Theme 'Democracy and the responsibility of the EU'
 8 th July: Theme 'Foundations and fair trade' & visit EU-institution
 9 th July: 'Close' & Departure 12:00

Subscription Summerschool 2004

Mail to (preferred):
 ritapoppe@hotmail.com

Or send to:
 Perspectief, Rita Poppe
 Aquamarijnstraat 693
 9743 PS Groningen
 The Netherlands

Name: _____
 Address & Country: _____

 E-mail: _____
 Phonenumber: _____

Payment: cash at arrival! Otherwise no entrance



ChristenUnie voert actie voor internationale godsdienstvrijheid

Godsdienstvrijheid is zeker geen vanzelfsprekendheid. Niet in Nederland en nergens in de wereld. De ChristenUnie voert samen met een groot aantal andere organisaties actie voor een Europees ambassadeur Mensenrechten én Godsdienstvrijheid.

Hebben we het in Nederland nu nog makkelijk, steeds meer politieke partijen slaan een hardere en intolerantere toon aan tegen godsdiensten. De LPF zegt ronduit dat zij op straat niet geconfronteerd wil worden met zoiets als godsdienst. De partij wil daarom alle uiterlijke symbolen van religie afschaffen. Weg met het hoofddoekje, de keppel of het kruisspeldje op de revers. De VVD verwijt christelijke partijen dat ze de Apartheid in Nederland voorstaan als ze vóór christelijk onderwijs zijn.

In Nederland hebben we als christenen nog veel vrijheden: we mogen onze kerkdiensten houden, hebben eigen bladen en televisieomroepen en via christelijke partijen hebben we zelfs rechtstreeks invloed op de overheid. In veel andere landen is dit zeker niet het geval.

Noord Korea

In december vorig jaar heeft Tineke Huizinga een motie ingediend over de grove schending van de mensenrechtensituatie in Noord Korea. Het boek *Zij mogen de Hemel niet zien* van Soon Ok Lee is een beschrijving van en een aanklacht tegen dit barbaarse regime.

Je kunt dit boek niet lezen zonder een voortdurende brok in je keel en een enorm ontredderd gevoel. De Noord Koreaanse samenleving is opgediend in drie 'klassen': de betrouwbare kern (28%), de aarzelaars (45%) en de vijandige groep (27%). De twee laatste groepen worden zwaar achtergesteld en fanatiek vervolgd. Dissidenten worden in strafkampen opgesloten, waar ze als goedkope arbeidskracht rechteloos dwangarbeid moeten verrichten. Er zijn acht grote kampen met zo'n 150.000 inwoners en in de andere kampen en gevangenissen zitten nog eens 50.000 dissidenten.

De behandeling in de kampen is haast onleesbaar; gaskamerexperimenten die Auschwitz weer in herinnering brengen, vrouwen die uitgerekt in deurkozijnen vastgebonden net zo vaak geslagen worden tot hun vlees volledig is opgezwollen, zwangere vrouwen die hun kind verliezen door gif of trappen in hun maag. Ook het nageslacht en de families van dissidenten moeten immers 'uitgeroeid' worden...

De hele samenleving zucht onder het maoïstische bewind van de 'goddelijk Kim Jong Il', maar christenen worden, zo mogelijk, nog harder vervolgd. Geloof in zoiets als een God, behalve Kim Jong Il zelf, is een regelrechte belediging van de regering en daar staat een straf op die een mens lager maakt dan een varken. Christenen mogen niet naar de hemel kijken en doen ze dat wel, dan volgt een verschrikkelijke dood. Soon Ok Lee beschrijft de dood van christelijke kampgenoten die, overgoten met kokend ijzer van 650 graden letterlijk in elkaar schrompelen. Wat kun je dan nog zeggen?

Top vijftig

Noord Korea is een weerzinwekkend voorbeeld, maar in vele andere landen worden mensen eveneens om hun geloof vervolgd, gevangengezet en gedood. Laos, Vietnam, Saoedi-Arabië, de rij is eindeloos en de voorbeelden evenzo. Open Doors publiceert jaarlijks een top vijftig van landen waar geen godsdienstvrijheid is. Helaas staan er nog elke keer ook nieuwe landen op de lijst.

Daarom voert de ChristenUnie samen met een groot aantal andere organisaties actie om de godsdienstvrijheid in andere landen aan de orde te stellen.

Maar al te vaak is dit onderwerp een ondergeschoven kindje in Europa. Het valt maar liefst onder drie EU-commissariaten; onder Buitenlandse betrekkingen, Handel en onder Toetreding. In de praktijk betekent dit vaak dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor het onderwerp.

In Nederland en West-Europa beroemen we ons graag op de Verlichting, als zou dit een soort van eindstadium in de ontwikkeling van godsdiensten zijn. Zodoende maakt de Verlichting godsdienst overbodig en als je naar onze samenleving kijkt, dan zou je het haast denken. Ook in de preambule van de nieuwe Europese grondwet wordt hieraan gerefereerd. Meewarig wordt gesproken over tweede- en derdewereldlanden, waar men nog niet zover is als wij al wel zijn. Maar daarmee wordt consequent voorbijgegaan aan de nadrukkelijke en opzichzelfstaande rol die godsdienst in bijna alle samenlevingen en mensenharten speelt.

Tijd voor actie

Samen met de Evangelische Alliantie, Stichting Friedensstimme, Jubilee Campaign, Open Doors, Stichting de Ondergrondse Kerk, Kerk in Actie, Justitia et Pax en het platform Godsdienstvrijheid pleit de ChristenUnie daarom voor een Europees ambassadeur mensenrechten én Godsdienstvrijheid.

Rondom de EO-jongerendag en een aantal andere grote manifestaties zullen we aandacht vragen voor dit onderwerp. Wil jij een steentje bijdragen aan onze actie? Houd dan de website van de ChristenUnie in de gaten of bel met het partijbureau 033- 422 69 56.

DURF TE KIEZEN...

Wanted:

Sportieve actievoerders...

Wij hebben JOU nodig! Ben jij creatief? Wil jij meedenken en meedoen met de acties van Perspectief? Ook dit jaar gaat Perspectief weer aan de slag om Nederland te laten zien waar christelijke jongeren voor staan. Na de succesvolle actie 'Stop de porno' gaan we dit jaar aan de slag met sport. Wie de laatste tijd het nieuws heeft gevolgd, weet dat Nederlanders te dik worden. Toch wordt er veel bezuinigd op sportclubs. Dat vinden we een slechte zaak en daar gaan we tegen protesteren. Sport is goed voor de gezondheid, maar ook voor de integratie en sociaal kapitaal. Wat we gaan doen? Denk met ons mee! Niets is te gek: fietsen naar Athene of Portugal? Meelopen met de Nijmeegse Vierdaagse? Voetballen met het kabinet? We sluiten niets uit...

...nog meer actievoerders...

Sport is niet het enige thema dit jaar. Want we vinden het verschrikkelijk om te horen dat er veel ouderen zijn die vereenzamen in verpleegtehuizen. Er wordt gelukkig veel gedaan vanuit kerken, maar het is nog niet genoeg. En aandacht van de verplegers hoef je ook niet altijd te verwachten. Die moeten efficiënt werken...

Om hier tegen te protesteren en te laten zien hoe het beter kan, gaan Perspectief-ers zelf verpleegtehuizen bezoeken. Gewoon, uit respect voor ouderen. Spelletjes doen, luisteren en praten.

En dan moet het natuurlijk niet bij een dagje blijven. Daarom moet er nog meer aandacht komen voor vrijwilligerswerk. We nemen toch geen genoegen met een maatschappij die zijn ouderen laat verkommeren?!

Wil jij best actief zijn voor Perspectief, maar heb je geen zin om in een commissie te gaan? Meld je dan aan voor deze korte prikkelende acties!

... en promotors!

Perspectief heeft op dit moment 1800 leden en dat zijn er nog lang niet genoeg. Er kunnen er nog veel meer bij: op naar de 3000! Daarvoor hebben we JOU nodig. Het festivalseizoen staat weer voor de deur en daarin wil Perspectief heel veel nieuwe leden werven. Ben jij enthousiast voor christelijke politiek? Wil jij Perspectief helpen om de 3000 leden te halen? Meld je dan aan voor een of meerdere promotieactiviteiten.

Op 8 mei staan we in Zwolle op I 4 You, de jongerendag van De Verre Naasten. Een paar weken later staan we van 28 tot 31 mei op Opwekking 2004 in Biddinghuizen en 12 juni vind je ons terug op de EO-jongerendag. Het beloven leuke dagen te worden. Voor eten, drinken en eventueel een slaapplek wordt gezorgd. Je leert veel mensen kennen en het is jouw kans om nieuwe Perspectief-ers te leren kennen!

Voor al deze activiteiten kun je je aanmelden bij Simcha Looijen of Jenne Minnema. Per mail naar intern@perspectief.nu of je belt 06 13774134 met vragen kun je bij hen terecht.

...VOOR DE TOEKOMST!

Hé!

Wat doe jij eraan?!

Word NU lid!

Word nu lid van:



En ontvang gratis de nieuwe CD van Gerald

Ja, ik word lid van Perspectief, ChristenUnie-jongeren
(en machtig Perspectief de contributie af te schrijven van mijn rekening)

Als welkomstcadeau ontvang ik graag:

De nieuwe 2CD van Gerald Troost
(‘Bovennatuurlijk’)



Het boekje ‘Hart voor Groen’



Gerald:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en plaats: _____

Tel.nummer: _____

E-mail: _____

Geb. datum: _____

Rek.nummer: _____

Handtekening: _____

Contributie per jaar:
12-17 jaar € 7,-
18-26 jaar € 12,-
27-30 jaar € 17,-

"Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Waarom **steun je dan de ChristenUnie** niet die daartegen in actie komt?"

Wij hebben **JOUW STEUN** nodig!"

Opsturen naar:

Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Antwoordnummer 862, 3800 AK Amersfoort



Met
Spektakel

Perspex

SPORT

Terschelling



5e jaargang • 18 • september 2004



Gesubsidieerd
profvoetbal?

Perspectief

ChristenUnie-jongeren

Uitgave van Perspectief, ChristenUnie-jongeren



Prikkbord

Excursie Tweede Kamer

Wil jij eens naar de politiek in Den Haag? Wil jij als afdeling een naar onze kamerleden?? Speciaal voor de jongeren organiseert Perspectief op 6 oktober een excursie naar de Tweede Kamer. Dit is je kans om met een van onze kamerleden te praten. Stel hen je vragen en kijk hoe zijn hun werk doen in de Tweede Kamer en in hun fractiekamers. Loop mee door de Ridderzaal en nuttig een lunch zoals zij die kunnen krijgen! Kortom, fractiekamers, Tweede Kamer, Ridderzaal, lunch en een gesprek met één van onze kamerleden. Wees erbij en stel je vragen. De excursie is tussen 12:00 uur en 17:00 uur. De kosten zijn: voor leden van Perspectief 10 euro en voor niet-leden 15 euro. (incl. de lunch) Geef je schriftelijk op via aweening@christenunie.nl onder vermelding van je naam, adres, postcode en woonplaats. Opgave en afmelden is mogelijk tot tien dagen voor de excursie. Wil jij met je hele klas naar de Tweede Kamer... informeer naar de mogelijkheden!

Najaarscongres: Samenwerking in Ontwikkeling

Met medewerking van ontwikkelingsorganisaties als Oikos, het IMD, het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamerleden en de stichting De Verre Naasten.

Natuurlijk is er een boeiende lezing van een bekende spreker, zijn er workshops waarin je je verder kunt verdiepen in het onderwerp, er is een column van Karla Derks en een forum met wetenschappers en Tweede-Kamerleden, waaronder (onder voorbehoud) Tineke Huizinga.

Moet het huidige beleid radicaal op de schop? Moet we veel meer hulp bieden of is ontwikkelingshulp zinloos en kan het beter afgeschaft worden? Je kunt je er zelf een mening over vormen op 30 oktober.

Het congres wordt afgesloten met een debattoernooi, waar je mee kunt strijden om de titel Beste debater van Perspectief!

Waar? Ede

Wanneer? Zaterdag 30 oktober 2004

Hoe laat? 10.00 tot 17.00 uur

Houd voor meer informatie onze website in de gaten. Daar worden de laatste ontwikkelingen op vermeld.

EU-vredessymposium over Midden Oosten

Op woensdag 29 september zal in Utrecht het EU-Vredessymposium plaatsvinden, met als thema 'De rol van de EU in het Midden-Oostenconflict'. Het symposium vormt een platform voor opinies van Palestijnse, Israëliëse en Europese politici over de mogelijkheden die Europa heeft om de partijen weer nader tot elkaar te brengen.

Vertegenwoordigers van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlandse europarlementariërs en buitenlandwoordvoerders van een aantal Tweede Kamerfracties zullen met elkaar in discussie gaan. Knesset-lid Danny Yatom van de Israëliëse Arbeidspartij zal spreken, evenals een Palestijnse vertegenwoordiger. Naast lezingen en debatten zullen er verschillende workshops worden gegeven.

Het symposium is een unieke samenwerking tussen de Jonge Socialisten, Jonge Democraten, het CDJA, de JOVD, de SGP-jongeren, Perspectief, het CIDI en CIDI Jongeren Organisatie (CISO).

Meer informatie hierover volgt nog via de email-nieuwsbrief. Opgeven kan bij Gonda, m.h.lamberink@student.rug.nl

Actiedag Lokale Afdelingen

De datum voor de actiedag lokale afdelingen is bekend! Noteer 9 oktober alvast in je agenda en houd de site in de gaten voor meer info over tijd, plaats, en programma! De actiedag is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in het starten van een lokale afdeling, al actief zijn (of zijn geweest) in een afdeling en alle overige belangstellenden. Er is weer veel ruimte in het programma voor ontmoeting en leren van elkaar. So, be there!

Voor meer info: mail naar [Jenne Minnema](mailto:Jenne.Minnema@perspectief.nu), intern@perspectief.nu.

Colofon:

Perspectief wordt uitgegeven door
Perspectief, ChristenUnie-jongeren

Redactie:

Simcha Looijen (Hoofdredactie)
Karla Derks-Wolthuisen (Eindredactie)
Wim Doddema
Bert Heuvelman
Josha Sietsma
Sibrand de Boer
Jochem Meeuwsen
André van Roshum
Rianne van der Sar
letje van Voornveld

Fotografie cover:

Rufus de Vries

Cartoonist:

Christian Zomers

Columnist

Leon Meijer

Redactieadres Perspex:

Postbus 439
3800 AK Amersfoort
tel.: 06-137 741 34
perspex@perspectief.nl

Lidmaatschap:

Tot 18 jaar: € 7,-
18 tot 27: € 12,-
27 tot 30: € 17,-

Opzegging van het lidmaatschap
dient schriftelijk te gebeuren, tenmin-
ste 4 weken voor het eind van het jaar

Informatie:

Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Postadres:
Postbus 439
3800 AK Amersfoort
Bezoekadres:
Puntenburgerlaan 91
3812 CC Amersfoort
tel: 033- 422 69 51
fax: 033- 422 69 68
info@perspectief.nl
www.perspectief.nl
www.ebate.nl

Bestuur Perspectief:

Voorzitter:
Marcel Benard
Anjerveld 11
2914 PA Nieuwerkerk a/d IJssel
tel: 06 - 14275167
marcel.benard@12move.nl
Secretaris:
Klaas Pieter Derks
kpderks@hetnet.nl
Penningmeester:
Peter de Kluijver
penningmeester@perspectief.nl

Vormgeving en Druk:

Douglas Design, Ommen
BDU, Barneveld

Hé hallo Perspectief-er!

De nieuwste versies van Perspex en Spektakel liggen weer voor je. Misschien sta je op het punt om net op vakantie te gaan of ben je de koffers alweer aan het uitpakken...

In dit nummer nemen we je in ieder geval mee op vakantie naar Terschelling, want naar het schijnt is het daar in de zomervakantie één groot zuipfestijn ('t is toch vakantie?). Maar dat is bij lange na niet alles, want het nummer gaat immers over Sport. Je kunt je natuurlijk afvragen of bier drinken ook een sport is, maar we hebben verder gekeken dan Terschelling alleen.

Sport = Erica Terpstra. Sport = Humberto Tan. Helaas waren deze (sport)beroemdheden zo druk met de Olympische Spelen in de weer dat ze geen tijd voor ons vrij konden maken voor een interview. Verder namen we een kijkje in Utrecht, kwam de voorzitter weer in actie in de Bijlmerbajes, bezochten we Karl Noten voor een interview en last but not least tref je ook de 'vaste' rubrieken (weer) aan.

Voor de Spektakel reisde we in een driehoekje door Nederland heen om van alles te weten te komen over lokale politiek en hun visie op sport, deden we een straat-interview, werd er een puzzel gemaakt en zochten we het www af naar leuke sites.

Ik zou zeggen: zet je stoel in de zon en geniet...

Jochem Meeuwsen

Karl Noten en de strijd in de gezondheidsmarketing-oorlog

Het tegengeluid

Summerschool 2004

Terschelling en de mythe van de bierkragenstapelende jongeren

Bestuursnieuws

De stelling

Spektakel (extra groot of logo Spektakel)

Bijbelstudie

Voorzitter in uitvoering

Afdeling Perspectief Bunschoten: actie in de taxi

Perspectief in de Permanente Campagne

Opinie: zondagsrust

Retourtje Israël

Vacaturebank

4

6

8

10

13

14

15-18

20

19

22

24

26

28

30

(3)



Door Simcha Looijen Foto: Thimo Prins

“Goeiemorgen Karl, goedemorgen Olga, goeiemorgen Nederland.” De vroege tv-kijker heeft hem vast wel eens gezien: Karl Noten, presentator van het programma van Nederland in Beweging. Daarnaast is hij fysiotherapeut en eigenaar van fitnesscentre Fysio Physics in IJsselstein. Vanuit die achtergrond was hij de laatste twee jaar ook aanwezig bij de Sing-Inn tijdens het Pinksterweekend van Opwekking om met 40.000 mensen massaal een warming-up te houden, want ja, hij is ook christen. Alles bij elkaar een goede reden om met hem te gaan praten over fitness, zijn programma en overheids campagnes.

Karl Noten: ‘Het is een luxe om

Wat drijft jouw persoonlijk?

“Ik heb ADHD, dus moet sowieso veel bewegen om al die energie kwijt te raken, hahaha. Ik ben er geleidelijk ingerold. Zelf geloof ik dat iedereen bepaalde talenten krijgt om te gebruiken. Nu is het ook mijn werk om mensen in beweging te krijgen. De meeste ziekten komen door het feit dat mensen weinig bewegen. Daardoor ontstaan bijvoorbeeld rugklachten, suikerziekte, maar ook bijvoorbeeld darmkanker.”

Hoe bewegelijk is Nederland nu eigenlijk?

“Nederlanders bewegen massaal te weinig. Zestig procent van de Nederlanders heeft te weinig beweging. Dat zou makkelijk opgelost kunnen worden. Als je elke dag een half uur een beetje actief bent, is dat al genoeg. Dat is belangrijk. Het gaat dan gewoon om traplopen, stofzuigen, misschien in de tuin werken.”

Waarom bewegen Nederlanders te weinig?

“Het is luxe om niet te hoeven bewegen. Dat moet ook aan ons af te zien zijn. Als mensen je op de fiets naar het werk zien gaan, zullen ze zeker denken dat je arm bent. Je ziet het ook met andere dingen. Als er ergens een winkel met twee verdiepingen wordt gebouwd, dan moet er per sé een roltrap in. Wanneer mensen in een flat wonen, worden ze boos wanneer de lift het

niet doet. Stel je voor dat je naar de tweede etage zou lopen... Een ander voorbeeld is de afstandsbediening. Je zou eens helemaal naar de tv moeten lopen...”

Hoe is de rol van de politiek hierin?

“Ze moeten de mensen waar het om gaat, dus ook jongeren, er meer bij betrekken. Vanachter een bureau kan een ‘grijze muis’ roepen dat jongeren meer moeten bewegen, maar de vraag is ‘hoe?’. In de commissies die deze beslissingen nemen, moeten veel meer jongeren betrokken worden.”

Hebben overheids campagnes veel zin?

“Er is een soort gezondheidsmarketing-oorlog. Er worden miljoenen, wereldwijd miljarden, euro’s uitgegeven voor campagnes voor vet eten. Het budget dat de overheid besteedt aan campagnes voor gezond eten is daarbij vergeleken een lachertje. De overheid voert wel

Er is een soort ‘gezondheidsmarketing-oorlog’ gaande

een campagne, maar dat gebeurt niet op de juiste manier. ‘Gezond bewegen’ is een product en op zo’n manier moet het ook aan de man worden gebracht. De overheid zegt alleen dat het goed is om te bewegen.

Dat weten mensen al lang. 98% zegt 'ja' op de vraag of bewegen belangrijk is. We moeten uitleggen hoe en de interesse van de afnemers wekken. Daarvoor moeten we op zoek naar creatieve manieren. Die zijn voor een groot gedeelte al te vinden in fitnesscenters. Ook heb je regelmatig hypes die bijdragen aan de aantrekkelijkheid, zoals tae-bo, spinning en nu Pilates. Grootste probleem is dat je een gedragsverandering moet bereiken. Mensen hebben ongezond gedrag aangeleerd. Als ze van hun werk komen, gaan ze lui op de bank zitten en tv-kijken. In plaats daarvan zouden ze bijvoorbeeld een half uur kunnen gaan joggen, maar als je dat gewend bent, dan is het lastig om een gedragspatroon te doorbreken."

Op welke manier kan een programma als 'Nederland in Beweging' bijdragen aan een gezonder klimaat?

"Er worden 200.000 mensen mee bereikt, maar we moeten altijd weer vechten voor voldoende geld. Omroepen zijn niet heel rijk en richten zich daarom liever op prime-time. Daar gaat het meeste geld aan op. Ons programma is 's ochtends en is daarom minder inte-

niet te bewegen'

ressant. Met subsidie van bijvoorbeeld de Hartstichting sprokkelen we iedere keer net voldoende geld bij elkaar."

Welke sporten zijn nu uitermate geschikt voor een gezond lichaam?

"Je moet een combinatie hebben waarbij je zowel de spieren traint als een conditie opbouwt. Veel sporten zijn duursporten. Neem voetbal of tennis. Je werkt alleen aan de conditie. Fitness is een goede manier om je hele lichaam te trainen."

Als er ergens een winkel met twee verdiepingen wordt gebouwd, dan moet er per sé een roltrap in.

Merk je ook een toename in de interesse?

"Ja, zeker wel. Fitness wordt populairder. Dat heeft er ook mee te maken dat minder mensen nog op een verenigingssport zitten, omdat ze dan veel op vaste tijden zitten vastgepind. Mensen die vroeger hebben gevoetbald komen nu naar de fitnessclub omdat ze dan zelf hun tijden kunnen bepalen. Een ander voordeel is dat het binnen is. Met lekker weer is het geen probleem om buiten te sporten, maar als het winter is en koud, dan ben je toch liever binnen."

Je bent christen. Op welke manier heeft dat invloed op je werk?

"Heel concreet is dat ik niet aan sporten en therapieën doe met oosterse filosofieën, zoals power-yoga en acupunctuur. Daarin geven we ook geen opleiding. Daarnaast laat je het ook in je houding zien. Dat merken mensen ook. Vanochtend had ik een gesprek met een man over het geloof. Ik praat er gewoon open over."

Merk je verschil tussen de manier waarop christenen en niet-christenen tegen sporten aankijken?

"Er is een bepaalde groep die afkeurt om met je lijf bezig te gaan. Daar ben ik het niet mee eens. Het heeft ook te maken met een stuk rentmeesterschap over je eigen lichaam. Die 'tempel' moet je goed onderhouden."

De Bijbel staat vol met voorbeelden van sportievelingen.

De Bijbel staat vol met voorbeelden van sportievelingen. Zo ging het volk van Israël zeven rondjes rondom Jericho joggen. Een flinke marathon, hoor!

Toen ik begon met mijn fitnesscenter, kreeg ik wel negatieve reacties. 'Wat moet je in zo'n uiterlijke wereld.' Als fysiotherapeut had ik ook de bush-bush kunnen ingaan, maar deze mensen hebben het evangelie ook nodig. Nederland is intussen een zendingsland geworden. De Afrikanen komen inmiddels hier naar toe om mensen te vertellen van Jezus. Ik wil met mijn werk ook graag een steentje bijdragen."

"De bekende psychologe Ineke van Dok-Mak schreef eens dat zij geen mensen in therapie neemt die geen lichaamsbeweging nemen. Niet aan sport doen. Volgens haar is voldoende lichaamsbeweging één van de voorwaarden voor geestelijk welzijn. Een zittend bestaan is in feite een onnatuurlijk bestaan met negatieve gevolgen voor het welbevinden. Ik kan me daar wel bij aansluiten. Het werk in de Tweede Kamer is behoorlijk inspannend en soms ook belastend. Een flinke wandeling wil wel eens helpen om dingen weer in het goede perspectief te zien. Het voldane gevoel na een inspannende fietstocht verdwijnt niet zomaar. Daarom let ik erop dat ik voldoende lichaamsbeweging neem, maar om dat nu 'sport' te noemen. Bij dat woord zie ik mannen met bezwete hoofden in sportbroekjes over de grasmatten hollen. Zover ga ik niet, het moet wel leuk blijven."



Kamerlid en Sport: Tineke Huizinga

Rol gemeente bij financiële



Door Simcha Looijen

“Van de 37 profclubs die een licentie aanvroegen kregen FC Utrecht, Vitesse, AZ, Emmen, Go Ahead, De Graafschap, MVV, Sparta, FC Den Bosch en TOP een negatief antwoord uit Zeist, omdat zij hun financiën nog niet op orde hebben.” Dit soort berichten kwam vorig jaar rond de zomer veelvuldig in de media voor. Menig voetbalclub had niet voldoende geld beschikbaar om in een vroeg stadium zeker te zijn van een langer verblijf in het betaald voetbal. Menigmaal moest de gemeente bijspringen.

Eèn van de plaatsen waar de gemeente moest bijspringen was Arnhem. Voormalig ‘voetbalglorie’ Vitesse zat zwaar in de financiële problemen en werd met uitsterven bedreigt. Redenen hoe het zover kwam zijn aan te slepen. Oud-voorzitter Karel Aalbers verrichte op z’n zachts gezegd een aantal opmerkelijke financiële handelingen met negatieve gevolgen, transfersommen die lager uitvielen en een duur stadion dat het niet voor elkaar kreeg alle kosten te dekken.

De gemeente Maastricht was in mei vorig jaar de eerste gemeente die weigerde opnieuw gemeenschapsgeld in een betaald voetbal club te steken.

Arnhem

Desondanks besloot de gemeente Arnhem tot het verstrekken van een lening van 24 miljoen. Voor dat bedrag werd de gemeente wel eigenaar van het Gelredome. ChristenUnie-raadslid Piet van Dijk was tegen: “Ik zie het plan van Vitesse niet zitten. Het is een tamelijk doorzichtige manier om op het laatste moment het onheil af te wenden. De Vrienden van

Vitesse hebben al heel veel geld in de club gestopt en zien nu aankomen dat Vitesse ten onder gaat. Dus doen ze een sprong voorwaarts. Een vlucht naar voren. En dan ook nog door anderen op te laten draaien voor de schulden en zelf eigenaar te worden van het stadion”, zo verwoorde hij zijn bezwaren tegen De Gelderlander. De uitspraak van Groen Links-raadslid dat hij “niet verwachtte dat de club veel terugbetaalt van de lening en ik verwacht wel dat Vitesse over een paar jaar weer op de stoep staat”, werd binnen het jaar bewaarheid toen Vitesse voor twee jaar uitstel van betaling aanvroeg. En wie dan nog verwachtte dat Vitesse alles ging doen om te bezuinigen kwam bedrogen uit toen de club twee dure spelers aantrok. De ‘rijke’ subtopper Heerenveen vond de salariseisen van Ajax-huurling Richard Knopper aan de hoge kant, maar de degradatiekandidaat zag geen probleem. Verder haalde Vitesse de Joegoslaaf Igor Glusevic, die als speler van buiten de Europese Unie minimaal 401.715 euro moet verdienen.

Plek

Met bovenstaand voorbeeld wordt de hand op de zere plek van het probleem gelegd. Terwijl bijna overal op wordt bezuinigd, verstrekken gemeenten en provincies

problemen voetbalclubs



vaak 'leningen' van miljoenen die in de meeste gevallen niet of nauwelijks terugbetaald zullen worden. Van die leningen worden vervolgens riante salarissen betaald waarin de meeste gevallen zo man van zou kunnen leven.

Bezwaren

Toch luisteren de meeste gemeenten niet naar deze bezwaren. Een voetbalclub is immers positief voor je stad, omdat deze zo meer aanzien zal hebben. In Arnhem ging CDA-raadslid Janse wel erg ver: "Zonder stadion en club mist de stad vitale organen." Ook voor politieke partijen ligt er een grote druk om akkoord te gaan met leningen, omdat ze dit anders in de komende verkiezingen weer op hun bordje zullen krijgen. De voetbalclubs hebben vaak een grote supportersaanhang, maar die mensen zullen tevens bij verkiezingen de machtsverhouding in de raad bepalen. Opvallend is te zien dat over het algemeen het CDA en de VVD de partijen zijn die voor verstrekking van een 'lening' zijn, terwijl in bijna altijd de Socialistische Partij, de SGP, Groen Links en de ChristenUnie tegen zijn. Bij deze laatste speelt in veel gevallen ook nog mee dat voetbal op zondag plaats vindt.

Netwerk

Uit onderzoek van het actualiteitenprogramma Netwerk bleek dat de overheid de laatste 12 jaar maar liefst 405 miljoen euro in de Nederlandse voetbalclubs heeft gestoken. De gemeente Maastricht was in mei vorig jaar de eerste gemeente die weigerde opnieuw gemeenschapsgeld in een betaald voetbal club te steken. Burgemeester Leers vond dat het niet aan burgers was uit te leggen, dat de gemeente de plaatselijke voetbalclub MVV anderhalf miljoen euro zou lenen. Als gevolg daarvan werd hij met de dood bedreigd.

"Wanneer in een gezond bedrijf transacties plaats vinden dient rekening te worden gehouden met het betalen van belasting. Hoe de belastingachterstand bij FC Twente is opgebouwd en om wat voor soort belasting het gaat is ons niet bekend. Maar het getuigd van mis management wanneer hier aan fiscale verplichtingen fors aan wordt voorbijgegaan of vooruit wordt geschoven. Daarnaast hebben we moeten constateren dat de contractspelers van Twente een jaarsalaris hebben ontvangen dat niet is gebaseerd op twee maal driekwartier hard werken per week, buiten verhouding is met mensen in de top van het normale bedrijfsleven en dat de kwaliteit van de te verrichtten prestatie waaraan in de loop van deze competitie meermalen heeft ontbroken. Wanneer de zogenaamde waarde en de betaling daarvan niet meer in overeenstemming zijn met het geleverde resultaat zal daar iets aan gedaan moeten worden. Wanneer de waarde van een speler wordt bepaald door verkoopwaarde (mensenhandel dus) kan dit voor het bedrijf FC Twente soms zeer voordelig uitpakken. Dat is in het verleden ook gebleken. Wat is er met dat voordeel gedaan? Als dan opnieuw geen rekening wordt gehouden met het voldoen aan opgelegde verplichtingen kan men spreken van ernstige tekortkomingen. Uitgaande van een groot aantal mensen in de top van Twente waar je een grote mate van bedrijfstechnisch denken en handelen van mag verwachten is het voor ons als fractie onbegrijpelijk hoe het zover heeft kunnen komen. Normaal gesproken zou de raad met dit verzoek om moeten gaan, net als bij elk ander bedrijf dat zichzelf moet kunnen redden, en niet akkoord gaan met deze maatregelen."

Bijdrage van de fractievoorzitter Jan van der Graaf van de ChristenUnie Enschede bij het debat over een lening voor voetbalclub FC Twente

Summerschool 2004, 6 tot 9 juli Kortenberg, België

Over Litouwers, Polen, Roemenen, Esten, Belgen, Britten, Groningers...

Door Arjen de Vetten Foto's Marcel Benard

“Daar moet ik bij zijn!” was het eerste wat in me opkwam toen ik de aankondiging van de internationale Summerschool las. Het was al de derde keer dat ik naar de Summerschool ging, maar deze zou de vorige schools overtreffen. Laat me je verhalen over onbekende politieke terreinen, onvergetelijke gezelligheid en onvermoede buitenlandse contacten.

Econoompje

Wat is het om christenpoliticus te zijn? Waarom draag je je geloof eigenlijk mee de kerk uit de maatschappij in? Met zulke fundamentele vragen opende Silviu Rogobete, directeur van Aeropagus in Roemenië, een instituut voor christelijke studies en hedendaagse cultuur, de Summerschool en deed mij aan het denken zetten. Want, waarom zit ik hier nu eigenlijk? De laatste dag zou voor veel verheldering zorgen, er kwamen echter eerst nog twee dagen waarin we het christelijk politieke idee probeerden uit te werken. Zo begon de tweede dag met een forumdiscussie over de verantwoordelijkheid van de Europese Unie (EU). Oud EU-voorlichter Eppo Janssen pleitte voor meer macht voor de EU, een federalistische visie. Wetenschapper Sander Luitwieler spiegelde de huidige EU aan de definitie van een federatie en concludeerde dat de EU al aardig op

Als eenvoudig econoompje vond ik het wel leerzaam.

weg is een federatie te zijn. Zijn betoog was enigszins onnavolgbaar en voor mij geenszins overtuigend. Als eenvoudig econoompje vond ik het wel leerzaam, maar het was een nog moeilijk te overzien onderwerp.

Litouwers, Polen, Groningers...

Een gezelschap van Polen, Roemenen, Litouwers, Nederlanders, Groningers, een Belg, een Zwitser, een Armeense en een Estse moet wel voor problemen zorgen. En ja, de Litouwers kwamen na twee dagen rijden erachter dat hun Engels toch niet zo goed was en dat

ze dus het meeste onverstaanbaar voor hen was. Toch had ik het idee dat ze met een positief gevoel de nogmaals twee dagen durende terugtocht aanvaardden. Ook had de christelijke invulling van de Summerschool door de mengelmoes van religieuze culturen een ander karakter dan in de voorgaande edities. Desalniettemin een waardevolle ervaring.

Ethische bezinning

Na de volumineuze middagmaaltijd konden we aan enkele workshops deelnemen. Foreign policy en Democracy liet ik links liggen om allereerst onder aanvoering van Leon Meijer, voormalig medewerker van de CU/SGP-eurofractie, de problemen van de internationale handel te analyseren en op te lossen. Dit bleek toch niet zo makkelijk: in de praktijk is het beter met kleine stapjes vooruit proberen te komen dan om grote idealen na te streven.

David Fieldsend, lobbyist van de voor het menselijk leven opkomende organisatie CARE, wijdde ons in in de praktijken van de gentechnologie. Een tamelijk nieuw terrein dat specifieke wetgeving vraagt, maar vooreerst een grondige ethische bezinning.

Vrije avond

De vrije avond werd gebruikt om Brussel van nabij te bezichtigen of om zich in Kortenberg te verpozen, waar het leven aanmerkelijk goedkoper blijkt te zijn dan in Nederland. Natuurlijk zou de Summerschool zonder sprekers, fora en discussies geen Summerschool zijn, toch moet ik toegeven dat vooral de sfeer en de gezelligheid nadien bij mij tot heimwee leidden.



Nederlanders en hun Engels

De volgende dag op naar het Europese Parlement (EP). Onder de vastberaden leiding van onze Internationaal secretaris Rita Poppe hebben we allereerst de schoonheid van de Belgische hoofdstad bewonderd. Ons was verteld dat de voorlichter van het EP zijn eigen mening echt voor zich zou houden, maar wij bemerkten dat hij verre van neutraal was. Dat leverde mooie verhalen op: over de burgemeester van Venetië die ook lid van het EP is, maar nooit op komt dagen, over Nederlanders die denken dat ze goed Engels kunnen spreken maar die door de tolken beschimpt worden, over parlementariërs die slechts hun moerstaal

Ik slaagde erin de christelijke wortels in de grondwet vermeld te krijgen.

verstaan. We hebben veel meer inzicht gekregen in de werkwijze van het EP en ook is duidelijk geworden hoe belangrijk 'Europa' is. Toch blijft, in mijn opinie, het EP een wassen neus: de belangrijkste beslissingen worden door de Raad van Ministers genomen op ingeving van de nationale parlementen.

Simulatie!

Wanneer de Europese regeringsleiders halfjaarlijks bijeenkomen, proberen ze een verdrag te sluiten waarin alle landen zich kunnen vinden. De noodzaak van unanimiteit leidt tot de beruchte achterkamertjes- en wandelgangenpolitiek. Deze informele contacten schijnen zelfs belangrijker te zijn dan de officiële vergaderingen. De namiddag besteedden we aan een heel waarheidsgetrouwe simulatie hiervan. Ik trachtte de Poolse eer hoog te houden. Ik slaagde erin, tot groot ongenoegen van Frankrijk, de christelijke wortels in de grondwet vermeld te krijgen. Helaas moest ik wel enige concessies doen op het gebied van de besluitvorming. Turkije mag van ons lid worden van de EU en ook



hebben we een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie verkozen. Met een tevreden gevoel keert de Poolse delegatie terug, andere landen hebben thuis heel wat uit te leggen...

Christelijke politiek

De avond werd weer gebruikt ten behoeve van de Europese integratie en om enige culturele vooroordelen uit de weg te ruimen.

De ochtend bracht een antwoord op mijn vragen. De erudiete Vassilios Tsirmpas, rechter bij het Europese Hof voor de mensenrechten en lobbyist van de Europees Evangelische Alliantie, bracht ons bij de bronnen van de christelijke politiek. Ten eerste de polis, Grieks voor stad en waar het woord politiek van afstamt. Als burger van een Griekse stad was de stad de bron van je identiteit. Men voelde zich nauw verbonden met zijn stad. Dit veranderde door de leer van de apostel Paulus. Hij bezat een andere bron van het bestaan: Christus. Dit leidde tot een relativering van de aardse machten. Paulus' idee dat de mens slecht van aard is, leidt ertoe dat er in de wet checks and balances moeten worden opgenomen: een strafmaatregel staat je te wachten bij overtreding. De spreker betwijfelde of dit in de nieuwe Europese grondwet afdoende is, refererend aan de perikelen rond het Stabiliteitspact. De Reformatie noemde hij als derde bron. Toen zou de burger zijn mondigheid hervonden hebben.

Volgend jaar in Roemenië: ben je er bij?

Met de oprichting van een christelijk politiek jeugdnetwork krijgt deze Summerschool waarschijnlijk een vervolg. Met een zucht stapte ik na drie dagen weer in de trein. Gelukkig: volgend jaar wellicht in Roemenië. Daar moet je bij zijn!

De lucht ruikt naar vakantie, zee en strand als je door de boot wordt afgezet aan de kade van Terschelling. De stress is op twee uur varen achtergelaten, het zonovergoten waddeneiland glimlacht je uitgelaten toe. Je wordt verwelkomd door vriendelijke eilanders, een verbazingwekkend wijds waddenlandschap en krijsende zeemeeuwen. De terrasjes zijn uitnodigend, het strand lokt en beschutte duinpannen verleiden tot een middagslaapje in de zon...

De mythe van de bierkrattenstapelende

Tekst en fotografie door Rianne van der Sar

Maar vandaag geen bier, zeezwemmen of slapen. We zijn op zoek naar bierkrattenstapelend jongvolk, bekend van tv. Jongeren van de wal die Terschelling in de zomer onveilig komen maken. Weet je nog? Het was de zomer van 2002 toen er opeens buitensporig veel media-aandacht was voor de jeugdige zuipschuiten die hun vakantie doorbrachten op dit waddeneiland. Er zou meters bier worden gedronken door deze feestende groepen tieners, met alle gevolgen van dien. Het enige creatieve waar de vakantiejeugd toe in staat was, zou het stapelen van bierkratten zijn, als men daar al aan toe kwam. Reden voor Perspex om eens

de warme julizon, liggend op een zojuist gekocht luchtbed, drinken ze hun eerste biertje van die dag en zijn in opgewekte stemming. Als ik naar ze toeloop, me voorstel en verzoek of ik ze wat vragen mag stellen, schuiven ze spontaan op om mij ook plaats op het luchtbed te bieden.

Ze zijn de eerste groep jongeren die ik tegenkom. Als ik vraag waar iedereen gebleven is, vertellen ze me dat ik geluk heb dat ik hen tegenkom. De gemiddelde jongere komt namelijk pas tegen het begin van de middag het bed uit. Zelf hebben ze vandaag nog niet veel gedaan. Ze ontplooiën sowieso het liefst zo weinig mogelijk activiteiten. Bastiaan roept dat ze vandaag “nog minder dan geen flikker gedaan hebben”.

’s Ochtends slaapt de groep gewoonlijk een gat in de dag en gaan na het ontbijt boodschappen doen of naar het strand. Verder is het een kwestie van “gewoon lekker chillen”. Ze genieten op Terschelling vooral van “het gezelschap, de zon en het bier”. In die volgorde, want ze zijn hier écht niet alleen maar voor de alcohol. Ik heb een “vrij brave” groep getroffen, vinden ze zelf. Ze discussiëren onder elkaar over de hoeveelheid bier die ze drinken en beschuldigen Bastiaan jolig ervan dat “hij wel 20 bier per dag drinkt”. Verder is “Evert-Jan de grootste drinker”, een titel die hij bijna verlegen in ontvangst neemt. Geestverruimende middelen? Dat wordt volgens eigen zeggen “niet teveel” gebruikt. Ik kan gerust zijn. De meegebrachte Perspexen worden met scepsis doorgebladerd.

Het grote voordeel van een vakantie-eiland als Terschelling volgens de jongens is “dat je ouders niet zomaar even langs kunnen komen”. Buiten het bereik van pa en ma is het leven goed. En zeker op zonovergoten Terschelling. Volgens de groep moet je het eigenlijk zelf zien en beleven. Ze vragen me of ik met de avondboot weer terug moet of een nachtje overblijf. “Je kunt wel bij ons blijven slapen, hoor” zegt Saad met een knipoog. Maar hé, we moeten verder, op de fiets door de duinen.

Het grote voordeel van Terschelling is ‘dat je ouders niet zomaar even langs kunnen komen’.

polshoogte te nemen. Want klopt het allemaal wel? Wat gebeurde er eigenlijk precies in de ‘rampzomer’ van 2002? Is er wat veranderd en hoe kijken de eilanders er tegen aan?

Eerst maar een fiets huren, een paar minuten later al op weg. Haar in de wind en zon op de huid. In het dorpje Midsland fiets ik bijna over een groep jongeren heen die op het kruispunt naast de kerk zijn neergestreken. Het blijken Evert-Jan, Robbert, Floor, Marjolein, Saad en Bastiaan uit Leiderdorp te zijn. Genietend van

10





Terschellinggangsters

We ontmoeten Rick de Jong, eigenaar van discotheek de Braskoer en mediawoordvoerder van de horeca op Terschelling. Hij zit op mij te wachten op een kruk aan het eind van de bar in zijn café. Hij biedt me een groene ijsthee aan en steekt van wal. De Jong vertelt over het - zoals hij dat zelf noemt - 'rampjaar' 2002, het incident, de mediahype die er ontstond en hoe het verder is gegaan. "Het begon met een paar meiden die met hun ouders op de camping waren en een aantal jongens leerden kennen die op dezelfde camping een stuk verderop stonden. Die jongens zaten op een avond aan de ouzo en nodigden de meisjes uit met hun mee te drinken. Dat ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moest de moeder van een van de meiden haar dronken dochter meenemen naar de dokter omdat het niet helemaal goed meer ging. Bij de huisarts zat een dame die correspondent was voor de Leeuwarder Courant. Ze zag de moeder met haar dochter en dacht; wat is hier aan de hand zeg. Ze heeft er toen een stukje over geschreven en zo is eigenlijk alles begonnen".

Dezelfde dag ontmoet ik ook Peter Groeneveld, eigenaar van camping Cnossen en voorzitter van de vereniging van campingshouders van Terschelling. Hij vertelt hetzelfde verhaal als de Jong. "Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden, dat ook nog eens opgeklopt werd. Er was een meisje door een aantal jongens dronken gevoerd wat zodanig uit de hand liep, dat er uiteindelijk medische hulp ingeroepen moest worden. De artsen hier op Terschelling nemen echter weinig risico omdat ze hier niet de uitgebreide mogelijkheden hebben om iemand met alcoholvergiftiging intensief te begeleiden. Dus dan wordt zo'n geval naar de wal vervoerd. En ja dat gaat, een beetje spectaculair, met de heli of met de reddingsboot. En daarmee zet je onbedoeld de schijnwerpers op jezelf."

Dit incident was voor een aantal media het sein om naar Terschelling te komen. Volgens de Jong van de Braskoer was het in de zomer van 2002 "gewoon komkommertijd en moest er iets sensationeels gebeuren.

Men was op geruchten afgekomen en was op zoek naar sensatie." De Jong: "Zo'n producer van een commerciële zender stuurt een cameraploeg naar Terschelling met de opdracht iets opwindends te filmen. Maar hier gebeurt gewoon nooit wat. Tuurlijk waren er stapels bier, maar die was er in de zeventiger jaren ook al, toen ik hier voor het eerst kwam.

Met iemand van de Aktueel of de Telegraaf zou ik hier nu geen glaasje groene ijsthee zitten drinken.

Natuurlijk wordt er gedronken, en veel ook. Maar daar ben je jong voor, het hoort bij het leven om je grenzen te verkennen, ook op gebied van drank. Trouwens, als je het over gevallen van alcoholvergiftiging hebt dan hadden we er in het 'rampjaar' 2002 niet meer dan normaal. Wij keken er niet meer van op want het gebeurt wel vaker. Als je het aantal vergelijkt met een uitgaansavond in Amsterdam dan valt het hier ontzettend mee. Ik kom zelf uit Amstelveen, daar zeggen ze: "wat? Wij hebben hier minstens één geval per avond". Ik sprak iemand van de EHBO die verbaasd was over het kleine aantal gevallen van alcoholvergiftiging op Terschelling: werd daar nu zo'n ophef over gemaakt?" De twee heren willen het geval niet goedpraten maar zijn beiden even verbolgen over de reactie van de media op het incident. Groeneveld: "Er gebeurt hier nooit wat er ergens elders ook niet gebeurt. Bovendien betreft het, als er wat misgaat, vooral jongeren die het gewoon een keer overkomt. Ze zijn er dan zelf ook van geschrokken."

Volgens de Jong waren de media die hier heen kwamen op zoek naar sensatie, naar uitspraken waar ze wat mee konden. "Vooral SBS 6, maar ook RTL 4 en 5. De zomer van 2002 was uitzonderlijk omdat het door hen bijzonder werd gemaakt. Ze verzonnen van alles om het een beetje spannend te maken. Zo vroegen ze

Zo'n producer van een commerciële zender stuurt een cameraploeg naar Terschelling met de opdracht iets opwindends te filmen. Maar hier gebeurt gewoon nooit wat.



jongeren op een camping om een meters-hoge muur te maken van bierkratten, zodat ze dat konden filmen. Dat is dan het beeld wat naar buiten werd gebracht.”

Campinghouder Groeneveld vult aan: “Voor programma's als 'Uit Je Tent' werd jongeren geld aangeboden om een fiets in elkaar te trappen terwijl er gefilmd werd. Er werden dingen in scène gezet die normaal nooit gebeuren. Ook had ik eens een paar jongens op mijn camping die in hun tent bierkratten hadden opgespaard. In een onbewaakt ogenblik bouwden ze een enorme toren van kratten. Daar maakten ze dan foto's van en zetten het ergens op een homepage. Die beelden gaan dan een eigen leven leiden en er wordt een imago gecreëerd wat helemaal niet terecht is. En dat is jammer want het valt allemaal zo ontzettend mee.”

Wat uitbater de Jong nog het meest tegenviel van de media was het feit dat ook de serieuze pers zoals NOS en Radio 1 eropaf kwamen. “Ik dacht bij mezelf, dit kan toch niet wáár wezen. Dit zijn dezelfde die verslag uitbrengen van de oorlog in Irak maar even later hebben ze het over kratten bier die gestapeld worden op Terschelling. Dan denk ik echt; waar hebben we het over. Dus dat is tegenwoordig het nieuws.”

Alle ogen waren op Terschelling gericht in de zomer van 2002. De Jong vertelt: “toen we voor het eerst op radio en tv waren, kwamen er naar aanleiding daarvan jongeren naar het eiland. Echter niet zoveel als waar we bang voor waren, gelukkig. Er waren een aantal ramptoeristen die van de boot kwamen en ons vroegen waar ze moesten zijn en waar 'het gebeurde'. Daar kwamen ze echt op af. Maar ze zochten iets wat er eigenlijk helemaal niet was. We konden toch moeilijk zeggen; ja, ga maar in dát hoekje zitten want daar gebeurt het. Maar we hadden toen eenmaal het imago en daar kom je moeilijk vanaf.”

Ondanks alles hebben de eilanders wel van de situatie geleerd. De Jong legt uit: “toen we opeens zoveel aandacht kregen, wisten we eigenlijk niet goed hoe we moesten reageren. Ze benaderden jeugdcampings, de horeca, de politie en iedereen reageerde op zijn eigen

manier. Sommigen negeerden de pers maar anderen gingen direct in de verdediging toen ze door verschillende media bestookt werden. De manier waarop journalisten vragen kunnen stellen, kan soms heel vervelend zijn. We zijn toen met z'n allen bij elkaar gaan zitten en afgesproken dat we daar in het vervolg beter op moeten reageren. Dat we ook precies weten wat we moeten doen als er wat fout gaat. Dat als er eens een jongere teveel drinkt, we weten wat we hoe actie moeten ondernemen. Daarbij hebben we afgesproken dat we niet gelijk ons eiland beginnen te verdedigen als journalisten met stekelige vragen komen.’

De media-aandacht heeft een negatieve impact op het vredige Terschelling gehad. Als ik even later een jeugd-camping bel om te vragen of ik een kijkje mag nemen op het terrein, wordt dat resoluut afgewezen. Zelfs als ik vertel dat ik niet op zoek ben naar een sensationeel verhaal, krijg ik geen toestemming. De buitensporige hoeveelheid aandacht van de pers, maar vooral het karakter ervan heeft twee jaar na dato zijn sporen nagelaten.

Er werden dingen in scène gezet die normaal nooit gebeuren

Als ik bij discotheekeigenaar de Jong mijn beklag doe, blijkt deze niet verbaasd te zijn: ‘Zie je, daar heb je het al, en ik kan het wel begrijpen ook’ Tegen mij: ‘Je loopt dus nu tegen de muur aan die sensatiezoekende journalisten hebben opgeworpen. Het zijn jouw collega's die er een puinhoop van hebben gemaakt. Wat ik je zou willen adviseren: maak gewoon een verhaal van wat je ziet of hoort, het gaat om de waarheid. Maar ik vertrouw er op dat je dat wel doet.’ Lachend voegt hij eraan toe: ‘Met iemand van de Aktueel of de Telegraaf zou ik hier nu geen glaasje groene ijsthee zitten drinken, zoals nu met jou. Met hen zou ik überhaupt niet willen praten. Bovendien komen zij voor een sensationeel verhaal, en daarvoor moet je niet hier zijn.’

Vergaderen, vergaderen, vergaderen...

Een kleine foto-impresie van de Algemene Vergadering van 27 maart jl. Inmiddels is het programma voor de volgende AV bekend. Zet de datum dus gauw in je agenda, want het belooft een boeiende middag te worden.



Foto's Rogier Havelaar

27 November - Algemene Vergadering met ambassadeur VS (onder voorbehoud)

Programma AV 27 november 2004

11.30 - 17.00 uur

Partijbureau ChristenUnie,

Puntenburgerlaan 91 Amersfoort

1. Opening met lunch
2. Verenigingszaken
 - a. speech door de voorzitter
 - b. begroting 2005
 - c. jaarplan 2005 / beleidsplan 2004-2006
 - d. vaststellen huishoudelijk reglement
 - e. vaststellen contributieregeling
 - f. afscheid van de bestuursleden Wiebrand Cnossen en Klaas Pieter Derks
 - g. benoeming nieuwe bestuursleden en mededeling van interne verschuivingen
 - h. bespreking moties en resoluties, in ieder geval:
 - Binnenlandse Zaken
 - Economie
3. Lezing over Nederland en de Verenigde Staten door Clifford Sobel, ambassadeur Verenigde Staten van Amerika (onder voorbehoud)
4. Borrel

Op deze Algemene Vergadering hebben we de Amerikaanse ambassadeur in Nederland uitgenodigd. We hopen stil te staan bij de verhouding tussen Nederland en de Verenigde Staten. Hoe is die na de Irak-oorlog?

Het bestuur stelt voor om de contributie voor iedereen gelijk te maken. Vanaf 2005 zou dit dan € 12,50 worden. Daarnaast staan er wijzigingen in het politiek programma op de rol en wordt het huishoudelijk reglement aangepast. Over al deze belangrijke dingen kun je meestemmen op de Algemene Vergadering.

Geef je nu op, dan krijg je de stukken voor de vergadering thuisgestuurd. Opgeven kan door te mailen naar info@perspectief.nu of te bellen naar 033-4226951. Heb je een vraag aan de ambassadeur? Stuur dan ook een e-mail of bel.

Als niemand reageert op de stelling, dan heeft de redactie zelf de luxe om het internet af te struinen. Dat leidt uiteindelijk tot een bont gezelschap van mensen die hun mening geven over de stelling: **Turkije mag toetreden tot de Europese Unie.**

Door Simcha Looijen

De stelling

"Turkije mag toetreden tot de Europese Unie."

"Het heeft geen zin om het daar niet mee eens te zijn. Het is een feit. Je kunt tegen een land dat zich veertig jaar geleden al aanmeldde niet zeggen: het spijt me, het loket is dicht. Dat zou onbehoorlijk bestuur zijn."

Frits Bolkestein, Europees Commissaris

"Het land boekte de laatste jaren een enorme vooruitgang. Denk maar aan de afschaffing van de doodstraf en de veranderde houding ten aanzien van de Koerdische minderheid. Zonder aarzelen pleit de Turkse regering voor good governance, meer transparantie, respect voor fundamentele rechten en vrijheden en voor de gelijkheid tussen man en vrouw. De EU mag die signalen niet onbeantwoord laten. Zij moet nu een concreet perspectief op EU-lidmaatschap aanbieden. Anders bestaat het risico dat we later aan onze achterdeur geconfronteerd zullen worden met de dreiging van een islam-fundamentalistische staat, waarmee geen dialoog meer mogelijk is."

*Johan van Ecke, Belgisch
Europarlementariër*

"De EU is een samenwerkingsverband van landen met een gemeenschappelijke cultuur, en daar hoort Turkije niet in thuis."

*Hans Blokland, Europarlementariër van
de ChristenUnie*

"Ik wil de mensen van dit goede land eraan herinneren dat jullie een datum van de EU zouden moeten krijgen voor de uiteindelijke toetreding."

George W. Bush, Amerikaanse President

"Is het onmenselijk wanneer het christelijke Europa zich afsluit voor het islamitische Turkije? Als het louter om deze rede te doen is natuurlijk wel."

*Johannes de Jong, oud-internationaal secretaris
Perspectief, en Ewout Klei, oud-bestuurslid
Perspectief Grunn*

Kom je uit Swaziland of juist uit Jisp, heet je Bert of toch Rita, heb je ingegroeide teennagels of ben je net aan de diaree, het maakt ons allemaal niet uit, dus reageer de volgende keer op de stelling: **Sporten oké, maar niet op zondag.** Mail je reactie naar perspex@perspectief.nl

"Ik ben een groot sportliefhebber. Zowel actief als passief. Om met het laatste te beginnen. Al vanaf mijn jonge jaren ben ik een liefhebber van voetbal. Hoewel er in de wereld van het voetbal veel zaken zijn die mijn afkeuring hebben (o.a. sportverdwaazing, zondagsport), kan ik op zijn tijd erg genieten van een potje voetbal. Met mijn zoon Aron (15) ga ik wel eens naar FC Zwolle toe. Dat was het afgelopen seizoen niet echt een succes, maar dit terzijde. Ik ben ook een liefhebber van atletiek. Met name van lange afstandlopen. Ik heb vroeger veel wedstrijden gelopen. Door drukke werkzaamheden en knieklachten is dat ca. 10 jaar geleden stil komen te staan. Sinds augustus 2003 heb ik het weer opgepakt. Eerst heel voorzichtig, maar de vaart zit er weer in. In juni heb ik weer (in de tijd van 1.41 uur) een halve marathon gelopen. Dat is langzamer dan vroeger (beste tijd 1:25 uur), maar het begin is er weer."



Kamerlid en Sport: Arie Slob

Spektakel

Illustratie Douglas Design

Voorwoord / Strip

Hoihoi,

Je ziet het: deze Spektakel ziet er iets anders uit dan je van ons gewend bent. Maar bevat daarom niet minder info. Met al dat gesport dit jaar (EK Voetbal, Olympische Spelen) konden we er niet omheen om een Sport-Spektakel te maken. En dat deden we! Onze Bert interviewde voor jouw een beroemde Bert: Bert Konterman, profvoetballer. Maar behalve voetballer is hij ook Christen. Hoe combineer je dat nu? Daar vertelt hij over. Verder interviewde Jochem een paar politieke figuren over wat de overheid met sport te maken heeft en letje interviewde vervolgens kinderen over wat zij met sport te maken hebben. Nog niet genoeg sport gehad? Kijk dan even op <http://portal.omroep.nl/zappsport/home> (voor sportinfo over echt alle sporten) en op <http://jeugd.olympische.spelen.sportjaar.net/> (Over de Olympische Spelen). Met dank aan Jochem!

Enjoy! Karla

Uitgestorven Olympische spelen



Knots zwaaien



Mammoet werpen



Hinderniszwemmen

Profvoetballer Bert Konterman:

“Ik denk dat God een doel met mijn sportkwaliteiten heeft”

Voetballer voor God

Door Bert Heuvelman



Bert Konterman: topsporter èn christen. Hij heeft voor zijn clubs Willem II, Feyenoord, de Glasgow Rangers en het Nederlands elftal in alle grote stadions van Europa gespeeld en nu heeft hij zijn carrière afgesloten bij de Arnhemse club Vitesse. Hij zit nog flink te balen van een moeilijk seizoen, waarin ze voortdurend moesten vechten tegen degradatie, maar toch kijkt hij tevreden terug op zijn carrière. Bert Heuvelman interviewde voor jou de andere Bert.

Voetbal is allang niet meer het belangrijkste voor Konterman. “Ik heb ontzettend veel plezier in het spelletje, maar ik kon me er ook altijd gemakkelijk van los maken. Voetbal is niet alles.” Hij maakt er geen geheim van dat hij christen is. Sterker nog, hij komt er graag en vaak voor uit. Hij zet zich actief in voor de organisatie Sports Witnesses, ‘getuigen in de sport’, en gaat bijna wekelijks naar jeugdverenigingen en andere plekken om jongeren over het geloof, zijn geloof te vertellen.

Stoere macho's

Toch blijft het een rare combinatie: topsporters, voetballers nog wel die elke zondag op het veld staan, in de duurste en nieuwste auto's rondrijden, én het christelijk geloof... “Voetballers hebben een imago van stoere jongens, glamour en niet al te snugger. Maar als je ze persoonlijk leert kennen dan blijken het ook hele gewone kerels te zijn, ieder met zijn eigen zorgen en problemen. Ook in hun geloofsovertuiging. En natuurlijk hebben die jongens wel eens een houding van ‘ik ben een bink en iedereen kijkt tegen me op’, maar het meeste is schijn.

Een ander doel is veel belangrijker en dat is het leven na dit leven. Daar draait het leven op aarde uiteindelijk om en niet om de vraag of we het volgende potje wel of niet gaan winnen.”

Drie rode kaarten

Op het veld probeert hij zoveel mogelijk te laten zien dat hij christen is en op een bepaalde manier in het leven staat. “Ik denk dat als ik iemand bewust een elleboog zou geven, mensen zeker brieven gaan schrijven, want dat verwachten ze niet van mij. Ik kan best fel een duel in gaan. Een rode kaart krijgen als uitgesproken christen, dat kan, maar ik ben er niet trots op. Ik heb er drie in mijn carrière gehad. Dus het kan gebeuren. Natuurlijk word ik wel eens kwaad en sta ik te schelden op het veld. Niemand is perfect. Ik zou graag willen dat het wel zo was, maar dat is niet zo.”

Zes dagen zult gij arbeiden...

Voetballen gebeurt meestal op zondag, voor veel christenen een dag om uit te rusten en naar de kerk te gaan. Voor Konterman juist de werkdag waar de hele week om draait. “Ik heb als jeugdspeler de keuze gemaakt om het toch wel te doen, want geloven doe niet alleen op zondag. In de tien geboden staat letterlijk ‘zes dagen zult gij arbeiden’, dat doet al bijna geen mens meer, ‘en de zevende dag is een rustdag’. Er staat niet bij of dat nu de zaterdag of de zondag is. Ik ben meestal twee dagen in de week vrij. Dat zijn mijn rustdagen. Ik ben elke dag met mijn geloof bezig met gebed, bijbellezen en door er over na te denken, maar ik heb er best moeite mee om zondags te voetballen. Ik heb af en toe dat ik 's ochtends tegen de stroom kerkgangers in rijd en dat voelt niet lekker.”

Gods doel

“Ik denk dat God ook een doel met ons en onze sportkwaliteiten heeft. Juist daardoor kunnen we mensen bereiken en bewust maken van wat het geloof betekent. Ik heb ook al een aantal keren in de kroeg meegemaakt dat mensen naar me toe komen om te vertellen dat ze ook zo met het geloof bezig zijn en dat ze het daar best moeilijk mee hebben. Mensen zijn steeds meer op zoek. We zijn allemaal kinderen van God en Hij wil iedereen redden.

Ik weet nog heel goed dat ik, toen ik op het Europees Kampioenschap voor Jaap Stam in moest vallen, heel veel gebeden heb of God me rust wilde geven en me wilde beschermen tegen blessures. Ik heb die wedstrijd zo'n ongelofelijke rust gehad. Achteraf denk je: ‘hoe is het mogelijk!’ Half Nederland zit voor de televisie, we speelden in Rotterdam, het was een hele cruciale wedstrijd, maar het ging perfect. Ik was geen moment nerveus, helemaal niks! Het was net of Hij met me meespeelde. Echt ongelofelijk!”

“... als er eens bankbiljetten groeien op mijn rug...”

Door Jochem Meeuwssen

Hè, om eens te kijken wat de politieke partijen vinden van sport & jongeren, maakten we een stelling en legde die voor aan vier partijen op verschillende plekken in Nederland. Helaas wilde één van de partijen niet mee werken en dus is het een driehoekje in geworden! En dit was de stelling:

De (lokale) overheid moet meer geld vrij maken om de jongeren (weer) aan het sporten te krijgen!

Dit zei de VVD in Maastricht:

“De VVD is het van harte eens met de stelling dat sport belangrijk is. Wij hebben in de Raad onder meer gepleit voor lagere tarieven van de sportaccommodaties in Maastricht. Dit is gedeeltelijk door het College overgenomen. Daarnaast zou het helpen als het Rijk onderwijsinstellingen meer geld voor sport zou geven.”

De SP in Enschede vond dit:

“Investeren in sport voor de jeugd is investeren in de spreekwoordelijke toekomst. Een gezonde jeugd die veel beweegt heeft een gezonde toekomst met minder kans op lichamelijke ongemakken.

Gezondheid is een ongelooflijk belangrijk bezit. Het is ook een investering in de toekomst van de samenleving. Sport en beweging werken preventief bij het voorkomen van lichamelijke ongemakken en ziekten. Preventie zorgt voor lagere kosten in de gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid.”

Gezondheid is een ongelooflijk belangrijk bezit

En ten slotte de ChristenUnie in Delfzijl:

“Nee, er wordt op gemeentelijk niveau voldoende aandacht gegeven aan sport. Dat wil niet zeggen dat er minder aandacht moet zijn voor sport. Wellicht dient sport op een andere manier op de politieke agenda worden geplaatst. Te denken valt aan de wijze waarop de

gemeenten sportclubs subsidiëren. Tegenwoordig wordt er veelal gesubsidieerd op het complex en de terreinen die de sportclubs in gebruik hebben, ongeacht het aantal leden wat de betreffende sportclub telt. Je zou in onze visie een deel van de subsidie moeten kunnen verlenen op het aantal leden van een sportclub en bijv. de groep jongeren zwaarder te laten wegen dan andere groepen (voor een jongerenlid komt er dan dus meer geld).”

Om nog een beetje meer over dit thema te weten te komen, komen gingen we met **Gerrit-Jan Steenberg van de ChristenUnie in Delfzijl** wat langer om de tafel.

“Scholen zouden meer tijd vrij moeten maken om met de leerlingen te sporten.”

Als gemeentepoliticus heb je hier weinig tot geen invloed op. Overigens zijn wij van mening dat de (al minimale) twee lesuren per week sporten weer standaard in het lesprogramma opgenomen zouden moeten worden.

“Ouders van jongere kinderen die een minimuminkomen hebben zouden subsidie moeten krijgen om zoon- of dochterlief te kunnen laten sporten.”

Als we de situatie van Delfzijl in bekijken, dan gebeurt dat al een aantal jaar. Wel valt het mij op dat niet iedereen die subsidie zou kunnen krijgen, dat ook aanvraagt. Dat kan verschillende redenen hebben. Mensen weten bijvoorbeeld niet dat er een subsidie voor is, ze zijn bang voor de administratieve rompslomp of misschien zijn ze te trots of schamen ze zich een beetje omdat ze het zelf niet kunnen betalen en geld van de overheid nodig hebben.

“Als een gemeente een begrotingsoverschot heeft moet er als eerst aan de jongereninstellingen gedacht worden.”

Het zou gemakkelijk zijn om dat te bevestigen. Maar als je naar het huishoudboekje van de meeste gemeenten kijkt dan zie je dat er geen sprake meer is van een begrotingsoverschot, dus dat de gemeente geld overhoudt. Gemeenten moeten dus bezuinigen waardoor er fors gesneden moet worden in een aantal voorzieningen. Deze vraag doet mij denken aan een liedje van Kinderen voor Kinderen: “... als er eens bankbiljetten groeien op mijn rug, jij bent de eerste die het hoort, kom dan maar weer terug...”



Puzzel

De eerste en de laatste letter hebben we je vast gegeven. Vul de sporten van de Olympische zomer-spelen in en je vindt in de horizontale balk onder de pijl de plaats waar de Olympische Spelen in 2008 worden gehouden!

Een paar kleine hints...



Jij en jouw sport

Straatinterview en foto's door Jetje van Voornveld

Anouar (13 jaar): Voetballen

Waarom? Bij voetbal is scoren natuurlijk het leukst. Het spel is leuk: je kan lekker rennen.

Hoe vaak? Twee keer per week train ik bij de club in Amsterdam-West. En een wedstrijd op zaterdag. Momenteel voetbal ik helemaal niet, want mijn kniebanden zijn gescheurd tijdens een wedstrijd.

Ayoub (10 jaar): Karate

Waarom? Bij het trappen en stoten krijg ik een kick. Ik krijg veel adrenaline en daar word ik wel vrolijk van.

Hoe vaak? Twee keer per week bij een club. Er komen daar jongens en meisjes.

Hafsa (12 jaar): Honkbal

Waarom? We spelen dit vaak op school. Het leukste is natuurlijk homeruns slaan. Hard rennen is bij deze sport ook heel belangrijk.

Hoe vaak? In de zomer twee keer in de week. In de winter vind ik het een beetje te koud voor honkbal.

Mourad (15 jaar): Kickboxen

Waarom? De uitdaging is allerlei vechttechnieken te leren bij knieën en trappen, zoals een opstoot, een linker-directe of rechter-directe.

Hoe vaak? Ik train twee keer per week bij een club.



Noufal (1) en Bilal (allebei 12 jaar): Tennis

Waarom? Het leukste aan tennis vinden we het goed leren serveren; dat is ook het moeilijkste. We tennissen vaak samen op een veldje in de buurt. Smashen is lekker, maar we houden ook wel van een goede rally.

Hoe vaak? Als we niet naar school hoeven twee of drie keer in de week. 's Ochtend in het weekend is ook erg lekker...

Gaiterie (12 jaar): Zwemmen

Waarom? Het is leuk om steeds beter te worden. We werken met kleuren.

Je kunt van bad wit naar bad zwart.

Bij zwart mag je afzwemmen.

Ik zwem met school.

Hoe vaak? Eén keer in de week.



Hicham (12 jaar): Dammen

Waarom? Het is mooi om in series stenen van de tegenpartij te slaan. Je moet bij een spel erg goed nadenken.

Natuurlijk is dit een sport: een denk-sport. Trouwens, bij heel veel meer sporten is goed nadenken het belangrijkste.

Hoe vaak? Regelmatig. Op school en in het buurthuis.



Sofyan (15 jaar): Volleybal

Waarom? Het is een sport van veel samenwerking: met elkaar mooie punten maken. Smashen is leuk.

Hoe vaak? Elke week volleyballen we op school.





1 Cor. 19-20 (12-20):

„Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die u van God ontvangen hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam.“

Sport

Door Johannes de Jong

Dit is voor veel Perspex-lezers waarschijnlijk een redelijk bekende tekst. Het is een tekst die veel gebruikt wordt om te benadrukken dat we goed met ons lichaam om moeten gaan. En dat is terecht, gezien de context van deze tekst waarin inderdaad gewaarschuwd wordt tegen het verkeerde gebruik van ons lichaam.

Maar in deze Perspex die over sport gaat is er ook een andere dimensie aan te wijzen in dit beeld van ons lichaam als tempel van de Heilige Geest. Het kan ook positief uitgelegd worden als een stimulans om ons lichaam op te bouwen en sport is zeker een manier om dat te doen. Alhoewel, vaak wordt er gewezen op de negatieve kanten van bijvoorbeeld topsport. Toch kan dit niet even onder dezelfde noemer gezet worden. Er is toch een groot verschil tussen de opbouw van het lichaam en het verkeerd gebruik van het lichaam ook al valt dat beide dan onder de noemer 'sport'.

We moeten ons lichaam dus goed verzorgen want het is een tempel van de Heilige Geest. Juist als we dit doen door te sporten realiseren we ons dat we ook lichamelijke beperkingen hebben. Bij sommigen gaat dat zover dat hun mogelijkheden zo ingeperkt zijn dat sporten moeilijk is. Dan is deze bijbeltekst een heldere oproep aan ons om niet te kijken naar wat we wel of niet kunnen bereiken door onze lichamelijke (on)mogelijkheden. We moeten ons en elkaars lichaam te zien als een tempel waar door de inwoning van Gods Geest nooit op neergekeken mag worden.

Deze oproep heeft gevolgen voor een christelijke visie op politiek. Het gevolg is namelijk dat we de lichamelijke aspecten van het leven zien als van God gegeven. Hij wil dat ons lichamelijk leven dat we leven op een goede manier leven. In Jezus naam worden mensen genezen en wij worden opgeroepen om om te zien naar de fysieke noden van de mensen om ons heen. Politiek is daarom een plek waar christenen thuishoren en waar ze vanuit deze visie veel kunnen betekenen. Niet alleen de gezonde en autonome mens staat centraal maar juist de vraag van de mens met gebreken die afhankelijk is van anderen. Juist die mensen hebben waarde omdat ze een voorbeeld kunnen zijn van doorzettingsvermogen en ons eraan herinneren dat we allemaal afhankelijk zijn van elkaar.

Het is daarom zaak dat de christelijke politici van gemeenteraad tot Tweede Kamer deze mensvisie vasthouden en eraan werken dat de maatschappij toegankelijk is voor iedereen (bijvoorbeeld sportvoorzieningen). Voor gezonden en voor mensen met een beperking. Voor ons als leden van Perspectief kan het ook een oproep zijn om om ons heen te kijken en te zien en te vragen naar wat mensen met beperkingen in de samenleving kunnen betekenen en hun daarin te ondersteunen.



De bedoeling van deze rubriek is dat je Marcel een dagje leent.

Verzin iets en mail even naar de redactie: perspex@perspectief.nu



Een dagje in de bajes

Door Marcel Benard Foto's Karla Derks - Wolthuizen

Tsja, daar staan we dan. Onderaan het complex van de penitentiaire inrichting Over-Amstel die je vast beter kent onder de naam Bijlmerbajes. Op uitnodiging van een Perspectief-er en daar weer een oom van werd jullie voorzitter achter zijn bureau vandaan getrokken. Het echte leven in. En dat je daar wel iets voor moet doen, blijkt bij de ingang van de bajes. Eerst een flinke controle, nog een controle en ten slotte nog een controle en dan staan we dan eindelijk binnen. Klaar voor een dagje tussen een hele berg gedetineerden. Dat belooft spannend te worden...

Samen met Karla krijg ik een eerste korte rondleiding. Langs de medische dienst, over de luchtplaats. Lift in, lift uit. We komen bij de ruimte waar nieuwe gevangenen binnenkomen. We horen wat voor soort gevangenen in deze toren van de Bijlmerbajes zit: asielzoekers zonder geldige verblijfstitel en illegalen.

Nadat Karla weg is, gaat het echte werk beginnen. Wanneer de gevangenen terugkomen van het luchten, is het de voorzitter van Perspectief die met de sleutelbos zwaait en de mensen naar hun cel begeleidt. De sfeer is ongedwongen, de bewakers maken grappen met de gevangenen en iedereen is snel op zijn cel. Vervolgens begint de ronde. De bewaker met wie ik meeloop, heeft ambulante dienst. Dat komt mooi uit, want zo kan ik mooi de hele toren zien. We gaan langs de bibliotheek – boeken in het Engels, Turks, Chinees, Arabisch – en langs de arbeidsplaats. Daar doen gevangenen haarclipjes op een kartonnetje. Met dit werk verdienen ze geld, waarmee ze elke week een kleine bestelling kunnen doen in het winkeltje van de inrichting. Daar kunnen ze extra's kopen boven de dagelijkse maaltijd.

Het valt me op dat de bewakers behoorlijk toegankelijk zijn voor de gevangenen. De kantoortjes waarin ze zitten staan open. Wanneer ik ernaar vraag, wordt uitgelegd dat in andere landen, zoals België, dit anders gaat. Daar zitten bewakers in een kooi en is er geen contact

met gevangenen. In Nederland wordt gewerkt met regels. Iedere gevangene weet dat hij niet een kantoor binnen mag komen. Wanneer dat wel gebeurt, worden er andere maatregelen genomen.

Lastige klant

Aan het begin van de avond zijn we in de meldkamer. Daarvandaan kunnen we alles in de gaten houden. Al snel krijgen we te horen dat er op een van de verdiepingen een lastige klant is. Iemand die psychisch behoorlijk gestoord is, zorgt voor een hoop overlast. Na overleg door het team wordt besloten om de cel van de betreffende gevangene helemaal uit te kleden (tv eruit, stoel eruit en verder alle losse dingen weg). Deze actie stuit op onbegrip bij de mensen op de meldkamer. De bewakers hier begrijpen niet waarom er zo moeilijk wordt gedaan en zouden zelf gekozen hebben voor de isoleercel op het 'dak' (dat eigenlijk een gewone 14e verdieping is).

Spitactie

Het is al bijna 21.00 uur wanneer we het 'dak' opgaan. Daar zijn de isoleercellen gevestigd, waar op dit moment een persoon gevangen zit. Deze cellen zijn helemaal kaal, er ligt alleen een matras en een toilet. Ze zijn bestemd voor gevangenen die gevaarlijk gedrag vertonen (vechten met andere gevangenen of handtastelijk worden richting bewakers).



De dag eindigt nog spannend, aangezien we vlak voor het eind van de ronde (dat om 22.00 uur gepland was) nog moeten assisteren bij een 'spitactie'. Er is het vermoeden dat er een mobiele telefoon in een van de cellen verstopt ligt. Van een veilige afstand (misschien zouden de gevangenen niet zomaar accepteren dat ze van hun cel moesten) kijk ik toe hoe de cellen een voor een ondersteboven worden gekeerd. Alles wordt doorzocht: de prullenbak, het bed, toilet, zelfs enveloppen worden opengescheurd om te kijken of er een SIM-kaart in verstopt zit. In vreemde talen wordt door de gevangenen gecommuniceerd dat de bewakers in aantocht zijn. Of het daardoor komt, weet ik niet, maar in ieder geval wordt er niets gevonden.

Na 8 uur meelopen zit om 22.00 de dienst erop. Vermoeid stap ik in de auto, die ik voor de gelegenheid maar van stal gehaald heb. Het was een hele interessante belevenis, waar ik echt van genieten heb. Leden, bedankt voor de opdracht! Bijlmerbajes, bedankt voor de mogelijkheid om mee te lopen!

Bunschoten: 'Actie in de taxi'

Door Harmjan Vedder



De drie mannen die samen Perspectief Bunschoten vormen. V. l. n. r.: Jaap-Wim van Diermen, Harmjan Vedder en Gilbert Kardol

In deze rubriek wordt over het algemeen een afdeling met een verleden voorgesteld, maar aangezien dat soort afdelingen op het strand liggen in augustus deze keer een afdeling met een toekomst. Drie enthousiaste jongeren en hun kruistocht tegen functies, politieke avonden en saaie politiek...

Tijd om op het strand te liggen hadden ze deze zomer zeker niet, de bestuursleden van Perspectief Bunschoten. Met niets anders dan een Scripta Lokale Afdelingen op zak, wandelden ze door de wereld van de lokale afdeling. Ze willen anders zijn en dat begint al met het ontbreken van een voorzitter en een penningmeester. "Lulkoek" was het officiële commentaar van het voltallige bestuur. De hoogste tijd voor een voorstelronde lijkt me zo:

Gilbert Kardol is een 18-jarige MBO'er en hoopt binnenkort aan de slag te mogen als elektricien. Hij is praktisch ingesteld en trekt zo nu en dan aan de rem, wanneer de rest van 'het bestuur' te hard van stapel loopt. Jaap-Wim van Diermen is 21 lentes jong en ook een MBO-student. Hij heeft een brede interesse, wat vaak goed van pas komt. Vwo'er Harmjan Vedder is met 17 jaar de jongste van de club. Hij heeft al een klein beetje ervaring binnen Perspectief en is daarmee de enige 'veteraan'. Maar voorlopig loopt ook deze denktank nog geen defilé's af.

Knettergek

Perspectief Bunschoten is een van de drie afdelingen die deze zomer zijn opgezet vanuit Perspectief Utrecht. Toen deze provinciale afdeling besloot om in een aantal lokale afdelingen op te gaan, heeft Harmjan aan Gilbert en Jaap-Wim gevraagd of ze mee wilden helpen met een afdeling in Bunschoten-Spakenburg. Gilbert: "Harmjan had het heel vaak over Perspectief. Ik werd er knettergek van. Toen hij vroeg of ik mee wilde helpen heb ik maar ja gezegd. En ik vind het nog superleuk ook!"

'Actie in de taxi'

Inmiddels is Perspectief Bunschoten een feit. Een gloednieuwe website en een koffer vol projecten zijn het resultaat van uren brainstormen op een zolderkamer, onder temperaturen waarvan de arbeidsinspectie zou gaan gillen. Harmjan: "We waren het niet over alles eens, maar één ding was absoluut duidelijk. We wilden alledrie geen politieke avonden organiseren. Over het algemeen levert het weinig op. Je doet

het voor de jongeren, maar vaak hebben de bezoekers een gemiddelde leeftijd van 65+. Erg gezellig, maar daar doen we het niet voor. Een beetje 'actie in de taxi' kan geen kwaad. We willen met simpele en flitsende acties aan de jongeren laten zien dat christelijke politiek niet saai is, maar erg leuk en praktisch."

'Wedbstrijd'

www.perspectief-bunschoten.tk was het eerste project van het drietal. "We wilden absoluut een website hebben voordat we zouden beginnen.



Harmjan heeft daarom via het internet een snelcursus HTML gevolgd, terwijl Gilbert en ik in de pen geklommen zijn om teksten te schrijven.", vertelt Jaap-

Wim. Na een succesvolle afronding van de HTML-cursus en een aantal creatieve schrijfbuizen, is het resultaat een knalgroen website-monster, waar de heren bijzonder trots op zijn. Ze laten het dan ook niet na, om te vertellen dat hun site simpelweg de beste is. "We dagen onze collega's van andere afdelingen uit om het beter te doen!", aldus Harmjan.

En dat blijkt meer dan een losse opmerking te zijn. De afdeling schrijft een heuse website-wedstrijd uit. De afdeling die in deze 'wedstrijd' (geen typefout) op 1 mei 2005 de beste website heeft, wint 150 Euro. Van der Ros Communicatie (www.vanderros-communicatie.nl) heeft dit prijzengeld beschikbaar gesteld.

Workshopmarathon

De agenda van Perspectief Bunschoten is ook al flink gevuld. De planning voor het komende seizoen begint met een 'workshopmarathon'. Met een onafhankelijke workshop over christelijke politiek wil het bestuur jongeren een gezellige avond bezorgen. Door veel discussie en een objectief verhaaltje over de drie christelijke partijen hopen ze jongeren enthousiast te krijgen voor (christelijke) politiek.

Harmjan: "Perspectief Bunschoten is natuurlijk nog niet echt bekend in het dorp. We willen daarom een rustige start maken en dat kan met deze workshop. Bovendien kunnen we zo alvast wat contacten leggen met de jongeren voor volgende projecten."

Klusteams en handige Harry's

Ergens in het voorjaar wil het bestuur starten met het Klusteam-project. Via advertenties, artikelen, posters en mond-tot-mondreclame willen ze jongeren stimuleren om een zaterdagmiddagje te helpen bij zieken, ouderen of alleenstaanden. Gilbert: "Voor veel mensen die zelf niet kunnen klussen, is handige familie een uitkomst. Toch zijn er ook een aantal mensen, die voor de simpelste klusjes aangewezen zijn op dure klusjesmannen. Voor de financieel 'zwakkeren' in de samenleving, hebben we dit project bedacht. Ons dorp stikt namelijk van de handige Harry's. Onze taak is enkel het bijelkaar brengen van de klussers en de mensen in klusnood. De jongeren doen het echte werk: van schilderijtjes ophangen tot tuinen harken!" De vraag of zo'n project wel met politiek te maken heeft, wijst de afdeling direct van de hand. Harmjan: "Politiek gaat over je visie op de maatschappij. Hoe kun je je politieke ideeën beter duidelijk maken, dan met een project dat een stukje van die visie laat zien?"

Perspectief?

En de toekomst? "Dat zit wel snor.", verzekert Jaap-Wim. "We hebben genoeg ideeën. De komende 400 jaar zijn we nog wel zoet. Bovendien zouden we gigantisch op onze plaat gaan, als we onze afdeling voorstellen in de Perspex en twee maanden later niet meer bestaan. We moeten nu wel!"

Wil je meer weten over Perspectief Bunschoten of wil je meehelpen? Dat kan! Mail naar harmjan@perspectief-bunschoten.tk of bel via 0645020595 of 033-2986009

Ledenwerfwedstrijd

De ledenwerfwedstrijd begint al aardig te lopen. Sinds de start zijn er inmiddels 47 nieuwe leden dankzij deze actie. Afdelingen doen hun best elkaar de loef af te steken.

De stand is als volgt:

1. Kampen	17
2. Friesland	9
3. Grunn	8
4. Ede-Barneveld	7
5. Utrecht	6

Is jouw afdeling ook geïnteresseerd, kijk dan voor de voorwaarden in de vorige Perspex of mail intern@perspectief.nu.

Perspectief in de Permanente Campagne!

Door Karla Derks – Wolthuizen

In plaats van eens in de vier jaar een grote verkiezingscampagne te houden heeft de ChristenUnie besloten dat er voortaan continu campagne moet worden gevoerd. Want de ChristenUnie heeft geen boodschap die eens per vier jaar geldig is. Natuurlijk niet: er is iedere dag wel iets om actie voor te voeren, aandacht voor te vragen, vragen over te stellen, blij om te worden en noem maar op. Daarom is er een Permanent Campagne-team samengesteld uit alle lagen van de ChristenUnie. Een hele groep enthousiaste Perspectief-ers gaf zich op. Ze stellen zich even aan je voor. Hopelijk gaan we in de toekomst nog veel van ze horen!



Peter de Kluijver (20), woonachtig in het pittoreske Bleskensgraaf (Z-H), student Economie (Erasmus Universiteit Rotterdam).

“In het kader van de Permanente Campagne mag ik samen met de Tweede Kamer fractie onderzoek doen naar de inkomensverhoudingen in Nederland. Wat zijn die verhoudingen in Nederland, en zijn die rechtvaardig te noemen of zijn ze dat niet? Welke politieke spits dit krijgt weet ik nog niet. Daarvoor verschijnt de Perspex te vroeg, maar dat er iets komt is zeker! Voor de rest sta ik ook open voor suggesties van Perspectief leden. Waar moet de ChristenUnie actie voor voeren volgens jou? Daar ben ik wel benieuwd naar.”



Frank Visser (26), Haarlem, webmaster ChristenUnie en student planologie.

“In de campagne wil ik doorgaan met de "Stop de porno"-actie die ik met andere Perspectief-leden heb gestart (www.stopdeporno.nl). Ik denk o.a. aan kaftjes voor porno-bladen, aanpassing van de reclamecode en aandacht voor het probleem van seksverslaving. Ik wil daarnaast brainwave zijn voor het verzinnen van creatieve acties, jeugdgroepen en kerken bezoeken, fracties in mijn regio ondersteunen en opinie-artikelen schrijven. Dat laatste doe ik bijvoorbeeld in Ebate (www.ebate.nl), het Christelijk Politiek E-zine van Perspectief waar ik eindredacteur van ben. De PC is voor mij mensen overtuigen van het belang van christelijke politiek en enthousiast maken voor de ChristenUnie. Het gaat uiteindelijk echter niet om mij of de partij, maar om Gods eer. Nederland heeft Daniels, Deborah's en Nehemia's nodig! Doe jij mee? Meer info: www.frankvisser.nl”



Johannes de Jong (28),
Kampen, afgestudeerd theologie.

“Omdat ik de afgelopen jaren door allerlei projecten en activiteiten (van lokaal tot landelijk tot Europees) binnen Perspectief en ChristenUnie veel mocht leren en ondernemen vind ik het de moeite waard om me in te zetten voor de Permanente Campagne. Wat ik hoop is dat we door de Permanente Campagne de ChristenUnie na alle klappen, laten we eerlijk zijn, nu positief op de kaart gaan zetten. Met creatieve en politiek uitvoerbare ideeën die passen in het christelijk-sociale profiel van de partij. Mijn eerste actie staat al gepland en die moet het mogelijk maken dat de kortingspas voor gehandicapten voor de regiotaxi overal in Nederland gebruikt kan worden. Deze actie moet niet alleen de politiek bereiken maar ook de media en bijvoorbeeld de gehandicaptenorganisaties.”



Gonda Lamberink (20),
student Internationaal/Europees recht
in Groningen.

“Als studente Internationaal/Europees Recht ligt mijn interesse wat politiek beleid betreft voornamelijk op Europees niveau. 2004 vormt een belangrijk jaar voor de EU, en dus ook voor Nederland. Parlementsverkiezingen, uitbreiding van de Unie en het Nederlandse voorzitterschap. Daarnaast komt ongeveer 60% van alle nationale wetgeving direct of indirect uit Brussel. Dus niet: Europa best belangrijk, maar Europa heel belangrijk! Het is binnen dit dynamische en belangrijke Europa van belang dat er een christelijk geluid te horen valt. Het is noodzakelijk dat de ChristenUnie op Europees niveau haar achterban goed vertegenwoordigt. Maar het is net zo belangrijk dat de ChristenUnie-achterban betrokken is bij Europees beleid. En het is dan ook daar waar ik een rol voor mij als PC-er zie. Binnen de commissie Internationaal van Perspectief en binnen de commissie Internationaal en de werkgroep Europa van de Nationale Jeugdraad houd ik me bezig met het informeren, interesseren en mobiliseren van jongeren voor Europese politiek, en het vertegenwoordigen van diezelfde jongeren op seminars en conferenties.”



Marcel Benard (21),
Nieuwerkerk a/d IJssel (Zuid-Holland),
Student Bestuurskunde en
voorzitter Perspectief.

“Waarom neemt iemand die al tientallen uren per week bezig is met Perspectief ook nog eens zoiets als de Permanente Campagne op zijn vork? Uit mijn sollicitatiebrief: Ik ervaar vanuit het christelijke geloof een voortdurende stimulans om maatschappelijk actief te zijn. De ChristenUnie gaat me aan het hart en ik wil me er voor blijven inzetten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de ChristenUnie ook jongeren kan bereiken door talentvolle jonge kandidaten naar voren te schuiven.

Dat is wat me drijft. We kunnen door een actiegericht houding heel Nederland duidelijk maken waar de ChristenUnie voor staat. Door creatieve, onverwachte initiatieven kunnen we vooroordelen over christenen wegnemen. En daar werk ik graag aan mee, samen met jullie allemaal.”



Rogier Havelaar (20),
Tilburg en Hilversum, Student Beleid-
en organisatiewetenschappen aan de
Universiteit van Tilburg en Politieke
Theorie en Politiek Gedrag als bijvak
aan de Universiteit van Amsterdam.

“De ChristenUnie: een saaie, oubollige en kansloze partij waar vrouwen, voor zo ver aanwezig, in lange rokken lopen. Dat is het beeld wat de ChristenUnie bij veel mensen oproept. Dat is het beeld wat ik wil gaan veranderen. De ChristenUnie is een jonge en uitgesproken partij met veel talent en potentie. Dat talent wil ik gaan benutten, met name door passieve leden te mobiliseren en te activeren. ‘Iedereen van de partij, samen streven naar Bijbelse waarden’. Komende tijd doe ik dat door de Perspectief-Sportactie, een leden-dag in de provincie Brabant en debattrainingen te organiseren. Komend najaar zal ik me gaan bezighouden met de actie ‘Help oma de winter door’. Het belangrijkste is met een positieve en pro-actieve houding de wereld in gaan, wetende dat God zal helpen. Met God, partijleden en creatieve ideeën zullen we ver komen! Jullie horen nog van me!



De zondag: Sabbat en Shalom

Door Bert Heuvelman

Toen ik twaalf was, was de zondag voor mij een saaie dag. Natuurlijk, je mocht naar de kerk en dat was fijn, maar voor de rest was het een dag waarop vooral een hele hoop niet mocht. De zondag was de dag waarop je je verveelde. Een boekje, een spelletje, maar dat was het dan ook.

De positieve formulering 'rustdag', is in de gereformeerde traditie omgedraaid naar een negatieve formulering: niet mogen werken. En de grens tussen wat wel en niet mocht werd angstvallig bewaard. In een oude verenigingsschets uit 1980 kwam ik laatst een artikel tegen over de vraag of je op zondag nu wel of niet in de tuin mag werken. Conclusie: als je het voor je plezier doet mag het wel en anders niet. Je moest dus maar net groene vingers hebben...

Ijsje op zondag

Kars Veling gleed uit over het ijsje op zondag; zijn antwoord op de vraag of je op zondag een ijsje mocht eten was: "zullen we elkaar daarin maar niet teveel de maat nemen". Maar werd uitgelegd als: waarom zou je op zondag géén ijsje mogen eten?. Het was heulen met de vijand en voor veel critici van de ChristenUnie dé manier om aan te tonen dat de nieuwe christelijke partij nog maar aan het begin van de glijdende schaal stond. Veel, heel veel inzendingen op de opiniepagina's van de christelijke dagbladen volgden. En na het verlies bij

de verkiezingen in 2002 werd 'het ijsje' bijna een begrip waarmee de verkeerde koers van de ChristenUnie werd aangeduid.

Sabbat

De laatste jaren is er veel discussie over 'de zondag'. Voor veel mensen is duidelijk wat de zondag niet moet inhouden, maar hoe het wel zit...? Of welke plek we de zondag wel moeten geven...? De bezoekersaantallen in de kerken nemen af, vooral in de middagdiensten. Mensen klagen over het gebrek aan beleving in de kerken en over de strakke en stijve liturgieën.

Maar ook de zondag op zich, als vervanging van de oudtestamentische sabbat, is onderwerp van discussie. In het vierde gebod van de decaloog lijkt de zondag

wel in de plaats te zijn gekomen van de Sabbat, maar is die vervangingsgedachte wel zo terecht? Waar in de Bijbel is een grond te vinden van waaruit de zondag

zomaar de plek van de sabbat in mag nemen? De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en als zodanig de dag waarop de oudtestamentische Beloften in

Het gebruik van de 'zon-dag' is iets wat pas gebruikelijk wordt in het jaar 313

vervulling gingen. Het is zeker een dag om stil te staan bij Christus, zijn werk en wat dat voor ons betekent, maar heeft de dag daarom de positie overgenomen van de rustdag, de dag waarop God rustte na zijn scheppingswerk?

Zon-dag

Wanneer Paulus in zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk dertien de gemeente oproept de overheid te eren, zegt hij dat tegen een gemeente waar men gewend is om op zondag te werken. De Romeinse samenleving draaide gewoon door, zeven dagen per week en daar waren de meeste gemeentelieden niet van vrijgesteld. De gemeente kwam bij elkaar, dat is te lezen in Handelingen, maar dat de hele dag gereserveerd was voor de samenkomsten is nergens te lezen. Het gebruik van de 'zon-dag' is iets wat pas gebruikelijk wordt nadat de Kerk in het jaar 313 onder Keizer Constantijn een staatskerk wordt.

Shalom

Het is interessant om naar de priesterlijke zegen in Numeri 6 te kijken. "De HERE Zegene u en Hij behoeft" is in veel kerken minstens eens per zondag te horen. Het is niet alleen een geweldige zegen, maar ook schitterende poëzie. Vooral in het Hebreeuws is dat goed te zien. De eerste zin heeft dan 3 woorden, de tweede vijf en de derde zeven. De eerste zin heeft vijf hebreeuwse letters, de tweede 10 en de derde 15. Als je dat voor je ziet, dan is het bijna als een golf die aan komt rollen en steeds heftiger en mooier wordt. De golf wordt groter en groter, groeit in omvang en in intensiteit. En het eindpunt van deze aanrollende golf, de climax wordt gevormd door het schitterende woord "shalom", vrede. Daar komt het op aan, daar gaat het om, dat is het einddoel: Vrede. Het hele oude testament staat in het teken van de aankomende vrede, die uiteindelijk werkelijkheid wordt in Christus, die ons bevrijdt.

Shalom en sabbat hangen nauw met elkaar samen. Juist de sabbat was het symbool van deze vrede en rust. Het woord sabbat hangt in het hebreeuws samen met een werkwoord dat 'rusten' betekent. Een dag die vooruitblikte naar de eeuwige en echte Rust. Dé dag die apart gezet was om God te dienen en te danken. En met de komst van Christus werd die sabbat werkelijkheid. De sabbat werd dus niet vervangen, maar uitgebreid naar het totale christelijke leven.

Daar komt het op aan, dat is het einddoel: Vrede.

Dag van reflectie

Zondag en sabbat hebben dus een andere betekenis. De eerste dag is een herdenkingsdag, een wekelijkse Pasen, de tweede is een vooruitwijzing naar de vrede met - en rust in God die Christus voor ons bereikt heeft. Het sociale aspect van de Sabbat, een wekelijkse vrije dag om bij te komen van de werkdrukke heeft een veel praktische inslag, zoals er heel veel wetten te vinden zijn in de Thora die niet een 'heilige', maar een praktische bedoeling hebben. Tegelijkertijd zit er in dit sociale aspect ook een les. Rust geeft afstand van de dagelijkse gang van zaken, afstand geeft ruimte voor reflectief denken:

wie ben ik, hoe ben ik bezig met mijn werk en mijn leven, wat houdt me bezig, wat vind ik daar eigenlijk van en zit ik wel op de goede weg, of moet ik het roer omgooien? In de sabbat lijkt God ons ook te zeggen: ik geef je rust, ik creëer een rustmoment. Maak daar dan ook gebruik van en leef bewust! Sta eens stil en neem de tijd om jezelf onder de loep te nemen.

Kortom, de sabbat is nu niet meer beperkt tot een dag, maar is de kern van een christelijke levensstijl. De zondag is geen dogma, ook geen 'heilige verordening of dag', maar een rustmoment dat God ons geeft. Zouden we, hypothetisch gesteld, vandaag beslissen om vanaf nu niet de zondag, maar de donderdag als wekelijkse vrije dag te gebruiken, dan zou dat geen verschil maken.

Discussieer mee met de stelling 'Sporten oké, maar niet op zondag'

Mail naar perspex@perspectief.nu



"Ai, dat is één van de pijnlijke vragen, waarop ik moet antwoorden: 'best belangrijk', maar ik kom er niet of nauwelijks aan toe. Natuurlijk: 'mens sana in corpore sano', maar hoe zit het met dat gezonde lichaam? Oké, af en toe voetbal ik, met m'n zoon of in het Kamerelftal (ja, heus!). Verder probeer ik enige regelmaat te brengen in het rondje hardlopen. Maar met werkdagen van 14 of 16 uur komt daar niet veel van terecht. En van die ene keer per jaar snoeken wordt mijn conditie ook niet echt beter... Toch blijf ik zeggen: sport, best belangrijk!"

**Kamerlid en Sport:
André Rouvoet**



Door Marcel Benard en Rita Poppe

Van 11 mei tot en met 19 mei verbleven internationaal secretaris Rita Poppe en voorzitter Marcel Benard in Israël. Zij waren daar op uitnodiging van het Cijo, de jongerenorganisatie van het Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël (CIDI). Samen met vertegenwoordigers van vrijwel alle politieke jongerenorganisaties werden ze voorgelicht over het slepende conflict in het Heilige Land. Ze hielden een dagboek bij.

Retourtje Israël



Dinsdag 11 mei

De grote reis begon om 10 uur op Schiphol. Het vliegtuig zou om 13 uur gaan en de tijd daartussen bleek zeker nodig voor alle controles. Veilig op reis dus. Na vier en een half uur vliegen maakten we nog een extra rondje over Tel Aviv. Niets aan de hand, we landden toch echt. Het welkom in Israël begon met een drie kwartier durende ondervraging van een van de reisgenoten die familie in de Palestijnse gebieden heeft. Uiteindelijk mochten we toch met de hele groep door.

Woensdag 12 mei

Om kwart over acht verzamelen in de bus en via een prachtige slalomroute op naar de oude stad. Daar stond een gids te wachten die allereerst een uitgebreide lezing over de geschiedenis van Jeruzalem gaf. Vervolgens gingen we op pad: via de verschillende delen van de oude stad naar de klaagmuur en door naar de El Aqsa moskee en de rotskoepel. Tijdens de lunch kwam een woordvoerder van het Israëlische leger (IDF) erbij om na de lunch naar de buitenwijken van Jeruzalem te rijden, waar een deel

van de afscheiding (of 'obstacle', volgens de kerel van IDF) te zien was. Het eerste uitzichtspunt toonde een deel van het hek bij Bethlehem, het tweede bood uitzicht op een stuk muur. Er waren heel wat 'politieke' vragen, maar deze heer was niet in de positie daar antwoorden op te geven.

Aansluitend hierop vertrokken we naar de Knesset, het Israëlische parlement. De mate van VIP's viel hier helaas wat tegen en geen van de parlementsleden had tijd om met ons te praten. Gelukkig waren de assistenten/ fractiemedewerkers wel zo bereidwillig met ons in gesprek te gaan.

Zo, dat was een redelijke dag zou je denken... Maar nee, er komt nog meer. Na het uitbundige diner, voor de derde keer stonden er kikkererwten op het menu, stonden we klaar voor het volgende onderdeel.

Nabestaanden van slachtoffers vertelden hun verhaal. Zeer aangrijpend, de emoties liepen hoog op. Op deze manier komt het conflict erg dicht bij. De personen hadden allen een verschillend verhaal, met verschillende nuances, maar waren duidelijk in hun verlangen naar vrede. De bomaanslagen moeten stoppen voordat dat bereikt kan worden....

Donderdag 13 mei

Vanmorgen konden we iets later opstaan. Hetzelfde ontbijt, dezelfde mensen. Maar een andere dag met een ander programma voor ons. Het begon in het hotel met een lezing van Neil Lazarus, een politicoloog en een bekend spreker die ons de ins en outs van het conflict probeerde duidelijk te maken. Ook hier werd duidelijk welke dreiging de joden ervaren. De bouw van de afscheiding en het liquideren van de kopstukken van terroristische organisaties zijn manieren om de eigen bevolking te beschermen, zo werd ons verteld. Vervolgens kwam iemand aan het woord van de Palestinian Media Watch. Hij toonde ons beelden van de Palestijnse officiële televisiezender, waarop kinderen aangemoedigd werden zich op te offeren voor Allah in de strijd tegen Israël. Walgelijke beelden, pure indoctrinatie. En deze kinderen zijn de toekomst van het Palestijnse volk...

Vrijdag 14 mei

Vanmorgen zijn we naar het Israëliische Rode Kruis, de Rode Davidsster, geweest. Dat was een erg leuke afwisseling van het programma. Twee vertegenwoordigers van Magen David Alom (Hebreeuws voor Rode Davidsster) vertelden over het werk dat zij vrijwel zonder overheidssteun doen. Naast de MDA bestaat er in Israël geen andere ambulancedienst. Daarom konden de medewerkers gelukkig vertellen dat ze het grootste gedeelte van hun tijd, wel 95%, bezig kunnen zijn met het 'gewone' ambulancewerk, zoals het helpen bij bevallingen en hartstilstanden. Maar die andere 5% wordt ingenomen door zware gevallen, waaronder ook zelfmoordaanslagen.

Bij het eten hebben we gesproken met Iftach Spector, een Israëliische piloot die weigert nog langer te vliegen, omdat te veel onschuldige burgers omkomen bij de aanslagen. De alom gerespecteerde Spector, generaal in de Israeli Defence Force (IDF), gaf aan dat hij niet tegen het verdedigen van de staat Israël is, maar dat hij zag dat de morele standaard van de IDF achteruit dreigt te gaan. Daartegen wilde hij protesteren door niet meer te vliegen.

's Avonds wordt het nachtleven van Israël verkend. Het werd een leuk avondje kennismaken met de andere kant van Israël.

Zaterdag 15 mei

Om twaalf uur vertrokken we met de bus van Tel Aviv naar de kibboets Palmachim. Eén van de reisleiders woont daar normaal gesproken. We kregen hier een lunch, een inleiding over de kibboets en een rondleiding door de kibboets zelf. De kibboets ligt echt prachtig, pal aan zee. Schitterend uitzicht!

Met tussendoor nog een bezoek aan Yafo moesten we ons haasten, want we wilden als groep op tijd bij de demonstratie in Tel Aviv zijn. Misschien heb je hier wat over op tv gezien, want het was een van de grootste demonstraties (150.000 mensen) sinds ooit met erg

veel prominente sprekers, zoals Shimon Peres. Het doel van de betoging was het plan van Sharon voor de terugtrekking van Israël uit de Gaza-strook te ondersteunen om zo het vredesproces weer op gang te brengen. Het was een erg indrukwekkende bijeenkomst die we niet graag gemist zouden hebben!

Zondag 16 mei

Het programma vandaag was absoluut een van de beste dagen van de hele reis. We vertrokken vanmorgen naar Givat Haviva, een soort kibboets waar gewerkt wordt aan vredeseducatie in verschillende projecten. Het doel is dat de Arabieren en Joden in Israël (zonder de Westoever en de Gaza-strook) elkaar leren kennen en met elkaar in gesprek komen.

Na de lunch op de kibboets ontmoetten we twee sociaal werkers die de ontmoeting tussen Joodse en Arabische jongeren leiden. De een was Joods en de ander Arabisch. Het gesprek ging al vrij snel over de ervaringen van de Arabier als een soort tweederangsburger in Israël. Dit was de eerste keer dat we daadwerkelijk met een Israëliische Arabier in gesprek waren.

Vervolgens werden we in soort iglo van leemplaggen gestopt waar we werden voorgelicht.

Dinsdag 18 mei

Dinsdagmorgen stonden we vroeg op om op tijd in de legerbasis bij Be'ersheva te zijn. Daar werden we rondgeleid over de basis door een aantal rekruten. Natuurlijk konden enkele sportieve confessionelen (waaronder Marcel) het niet laten om een wedstrijdje stormbaan te doen, zodat zij de rest van de dag nahijgend van hun prestatie hebben genoten.

Dat de sportievelingen zich vol overgave op het grint stortten om woest te tijgeren, kwam niet zo goed van pas bij de volgende activiteit: het bezoek aan de Dode Zee. Toen het zout in de verse wondjes beet, waren de stoere confessionelen plotsklaps veranderd in zielige mannetjes.

Wel hebben we genoten van de bijzondere ervaring die het bezoek aan de Dode Zee is. Het bezoek aan natuureservaat En Gedi deed daar nog een schepje bovenop. De reis werd afgesloten met een fantastisch diner in Jeruzalem en het meepikken van het Feest van Jeruzalem.

En nu...?

Nu we weer in Nederland zijn, willen we het niet bij een leuk reisje laten, natuurlijk. De reis zal gebruikt worden voor een verdieping van onze gezamenlijke Midden-Oostenvisie. Je gaat daar zeker meer van horen. Waarschijnlijk al op deze Algemene Vergadering en anders de volgende zal het standpunt over de kwestie opnieuw bepaald worden. In ieder geval doet PerspectieF mee aan de organisatie van een congres van alle politieke jongerenorganisaties en het CIDI op 29 september as.

vacaturebank

DURF TE KIEZEN...

Perspectief, ChristenUnie-jongeren wil zich profileren als een actieve, bewogen jongerenorganisatie die met een ruime blik op de toekomst het debat wil aangaan. De vereniging wil christelijke politiek hoog op de agenda plaatsen. Voor de inhoudelijke profilering zoeken wij een

Voorlichter

De voorlichter assisteert de voorzitter in het nadenken over de profilering en positionering van Perspectief. Je doet voorstellen voor de strategische profilering. Je zoekt contact met de media en andere relevante organisaties om de positie en ideeën van Perspectief voor het voetlicht te brengen. In nauw overleg met de voorzitter en de politiek secretaris zoek je naar mogelijkheden in de actualiteit om Perspectief in beeld te krijgen.

We zoeken iemand die:

- zich verbonden voelt met het gedachtegoed van de ChristenUnie en Perspectief
- een achtergrond heeft in de communicatiewetenschappen, marketing of journalistiek
- enthousiast is
- een politieke antenne bezit
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden bezit
- zelfstandig kan werken

De voorlichter maakt geen deel uit van het bestuur. Het betreft een vrijwilligersfunctie. Onkosten worden vergoed.

Voor meer informatie over of om je op te geven voor de functie kun je contact opnemen met Marcel Benard, voorzitter@perspectief.nu of telefonisch: 06-14275167

Voor de inhoudelijke profilering zoeken wij tevens een

Politiek Secretaris (v/m)

Als Politiek Secretaris ontwikkel en bewaak je het politiek-inhoudelijke profiel van Perspectief. Je maakt deel uit van het bestuur en bent verantwoordelijk voor de commissies Politieke Verdieping en Congressen. Samen met de voorzitter en het bestuurslid Promotie en Acties ben je eindverantwoordelijk voor politieke acties. Je coördineert de uitgave van politiek inhoudelijke publicaties en de ontwikkelingen rond het politiek programma.

We zoeken iemand die:

- zich verbonden voelt met het gedachtegoed van de ChristenUnie en Perspectief
- enthousiast is en goed kan motiveren
- kennis heeft van kernprogramma en ontstaansgeschiedenis van de ChristenUnie
- goede coördinerende en communicatieve vaardigheden bezit
- zelfstandig kan werken

Voor deze functie geldt dat er een beperkte onkostenvergoeding beschikbaar is.

In verband met een evenwichtige verdeling in het bestuur nodigen we met name vrouwelijke Perspectief-leden uit om te solliciteren.

Voor meer informatie kun je terecht bij Marcel Benard, voorzitter@perspectief.nu, 06-14275167. Sollicitaties kunnen gestuurd worden aan Klaas Pieter Derks. Per mail naar bestuur@perspectief.nu of schriftelijk naar Huygensstraat 103, 9727 JB in Groningen.

Perspectief is ook op zoek naar een

Bestuurslid Promotie & acties (v/m)

voor het coördineren van de uitstraling van Perspectief. In de functie ben je verantwoordelijk voor het functioneren van de promotiecommissie die tot doel heeft jongeren maatschappelijk bewust te maken en te stimuleren om lid te worden van Perspectief. Op dit moment moet de promotiecommissie van de grond af opgebouwd worden.

Je neemt het initiatief tot en coördineert de uitvoering van acties van Perspectief. Je ontwikkelt en beheert het promotiemateriaal en je draagt zorg voor een goede introductie van nieuwe leden binnen de organisatie.

Wij zoeken iemand die:

- zich verbonden voelt met het gedachtegoed van Perspectief en de ChristenUnie en lid is van Perspectief
- creatief is en vage plannen weet om te zetten in leuke, prikkelende acties
- enthousiast is en goed kan motiveren
- organisatietalenten bezit
- goede communicatieve vaardigheden bezit
- politiek inzicht heeft
- goed zelfstandig en in teamverband kan werken
- voldoende tijd heeft om deze functie te vervullen

Voor deze functie geldt dat er een beperkte onkostenvergoeding beschikbaar is.

In verband met een evenwichtige verdeling in het bestuur nodigen we met name vrouwelijke Perspectief-leden uit om te solliciteren.

Voor meer informatie kun je terecht bij Marcel Benard, voorzitter@perspectief.nu / 06-14275167. Sollicitaties kunnen gestuurd worden aan Klaas Pieter Derks. Per mail naar bestuur@perspectief.nu of schriftelijk naar Huygensstraat 103, 9727 JB in Groningen.

Voor de secretariële en beleidsmatige coördinatie zoeken wij een

Algemeen Secretaris

De algemeen secretaris draagt o.a. zorg voor de verslaglegging van de beleids- en besluitvorming van de vereniging, coördineert de correspondentie en draagt verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie. Daarnaast bewaakt de secretaris het beleidsplan, stelt het beleidsplan en jaarverslag op en draagt zorg voor handhaving van het huishoudelijk reglement en de totstandkoming van reglementen en handleidingen. De secretaris wordt ondersteund door een tweede secretaris waarmee in onderling overleg de taken worden verdeeld.

Voor deze functie zoeken wij iemand die

- Zich verbonden voelt met het gedachtegoed van Perspectief en de ChristenUnie en lid is van Perspectief
- Goede coördinerende, communicatieve en schriftelijke vaardigheden bezit
- Zelfstandig en nauwkeurig kan werken

Voor de functie is een beperkte onkostenvergoeding beschikbaar.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Klaas Pieter Derks, secretaris@perspectief.nu of telefonisch: 06-21877071

...VOOR DE TOEKOMST!

Hé!

Wat doe jij eraan?!

Word NU lid!

Word nu lid van:



En ontvang gratis de nieuwe CD van Gerald

Ja, ik word lid van **Perspectief**, ChristenUnie-jongeren
(en machtig Perspectief de contributie af te schrijven van mijn rekening)

Als welkomstcadeau ontvang ik graag:

De nieuwe 2CD van Gerald Troost
(‘Bovennatuurlijk’)



Het boekje ‘Hart voor Groen’



Gerald:

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en plaats: _____

Tel.nummer: _____

E-mail: _____

Geb. datum: _____

Rek.nummer: _____

Handtekening: _____

Contributie per jaar:
12-17 jaar € 7,-
18-26 jaar € 12,-
27-30 jaar € 17,-

*"Vind jij seksblaadjes in een tankstation niet kunnen? Vind jij abortus ook geen oplossing? Waarom **steun je dan de ChristenUnie** niet die daartegen in actie komt?"*

Wij hebben JOUW STEUN nodig!"

Opsturen naar:

Perspectief, ChristenUnie-jongeren
Antwoordnummer 862, 3800 AK Amersfoort

