

## Congres 73

### Presentatiespeech Hein Westerouen van Meeteren

Alleen uitgesproken tekst geldt

Beste partijgenoten,

Een lijsttrekkersverkiezing

Wij als democraten nemen zo 'n verkiezing serieus.

Waar de VVD en de PvdA vrolijk van boven af een lijsttrekker aanwijzen, begeleid -uiteraard- door de bijbehorende applausmachine, waar het CDA een akelig bloedbad aanricht en Leefbaar Nederland zijn lijsttrekkersverkiezing tot een oefening in volksverlakkerij maakt, daar KIEZEN wij een lijsttrekker.

Wij zijn tenslotte overtuigde democraten.

Volgens een paar sombere journalisten staat de keuze allang vast. Volgens hen spelen Dennis en ik slechts een figurantenrol en is deze verkiezing slechts een formaliteit. Ik weiger dit te geloven. Er is wel degelijk sprake van een keuze.

Ik vraag u slechts open te staan voor mijn argumenten, en dán pas uw keuze te maken. Als democraat bent u hier zeker toe bereid.

Laten we voorop stellen dat deze lijsttrekkersverkiezing níét gaat over de vraag hoe aardig iemand is. Of over de vraag hoeveel vrienden iemand binnen D66 heeft. Wij kijken naar andere zaken.

We kijken in de eerste plaats naar de toekomst van onze partij. Naar de volgende fase van het progressieve liberalisme in dit land.

Hoe ziet die toekomst eruit?

Acht jaar paars heeft D66 verzwakt. Als ik de peilingen mag geloven dan is in enkele jaren tijds het aantal zetels in de Tweede Kamer teruggelopen van 24 naar 7. Deze neergaande lijn is dramatisch. Is het de naderende dood?

Misschien

Op zichzelf is het niet zo erg als een organisatie sterft. Geboorte, groei, bloei, neergang en sterven horen bij de natuurlijke cycli van een organisatie. Ook een politieke partij kan dus sterven. Maar beseft u wel dat mèt dat sterven óók de spirit waarvoor de partij staat, ook de idealen en de principes afsterven.

Als D66 ten onder gaat, dan dooft het licht van de radicale democratie, van het sociaal bewogen liberalisme in Nederland.

Ik vind dat dit niet mag gebeuren.

In mijn ogen heeft deze samenleving D66 heel hard nodig.

Kijk maar om u heen. Onze democratie kreunt en barst. Bezwijkt aan alle kanten. Onze rechtsstaat heeft moeite zich staande te houden. Enschede, Rotterdam, Volendam, Leeuwarden, het zijn namen die wijzen op steeds hetzelfde verschijnsel: een verzwakt bestuur, een gebrek aan heldere procedures, een ineffectieve democratische verantwoording en het consequent buitensluiten van de burger.

D66 heeft op dit terrein een missie te vervullen.

Beste partijgenoten, democratie zoals wij dat nastreven heeft te maken met een directe, levende band tussen kiezer en verkozene. Met directe invloed van de burger op het landbestuur. Dáár moeten wij als D66 ons hard voor maken.

Ons conceptprogramma "Toekomst in Eigen Hand" is een uitstekend verkiezingsprogramma. De zelfredzaamheid van de burger staat centraal. Onderwijs en zorg krijgen de aandacht die ze verdienen en de overheid wordt, als het aan ons programma ligt, vernieuwd en gemoderniseerd.

Maar de vraag is:

Gaan we het redden, in mei 2002?

Ja, we gaan het redden. We gaan het redden onder de conditie dat we een uitgekende, vitale, offensieve campagne gaan voeren. Dat we onze braafheid achter ons laten. Dat we helder, stevig en vechtlustig onze boodschap neerzetten. Inhoudelijk is onze boodschap duidelijk genoeg. De manier waarop we het brengen is - gezien de peilingen - kennelijk niet bevredigend. We verliezen teveel kiezers.

Mijn kandidaatstelling komt voort uit deze zorg. Dat is mijn motivatie. En dat lijkt me genoeg. Het is in mijn ogen niet noodzakelijk dat de lijsttrekker een lange D66-geschiedenis achter zich heeft. Politieke partijen, en D66 in het bijzonder, moeten open staan voor mensen die van buiten de partijkaders komen. Dat bevordert de band tussen kiezers en gekozenen. Dat is goed voor de democratie.

In mijn ogen moet D66 dus vechtlustig de campagne ingaan. Met mij kiest u een lijsttrekker die fel is en die het debat wil aanwakkeren. Het debat over de kwaliteit van onze Nederlandse democratie.

Wanneer u mij kiest, besef dan dat u een nieuwe koers voor de D66-campagne kiest. D66 zal zijn radicaal democratische gezicht weer laten zien. D66 zal van zich afbijten als het nodig is. D66 zal zich de kaas niet meer van het brood laten eten. De tijd van braafheid is dan voorbij.

Met mij als lijsttrekker zal D66 ten strijde trekken tegen hen die de democratie in Nederland willen afbreken. Zij zullen aan D66 een taaie tegenstander krijgen. Zij die een referendum of een burgemeestersverkiezing niet nodig achten, zullen D66 recht tegenover zich vinden. Zij die sjoemelen met regels en procedures en met democratische verantwoordelijkheid, zullen in D66 een geduchte opponent vinden. Zij die belastinggeld verkwanzelen zullen zich moeten verantwoorden.

Het gaat er niet om wie het aardigst is van ons drie. Of wie de meeste vriendjes in de partij heeft. Het gaat nu om het voortbestaan van onze partij. De neerwaartse spiraal moet gekeerd worden.

U moet de lijsttrekker kiezen die daartoe het beste is geëquipeerd. Het laatste woord is aan u. Zoals het hoort.

Dank u.