



Foto: Herman Woulers

WTC.exe

De dodelijke ingenieus gecoördineerde terreuraanslagen van 11 september op New York en Washington waren misdaden tegen de gehele mensheid. Hier werden niet alleen de Verenigde Staten getroffen, dit waren aanslagen van het kaliber 'nooit meer'. Maar de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon waren geen aanslagen op de democratie. Die volgden pas daarna, in eigen huis. Wie niet meerijdt op deze Murder on the Orient Express, verdient geen plaats in de 'vrije wereld'.

Wat 'nooit meer' mocht plaatsvinden, heeft de mensheid nimmer zo vaak meegemaakt als sindsdien. De koele rijtjes van talloze gruweldaden tegen de mensheid sinds Auschwitz zijn bekend. Wat dat betreft was 'zwarte dinsdag' een massamoord van dertien uit het dozijn. Toch maken wij een verschil. Alle dieren zijn gelijk, maar sommige zijn meer gelijk dan andere. Als we de oorspronkelijke inheemse bevolking even vergeten (maar dat hadden we al gedaan), dan was dit de eerste massamoord op Noord-Amerikaans grondgebied. En de Verenigde Staten zijn vernederd, aldus premier Kok. Dat was sinds Pearl Harbour niet meer vertoond, en dat hebben alle Japanners geweten, niet alleen de soldaten. Het is de arrogantie geweest van de Verenigde Staten om te denken dat dergelijke massamoorden alleen 'ver van hun bed' plaatsvinden. Hier heeft David Goliath in eigen huis geraakt, met voltreffers. Nota bene een Conservatieve Britse oud-parle-

door Arthur Olof

mentariër, Matthew Parris, zei in *The Times*: 'Politieagent van de wereld spelen is geen antwoord op de ramp in New York. Politieagent van de wereld spelen was de aanleiding ertoe.'¹

Oorlogstaal

Totaal onverantwoord namen mensen als Bush en Tony Blair, die zich in Pakistan ontpopte als de Afghaanse kabinetsformateur, het woord 'oorlog' in de mond. Oorlog met wie? Voor het *gesundes Volksempfinden* was dit geen beletsel, en de pers droeg brandstof aan. Waar hetzes en lynchpartijen zijn, is de pers nooit ver weg. Post hoc ergo propter hoc? 'De wereld wijst momenteel naar alle arabieren alsof zij religieus voorgeprogrammeerde monsters zijn', signaleerde Marie-José Mondzain² in *Le Monde*, 'Maar degenen die zich arroganter en vastberadener dan ooit gedragen zijn Bush,

Poetin en Sharon.' Bush was plotsklaps staatsman van de eerste orde, Poetin vindt eindelijk begrip voor 'zijn Tsjetsjeense probleem' en Ariel Sharon beëindigde de gesprekken van minister Peres met 'onze eigen Bin Laden', Yasser Arafat. In Nova moest Kees Driehuis een collega bedwingen die Maarten van Rossem wou aanvliegen omdat hij de Derde Wereldoorlog niet wenste te proclameren. 'Wou u dan zeggen dat er niets is gebeurd?!' Vrije pers?

Verdraagzaamheid

Uit een enquête van het Forum-tijdschrift *Contrast* bleek dat 5,6% van de Nederlandse moslims de aanslagen goedkeurde. Of hadden ze er begrip voor? Bij Intomart werd het nog erger. Andermaal voer voor journalisten. In een andere democratie, veertig jaar geleden, citeerde de Londense advocaat Peter Benenson in een historisch artikel in *The Observer* Voltaire: 'Meneer, ik verafschuw uw mening, maar ik geef mijn leven voor uw recht om haar te uiten.' Historisch, omdat met dit artikel Amnesty International werd geboren. Historisch ook, omdat het oude koek is. In Nederland concentreerde de pers zich op de actualiteit. In Ede gingen

Marokkaanse jongeren met veel misbaar de straat op. Later bleek dat niets met de aanslag te maken te hebben. 'In geen land zijn sinds 11 september zoveel moskeeën beklad als in Nederland', wreef Paul Witteman minister Roger van Boxtel van Integratiebeleid in. Hebben ultra-rechtse graffiti-smeeders niet net zoveel te maken met integratie, als terreuraanslagen met recht en democratie? Kabinetwoordvoerders in het NOS Journaal moeten nadenken over zo'n vraag. Vrije pers?

Recht

De FBI heeft de hand gelegd op vijf pagina's instructies in het Arabisch voor de daders. Waar komt dat vandaan, vraag je je af. Als het inderdaad van een dader was, zal hij dat toch niet op zijn nachtkastje hebben laten liggen. Uit een van de vliegtuigen dan? Een black doc.

Na deze aanslag op de symbolen van het kapitalisme zijn zelfs de banken niet meer veilig, het is nu echt afgelopen met het 'bankgeheim'. Wie had dat nog durven hopen na Irangate?

De verdenking ligt op Osama bin Laden en zijn organisatie, te gast bij de Afghaanse Talibaan. Net zoals Saddam Hoessein zonder uitzondering getraind door 'het vrije westen'. Er is overtuigend bewijsmateriaal, maar dat mogen we niet zien. De doodvonnissen zijn alvast uitgesproken, want je moet het momentum vasthouden. Texaan Bush: 'Daar hadden we in de goede oude tijd in het wilde westen posters voor: "Wanted: dead or alive". De rechterlijke macht? Welke macht?

Recht zou alleen kunnen komen van een gremium dat boven alle staten verheven is. In Rome is de aanzet gegeven tot een internationaal strafhof, met zetel in Den Haag. Maar meer dan een aanzet is dat niet. De Verenigde Staten hebben jarenlang de Verenigde Naties ondermijnd en gesaboteerd, door eenvoudig geen contributie te betalen. Achterstallige betalingen worden nu afhankelijk gemaakt van de eis dat het internationaal strafhof geen Amerikanen zal berechten (de Helms-Biden-wet), want 'l'enfer, c'est les autres'. Nu de VS een brede coalitie tegen het terrorisme nodig hebben, is het achterstallig onderhoud razendsnel weggewerkt.

Er is een gruwelijke misdaad gepleegd, en de daders moeten worden gestraft. Maar lynchen was zo'n 'culturele verworvenheid' van het Wilde Westen, toen er nog geen 'beschaving' in Noord-Amerika bestond. We mogen hopen dat zelfs de Texaan Bush, fervent voorstander van de doodstraf, zich hier niet blijvend door zal laten leiden. Want wie bedreigt nu eigenlijk het recht en de democratie? ♦

Noten

1. Pauline Bax, 'Niet iedereen staat achter Bush', in *NRC Handelsblad* van 29.9.2001.
2. 'Je ne me sens pas américaine' in *Le Monde*, 18.9.2001. Marie-José Mondzain is hoofd onderzoek van het Franse Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Foto: Herman Wouters

