

'GIJ ZULT NIET....'

Van een internationale rechtsorde mag je verwachten, dat die wordt gedragen door universele waarden. Waarden die in elke cultuur en religie terug te vinden zijn. In mijn naïviteit neem ik dan maar aan, dat het gaat om waarden die in onze cultuur verwoord zijn in de Tien Geboden. 'Gij zult niet doden' springt dan uiteraard het eerste in gedachte. Maar ook 'Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort'. Je mag aannemen, dat anno 2003 ook 'zijn olie' een plekje op de stenen tafelen zou hebben gekregen.

En nu zou dit stukje zijn vervolg moeten vinden in het naar voren halen van de hypocrisie van sommige wereldleiders, van wie men zegt dat ze diep gelovig zijn. Om het even of het gaat om leiders die zich tot het Christendom, het Jodendom of tot de Islam rekenen: ze staan allemaal klaar om hun geloof en persoonlijke band met Boven te onderstrepen. Hen hypocrisie verwijten is me echter te gemakkelijk. Het mag gewoon niet zo zijn, dat mensen zelfs in zaken van leven en dood zo huichelen.

Ik zei het al, ik ben niet vrij van naïviteit. Maar dan nog: wie zou er op de stoel van zo'n leider willen zitten, met als opdracht om een rechtvaardige oplossing voor Irak, het Midden-Oosten, de dreiging van het internationale terrorisme en de internationale rechtsorde in het algemeen uit de hoge hoed te toveren. Zoveel belangen, standpunten, landen, volkeren en wat al niet met elkaar verzoenen – is dat wel te doen? Het verkondigen van het eigen 'morele gelijk' heeft dan in zich zelf al bijna iets hypocriets.

Bovendien, laten we eerlijk zijn. Op 16 maart werd in de Amsterdamse Van der Pekstraat een man geliquideerd. Wat zien we op een foto in *NRC Handelsblad* (17-3): het toegestroomde publiek dat onder het genot van een bij de toegesnelde ijscoman aangeschaft ijsje zich vergaapt aan politie en een bloederig lijk. Toch jammer dat het togedekt was – ik bedoel maar 'Gij zult u niet vergaapen aan het lijden van wie dan ook.' Maar de werkelijkheid van de media – lekker kijken naar het vuurwerk van de slimme bommen - zal er wel weer op neerkomen, dat de hypocrisie dicht bij eigen huis begint...

Kees Verhaar, redacteur Idee