



CPN

DOCUMENTATIECENTRUM
NEDERLANDSE POLITIEKE
PARTIJEN

1946

VERKIEZINGSMANIFEST
(ONTWERP)

Op 17 Mei zult gij voor het eerst sinds negen jaar in de gelegenheid zijn ter stembus te gaan.

Dank zij de succesvolle strijd der Verenigde Volkeren, waarin de Sowjet-Unie het leeuwenaandeel had, dank zij de strijd der verzetsbeweging, zijn de moffen verslagen en verdreven.

Gij kunt U er thans over uitspreken, wie ons land besturen zal en welken weg daarbij zal worden ingeslagen.

Onze partij, de Communistische Partij van Nederland, heeft haar lijst van kandidaten voor de volksvertegenwoordiging ingediend en zij richt zich tot u om in zo groot mogelijk getale deze lijst te ondersteunen, Landgenoten, werkers van stad en land!

In de afgelopen en vijf jaren heeft onze partij, als enige politieke partij in het bezette land, ten volle haar plicht vervuld voor de vrijheid en het vaderland.

Zij organiseerde de Februaristaking 1941, het uitgangspunt van het verzet, waaraan in het verder verloop van den oorlog de grote meerderheid van ons volk zo u gaan deelnemen.

Vijf jaar lang, zonder onderbreking, heeft zij door middel van haar illegaal blad "De Waarheid" de beestachtige Nazi's ontmaskerd, u moed ingesproken, u de weg naar de overwinning getoond, u tot onwankelbare weerstand tegen het fascisme en trouw aan de Nederlands e idealen opgeroepen.

Door middel van haar sabotagegroepen heeft zij ook een werkzaam aandeel gehad in de ondermijning van de "onoverwinnelijke" Duitse Wehrmacht.

Duizenden en duizenden communisten stierven aan de executie-paal of in de concentratiekampen.

Zij getuigden door het offer van hun leven van de zuivere vaderlandsliefde der Communistische Partij en de kracht van haar beginselen.

De oorlog is thans gewonnen. Doch de vrede nog niet. De vrede winnen betekent in de eerste plaats:

ons land weer opbouwen en ons volk nieuwe welvaart brengen!

Daarvoor willen de communisten: verhoging der productie, gericht op de bevrediging van de behoeften der bevolking aan voedsel en gebruiks-goederen!

De communisten willen: opbouw, van de verwoeste gebieden, de vernielde fabrieken en landbouwbedrijven, om een eind te maken aan de dakloosheid der oorlogs-slachtoffers, aan de massale werkloosheid en het gebrek!

De communisten willen: organisatie van het bedrijfsleven. Er moet paal en perk gesteld worden aan het wanbeheer en de chaos die na de bevrijding door de grote kapitaal-concerns is aangericht, die de heersende nood gebruiken om hun ongebreidelde winsthonger bot te vieren. Hun almacht moet worden gebroken, de kleine industrielen, boeren en de kleinhandel moeten een ruimere plaats in het bedrijfsleven verkrijgen, de arbeiders moet medezeggenschap in het bedrijfsbeheer worden toegekend.

De communisten willen: nationalisatie van bankwezen en de sleutel-industrielen. De dictatuur van het grootkapitaal moet gebroken worden, het credietwezen en de gewichtigste bedrijven in handen der natie, onder leiding en controle van de volksvertegenwoordiging komen!

De communisten willen: hogere lonen en lagere prijzen, onmiddellijke verhoging van het ouderdomspensioen en de pensioenen der werkers, aangepast aan de levensduurte.

De communisten willen: lage pachten, goedkope credieten, lonende prijzen voor boer en tuinder, meer land voor de kleine boer en zo mogelijke invoering van de vrijheid van irrigating en beheer van het landbouwbedrijf!

Door deze maatregelen willen wij de arbeiders en de zelfwerkende boeren en middenstanders de zekerheid geven dat hun arbeid aan de wederopbouw van ons land ten goede komt, en daarmee aan hen zelf, en niet aan de winzucht van enkele geldmagnaten. Daardoor zal de noodzakelijke bezieling, ent ho usiasme en werklust bij de arbeiders worden opgewekt, de arbeiders, die de doorslaggevende factor vormen, zonder welke van geen opbouw en welvaart sprake kan zijn, zonder welke alle plannen op papier zullen blijven staan.

Op het ogenblik bevindt Nederland zich op voet van oorlog met het Indonesische volk. Terwijl wij al onze arbeidskrachten en geldmiddelen nodig hebben voor den opbouw drijven de vrienden van de Kon. Petroleum en het koloniale bank-kapitaal naar een gewapend conflict in Indonesië.

Tijdens de oorlog heeft men het Indonesische volk zijn zelfstandigheid beloofd en onlangs weer heeft de regering die belofte herhaald. In de praktijk ko men de voorstellen, die zij bij monde van Dr. van Mook gedaan heeft, op het tegendeel neer. Zij klemmen zich vast aan de koloniale overheersing en uitbuiting, waarvan slechts de uiterlijke vorm en benaming gewijzigd zo uden worden.

Intussen worden de militaire voorbereidingen koortsachtig voortgezet en wil Minister Meynen een gehele lichter dienstplichtigen naar Indonesië sturen om dit land met geweld te pogen te onderwerpen. Een langdurige, kostbare en van te voren tot mislukking gedoemde koloniale roofcort og hangt ons boven het hoofd!

De communisten willen dit ten koste van alles voorkomen. Zij willen: een vreedzame overeenstemming met de Indonesische republiek, op de grondslag van het recht van het Indonesische volk om over eigen lot te beschikken.

Zij willen: samenwerking en eenheid tussen Nederland en Indonesië op de grondslag van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid.

Zij willen: stopzetting van de militaire voorbereidingen, terugtrekking van de Nederlandse oorlogs-strijdkrachten uit Indonesië, geen uitzending van dienstplichtigen. Geen druppel bloed mag meer vloeien voor de belangen van het olie-kapitaal!

Zwaar waren de offers, die ons volk heeft moeten brengen voor zijn vrijheid. Die vrijheid moet beveiligd worden, in eigen land en in internationaal verband.

Daartoe willen de communisten: strenge zuivering aan de top, berechting van lanverraders en collaborateurs, waarbij gerechtigheid moet worden beoefend, streng voor de groten, mild voor de kleinen!

De zuivering en berechting moet snel worden afgewikkeld, vóór het einde van dit jaar nog moet zij ten einde worden gebracht.

Op internationaal terrein moet onze veiligheid gewaarborgd worden, in de eerste plaats door het onschadelijk maken van Duitsland als oorlogsfactor.

Nocit meer mag de 10 Mei 1940 worden herhaald!

Met klem en kracht moeten wij herstel van de door Duitsland aangerichte schade eisen, door levering van goederen, kolen en fabrieks-installaties. Onze oorlogs-gedupeerden hebben recht op vergoeding van de vervangingswaarde der geleden schade. De lasten daarvan moeten echter, naast de bezittingen van lanverraders en collaborateurs, ook op de Duitse bezitters worden verhaald!

De communisten willen: eenheid van de Verenigde Volkeren rondom de Grote Drie! Het bondgenootschap van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, dat ons de overwinning en de vrijheid gebracht heeft, moet ook in de vrede blijven voortbestaan!

Geen blokvorming! Geen oorlogs-ophitsing tegen onze heldhaftige en offervaardige bondgenoot, de Sovjet-Unie! Daarop moet de buitenlandse politiek van ons land zijn gericht. Wij willen niet, dat Nederland in het kielzog vaart van Churchill en andere reactionaire Engelse imperialisten, die ons volk opnieuw voor hun machtsbegeerten willen laten bloeden.

Landgenoten, mannen en vrouwen van Nederland!

Dit is een greep uit ons program, dat op alle punten van regeringsbeleid, inzake uitbreiding der democratische rechten, gelijkheid voor de wet van de vrouw met de man, bescherming van de jeugd, van het gezin en de moraal van ons volk, vernieuwing van het onderwijs en opbouw van leger en vloot, een vooruitstrevende en democratische koers volgt, die vastbesloten gaat in de richting van het socialisme!

Want de huidige maatschappij en productie-verhoudingen zijn door en door verrot en kunnen ons niet anders dan blijvende ellende en nieuwe oorlogen brengen.

Het socialisme is de redding van de mensheid. Wij komen op voor reële, praktisch uitvoerbare maatregelen, echter niet als lapmiddelen van een veroordeeld stelsel, doch als stappen op den weg naar een nieuwe maatschappij.

Socialisten, werkers met hoofd en hand,

Machtiger en gewichtiger dan ooit is de rol van de arbeidersklasse in de tegenwoordige tijd.

Daarom moet gij uw stem aan de enige arbeiderspartij, aan de C.P.N. geven! **STEMT ROOD!**

Jonge kiezers,

Van doorslaggevend belang zal uw stem zijn, gij die voor het eerst uw politieke invloed doet gelden. Brengt die stem uit op de Communistische partij, de partij van het verzet, de partij van de jeugd en de toekomst, die getoond heeft alles voor het volk over te hebben.

Arbeiders, werkers van stad en land,

Wij vragen u een zo groot mogelijk aantal communisten naar de Tweede Kamer te zenden.

Op deze wijze zult gij de reactionaire plannen vrijdelen van de Rooms-Katholieke "Volks"-partij, de Anti-revolutionaire en Christelijk-Historische reactie.

Deze partijen en hun aanvoorders, Romme en Welter, Schouten, Tilanus en anderen zijn de wils-uitvoerders van het grootkapitaal.

Zij zullen ons land aan de diepste ellende, werkloosheid en blijvende ontwrichting prijsgeven, terwille van de kapitaals winst.

Zij drijven ons land in een bloedige en onzinnige koloniale oorlog, waarvoor het volk de offers moet brengen om de belangen van de Koninkrijk en de Ned. Handelsmaatschappij te dienen.

Door een groot aantal communisten naar de Kamer te zenden zult gij ook medehelpen om een coalitie van de rechtse partijen en de Partij van den Arbeid te voorkomen.

Zu lk een coalitie zou niets anders zijn dan een verkapte regering van de reactie, waarvoor de Partij van den Arbeid als vijgenblad zou moeten dienen.

Als gij ons in een groot aantal naar de Kamer zendt, zult gij ook een terugkeer van de regering in haar huidige samenstelling verhinderen. De huidige regering-Schermerhorn heeft in alle opzichten als democratische regering gefaald.

Zij heeft gepoogd de kool en de geit te sparen, de vooruitstrevenden naar den mond te praten en de reactie naar de ogen te zien.

Zij heeft veel beloofd, doch weinig gegeven.

Zij komt met grootse plannen, doch laat het eerstnodige na!

Een waarlijk democratische, linkse regering moet er komen en die zal alleen mogelijk zijn indien de communistische partij zo sterk in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is, dat men haar niet uit de regering zal kunnen weren.

Daarom vraagt de Communistische Partij, de partij van het verzet, thans de partij van de opbouw, opnieuw uw vertrouwen en uw steun.

Zij heeft aan het hoofd van haar lijst geplaatst Gerben Wagenaar, oud-landelijk commandant van den Raad van Verzet, oud-lid van het landelijk commando van de Binnelandse Strijdkrachten, door Generaal Eisenhower onderscheiden met de Orde van Verdienste voor zijn werk tijdens de bezetting.

Brengt dus op 17 Mei uw stem uit op nr. 1 van de Communistische lijst, op

GERBEN WAGENAAR!