

dwaars

De Eftelingisering van de politiek

Wat is de overeenkomst tussen André Hazes, René van de Kerkhof, Henk Wijngaard, Dick Jol en Jan Peter Balkenende? Antwoord: ze voeren deze weken allemaal campagne.

We zijn de afgelopen weken overspoeld met allerlei lieden die ook weer aan politiek willen doen. Politiek leeft. Politiek is fun. Politiek is theater. Iedereen wil meedoen. De politiek is zo saai geworden, dat reeds jaren gepensioneerde lieden, zangers aan het einde van hun carrière, voormalige voetbalhelden en anderen, die de camera's en de schijnwerpers niet kunnen missen, maar aan politiek gaan doen. 'Het moet anders', 'Het is zo'n zootje in Den Haag', en meer van dergelijke uitspraken doen de kandidaat-politici. En hoe reageren de zittende politici? Ze doen er steeds meer aan mee. Politici doen hun richtinggevende uitspraken steeds minder in de Tweede Kamer of tijdens politieke bijeenkomsten. Ze doen deze bij Barend en Van Dorp. Zittend naast een mooie dame en die rare Jan Mulder. Kijkdichtheid is daar vele malen hoger. Op een andere zender kwijnt Den Haag Vandaag weg. En de media spelen er gretig op in. VVD-kopstukken staan op de voorpagina van de NRC Handelsblad al glijdend van een skibaan. Niet op echte sneeuw, maar op een kunstskiibaan. Zelfs de sneeuw is niet meer echt. Kan het symbolischer? En dan trekt de zanger Henk Wijngaard,

aansprekend zijn, gericht blijven op de inhoud, lef tonen, kunnen relativeren en, af en toe, theater maken.

Gaan we hier als CDA nu slimmer mee om? Voor een belangrijk deel wel. We zetten geen jokers op de lijst, maar toch? Ook wij laten ons leiden door allerlei deelbelangen. Wanneer wij onze lijsten samenstellen zijn de overwegingen vaak: hebben we genoeg allochtonen, autochtonen, mannen, vrouwen, gereformeerden, Joden, rooms-katholieken, hervormden, ex-ARP-ers, ouderen, CDJA-representanten, Vrouwenberaad-vertegenwoordigers? En tot op de laatste gram wegen we de regionale kandidaten. Nogmaals, moet een politieke partij een afspiegeling in het parlement hebben of een vertegenwoordiging?

In de column geven de leden van de redactie hun persoonlijke opvattingen weer.

Zij hopen daarmee een aanzet te geven voor reflectie of debat.

roemrucht van truckersliedjes, zich opeens weer terug van de lijst van Leefbaar Nederland. Het was een vergissing. Hij dacht dat hij zich had aangemeld voor een lokale lijst van Emmen. Oh, dan mag het. Voor de Emmense politiek is hij zeker wel geschikt...? Ook oud-voetbaltrainer Hans Kraay sr. trekt zich terug. Wat een enorme vrijblijvendheid. Het is de Eftelingisering van de politiek.

Dit alles gebeurt blijkbaar vanuit de veronderstelling dat de politiek een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Dus moeten we politici recruteren van allerlei soorten en maten en uit alle hoeken. Sommige partijen werken zelfs met het zogenaamde 'zebramodel', hetgeen betekent om-en-om een autochtoon en een allochtoon op de lijst. Kan het vreemder? Waarom eigenlijk die eis van afspiegeling? De Tweede Kamer en andere vertegenwoordigende organen dienen een vertegenwoordiging van het volk zijn, niet een afspiegeling. De raad van bestuur van een multinational gaat toch ook niet zo te werk. Bekwame mensen hebben we nodig. En natuurlijk niet enkel 'werkloze leraren en ex-ambtenaren', maar ook zeker niet uitgebluste voetballers of artiesten op hun retour. En natuurlijk, ik begrijp het wel, bekende Nederlanders zijn hot; we doen nog wat aan cliëntelisme en de winst is binnen: 'die kan nog wat stemmen weghalen bij de truckers, die wat bij de oudjes, die wat bij de voetbalfans en die nog wat zieltjes bij de allochtonen'. Kom op. Balkenende gaat toch ook niet zingen of de wedstrijd NAC-Veendam analyseren? Schoenmaker blijf bij je leest. Maar, laten de zittende politici het wel als een signaal zien: het is zaak dat ze actief zijn, hun best doen

Een vertegenwoordiging toch! De kwaliteit moet centraal staan. Voetballers hoeven niet per se vertegenwoordigd te worden door voetballers. Voor kwalificatie binnen het CDA zou moeten gelden dat mensen primair een goed christen-democraat zijn. De inhoud is van belang. Balkenende toont dat de laatste weken weer aan. En, dat is het enige en het beste wapen tegen de eftelingisering van de politiek. Een columnist schreef onlangs dat het niet lang meer duurt voordat Bassie en Adriaan in het parlement verschijnen. Als leden wel te verstaan. En, de mensen zullen het niet eens vreemd vinden. Ze hebben hen tenslotte zelf verkozen.

En de Efteling? Dat is een gerenommeerd pretpark: met sprookjes, achtbanen en elfjes. We zouden de politiek tekort doen wanneer we hier ook een pretpark van maken.



Mr. F.A.M. van den Heuvel