

# Buitenland

## SP-delegatie op zoek naar antwoorden voor Irak

**Terwijl voor de media Irak synoniem is met geweld, bezocht een SP-delegatie het land om te praten over de toekomst – en te constateren dat het in het grootste deel veel rustiger is dan de tv-beelden doen vermoeden. Een uiterst informatief reisverslag is te vinden op [www.sp.nl](http://www.sp.nl) en ook de komende Tribune zal ruim aandacht besteden aan het bezoek. In Spanning een voorproefje.**

'In de pakweg dertig gesprekken die we de afgelopen dagen met mannen en vrouwen van regering, NGO's, vakbonden en vrouwenorganisaties gehad hebben, benadrukken we dat we van hen willen horen hoe de problemen in hun land opgelost zouden kunnen worden. Van vrijwel iedereen die we tot nog toe spraken horen we dat er geen sprake is van een brede volksofstand tegen de Amerikaanse bezetter. De leider van de communistische partij, Hamied Madjied, formuleert het zo: 'Wanneer jullie solidair zijn met onze strijd voor een onafhankelijk en democratisch Irak, doen jullie er goed aan om de praatjes van radicaal-linksen in West-Europa over het breed gedragen anti-imperialistisch gewapende volksverzet in Irak te weerspreken. Gewapende acties tegen de Amerikanen worden niet gesteund door het volk, maar de huidige instabiliteit kan door de Amerikanen eventueel wel aangegrepen worden om de machtsoverdracht aan de Iraakse interimregering te vertragen. Wij zijn daarentegen van mening dat de Amerikanen de regering-smacht aan ons moeten overdragen omdat ze bewezen hebben

niet in staat te zijn om de orde en veiligheid in ons land te handhaven.' De Koerdische minister van Binnenlandse Zaken van de regio Erbil, die net als de grote Koerdische partijen de Amerikaanse oorlog tegen het bewind van Saddam Hoessein steunde, deelt deze visie. 'Hoewel de Amerikanen ons de vrijheid en veel goeds hebben gebracht, hebben ze juist op het vlak van veiligheid grote fouten gemaakt. Het opengooien van de grenzen met Syrië, Turkije en Iran, die er stuk voor stuk bij gebaat zijn om ons onafhankelijkheids- en democratiseringsproces te ondermijnen, heeft ons land tot een vrijhaven voor internationaal gespuis gemaakt. Daarnaast hebben Bremer en de zijnen geblunderd door burgers het recht te geven om wapens te bezitten. In plaats van hun eigen dogma's te exporteren (in Amerika mag iedereen een wapen hebben) hadden zij zich beter af kunnen vragen welke burgers er in Irak aan gewend waren om wapens te dragen. Hebben ze zich dan nooit afgevraagd wie in het Irak van Saddam Hoessein het recht had om wapens te dragen? Stupid, stupid...'

'Een derde maatregel was het verbod op het instellen van controleposten in het binnenland. In combinatie met het open gooien van de buitengrenzen was dat voor terroristen een soort uitnodiging voor vrij reizen. Na deze situatie drie maanden tandenknarsend aan te hebben gezien, hebben we in ons deel van het land opnieuw 'roadblocks' ingesteld. Voor het veiligheidsprobleem zie ik maar één oplossing: de Amerikanen dienen ons zo snel mogelijk verantwoordelijk te maken voor onze eigen veiligheid.'

Als ons de afgelopen dagen iets duidelijk is geworden, is het dat

in het geval van Irak zwart-wit polarisatielijnen niet bestaan. Waar het gaat om de interpretatie van het geweld en de aanstichters daarvan valt het op dat de Amerikaanse bezetters, de voorlopige Iraakse regeringsraad en de progressieve en seculiere partijen het op hoofdlijnen eens lijken te zijn, hoezeer ze politiek ook van opvatting verschillen. Daarbij moeten zowel de opstandelingen in Fallujah als de beweging van Al Sadr het ontgelden. Over de vraag hoe de opstandelingen aangepakt moeten worden, lopen de meningen echter uiteen. Het zou de Amerikanen aan gevoel voor verhoudingen ontbreken waardoor zij er elke keer weer in zouden slagen om Irakezen van zich te vervreemden. Daarbij komen ze met voorbeelden van grof gedrag, intimidatie en escalerend optreden. Tot nog toe zijn we niemand tegen gekomen die zich uitspreekt voor het onmiddellijke vertrek van alle buitenlandse troepen. Sterker nog, in dat geval zou het volgens velen waarschijnlijk pas echt een puinhoop worden in midden en Zuid-Irak. Maar zomaar doorgaan op de huidige weg, dat loopt ook dood, zoals we dagelijks zien. ●

## Feliciteer Vanunu

In het Paasweekeinde heeft de SP de website [Vanunu.nl](http://Vanunu.nl) geopend. Mordechai Vanunu is de Israëlische atoomtechnicus die in 1985 onthulde dat Israël een uitgebreid kernwapenarsenaal heeft. De laatste 18 jaar heeft hij voor deze moedige daad in de gevangenis gezeten. Op 21 april is Vanunu vrijgelaten en via de website kun je hem feliciteren met zijn vrijlating, en tevens de Israëlische regering oproepen Vanunu zijn volledige vrijheid te gunnen, en hem niet onder huisarrest te plaatsen. ●