

# UW PARTIJ

is de

## Christelijk-Democratische Unie

De Partij voor Christelijke vooruitstrevende Politiek

---

### BEGINSELVERKLARING

De C. D. U. wil zijn de organisatie van hen, die, belijdend,

dat God de Schepper is van hemel en aarde, en in Jezus Christus en door den Heiligen Geest de Verlosser van de door Hem geschapen, maar van Hem afgevallen wereld;

dat de Bijbel den weg wijst niet alleen in het persoonlijke maar ook in het wereldleven;

dat God de menschen niet als op zichzelf staande individuen, maar in gemeenschap met en mede-verantwoordelijk voor elkander in deze wereld geplaatst heeft, hen bindend door Zijn Woord: „Gij zult liefhebben den Heere, uwen God, met geheel uw hart en met geheel uwe ziel en met geheel uw verstand”. Dit is het eerste en het groote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: „Gij zult uwen naaste liefhebben als uzelfen”. Aan deze twee geboden hangt de gansche Wet en de Profeten. (Matth. 22: 37—40);

zich echter bevindend in eene wereld waarin het individualistisch beginsel „ieder voor zich” in onverzoenlijken strijd is met dit woord van God, dat „allen voor allen” stelt;

zich verbinden, in deze wereld te getuigen met woord en daad van wat zij in de concrete situatie van dezen tijd zien als de eischen van God ten opzichte van de maatschappelijke, internationale en koloniale vraagstukken;

en te streven naar een radicale hervorming van het wereldleven in de richting van de verwezenlijking dezer eischen.