

Verslag van het Juni-Congres 2001

Door Ursula Doorduyn

We schrijven 22 juni 2001, 18.00 uur. De laatste leden van de congresprojectgroep, inclusief ondergetekende, arriveren dan al uitgeput in het Van der Valk Hotel in Ugchelen. De verwachtingen zijn hooggespannen, een congres met een internationaal tintje, Jules Maaten, Joost Legendijk, Benno Baksteen, oud-ambassadeur Dornbush en als klap op de vuurpijl Jozias van Aartsen. Na de laatste voorbereidingen te hebben getroffen en een (te) korte nachtrust moet het op zaterdag dan echt gaan gebeuren.

De opening op zaterdagochtend wordt verzorgd door oud JOVD-er en Europarlementariër Jules Maaten die daarna samen met Joost Legendijk met de inmiddels opgewarmde leden in discussie gaat over Europese Defensie. Interessant was ook de discussie over Globalisering voorbereid door een LPPG waarin men tot de conclusie kwam dat Globalisering in veel opzichten een positieve ontwikkeling is.

Na de lunch landden een aantal congresgangers in de Jachtzal om met Benno Baksteen van gedachten te wisselen over de problematiek op Schiphol. Opmerkelijkste feit was misschien wel dat er niemand bereid was gevonden om daadwerkelijk de confrontatie aan te gaan met de heer Baksteen! Zou dat dan toch iets zeggen over een organisatie als MilieuDefensie ???

Zoals gezegd was de klapper van de dag toch wel de workshop met minister van Aartsen waar het dus

ook erg druk was. Iedereen was erg enthousiast over het interactieve aspect daarvan. Jozias van Aartsen gaf later op die avond ook nog samen met Terry Dornbush nog acte de presente. Het feit dat dit onderdeel in het Engels was leverde duidelijk geen belemmeringen op voor de JOVD-leden!

Nadat de congresprijs was uitgereikt aan de afdelingen Amsterdam en De Compagnie ging het feest van start. Dit barstte helaas niet echt los, de band viel blijkbaar niet bij iedereen in de smaak, de bar daarentegen wel. De alcohol vloeide soms te rijkelijk, en het was zoals gebruikelijk nog lang onrustig op de gangen van het hotel. Je gaat je dan toch afvragen of we op een gegeven moment nog wel ergens welkom zijn als het zo door gaat!

Afgezien van het feit dat het erg laat was geworden, waren er op zondag toch nog 50 mensen die bleven voor het PKP, de notitie Orgaandonatie, het Politiek Tri-

viant en natuurlijk de plenaire bespreking van de moties die op zaterdag waren voorbereid.

Terugkijkend op een spetterend politiek programma, bijna 90 overnachtingen en nog meer bezoekers overdag kunnen we niet anders dan zeggen dat het een zeer geslaagd politiek congres was. Gelukkig is dit ook het geluid dat uit de vereniging kwam!

In dit verslag kon helaas niet alles aan bod komen wat er allemaal gebeurd is tijdens het congres, maar de enige manier om een volledig beeld te krijgen is door natuurlijk te komen op het volgende congres in november. ☺

Om Driemaster nog sneller en makkelijker in elkaar te kunnen zetten verzoekt de redactie iedereen die bijdragen levert de stukken voortaan te mailen naar het volgende e-mailadres: redactie3m@yahoo.com. De documenten graag in Word 97 aanleveren. Lettertype: Arial, grootte 11. Indien u niet over internet beschikt kunt u het op floppy naar de hoofdredacteur opsturen.

Bij voorbaat dank,

De redactie