

## HUMANISTISCH - SOCIALISTISCHE PARTIJ

### Beginselverklaring.

De Humanistisch-Socialistische Partij stelt zich ten doel: de maatschappelijke verwezenlijking van het zuivere socialisme zelve, waar zij de overtuiging heeft, dat slechts langs deze weg het geestelijke en materiële welzijn van ieder onzer volledig tot ontwikkeling kan komen.

Daarbij heeft de toevoeging "humanistisch" een in hoofdzaak afgrenzende functie, namelijk voor zover het uitdrukt, dat de H. S. P. geen andere wortels heeft dan de sociale beweging van haar oprichters en medewerkers en geen andere binding erkent dan de wereldomvattende goede menselijkheid.

Dit houdt o. m. de ontkenning in van de mogelijkheid, dat een christelijk socialisme, of een socialistisch christendom, in de betekenis zoals deze begrippen in het algemeen worden gezien, levensvatbaarheid zou kunnen hebben.

Dit impliceert echter gezinszins, dat de H. S. P. het bestaansrecht van sociaal bewogen christenen of christelijk gelovige socialisten zou willen aantasten. Zij acht slechts elke georganiseerde religie krachtens haar natuur en structuur onmachtig, de mensheid blijvend in goede menselijkheid te verbinden, waar welke georganiseerde religie dan ook altijd en overal meer scheidt dan verbindt. Het christendom heeft dat door de eeuwen heen overduidelijk te zien gegeven en demonstreert haar ontbindend karakter juist in onze dagen met voortdurend toenemende kracht, vooral naar binnen.

De Humanistisch-Socialistische Partij noemt zichzelf socialistisch maar acht nochtans het Marxisme een overwonnen standpunt, dat zichzelf reeds lang overleefde, zeker in het Westen. Bovendien stelt zij, dat het Marxisme historisch gezien een uitgesproke theïsme van het christelijk theïsme is en derhalve als te beperkt en te negatief moet gelden om tot een waarlijke en almenselijke verbondenheid te kunnen bezielen.

-----