

BEGINSELVERKLARING JOVD

of ag. 101 101 101

Vastgesteld door het hoofdbestuur in 1976: ag. 101 101 101

Doel en beginselen

De JOVD is een onafhankelijke jongerenorganisatie. Wij zien als doel van het liberalisme: het bevorderen van de geestelijke en materiële ontplooiingsmogelijkheden van alle mensen. Daarbij moet worden uitgegaan van de beginselen vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale gerechtigheid.

Vrijheid

Het liberalisme hecht zoveel waarde aan de vrijheid, omdat deze voorwaarde is voor optimale geestelijke en materiële ontplooiingsmogelijkheden van de mens. Om vrij te zijn moet men bevrijd worden: als volk van buitenlandse overheersing, als groep van discriminatie, als individu van dwang en elementaire noden. Liberalen zullen zich inzetten voor zowel de vreedzame bevrijding van de wereld van overheersing, discriminatie en elementaire noden, als voor de daarop gebaseerde vrijheid van keuze voor ieder mens op zo breed mogelijk terrein. Het doel is voor liberalen niet bereikt als uitsluitend wettelijke vrijheden zijn verzekerd; ook de geestelijke en immateriële vrijheden dienen te worden gerealiseerd.

Verantwoordelijkheid

De menselijke vrijheid is zeker niet onbeperkt. De vrijheid van de een vindt zijn begrenzing in de vrijheid van de ander. De mens is niet een op zichzelf staand wezen, maar leeft in een gemeenschap. Vrijheid is daarom vrijheid in gebondenheid, en alleen mogelijk naast verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid duidt zowel op solidariteit met de medemens, als op de plicht zijn eigen kracht te ontwikkelen. Dit wil zeggen dat de liberaal zijn eigen vrijheid inperkt om de vrijheid van zijn medemens te verwezenlijken en om hem te dienen wanneer dit nodig is. Het wil ook zeggen dat de liberaal zich de gevolgen van zijn handelen bewust is, waarin hij ook in de samenleving is geplaatst. Deze verantwoordelijkheid is een wezenskenmerk van de echte vrijheid.

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid is het kunnen verdragen dat ieder mens anders is, en hem de ruimte geven om dat anders-zijn te beleven. Dit betekent niet, dat men er geen eigen overtuiging of waardebegrip op na mag houden. Het betekent wel, dat geen enkele levens- of wereldbeschouwing, noch enige ideologie, een voorkeursplaats bij de inrichting van staat en maatschappij mag krijgen. Een liberaal dient te grenzen van zijn verdraagzaamheid ruim uit te leggen. Toch zal ook hij onverzettelijk moeten zijn als de verdraagzaamheid zelf gevaar loopt.

Gelijkwaardigheid

In het centrum van het liberale denken staat de mens. De waardigheid van de mens, o.a. beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, behoort de eerste norm en grondslag van elke samenleving te zijn. Daarom zal het liberalisme strijden voor gelijke ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen. Elke vorm van discriminatie zal door de liberalen met kracht worden bestreden. Verschillen in ras, nationaliteit, eigendom, taal, levensovertuiging, politieke overtuiging, afkomst of sexe, vormen geen basis voor ongelijke behandeling van mensen. Daarom is het liberalisme ook scherp gekant tegen apartheid of andere barrières, waarbij deze factoren worden misbruikt om bepaalde groepen minder ontplooiingsmogelijkheden te geven dan andere. Een streven naar gelijke rechten en kansen houdt overigens geen streven in naar gelijke mensen. ook aanleg, opvoeding en karakter geven aanleiding tot individuele verschillen. Een streven om deze menselijke verschillen te egaliseren of te veronachtzamen is een ontkenning van de menselijke waardigheid.

Sociale gerechtigheid

Evenmin als vrijheid zonder verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid enige inhoud hebben, kan dit het geval zijn zonder goede garanties dat van de vrijheid ook werkelijk gebruik gemaakt kan worden. Het recht op vrije ontplooiing is een farce, overal waar bestaansnood heerst of waar economisch sterkere groepen hun macht misbruiken.

Liberalen dienen dan ook met kracht te streven naar een wereld, waarin de rechten van de mens niet alleen wettelijk geregeld zijn, maar ook kunnen worden gerealiseerd. Een liberale maatschappij is dan ook niet een maatschappij zonder overheid, maar een maatschappij waarin de overheid de ontwikkeling van de zelfstandige geestelijke en materiële kracht van de burgers bevordert. De sterken dienen de zwakken te helpen, omdat de medemenselijkheid dat vereist. Deze vorm van hulp is een wezenskenmerk van een verantwoordelijke maatschappij.